

**KERK
AAN DE
MAAS**



**Nazomer
september/oktober
2024**





Rob de Ruijter en Esther Heijkoop

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK

Adriaen van Ostadestraat 1^a | 2981 CB Ridderkerk



- Persoonlijke zorg en aandacht
- Oog voor zorg na de uitvaart
- Eigen 24 uurs-huiskamers
- Dag en nacht beschikbaar
- Vrijblijvende voorbespreking

T 0180 - 430 300

E info@uvvr.nl

W www.uitvaartverzorgingridderkerk.nl



ZAALVERHUUR

voor zakelijke en particuliere bijeenkomsten

In het kerkgebouw *Kerk aan de Maas* zijn diverse zalen te huur. De kleine zaal is zeer geschikt voor het vieren van verjaardagen. De grote zaal leent zich goed voor recepties en feesten. De twee vergaderzalen met groot scherm zijn geschikt voor vergaderingen tot 20 personen. De kerkzaal met podium en orgel is ideaal voor kleine en grote koorrepetities.

Adres

Kerk aan de Maas
Pretoriusstraat 56
Ridderkerk
www.pgbolnes.nl

Neem contact op met
coördinator Marit Leertouwer
via beheer@pgbolnes.nl of
06 272 123 89.



Lied voor Israëlzondag

Lied 993: Samen op de aarde.

*Samen op de aarde, dat beloofde land,
God zal ons bewaren, want Hij houdt in stand
wat Hij heeft geschapen met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten wat Hem toebehoort.*

*'t Westen en het Oosten, voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten zijn zij aangebracht;
om zijn naam te prijzen gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen gunt Hij één bestaan.*

*Israël, Egypte, stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte - alles zegent Hem,
want Hij zal verzoenen wat vijandig is,
nieuwe namen noemen, voor een oud gemis.*

*Kerk en wereld samen, vasteland en zee,
worden ja en amen, ja uit ja en nee.*

t. Willem Barnard, m. Kenneth George Finlay
Bron: <https://protestantsekerk.nl/israelzondag/>

Inhoudsopgave

1	Lied, Redactie, Privacy
2	Kerkdiensten
3	Kleuren kerkelijk jaar
4	Lied van pag. 1 toegelicht
5	Agenda, Mutaties
6	Gemeenteberichten
7	Bouwberichten
8	In herinnering, Eeuwigheidszondag
9	Bloemen, Verjaardagen, Beroepingscommissie
10	Collectes
11	Commissie Opbouwwerk
13	Startweekend
16	Diaconie
18	Busreis
20	Alphacursus senior
21	Gespreksgroep Moderne profeten, Cursus Theologische Vorming
22	Concerten en Koren
23	PCOB
24	JOP, Leukste bladzijde
27	Amnesty
28	Contactpersonen

Publicaties in Kerk aan de Maas en op de website

NB. Bij het deelnemen aan activiteiten of kerkdiensten in ons gebouw kunnen er foto's worden gemaakt die gepubliceerd worden in 'Kerk aan de Maas' of op de website. Als u daar bezwaar tegen hebt kunt u dit aangeven bij de redactie.

**Bij de voorplaat**

Startweekend 31 augustus en 1 september 2024

Van de redactie

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk op **vrijdag 18 oktober** (maar liefst eerder) zijn ingeleverd.

Het gaat dan over de periode van zaterdag 26 oktober t/m 22 november 2024.

De volgende inleverdata zijn 15-11 en 13-12.

Kopij voor 'Kerk aan de Maas' is welkom op het mailadres basgeelhoed52@gmail.com, Scheldeplein 25, 2987 EL Ridderkerk. Informatie: 0180-413 552.

Bezorging: Dirk Ketting, Boezemkade 30, 0180 – 411636, kettingvanleeuwen@gmail.com

De redactie wenst iedereen veel leesplezier!
Wil Wendrich, Hugo Stegman, Bas Geelhoed



Kerkdiensten zondag 29 september t/m 27 oktober 2024

Zondag 29 september 9.30 uur

Kleur kerkelijk jaar	Groen
Voorganger	Mw. Ria Keijzer-Meeuwse uit Voorburg
Lector	Gerda van der Schilt
Ouderlingen	Henk den Breejen en Sophia de Lijster
Diakenen	Marit Leertouwer
Gastvrouw	Arja van Wingerden
Koster	Bert Ruinard
Organist	Rien Verwijs
1 ^e en 2 ^e collecte	1. Help Soedan! 2. PKN Missionair werk
3 ^e collecte	Logeershuis 'De Buren' in Rotterdam
Oppas	Janny van der Voort
Beeld en geluid	Paul van der Voort
Kerkauto	Henk den Breejen, Wim van Koeveringe en Sophia de Lijster

Zondag 6 oktober 9.30 uur Israëlzondag

Kleur kerkelijk jaar	Groen
Voorganger	Mw. Drs. M.H.E. Pullen uit Dordrecht
Lector	Carla Trouw
Ouderlingen	Sophia de Lijster en Jan Luijendijk
Diakenen	Marjon Koers
Gastvrouw	Nel Hengstmengel
Koster	Winy van der Pijl
Organist	Rien Verwijs
1 ^e en 2 ^e collecte	Kerk in Actie Werelddiaconaat 2. Kerk
3 ^e collecte	Moldavië
Kindernevendienst	Femke Zandink
Oppas	Sophia de Lijster
Beeld en geluid	Nick Schinkelshoek
Kerkauto	Paul van der Voort, Nico Wendrich en Gert Schop

Zondag 13 oktober 9.30 uur

Kleur kerkelijk jaar	Groen
Voorganger	Mw. Ria Keijzer-Meeuwse uit Voorburg
Lector	Paul van der Voort
Ouderlingen	Jan Luijendijk en Henk den Breejen
Diakenen	Marjon Koers
Gastvrouw	Ruth van Koeveringe
Koster	Henk den Breejen
Organist	Freek Krabbendam
1 ^e en 2 ^e collecte	Kerk 2. Diaconie
3 ^e collecte	Moldavië
Oppas	Jan Luijendijk
Beeld en geluid	Hugo Stegman
Kerkauto	Gert van Nes, Winy van der Pijl en Nel Hengstmengel

Kerkdiensten

Zondag 20 oktober 9.30 uur

Kleur kerkelijk jaar	Groen
Voorganger	Dhr. G. den Boef uit Dronten
Lector	Bas Geelhoed
Ouderlingen	Wil Wendrich en Carla Trouw
Diakenen	Arja van Wingerden
Gastvrouw	Anja van der Graaf
Koster	Cees Opmeer
Organist	Rien Verwijs
1 ^e en 2 ^e collecte	Diaconie 2. Kerk in Actie Werelddiaconaat
3 ^e collecte	Moldavië
Oppas	Truus Luijendijk
Beeld en geluid	Femke en Arno
Kerkauto	Paul Zuurveld, Wim van Koeveringe en Jan Luijendijk

Zondag 27 oktober 9.30 uur**Uitzending Radio Ridderkerk**

Kleur kerkelijk jaar	Groen
Voorganger	Dhr. G. Barendrecht uit Barendrecht
Lector	Hugo Stegman
Ouderlingen	Carla Trouw en Henk den Breejen
Diakenen	Marjan Geelhoed
Gastvrouw	Marianne Molendijk
Koster	Rob Stegman
Organist	Rien Verwijs
1 ^e en 2 ^e collecte	Kerk 2. Diaconie
3 ^e collecte	Moldavië
Oppas	Janny van der Voort
Beeld en geluid	Paul van der Voort
Kerkauto	Henk den Breejen, Bas Geelhoed en Sophia de Lijster

Kerkdiensten

**De kleuren van ons kerkelijk jaar**

De kleur van de periode van 28 september tot en met 25 oktober is groen. We hebben in deze periode geen bijzondere feestdagen, we zijn in een periode van 'gewone' zondagen. De groene kleur staat voor hoop, groei, de aarde, leven en toekomst.

Namens de WED,
Femke Zandink

Bron: website van de PKN.

Het lied van pagina 1 'Samen op de aarde' toegelicht

(Liedboek, Lied 993)

Barnard schreef 'Samen op de aarde' voor de 18e zondag na Trinitatis als Matteüs 22,34-46, het evangelie van het grootste gebod, aan de orde kwam. Het klassieke epistel van deze zondag is Efeziërs 4,1-6. Daarin wordt de gemeente vermaand 'de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede'.

Opmerkelijk is dat in deze klassieke samenhangen het evangelie van het grootste gebod altijd klonk om en nabij *Simchat Tora* (Vreugde der Wet, dit jaar 25 oktober). De keuze voor nu net dit evangelie op een zondag synchroon met de Joodse najaarsfeesten kan een positieve (instemming met de synagoge) of een negatieve strekking hebben gehad ('wij' tegenover 'zij'). Pinchas Lapide (een Joodse theoloog) vermoedt de positieve strekking.

Dit jaar valt Israëlzondag tussen *Rosj Hasjana* (Joods Nieuwjaar, 3 oktober) en *Jom Kipoer* (Grote Verzoendag, 12 oktober) in. Barnard schreef 'Samen op de aarde' specifiek naar dit laatste feest toe: 'Van de grote verzoendag maakt reeds Leviticus gewag (Leviticus 23,26-32). Ruim een week na het Joodse Nieuwjaar, na dagen van bezinning en boete, wordt in de synagoge deze ernstige feestdag gevierd, *Jom Kipoer*, de dag van verzoening... Moge God genadig zijn en ons opnieuw een begin geven, dát is het thema. Hetzelfde thema is te horen op de achtergrond van het epistel met zijn hartstochtelijk beroep op eenheid vanwege het heil, de heling, de verzoening in Jezus' offerdoop. Saamhorigheid van mensen onderling op grond van de eenheid die in God is, dat is goed-mozaisch gedacht! Als de Tora dezer dagen opengaat bij Leviticus, dan is daar ook te lezen (19,18.34) het gebod: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Deze gezindheid der verzoening wortelt in het besef van de eenvoud van God (Deuteronomium 6,5). Het is wat Paulus bedoelt met zijn uitdrukking (Efeziërs 4,5): één God en Vader van allen die boven allen is en door allen en in ons allen.'



Couplet 1-2. 'God zal ons bewaren' beperkt zich niet tot mensen alleen. Het duidt op heel de schepping, alle schepselen, 'want hij houdt in stand// wat hij heeft geschapen', moeder aarde inclusief.

Couplet 3. 'Om zijn naam te troosten' lijkt als rijm dwang ingegeven te zijn vanwege 'het oosten', maar is een zinvolle gedachte. Troost kan niet altijd van één kant komen. Luther wist ervan. Hij noemde het Onze Vader, net als de Naam (!) en het Woord van God 'martelaren'. Wat die al te verduren hebben gekregen! 'Want iedereen kwelt het en misbruikt het [Onze Vader], weinigen zijn er die het troosten' (in *Hoe men bidden moet. Brief voor Meester Peter Barbier*, 1535).

Troost veronderstelt verdriet, in dit lied het grote verdriet van God:

*Het liefste wat er is – en 't gaat kapot.
Niemand en niemendal blijft buiten schot.
Er zijn geen vreugdevuren in de hemel,
er is een groot verdriet en dat heet God.
[Van der Graft, *Mythologisch* 575]*

Bron: <https://protestantsekerk.nl/israelzondag/>



Agenda van 28-09 t/m 25-10-2024

Zondag	29-09	Kerkdienst 09.30 u
Maandag	30-09	Kerkenraad 19.30 u
Woensdag	02-10	Sing Inn 13.30 u
Donderdag	03-10	Jarige Job en Jet 09.30 u
Zaterdag	05-10	Voedselbank 11.00 u
	05-10	Excursie Afrikaanderwijk 10.00 u
Zondag	06-10	Kerkdienst 09.30 u
	06-10	Na de dienst koffie in de zaal
Maandag	07-10	Liedboekgroep 19.30 u
	07-10	SARI overleg Levensbron 20.00 u
Dinsdag	08-10	Workshop Ecoprint op papier 09.30 u
Woensdag	09-10	Gebedskring Groene Tuinkerk 12.00 u
	09-10	College van kerkrentmeesters 19.30
Zondag	13-10	Kerkdienst 09.30 u
Dinsdag	15-10	Vrouwencontactgroep 13.00 u
Vrijdag	18-10	Samen aan Tafel 18.00 u
	18-10	Kopij Kerk aan de Maas
Zondag	20-10	Kerkdienst 09.30 u
	20-10	Redactie Kerk aan de Maas 14.00 u
Maandag	21-10	Pastoraal overleg 13.00 u
Donderdag	24-10	Boekbespreking 10.00 u

Agenda

Nieuwe ledenlijst

In de afgelopen weken heeft u de nieuwe ledenlijst gekregen. Mocht er iets niet kloppen, geeft u het dan door aan Bas Geelhoed, 0180 – 413552, basgeelhoed52@gmail.com.
Wilt u onderstaande mutaties alvast in uw nieuwe ledenlijst opnemen?

Mutaties

Overleden:

Pleun Bezemer, geboren op 13 oktober 1934, overleden op 11 september 2024

Wil Ketting-van Leeuwen, geboren op 13 maart 1950, overleden op 19 september 2024

Verhuisd:

Hugo Stegman, Ellemare 67, 3085 JN Rotterdam

Wijziging telefoonnummer

Jelle Bekkema: 0180 462296

Wijziging mailadressen:

Roel Moed: rmoed@kpnmail.nl

Jopie Moed: jo.moed@hotmail.com



Wijziging postcode:

Sonja van den Akker: 2991 PE is de goede postcode

Gemeenteberichten

Meeleven

We leven mee met de familie Verveld. We kregen bericht dat **Corrie Verveld** in Meppel onlangs is overleden op heel hoge leeftijd. Ze heeft lang in Bolnes gewoond, en meegeleefd met onze gemeente.

We leven ook mee met de familie Ketting. Afgelopen week is **Wil Ketting-van Leeuwen** overleden. Wil was een vertrouwd iemand binnen onze gemeente en veel mensen hebben goede herinneringen aan haar. In de volgende Kerk aan de Maas zullen we haar gedenken.

We leven mee met de familie Bezemer, nu hun vader, grootvader en overgrootvader **Pleun Bezemer** is overleden. U leest elders in Kerk aan de Maas de gedachtenistekst.

Bep den Breejen kreeg een tegenvaller, ze moest weer geopereerd worden aan haar heup. Bep is weer terug in Aafje Smeetsland, Pietersdijk 60, 3079 TD Rotterdam. Het gaat weer beter met haar. We wensen haar veel sterkte bij het revalideren. Zij ontvangt heel graag kaartjes uit Bolnes.

We leven mee met **Gerard en Ineke van Galen**. Gerard is alweer enkele weken in het Ikazia-ziekenhuis. Hij krijgt daar allerlei onderzoeken. Het is heel jammer dat al die onderzoeken nog niet tot het gewenste resultaat leiden. Ze krijgen veel steun van hun kinderen. Meeleven vanuit de gemeente via een kaartje waarderen ze zeker.

Jubilea

Gerda en Jan de Heer waren op 19 september 50 jaar getrouwd. En **Paul en Willy Zuurveld** waren op 25 september 50 jaar getrouwd. We feliciteren beide echtparen met dit jubileum en wensen hen nog goede jaren toe!

Bedankt

Bij deze wil ik een ieder bedanken voor de bloemen die ik op zondagochtend 18 augustus jl. mocht ontvangen. Ik was erg verrast en blij toen Jeanette Bot en Carla Trouw voor de deur stonden met een bos bloemen. Uiteraard hebben we gezellig met z'n drieën een kopje koffie gedronken. Nogmaals een ieder bedankt.

Met vriendelijke groet, Hetty Haasdijk

Bedankt

Lieve mensen,

Ik wil graag iedereen bedanken voor de vele kaarten en felicitaties die ik mocht ontvangen voor mijn 90^e verjaardag. Ook bedankt voor de prachtige bloemen van de kerk.

Wanneer er weer koffiedrinken is in de grote zaal wil ik jullie bedanken met een traktatie.

Hartelijke groeten, Corrie Dorst

Bedankt

Berichtje van ds. Piet de Vries, hij ging regelmatig voor in onze diensten maar moest vanwege zijn gezondheid alles afzeggen.



Gisteren werd ik verrast door de PG Bolnes met kaart met bemoedigende woorden en een wens voor de toekomst.

Heel hartelijk dank daarvoor, het doet me goed. Mag ik jullie allen vrede en alle goeds wensen?

Groet en tot ziens, Piet de Vries

Bouwberichten van Ria Keijzer

Nazomeren

Wat een heerlijke tijd kregen we cadeau in deze maand september. Zon, een prettige temperatuur en zo te merken ook weer een groot enthousiasme bij jullie om het nieuwe seizoen in te stappen. Fijn dat de Startzondag (wat zeg ik: een heus startweekend) geslaagd was en dat er wederom een activiteitenboek kon worden gemaakt. Gefeliciteerd aan jullie allen dat het met zoveel power en creativiteit begon. Inspiratie en plezier gewenst, met een appèl om trouw en toegewijd te blijven. Zeker als er nog even geen vaste pastor is. Maar de zelfredzaamheid van Bolnes is in het verleden ook groot gebleken, en het omzien naar elkaar is het huismerk en de grote kracht die er altijd was, en die zal hopelijk nog lang opgaan. Zelf dacht ik vaak bij projecten of nieuwe initiatieven: "God zegene de greep". En ik heb ervaren dat Hij dat meestal ook deed. Dit ter bemoediging als je ergens tegenop ziet of niet weet of je een taak wel aankunt!



Overlijden

Kort na elkaar overleden deze zomer mensen met een grote plek in de harten van anderen. Ook in de mijne. Ik mocht de afscheidsdienst leiden van Tiny Schot, Joke Bouman en Pleun Bezemer. Anderen deden dat t.a.v. Kees van 't Hof, Daan van der Pijl, Ann Blokland en Wil Ketting. Sterkte aan allen die hen missen.

In augustus overleed eveneens mijn beste vriendin en zielsverwant Rinskje van der Meer uit Vught, 66 jaar oud, iemand met wie ik vanaf de studietijd (dus 47 jaar) bevriend was. Ze had ALS, een vreselijke ziekte die iemand totaal afbreekt. Allen maken we zulke klappen soms mee, dus wil ik het niet breed uitmeten hier, maar wel wil ik graag zeggen hoe fijn het was om daarbij zoveel begrip en meeleven te ervaren toen dit onder jullie rondging. Veel dank daarvoor.

Uitloop werk

Ik hoop de komende weken weer in Bolnes te zijn, vanwege voorgangersbeurten op 29 september, 13 oktober, 24 november (Eeuwigheidszondag) en 24 december.

Verder zijn er nog enkele Documenten te maken, die o.a. door gezondheidsperikelen en bovenstaande afscheidsdiensten bleven liggen. Ik haal het de komende weken in. Hoort u niets, bel me dan zelf even op.

Met Kerst zal er weer een Kerstherberg zijn. Wim en ik hopen weer tot een Kerstprojectkoor te komen voor de Kerstavonddienst. Rien Verwijs is bereid om dit muzikaal te begeleiden. Verder volgen er in het nieuwe seizoen vijf Sing Inns, Met het bekende trio Jan van der Meer, Wim en ik.

Leuke verbindingen waar ik me op verheug.

Sing Inn op 2 oktober: "De schatkist"



Op de eerste woensdagen van de maanden oktober, december, februari, april en juni bent u (ben jij) welkom. De formule staat: ontmoeting, samen zingen, soms wat opsteken over achtergronden bij liederen en een nazitje tot slot voor wie dat wil. Het programma kenmerkt zich door een speelse combinatie van religieus en andersoortig repertoire rond een thema.

Zangervaring is niet vereist en deelname is gratis. Als vervoer een probleem is kan er iets worden geregeld.

De eerstvolgende Sing Inn is dus op woensdag 2 oktober, van 13.30 tot 15.45 uur. We duiken de schatkist in. De uitnodiging zal ook naar de Groene Tuinkerkerk gaan, want de laatste keer bleek dat ook daar de Sing Inn aan bekendheid wint.

U en jullie wens ik al het goede en graag tot ziens, mede namens Wim,
Ria Keijzer - Meeuwse, 06 50 22 82 50

In herinnering Pleun Bezemer



Op 11 september overleed Pleun Bezemer, bijna 90 jaar oud. Nadat zijn vrouw in 2020 was heengegaan en zijn oriëntatieverlies toenam kwam hij in zorgcentrum Meerweide terecht.

Pleun was een echt buitenmens met een grote interesse in alles wat groeit en bloeit.

Na zijn huwelijk met Lenie van Zevenbergen in 1958 te Alblasterdam volgde Ridderkerk, waar hij een kwekerij en een tuincentrum had aan de Oudelandseweg. Ze kregen vijf dochters en een enorm nageslacht, waar hij trots op was.

Na zijn pensioen vertrokken Pleun en Lenie naar Putten, waar ze twintig jaar lang genoten van het buitengevoel en de bosrijke omgeving. Maar tien jaar geleden viel het besluit om terug te gaan naar Ridderkerk. Toen werden ze lid van onze gemeente. Zowel in Ridderkerk, Putten als Bolnes was Pleun actief voor de kerk, hier o.a. voor de kerstmarkt.

In de afscheidsdienst, op verzoek van de familie door mij geleid, werd de 'Ode aan de liefde' gelezen en de 'Bergredetext' waarin Jezus oproept de natuur te bewonderen en te beschermen. De bloemen, vogels en bomen zijn tegelijkertijd een spiegel: ze doen waartoe ze bestemd zijn, en daarin ligt een opdracht voor ons allemaal.

We zongen of hoorden bij zijn afscheid liederen die Pleun graag zong. Zo bleken Psalm 42 vers 7 zijn 'credo' en Paasliederen als 'Daar juicht een toon' en 'U zij de glorie' zijn favorieten. Altijd zijn er redenen om in dankbaarheid je zegeningen te tellen. Bij die gedachte voelde hij zich thuis. Daardoor voorkom je dat je wegzakt, klagerig wordt of opgeeft. Hij miste Lenie enorm en verlangde er naar dat hij met haar herenigd zou worden bij God.

We herinneren ons Pleun als een gul, vriendelijk, grappig, zanglustig en diepgelovig gemeentelid. Helaas was de afscheidsdienst niet te beluisteren, terwijl hij was aangekondigd op de rouwkaart. Daarom dit aanbod: degenen die graag de teksten, gebeden en overdenking willen nalezen kunnen contact opnemen met mij. Dan lever ik ze aan.

Moge de nagedachtenis aan Pleun Bezemer tot zegen zijn.

Ria Keijzer-Meeuwse

Eeuwigheidszondag

Op 24 november is het Eeuwigheidszondag. Een bijzondere dienst waarin we onze gemeenteleden die gestorven zijn gedenken.

In deze dienst zitten vaste elementen, zoals het noemen van de namen van de overleden gemeenteleden met daarbij het aansteken van een kaars. Ook is er gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken en anderen die ons dierbaar zijn te gedenken.

Deze bijzondere dienst wordt voorbereid met de voorganger (dat is dit jaar Ria Keijzer), leden van de werkgroep eredienst en wellicht met u. In de komende maand, oktober, willen we deze dienst gaan voorbereiden. Zou u graag meedenken over de inhoud van deze dienst, dan bent u van harte welkom bij dit overleg. U kunt dit aangeven bij Janny van der Voort, tel 06 400 184 20.

De Werkgroep Eredienst

Bloemen van de kerk

De bloemen van de kerk zijn de afgelopen weken, als groet en bemoediging, namens ons allen gegaan naar:



Henk en Judith
Leentvaar waren erg
blij met de bloemen!

Nel Tamerius-Schop op 25 augustus;
Corrie Dorst-van de Merwe op 1 september;
Ineke Combee-Koedood op 8 september;
Henk en Judith Leentvaar-Voordendag op 15 september;
Jan en Gerda de Heer-van Kampen op 22 september;
Paul en Willy Zuurveld-Kelderman op 22 september.

Weet u misschien ook iemand die we er blij mee kunnen maken?
Laat het mij weten!

Met vriendelijke groeten,
Wil Wendrich, tel 0180- 487050, scriba@pgbolnes.nl



Verjaardagen

September

28 Nora Geelhoed
28 Yvonne van Krimpen-Snijders

13 Annemieke Zuurveld
14 Gerard van Galen
16 Marry Loch-Lugtigheid
16 Nico Besjes
16 Wim Bakker
22 Martin Romeijn
22 David Romeijn
23 Ruth van Koevinge - Boersma
25 Suze Leertouwer
27 Lianne Koers

Oktober

2 Christiaan Ketting
4 Tijs den Breejen
5 Adri van Hemert – Voogt
7 Annie Witter-Schumacher

Beroepingscommissie

Er is weer een verzoek ingediend voor een lijst van beroepbare predikanten bij de PKN.

Dit antwoord duurt ongeveer 1 maand.

Er is ook weer een advertentie ingediend bij de PKN die op hun site komt.

Voor de rest is het weer afwachten op reacties.

De beroepingscommissie



**Collectes**

Datum	Bestemming	Bedrag
30-6-2024	KIA Moldavië	€ 48,00
30-6-2024	Kerk	€ 51,50
30-6-2024	MedAir	€ 54,95
7-7-2024	Kerk	€ 79,40
7-7-2024	Diaconie	€ 62,55
7-7-2024	MedAir	€ 76,60
14-7-2024	Kerk	€ 4,00
14-7-2024	PKN Pastoraat	€ 3,00
14-7-2024	MedAir	€ 4,00
21-7-2024	KIA Oeganda	€ 94,00
21-7-2024	Mercy Ships	€ 83,70
21-7-2024	Diaconie	€ 82,55
28-7-2024	Bloemen	€ 7,50
28-7-2024	Diaconie	€ 6,50
4-8-2024	Kerk	€ 81,85
4-8-2024	Diaconie	€ 93,90
4-8-2024	Logeerhuis de Buren	€ 108,85
11-8-2024	Kerk	€ 39,50
11-8-2024	KIA Zending	€ 45,40
11-8-2024	Logeerhuis de Buren	€ 61,10
18-8-2024	Kerk	€ 56,50
18-8-2024	Diaconie	€ 45,75
18-8-2024	Logeerhuis de Buren	€ 71,40
25-8-2024	Diaconie	€ 62,15
25-8-2024	Kerk	€ 66,80
25-8-2024	Logeerhuis de Buren	€ 86,45
1-9-2024	Diaconie	€ 73,85
1-9-2024	St. Gaan en Doen	€ 160,90
1-9-2024	Mercy Ships	€ 81,20
8-9-2024	Kerk	€ 39,95
8-9-2024	PKN jonge generatie	€ 39,90
8-9-2024	Logeerhuis de Buren	€ 68,15
15-9-2024	Kerk	€ 43,60
15-9-2024	PKN missionair werk	€ 42,10
15-9-2024	Logeerhuis de Buren	€ 50,05

COLLECTES



Vanuit de Commissie Opbouwwerk

Activiteitenboekje

Deze week wordt het nieuwe activiteitenboekje verspreid in de wijken, bij de naburige kerken en de bibliotheken. Het is een mooi boekje geworden, met bekende en nieuwe activiteiten. Weet u nog meer mensen die graag zo'n boekje willen hebben? Er zijn er genoeg om verder uit te delen! Vraag het even aan Janny van der Voort of Wil Wendrich.



Op zaterdag 5 oktober naar de Afrikaanderwijk

WELKOM IN DE
AFRIKAANDERWIJK

Er is nog plaats bij de excursie naar de Afrikaanderwijk in Rotterdam. We verzamelen zaterdag 5 oktober om 10 uur bij de tramhalte Limbrichthoek en gaan dan met lijn 23 naar de halte Vuurplaats. We lopen vervolgens naar de bibliotheek aan het Afrikaanderplein en daar neemt Margreet Rolink ons mee de wijk in en de markt over.

Verdere informatie kunt u lezen in de vorige Kerk aan de Maas, pagina 19 en in het nieuwe Activiteitenboekje. Als u nog mee wilt, graag aanmelden voor 25 september bij Wil Wendrich.

Dinsdag 8 oktober: Open Huis "Ecoprinten op papier"

Een workshop met Marja Luijendijk. Zij werkt met bladeren en bloemen. Bladeren en bloemen bevatten sappen, die gekleurd zijn. Als je een compositie van bladeren en/of bloemen op papier legt en deze door een pers haalt krijg je een bijzondere afdruk.

Aan deze workshop kunnen 6 deelnemers meedoen.

Als er meer aanmeldingen zijn, kan er een tweede workshop worden ingepland. De workshop duurt ongeveer 2 ½ uur.

De kosten zijn € 5,-

Datum en tijd: 8 oktober van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Graag aanmelden bij Janny van der Voort.



Samen aan tafel vrijdag op 18 oktober

Eén keer in de maand is er op vrijdagavond een gezellige maaltijd in de zaal van de kerk. Dit is een groot succes gebleken: gemeenteleden en gasten uit de buurt komen hier graag naar toe. De maaltijd wordt bereid door het cateringbedrijf 'De Groene Pollepel', daarin bijgestaan door een groep vrijwilligers.

Er is elke maand een ander menu, passend bij het seizoen. Met dieetwensen kan rekening gehouden worden. Ook vervoer kan geregeld worden.

Wie wil komen eten, kan vanaf 17.30 uur in de hal terecht voor een drankje, de maaltijd begint om 18.00 uur. De prijs is € 7,50.

Contant betalen kan, maar liever met PIN.

Wie wil komen helpen met de voorbereiding is al welkom vanaf 15 uur.

Aanmelden tot maandag 12 oktober bij Annemarie Tamerius, 0180 416 135, 06 44 66 83 65.

En zet u het alvast in uw agenda: 22 november, 13 december, 24 januari, 21 februari, 21 maart, 11 april, 16 mei, 20 juni.

DE GROENE
POLLEPEL
CATERING | KOOKSCHOOL
Genieten van gezond eten

Marianne van Wijhe
Nicolaas Beetslaan 66
2985 VH Ridderkerk
06 - 3616 8156
marianne@degroenepollepel.nl
www.degroenepollepel.nl

Boekbespreking over 'De vlieger en de vanger' van Henri Nouwen



In deze gesprekskring van twee donderdagochtenden ligt het accent op de spiritualiteit van *Henri Nouwen* (1932-1996). Uitgangspunt is het dit voorjaar postuum verschenen boek *De vlieger en de vanger* (uitgever Adveniat 2024), met Nouwens observaties van trapeze-artiesten en de geestelijke les die we daarin kunnen ontdekken. Van de vele aantekeningen die Nouwen tijdens zijn leven had gemaakt is nu, ruim een kwart eeuw na zijn overlijden, dan alsnog een boek samengesteld - met als ondertitel 'leven in vertrouwen, zonder angst'.

Voor deelname aan de kring is het niet nodig het boek zelf aan te schaffen.

Opgave vooraf is wel fijn, liefst met mailadres, vanwege het maken of toesturen van kopieën.

Tijd: Donderdagochtend 24 en 31 oktober, van 10.00 -11.30 u.

Locatie: Kerk aan de Maas

Leiding: Ds. Hermie Hummel, emeritus predikant Rotterdam-IJsselmonde, hphummel1957@gmail.com, 06 15866402.

Korte Bijbelkring

'Als nieuw: leven in het licht van Gods Koninkrijk' door ds. Christi Bartelink

Contextueel Bijbellesen (CBL) is een manier van met de Bijbel bezig zijn, waarvoor geen Bijbelkennis nodig is. Je brengt juist jezelf en jouw context in bij de gesprekken. Na de verkenning van het thema, lezen we met elkaar een stukje uit de Bijbel en stellen daar vragen bij, aan het einde brengen we dat wat we gevonden hebben terug naar ons dagelijks leven. De ervaring heeft geleerd dat ieder verrijkt terug naar huis gaat.

Deze keer gaan we contextueel Bijbellesen aan de hand van aartsvader Jozef: Jozef in de put, Jozef verkocht, Jozef bij Potifar, Jozef en zijn dromen, Jozef die uiteindelijk onderkoning van Egypte wordt en zo zijn familie redt van de hongersnood. We maken een indeling in drie bijeenkomsten.

Datums: Dinsdag 5, 19 en 26 november, inloop 13.15 uur, start om 13.30, einde rond 15.30 uur.

Aanmelden bij Ds. Christi Bartelink, bartelinkchristi608@gmail.com of via Wil Wendrich.

In het licht van gedenken



Op zaterdag 2 november is de kerk open van 17.00 tot 19.00 uur. U kunt er een lichtje aansteken om iemand te herdenken of een situatie recht te doen. Er is ruimte voor stilte, maar ook zijn er muzikale momenten en u kunt een steentje beschrijven. U vindt er een open oor als u wat wilt delen of met iemand van de kerk wilt spreken. In de hal staat een kopje koffie klaar. Aanmelden is niet nodig.

Informatie: Janny van der Voort

Deze avond is er ook lichtjesavond op begraafplaats Vredenhof, van 19-21 uur.

Lichtjesavond op begraafplaats Vredenhof



Op dezelfde avond als het gedenken in onze kerk, dus ook op zaterdag 2 november maar dan van 19.00 – 21.00 uur, is er een lichtjesavond op Begraafplaats Vredenhof in Ridderkerk. Op het sfeervol verlichte kerkhof kunt u een kaars branden bij het graf van een dierbare en/of een bloembol poten. Op het oude RK-gedeelte is een plek waar keien, met een naam van een overledene daarop aangebracht, kunnen worden neergelegd voor mensen die op Vredenhof geen of niet meer een graf hebben.

Dit allemaal organiseren kan alleen met hulp van velen. Denkt u: daar kan ik bij helpen, meldt u dan aan bij ons. We kunnen hulp gebruiken bij:

- het tellen van bezoekers,
- helpen bij krokusbollen poten,
- ondersteunen van minder mobiele mensen bij leggen van een kei,
- bezoekers begeleiden naar graf met een fakkel,
- fakkels controleren,
- toezicht houden,
- drankjes verzorgen voor de medewerkers en bezoekers.

Op een nog in te plannen instructie-avond wordt alles goed toegelicht. Graag aanmelden voor 15 oktober.

Paul en Janny van der Voort

Terugblik op het Startweekend

Allereerst bedanken we iedereen die meegeholpen heeft dit startweekend tot een succes te maken, dat zijn:

- alle gemeenteleden die er waren, zowel op de zaterdag als op de zondag.
- alle mensen die de boodschappen deden, zodat we genoeg te eten, drinken en snoepen hadden.
- alle cake- en pannenkoekenbakkers en makers van die lekkere hapjes op zondag!
- de gastvrouwen die ons op tijd voorzagen van drinken en eten.
- de 'hazen' die voor de Fakkeldrager uit liepen.
- en natuurlijk de deelnemers aan de Olympische Spelen, want zonder spelers geen Spelen.
- iedereen die meegewerkt heeft aan de voorbereiding van de dienst, in de dienst zelf en na de dienst.



De Olympische Spelen



De Spelen werden gehouden met ongeveer 50 deelnemers, verdeeld over 7 teams met bijzondere namen: H.K., de Doordouwers, Bolnesser Glorie, Olympische pannenkoeken, de dwaze Olifanten, Zoef de Haas, de Slimmerikken!

Nadat de Olympische vlam ontstoken was kon de strijd beginnen!

Het was een sportief evenement, elke deelnemer

van jong tot oud(er) zette zich helemaal in. De beloning, een gouden medaille, die iedereen ontving (want deelnemen is belangrijker dan winnen), droeg iedereen met trots!

Na de uitreiking van de medailles stonden er drankjes klaar in het Hollandhuis.

Terwijl iedereen bijkwam van deze enerverende middag werden de tafels gedekt. Als voorgerecht was er Courgettesoep, met de groentes uit de kerktuin, aansluitend werden de pannenkoeken geserveerd. Ze konden belegd worden met (gekleurde)



poedersuiker, stroop en decoratiesnoepjes. Het toetje was ijs met slagroom, versierd met decoratiesnoepjes.

Kerkdienst

De kerkdienst op zondag was goed voorbereid, samen met ds. Christi Bartelink. Het thema was: 'Als nieuw! Kijken met nieuwe ogen'. Het verhaal van de werkers in de wijngaard stond hierin centraal. Een dienst met mooie symboliek, zowel in woord, muziek, zang, beeld en vieren. Wat bijzonder was het om in de kring het Avondmaal te vieren. Bij het uitgaan van de kerk ontving iedereen een attentie, met een chocolademunt. De munteenheid was voor iedereen hetzelfde. De betekenis daarachter is: Bij God zijn wij allemaal van evenveel waarde!



De voorbereidingsgroep

Reacties van gemeenteleden

Goedenavond Janny en anderen die de start van het nieuwe seizoen hebben voorbereid en uitgevoerd.

Wat een gezellige start hebben we zaterdag mee mogen maken. Aan alles is gedacht dat blijkt uit de uitvoerige voorbereiding. We hebben ons prima vermaakt, we hebben plezier gehad met elkaar en dat is ook een vorm van het leven vieren en de gemeenschap vieren. Ik hoop dat, als er straks foto's in Kerk aan de Maas staan, mensen die er niet bij konden zijn, op z'n minst een glimlach op hun gezicht krijgen.

De viering van vanmorgen was ook fijn met mooie liederen en teksten en bijdragen van oudere en jongere gemeenteleden. Hoe bijzonder was ook de viering van de Maaltijd in de kring, ontroerend ook op momenten.

Nog een reactie:

Zo blij dat in onze kerk kinderen mogen deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Na zoveel trammelant jarenlang ... de tranen stonden in mijn ogen. Het was al met al een fantastisch startweekend. Ik heb genoten! Klinkt nogal overdreven, maar mijn hart juicht. "Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet". Het mag, maar het moet niet. Prachtig! THX!

Wil je het doorgeven aan iedereen die heeft meegedaan met de voorbereiding en de uitvoering?

En dan hier nog meer foto's:



De Olympische Vlam wordt binnengebracht ...



... en aangestoken.



Berichten van de diaconie

De collectiedoelen in de komende weken:

Zondag 29 september: 1^e collecte, Help Soedan! Speciaal ingelaste collecte!



Ramp op ramp in Soedan.

Het Afrikaanse land wordt al anderhalf jaar geteisterd door een burgeroorlog met tienduizenden doden en nog veel meer vluchtelingen tot gevolg. Er is honger en nu is er ook nog een dam doorgebroken waardoor er een watertekort voor een half miljoen mensen dreigt. Zoveel nood vraagt om actie.

kerk in actie

Met het noodhulpprogramma helpt Kerk in Actie wereldwijd op plekken van ontredde en wanhoop, zoals in Soedan. We zorgen voor water en middelen waarmee gezinnen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. We doen dit via een internationaal netwerk van kerken en organisaties waarmee Kerk in Actie samenwerkt.

Zondag 29 september: 2^e collecte, PKN Missionair werk, jongeren in Nederland



Een van de speerpunten van een toekomstgerichte Protestantse Kerk is samen met de jongere generaties optrekken op het gebied van zingevingsvraagstukken. Niet door automatisch te verwachten dat zij een kerk binnen stappen, maar door daar te zijn waar zij zijn.

Daarom is de Protestantse Kerk betrokken bij festivals als Graceland en Opwekking. Dit zijn bij uitstek plekken waar jonge zinzzoekers elkaar ontmoeten. De Protestantse Kerk wil voor hen een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.

Zondag 6 oktober: Werelddiaconaat Israël



Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden.

Ze spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

Zondag 20 oktober: Werelddiaconaat Indonesië



Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we op zondag 20 oktober voor een beter leven voor boeren en hun gezinnen in Indonesië. Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en kredietgroepen en leert ze boeren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen.

3^e collectiedoel t/m 29 september: Logeerhuis De Buren in Rotterdam

Zie informatie in het vorige kerkblad.

Nieuw: 3^e collectiedoel van 6 oktober t/m 24 november ons Actieland Moldavië

Kerk in Actie heeft een nieuwe manier van 'actie voeren' ontwikkeld binnen het werelddiaconaat, het gaat om de zogenoemde 'Actielanden'. Er zijn 7 actielanden (met hun projecten) te kiezen, die bijzonder geschikt zijn om als gemeente een langere periode aan verbonden te worden. Je mag als gemeente een actieland kiezen, dit is niet verplicht. Kerk in Actie stelt meerdere keren per jaar nieuwe materialen beschikbaar over deze landen zoals korte video's, korte verhalen voor in het kerkblad, liturgiesuggesties en materialen voor de kinderen om zo het betreffende land echt tot leven te brengen en de betrokkenheid vanuit de gemeente te vergroten.

Het idee is: je bouwt een band met ze op. Wij als diaconie van de P.G. Bolnes hebben gekozen voor het actieland **Moldavië** en de 4 projecten die binnen Moldavië lopen. Daarvoor ontvangen we 3x per jaar specifieke up-to-date informatie. We gaan Moldavië 2 à 3 jaar volgen en ondersteunen door jaarlijks de 3^e collecte een aantal weken hiervoor te bestemmen. Op 6 oktober starten we hiermee en we hopen dat u enthousiast wordt.

Lees hieronder het korte introductieverhaal van Moldavië: omzien naar kwetsbare kinderen en ouderen. Samen zijn we de kerk, in Bolnes & in Moldavië! Samen in actie voor het wereldwijde werk van de kerk (voor meer informatie, bezoek de website van Kerk in Actie). Binnenkort delen we interessante mini-magazines over Moldavië uit in de kerk!

In Moldavië, het armste land van Europa, is de werkloosheid groot. Veel mensen werken daarom in het buitenland. Vooral kinderen en ouderen blijven alleen achter. Kerk in Actie ondersteunt kerken en christelijke organisaties die naar deze kwetsbare mensen omzien.

Moldavië zit in een vicieuze cirkel van armoede. Vooral op het platteland ontbreekt de middengeneratie. De huizen in veel dorpen zijn bouwvallig, er is geen stromend water en de wegen zijn slecht. Ouderen zorgen soms voor kleinkinderen, maar vaak zijn ze te arm om goede zorg te bieden. Hun pensioen is te laag om van rond te komen. Ouders die wel achterblijven, zijn zelf kwetsbaar en niet in staat hun kinderen goed op te voeden. Veel kinderen krijgen te maken met alcoholisme en huiselijk geweld.



Krachten bundelen

Kerk in Actie zet zich samen met vijf partnerorganisaties in om de levensomstandigheden van kinderen, jongeren en ouderen te verbeteren, liefst via lokale kerken. Eenzame ouderen krijgen medische thuiszorg, kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen ondersteuning bij hun huiswerk, maar ook de aandacht die een kind nodig heeft bij het opgroeien. Ook worden lokale kerken op het platteland ondersteund in hun diaconale programma's. Voorgangers krijgen een training en activeren jongeren in de kerk om ouderen te bezoeken, boodschappen voor hen te doen en tijd te nemen voor een praatje. Jong en oud leren zo naar elkaar omkijken. Door samen de krachten te bundelen wordt hun leven beter.

Met deze hulp wil Kerk in Actie ervoor zorgen dat kinderen niet voortijdig afhaken op school. Ouderen worden geholpen met klusjes, boodschappen, de was en een maaltijd en krijgen medische thuiszorg. Daarnaast steunt Kerk in Actie de partners in opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Mensen die thuis alles achter moesten laten vinden liefdevol onderdak in hun buurland.

Helpt u mee om de collectes voor Moldavië tot een groot succes te maken? De diaconie beveelt ze van harte bij u aan!

Gezamenlijke lunch

Om alvast te noteren in uw agenda:

Op **zaterdag 9 november** organiseren de beide diaconieën weer een gezamenlijke lunch, dit keer in Kerk aan de Maas.

Meer informatie volgt snel, maar dan weet u de datum alvast.

Hopelijk tot dan!



Voedselbank

Zaterdag 5 oktober ontvangen wij graag fruit/groente in blik of pot, houdbare melk, pindakaas, limonadesiroop, luiers (in alle maten), maandverband, houdbare slagroom, hagelslag, jam, verpakte kaas en alles wat langer houdbaar is.

Alles kunt u inleveren tussen 11 en 12 uur bij de ingang van de Kerk aan de Maas.

De busreis naar de Veluwe

Het dagje Veluwe met onze gezamenlijke kerken zit er weer op. Op 11 september was het zover en werden we rond 9 uur verwelkomd in de kerk met koffie en wat lekkers.



Het weerbericht voor deze dag was niet om te juichen, in veel delen van het land was code geel aangekondigd. Maar niet getreurd, om 10 uur vertrok de bus met 57 personen richting Ugchelen. De eerste stortbui kwam op de Brienoordbrug al over ons heen, maar hoe verder we naar het oosten reden hoe beter het werd. Prachtige wolkenluchten en zon maakten de dag tot een feest.

Rond half twaalf zijn we bij bospaviljoen 't Leesten aangekomen, hier drinken we eerst iets en daarna wordt er een heerlijke lunch geserveerd.

Na deze uitgebreide pauze terug naar de bus en nu komt onze gids aan boord. Deze dame zal ons al vertellende rondleiden rond en over de Posbank. En dat deed ze ook, met veel kennis van zaken en enthousiasme vertelde ze over de natuur, de dieren en alle moois wat er te zien is, met af en toe een stop voor een mooi uitzicht. Dit gebied is bekend door de prachtige heidevelden die nu jammer genoeg bijna uitgebloeid waren. Een speciale pluim is er voor onze chauffeur Ronald, die deze grote bus door de haarspeldbochten en smalle wegen stuurde. Rond en op de Posbank is een kwetsbaar gebied en dat is deze zomer een tijdje afgesloten geweest, het werd er veel te druk.

Na deze leuke tocht zijn we teruggerezen naar het Bospaviljoen en hebben daar nog een drankje genomen. Dan gaan we weer richting Bolnes en brengt de chauffeur ons weer veilig thuis.

Veel dank aan de mensen die het georganiseerd hebben, wij vonden het een fijne dag en hebben er van genoten.

Wim en Ruth van Koeveringe





Uit de andere SARI-kerken

In de andere kerken worden ook gespreksgroepen en cursussen aangeboden die ook voor de gemeenteleden van Bolnes toegankelijk zijn.

Alphacursus Senior

Het fenomeen Alphacursus kennen we inmiddels in Nederland al zo'n 30 jaar. De laatste jaren was er een interkerkelijke Alphacursus met medewerking van mensen uit diverse kerken van Ridderkerk. Zo'n 170 mensen hebben die Alphacursus de laatste jaren in Ridderkerk bezocht.

Nu is er iets nieuws: Alpha Senior. Een Alphacursus met dezelfde inhoud maar met een aangepast tijdstip. Het wordt een Alphacursus voor mensen vanaf 65 jaar. De inhoud (over het christelijk geloof, over wat geloven inhoudt, wat de betekenis van de Bijbel vandaag is, over de kerk en de Heilige Geest), het blijft hetzelfde. Wie een opfriscursus wil voor haar of zijn geloof, wie met andere christenen wil spreken over geloof, voor wie alleen maar wil luisteren en genieten van gezelligheid en een bakje koffie... Iedereen is welkom!



We serveren koffie met appelgebak en iets lekkers bij het tweede bakje koffie.

Misschien kent u iemand die twijfelt, die veel van het geloof is kwijtgeraakt, die misschien een beetje aan de rand van de kerk is geraakt.... geef het door! Zij of hij is van harte welkom. En wat is het leuk als je samen met iemand gaat!

De cursus begint op 29 oktober om 14.00 uur in de hal van de Christus is Koningkerk. Het duurt ongeveer tot 16 uur.

Bent u slecht ter been? Geen enkel probleem, we hebben een eigen vervoerservice. U wordt gehaald en gebracht!

De lengte van de cursus: ongeveer 10-12 keer komen we bij elkaar in aaneengesloten weken. Uiteraard nemen we met de kerst dan een weekje vrij.

Ook hoort er een uitje bij waarbij we gezellig op stap gaan.

Geef u even op, zodat we weten hoeveel taart we moeten inslaan!

Deelname aan de cursus is gratis en ook het cursusmateriaal zal ter beschikking worden gesteld.

Plaats en tijd

Start Alpha Senior: 29 oktober 14 uur-16 uur

Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44, Slikkerveer

Opgeven

via mail: c.modder6@gmail.com, telefoonnummer: 06 83609061

Hulp nodig....

De Alphacursus Senior is gebaat bij een paar extra helpende handjes. Vind je het leuk om met oudere mensen te werken? Vind je het fijn om over je geloof te praten? Vind je het fijn om oudere mensen een goede tijd te bezorgen? Leeftijd speelt geen rol; vind je het fijn om mee te doen en een gesprek te leiden, tafels gereed te zetten, koffie te serveren, etc. Geef je dan op bij het Alpha Senior Team via mail: c.modder6@gmail.com, telefoonnummer: 06 83609061.

Namens het Alpha Team Senior,

Ds. G.R.P. van de Wetering, voorganger Christus is Koningkerk

Gespreksgroep rondom “Moderne Profeten”



Kees van Ekris is op dit moment ‘theoloog des vaderlands’. Hij heeft de afgelopen jaren boeken uitgegeven met de titel “moderne profeten”. In die boeken bespreekt hij theologen en gelovigen die in het verleden en heden grote betekenis hadden en hebben. In de boeken staan artikelen over hen en hun gedachtengoed met daarbij heel wat linken naar de huidige actualiteit. Collega Eric Matser en ondergetekende willen in het seizoen 2024-2025 8-9 samenkomsten organiseren met behulp van een van de boeken van Kees van

Ekris.

Het gaat om het boek ‘Moderne profeten, ware woorden’, uitgeverij Brandaan 2023. In dat boek worden o.a. Majoor Bosshardt, Tim Keller, Henri Nouwen en de componist Arvo Pärt besproken.

Bij het boek horen ook podcasts (de artikelen kun je zo ook beluisteren in plaats van lezen). Bovendien is er bij elk hoofdstuk een QR-code voor meer info. Aan het einde van elk hoofdstuk staan vragen die het artikel en de desbetreffende persoon betrekken op het leven hier en nu.



We willen gemiddeld één maal per maand bij elkaar komen op maandag.

De eerste keer zal maandag 21 oktober zijn. We bespreken dan de theoloog Tim Keller. We vragen van u om dit hoofdstuk te lezen, eventueel de podcast te luisteren. Dat is absoluut nodig om er samen een goede avond van te maken.

Plaats: Christus is Koningkerk 19.30 – 21.00 uur

De leiding is in handen van ds. Eric Matser en ds. Gerard van de Wetering.

U kunt zich opgeven bij ds. Gerard van de Wetering, grpvandewetering@solcon.nl.

Theologische Vorming voor Geïnteresseerden Rotterdam



M. Bezemer-Rietveld
Constantijn Huygenslaan 209
3351 XB PAPENDRECHT
email: tvgr rotterdam@ziggo.nl

Meer weten over achtergronden van het christelijk geloof? Dan is de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden iets voor u!

In het komend lesseizoen dat loopt van september 2024 tot begin mei 2025, worden lessen gegeven in een achttal vakken: Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Rabbinica, Filosofie, Gemeente-opbouw, Spiritualiteit en Wereldgodsdiensten.

De lessen worden gegeven door ervaren en enthousiaste docenten. Daarbij is ook veel ruimte voor onderling gesprek, een element dat door huidige cursisten zeer gewaardeerd wordt.

De lessen worden gegeven op woensdagmorgen van 10.00-13.00 uur en vinden plaats in de Alexanderkerk, Springerstraat 340, Rotterdam.

De kosten voor dit cursusjaar van ongeveer 30 lessen zijn: € 240,00.

Verdere informatie over cursus en aanmelding is te vinden op onze website TVGRotterdam.nl

Graag tot ziens op de cursus in de Alexanderkerk !

Benefietconcert t.b.v. de Alzheimer Stichting



Het Christelijk Mannenkoor Excelsior en het Bethelkerkkoor Zwijndrecht organiseren een benefietconcert t.b.v. de Alzheimer Stichting.

Alzheimer komt in bijna alle families voor en raakt ons en onze naasten hard. Iedere keer weer worden wij hiermee geconfronteerd. Het is goed en mooi dat wij mogen meewerken aan het bereiken van een mooie opbrengst voor het werk van deze stichting.

Naast samenzang is er instrumentale medewerking door: Severin van Dijk - dwarsfluit, André van Vliet - vleugel en Edwin Vooijs - orgel.

Tijdens dit concert zal dhr. A. Slob, woordvoerder van de Alzheimer Stichting, het werk van deze stichting toelichten. Het concert wordt gehouden op vrijdag 25 oktober 2024 in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 in Zwijndrecht. Aanvang 20.00 uur. De kerk is open om 19.15 uur en de toegang is gratis. De collecte tijdens het concert komt geheel ten goede aan de Alzheimer Stichting.

Verdere informatie over dit concert is beschikbaar bij Teus van Herk: tel. 06 308 383 64 of bij Joop Enter: tel. 078 6 10 09 71. Graag tot ziens in de Bethelkerk.



Zondagavondzang in de Bethelkerk



Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht heeft de draad weer opgepakt en is begonnen met de repetities voor de zondagavondzang op zondag 20 oktober om 19.30 uur in de Bethelkerk te Zwijndrecht.

Wim de Penning geeft leiding aan koor- en samenzang.

De organist van deze avond is Joost van Belzen. Een zondagavondzang waarin we vooral bekende liederen zingen.

De toegang is gratis, wel is er aan de uitgang een collecte voor de bestrijding van de kosten. Voor de komende concerten roepen wij u op om als projectlid mee te zingen tijdens de Kerstzondagavondzang in december en het Bevrijdingsconcert in mei 2025.

Alle informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl. Graag tot ziens in de Bethelkerk.

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,
Ries Knook

Wie komt er meezingen met koor The Messengers?

Inmiddels zijn de repetities van ons koor weer begonnen en we zouden het heel leuk vinden om er wat nieuwe leden bij te krijgen! Bas, tenor, alt of sopraan, jong of oud(er) iedereen is welkom! We zoeken trouwens ook nog een fluitist(e).

Oefenen doen we op de woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in 'De Kern' aan de Stadhouderslaan, o.l.v. dirigent Ruud Saly.

Binnenkort staan er 2 optredens op de agenda, op 13 oktober in de Christus is Koning kerk en op zaterdag 14 december tijdens de kerstviering in Sonnenburgh. In maart en april 2025 hebben we 2 concerten met een Big Band.

Nieuwsgierig geworden naar ons gezellige koor? Kom dan vrijblijvend eens een paar avonden meedoen.

Liever eerst nog wat meer informatie? Bel dan met Joke v.d. Bogerd (voorzitter) tel. 06-17 266 740



Najaarsconcert van Merwe's Oratorium Vereniging

De repetities van Merwe's Oratorium Vereniging in Dordrecht zijn weer begonnen. Vóór de zomer is hard gewerkt aan het programma voor het najaarsconcert, vanaf nu worden de puntjes op de i gezet.

Het programma bestaat uit een bijzondere combinatie: er is gekozen voor het bekende Requiem van Mozart en de wat minder bekende - maar niet minder boeiende - Misatango van Martín Palmeri.

Beide muziekstukken behandelen een Mis op eigentijdse wijze. Waar orkest en solisten een rol spelen bij het Requiem zijn dat de piano en de bandoneon bij de Misatango. Het belooft een mooie avond te worden waar je graag bij wilt zijn!

Ik nodig jullie dan ook van harte uit om dit veelbelovende concert bij te komen wonen. Het concert vindt plaats op vrijdag 4 oktober in de Augustijnenkerk, Voorstraat 216, Dordrecht. Aanvang 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur. Toegangsprijs voorverkoop (leden of website) € 32,50, aan de zaal €35,-. Het zou erg leuk zijn jullie te mogen begroeten in de prachtige Augustijnenkerk in Dordrecht!

Groeten,
Christi Bartelink

Facet te gast bij PCOB

Een kwart van de inwoners van Ridderkerk behoort tot de senioren. Vroeg of laat hebben die op de een of andere manier hulp en advies nodig. Facet Ridderkerk kan die adviezen en ondersteuning bieden.

Facet Ridderkerk is de welzijnsstichting van de gemeente Ridderkerk. De organisatie biedt diensten aan voor inwoners van 0 tot 100 jaar. Voor senioren is er een breed scala aan welzijns- en sportactiviteiten. Ook kan men er terecht voor advies op het gebied van gezondheid, mantelzorg, service- en gemaksdiensten en tal van andere zaken die voor senioren van belang kunnen zijn.

Wilt u er meer van weten? Kom dan op 29 september naar de maandelijkse bijeenkomst van de PCOB in de Christus is Koning Kerk aan de Juliana van Stolbergstraat 44. Een medewerker van Facet komt dan uitgebreid vertellen over de organisatie en de vragen beantwoorden die er leven bij de aanwezigen.

Aanvang 14.00 uur. Ook leden van de ANBO en niet-leden zijn welkom. Aan hen wordt een bijdrage van 3 euro per persoon gevraagd.

Graag tot ziens,
Lida Saaij

Merwe's Oratorium Vereniging
o.l.v. Gilles Michels

Orkest RBO Sinfonia
Bandoneon Martin de Ruiter
Piano Caecilia Boschman

Vrijdag 4 oktober 2024
Augustijnenkerk
Voorstraat 216
Dordrecht

Nanette Mans
Esther Kuiper
Jasper Dijkstra
Jitze van der Land

Mozart
Requiem

Palmeri
Misa Tango



JOP

Doe je mee?

Dat vroeg ik toen de vorige Kerk aan de Maas uitkwam bij het stukje over Startzaterdag. Jullie hebben dat ook echt gedaan! Met 50 mensen, waaronder jullie, hebben we de Olympische Spelen gedaan. Er waren 7 teams: weten jullie nog de naam van jullie team?

Ik noem ze allemaal even:

H.K., de Doordouwers, Bolnesser Glorie, Olympische pannenkoeken, de dwaze Olifanten, Zoef de Haas, de Slimmerikken!



En welk team won een gouden medaille? Juist, iedereen. Want meedoen aan de Spelen is belangrijker dan winnen!

Op een andere bladzijde in deze kerk aan de Maas staan foto's van deze dag.

En de pannenkoeken? Die waren heerlijk!

Op 6 oktober is er ook weer nevendienst, zijn jullie erbij? Net als op 3 november en 24 november.

De Gezinsontmoeting is op zondag 20 oktober in de Levensbron. Het belooft een leuke en gezellige ontmoeting te worden. Het begint om 11.00 uur en de ontmoeting wordt afgesloten met een gezellige maaltijd. Je bent van harte welkom!

Femke en Janny



De leukste bladzijde

Als je de woordzoeker goed hebt opgelost blijven de letters over die samen het woord Folder maken.

Een herfstkrans maken

Geef je mooiste herfstbladeren een plekje in huis door er deze herfstkrans van te maken. De basis is een kartonnen bordje waar je het midden uit knipt, zodat alleen de rand nog overblijft. Daarop plak je dan je blaadjes en eventueel ook nog wat andere herfstschatten zoals eikels & kastanjes.

Touwtje eraan en ophangen! (bron:ladylemonade.nl)



Hartige cupcakes (12 stuks) met honingtomatjes

Nodig: 2 eieren, 150 gr tarwebloem, 50 gr havermout, 2 tl bakpoeder, 100 gr koolzaadolie, zonnebloemolie of een hele neutrale olijfolie, 75 gr melk, 1 tl zout, zwarte peper 100 gr Honingtomaten, in kwarten, 100 gr wortel, fijngehakt of geraspt, 50 gr geraspte jong belegen kaas + extra 12 hele Honingtomaten. Muffinbakplaat is handig.

(Deze tomaatjes zijn te koop in verschillende winkels in Ridderkerk)

Verwarm de oven voor op 180 graden. Zet de cupcakevormpjes in de vakjes van het muffinblik en spray deze licht in met bakspray.

Klop de eieren in 5 minuten zeer luchtig.

Voeg de bloem, havermout, bakpoeder, koolzaadolie, melk, zout en een snufje zwarte peper toe en klop dit door elkaar met de klopper van je keukenmachine of handmixer.



Spatel daarna de gesneden Honingtomaten, fijngehakte wortel en geraspte kaas erdoor. Verdeel het beslag over de vormpjes. Duw in iedere cupcake een hele Honingtomaat half in het beslag en strooi er nog een beetje geraspte kaas over. Bak ze in circa 25 minuten gaar en goudbruin.

Laat de cupcakes daarna volledig afkoelen op een rooster. (bron: francescakookt.nl)

Mopjes

Een man wil de grens over met een olifant. De man van de douane zegt: 'Met die olifant mag u de grens niet over!' Mopperend gaat de man naar huis. Daar plakt hij een boterham op de voorkant en eentje op de achterkant van de olifant. Dan gaat hij weer terug naar de grens. 'Bent u er nu alweer met die olifant?' zegt de man van de douane. 'Ja,' zegt de man, 'maar ik mag toch zeker zelf weten wat ik op mijn brood doe?'



Bij het huis van de burgemeester staat Peter met z'n neus tegen het raam naar binnen te gluren. De burgemeester beent boos naar buiten en roept: 'Hoe zou je het vinden als ik dat bij jou thuis doe?' 'Knap', antwoordt Peter. 'Ik woon namelijk op de tiende verdieping.'

Wim: 'Ik weet een leuk spelletje.'

Esther: 'Oké, wat zijn de spelregels?'

Wim: 'We stellen elkaar vragen. Ik antwoord altijd met ja, jij met nee.'

Esther: 'Oké, ik snap het!'

Wim: 'Zullen we beginnen?'

Esther: 'Nee.'

Wim: 'Oké, dan niet.'



Gijs komt voor de zoveelste keer te laat op zijn werk. Zijn baas zegt: "Kun je nu echt niet wat beter je best doen om op tijd te komen?"

Gijs: "Ja hoor, ik neem wel een bus eerder."

De volgende dag is Gijs nóg later op zijn werk. Zijn baas zegt: "Je zou toch een bus eerder nemen?"

Gijs: "Klopt, maar die ging de andere kant op."

Doordenkers

1. Je neemt deel aan een loopwedstrijd. Je haalt de tweede persoon in. In welke positie loop jij nu?
2. En als je de laatste loper inhaalt, dan ben jij de...?
3. Noem drie opvolgende dagen. Je mag niet de woorden Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag of Zondag gebruiken.



Antwoorden doordenkers:

1. Als je denkt dat je nu de eerste bent, helaas dat klopt niet! Als je nummer 2 inhaalt en zijn plaats inneemt, dan word jij de tweede!
2. Is je antwoord dat je nu op de voorlaatste plaats loopt? Dat klopt weer niet! Je kunt de laatste loper nooit inhalen! (want jij bent de laatste loper)
3. Gisteren, vandaag en morgen.

Van cijfer naar cijfer: de mooiste vis! *(website tijdmetkinderen.nl)*



Paul en Janny van der Voort

Een kaart voor Amnesty



Hongkong: Chow Hang-tung

Op 4 juni 2021 riep Chow Hang-tung uit Hongkong via sociale media op om de slachtoffers van het Tiananmenbloedbad in China met een kaarsje te herdenken. Ze werd meteen opgepakt en kreeg 22 maanden cel voor 'het organiseren en promoten van een niet-toegestane bijeenkomst'. Haar hangt nóg eens 10 jaar boven het hoofd omdat ze ook de nationale veiligheid in het gevaar zou hebben gebracht.

Chow is mensenrechtenadvocaat en een van de organisatoren van de jaarlijkse Tiananmenherdenking in Hongkong. In 1989 werden op het plein in de Chinese hoofdstad Beijing duizenden mensen vermoord. Soldaten openden er het vuur op vreedzame demonstranten die opriepen tot hervormingen. De Chinese regering wil dat mensen vergeten wat er is gebeurd. Maar Chow ziet het als haar taak om de slachtoffers te blijven herdenken. Stuur een kaart, zodat Chow weet dat je haar steunt.

Tips

Schrijf in het Engels. • Schrijf Chows naam niet op de enveloppe. • Chow houdt van katten

Voorbeeldgroet

"Dear Chow, I wish you strength. Please don't give up."

Adres

PO Box No.75 Ma On Shan Post Office, New Territories, HONG KONG



Advertentie

Els de Zanger
Uitvaartbegeleiding
inspiratie voor uw uitvaart

06 – 57 44 78 42 | www.elsdezanger.nl



Contactpersonen Protestantse Gemeente te Bolnes

Pastor / Kerkelijk werker	Vacant	
Voorzitter Kerkenraad	Dhr. H.P. (Henk) den Breejen e-mail: voorzitter@pgbolnes.nl	010-4790357
Scriba	Mw. W. (Wil) Wendrich e-mail: scriba@pgbolnes.nl	0180-487050
Voorzitter C.v.K.	Dhr. J. (Jan) Luijendijk	0180-416731
Penningmeester C.v.K.	Dhr. J. (Joost) Trouw e-mail: jtrouw@hetnet.nl	0180-415062
Voorzitter Diaconie	Mw. M. (Marjon) Koers - Hoogendijk e-mail: marjonhoogendijk@hotmail.com	06-22319542
Penningmeester Diaconie	Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk e-mail: maritleertouwer@hotmail.com	0180-416546 06-27212389
Contactpersoon W.E.D.	Mw. J. (Janny) van der Voort e-mail: vandervoortromeijn@gmail.com	0180-414101
Jeugd	Mw. J. (Janny) van der Voort e-mail: vandervoortromeijn@gmail.com	0180-414101
Kerk en Israël	Dhr. P. (Peter) van der Graaf	0180-413859
Coördinator zalenverhuur	Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk e-mail: beheer@pgbolnes.nl	0180-416546 06-27212389
Kerk aan de Maas	Dhr. B. (Bas) Geelhoed e-mail: basgeelhoed52@gmail.com	0180-413552
Ouderenvervoer en Preekvoorziening	Mw. T. (Truus) Luijendijk e-mail: truusluijendijk@hotmail.com	0180-416731
Contactpersoon Beeld & Geluid	Dhr. P. (Paul) van der Voort e-mail: beamerteam.pgbolnes@gmail.com	06-48088604
Coördinatie kosten en Kerkelijk Bureau	Mw. W. (Winy) van der Pijl e-mail: winyvanderpijl@outlook.com	0180-410008 06-29030652

Adresgegevens & website

Protestantse Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56, 2987 AK Ridderkerk
0180-418508 www.pgbolnes.nl

Bestellen collectebonnen

Dhr. J. (Joost) Trouw, tel. 0180-415062 Mw. A.E. (Annemarie) Tamerius, tel. 0180-416135
ING bank NL 27 INGB 0000 0120 47 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes

Bankrekeningnummers

Kerk ING bank NL 27 INGB 0000 0120 47 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes
Diaconie Rabobank NL14 RABO 0373 7451 68 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Bolnes
ANBI PG te Bolnes RSIN 824137528 ANBI Diaconie PG te Bolnes RSIN 824137590

Vertrouwenspersonen

Dhr. R. Barnard, r.e.barnard@kpnmail.nl, 06-53519388 / 0180-427682
Mevr. C. Jongenotter, 06-22980804

C o n t a c t p e r s o n e n

Leertouwer

financiële diensten

- JAARREKENING
- BELASTINGEN
- COMMERCIËEL ADVIES



schinkelshoek
communicatie

marketingconcepten | vormgeving | producties

Kérastase Kapper

Haarmode Meyer

Creativiteit in actuele haarmode

**Dames op afspraak
Heren zonder afspraak**

Amerstraat 32
Winkelcentrum Bolnes-Zuid
0180 - 411830



**WERELD
WINKEL**
de fairtrade cadeauwinkel

Wereldwinkel Ridderkerk | Dillenburgplein 50
www.wereldwinkelridderkerk.nl

Autobedrijf Van Splunder
Ridderkerk