

**KERK
AAN DE
MAAS**



**Zomer
augustus/september
2024**





Rob de Ruijter en Esther Heijkoop

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK

Adriaen van Ostadestraat 1^a | 2981 CB Ridderkerk



- Persoonlijke zorg en aandacht
- Oog voor zorg na de uitvaart
- Eigen 24 uurs-huiskamers
- Dag en nacht beschikbaar
- Vrijblijvende voorbespreking

T 0180 - 430 300

E info@uvvr.nl

W www.uitvaartverzorgingridderkerk.nl



ZAALVERHUUR

voor zakelijke en particuliere bijeenkomsten

In het kerkgebouw *Kerk aan de Maas* zijn diverse zalen te huur. De kleine zaal is zeer geschikt voor het vieren van verjaardagen. De grote zaal leent zich goed voor recepties en feesten. De twee vergaderzalen met groot scherm zijn geschikt voor vergaderingen tot 20 personen. De kerkzaal met podium en orgel is ideaal voor kleine en grote koorrepetities.

Adres

Kerk aan de Maas
Pretoriusstraat 56
Ridderkerk
www.pgbolnes.nl

Neem contact op met
coördinator Marit Leertouwer
via beheer@pgbolnes.nl of
06 272 123 89.





Lied 210 Bij de nieuwe start

*God van hemel, zee en aarde
Vader, Zoon en heilige Geest,
die ons deze nacht bewaarde,
onze wachter zijt geweest,
houd ons onder uw gezag,
ook in deze nieuwe dag.*

*Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat Gij alle dagen weer
al mijn angsten, al mijn zorgen
met mij delen wilt, o Heer.
Nooit ben ik geheel alleen:
Gij zijt altijd om mij heen.*

*Laat mij als een trouwe dienaar
door uw grote wijngaard gaan,
waar de liefde wordt beleden
en de waarheid wordt gedaan,
waar het recht bloeit als een roos
van uw liefde, eindeloos.*

Tekst: Heinrich Albert
Vertaling: Wonno Bleij
Melodie: Heinrich Albert

Inhoudsopgave

1	Lied, Voorplaat, Redactie
2	Kerkdiensten
4	Kerkenraad
5	Zomerterras
6	Christendom en slavernij
8	Gemeenteberichten
9	Bloemen, Mutaties, Verjaardagen, Zomergroet
10	Kleuren kerkelijk jaar
11	WED, Ledenlijst
12	Wij gedenken
14	Agenda, Samen aan tafel
15	Jaartheme, Startweekend
17	Diaconie
19	Afrikaanderwijk
20	PCOB
21	Sing Inn, Gespreksgroep Avondmaal
22	JOP, Leukste bladzijde
24	Contactpersonen

Bij de voorplaat



In Elburg is een tentoonstelling van zandsculpturen van Bijbelse taferelen. Het is prachtig en overweldigend, er is anderhalf jaar aan gewerkt.

Bij een bezoek aan Zandverhalen loop je eerst door de vaste expositie 'Bijbelverhalen in het zand'.

Deze expositie beeldt verhalen uit van de cultuur-, kerk- en Bijbelse historie.

Joost Trouw

Van de redactie

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk op **vrijdag 20 september** (maar liefst eerder) zijn ingeleverd.

Het gaat dan over de periode van zaterdag 28 september t/m 25 oktober 2024.

De volgende inleverdata zijn 18-10, 15-11 en 13-12.

Kopij voor 'Kerk aan de Maas' is welkom op het mailadres basgeelhoed52@gmail.com, Scheldeplein 25.

Informatie: 0180-413 552.

Bezorging: Dirk Ketting, Boezemkade 30, 0180 – 411636, kettingvanleeuwen@gmail.com

De redactie wenst iedereen veel leesplezier!
Wil Wendrich, Hugo Stegman, Bas Geelhoed



Kerkdiensten zondag 25 augustus t/m 29 september 2024

Zondag 25 augustus 9.30 uur

Kleur kerkelijk jaar	Groen
Voorganger	Mw. Drs. M.H.E. Pullen uit Dordrecht
Lector	Gerda van der Schilt
Ouderlingen	Henk den Breejen en Sophia de Lijster
Diakenen	Marjon Koers
Gastvrouw	Ruth van Koevinge
Koster	Bert Ruinard
Organist	Thea Verhagen
1 ^e en 2 ^e collecte	1. Diaconie 2. Kerk
3 ^e collecte	Logeershuis 'De Buren' in Rotterdam
Oppas	Janny van der Voort
Beeld en geluid	Femke en Arno Zandink
Kerkauto	Paul Zuurveld, Winy van der Pijl en Jan Luijendijk

Zondag 1 september 9.30 uur

Startzondag, Kringviering Maaltijd van de Heer

Kleur kerkelijk jaar	Rood
Voorganger	Mw. Ds. Chr. Bartelink uit Ridderkerk
Lector	Carla Trouw
Ouderlingen	Sophia de Lijster en Jan Luijendijk
Diakenen	Alle diakenen
Gastvrouw	Anja van der Graaf
Koster	Winy van der Pijl
Organist	Rien Verwijs
1 ^e en 2 ^e collecte	1. Stichting Gaan en Doen 2. Diaconie
3 ^e collecte	Mercy Ships
Kindernevendienst	Janny van der Voort
Oppas	Sophia de Lijster
Beeld en geluid	Nick Schinkelshoek
Kerkauto	Henk den Breejen, Bas Geelhoed en Sophia de Lijster

Zondag 8 september 9.30 uur

Kleur kerkelijk jaar	Groen
Voorganger	Mw. Ria Keijzer – Meeuwse uit Voorburg
Lector	Paul van der Voort
Ouderlingen	Jan Luijendijk en Wil Wendrich
Diakenen	Nico Wendrich
Gastvrouw	Marianne Molendijk
Koster	Henk den Breejen
Organist	Herman Houweling
1 ^e en 2 ^e collecte	PKN jonge generatie 2. Kerk
3 ^e collecte	Logeershuis 'De Buren' in Rotterdam
Oppas	Jan Luijendijk
Beeld en geluid	Femke en Arno Zandink
Kerkauto	Paul van der Voort, Nico Wendrich en Gert Schop

Kerkdiensten



Zondag 15 september 9.30 uur

Kleur kerkelijk jaar	Groen
Voorganger	Ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam-IJsselmonde
Lector	Bas Geelhoed
Ouderlingen	Wil Wendrich en Carla Trouw
Diakenen	Nico Wendrich
Gastvrouw	Marjan Geelhoed
Koster	Cees Opmeer
Organist	Rien Verwijs
1 ^e en 2 ^e collecte	1. Kerk 2. PKN Missionair werk
3 ^e collecte	Logeershuis 'De Buren' in Rotterdam
Oppas	Truus Luijendijk
Beeld en geluid	Hugo Stegman
Kerkauto	Gert van Nes, Winy van der Pijl en Nel Hengstmengel

Zondag 22 september 9.30 uur

Kleur kerkelijk jaar	Groen
Voorganger	Mw. Drs. M.H.E. Pullen uit Dordrecht
Lector	Hugo Stegman
Ouderlingen	Carla Trouw en Henk den Breejen
Diakenen	Marjan Geelhoed
Gastvrouw	Paula den Breejen
Koster	Rob Stegman
Organist	Thea Verhagen
1 ^e en 2 ^e collecte	1. Zending Kerk in Actie 2. Kerk
3 ^e collecte	Logeershuis 'De Buren' in Rotterdam
Oppas	Miep van Nes
Beeld en geluid	Femke en Arno Zandink
Kerkauto	Paul Zuurveld, Wim van Koeveringe en Jan Luijendijk

Zondag 29 september 9.30 uur

Kleur kerkelijk jaar	Groen
Voorganger	Mw. Ria Keijzer uit Voorburg
Lector	Gerda van der Schilt
Ouderlingen	Henk den Breejen en Sophia de Lijster
Diakenen	Marit Leertouwer
Gastvrouw	Arja van Wingerden
Koster	Bert Ruinard
Organist	Freek Krabbendam
1 ^e en 2 ^e collecte	1. Diaconie 2. PKN Missionair werk
3 ^e collecte	Logeershuis 'De Buren' in Rotterdam
Oppas	Janny van der Voort
Beeld en geluid	Paul van der Voort
Kerkauto	Henk den Breejen, Bas Geelhoed en Sophia de Lijster

Vertrouwenspersonen

Dhr. R. Barnard, r.e.barnard@kpnmail.nl, 06-53519388 / 0180-427682
Mevr. C. Jongenotter, 06-22980804

Kerkdiensten

Uit de kerkenraadsvergadering van 1 juli 2024

Henk den Breejen, voorzitter van de kerkenraad, heet iedereen welkom en leest het 'Gebed bij Ketj Koti' voor uit de Petrus Nieuwsbrief.

We staan stil bij het werk in de wijken en bij het overlijden van ons gemeentelid Daan van der Pijl op 26 juni.

De notulen van 27 mei worden goedgekeurd. Bij de ingekomen post is een uitnodiging voor de afscheidsdienst van ds. Hermie Hummel op 7 juli. Er gaat een vertegenwoordiging van de kerkenraad heen.

Stand van zaken samenwerking met de Groene Tuinkerker



Op 24-6 is er een voortgangsoverleg geweest van de beide moderamina met gemeenteadviseur Roelof van den Broek. De modellen voor samenwerking zijn besproken. We kiezen nu voor een samenwerkingsorgaan, dat is een formeel verband waarin de beide moderamina zitten.

Het is de bedoeling dat het samenwerkingsverband gaat groeien, met activiteiten die samen gedaan worden. Het gezamenlijk beroepen van een predikant is al een actie van het samenwerkingsverband. De diaconieën

zouden als ze eraan toe zijn in het samenwerkingsverband samen kunnen gaan, de werkgroepen vorming en toerusting, liturgie etc.

Stand van zaken beroepingswerk

De sollicitant die in de vorige kerkenraad werd genoemd, heeft zich teruggetrokken. Dat is erg jammer. De beroepingscommissie heeft geen nieuwe namen tot nu toe. Er zal weer een advieslijst aangevraagd worden bij de PKN.



Verslag vanuit het Opbouwwerk

De afgelopen weken zijn er nog veel activiteiten geweest:

- Excursie naar de Grote Kerk in Dordrecht, was geslaagd, met 10 deelnemers.
- Walking Dinner op 29 juni, zeer geslaagd.
- Samen aan Tafel op de vrijdagmiddag is afgerond op 21 juni met een attentie voor alle vrijwilligers.
- Het zomerterras is in juni alle dinsdagmiddagen open geweest, de opkomst was bij mooi weer wel aardig. Wordt voortgezet in augustus.
- Er komt nog een Sing Inn op 3 juli.

De Opbouwwerkcommissie is bezig met het programma voor het nieuwe seizoen. Veel activiteiten komen terug, zoals de maaltijden, Walking Dinner en Jarige Job en Jet. Nieuw is de serie over Contextueel Bijbellezen, met Christi Bartelink. En er zijn nog meer plannen.



Er wordt gewerkt aan het Startweekend. De dienst op 1 september heeft als thema 'Kijken met nieuwe ogen'. De groep stelt voor om die dag Avondmaal in de kring te vieren met de kinderen erbij. De kerkenraad gaat hiermee akkoord. De collecte is op die dag dan voor 'Stichting

Gaan en Doen' in Ethiopië. Verder betekent dit dat de avondmaalsviering op 15 september dan vervalt, ds. De Rooij gaat voor

en hij zal geïnformeerd worden.

Op zaterdagmiddag 31 augustus is er een Olympisch spel voor alle leeftijden, de middag wordt afgesloten met een pannenkoekenmaaltijd.



Verslag vanuit het pastoraal team



Het pastoraal team heeft gebrainstormd over het thema voor het groothuisbezoek komend seizoen. Het ging over 'Waarom ik blijf', uit het ouderlingenblad van februari 2024. Aansluitende vragen: wat geeft het je? Wat breng je er?

Verder is er gesproken over het systeem van wijken en wijkteams: dat blijft voorlopig zo, het werkt nog wel. Wel zal Christi een oproepje schrijven in Kerk aan de Maas, dat mensen ook zelf om bezoek kunnen vragen.

Verslag vanuit de diaconie

De vakantietassen zijn klaar, ze worden via de Social Store verdeeld.

De Muzikale Bingo was zeer geslaagd.

Op 11 september zal er een busreis zijn.

In het najaar zal er weer een gezamenlijke lunch zijn, waarschijnlijk op 9 november, in Bolnes.

Vanaf 4 augustus tot 8 september zal de 3^e collecte bestemd zijn voor het Logeerhuis De Buren in Rotterdam.

De diaconiekast is opgeruimd. De koffertjes voor de thuisviering van het avondmaal worden nog niet weggegooid. Ze zijn misschien nog wel eens nodig.



College van Kerkrentmeesters



De nieuwe aanbouw is klaar, met hulp van CvK-leden, HOWH-leden en met Paul van der Voort en Christian Zuurveld.

De hobbyruimte moet nog afgewerkt worden. Maar eerst zal er een plan gemaakt worden voor het gebruik van de hobbyruimte. Daar wordt Janny bij betrokken en de mensen van HOWH. Zodra de ruimte klaar is, zal die toegevoegd worden aan de verhuurlijst.

De voorzitter dankt ieder voor de inbreng en sluit af met gebed. De vergadering verplaatst zich dan naar de bar voor een

drankje en hapje en zo sluiten we dit seizoen af, we wensen elkaar een fijne vakantie en een mooie zomer.

Wil Wendrich scribe

Laatste zomerterras



Het zomerterras is voor de laatste keer geopend op dinsdag 27 augustus. Van 13.30 u tot 15.30 u kunt u hier terecht voor een kopje koffie of thee, een praatje en een spelletje. Aanmelden is niet nodig, neem vooral ook iemand mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd. En als u vervoer nodig heeft, bel dan met Wil Wendrich, 0180 487050 / 06 82066497.

Christendom en Slavernij

Bezoek aan de tentoonstelling in het Catharijneconvent in Utrecht

Vanuit de Commissie Opbouwwerk is het plan afkomstig om naar de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Utrecht te gaan. Hieronder de informatie van het museum zelf en iets uit een interview in de Nieuwsbrief Petrus. Tenslotte kunt u onderaan lezen hoe u zich op kunt geven voor dit museumbezoek.



Informatie van het museum Catharijneconvent 29 jun - 22 sep 2024

Kom deze zomer naar 'Christendom en slavernij. Een Nederlands verhaal'.

Aan de hand van historische bronnen, persoonlijke, onderbelichte perspectieven, oude en nieuwe kunst hoor je meer over de vaak onbesproken relatie tussen het christendom en het Nederlandse slavernijverleden.

Het christendom had een cruciale invloed op het denken over slavernij. Zowel de voor- als tegenargumenten waren gebaseerd op de Bijbel. Dit had een impact op miljoenen mensen.

Deze tentoonstelling toont het ware gezicht van de rol van de kerk en het christendom in de slavernij. Maar door de toevoeging van de hedendaagse kunst geeft het ook onze voorouders een gezicht. Deze combinatie maakt het absoluut de moeite waard om eens te gaan kijken.

En dit vertelt Madelon Grant in het interview in de Nieuwsbrief Petrus

De relatie christendom - slavernijverleden blijft vaak onbesproken, terwijl het christendom cruciale invloed had op het denken over slavernij. Een tentoonstelling hierover in Museum Catharijneconvent wil daar wat aan doen. 'We hopen dat de tentoonstelling het gesprek over dit moeilijke onderwerp versoepelt', zegt conservator Madelon Grant.

Van huis uit is Madelon religiewetenschapper. Een aantal jaar geleden werd ze vanuit haar rol als coördinator bij SKIN (Samen Kerk in Nederland) gevraagd om als conservator internationale kerken parttime aan de slag te gaan bij Museum Catharijneconvent. Het is geen toeval dat de tentoonstelling deze zomer is: deze sluit het herdenkingsjaar slavernijverleden af en laat een nieuw geluid horen.

Verdeelde meningen

'Aanvankelijk wilden protestanten niets te maken hebben met slavernij, want dat zagen ze als iets katholieks', vertelt Madelon. 'Maar toen ze verschillende plantages onder hun bewind kregen, leerden ze al gauw dat dit economisch gezien alleen rendabel was met de inzet van slaafarbeid.' Toch riep dit in eerste instantie veel vragen op. Zo dacht men lang na of slaafgemaakten bekeerd moesten worden en of een christen wel slaafgemaakt mocht zijn. Daarnaast was er de discussie of een (protestantse) christen zich met slavernij en slaafhandel mocht inlaten. De meningen daarover waren flink verdeeld. Ook theologen, predikanten en kerken namen verschillende posities in over dit vraagstuk.



Dubbele historie

'Op basis van de Bijbel waren mensen voor of tegen slavernij. Er werden argumenten gevonden voor beide kanten van het verhaal. Daar zit vandaag de dag ook een les in voor mensen die zich nog steeds laten inspireren door de Bijbel: hoe ga je met zo'n boek om? Het christendom is gebruikt om slavernij te legitimeren, maar heeft ook het verzet ertegen geïnspireerd. Wat dat betreft is het een heel dubbele historie', vertelt Madelon. Ze hoopt dat de tentoonstelling mensen helpt om kritisch

naar zichzelf te kijken. 'Er zijn heel veel manieren om de Bijbel te interpreteren, maar we moeten oppassen dat we dingen niet als vanzelfsprekend aannemen.'

Wilt u mee naar de tentoonstelling Christendom en Slavernij?

We gaan op **woensdag 4 september** met een groep vanuit Bolnes naar het museum Catharijneconvent in Utrecht. We krijgen daar eerst een inleiding van ongeveer 45 minuten. Daarna gaan we de tentoonstelling Christendom en Slavernij bezoeken en is er ook tijd om de rest van het museum te bekijken en een kopje thee of koffie te drinken.

We vertrekken met auto's vanaf de Kerk aan de Maas in Bolnes om 11 uur. We rijden naar de P&R Berlijnplein 4 in Utrecht, 3541 CM. Daar parkeren we en u krijgt dan per auto voor 4 personen samen één kaartje voor het openbaar vervoer. We nemen bus 28 of 73, met een overstap op Utrecht CS Centrumzijde op buslijn 2 naar het museum, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH.

Om 13 uur worden we in het museum verwacht voor de inleiding. We denken om ongeveer 16 uur weer terug te gaan en hopen dan om 17 uur weer in Bolnes te zijn.

De kosten:

De kosten voor het vervoer, het parkeren en de inleiding bedragen € 13,00 per persoon. Niet inbegrepen is de entree voor het museum: € 15,00 (voor 65+ is het € 13,50), te betalen aan de kassa. Maar als u een museumjaarkaart heeft is het gratis. Ook met de Vriendenloterij-VIP-kaart is het gratis. En als u het mei-nummer van Petrus meebrengt: daarin staat op blz. 15 dat u dan het tweede kaartje gratis krijgt!
Koffie/thee zijn voor eigen rekening.
En neem zelf een lunchpakketje mee voor onderweg!

Heeft u er ook zin in? Geef u dan **voor 27 augustus** op bij Wil Wendrich, 0180 487050 / 06 82066497, scriba@pgbolnes.nl

Gebed bij Ketj Koti

Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 vindt het herdenkingsjaar slavernijverleden plaats. Tijdens het Herdenkingsjaar staat het Nederlands Koninkrijk stil bij deze pijnlijke geschiedenis. En bij hoe deze geschiedenis vandaag de dag nog een negatieve rol speelt in het leven van mensen. Popko van Meekeren schreef dit gebed.

Gebed

Dank U voor een heden waarin we vieren dat vroegere en verleden krachten de vrijheid ontketenden voor mens en medemens.

Dank U voor een heden waarin we kleuren vieren en het ontstekend licht laten vallen op verleden pijn.

We bidden U voor een heden waarin nog zoveel mensen onvrij en onderdrukt in 't leven de vrijheid mogen proeven.

We bidden U voor onszelf om misstanden scherp te zien, te verstaan waar juist ons ego ik een ander vrijheid kost.

We bidden U voor de hele wereld, laat de onvrijheid verwelken en Ketj Koti overal bloeien!

Popko van Meekeren



Gemeenteberichten

Meeleven

Bep den Breejen kreeg een tegenvaller, ze moest weer geopereerd worden aan haar heup. Bep is weer terug in Aafje Smeetsland, afdeling Kolibri A, Kamer 2, Pietersdijk 60, 3079 TD Rotterdam. Het gaat weer beter met haar. We wensen haar veel sterkte bij het revalideren. Zij ontvangt heel graag kaartjes uit Bolnes.

Gerard van Galen was weer opnieuw in het ziekenhuis opgenomen, maar is nu weer thuis. Het gaat gelukkig stapje voor stapje iets vooruit. Het vraagt veel geduld en energie van zowel Gerard als van Ineke. We hopen met hen dat het goed blijft gaan. Ze stellen de belangstelling vanuit de kerk erg op prijs.



Jubileum

Henk en Judith Leentvaar-Voordendag hopen op 17 september hun 60-jarig huwelijk te vieren. Hartelijk gefeliciteerd en nog vele goede jaren!

Bedankt

Blij verrast bij het ontvangen van het buitengewoon fraaie bouquet. Hartelijk bedankt daarvoor, maar bovenal voor de warme groet en het mooie gezang: "O God die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis, bewijs ook ons Uw trouw en macht, wees eeuwig ons tehuis". Dit raakte mij diep, met dit lied heb ik ook de toespraak beëindigd bij de begrafenis van mijn moeder. (Gezang 293, vers 1 en 3 uit mijn oude psalm- en gezangboekje, bij het verlaten van de Zondagsschool Hillegersberg 1948.)

Met hartelijke groet aan u allen,
Koos en Jannie Boersma

Bedankt

Blij verrast toen Truus Luijendijk zondag 28 juli de bloemen bracht, met een groet van de Kerk aan de Maas. Zo fijn dat jullie me niet vergeten, dank je wel!
Met een hartelijk groet van Mar Vlot

Bedankt

Onlangs, zondag 21 juli, werden wij, Ad en Ria van Kaam verrast met een bos bloemen, waarvoor hartelijk dank.

Bedankt

Ik wil graag bedanken voor de kaart, ik vond het heel fijn om die te krijgen.
Hartelijke groet Adrie van Luik de Haze

Bedankt

Lieve mensen,
We willen iedereen bedanken voor de vele berichten, kaarten, aandacht en andere blijken van medeleven na het onverwachte overlijden van Daan. Ze zijn ons tot steun bij dit grote verlies.

Hartelijke groet,
Winy, kinderen en kleinkinderen.





Bloemen van de kerk

De bloemen van de kerk zijn de afgelopen weken, als groet en bemoediging, namens ons allen gegaan naar:

Pleun Bezemer op 14 juli
Ad en Ria van Kaam op 21 juli
Mar Vlot-Versluis op 28 juli

Lia Pietersma-Lingen op 4 augustus
Koos en Jannie Boersma op 11 augustus
Hetty Haasdijk-van Langeveld op 18 augustus

Weet u misschien ook iemand die we er blij mee kunnen maken?
Laat het mij weten!

Met vriendelijke groeten,
Wil Wendrich,
Tel 0180- 487050, scriba@pgbolnes.nl



Mutaties

Overleden:

Ann Blokland - Kamerman, geboren op 28 december 1936, overleden op 14 juli 2024.
Tiny Schot - Bakker, geboren op 20 september 1934, overleden op 28 juli 2024.
Joke Bouman - Bouman, geboren op 29-11-1942, overleden op 1 augustus 2024.

Verjaardagen

Augustus

24 Duncan de Jongste
26 Rudolf Kranenburg
26 Finn Cogels
27 Ton Knauff
29 Paulina de Ruiter
30 Joost Trouw
31 Paula den Breejen - v.d. Akerboom
31 Ronald Pauw

September

4 Rosalie Sarah Pauw
4 Robin Trouw
6 Corrie Dorst - v.d. Merwe
8 Gert van Nes
9 Cees Hoogendijk
12 Jannie Groeneveld - Hooimeijer
16 Dennis Hoogendijk
17 Judith Leentvaar - Voordendag
22 Christiaan Zuurveld
22 Sander van der Graaf
25 Theo Postema

Zomergroet

We hopen dat vakantiegangers een goede tijd hebben gehad en dat zij die thuis bleven hebben genoten van de zomerterrassen of van andere vormen van contact. Allen die ziek zijn wensen we goede moed toe. Allen die iemand verloren sterkte. Allen die bezig zijn met de voorbereidingen van het startweekend en het nieuwe jaarprogramma creativiteit en voldoende steun en trouw uit de gemeente. De beroepingscommissie het geluk dat er iemand op hun pad komt die zich geroepen weet 'de klus' in aan te gaan.

Wij hebben het samen goed gehad, o.a. in Annecy (zie de foto). In juli waren we thuis en kon ik de uitvaarten doen van twee mensen aan wie ik dat beloofd had: Tiny Schot en Joke Bouman. Woorden ter herinnering staan elders in dit blad.

Hartelijke groet van ons, vanuit Voorburg, Wim en Ria Keijzer



De kleuren van ons kerkelijk jaar

In dit kerkelijk jaar wil de WED u graag meenemen in de symboliek van de kleuren die in de kerkdiensten centraal staan. In elke Kerk aan de Maas vindt u voor de aankomende periode uitleg van de betekenis van de kleuren.

Een stukje geschiedenis

Anders dan u misschien zou denken is het gebruik van kleuren in de kerk geen 'oudkerkelijk gebruik'. Het gebruik van kleuren komt uit de late middeleeuwen, er werden toen bonte kleuren gebruikt die vaak ook streekgebonden waren. Het waren de katholieke kerken die al langer gebruik maakten van kleuren in de kerk. In de protestante kerken ging het er soberder aan toe, antependia werden gezien als overbodige luxe. Het huidige gebruik van de kleuren stamt uit de 20e eeuw, de verandering werd op gang gebracht door de Liturgische Beweging. Er kwam meer aandacht voor kleur en symboliek en zo kwamen antependia ook in de protestante gemeentes in gebruik.



Zichtbaarheid kleuren

U vindt de kleuren van het kerkelijk jaar terug in de antependia (kanselkleden), de bloemengroet en vaak in de kleding of de stola van de voorganger. Over het gebruik van kleur, of de afwezigheid daarvan, in de liturgische schikkingen krijgt u uitleg in de diensten.

De kleuren

Er zijn 4 kleuren die we het hele jaar door regelmatig zien. Aan de kleuren kunt u zien in welke periode van het jaar we zitten, ze zetten de toon.

De vier voornaamste kleuren die wij zien zijn: groen, wit, rood en paars.

Deze komen altijd in dezelfde volgorde terug, vanaf advent: paars-wit-groen-paars-wit-groen, u ziet hierin rood niet terug. Dat komt omdat over het algemeen rood maar 1 keer voorkomt per jaar: met Pinksteren.

U mist misschien ook roze in dit rijtje. Roze is niet prominent aanwezig bij ons in de kerk, we hebben er geen kanselkleed voor. Toch kunt u deze kleur tweemaal per jaar tegenkomen, eenmaal tijdens de adventsperiode en eenmaal in de 40-dagetijs. Daarover later in het jaar meer.

Keuzedagen en uitzonderingen

Er zijn een aantal dagen en bijzondere gelegenheden waarbij er een andere keuze kan worden gemaakt in kleur. Keuzedagen zijn: Tweede Kerstdag, Palmzondag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Zondag Trinitatis. Bijzondere gelegenheden waarbij kleuren gekozen kunnen worden zijn:

- Belijdenis en doop: hierbij wordt vaak wit gebruikt, maar rood kan ook.
- Bevestiging ambtsdragers: bij deze dienst wordt altijd rood gebruikt.
- Kerkelijke gedenkdagen: mag de kleur ook rood zijn.
- Uitvaarten: de klassieke kleur bij een uitvaart is paars, kleur van lijden en rouw. De laatste jaren wordt ook vaak voor wit gekozen, symbool voor hoop en eeuwig leven. Een voorganger kan en mag dit met de familie bespreken.

Het Avondmaal is de uitzondering op de uitzondering.

Het avondmaal kent geen eigen kleur. Zo vieren sommige kerken wekelijks de mis, dat zou betekenen dat als het avondmaal een eigen kleur had het elke week dezelfde kleur zou zijn.

Het werkt andersom: het avondmaal is zo ingedeeld in het jaar dat het per periode een andere betekenis heeft. Op 'paarse dagen' is het een gedachtenismaal in de 40-dagetijs of een verwachting in de adventtijs. Op 'witte dagen' is het een feestmaal. Op 'groene dagen' is het een maaltijd om de gemeente te laten groeien en gevoed te worden. Op een 'rode dag' is het om als gemeente verbonden te zijn met de Geest.



De huidige kleurperiode is van 25 augustus tot aan 22 september. De kleur van deze tijs is groen. Groen staat voor de 'gewone' tijs waarin we met elkaar groeien en hopen.

Alleen op 1 september, Startzondag is de kleur rood. Rood is de kleur die we gebruiken voor de Heilige Geest, deze zondag bevestigen we ook gemeenteleden.

Femke Zandink – Van der Voort

Bron: website van de PKN.

Ander nieuws van de werkgroep Eredienst

Sinds kort wordt er elke week een Groot-letterliturgie gemaakt voor een gemeentelid.

Denkt u nu: dat zou ik ook graag willen, want de letters in het Liedboek worden te klein voor mij, laat het ons dan weten. Het is een kleine moeite om extra exemplaren te maken.

Een voorbeeld om het verschil te laten zien: Liedboek - **Liedboek**.

U kunt dit doorgeven aan Janny van der Voort.

Nieuwe ledenlijst

In de week van 26 augustus krijgt u de nieuwe ledenlijst in de brievenbus. Mocht er iets niet kloppen, geeft u het dan door aan Bas Geelhoed, 0180 – 413552, basgeelhoed52@gmail.com.

Wij gedenken Ann Blokland



In de vroege ochtend van zondag 14 juli is in verpleeghuis De Twee Bruggen in Rotterdam-Lombardijen, Ann Blokland overleden in de leeftijd van 87 jaar.

Ann (in 1936 geboren als Annigje Cornelia Kamerman), woonde er nog maar sinds kort, ze was er net vanuit een servicewoning van Sonneburgh-Ravenswaard (IJsselmonde) heen verhuisd.

Daarvoor heeft ze lange tijd in Bolnes gewoond, aan de Gouwestraat en in de Vechtstraat. In die periode was Ann lid van de Protestantse Gemeente te Bolnes. Toen ze een paar jaar geleden naar IJsselmonde verhuisde zette ze dit om naar een lidmaatschap van de Groene Tuinkerk en werd ze in Bolnes gastlid. Vooral vieringen van het heilig Avondmaal waren voor haar door de jaren heen speciaal.

Ann was de jongste uit een gezin van twee kinderen, ze trouwde in 1958 met Cor Blokland van wie ze in augustus 1995 weduwe werd.

De dankdienst voor haar leven en aansluitend haar begrafenis vonden plaats op vrijdag 19 juli op natuurbegraafplaats Zomerlanden in Heinenoord. Dat was volgens haar wens. Ook in de dienst zelf kwamen elementen terug die Ann bij leven had aangegeven: onder andere de evangelielezing uit Johannes 15 over de wijnstok en de ranken, haar eigen paaskaars met de druivenrank, en de door haarzelf geschilderde icoon van de Geliefde Leerling.

In een klein gedachtenishoekje stond ook een foto van Anns overleden man Cor.

Dat Ann Kamerman moge rusten in vrede bij God. En laat haar nagedachtenis haar nabestaanden - met name haar zoon Anko, haar schoondochter Mariska, haar zus Corrie (in de Koningshof) - en ons allen tot zegen zijn.

Ds. Hermie Hummel



Wij gedenken Tiny Schot



We herdenken Tiny Schot – Bakker. Ze overleed op 28 juli 2024.

Ze hoopte dat ze haar 90^{ste} verjaardag op 20 september nog zou halen, maar haar zwakke gezondheid van de laatste tijd met veel benauwdheid bracht haar ook bij vrede met de dood.

Ze had een mooi leven gehad, zei ze. We kennen Tiny in onze geloofsgemeenschap als een hartelijk, belangstellend en liefdevol gemeentelid, dat soepel meeging met veranderingen en een onopvallende levenskunst aan de dag legde.

Ze kreeg als jongere de kans om een opleiding te doen als verpleegkundige, verbreedde haar blik en trouwde met Jo die uit zichzelf koos voor geloof en kerk.

Uit dit gelukkige huwelijk werd Anne geboren, Antoinette, een cadeautje. Met name in de laatste jaren kon Tiny altijd op Anne en haar man Barry rekenen. Ook de aandacht uit onze geloofsgemeenschap stelde ze op prijs, en omgekeerd toonde ze ook zelf tot op het laatst voluit belangstelling naar anderen

Het overlijden van Jo in 2018 bracht haar verdriet, maar ze bleef zoveel mogelijk betrokken op de wereld en kijken naar wat de moeite waard was. Ze deed mee aan diensten en activiteiten en waardeerde de inspanningen daartoe.

Tijdens de dankdienst in de Kerk aan de Maas, geleid door Ria Keijzer, stonden we stil bij woorden uit de Romeinenbrief van Paulus. Eerst bij de trouwtekst van Jo en Tiny uit Romeinen 8. Daarin staat dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Hierna lazen we uit Romeinen 12 over een positieve vruchtbare levenshouding. Kernregel daarvan is: "Overwin het kwade door het goede".

Bij het samenstellen van de liturgie konden we gebruik maken van Het Document dat Tiny, Anne en Ria in 2021 maakten. We kregen tijdens de dankdienst om haar leven een kijkje in de archieven via een mooie fotoreportage. Tiny is niet meer onder ons, maar haar liefde, wat ze naliet en onze goede herinneringen dragen we mee.

Ria Keijzer-Meeuwse



Wij gedenken Joke Bouman



Op 1 augustus kwam een einde aan het leven van Joke Bouman – Bouman. Ze werd 81 jaar. Niet iedereen zal Joke kennen: ze was delen van het jaar in Frankrijk. Verder had ze niet zoveel met het instituut kerk, maar wel werd ze enthousiast over de activiteiten, de onderlinge omgang en de toon van de vieringen die ze bij ons af en toe meemaakte, bijvoorbeeld met Kerst en Pasen.

Ze hervond de laatste jaren woorden voor haar geloof. Ze werkte o.a. mee aan de gemeentefilm 'Alles is liefde'. Daarin vertelt ze over het boek 'De jongen met de gestreepte pyjama' over de oorlogsjaren. Het verhaal ontroerde haar zichtbaar omdat het de kwetsbaarheid, de puurheid van een kind, de waanzin van de macht en de kracht van vriendschap toont. Later deed ze mee aan de filmavond over een onderwijzer in een Franse dorpschool, die met liefde en persoonlijke aandacht kinderen wist te stimuleren en hen zelfwaarde gaf. Het werd

een opstapje voor voortgaand contact met Ria Keijzer. Ze vroeg Ria bij haar naderende einde om haar in het hospice te bezoeken en haar uitvaart te leiden met 'ons' filmthema 'Alles is liefde'. Zo werd 1 Korinthe 13 gelezen in de aula op de Essenhof in Dordrecht. Op de begraafplaats daar is Joke begraven bij haar man Cees, die huisarts was en met wie ze gelukkig getrouwd is geweest.

Joke was altijd gezond en ondernemend. Tot aan haar tachtigste bleef ze invallen als onderwijzer. Dat vak sloot aan bij haar talent, haar maatschappelijk gevoel en haar persoonlijkheid.

Groot was de schrik dat eind 2023 bij Joke slokdarmkanker werd geconstateerd, die na aanvankelijk goede berichten toch haar einde inluidde. Ze stierf in een hospice nabij Waspik, waar ze ooit opgroeide.

We hoorden in de dankdienst om haar leven hoe Paulus ertoe kwam alle registers open te zetten om zijn wereldberoemde 'Ode aan de liefde' te schrijven met aan het slot die beroemde drieslag: geloof, hoop en liefde. En we hoorden van familie en een collega over Jokes autonome, stimulerende omgang. Verweven met foto's uit haar leven zagen we ook diverse schilderijen in beeld gebracht uit een enorm oeuvre dat Joke zelf voortbracht. Dat haar nagedachtenis tot zegen mag zijn.

Ria Keijzer-Meeuwse



Agenda van 24-08-2024 t/m 27-09-2024

Zondag	25-08	Kerkdienst 09.30 u
Maandag	26-08	Kerkenraad 19.30 u
Dinsdag	27-08	Zomerterras 13.30 u
Woensdag	28-08	College van Kerkrentmeesters 19.30 u
Zaterdag	31-08	Olympisch spel en pannenkoekenbuffet 14.30 u
Zondag	01-09	Startdienst 09.30 u Koffie in de grote zaal
Maandag	02-09	Pastoraal overleg 11.00 u
	02-09	Voortgangsoverleg in Bolnes 19.30 u
	02-09	Liedboekgroep 19.30 u
Woensdag	04-09	Naar museum Catharijne Convent 11.00 u
Zaterdag	07-09	Inzameling Voedselbank 11 – 12 u
Zondag	08-09	Kerkdienst 09.30 u
Maandag	09-09	Diaconie 19.45 u
Dinsdag	10-09	Werkgroep Eredienst 19.30 u
Woensdag	11-09	Busreis vanaf 09.00 u inloop, vertrek 10.00 u
	11-09	Gebedskring in Groene Tuinkerkerk 12 u
Zondag	15-09	Kerkdienst 09.30 u
Woensdag	18-09	Gespreksgroep Avondmaal in Levensbron 20.00 u
Vrijdag	20-09	Samen aan tafel 18.00 u
	20-09	Kopij Kerk aan de Maas
Zondag	22-09	Kerkdienst 09.30 u
	22-09	Redactie Kerk aan de Maas 14.00 u
Maandag	23-09	Moderamen 19.30 u
Woensdag	25-09	Gesprekskring Groene Tuinkerkerk 10.30 u

Agenda

Samen eten

Op **vrijdag 20 september** is er weer een gezellige maaltijd in de grote zaal van de kerk.

Het menu is nog een verrassing, maar dat het weer smullen wordt, dat staat wel vast.

Ook zijn er weer hulpkrachten nodig om dit diner klaar te maken. Het is gezellig werk en tussendoor hebben we ook tijd voor een kopje koffie of thee.

We gaan aan tafel om 18 uur, inloop vanaf 17.30 uur. De helpers zijn welkom vanaf 15.00 uur. Komt u ook? En brengt u iemand mee? Iedereen is welkom, graag aanmelden **uiterlijk maandag 16 september**.

De kosten: € 7,50. Heeft u dieetwensen, of heeft u vervoer nodig? Geef het door, het wordt geregeld.

Tot ziens op 20 september!

Wil Wendrich, scriba@pgbolnes.nl

0180 487050 / 06 820 66 497

Annemarie Tamerius, 0180 416135.

DE GROENE

POLLEPEL
CATERING | KOOKSCHOOL
— Genieten van gezond eten —

Marianne van Wijhe
Nicolaas Beetslaan 66
2985 VH Ridderkerk
06 - 3616 8156
marianne@degroenepollepel.nl
www.degroenepollepel.nl

‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk’

Het komende jaarthema van de Protestantse Kerk luidt: ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’. Het daagt uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en voor de schepping.



Uitleg bij het logo Als Nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk

*Het gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden.
Waar hart en handen bij elkaar komen, gebeurt er iets.
De handen (in gebed) reiken naar elkaar en geven zo het geloof handen en voeten.
De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd een kring van mensen die met elkaar verbonden zijn, samen zingen, samen bidden.
De schaduwlijn met gebogen hoofden: elkaar steunen in vreugde en verdriet.*



Op de website van de PKN staat daar over dat we als kerk aangemoedigd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens, de schepping en de samenleving.

We hopen in dit komende seizoen daar op allerlei manieren aandacht aan te geven. In de kerkdiensten, bij lezingen en bij andere activiteiten.

Binnenkort ontvangt u de nieuwe Activiteitenkalender. Er staat voor iedereen wel iets in dat de moeite waard is om aan deel te nemen. We ontmoeten u graag dit seizoen!

Startweekend

Aan het begin het nieuwe seizoen met dit mooie jaarthema is er een Startweekend en wel op 31 augustus en 1 september.



In het kort het programma:

- Op zaterdagmiddag willen we een gezellige middag houden voor jong en ouder met een spelcircuit waar we met elkaar in teams verschillende Olympische sporten gaan doen. De inloop is vanaf 14.00 uur, om 14.30 uur worden de Olympische Spelen officieel geopend.
- Na afloop van de Spelen is er een pannenkoekenbuffet, met vooraf soep en natuurlijk een toetje!
- Zondagmorgen wordt in de kerkdienst, waarin ook nevendienst is, het jaarthema gebruikt.
- Na de dienst is er koffie drinken in de grote zaal met heerlijk gebak, aansluitend sluiten we de zondagmorgen af met een hapje en een drankje.

Wij stellen uw hulp en aanwezigheid erg op prijs op deze dagen. Helpt u mee en/of doet u mee?

Voor de zaterdag:



- Jong en oud die meedoen aan de Olympische Spelen: de spellen die we daarbij gebruiken zijn goed te spelen voor jong en oud(er)! **Iedereen kan hier aan meedoen!** Het gaat er deze middag om dat we in een ontspannen sfeer en gezelligheid samen optrekken en plezier hebben! Alle spellen worden in teamverband gespeeld, de spellen kunnen zowel zittend als staand gespeeld worden.

TIP: Trekt u iets van oranje aan of zet een oranje hoedje op, om de echte Olympische sfeer te krijgen! (wij nemen ook extra oranje spullen mee)

- Gemeenteleden die iets willen bakken voor bij de thee en koffie.
- Gemeenteleden die pannenkoeken willen bakken.
- Gemeenteleden die pannenkoeken mee-eten.

U kunt ook kiezen: Spelen en pannenkoeken eten of alleen de Spelen meedoen of alleen Pannenkoeken komen eten.



Voor de zondag:

- Gemeenteleden die hapjes willen verzorgen voor bij het drankje.

Voor de zaterdag geldt: graag aanmelden **voor 28 augustus**, zodat de pannenkoekenbakkers weten hoeveel ze moeten bakken. Ook voor het indelen van de teams is het handig om te weten wie er komen. Als u zich aanmeldt, geeft u dan ook door of u meedoet met de Olympische spelen en/of het pannenkoeken eten?!

Wilt u cake bakken, pannenkoeken bakken of hapjes maken? Dan kunt u op zondag 25 augustus een **boodschappenbriefje uit de boodschappenmand** pakken waarop staat wat u kunt maken. De mand staat op het offerblok bij de uitgang van de kerk. De kosten die u maakt kunt u bij ons indienen!



Bijvoorbeeld: van een blok jong belegen kaas blokjes snijden en samen met een druifje op een spiesje zetten en dit op zondag meenemen naar de kerk. Of andere hapjes klaarmaken. Zo kunnen we met elkaar er een geslaagd startweekend van maken!

Doe jij, doet u mee?!

Na de kerkdienst op 25 augustus kunt u zich aanmelden bij Wil en Janny.

Heeft u op zaterdag vervoer nodig laat het ons weten! Per mail of telefoon kan natuurlijk ook :
Wil 0180 487050 / 06 820 664 97, scriba@pgbolnes.nl
Janny 0180 414101/ 06 400 184 20 vandervoortromeijn@gmail.com

Startdienst: 'Kijken met nieuwe ogen'



Op zondag 1 september houden we Startzondag, het startsein voor de kerkelijke activiteiten in seizoen 2024-2025.

De voorbereidingsgroep heeft een mooi thema bedacht: 'Kijken met nieuwe ogen.' Het is gebaseerd op het PKN-thema: 'Als nieuw, leven in het licht van Gods koninkrijk.'

Op die zondag gaat ds. Christi Bartelink voor en hopen we een nieuwe wijkmedewerker voor te stellen, Yvonne van Krimpen-Snijders, we nemen ook afscheid van een wijkmedewerker, Frieda Romein-Blijleven.

Wil en Janny, Commissie Opbouwwerk

Berichten van de diaconie

De collectedoelen in de komende weken:

Zondag 1 september, Startzondag, Maaltijd van de Heer,

Werelddiaconaat: Stichting Gaan en Doen

kerk in actie



Het project waar Liesbeth van Rikxoort aan verbonden is: voor kansarme kinderen die gratis onderwijs krijgen op de Tekle Hailmanootschool in Ethiopie. Middels giften en sponsorgelden hebben ze een mooie school kunnen bouwen waar bijna 200 kinderen gratis onderwijs volgen. Ook bieden ze dagelijks een warme maaltijd aan omdat daar grote behoefte aan is (Zie de brief van Liesbeth in Kerk aan de Maas, editie juni/ juli 2024).

Deze collecte wordt van harte aanbevolen! De 3^e collecte is deze

zondag voor **Mercy Ships**, dit is het vaste 3^e collectedoel bij de Avondmaalszondagen.

Zondag 8 september: PKN Jonge generaties Nederland



Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus nemen en ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen meer aantrekkingskracht op hen hebben. De Protestantse Kerk helpt gemeenten hiermee door het aanbieden van seizoenspakketten.

Deze pakketten bevatten methoden, spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen. Er zijn vijf pakketten: voor jonge kinderen, oudere kinderen, tieners, jongeren en intergeneratief kerk-zijn. De materialen zijn uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten en

worden steeds opnieuw aangevuld.

Zondag 15 september: PKN Missionair werk, pioniersplekken in Nederland



Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en andere vormen van kerk-zijn, nieuwe plekken waar mensen de liefde van God kunnen ervaren. De Protestantse Kerk ondersteunt initiatieven met subsidie die zich richten op doelgroepen die niet of nauwelijks meer in bestaande kerken komen, of zich richten op regio's waar de kerk kwetsbaar is.

Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of mensen met een multiculturele achtergrond te betrekken bij activiteiten.

Zondag 22 september: Zending, Syrië – Vredeswerkcollecte



Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in Syrië. De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij er weer is kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht afkomst of geloof.

Met het herstellfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in Syrië weer op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Zondag 29 september: PKN Missionair werk, jongeren in Nederland



Een van de speerpunten van een toekomstgerichte Protestantse Kerk is samen met de jongere generaties optrekken op het gebied van zingevingsvraagstukken. Niet door automatisch te verwachten dat zij een kerk binnenstappen, maar door daar te zijn waar zij zijn. Daarom is de Protestantse Kerk betrokken bij festivals als Graceland en Opwekking. Dit zijn bij uitstek plekken waar jonge zinzoekers elkaar ontmoeten. De Protestantse Kerk wil voor hen een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.

3^e collectiedoel t/m 29 september: Logeerhuis De Buren in Rotterdam

Kijkt u even in de vorige Kerk aan de Maas voor de informatie.

Bericht van Stichting Present: Dank voor uw collectegift!

Namens Stichting Present kregen wij van Mireille en Esther een mail:

'Wij ontvingen uw overgemaakte collectegift. Heel hartelijk dank daarvoor! We gaan het goed besteden en denken nu aan een bijdrage voor onze kosten in het sociaal tuinieren. Misschien is het leuk u daarover verder te informeren: we willen namelijk op 28 september, tijdens Burendag, een sociaal tuinieren evenement organiseren in de Haringvliethof. We zijn daar al eerder geweest en organiseren nu een terugkom moment. Uw geld komt daarbij goed van pas! Maar... we zoeken voor een dergelijk evenement ook altijd vrijwilligers die mee willen helpen een aantal tuinen op te knappen. De vrijwilligers werken in de tuinen, terwijl er omheen allerlei activiteiten zijn. Zoals een koffiekar, frietkar, een springkussen en een tuinworkshop door een hovenier. Het is altijd echt een leuke dag voor de straat'.

Mocht u zin en tijd hebben om mee te helpen met tuinieren of gewoon voor de gezelligheid, kom dan op **zaterdag 28 september naar de Haringvliethof!**



Hartelijk dank voor uw steun aan Medair

Onlangs mochten wij als christelijke noodhulporganisatie een mooie gift vanuit uw gemeente ontvangen. Daar zijn wij heel erg dankbaar voor. Mede dankzij deze bijdrage heeft u het mogelijk gemaakt dat wij noodhulp verlenen bij rampen en geweld.

Graag vertellen wij u iets meer over ons werk. Medair is een christelijke noodhulporganisatie. We helpen de meest kwetsbare mensen in de moeilijkste gebieden ter wereld. We helpen met medische zorg, onderdak, eten, schoon water en sanitair. Zo redden we levens en geven noodhulp en herstel. We werken in landen als Soedan, Tsjaad, Somalië, Jemen en Oekraïne.

Medair bestaat sinds 1989 en heeft inmiddels noodhulp gegeven aan meer dan 50 miljoen mensen in bijna 45 landen.

We zijn heel dankbaar dat er in uw kerk aandacht is gegeven aan ons werk. Wilt u voor ons werk blijven bidden? Heel hartelijk dank voor uw gebed en financiële steun! Wilt u meer weten over ons werk? Kijk dan op medair.org

Vriendelijke groet, namens het team van Medair Nederland,
Anki van Bruggen



Voedselbank



Zaterdag 7 september ontvangen wij graag fruit/groente in blik of pot, luiers (alle maten), maandverband, bak- en/of olijfolie, macaroni of andere pasta's met saus, rijst, suiker, crackers en alles wat langer houdbaar is.

Alles kunt u inleveren tussen 11 en 12 uur bij de ingang van de Kerk aan de Maas.



Dagje naar de Veluwe op 11 september



Zoals u al in de vorige Kerk aan de Maas hebt kunnen lezen organiseren de gezamenlijke diaconieën van de Groene Tuinkerk en de Kerk aan de Maas een busreis.

U bent vanaf 9 uur welkom bij ons in de kerk, u krijgt dan een kopje koffie/thee.

Als u vervoer nodig heeft, laat het ons weten.

Om kwart voor 10 staat de bus voor en we vertrekken om 10 uur.

Na de eerste busrit krijgen we de lunch in Ugchelen. Daarna gaan we met de bus onder leiding van een gids een twee uur durende tocht over en om de Posbank maken. Daarna drinken we nog iets en gaan we weer terug naar Bolnes en Rotterdam.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op.

Hebt u het geld al overgemaakt? Als u dit nog niet hebt gedaan, wilt u de € 50,00 p.p. dan overmaken naar NL14 RABO 0373 7451 68 onder vermelding van 'Dagje uit'.

Graag tot ziens,

Arja van Wingerden en Marjan Geelhoed

Op zaterdag 5 oktober naar de Afrikaanderwijk

In april was Margreet Rolink te gast in ons Open Huis om te vertellen over de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. Een heel interessante ochtend was dat. Spontaan kwam het plan op om daar eens naar toe te gaan om het met eigen ogen te gaan zien. Dat gaat gebeuren op **zaterdag 5 oktober**. We zijn heel blij met de toezegging dat Margreet ons daar wil rondleiden.

We vertrekken om 10 uur met de tram, lijn 23, vanaf het beginpunt Limbrichthoek (vlakbij ons eigen Dijkje). We stappen uit bij de halte Vuurplaat en lopen dan via de Paul Krugerstraat naar de bibliotheek/buurthuis 't Klooster aan het Afrikaanderplein. Daar is om 11 uur Margreet Rolink die ons meeneemt de wijk in en de markt over. Zij laat ons de boeiendste plekjes en winkeltjes zien. Onderweg kunnen we ergens wat gaan drinken/eten (voor eigen rekening).

Kosten:

Tram voor eigen rekening, dus neem uw OV-kaart mee.

Koffie/thee/enz. voor eigen rekening.

Verder € 3.- pp voor algemene kosten.

Aanmelden voor 25 september bij Wil Wendrich, 0180 487050 / 06 8206 6497, scribe@pgbolnes.nl



Facet te gast bij PCOB

Een kwart van de inwoners van Ridderkerk behoort tot de senioren. Vroeg of laat hebben die op de een of andere manier hulp en advies nodig. Facet Ridderkerk kan die adviezen en ondersteuning bieden. Facet Ridderkerk is de welzijnsstichting van de gemeente



Ridderkerk. De organisatie biedt diensten aan voor inwoners van 0 tot 100 jaar. Voor senioren is er een breed scala aan welzijns- en sportactiviteiten. Ook kan men er terecht voor advies op het gebied van gezondheid, mantelzorg, service- en gemaksdiensten en tal van andere zaken die voor senioren van belang kunnen zijn.

Wilt u er meer van weten? Kom dan op 29 september naar de maandelijkse bijeenkomst van de PCOB in de Christus is Koning Kerk aan de Juliana van Stolbergstraat 44. Een medewerker van Facet komt dan uitgebreid vertellen over de organisatie en de vragen beantwoorden die er leven bij de aanwezigen.

Aanvang 14.00 uur. Ook leden van de ANBO en niet-leden zijn welkom. Aan hen wordt een bijdrage van 3 euro per persoon gevraagd.

Graag tot ziens,
Lida Saaij

Advertentie

Els de Zanger
Uitvaartbegeleiding
inspiratie voor uw uitvaart

advertentie

06 - 57 44 78 42 | www.elsdezanger.nl

De Sing Inn en het Kerstprojectkoor



Op feestelijke wijze sloten we een bijzonder Sing-Inn-seizoen af in juli. Er was een mooie opkomst, ook vanuit de Groene Tuinkerkerk. De formule 'ontmoeting – zingen – toelichting' doet het goed. En Jan en Wim zijn volgens de reacties "een mooi en inspirerend duo". Ondanks dat ik contractueel gezien weg ben uit Bolnes hebben Wim (leiding), Jan (piano) en ik (thema en toelichtingen)

enthousiast ja gezegd op het verzoek ermee door te gaan in het nieuwe seizoen. Ik zal verder ook de Kerstavonddienst leiden, met daaraan verbonden opnieuw een Kerstprojectkoor. Op Kerstmorgen gaat een gastvoorganger voor. Voor Wim en mij is het fijn om o.a. op deze manier verbonden te blijven met Bolnes, zonder anderen voor de voeten te lopen en met de wetenschap dat het de continuïteit van gemeenteopbouw dient en het onderling plezier stimuleert. Dank aan allen die in het afgelopen seizoen zorgden voor de zalen en de catering!

Ria Keijzer-Meeuwse

Woord en sacrament

Twee avonden in De Levensbron over het Avondmaal

Binnen SARI-verband (Samenwerkende kerken in Ridderkerk) is afgesproken dat gemeenteleden van de samenwerkende kerken deel kunnen nemen aan elkaars activiteiten. Daarom worden wij nu uitgenodigd voor twee gespreksavonden over het Avondmaal.

De kerk leeft van de woorden van God. De eeuwen door heeft de kerk beleden dat de woorden van God tot ons komen door 'Woord en sacrament'. Deze twee veronderstellen elkaar. Een predikant is dienaar van het Woord (verbi divini minister). Tot haar of zijn primaire taak behoort de bediening van Woord en sacrament (doop en avondmaal). Viering, bezinning op betekenis en beleving van het avondmaal behoren daarom tot de kern van (protestants) kerkzijn. We leven in een tijd waarin alles ter discussie staat, ook de bediening van de sacramenten. In de Room-Katholieke kerk vieren ze meestal nog elke week de eucharistie, want zonder de gemeenschap met brood en wijn is de dienst niet compleet. Wij in de protestantse kerken vieren het avondmaal nog slechts vier tot zes keer per jaar en het is ook nog eens zo dat bij avondmaal diensten minder gemeenteleden komen. Hoe komt dat? En is uw beleving rond avondmaal in de loop van de jaren veranderd? Wij gaan in het najaar twee avonden beleggen over dit thema en zullen stil staan bij de volgende vragen:

- Wanneer vierde u voor het eerst het avondmaal? Wat deed dit met u? Hoe ervaart u de viering nu? Is er verschil ten opzichte van de eerste keer?
- Zou u het missen als u het avondmaal nooit meer zou vieren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat dan?
- Wat vindt u van de stelling van bisschop De Korte van Rooms Katholieke huize dat protestanten zichzelf te kort doen doordat ze slechts enkele keren per jaar het avondmaal vieren?
- Geeft het gebruik van andere zintuigen dan alleen het gehoor een diepere dimensie aan de avondmaalsviering?

De avonden worden gehouden op **woensdag 18 september en woensdag 2 oktober om 20.00 uur** in de Levensbron. Na een inleiding gaan we met elkaar in gesprek over het avondmaal. Ook als u vragen of negatieve ervaringen heeft rond avondmaalsvieringen, kom gerust. Het is belangrijk om daar met elkaar over te praten. Doet u / doe jij mee?

Ook jonge mensen zijn van harte uitgenodigd om mee te praten over dit onderwerp. Hopelijk zie ik u op (één van) deze avonden.

ds. Eric Matser, eric.matser@levensbron.nl

JOP

Doe je mee?

Op startzondag, dat is op **1 september**, is er weer nevendienst.

Op zaterdag **31 augustus** in de middag is er in de kerk een spelmiddag voor alle mensen die er zin in hebben om mee te doen. Natuurlijk geldt dat ook voor jullie.



We hebben voor iedereen de Olympische Spelen georganiseerd.

Doe je mee in een team? Wie weet wint jouw team wel een gouden medaille! Na de spelmiddag eten we met elkaar pannenkoeken. Zin in? Kom dan ook en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

Laat je wel even voor 28 augustus weten dat je komt? Dan zorgen wij ervoor dat er genoeg pannenkoeken worden gebakken!

Op 6 oktober is er ook weer nevendienst, zijn jullie erbij?

Femke en Janny



De leukste bladzijde



Hebben jullie een leuke zomervakantie gehad? Ook lekker ijsjes gegeten? Weet je hoe lang er al ijsjes bestaan? Op wikikids kun je er alles over lezen. Het is te veel om hier allemaal neer te zetten, maar een paar dingen zijn wel leuk om te weten:

- De allereerste ijssoorten die gegeten werden waren bevroren vruchten of sneeuw uit de bergen dat vermengd werd met vruchtensappen of honing (sorbetijs). Het eten van dit ijs was rond 500 voor Christus!
- De eerste eeuwen werd ijs gemaakt van water met vruchten en/of vruchtensappen.
- Roomijs is er sinds het begin van de 15^e eeuw.
- In roomijs zit 60 % melk, in sorbetijs zit veel water.
- In 1686 opent de eerste ijssalon ter wereld zijn deuren in Parijs. In Nederland is dat pas in 1928.
- De grootste ijseters ter wereld? Die wonen in Nieuw-Zeeland! Daar wordt jaarlijks maar liefst 28 liter ijs per persoon gegeten. In Nederland is dat 5 liter per persoon.
- De ijsfabrikant Italo Marchioni vond in 1904 het ijshoortje uit, een bakje van wafel met de open kant naar boven om gevuld te worden met ijs (in bolletjes of met een spatel).
- Wat je ook met ijs kunt doen is wedstrijden houden! Lees maar: In Hawaii werd er in 2000 een gigantische ijspiramide gebouwd van 3.100 ijsbolletjes. In Australië werd het grootste bolletje ooit gemaakt. De aardbeienbol woog zo'n 1.365 kilogram!



Een MUGcake 'bakken': Cake in een mok!



Wat heb je nodig: 3 el bloem, 3 el vanillesuiker, 2 el cacao, 1/4 tl bakpoeder, 1 ei, 3 el melk of water, 3 el zonnebloemolie of vloeibare boter. Meng eerst de droge ingrediënten door elkaar met een vork en klop daarna de vochtige ingrediënten er door heen met een vork.

Je kunt het beslag in een grote mok (inhoud van 400 ml) doen of in twee kleinere mokken. Zet de gevulde mok in de magnetron, zet hem op 900 watt en na 2 ½ tot 3 minuten is de cake klaar. Pas op met hem uit de magnetron halen, hij is erg heet. Strooi er wat poedersuiker overheen en lepel de cake heerlijk op. Gebruik je twee kleinere mokken dan na 1 ½ minuut er uit halen.

Mopjes

Twee oenen willen vuur maken. Zegt de ene oen tegen de ander: 'Weet je zeker dat de lucifers het doen?' Zegt de andere: 'Ja hoor ik heb ze allemaal uitgeprobeerd!'



Een politieagent loopt door een straat en ziet een klein meisje dat niet bij de bel kan. Behulpzaam als hij is helpt hij haar en drukt op de bel. Waarop het meisje zegt: "Bedankt! En nu moeten we heel hard wegrennen!"

Elsje ging voor het eerst naar groep drie op de lagere school. Daar leer je lezen en schrijven. Na de eerste dag op school komt papa ook thuis van het werk en vraagt aan Elsje wat ze al geleerd heeft. "Nou," zegt Elsje, "ik heb al leren schrijven". "En wat heb je dan geschreven?", vraagt papa. "Dat weet ik nog niet, want ik leer morgen pas lezen".

Een vader en zijn zoon staan langs de kust.

Zoon: Kijk papa; een boot.

Vader: Dat is geen boot jongen, maar een hovercraft.

Zoon: Ehm papa, hoe spel je hovercraft?

Vader: Je hebt gelijk, het is een boot.



Schilderen met lijm en zout



Met zout kun je heel goed 3D schilderijen maken. Eerst maak je een tekening met lijm op papier. Daar strooi je zout overheen, het overtollige zout laat je eraf vallen. En dan doop je een kwastje in de waterverf en raak je met het kwastje voorzichtig het zout aan. Het is bijna magisch om te zien hoe de verf door het zout opgenomen wordt.

(bron: www.ladylemonade.nl)

adem
amerika
blijspel
eend
eenvoud
eerlijk
eerste

einde
element
esdoorn
fabriek
gewoon
ijsje
inkt

klant
koers
nieten
puntje
puree
toeter
tosti

	a	m	e	r	i	k	a	f	o	ij	
	b	l	d	e	e	r	l	ij	k	s	
p	d	l	t	e	i	n	d	e	a	r	j
u	u	e	ij	r	m	i	v	t	e	n	e
n	o	r	b	s	g	e	w	o	n	t	
t	e	a	e	t	p	t	k	s	u	k	d
j	f	e	l	e	m	e	n	t	n	d	
e	s	d	o	o	r	n	l	i	r		





Contactpersonen Protestantse Gemeente te Bolnes

Pastor / Kerkelijk werker	Vacant	
Voorzitter Kerkenraad	Dhr. H.P. (Henk) den Breejen e-mail: voorzitter@pgbolnes.nl	010-4790357
Scriba	Mw. W. (Wil) Wendrich e-mail: scriba@pgbolnes.nl	0180-487050
Voorzitter C.v.K.	Dhr. J. (Jan) Luijendijk	0180-416731
Penningmeester C.v.K.	Dhr. J. (Joost) Trouw e-mail: jtrouw@hetnet.nl	0180-415062
Voorzitter Diaconie	Mw. M. (Marjon) Koers - Hoogendijk e-mail: marjonhoogendijk@hotmail.com	06-22319542
Penningmeester Diaconie	Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk e-mail: maritleertouwer@hotmail.com	0180-416546 06-27212389
Contactpersoon W.E.D.	Mw. J. (Janny) van der Voort e-mail: vandervoortromeijn@gmail.com	0180-414101
Jeugd	Mw. J. (Janny) van der Voort e-mail: vandervoortromeijn@gmail.com	0180-414101
Kerk en Israël	Dhr. P. (Peter) van der Graaf	0180-413859
Coördinator zalenverhuur	Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk e-mail: beheer@pgbolnes.nl	0180-416546 06-27212389
Kerk aan de Maas	Dhr. B. (Bas) Geelhoed e-mail: basgeelhoed52@gmail.com	0180-413552
Ouderenvervoer en Preekvoorziening	Mw. T. (Truus) Luijendijk e-mail: truusluijendijk@hotmail.com	0180-416731
Contactpersoon Beeld & Geluid	Dhr. P. (Paul) van der Voort e-mail: beamerteam.pgbolnes@gmail.com	06-48088604
Coördinatie kosten en Kerkelijk Bureau	Mw. W. (Winy) van der Pijl e-mail: winyvanderpijl@outlook.com	0180-410008 06-29030652

Adresgegevens & website

Protestantse Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56, 2987 AK Ridderkerk
0180-418508 www.pgbolnes.nl

Bestellen collectebonnen

Dhr. J. (Joost) Trouw, tel. 0180-415062 Mw. A.E. (Annemarie) Tamerius, tel. 0180-416135
ING bank NL 27 INGB 0000 0120 47 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes

Bankrekeningnummers

Kerk ING bank NL 27 INGB 0000 0120 47 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes
Diaconie Rabobank NL14 RABO 0373 7451 68 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Bolnes
ANBI PG te Bolnes RSIN 824137528 ANBI Diaconie PG te Bolnes RSIN 824137590

**C
o
n
t
a
c
t
p
e
r
s
o
n
e
n**

Leertouwer

financiële diensten

- JAARREKENING
- BELASTINGEN
- COMMERCIËEL ADVIES



schinkelshoek
communicatie

marketingconcepten | vormgeving | producties

Kérastase Kapper

Haarmode Meyer

Creativiteit in actuele haarmode

**Dames op afspraak
Heren zonder afspraak**

Amerstraat 32
Winkelcentrum Bolnes-Zuid
0180 - 411830



**WERELD
WINKEL**
de fairtrade cadeauwinkel

Wereldwinkel Ridderkerk | Dillenburgplein 50
www.wereldwinkelridderkerk.nl

Autobedrijf Van Splunder
Ridderkerk