



Palmpasen

Zwaai met takken van bomen

maart / april 2024



Rob de Ruijter en Esther Heijkoop

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK

Adriaen van Ostadestraat 1^a | 2981 CB Ridderkerk



- Persoonlijke zorg en aandacht
- Oog voor zorg na de uitvaart
- Eigen 24 uurs-huiskamers
- Dag en nacht beschikbaar
- Vrijblijvende voorbespreking

T 0180 - 430 300

E info@uvvr.nl

W www.uitvaartverzorgingridderkerk.nl



ZAALVERHUUR

voor zakelijke en particuliere bijeenkomsten

In het kerkgebouw *Kerk aan de Maas* zijn diverse zalen te huur. De kleine zaal is zeer geschikt voor het vieren van verjaardagen. De grote zaal leent zich goed voor recepties en feesten. De twee vergaderzalen met groot scherm zijn geschikt voor vergaderingen tot 20 personen. De kerkzaal met podium en orgel is ideaal voor kleine en grote koorrepetities.

Adres

Kerk aan de Maas
Pretoriusstraat 56
Ridderkerk
www.pgbolnes.nl

Neem contact op met
coördinator Marit Leertouwer
via beheer@pgbolnes.nl of
06 272 123 89.





Gedicht bij Pasen

Sterven zal je ooit.

Maar vandaag
en godweet morgen
kun je leven, doen, zien,

iemand voor iemand zijn
misschien.

En het verschil maken, toch,
tussen onverwisselbaar uniek
en om het even

tussen dood en leven.

Tekst: Huub Oosterhuis
Overleden op Paaszondag 2023

Van de redactie

Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk op **vrijdag 26 april** (maar liefst eerder) zijn ingeleverd.

Het gaat dan over de periode van zaterdag 04-05 t/m vrijdag 31-05.

De volgende inleverdata zijn 24-05, 05-07, 16-08, 20-09, 18-10, 15-11 en 13-12.

Kopij voor 'Kerk aan de Maas' is welkom op het mailadres basgeelhoed52@gmail.com, Scheldeplein 25.

Informatie: 0180-413 552.

Bezorging: Dirk Ketting, Boezemkade 30, 0180 – 411636, kettingvanleeuwen@gmail.com

De redactie wenst iedereen veel leesplezier!
Wil Wendrich, Hugo Stegman, Bas Geelhoed

Bij de voorplaat



Inhoudsopgave

1	Gedicht, Bij de voorplaat, Van de redactie, Inhoudsopgave
2	Kerkdiensten
5	Diensten in de Stille Week, Sobere maaltijd, Vrijdagavondgebed
6	Stiltewandeling, Vrouwencontactgroep
7	Verslag gemeenteberaad
8	Beroepingscommissie
9	Schilderij
10	Projecten CvK
12	Kerkenraad
13	Bouwberichten
15	Samen eten, Open Huis
16	Walking dinner
17	Agenda, Bloemen
18	Gemeenteberichten
19	Gedicht
20	Lepeltje, Verjaardagen
21	Diaconie
23	Collectes
24	Kleurplaat, Woordzoeker
25	PCOB
26	Manieren van afscheid nemen
27	JOP
28	De leukste bladzij
30	Boterkoek, Uitstapje
31	Amnesty
32	Contactpersonen

Palmzondag

De Goede Week begint met Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. Op de drempel van het Paasfeest herdenken we dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, door een jubelende menigte in Jeruzalem werd onthaald. De mensen bedekten de weg voor Hem onder meer met de takken van palmbomen.



Kerkdiensten zondag 24 maart t/m 5 mei 2024

Zondag 24 maart 9.30 uur

6^e zondag in de Veertigdagentijd Palmzondag

Kleur kerkelijk jaar	Rood
Voorganger	Mw. Ria Keijzer uit Voorburg
Lector	Gerda van der Schilt
Ouderlingen	Carla Trouw en Henk den Breejen
Diakenen	Marit Leertouwer
Gastvrouw	Nel Hengstmengel
Koster	Rob Stegman
Organist	Rien Verwijs
1 ^e en 2 ^e collecte	1. PKN Missionair werk 2. Diaconie
3 ^e collecte	Kansarme jongeren in Colombia
Oppas	Truus Luijendijk
Beeld en geluid	Paul van der Voort
Kerkauto	Paul van der Voort, Nico Wendrich en Gert Schop

Donderdag 28 maart 19.30 uur Witte Donderdag

Dienst in De Levensbron, viering Maaltijd van de Heer

Voorganger	Ds. E.G. Matser
Ouderlingen	Henk den Breejen en Sophia de Lijster
Diaken	Marjon Koers
Kerkauto	Gert van Nes, Wim van Koeveringe en Nel Hengstmengel

Vrijdag 29 maart 19.30 uur Goede Vrijdag

Dienst in De Levensbron

Voorganger	Mw. Ds. M. Moerland uit Zwijndrecht
Ouderlingen	Sophia de Lijster en Jan Luijendijk
Diaken	Nico Wendrich
Kerkauto	Paul Zuurveld, Winy van der Pijl en Sophia de Lijster

Zaterdag 30 maart 19.30 uur Stille Zaterdag

Dienst in de Kerk aan de Maas, Bolnes

Kleur kerkelijk jaar	Wit
Voorganger	Gerda van der schilt en Janny van der Voort
Ouderlingen	Jan Luijendijk en Wil Wendrich
Diakenen	Arja van Wingerden
Gastvrouw	Arja van Wingerden
Koster	Rob Stegman
Organist	Rien Verwijs
Beeld en geluid	Paul van der Voort
Kerkauto	Henk den Breejen, Sophia de Lijster en Jan Luijendijk

Kerkdiensten



Zondag 31 maart 9.30 uur Paaszondag

Kleur kerkelijk jaar	Wit
Voorganger	Mw. Ria Keijzer-Meeuwse
Lector	Hugo Stegman
Ouderlingen	Wil Wendrich en Carla Trouw
Diakenen	Marjon Koers
Gastvrouw	Nel Hengstmengel
Koster	Rob Stegman
Organist	Rien Verwijs
1 ^e en 2 ^e collecte	1. Diaconie 2. Kansarme jongeren Colombia
Kindernevendienst	Femke Zandink
Oppas	Miep van Nes
Beeld en geluid	Hugo Stegman
Kerkauto	Paul van der Voort, Nico Wendrich en Gert Schop

Zondag 7 april 9.30 uur

Uitzending Radio Ridderkerk

Kleur kerkelijk jaar	Wit
Voorganger	Dhr. G. den Boef uit Dronten
Lector	Gerda van der Schilt
Ouderlingen	Carla Trouw en Henk den Breejen
Diakenen	Marjon Koers
Gastvrouw	Ruth van Koeveringe
Koster	Cees Opmeer
Organist	Rien Verwijs
1 ^e en 2 ^e collecte	1. Kerk 2. Diaconie
3 ^e collecte	Stichting Present
Kindernevendienst	Janny van der Voort
Oppas	Sophia de Lijster
Beeld en geluid	Nick Schinkelshoek
Kerkauto	Gert van Nes, Wim van Koeveringe en Nel Hengstmengel

Zondag 14 april 9.30 uur

Kleur kerkelijk jaar	Wit
Voorganger	Ds. G. Olde uit Brandwijk
Lector	Carla Trouw
Ouderlingen	Henk den Breejen en Sophia de Lijster
Diakenen	Nico Wendrich
Gastvrouw	Anja van der Graaf
Koster	Bert Ruinard
Organist	Freek Krabbendam
1 ^e en 2 ^e collecte	1. Kerk in Actie Rwanda 2. Kerk
3 ^e collecte	Stichting Present
Oppas	Janny van der Voort
Beeld en geluid	Femke en Arno Zandink
Kerkauto	Paul Zuurveld, Winy van der Pijl en Sophia de Lijster

K e r k d i e n s t e n



Zondag 21 april 9.30 uur

Kleur kerkelijk jaar	Wit
Voorganger	Ds. D.S.A. de Boer uit Dordrecht
Lector	Paul van der Voort
Ouderlingen	Sophia de Lijster en Jan Luijendijk
Diakenen	Arja van Wingerden
Gastvrouw	Marjan Geelhoed
Koster	Henk den Breejen
Organist	Thea Verhagen
1 ^e en 2 ^e collecte	1. Diaconie 2. Bloemen
3 ^e collecte	Stichting Present
Oppas	Jan Luijendijk
Beeld en geluid	Rob Stegman
Kerkauto	Henk den Breejen, Bas Geelhoed en Jan Luijendijk

Zondag 28 april 9.30 uur

Medewerking van het Christelijk Slikkerveers Mannenkoor

Kleur kerkelijk jaar	Wit
Voorganger	Dhr. Bas Geelhoed
Ouderlingen	Jan Luijendijk en Wil Wendrich
Diakenen	Marjan Geelhoed
Gastvrouw	Marianne Molendijk
Koster	Winy van der Pijl
Organist	Rien Verwijs
1 ^e en 2 ^e collecte	1. Kerk 2. Diaconie
3 ^e collecte	Stichting Present
Oppas	Truus Luijendijk
Beeld en geluid	Paul van der Voort
Kerkauto	Paul van der Voort, Nico Wendrich en Gert Schop

Wilt u uw eigen
liedboek van thuis
meenemen?

Zondag 5 mei 9.30 uur Bevrijdingsdag

Kleur kerkelijk jaar	Wit
Voorganger	Mw. Drs. M.H.E. Pullen uit Dordrecht
Lector	Hugo Stegman
Ouderlingen	Wil Wendrich en Carla Trouw
Diakenen	Nico Wendrich
Gastvrouw	Paula den Breejen
Koster	Rob Stegman
Organist	Rien Verwijs
1 ^e en 2 ^e collecte	1. Kerk 2. Kerk in Actie Noodhulp
3 ^e collecte	Stichting Present
Oppas	Miep van Nes
Beeld en geluid	Hugo Stegman
Kerkauto	Gert van Nes, Wim van Koeveringe en Nel Hengstmengel

Kerkdiensten

Gezamenlijke doorlopende vieringen in de Stille week



In de diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zal de Lukaspassie van Huub Oosterhuis worden gelezen. Met verschillende stemmen en met bijpassende liederen wordt de Lukaspassie verteld. In het boek Lukaspassie herdicht Huub Oosterhuis het verhaal over leven, dood en opstanding van Jezus, zoals dat verteld wordt in het evangelie van Lukas.

De Lukaspassie begint als Jezus, 12 jaar oud, in de tempel zijn roeping ontdekt. Daarna volgt zijn doop en de verhalen en gelijkenissen die Hij aan zijn volgelingen vertelt. Het laatste deel van de Lukaspassie gaat over dood en opstanding.

Voor Stille Zaterdag heeft Huub Oosterhuis geen teksten geschreven. In deze dienst zullen de Schriftlezingen uit het Bijbelboek Lukas komen en zal het accent in de viering op de doopgedachtenis komen te liggen.

Witte Donderdag is er dienst in de Levensbron, de voorganger is ds. E. Matser.

Goede Vrijdag is er dienst in de Levensbron, de voorganger is dan ds. M. Moerland.

Stille zaterdag is er dienst in de Kerk aan de Maas, voorgangers zijn Gerda van der Schilt en Janny van der Voort

Alle diensten beginnen om 19.30 uur.

Met Pasen zijn de diensten in de eigen kerken. We hopen zo met elkaar een mooie weg te gaan naar Pasen, het feest van Lichter leven.

Janny van der Voort, Werkgroep Eredienst

Sobere maaltijd en Vrijdagavondgebed 22 maart



Vrijdagavond 22 maart zal er voorafgaand aan het Avondgebed een sobere maaltijd worden gehouden. Wilt u zich hiervoor nog opgeven dan kan dat alsnog (bij Janny v.d. Voort, tel. 06-400198420)

Aanvang van de maaltijd 18.00 uur, vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom (Kosten van de maaltijd € 5). Een deel daarvan gaat naar het collecte-

doel 'Stichting Gaan en Doen' voor de school in Ethiopië.

Bij het Vrijdagavondgebed denken we na over de statie 'Jezus wordt ontdaan van zijn kleren'. We zien Jezus aan in zijn pure naaktheid. Wat doet dit met ons?

Aanvang Avondgebed 19.30 uur.

Janny vd Voort en Gerda vd Schilt zullen in het Avondgebed voorgaan.



Statie 10: Jezus wordt ontdaan van zijn kleren
Waardigheid ontnomen

Stiltewandeling 23 maart



De dag na het Avondgebed zal er vanuit de Christus is Koning in Slikkerveer een Stiltewandeling worden gehouden. Dit keer lopen we de staties op de begraafplaats St. Laurentius te Crooswijk, Rotterdam. De begraafplaats zelf is mooi en groot. De moeite waard om deze te bezoeken. We lopen deze staties individueel, met daarbij gedachten op papier om bij elke statie te overdenken. We rijden er gezamenlijk naar toe en weer terug. Na afloop delen we onze ervaringen onder een maaltijd van soep en broodjes.

Aanvang 10.00 u, afloop ongeveer 13.30 uur. (Kosten € 5)

Opgeven voor deze maaltijd en wandeling kan tot donderdag 21 maart bij Jeannette Nijhuis (tel. 06 29028622) of ook bij Gerda vd Schilt.

Gemeenteberaad 5 mei

De kerkenraad nodigt u uit voor het gemeenteberaad op zondag 5 mei na de dienst.

Onder het genot van een kopje koffie krijgt u dan de jaarcijfers van kerk en diaconie gepresenteerd. Altijd een spannend moment: hoe is het gegaan vorig jaar, wat kostte het en wat bracht het op, springen we er goed uit?

Iedereen is welkom en als u al van te voren de stukken wilt inzien, laat het dan weten aan Henk den Breejen (kerk, 010 4790357, hpdenbreejen@planet.nl) en Nico Wendrich (diaconie, 0180 487050 nico.wendrich@planet.nl) dan krijgt u ze via de email of in de brievenbus.

Namens de kerkenraad,
Wil Wendrich, scriba

Vrouwencontactgroep



Woensdagmiddag 27 maart bezoeken we met elkaar de PCOB te Slikkerveer, alwaar dhr J. Schoone ons uitleg gaat geven over de kruiswegstaties.

Dinsdagmiddag 16 april bezoeken we de RK kerk Vrede en Verzoening van de Emmaüsparochie te IJsselmonde. Deze kerk is een oorlogsmonument. Zo hebben de ramen in de dagkapel het thema "Oorlog en Vrede". Ook zijn er verwijzingen naar de slachtoffers in oorlogstijd, met name ook die van het bombardement van Rotterdam. Ook hier zal dhr. J. Schoone ons het verhaal over dit oorlogsmonument vertellen.

Vervoer naar beide locaties zal worden geregeld.

Janny van der Voort en Gerda van der Schilt

Afscheid van onze gastvoorganger ds. P. Taselaar

Zondag 18 februari namen we na de dienst afscheid van ds. P. Taselaar. Wij hebben als gemeente mogen ervaren hoe trouw hij is geweest. In 2015 kwam ds. Taselaar (via de Veertigdagengroep) op ons kerkenpad en hij is in 9 jaar tijd 47 keer bij ons voorgegaan! Wij hebben prachtige diensten en preken met veel van zijn mooie bezieling mogen beleven. We leerden liederen van Willem Barnard en Huub Oosterhuis kennen.

Ds. Taselaar nam aan het einde van vorig jaar het besluit te stoppen met het voorgaan in de diensten. Een moeilijk en ook pijnlijk besluit, zoals hij het zelf verwoordde in zijn afscheidswoord. Maar er is ook vooral dankbaarheid omdat hij onze gemeente als een warme plek heeft ervaren, waar hij zich altijd zeer welkom heeft gevoeld en zo lang heeft mogen voorgaan.



Henk den Breejen sprak dankwoorden naar hem uit en natuurlijk hoort er bij zo'n afscheid ook een tastbare herinnering. Namens de gemeente overhandigde Henk aan ds. Taselaar drie houten kandelaars, die samen één geheel vormen. Deze refereren aan hoe elke gemeente zijn eigenheid heeft in het vormgeven van diensten. Eén aspect blijft hierbij hetzelfde: Gods woord. Deze twee samen, eigenheid en Gods woord, vormen een eenheid, die zichtbaar is in de kerkdienst.

De drie kandelaars kunnen op verschillende wijzen worden neergezet. En zo kan iets wat een eenheid vormt een andere uitstraling hebben. Ook waren er bloemen voor zijn vrouw Mieke, die hem

altijd terzijde staat.

Na de dienst dronken we koffie en kon ieder persoonlijk afscheid van ds. Taselaar nemen.

Gerda van der Schilt



Verslag gemeenteberaad 3 maart 2024

Er waren zondag 3 maart na de dienst rond de 60 gemeenteleden aanwezig bij het Gemeenteberaad, een mooie opkomst. De voorzitter van de kerkenraad, Henk den Breejen, heette iedereen welkom en bedankte meteen de gemeenteleden voor de medewerking bij de Actie Kerkbalans, het College van Kerkrentmeesters was erg blij met het mooie resultaat.

Daarna kreeg Stefan Leertouwer het woord namens de beroepingscommissie. Allereerst stelde hij de leden van de commissie aan de gemeente voor, vijf van de zes leden waren aanwezig deze ochtend. Hij vertelde over het plan van aanpak. Dat houdt in: de commissie voorstellen aan de gemeente, zoals vandaag, maar ook via kerkblad en website. Dan wordt er contact gezocht met het mobiliteitsbureau van de PKN, voor een lijst met beschikbare predikanten. Op de vraag of die lijst openbaar is: nee, die lijst blijft binnen de beroepingscommissie, dat is vertrouwelijke informatie. Er wordt een vacature opgesteld en verspreid. Verder wordt aan de gemeenteleden gevraagd of zij geschikte kandidaten weten en waarom ze die geschikt vinden. Op de vraag hoelang de commissie nodig zal hebben, is geen antwoord te geven. Het kan een lang proces zijn. Maar het is een mooie uitdaging voor een predikant: 2 gemeentes die willen samenwerken, dus wie weet!

Meteen hierop aansluitend vertelde de voorzitter van de kerkenraad dat er op advies van de classis-

predikant contact gezocht is met een gemeenteadviseur. Deze zal het proces van samenwerking begeleiden en kan ook de beroepingscommissie ondersteunen. Er is al een kennismakingsgesprek geweest met een gemeenteadviseur, die veel ervaring heeft met samenwerkingsprocessen. Om dit te bekostigen is een subsidie aangevraagd bij het Solidariteitsfonds van de PKN. Als deze is toegekend, zal er een verder plan gemaakt worden en wordt er een contract opgesteld.

Tenslotte meldde de voorzitter wat plannen van het CvK met betrekking tot het gebouw:

- De hobbyruimte zal uitgebreid worden, daarvoor is een uitbouw gepland aan de pastoriekant.
- Er komen zonnepanelen op het dak van de pastorie en extra panelen op het dak van de zaal.
- De vloeren van de zaal en de kerk zullen geïsoleerd worden, zodra het water in de ruimte eronder weg is.
- Er zijn hulpkrachten nodig voor dit werk! Maandag is de klusdag, graag aanmelden bij Henk.

De rondvraag: er zijn geen vragen. De voorzitter sloot de vergadering. en wenste iedereen nog een fijne zondag.

Wil Wendrich scriba

Nieuws van de beroepingscommissie



Als kersverse beroepingscommissie willen wij ons graag aan u voorstellen. De commissie bestaat uit (van links naar rechts): Gerda van der Schilt, Carla Tims, Lies Ambachtsheer, Ton den Hartog, Janny van der Voort en Stefan Leertouwer.

Met veel enthousiasme gaan we op zoek naar een gezamenlijke predikant voor onze beide gemeenten. Een verantwoordelijke taak, maar wij hebben er veel zin in. Graag willen we ook u hierbij betrekken! Wellicht kent u een geschikte te beroepen predikant? Dat zou hartstikke mooi zijn. Dus heeft u een naam, geef die dan aan ons door via het volgende e-mailadres: beroepingscie.gtkpgb@gmail.com. Graag vragen we u om hierbij een toelichting te geven, waarom deze persoon geschikt zou zijn voor onze gemeenten. Alvast hartelijk dank voor uw input!

Inmiddels hebben we contact gehad met het Mobiliteitsbureau van de PKN. De volgende documenten gaan we naar ze toesturen:

- Beleidsplannen van de beide gemeentes
- Profielschets van beide gemeentes
- Profielschets van de te beroepen predikant

Na ongeveer een maand kunnen we een reactie van hen verwachten en zullen we een lijst ontvangen van predikanten, die beroepbaar zijn, specifiek voor beide gemeentes. Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van een vacature/advertentie. We zullen u zoveel mogelijk op de hoogte houden van onze werkzaamheden.

Stefan Leertouwer

De schaduw van de kruisiging

Heeft u wel eens een schilderij gezien, waarop de gebeurtenis waar het schilderij over gaat niet te zien is? Ik wel!



In de zomer van 2018 ging ik met een paar vrienden op citytrip naar Parijs. Op onze planning stond ook een bezoek aan het Musée d'Orsay, een kunstmuseum met Westerse kunst. Ons doel was om een paar bekende werken van Vincent van Gogh te vinden; een aantal zelfportretten en bijvoorbeeld het schilderij *Slaapkamer te Arles*. Maar ik verwachtte totaal niet om dit schilderij te treffen, dat veel indruk op mij maakte.

Dit is het schilderij *Jerusalem (Consummatum es – het is volbracht)*, door Jean-Léon Gérôme, geschilderd in 1867. Op het schilderij zien we precies het moment ná de kruisiging van Jezus op Golgotha. Jezus, met aan weerszijden de twee misdadigers, hangt nog steeds aan het kruis, zo zien we aan de schaduwen. Maar de soldaten en de menigte die was meegelopen om dit moment met eigen ogen te zien, lopen al weer weg en ze gaan terug naar Jeruzalem, verder met hun eigen leven.

Zo kijk je op een totaal andere manier naar een gebeurtenis. Deze manier van schilderen om daarmee een verhaal te vertellen past precies bij de schilderijstijl van Gérôme; hij brengt niet de gewelddadige gebeurtenis zelf in beeld, maar probeert juist de gevolgen van deze gebeurtenis weer te geven. Dit deed hij bijvoorbeeld ook in zijn schilderij *The Death of Caesar*. U zal vast kunnen raden wat er op dat schilderij te zien zal zijn ...

Maar wat laat dit schilderij ons dan zien? Het is overduidelijk; met de dood van Jezus valt er een grote, scherpe schaduw over de wereld, en wordt Jeruzalem in duisternis gehuld. Maar 'wij' mogen ook juist aan de voet staan van zijn kruis en kijken naar de toekomst. De toekomst is alles behalve duister. Met het stralende licht van Pasen letterlijk en figuurlijk in onze rug, kijken we uit over een wereld die wordt verlicht. Althans, dat schrijven de kunstdeskundigen. Maar voor mij zit hier zeker een kern van waarheid in. Voelt u dat ook?

Hugo Stegman

Bron: www.artway.eu - Henk Reitsema

Nieuwe projecten van de Kerkrentmeesters

Energieopwekking



Zoals u wellicht nog wel weet hebben we in 2018 64 zonnepalen op het dak van de grote zaal geplaatst. Een groot aantal van u heeft er één gesponsord. Deze zonnepanelen hebben ervoor gezorgd dat onze energierekening daarna fors omlaag ging.

Het afgelopen jaar hebben we alles in werk gesteld om zo min mogelijk van dat dure gas te gebruiken. Daarom hebben we fors geïsoleerd met nu overal dubbelglas en iso-booster in de

kruipruimte onder de kerkzaal. Daarnaast hebben we 5 airco's aangeschaft die behalve kunnen koelen ook kunnen verwarmen en ook nog eens 4 grote lucht-water warmtepompen die het water in ons centrale verwarmingssysteem verwarmen. Hierdoor hebben we fors op het dure gas kunnen besparen.

We kregen in januari maar liefst €18.000 terug van onze energieleverancier. Maar de warmtepompen - hoe efficiënt ook - gebruiken wél elektriciteit. Zoveel zelfs dat onze 64 zonnepanelen inmiddels niet genoeg meer opbrengen om onze toegenomen elektriciteitsbehoefte te compenseren.

Nu hebben we nóg een plat dak, namelijk het dak boven onze ontmoetings- en hobbyruimte. We hebben op basis van het verbruik in het afgelopen jaar uitgerekend dat we met nog eens 50 zonnepanelen extra onze totale elektriciteitsbehoefte zelf kunnen opwekken. Dit alles natuurlijk dankzij de Salderingsregeling van onze overheid.

Diezelfde overheid helpt ons ook al via de zogeheten DuMaVa-regeling, waardoor we ook nog eens ruim 30% subsidie krijgen over de totale investering van ca €50.000.

Afgelopen week hebben we als kerkrentmeesters een begin gemaakt met het installeren van de 50 zonnepanelen en we hopen dat deze voor 1 april operationeel zullen zijn.

Ook hebben we 16 zonnepanelen op het dak van onze pastorie laten plaatsen.

Daarvoor betaalt HOW-Hulanda ons €100 per maand, maar ze besparen daarmee zelf €200 per maand.

We realiseren ons dat dit forse investeringen zijn, maar hiermee



zorgen we

ervoor dat onze energie-kosten de komende jaren heel laag zullen zijn. We denken onze totale investering er in 5-7 jaar uit te hebben.



U kunt ons helpen door een zonnepaneel met uw naam te adopteren met een eenmalige gift van €500 per zonnepaneel.

Uitbreiding Hobbyruimte

Door de toegenomen verhuur van onze zalen hebben we ook een toenemende behoefte aan meer zaal- en opbergruimte. Daarom heeft het CvK het besluit genomen om de Hobbyruimte uit te breiden met een extra bergruimte van ca 30 m² in de tuin van de kerk en pastorie. Dit is echt een grote klus die we deze zomer willen gaan uitvoeren. Daartoe moet deze ruimte eerst bouwrijp worden gemaakt. Twee bomen die inmiddels ook te dicht tegen de bestaande bebouwing waren gegroeid moesten het daarbij ontgelden. Dit project wordt uitgevoerd met medewerking van wat extra gemeenteleden van onze kerk maar ook van HOW-Hulanda.

Het CvK dankt Cees en Dennis Hoogendijk, Rinus Bakker, Paul van der Voort en Theo Postema voor hun extra inzet bij deze werkzaamheden. Op een zaterdag hebben 8 stevige mannen van HOW-Hulanda de funderings sleuven uitgegraven.

We houden u op de hoogte van onze bouwactiviteiten, wordt vervolgd.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Jan Luijendijk





Uit de kerkenraad

Het is alweer even geleden dat u iets heeft kunnen lezen over de vergaderingen van de kerkenraad. Daarom nu hier een overzicht van de afgelopen maanden.

Gezamenlijke kerkenraad op 15 januari

Deze avond vergaderden de kerkenraden van Bolnes en de Groene Tuinkerk samen. In die vergadering werden de leden van de beroepingscommissie benoemd en werd de opdracht vastgesteld, dit was het startmoment voor de beroepingscommissie. De beroepingsprocedure werd verhelderd, vragen werden beantwoord.

Verder werd er een voorstel gedaan voor gezamenlijke diensten in de zomer van 2025 (voor 2024 zijn er al 4 gezamenlijke diensten vastgesteld voor de zomertijd).

5 februari

Op die avond was er een gewone kerkenraadsvergadering. Bij de ingekomen post was een brief met de officiële toestemming van de classis om samen met de Groene Tuinkerk een predikant te beroepen voor een 1 fte, daar was de kerkenraad natuurlijk blij mee.

- De kerkenraad werd bijgepraat over het gesprek van de moderamina met de classispredikant ds. van Meieren en de heer Van Baaren (CCBB), over de samenwerkingsplannen. Hun advies was om een beroep te doen op een gemeenteadviseur die de samenwerking kan ondersteunen, zij stelden voor om Roelof van den Broek te vragen. Hiervoor is ook subsidie beschikbaar bij de PKN (revitaliserings-subsidie).

- Inmiddels is er een oriënterend gesprek geweest van de moderamina met Van den Broek, en dat gaf wel vertrouwen in deze gemeenteadviseur. Hem is gevraagd een offerte op te stellen en CvK vraagt de subsidie aan.

- Verder is in deze vergadering de dienst op Stille Zaterdag besproken: de kerkenraad gaat ermee akkoord dat Gerda van der Schilt en Janny van der Voort voorgaan.

- De gezamenlijke diensten in **2025** worden vastgesteld: in Bolnes 13/7 en 27/7, in de Groene Tuinkerk op 20/7 en 3/8.

- Het pastoraal team is bezig met de groothuisbezoeken en is positief gestemd over de opkomst en de respons.

- De diaconie vraagt naar het Paasontbijt, dat wil de kerkenraad er graag in houden.

- Het College van Kerkrentmeesters is nog bezig met de Actie Kerkbalans, de resultaten zijn hoopvol.

- Verder heeft de kerk een flink bedrag teruggekregen voor teveel betaalde energie. CvK is van plan om de hobbyruimte uit te bouwen, voor meer opslag.

- De werkgroep Eredienst licht het Veertigdagenproject toe. En het plan voor een klein afscheid op 18 februari van ds. Taselaar, die niet meer zal voorgaan bij ons.

11 maart

In deze kerkenraadsvergadering werd teruggekeken op het gemeenteberaad van 3 maart, waarin de beroepingscommissie zich aan de gemeente voorstelde (u vindt het verslag van dit gemeenteberaad op pagina 7).

- Er is een offerte van de gemeenteadviseur binnengekomen. Daar zal nog iets aan toegevoegd worden: de gemeenteadviseur kan ook de beroepingscommissie adviseren.

Zodra de subsidie wordt toegekend, worden er verdere afspraken met hem gemaakt.

- De jaarcijfers van 2023 van de kerk werden gepresenteerd door Henk den Breejen en goedgekeurd door de kerkenraad. Er zal op zondag 5 mei na de dienst een gemeenteberaad zijn, waarin de cijfers van kerk en diaconie aan de gemeente gepresenteerd worden.

- De kerkenraad stelde vast dat we op zondag 1 september Startzondag houden, dan gaat ds. Bartelink voor.

- Het pastoraal team keek tevreden terug op de groothuisbezoeken. Er waren goede gesprekken, het onderwerp 'het Onze Vader' sprak aan. Gemeenteleden bleken wel open te staan voor variaties op de gewone tekst, die zouden we dus vaker kunnen bidden in de diensten.
- CvK meldde dat de zonnepanelen op het dak van de pastorie zijn gelegd, en extra zonnepanelen op het dak van de zalen. Er is verder hard gewerkt om de uitbouw bij de hobbyruimte mogelijk te maken. Bij het zware graafwerk hebben leden van HOWH meegeholpen, hun hulp was erg welkom.

Wil Wendrich, scriba

Bouwberichten Ria Keijzer

Op Palmpasen en op Pasen hoop ik de kerkdiensten te leiden. Daar kijk ik naar uit! Vorig jaar hebben we op Palmpasen nogal 'uitgepakt' met een flyer waarop de Palmpasestok stond afgebeeld met uitleg over allerlei voorwerpen en gebruiken. Dit jaar is er op Palmpasen geen kindernevendienst en zal het wat soberder zijn dan toen, maar zeker speels en stijlvol! En met Pasen gaan we eerst aan tafel voor het Paasontbijt en trekken we om half tien alle registers open.

Palmpasen

Centraal staat natuurlijk de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het gejuich is niet van de lucht, maar onder dit feestelijke moment liggen lijden, nood, Godverlatenheid en verdriet verborgen. Het is de zondag van "Heden Hosanna, morgen kruisig Hem". De tegendraadsheid staat in de dienst centraal, vertaald naar onszelf en onze wereld.



We gaan er de Stille Week mee in, waarin mogelijkheden om bijzondere diensten bij te wonen en te kijken naar The Passion.

Pasen: "Lichter leven"

Janny, Annette, Marjon, Femke en ik hebben een mooi gesprek gehad over de betekenis van Pasen. Alle vijf hebben we te maken met kinderen, en dus was de vraag ook met welk accent we dit jaar het goede nieuws van Pasen toegankelijk vertalen. In de lente en met Pasen komt er iets tevoorschijn waarvan je dacht dat het weg was. Maar iets wat weg, onzichtbaar of verborgen is bestaat wel degelijk.

En 'leeft'. Het komt 'zomaar' tevoorschijn als een wonder. Kinderen voelen dat mee, zien dat in de natuur of in herinneringen aan mensen die er niet meer zijn. Ze merken dat ze iets kunnen en betekenen voor anderen.

Wij gingen dieper. Pasen is aanleiding tot inzicht, inspiratie, lef of vertrouwen. God blijkt de dieperliggende kracht waardoor je tegenslag of ongeluk aan kunt of geluk ten volle beleeft.

Opstanding is Gods teken van licht, waardoor je tevoorschijn en in beweging komt.

Soms verstop je jezelf. Als je je niet wilt laten kennen. Als je meedoet met de rest, maar niet jezelf bent. Als je dingen oneerlijk of moeilijk vindt. Als je niet goed weet wat

je geloven moet. Kun je dan vertrouwen dat het goed komt? Wat is bij zulke donkerte en verborgenheid de kracht van Pasen? En geeft Pasen tegenwicht aan doemscenario's over de toekomst van de wereld en bij de vele crises? Hoe mooi zou het zijn als jong en oud iets ervaren van de kracht die boven ons uitgaat, waardoor we niet wegzakken en steeds weer kunnen opstaan? We zingen dus vrolijke liederen, aan het begin van de dienst zelfs een heuse medley. En aan het einde van de dienst worden we levenswijzer van een theezakje. Maar wat dit betekent houden we nog even... verstoppt!



Welkom dus aan allen op Paasmorgen. En wie weet is dit de gelegenheid om eens iemand uit te nodigen om met je mee te gaan, naar het paasontbijt vooraf en naar de dienst die erop aansluit. Het kan zomaar een begin of een opleving zijn van iets wat verborgen lag of waar iemand stilletjes naar verlangt. Of waar het lange tijd niet van kwam. Er is kindernevendienst met Pasen, met een prachtig themaprogramma in de eigen ruimte tijdens het middendeel van de dienst. En wie weet gaan we ook nog eieren zoeken... Wees erbij!



Documenten over leven, levenseinde en kerkelijke uitvaart

Het is bekend dat ik met nogal wat mensen een zgn. Document heb gemaakt. Een schriftelijke impressie over wat iemand in het leven gevormd en gevoed heeft of waar hij/zij aan gehecht was. Dat verhaal komt, samen met wensen t.a.v. een kerkelijke uitvaart, bij iemand thuis te liggen voor nabestaanden.



De ervaring leert dat het rust brengt als alles goed geregeld is. Ook is het fijn en geeft het tevredenheid als je met iemand anders ordent wat er zoal in je leven is gebeurd. Die iemand ben ik, bij een Document in de rollenmix van interviewer, schrijver en pastor. In de praktijk heb ik er menigmaal gebruik van gemaakt bij uitvaarten tijdens mijn dienstverband in Bolnes.

In overleg is overeengekomen dat ik dit werk na mijn vertrek zou voortzetten, evenals de Sing Inn en – indien gewenst - uitvaarten. Met liefde deed ik het, maar deze zomer wil ik een punt zetten achter de Documenten. Momenteel zijn er nog vijf aanvragen. Ik geef u graag de gelegenheid om het nu aan te geven als u nog wilt intekenen. Dat aanvragen kan nog tot 1 april, en daarna niet meer. Hebt u mij er eerder weleens naar gevraagd en daarna niets meer gehoord (of laten horen), neem ook dan even contact op om zeker te zijn dat u op de lijst staat. Over namen kan ik onderling niet spreken, vandaar deze secure private benadering.

Stopt het dan daarna? Het kan zijn dat iemand het ooit van mij overneemt. Er valt wat voor te zeggen om er een 'buitenstaander' voor te vragen. De afstand tot elkaar en ook de beroepskant geven gemakkelijker openheid die een 'eerlijk' Document ten goede komt. En uiteraard ontstaan er in zulke gesprekken pastorale momenten.

Sing Inn: 'Op reis...' op 17 april

Wat een feest was de Sing Inn van 21 februari. En wat een grote opkomst!

De volgende staat alweer voor de deur, op woensdag 17 april. Belangrijk: check deze datum en stel hem veilig. In het activiteitenprogrammaboek en op het laatste uitgedeelde liedprogramma staat de datum van 24 april. Maar dan hopen Wim en ik in Toscane te zijn.



Wat is het recept van de Sing Inn: we drinken samen koffie of thee met wat lekkers, direct daarna gaan we zingen. Daarbij is voor iedereen een gedrukt programma met liederen beschikbaar rond een thema.

De liederen komen uit religieuze bronnen (o.a. uit ons eigen kerkliedboek), maar ook uit andere, met altijd een blokje cultureel erfgoed op zanggebied. Er is een pauze en om 15.30 uur een nazit met een drankje. Het programma begint om 13.30 uur. Wim en ik hebben de leiding en Jan van der Meer begeleidt het zingen op de piano. Zangervaring of een goede stem zijn echt geen voorwaarde: het gaat in de Sing Inn om het plezier en om de ontdekking van de schoonheid van liedteksten en zingbare muziek, met ruimte voor verhalen. Bepaalde liederen worden ook theologisch of naar de geschiedenis toegelicht.



Aanmelding mag, maar is niet nodig. Als vervoer een probleem is, kunt u dat melden! Meedoen is gratis, maar van wie het missen kan wordt een gift in de spaarpot op prijs gesteld. Van de Sing Inn ben je geen lid. Het is mogelijk een keertje of vaker aan te schuiven als het u schikt.

We zoeken bij het thema van april liederen die te maken hebben met reizen, onderweg zijn, opstaan en in beweging komen. Maar maakt u vooral eerst de reis naar uw agenda en naar deze Sing Inn. Nodigt u anderen uit met u mee te gaan? Heel graag!

Wim en ik wensen u tenslotte een zinvolle opgang naar Pasen en een prachtig Paasfeest. Want niet alleen hoop, maar vooral licht doet leven!

Ria Keijzer - Meeuwse

Samen eten

Op **vrijdag 19 april** is er weer een gezellige maaltijd in de grote zaal van de kerk.

Het menu is nog een verrassing, maar dat het weer smullen wordt, dat staat wel vast.

Ook zijn er weer hulpkrachten nodig om dit diner klaar te maken. Het is gezellig werk en tussendoor hebben we ook tijd voor een kopje koffie of thee.

We gaan aan tafel om 18 uur, inloop vanaf 17.30 uur.

De helpers zijn welkom vanaf 15.00 uur. Komt u ook? En brengt u iemand mee? Iedereen is welkom, graag aanmelden **uiterlijk maandag 15 april**.

De kosten: € 7,50.

Heeft u dieetwensen, of heeft u vervoer nodig? Geef het door, het wordt geregeld.

Tot ziens op 19 april!

Wil Wendrich, scriba@pgholnes.nl

0180 487050 / 06 820 66 497

Annemarie Tamerius, 0180 416135.

DE GROENE
POLLEPEL
CATERING | KOOKSCHOOL
Genieten van gezond eten
Marianne van Wijhe
Nicolaas Beetslaan 66
2985 VH Ridderkerk
06 - 3616 8156
marianne@degroenepollepel.nl
www.degroenepollepel.nl

Open Huis op 30 april



Dinsdag 30 april om 10.00 u is er een Open Huis over de Afrikaanderwijk met Margreet Rolink, stadsambassadeur van deze Rotterdamse wijk. Zij weet er veel over te vertellen, ze is er wijkraadslid geweest en tot voor kort woonde ze er zelf. “Er bestaat een groot vooroordeel over deze wijk,” zegt zij, “en dat is niet terecht, er is ook veel moois te zien en te beleven.”

Aanmelden is voor dit Open Huis niet nodig. Om 10 uur staat de koffie klaar en rond half 12 sluiten we af.

Kosten: geen, maar als u wilt mag u een bijdrage in de activiteitenpot doen. Informatie: Wil Wendrich, scriba@pgholnes.nl, 0180 487050 / 06 82066497.

Open Huis 15 mei

Zet ook alvast in uw agenda: op 15 mei komt Ella de Boer in het Open Huis vertellen hoe je mooie foto's kan maken met je mobiele telefoon. In de volgende Kerk aan de Maas leest u er meer over.



Walking dinner op 29 juni 2024

Wat is het ook alweer?

Verschillende gemeenteleden stellen hun huis voor u open en koken een 3-gangenmenu. In elk huis kunnen per gang van de maaltijd 4 personen te gast zijn.

Na elke gang van de maaltijd gaat u naar een ander adres en daar wordt de volgende gang geserveerd.

Wat is er zo leuk aan?

Zowel het gastgezin als u, de gast, ontmoeten elkaar op een heel andere, ook ongedwongen wijze. Bij het voorgerecht, hoofdgerecht en dessert zitten er steeds andere mensen bij u aan tafel.

U ziet, volop gelegenheid om met elkaar te praten, om nieuwe mensen te leren kennen, of om van mensen die u al kent weer eens andere kanten te zien.

Hoe gaat het in zijn werk?

U begint met een groepje van 4 op adres A met een voorgerecht, u wandelt, fietst of gaat per auto naar een volgend adres, daar staat een hoofdgerecht voor u klaar. Voor het nagerecht gaat u naar weer een ander adres. Als afsluiting drinken we een kopje koffie na de maaltijd met elkaar in de hal van de kerk, daar kunnen we napraten over ons 'Walking Dinner'. In elk gezin ontmoet u weer andere mensen.

Wie gaan steeds naar een ander adres?

Meld u zich aan als echtpaar, dan gaat u ook samen naar het volgende adres, doet u mee met een vriend of vriendin, ook dan gaat u samen naar het volgende adres. Meldt u zich alleen aan, dan delen we het zo in dat u toch met iemand samen naar het volgende adres gaat.

Hoe gaat het als u niet zelf gemakkelijk van het ene naar het andere adres kan komen?

Zou u graag mee willen doen, maar is het lopen een probleem, wij kunnen dan zorgen voor vervoer van A naar B en verder. Meedoen aan het 'Walking Dinner' moet voor iedereen mogelijk zijn, daar streven we in ieder geval naar.

Wat hebben we nodig om het 'Walking Dinner' te laten slagen?

- Mensen die willen koken en mensen die hun huis open willen stellen; Met hen willen we ook samen een menu gaan samenstellen;
- Mensen die graag uit eten willen eten met elkaar;
- Mensen die willen rijden tussen de diverse adressen.

Wat de kosten zijn van het 'Walking Dinner'?

Dat weten we nu nog niet, maar wat we wel weten is dat u een bijzondere middag zult beleven.

Inmiddels hebben 3 gezinnen al aangegeven dat zij gastvrouw/heer willen zijn. Maar hoe meer gezinnen zich hiervoor aanmelden hoe meer deelnemers er kunnen meedoen!

Waar kan u zich aanmelden?

Dat kan bij Wil Wendrich of Janny van der Voort, **graag voor 10 mei**. Dan kunnen we daarna aan de slag om met elkaar een bijzondere maaltijd te verzorgen voor u!

Annemarie, Wil en Janny





Agenda van 23-03 t/m 03-05-2024

Zaterdag	23-03	Stiltewandeling Christus is Koningkerk 10.00 u
Zondag	24-03	Kerkdienst 09.30 u
Donderdag	28-03	Witte Donderdag dienst in de Levensbron 19.30 u
Vrijdag	29-03	Goede Vrijdag dienst in de Levensbron 19.30 u
Zaterdag	30-03	Stille Zaterdag kerkdienst 19.30 u
Zondag	31-03	Paasontbijt 08.30 u
	31-03	Paasmorgendienst 09.30 u
Zaterdag	06-04	Voedselbank 11.00 u
Zondag	07-04	Kerkdienst 09.30 u
Maandag	08-04	Liedboekgroep 19.30 u
	08-04	Diaconie 19.45 u
Woensdag	10-04	College van Kerkrentmeesters 19.30 u
Donderdag	11-04	Jarige Job en Jet 09.30 u
Zondag	14-04	Kerkdienst 09.30 u
Maandag	15-04	Pastoraal overleg 10.00 u
	15-04	Moderamen 19.30 u
Dinsdag	16-04	Vrouwencontactgroep 13.00 u
Woensdag	17-04	Sing Inn 13.30 u
	17-04	Werkgroep Eredienst 19.30 u
Vrijdag	19-04	Samen aan Tafel 18.00 u
Zondag	21-04	Kerkdienst 09.30 u
Maandag	22-04	Kerkenraad 19.30 u
Woensdag	24-04	Voortgangsoverleg moderamen in Bolnes 14.00 u
Vrijdag	26-04	Kopij Kerk aan de Maas
Zondag	28-04	Kerkdienst 09.30 u
	28-04	Redactie Kerk aan de Maas 14.00 u
Maandag	29-04	Liedboekgroep 19.30 u
Dinsdag	30-04	Open Huis 10.00 u
Zaterdag	04-05	Voedselbank 11.00 u

Agenda

Bloemen van de kerk

De bloemen van de kerk zijn de afgelopen weken, als groet en bemoediging, namens ons allen gegaan naar:

- Nel Bekkema-de Vroed op 18 februari
- Gerda en Hans van der Schilt op 25 februari
- Joost en Carla Trouw op 3 maart
- Wil Wendrich op 10 maart
- Diny Verwijs-Munter op 17 maart

Weet u misschien ook iemand die we er blij mee kunnen maken? Laat het mij weten!

Met vriendelijke groeten, Wil Wendrich, Tel 0180- 487050, scriba@pgbolnes.nl

Gemeenteberichten

Meeleven

We leven mee met **Kees van 't Hof**. Hij heeft van de arts te horen gekregen dat de uitslagen van de onderzoeken reden zijn tot zorg. Dat is een domper voor Kees en zijn vriendin Ali. In de komende weken wordt er gekeken of medicatie kan helpen. We wensen hun sterkte in deze onzekere tijd.

Winy van der Pijl heeft een nieuwe knie gekregen. Ze revalideert thuis. We wensen haar goede moed en een goed herstel.

Joke Bouman verblijft nog in Siloam (Rotterdam-Hoogvliet) waar ze aansterkt na haar behandeling. Het vraagt veel geduld maar het gaat gelukkig steeds iets beter met haar.

Bedankt

Wat werden wij verrast met veel gelukwensen bij ons 30-jarig huwelijk in de vorm van kaarten, bloemen, telefoontjes en de prachtige bloemen van de kerk. Wat is het fijn om deel uit te maken van deze ontzettend warme hechte gemeenschap.

Heel hartelijk bedankt!

Hans en Gerda van der Schilt

Bedankt

Wij werden zeer verrast door de mooie kaart die wij ontvingen bij ons 45-jarig huwelijk.

In de kaart stonden veel namen van onze kerkleden, waarvoor hartelijk dank.

Met een hartelijke groet aan allen van Miny en Piet van der Pols

Bedankt

Kerk aan de Maas wordt goed gelezen, hebben we gemerkt. We zijn zo enorm verwend met aandacht in de vorm van post, bloemen, berichtjes bij ons 50-jarig huwelijk. Dat was echt een verrassing.

Dank u wel allemaal, jullie aandacht maakt ons blij en dankbaar. We kijken terug op veel mooie momenten in die week. Zo mooi.

Hartelijke groet,

Joost en Carla



Bedankt

Ik wil graag iedereen bedanken voor de vele attenties die ik heb mogen ontvangen na mijn knieoperatie. Wat een bijzondere gemeente zijn wij toch.

Nogmaals dank!

Winy van der Pijl

Kerstengel

Hartelijk dank voor de leuke attenties die wij met Kerst mochten ontvangen. Het engeltje hangt nu aan de lamp.

Leny en Rudolf Kranenburg



Hersenletsel

Van buiten nog hetzelfde
Van binnen helaas niet meer
Mensen zien alleen je buitenkant
En niet binnen al het zeer.

Leven zonder pantser
Kwetsbaar als een kind
Lege plekken in je hersenen
Onbegrip dat wint.

Vasthouden aan gewoonten
In een wereld vol angst, onzekerheid en pijn
Van een machtig leven
Naar een leven teer en klein.

Je geest is sterk
Maar je lichaam wil niet meer
Frustratie en acceptatie
Verwerking keer op keer.

Hersenletsel verandert je leven en een mens.
Aandacht hiervoor en begrip
Dat is wat ik wens.

Van de website www.hersenz.nl,
aangeleverd door Marianne Molendijk.

Wie weet meer?

Een aantal weken terug heb ik via marktplaats een zilveren lepeltje gekocht van onze kerk (zie foto's).



Een erg mooi en leuk exemplaar, maar het roept bij mij ook meteen een aantal vragen op:

- Wanneer is deze gemaakt?
- Is de opdracht hiervoor door de kerk gegeven?
- Was het voor een speciale gelegenheid?

Er zal vast iemand zijn die van het bestaan af weet. Of wellicht heeft u er zelf ook eentje in het bezit?

Dus weet u meer? Laat het me dan weten via sdleertouwer@hotmail.com

Hopelijk kan ik in de volgende editie van de "Kerk aan de Maas" laten weten hoe het zit.

Alvast bedankt!

Stefan Leertouwer

Verjaardagen

Maart

25 Henk den Breejen
28 Mw. A.A. Blij
28 Willemijn Ketting-Ruit
28 Hugo Stegman

12 Sonja van Brakel-de Rooter
16 Sophia de Lijster-v. Gameren
20 Marfisa Kuyt-Soares
20 Dirk Ketting
25 Adrie Knauff-Lagendijk
26 An Baars-Berends
30 Ineke van Galen-van der Waal

April

1 Ton Hooftman
3 Niek van Egmond
6 Wim van Koeveringe
8 Anja van der Graaf-Raams
8 Piet van der Pols

Mei

2 Klara Keemink
2 Marit Leertouwer-Luijendijk
2 Sonja van Vliet-Gijsenbergh



Berichten van de diaconie

Opbrengst van de collectes voor 'Draagt Elkanders Lasten Ridderkerk'

Van 31 december t/m 11 februari was de 3^e collecte bestemd voor 'Draagt Elkanders Lasten Ridderkerk'. De totale opbrengst bedraagt 312,80 euro. Een mooi bedrag, waarvoor hartelijk dank!

kerk in actie

De collectedoelen in de komende weken:

Zondag 24 maart: PKN Missionair werk in Nederland (Veertigdagentijd, Palmpasen)



De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een kijkavond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook breder wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en online.

Zondag 31 maart: Werelddiaconaat Colombia (Pasen)



In de Veertigdagentijd, van 18 februari t/m 24 maart, was de 3^e collecte bestemd voor kansarme jongeren in Colombia. Dit is tevens de Paascollecte, de afsluiting van dit project.

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen

als kok maar ook als receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit de horecasector. Met uw gift in deze collectes helpt u kansarme jongeren in Colombia op weg naar een baan, inkomen en een hoopvolle toekomst. 'Gaat u mee?' Van harte aanbevolen.

Zondag 24 en 31 maart, 7, 21 en 28 april: Diaconiecollecte algemeen doel of noodsituaties

Deze collectes kunnen voor plotseling optredende noodsituaties worden bestemd of door de diaconie ingezet worden voor plaatselijke en/of regionale projecten.

Zondag 14 april: Zending Rwanda

Het is 30 jaar geleden dat er in Rwanda een verschrikkelijke genocide plaatsvond. Nog altijd ondervinden de inwoners daar de gevolgen van.

Daarom collecteren we voor verzoening en werkgelegenheid voor Rwandese jongeren. Veel daders van de genocide in Rwanda (1994) zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren 'Lichtgroepen' waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide nooit meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.



Zondag 5 mei: Noodhulp Oekraïne



Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooidt het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

Wat betekent dit project voor Uliana? "Ik woon met mijn familie in Kharkiv. In de eerste maanden van de oorlog woonden we in het metrostation. Buiten was het gevaarlijk door alle beschietingen. Het was best eng toen we weer naar huis mochten. Zouden er nog meer bommen vallen? Alles is veranderd sinds de oorlog. Alle schoollessen zijn online, dat is heel saai. Iedereen maakt zich zorgen. Mijn ouders zijn altijd bang dat het luchtalarm afgaat en ik niet kan schuilen. De situatie in onze stad is slecht, de wegen zijn kapot en we kunnen nauwelijks aan eten komen. Ik kan niet wachten tot de oorlog voorbij is."

De 3^e collecte van 7 april t/m 19 mei: Stichting Present Ridderkerk

Stichting Present gelooft dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Stichting Present hoopt een beweging op gang te brengen in Nederland waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Vele vrijwilligers hebben zich reeds ingezet voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Present werkt aanbodgericht met groepen mensen. De kennis en kunde van deze deelnemers/vrijwilligers zijn het vertrekpunt. Dit aanbod koppelen we aan de hulpvraag van mensen die dit goed kunnen gebruiken in Ridderkerk. Op die manier zorgen we voor een mooie dag die aansluit bij de vrijwilligers.

De hulpvragen kunnen alleen door maatschappelijke organisaties aangemeld worden. Zo komt de hulp terecht bij de mensen die het écht nodig hebben. Door de koppeling tussen aanbod en hulpvraag ontstaat een project met een waardevolle ontmoeting tussen mensen die elkaar anders niet zo snel zouden tegenkomen. Voorbeelden van praktische klussen zijn het schilderen van een verwaarloosde woning, schoonmaken en opruimen, opknappen van verwilderde tuinen. Maar ook sociale activiteiten, er zijn veel mensen die eenzaam zijn en bezoek en aandacht waarderen. Denk aan samen wandelen, knutselen, muziek maken, koken en samen eten of gewoon theedrinken met iemand en luisteren. Maar ook naar het dierenpark met een jongen in een rolstoel die door geldgebrek nooit meer ergens komt. Via Present kan dit georganiseerd worden.





Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Present wil zich laten inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk wil Present voor iedereen, van welke levensovertuiging dan ook, van betekenis zijn om gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te ontvangen. Voor meer informatie, zie de website: <https://stichtingpresent.nl/ridderkerk>. Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Alvast heel hartelijk bedankt!

Namens de diaconie, Marjon Hoogendijk

Voedselbank

Op zaterdag 6 april kunt u weer producten inleveren voor de Voedselbank. Gevraagd worden: toilet-papier, keukenrollen, rijst, pasta plus saus, groente in blik pof pot en verder alles wat houdbaar is. U kunt alles inleveren tussen 11 uur en 12 uur bij de ingang van ons kerkgebouw.

Mocht u zaterdagmorgen niet in de gelegenheid zijn om iets te komen brengen dan kunt u het ook op zondag meenemen.

Namens de diaconie en vooral namens de mensen die het zo hard nodig hebben: hartelijk dank.

Marjan Geelhoed & Arja van Wingerden



Collectes

Datum	Bestemming	Bedrag
11-02-2024	KIA Noodhulp	€ 69,65
11-02-2024	Diaconie	€ 55,85
11-02-2024	Draagt elkanders lasten	€ 65,65
18-02-2024	Kerk	€ 51,10
18-02-2024	KIA Binnenlands Diaconaat	€ 55,55
18-02-2024	Kansarme jongeren in Colombia	€ 54,96
25-02-2024	PKN Missionair werk	€ 46,20
25-02-2024	Diaconie	€ 45,55
25-02-2024	Kansarme jongeren in Colombia	€ 54,15
03-03-2024	KIA Libanon	€ 69,60
03-03-2024	Kerk	€ 68,60
03-03-2024	Kansarme jongeren in Colombia	€ 77,60
10-03-2024	KIA Indonesië	€ 62,80
10-03-2024	Kerk	€ 52,26
10-03-2024	Kansarme jongeren in Colombia	€ 57,85

Collectes



Kleurplaat Emmaüsgangers



Woordzoeker Pasen

Beker – dood – dorst – engelen – geloven – genade – hof – kus – Pasen – rabbi – spot – steen – straf – tuinman – vrede – weg – wonder – wijn

r	e	r	e	d	n	o	w	e	s	u	e
a	t	o	p	s	w	g	i	t	n	d	e
b	e	k	e	r	e	t	r	e	a	d	n
b	g	h	l	l	n	a	s	n	e	j	e
i	o	k	o	e	f	a	e	r	i	v	d
f	u	v	e	e	p	g	v	w	o	n	o
s	e	t	n	e	l	e	g	n	e	d	o
n	s	n	a	m	n	i	u	t	!	g	d

Welk woord vormen de overgebleven letters?

Een bijzondere middag in de Stille Week

De veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) is voor christenen een periode van vasten en bezinnen in voorbereiding op Pasen.

De samenwerkende kerken in Ridderkerk (SARI) organiseren dan verschillende vieringen, telkens in één van de kerken in een gezamenlijke dienst.

Daarnaast wordt op **woensdag 27 maart**, tijdens de maandelijkse bijeenkomst van PCOB Ridderkerk een middag gehouden over de Kruisweg, met als titel 'Een bijzondere middag in de Stille Week'.



Leken-voorganger Oecumene van de RK parochie De Emmaüsgangers Jac Schoone neemt zijn toehoorders mee langs de Kruisweg, die al vanaf de middeleeuwen veel meer is dan het verhaal van een gruwelijke lijdensweg.

Hij toont de laatste dag van het leven van Jezus. Na een gruwelijk lijden, hangt hij daar voor iedereen zichtbaar, volkomen vernederd en kapot gemaakt.

Maar de staties vertellen ook iets over de mens in het algemeen. Over de weg die men gaat, de blijdschap die men onderweg beleeft, de teleurstelling en het vertrouwen in een goede afloop.

Slag om het Reichswald

Op uitnodiging van PCOB Ridderkerk houdt luitenant-kolonel b.d. en militair-historicus Wouter Hagemeijer op **dinsdag 24 april** een lezing over de Slag om het Reichswald, die ook bekend staat als Operatie Veritable. Het is een van de grootste en belangrijkste operaties uit de Tweede Wereldoorlog, waarmee de geallieerden op 22 februari 1945 de Duitsers vrijwel tot stilstand wisten te brengen. Voor velen een onbekend verhaal.

Dit offensief had tot doel het gebied tussen de Maas en de Rijn vrij te maken van Duitsers om vervolgens de Rijn over te steken. Daartoe verzamelden zich een kwart miljoen geallieerde Canadezen en Britse militairen die op 8 februari 1945 vanuit Nijmegen vertrokken. Tegelijkertijd vertrokken Amerikaanse militairen zuidelijker op de Maas om de Roer over te steken voor de ondersteunende operatie Grenade. Wat de militairen allemaal tegenkwamen, hoe groot hun inspanningen zijn geweest en of de acties tot het gewenste doel hebben geleid, zal blijken uit de voordracht van Hagemeijer.

Beide bijeenkomsten worden gehouden in de Christus is Koning Kerk aan de Juliana van Stolbergstraat 44. Aanvang 14.00 uur. Iedereen is welkom, ook niet-leden. Vanwege de toenemende kosten voor zaalhuur, koffie et cetera, wordt aan niet-leden een bijdrage van 3 euro per persoon gevraagd. Leden betalen een klein bedrag voor de koffie en thee. Betalen met pinpas kan nog niet, wel via een QR-code. Wie niet over die mogelijkheid beschikt moet er dus aan denken contant geld mee te nemen.

Lida Saaij

Passie- en Pasenzondagavondzang in de Bethelkerk



Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de Passie- en Pasenzondagavondzang zondag 24 maart om 19.30 uur in de Bethelkerk in Zwijndrecht. Zie de informatie in de vorige Kerk aan de Maas.

Over manieren van afscheid nemen

Terugblik op het Open Huis van 5 maart.

Uitvaartbegeleiders Annemarie Voogt en Els de Zanger hadden een mooie lezing voorbereid, met veel voorbeelden. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren o.a.:

- wat moet er meteen geregeld worden na een overlijden?
- wat kun je al van te voren vastleggen en hoe?
- wat kost een uitvaart en hoe werken uitvaartverzekeringen?
- hoe begeleid je kinderen bij een uitvaart van een geliefd familielid?
- hoe kan de uitvaart duurzamer, qua materialen, vervoer, kaarten?
- alternatieven voor de afscheidsbijeenkomst;
- natuurbegraven.

Er was in de hal een mooie informatietafel opgesteld, met foto's, folders en boekjes (bv een boekje 'Wat als..', dat is een boekje waarin je je wensen kunt opschrijven). Er was een voorbeeld te zien van een bloemenband, een band die om de kist heen gaat en waarin bloemen gestoken kunnen worden. Kortom, veel informatie en inspiratie.

Er was ruim gelegenheid om vragen te stellen en daar werd goed gebruik van gemaakt. Tenslotte kregen alle bezoekers een bloem mee, met een vraag, iets om over na te denken.

Hartelijk dank aan Els en Annemarie voor deze boeiende ochtend!

NB De boekjes 'Wat als' liggen trouwens nu op de informatieplank in de hal, om mee te nemen.

Advertentie

Els de Zanger
Uitvaartbegeleiding
inspiratie voor uw uitvaart

Begeleiding bij een uniek afscheid

www.elsdezanger.nl
06 - 57 44 78 42

Diensten voor levenswijze uitvaartverzekering

JOP

Het 40-dagen boekje van de kinderen.

Aan het begin van de 40-dagen periode hebben de kinderen van de kerk een eigen 40-dagen boekje van Kind op Zondag gekregen, 'Wat goed dat jij er bent'. Deze was vergezeld van een tas vol met materialen en lekkernijen die zij nodig hebben voor het uitvoeren van opdrachten in de boekjes. Ook zit er altijd wat lekkers in de tas en een knutsel die past bij de periode van het jaar. En we willen jullie graag laten zien hoe leuk dat is.

Het boekje heeft een vaste indeling:

Zondag: de Bijbellesing net zoals in de kerk, met daarbij een gebed en een vraag om met elkaar over te praten.

Maandag: Wij zijn blij met... familie, collega's en klasgenoten, idolen, vrienden, ons gezin en God. Aan de hand van vragen kan je samen in gesprek over wie belangrijk zijn voor je en waarom.

Dinsdag: Creatief! Een taart maken om van uit te delen (zie foto), bloemen knutselen om uit te delen, hulp aanbieden, een kaart onder je kussen...

Woensdag: een gedicht passend bij het thema van die week, de lezing van de zondag ervoor.

Donderdag: Doorlopend verhaal, nu niet om elke week te lezen, maar zelf te bedenken en schrijven.

Vrijdag: Mag het wat minder? Elke week proberen om ergens minder van te doen, zoals: minder apparaten, minder woorden, minder bestek en servies, minder mopperen, minder weggooiën.

Zaterdag: een spel.

U kunt op de foto's de kinderen bezig zien met de opdrachten uit het boekje. Zo hebben Cas en Lauren de uitdeel cake gebakken.

'Cas en Lauren hadden veel plezier bij het bakken van de stroopwafel cake. Vooraf had mama wel uitgelegd dat het de bedoeling was om de cakejes uit te delen. Dat bleek lastig. We vonden een compromis: ze mochten elk 1 cakeje voor zichzelf houden. De rest gaven we weg aan de overburen en aan opa en oma en dat bleek eigenlijk toch ook wel leuk.'



Benjamin en Ruben hebben het ballon-snoep-spel gedaan. Je moest de ballon in de lucht gooien en voordat hij de grond raakte een snoepje pakken. En daarna lekker alles opeten natuurlijk.

Het onderdeel minder bestek zorgde voor creativiteit, je hebt ook eigenlijk maar 1 mes nodig om voor iedereen het vlees te snijden. En een lepel voor de vla? Die heb je al helemaal niet nodig, drinken vanuit je schaaletje gaat prima.



Een diamond painting voor Pasen zat ook in de tas, hier werd ook al hard aan gewerkt.

Volgende week is het Pasen.

Maar eerst volgt er nog een bijzondere week.

Eerst is het deze zondag Palmzondag. Weten jullie nog dat we vorig jaar een palmpasienstok gemaakt hadden en daar uitleg over gaven in de kerkdienst?

Dan de rest van de week voor Pasen: in het gezinsboekje dat jullie kregen samen met het tasje staat op Witte Donderdag een verhaal voor jullie.

Op Goede Vrijdag wordt verteld dat Jezus sterft.

Op Stille Zaterdag staat dat je een spel kunt spelen zonder dat je daarbij praat. Hoe laat je dan aan elkaar zien of je blij bent, of boos omdat iemand iets doet dat je niet fijn vindt?

In de kerk worden er diensten gehouden op deze drie bijzondere dagen.



En dan is het Pasen! In de kerk beginnen we deze feestdag met het paasontbijt. Echt feestelijk! Bij Pasen horen ook eieren,

weten jullie nog dat we vorig jaar Paaseieren hebben gezocht in de tuin van de kerk? Dat doen we dit jaar weer! Kom jij ook? Na het vinden van de paaseieren is er de kerkdienst met nevendienst.

Ook op 7 april en 5 mei is er nevendienst.

En om alvast te onthouden, al duurt het nog wel even.... op zondag 7 juli vieren we jullie verjaardagen met Job en Jet.

Femke en Janny

**De leukste bladzijde****Lente of voorjaar**

We zijn blij als de zon schijnt, de voorjaarsbloemen bloeien, de bomen weer blad hebben gekregen, het langer licht wordt en dat je weer vaker buiten speelt. Maar wat betekent dat woord Lente nu precies?

Lente komt van het woord "lang". In het voorjaar worden de dagen langer en is er meer zonlicht, dus is 'lente' een goede naam!

In de lente hebben we in de kerk ook veel feestdagen: Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren. Ook valt in deze tijd Koningsdag, bevrijdingsdag, moederdag en vaderdag.

**Een paashaaseitje**

Je ziet het al, denk ik, dit is niet zo moeilijk om te maken.

Begin met het koken van de eieren. Ze moeten hardgekookt zijn dus hou een minuut of acht aan voor het koken. Spoel ze af onder koud water en laat een beetje afkoelen.

Voor de oren en voetjes snij je een ei in de lengte doormidden en dat weer door de helft. Je hebt dan dus vier kwarten voor 2 oren en 2 voetjes.

Voor de buik en het hoofd snij je het ei op de korte kant doormidden. Een wat dikker stuk voor de buik en een wat kleiner stuk voor het hoofd. Om



het ei beter te laten liggen snijd je van de bolle kanten van het ei een stukje weg. Snij de krenten iets kleiner als ze te groot zijn en maak daar de oogjes van.

Van de wortel snij je een paar kleine stukjes voor de neusjes en de bieslook zijn de snorharen.

Vlinder van cupcake vormpjes

Een leuke lenteknutsel met vlinders.

De vlinders maak je door op een knijper drie pompons te plakken. Tussen de knijper stop je dubbel gevouwen cupcake vormpjes. Van chenille maak je voelspriet en tot slot plak je er nog een paar ogen op.

(Bron:ladylemonade)



Mopjes

Een stadsmens gaat op het platteland wonen. Om 's morgens sneller op zijn werk te komen gaat hij naar zijn buurman, die boer is.

“Mag ik 's morgens door uw wei lopen om de bus van zeven uur te halen?”

“Tuurlijk”, antwoordt de boer, “als mijn stier u ziet haalt u zelfs de bus van half zeven nog!”

De meester vraagt aan Eva: “Ken jij Frans?” “Ja”, antwoordt Eva, “dat is mijn oom”. “Nee,” zegt de meester, “dat bedoel ik niet. Spreek jij Frans?”

“Ja”, antwoordt Eva. “Elke zaterdag. Dan komt hij altijd op bezoek.” “Dat bedoel ik ook niet”, zucht de meester. “Versta jij Frans?” Eva: “Tuurlijk, als hij geen Frans spreekt tenminste.



Timo en David doen een wedstrijdje wie het langste woord kan verzinnen. “Tentoonstelling”, zegt Timo. “Kattententoonstelling”, zegt David. Timo is weer aan de beurt en zegt: “Elastiek!”

David: “Dat is toch helemaal niet lang?” Timo: “Als je het uitrekt wel!”

Bart gaat op bezoek bij een kasteel. Hij komt de kasteelheer tegen en zegt: “Ik heb gehoord dat het hier spookt.” Antwoordt de kasteelheer: “Onzin, ik woon hier al meer dan duizend jaar en ik heb er nog nooit een gezien.



Welke 5 letters van het alfabet mis je?



(Bron:flevokids.nl)

Paul en Janny

Welke 2 getallen ontbreken?

In het vierkant staan 15 cijfers tussen 11 en 75
Begin bij 11 en verhoog het cijfer met 4



Boterkoek recept

Zoals beloofd aan iedereen die de boterkoek bij het theeconcert van februari zo lekker vond, hierbij het recept.

Ingrediënten:

- 100 gram bloem
- 125 gram zelfrijzend bakmeel
- 175 gram boter
- 150 gram witte basterdsuiker
- 150 gram kristalsuiker
- 1 zakje vanille suiker
- 1 zakje geraspte kokos
- 1 losgeklopt ei (beetje achterhouden voor het insmeren)
- Amandel aroma



Bereiding:

Weeg alle ingrediënten af en doe zij bij elkaar in de kom, hou een beetje van het ei achter om later de koek mee in te smeren.

Kneed met de handen of met deeghaken tot een stevig deeg.

Vet een springvorm van 24 cm in en leg op de bodem bakpapier (dan komt hij later makkelijker los).

Verdeel het deeg gelijkmatig over de vorm en smeer het in met het restje ei.

Bak de koek op 200 graden in de oven voor ongeveer 25 minuten.

Laat na het bakken de koek goed afkoelen voordat hij uit de vorm wordt gehaald.

Eet smakelijk!

Extra tip: je kan dit deeg ook al eerder maken en invriezen voor wanneer je het nodig hebt. Haal het deeg dan een dag van te voren eruit.

Femke Zandink – van der Voort

Middaguitstapje naar Dordrecht op woensdag 29 mei

Gaat u op 29 mei ook mee naar de Grote (of Onze-Lieve-Vrouwe)-kerk in Dordrecht? Een mooie oude kerk met een interessante geschiedenis!

Het plan is om met auto's naar Zwijndrecht te rijden, We varen dan met de pont over naar Dordrecht en daarvandaan is het een klein stukje lopen naar de kerk. We krijgen daar een rondleiding en drinken een kopje koffie of thee.

Vervolgens gaan we weer met de pont terug naar Zwijndrecht en dan naar huis. In de volgende Kerk aan de Maas leest u er meer over, zet het vast in uw agenda!

Wil Wendrich



Een kaart voor Amnesty

Bahrein

De Bahreins-Deense activist Abdulhadi al-Khawaja zit al 12 jaar onterecht vast. Voor zijn deelname aan protesten tegen de overheid kreeg hij een levenslange gevangenisstraf. Hij heeft chronische pijn, mede door zijn gewelddadige arrestatie. De gevangenisbewaarders weigeren telkens medische zorg. Al-Khawaja werkte voor de internationale hulporganisatie FrontLine Defenders en richtte het Bahrein Centrum voor Mensenrechten op.

In 2011 ontstonden er grote protesten tegen de overheid in Bahrein, waar Al-Khawaja vreedzaam aan meedeed. Kort na de protesten werd hij met grof geweld gearresteerd door 20 gewapende mannen. In de gevangenis werd hij gemarteld. Tijdens zijn gevangenschap ging Al-Khawaja vaak in hongerstaking als protest tegen zijn onterechte opsluiting en mishandeling. Het gaat slecht met zijn gezondheid.

Stuur Abdulhadi al-Khawaja een kaartje in de gevangenis.

Tip: Abdulhadi houdt van de popgroep Abba.



Voorbeeldgroet

“You are not forgotten. People around the world know about you and we are showing solidarity.”

Adres

Abdulhadi al-Khawaja
Jaw Prison
MANAMA
BAHRAIN

Goed nieuws uit Guatemala

In oktober 2023 hebben we een kaart gestuurd aan Virginia Laparra in Guatemala. Hieronder een goed bericht over haar!

Onlangs is **Virginia Laparra**, een gewetensgevangene in Guatemala, vrijgekomen. Als openbaar aanklager pakte Virginia corruptie en straffeloosheid in haar land aan. Dat nam niet iedereen haar in dank af. Een rechter tegen wie ze een aanklacht indiende, beschuldigde haar uit wraak van een misdrijf. Ze kreeg een gevangenisstraf van 4 jaar. Onterecht, want haar detentie had ze alleen te danken aan het mensenrechtenwerk dat zij doet.

Amnesty International kwam in actie, mobiliseerde duizenden mensen en vroeg landen om haar onterechte detentie ook aan te kaarten. Dat werkte! Op 3 januari 2024 kwam Virginia vrij.





Contactpersonen Protestantse Gemeente te Bolnes

Pastor / Kerkelijk werker	Vacant	
Voorzitter Kerkenraad	Dhr. H.P. (Henk) den Breejen e-mail: voorzitter@pgbolnes.nl	010-4790357
Scriba	Mw. W. (Wil) Wendrich e-mail: scriba@pgbolnes.nl	0180-487050
Voorzitter C.v.K.	Dhr. J. (Jan) Luijendijk	0180-416731
Penningmeester C.v.K.	Dhr. J. (Joost) Trouw e-mail: jtrouw@hetnet.nl	0180-415062
Voorzitter Diaconie	Mw. M. (Marjon) Koers - Hoogendijk e-mail: marjonhoogendijk@hotmail.com	06-22319542
Penningmeester Diaconie	Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk e-mail: maritleertouwer@hotmail.com	0180-416546 06-27212389
Contactpersoon W.E.D.	Mw. J. (Janny) van der Voort e-mail: vandervoortromeijn@gmail.com	0180-414101
Jeugd	Mw. J. (Janny) van der Voort e-mail: vandervoortromeijn@gmail.com	0180-414101
Kerk en Israël	Dhr. P. (Peter) van der Graaf	0180-413859
Coördinator zalenverhuur	Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk e-mail: beheer@pgbolnes.nl	0180-416546 06-27212389
Kerk aan de Maas	Dhr. B. (Bas) Geelhoed e-mail: basgeelhoed52@gmail.com	0180-413552
Ouderenvervoer en Preekvoorziening	Mw. T. (Truus) Luijendijk e-mail: truusluijendijk@hotmail.com	0180-416731
Contactpersoon Beeld & Geluid	Dhr. R. (Rob) Stegman e-mail: beamerteam.pgbolnes@gmail.com	06-28142718
Coördinatie koster en Kerkelijk Bureau	Mw. W. (Winy) van der Pijl e-mail: winyvanderpijl@outlook.com	0180-410008 06-29030652

Adresgegevens & website

Protestantse Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56, 2987 AK Ridderkerk
0180-418508 www.pgbolnes.nl

Bestellen collectebonnen

Dhr. J. (Joost) Trouw, tel. 0180-415062 Mw. A.E. (Annemarie) Tamerius, tel. 0180-416135
ING bank NL 27 INGB 0000 0120 47 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes

Bankrekeningnummers

Kerk ING bank NL 27 INGB 0000 0120 47 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes
Diaconie Rabobank NL14 RABO 0373 7451 68 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Bolnes
ANBI PG te Bolnes RSIN 824137528 ANBI Diaconie PG te Bolnes RSIN 824137590

**C
o
n
t
a
c
t
p
e
r
s
o
n
e
n**

Leertouwer

financiële diensten

- JAARREKENING
- BELASTINGEN
- COMMERCIËEL ADVIES



schinkelhoek
communicatie

marketingconcepten | vormgeving | producties

Kérastase Kapper

Haarmode Meyer

Creativiteit in actuele haarmode

**Dames op afspraak
Heren zonder afspraak**

Amerstraat 32
Winkelcentrum Bolnes-Zuid
0180 - 411830



Fairtrade producten en kerstpakketten

Schoutstraat 17 | www.wereldwinkelridderkerk.nl

Autobedrijf Van Splunder
Ridderkerk