

Ontmoeting

Maandblad van de
Gereformeerde Ontmoetingskerk
Nieuw-Lekkerland

Editie mei 2026



met onder andere:

- Meditatie**
- Klusdag en grote schoonmaak**
- Kindernevendienst**
- Een nadere kennismaking**
- Vacaturebank**
- Uitnodiging Voorjaarsgemeente Vergadering II mei**
- Samenwerking Ontmoetingskerk en Maranathakerk**
- Nieuwsbrief Keerpunt**
- Een Ontbijt voor Mannen (terugblik)**
- En nog veel meer.....**

Ontmoeting

Maandblad van de
Gereformeerde Ontmoetingskerk
Nieuw-Lekkerland



Editie mei 2026

Van de redactie

Niet het vele is goed, het goede is veel.

We zijn er inmiddels aan gewend geraakt dat de Ontmoeting meer dan dertig pagina's bevat. Deze keer is er wat minder leesvoer maar we hebben de twee en dertig pagina's weer gehaald. Die twee en dertig pagina's zijn natuurlijk geen doel op zich en wellicht leest een dunnere Ontmoeting zelfs prettiger dan een dikke.

Als je deze maand wat extra's wil lezen dan raden we het boek 'Buig niet' aan. Dit door Ad van Nieuwpoort geschreven boek wordt op 7 en 28 mei besproken tijdens een cursus die door ds. A.A. Wisman wordt gegeven in een zaal van de Ontmoetingskerk. We nodigen je hiervoor van harte uit (zie ook de Nieuwsbrief van 12 april).

We wensen u veel leesplezier.

Ditta en Johan Alderliesten



Inhoud

	Pagina
Van de redactie	2
Inhoud	3
Meditatie	4
In Memoriam	6
Uitnodiging Voorjaarsgemeente Vergadering 11 mei	7
Samenwerking Ontmoetingskerk en Maranathakerk	8
College van Kerkrentmeesters	9
Klusdag en grote schoonmaak rond de kerk	10
Bijbelleesrooster	12
Een Ontbijt voor Mannen (terugblik)	14
Kindernevendienst	16
Een nadere kennismaking	19
Het verhaal achter het lied	21
Vacaturebank	22
Nieuwsbrief van Keerpunt	25
De kerk van Minnertsga	28
Rooster kerkauto's	29
Moois uit de buurt	30
Techniek	31
Data	32

Meditatie

Jesaja 1:15 “ Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed!”

In de afgelopen maand is er een enorme verbale agressie geweest van Trump en zijn MAGA-beweging richting Paus Leo XIV, die door Trump werd omschreven als iemand die zwak is op het gebied van misdaad en heel slecht is in de buitenlandpolitiek. Bij gelovige mensen en bij sommige politieke leiders deed deze felle reactie veel stof opwaaien. Zeker ook was dat gaande toen bleek, dat de irritatie bij Trump zelfs zo hoog opgelopen was, dat hij de verleiding niet kon weerstaan om op het sociale mediumkanaal Truth Social zichzelf als Jezus te laten afbeelden door middel van een plaatje gemaakt met AI (=kunstmatige intelligentie). De ophef daarover was zo groot, dat Trump zich genoodzaakt zag die beelden weer van het platform af te halen en als een misverstand af te doen. Alleen het was geen misverstand. De waarheid is, dat Paus Leo blijkbaar met zijn boodschap bij Trump zodanig een gevoelige snaar had geraakt, dat Trump wel moest reageren.

Aanleiding tot deze agressie richting de Paus was zijn betoog waar hij vanaf Palmzondag mee begonnen is en dat hij ook op Paasmorgen extra heeft bekrachtigd: namelijk dat veranderingen in de wereld niet met geweld moeten worden gerealiseerd, maar met dialoog. Het was een reactie op de oorlog die Amerika, samen met Israël, tegen Iran begonnen was. En die ook zeker bij de Amerikaanse regering met veel verheerlijking van het geweld gepaard ging. Ook sommige Amerikaanse legercommandanten deden een duit in het zakje door deze oorlog aan te prijzen als Gods plan. En wie naar de Amerikaanse minister van het ministerie van Oorlog! (naamsverandering die onlangs is doorgevoerd; het is dus niet meer het ministerie van Defensie) Pete Hegseth luistert, kan niet verbaasd zijn dat dit het gedachtegoed is dat leeft bij delen van het Amerikaanse leger.

Paus Leo gaat echter nadrukkelijk tegen deze visie in en draagt een andere boodschap uit. Namelijk die, dat om politieke veranderingen te realiseren door leiders af moet worden gezien van het gebruik van geweld en dat ze het toepassen van geweld niet moeten duiden als zijnde Gods wil. Op Palmzondag droeg hij deze boodschap uit aan de hand van een citaat uit Jesaja 1, een hoofdstuk waarin God nadrukkelijk laat weten aan het volk Israël dat Hij een afkeer van al haar zonden heeft en haar om die reden zal gaan straffen. En dat, omdat ze zich niet houdt aan de verbondsvoorwaarde, dat is: te leven naar zijn wet. In de kern komt Gods verwijt aan zijn volk in dit hoofdstuk erop neer, dat zijn volk nog wel meent Hem te dienen, maar dat ze dat intussen niet meer doet. Dus ze komen nog wel samen in de tempel om Hem te aanbidden en offers te brengen, maar God walgt daarvan.



Meditatie (vervolg)

Een van de aspecten waar God bij zijn volk aanstoot aanneemt is het gebruik van de handen als de Israëlieten Hem aanbidden en lofprijzen. Het is bij hen gebruik om die handen dan op te heffen. Maar God laat weten dat het voor Hem niet zomaar handen zijn die zich opheffen, nee het zijn handen, waarmee mensen zijn omgebracht. Want dat is er feitelijk aan de hand. Terwijl ze de schijn opwekken vrome mensen te zijn, zijn ze eigenlijk moordenaars. Want in de alledaagse praktijk schuwen ze het geweld niet om hun zin gedaan te krijgen en hun belangen veilig te stellen. Dat dit helemaal in strijd is met het gebod van God, daar zijn ze zich niet van bewust.

Maar toch is dat de boodschap van de profeet, God luistert niet meer naar mensen die vanuit die levenshouding te werk gaan. God zegent niet meer die leiders, die menen dat ze met geweld Zijn plan aan het voltrekken zijn en daarom dood en verderf zaaien. Het is dat woord dat paus Leo onder de aandacht heeft gebracht en wat bij Trump boosheid heeft opgeroepen. Trump en de MAGA-beweging menen in Gods naam een gewelddadige oorlog te kunnen voeren, maar wie Jesaja leest, kan weten dat God het zo niet wil. Dat Trump er boos om werd is misschien ook nog wel extra gevoed, door het besef, dat die oorlog tegen Iran een strategische miskleun van jewelste is, die ook enorme gevolgen heeft voor Amerika zelf en daarmee voor de macht van Trump.

Met vriendelijke groeten, ds. A.A. Wisman



In Memoriam

Op woensdag 25 maart is overleden Martinus Monster, Mart, weduwnaar van Annie Monster-Tettelaar, in de leeftijd van 80 jaar.

Mart was geboren en getogen in Rotterdam en is toen hij trouwde met Annie in 1971 in Nieuw-Lekkerland komen wonen. Samen mochten ze 54 jaar gelukkig getrouwd zijn en twee kinderen krijgen, een zoon en een dochter. In zijn werkzame leven is Mart vooral onderhoudsmonteur geweest van scheepsmachines en reisde daarvoor de hele wereld over. Hij moest met dat werk stoppen, nadat hij een herseninfarct gehad had. Een lange tijd is het daarna goed gegaan, totdat hij voor twee jaar terug achter zijn huis te water raakte en het daarna voor de dood weggehaald heeft. Een gebeurtenis die ingrijpende betekenis voor hem had en zijn zoektocht naar God versterkte. De laatste jaren waren intensief voor hem, omdat hij moest zorgen voor Annie zijn vrouw, die leed aan dementie en die hij tot het laatst verzorgd heeft. Zij is een maand eerder overleden, een gemis dat hem zwaar viel, maar waarmee hij toch probeerde om te gaan. Lang echter heeft hij niet met het gemis hoeven worstelen, want sneller dan iedereen had gedacht heeft de hemelse Heer ook hem thuisgehaald. Na een val met de fiets moest hij worden opgenomen in het ziekenhuis. En hoewel het aanvankelijk weer wat beter met hem leek te gaan, beschikte onze hemelse Vader anders en heeft Hij Mart daar gebracht waar hij zijn rust kon vinden. In de dienst van afscheid hebben we stil gestaan bij de woorden uit Marcus 9:24 Ik geloof, kom mijn ongelof te hulp, woorden die een gebed zijn en die passen bij Mart die verlangde naar Gods nabijheid en tegelijkertijd het geloven zo moeilijk vond. Wij geloven dat hij nu zijn rust gevonden heeft bij onze hemelse Heer. We willen Mark en Moniek en de kleinkinderen sterkte wensen bij het dubbele gemis dat gevoeld wordt.





Uitnodiging

**Voorjaarsgemeentevergadering
maandag 11 mei 2026
Aanvang 19:45**

Beste broeders en zusters,

Het kan u niet ontgaan zijn de afgelopen maanden: de onrust die bezit nam van ons dorp door de mogelijke komst van een Asielzoekerscentrum. De vlaggen die overal verschenen, de inloopavonden, de berichten op sociale media. Het gaf beroering en meningsverschillen. En hoe ga je daar dan mee om? Als inwoner, maar ook als christen?

Op de kerkenraad hebben we hier met elkaar over gesproken. En op onze gemeentevergadering willen we ook graag met u het gesprek hierover aangaan.

Op 6 mei hopen we met de moderamina van de verschillende kerken van Nieuw-Lekkerland een vergadering te houden waarin we dit thema ook willen bespreken en dan is het goed dat ook de gemeente hierin wordt gehoord.

De agenda is als volgt:

- Opening
- Statistieken 2025 en financiële jaarverslagen 2025
- Mededelingen vanuit kerkenraad
- Evaluatie invulling avonddiensten
- Pauze
- Onrust door mogelijke komst AZC in Nieuw-Lekkerland; hoe ga je als christen daarmee om?
- Rondvraag
- Sluiting

De "Statistieken en financiële jaarverslagen 2025" kunt u vinden op de ledenpagina van de website van de kerk.

U bent van harte uitgenodigd!

Corien Damsteegt-Langerak, scriba



Samenwerking Ontmoetingskerk en Maranathakerk

Aanvaard elkaar, zoals Christus u heeft aanvaard
Romeinen 14



Beste broeders en zusters in Christus,

In April 2025 is er een voorbereidende commissie, bestaande uit leden van de beide moderamina van de Maranatha gemeente en de Ontmoetingskerk aan de slag gegaan met de verkenning rond intensivering van de samenwerking van onze gemeentes. Na gezamenlijke vergaderingen en gesprekken tijdens gemeentevergaderingen is de voorbereidende commissie op zoek gegaan naar leden die het proces van de verdere verkenning van de intensivering van de samenwerking willen begeleiden en bewaken. Deze leden zijn gevonden en vormen samen de Commissie SOM (Samenwerking Ontmoetingskerk en Maranathakerk).

Afgelopen 26 maart heeft de voorbereidende commissie, hun wensen en taken overgedragen aan de commissie SOM. We hebben in deze vergadering met elkaar kennism gemaakt onder leiding van voorzitter Hilda Freije, gemeenteadviseur van Kerk-vitaal, die de commissie zal begeleiden.

We hebben met elkaar ook een plan van aanpak besproken die uit 4 fasen zal bestaan. We willen u zo goed en transparant mogelijk, per fase, op de hoogte houden van de voortgang en inhoud.

Fase 1 zal bestaan uit; het op basis van de inhoudelijke thema's (pastoraat, diaconaat, jeugdwerk etc.) kijken naar de overeenkomsten en de verschillen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eerder verkregen informatie vanuit de gezamenlijke kerkenraad en de beide gemeenteavonden. Per thema zullen we een verlangen en ambitie formuleren en daarover een advies uitbrengen aan de beide kerkenraden. Ook hebben we herhaald wat er op de beide gemeentevergaderingen ook is gezegd; Het doel van SOM is kijken naar waar we elkaar kunnen helpen, versterken, bemoedigen en waar we intensiever kunnen samenwerken. Waar we uiteindelijk zullen uitkomen staat nog geheel open.

Vanuit de commissie SOM willen we u als gemeentes vragen om gebed over ons werk. En hopen op uw steun en vertrouwen dat wij ons laten leiden door Gods woord in de taak die ons is toevertrouwd.

In Christus verbonden:

Dieter Ansink, Chiel Damsteegt, Lenie Ghantous - Verhaar, Jan Huisman,
Bert-Jan de Keijzer, Eveline van der Perk - van den Herik, Ard Valk en Lydia Zeiderveld



College van kerkrentmeesters

Collecte opbrengsten

In de maanden februari en maart zijn de volgende collecte opbrengsten te melden. Dit betreft ontvangen gaven via de collectezakken bij de uitgang én via de Appostelapp. De bedragen voor collecten kerk zijn ook inclusief ontvangen gaven via de bankrekening van de kerk. De opbrengst van de collecten die door de diaconie worden gehouden, worden door de diaconie zelf aan u gerapporteerd.

Giften

In de maand maart hebben we in verband met biddag, giften ontvangen via de bank tot een bedrag van € 925,-. Daarnaast hebben we algemene giften ontvangen tot een bedrag van € 550,-. Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Februari 2026

€ 1.024,20 Kerk
€ 80,00 Evangelisatie
€ 98,50 Jeugdraad
€ 291,20 Zending 40 dagen

Maart 2026

€ 1.332,-- Kerk
€ 1.842,-- Kerk, biddag
€ 71,-- Evangelisatie
€ 401,-- Zending 40 dagen
€ 215,-- Keerpunt

Namens het college van Kerkrentmeesters, Sandra Witter



Klusdag in april – de grote schoonmaak!

Zaterdag 4 april stond onze kerk weer in het teken van een Klusdag. Met een enthousiaste groep vrijwilligers hebben we samen flink de handen uit de mouwen gestoken. En met resultaat. Het was niet alleen een productieve ochtend, maar vooral ook een gezellige en samenbindende. Met elkaar werken aan een schoon en goed onderhouden gebouw geeft altijd weer nieuwe energie. Iedereen heel hartelijk bedankt voor de inzet, het meedenken en de fijne sfeer. Dankzij jullie kunnen we weer met trots ons kerkgebouw binnenstappen.

De zaalbeheerders

Wat is er allemaal gedaan?



Alle ramen zijn aan de buitenzijde gezeemd en blinken weer als nieuw



De muren rondom het gebouw zijn mosrij gemaakt



De dakranden zijn grondig gereinigd. De lichtkoepels zijn schoongemaakt, waardoor er weer volop daglicht binnenvalt.



Klusdag in april – de grote schoonmaak! (vervolg)



Het gras is weer gemaaid



De straat voor de entree is gereinigd en ziet er weer verzorgd uit.
De dakgoten zijn gelegegd en schoongemaakt.
De deuren, die al jaren klemden, zijn afgeschaafd en openen nu weer soepel.
Enkele deurdrangers zijn vervangen, zodat de deuren weer normaal functioneren.

Bijbelleesrooster mei 2026

Vrijdag	1 mei	Jesaja 45:14-19
Zaterdag	2 mei	Jesaja 45:14-19
Zondag	3 mei	Hebreeën 8:1-6
Maandag	4 mei	Hebreeën 8:7-13
Dinsdag	5 mei	Hebreeën 9:1-14
Woensdag	6 mei	Hebreeën 9:15-28
Donderdag	7 mei	Psalm 39
Vrijdag	8 mei	1 Petrus 2:11-17
Zaterdag	9 mei	1 Petrus 2:18-25
Zondag	10 mei	1 Petrus 3:1-12
Maandag	11 mei	1 Petrus 3:13-22
Dinsdag	12 mei	Hebreeën 10:1-10
Woensdag	13 mei	Hebreeën 10:11-18
Donderdag	14 mei	Hebreeën 10:19-25
Vrijdag	15 mei	Hebreeën 10:26-39
Zaterdag	16 mei	1 Petrus 4:1-11
Zondag	17 mei	1 Petrus 4:12-19
Maandag	18 mei	1 Petrus 5:1-14
Dinsdag	19 mei	Psalm 47
Woensdag	20 mei	Hebreeën 11:1-12
Donderdag	21 mei	Hebreeën 11:13-22
Vrijdag	22 mei	Hebreeën 11:23-40
Zaterdag	23 mei	Hebreeën 12:1-13
Zondag	24 mei	Hebreeën 12:14-29
Maandag	25 mei	Hebreeën 13:1-16
Dinsdag	26 mei	Hebreeën 11:17-24
Woensdag	27 mei	Exodus 31:18-32:14
Donderdag	28 mei	Exodus 32:15-24
Vrijdag	29 mei	Exodus 32:25-35
Zaterdag	30 mei	Exodus 33:1-11
Zondag	31 mei	Exodus 33:12-23
Maandag	1 juni	Exodus 34:1-9
Dinsdag	2 juni	Exodus 34:10-26
Woensdag	3 juni	Exodus 34:27-35
Donderdag	4 juni	Mattheüs 8:2-13
Vrijdag	5 juni	Mattheüs 8:14-22
Zaterdag	6 juni	Mattheüs 8:23-34
Zondag	7 juni	Mattheüs 9:1-17



Bijbelleesrooster (vervolg)

Hebreeën

Alle eredienst op aarde is voorlopig, onvolmaakt en van voorbijgaande aard. Christus is onze hogepriester in het hemelse heiligdom. Wij hebben met onze lof, dank en hulde deel aan die hemelse liturgie. De offers die wij brengen worden opgenomen in het offer dat Hij eens voor altijd heeft gebracht.

1 Petrus

De lezers worden in deze brief 'vreemdelingen, genoemd, 'ver van huis'. Zij oefenen zich in het goede leven, dulden en dragen het leed dat hen wordt aangedaan, houden hun geweten zuiver, want zij zijn burgers van een ander rijk, uitverkorenen, vrij!

Exodus

Na het debacle met het gouden kalf moet Mozes weer de berg opklimmen om van God het nieuwe verbond te ontvangen. Hier worden deels andere geboden genoemd dan in Exodus 20, maar de tien woorden die God zelf op de stenen platen schrijft, zijn dan toch weer dezelfde als daar (Exodus 34:28).



Een ontbijt voor mannen

Enkele jaren geleden droomde een gemeentelid dat hij een ontbijt voor mannen organiseerde. Half april was het zover – een droom werd werkelijkheid. Waarschijnlijk was het in de droom nog niet duidelijk dat er ongeveer veertig mannen aan het ontbijt in de kerkzaal zouden deelnemen.

Na een kop koffie en een welkomstwoord zongen we het lied '*dank U voor deze nieuwe morgen*' en dat was een goede keuze.

In de Psalmen staat een lied waarin de dichter uitspreekt dat hij ernaar verlangt om God te ontmoeten. Een van de organisatoren van het ontbijt gaf aan dat hij ernaar verlangde om, net zoals de dichter van Psalm 42, voluit te kunnen zeggen dat hij verlangt naar de ontmoeting met God.

Dominee M. van Heijningen haakte daar op in door te vertellen dat je niet altijd een even sterk verlangen kunt hebben. De ene dag lijkt je op Martha (zie Lucas 10:38-42) en de andere dag lijkt je op Maria en deze kijk op het Bijbelverhaal was voor velen van ons herkenbaar en geruststellend.

De eerste twintig minuten deden we ons tegoed aan het - tot in de puntjes verzorgde -ontbijt. Diverse soorten broodjes en ruim gesorteerd beleg met eigengemaakte jam en een lekker eitje zorgden ervoor dat iedereen (zichtbaar) genoot van het ontbijt.



Een ontbijt voor mannen (vervolg)

Als inleiding op het gesprek las ds. van Heijningen een stukje uit Genesis 26 waar koning Abimelech niet zo blij is met Isaäk als buurman. Abimelech verjaagt Isaäk (vs. 16).

Via de plaats Rehoboth kwam Isaäk in Berseba.

Het mooie is dat God in dit verhaal tegen Isaäk zegt dat hij niet bang hoeft te zijn.

Misschien had Isaäk het nodig dat God contact met hem maakte. Het is een geruststellende gedachte dat daar waar wij God niet zoeken, God wel contact met ons wil.

En dan is er ineens een wonderlijke ommekeer in het verhaal. Koning Abimelech, de man die Isaäk had weggejaagd, komt na enige tijd naar Isaäk om een verbond te sluiten (vs. 26-31). En de volgende morgen werd er inderdaad in alle vroegte een vredesverbond gesloten.

De vraag is waar de ommekeer in het verhaal vandaan komt. Ds. van Heijningen zag het antwoord op deze vraag in vers 25 waar staat: *Toen bouwde hij (Isaäk) daar een altaar en riep de naam des Heren aan. Hij zette zijn tent op, en de knechten van Isaäk groeven daar een put.*

Hier spelen drie zaken een rol:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| het bouwen van het altaar | - aandacht voor God. |
| het opzetten van een tent | - aandacht voor het gezin. |
| het graven van een put | - aandacht voor het dagelijks werk. |

Normaal zou je (waarschijnlijk) beginnen met het slaan van een put zodat je zeker weet dat je op een goede plek bent beland om te gaan wonen. Als je weet dat je voldoende water hebt kun je vervolgens je tent opzetten en ga je daar met vrouw en kinderen wonen. En als het allemaal goed loopt met het werk en het gezin mag je God danken en daarvoor kan je dan een altaar bouwen.

Maar zo doet Isaäk het niet. Het graven van een waterput heeft niet zijn prioriteit - hij begint met het bouwen van een altaar. Ds. van Heijningen vertelde ons dat Isaäk in het verleden waarschijnlijk ook koos voor de volgorde: eerst het werk – dan het gezin en daarna kon er een offer gebracht worden. Maar nadat God contact had gezocht met Isaäk was er iets bij hem veranderd. Het werk kwam niet meer op de eerste plaats. En deze verandering van leefstijl zou wel eens de reden geweest kunnen zijn voor koning Abimelech om Izaäk te bezoeken en vrede te sluiten.

Je begrijpt dat wij hierna met elkaar in gesprek gingen over de vraag waar onze prioriteiten liggen.

Tussendoor kregen we een keurig opgemaakt glas yoghurt met muesli en vruchten en was er vers fruit – en voor wie er nog ruimte voor had, was er opnieuw een heerlijk broodje.

Rond tien uur werd het ontbijt afgesloten en had iedereen nog alle tijd om andere dingen te doen. Het ontbijt was prima verzorgd – de inleiding was heel goed en de gesprekken waren opbouwend. Daarnaast vond ik het heel bijzonder om eens aan tafel te zitten met iemand die ik nauwelijks kende. Graag wil ik de organisatoren Jan, Peter, Gerben en de zaalbeheerder bedanken voor dit geslaagde evenement. Hopelijk krijgt dit ontbijt een vervolg en wat mij betreft mogen er dan ook vrouwen aan deelnemen. En natuurlijk wil ik ook alle mannen die er gisteren niet bij waren van harte uitnodigen om het volgende ontbijt in de kerk niet te missen.

Johan Alderliesten



Kindernevendienst

Op zondag 3 mei wordt er tijdens de kindernevendienst over Noach gesproken. Daarom hebben we alvast een paar quizvragen bedacht. Je mag de Bijbel gebruiken om de antwoorden te vinden. Succes!

Quizvragen

1. Hoe lang is de boot van Noach?

(Genesis 6:15)

- A 50 meter
- B 100 meter
- C 140 meter

2. Hoeveel verdiepingen heeft de boot?

(Genesis 6:16)

- A geen
- B 2 verdiepingen
- C 3 verdiepingen

3. Hoe oud is Noach als de grote overstroming komt?

(Genesis 7:6)

- A 500 jaar
- B 600 jaar
- C 700 jaar

4. Hoeveel mensen gaan er in totaal in de boot?

(Genesis 7:13)

- A 7 mensen
- B 8 mensen
- C 10 mensen

5. Hoelang blijft het regenen?

(Genesis 7:12)

- A 25 dagen en nachten
- B 35 dagen en nachten
- C 40 dagen en nachten

6. Hoe hoog staat het water boven de bergen?

(Genesis 7:20)

- A 7 meter
- B 11 meter
- C 14 meter

7. Hoelang staat de aarde in totaal onder water?

(Genesis 7:24)

- A 150 dagen
- B 175 dagen
- C 200 dagen

8. Hoeveel keer laat Noach een vogel los om te kijken of de aarde droog is?

(Genesis 8:7-12)

- A 2 keer
- B 4 keer
- C 7 keer



Kindernevendienst (vervolg)

Als je de quizvragen over Noach te moeilijk vindt of je bent al klaar met de quizvragen dan kun je in de onderstaande tekeningen de **twintig** verschillen zoeken.



Maak nader kennis met....

Daniëlle Kauffman is al jaren lid van onze gemeente dus lijkt het overbodig om (nader) kennis met haar te maken. Toch weten we niet zoveel van haar en dat komt voor een deel omdat ze al een tijdje niet meer in de kerk komt. Tijd dus om eens contact op te nemen.

Helaas heeft Daniëlle al sinds haar kinderjaren lichamelijke klachten en heeft ze weinig energie. De afgelopen twee jaar zijn de klachten verergerd en nu is er onlangs door een arts bevestigd dat er sprake is van ME/CVS.

Simpele zaken, zoals het geven van een interview, kosten door deze ziekte (te) veel energie. Daniëlle zegt daarover: 'Kleine activiteiten, die voor de meeste mensen normaal zijn, worden bij mij afgewisseld met veel rust.' Je merkt aan Daniëlle dat ze het leuk vindt om mee te werken aan het interview, maar de consequentie is dat ze hierna lang moet rusten om bij te komen van de inspanning. Daarom hebben we ervoor gekozen het interview niet te lang te maken en gedeeltelijk via emailverkeer te organiseren. Bij alles wat Daniëlle doet, geldt dat ze moet zoeken naar een manier om binnen haar grenzen te blijven om zo verdere terugval tegen te gaan.

Sport en spel

Tijdens haar jeugd speelde Daniëlle korfbal maar dat lukt nu al jaren niet meer. Tegenwoordig wordt er op verschillende manieren gepuzzeld. Zo is er natuurlijk de legpuzzel maar ook de filippinepuzzel, de logikwis, de Japanse puzzel en sudoku's worden met regelmaat opgelost.

Voor wat het passief sporten betreft kijkt Daniëlle graag naar de Formule 1 in de autosport en ook het handballen boeit haar. En gelukkig waren er onlangs de Olympische Winterspelen waarbij vooral van het langebaanschaatsen en shorttrack werd genoten. Jammer dat het weer voorbij is.

Boerenkool

Als liefhebber van stampot boerenkool vindt Daniëlle het jammer dat de winter alweer voorbij is. Gelukkig houdt ze ook van pannenkoeken en wordt ze altijd blij als er een Hollandse pot met zomergroenten op tafel komt.

Liederen

Het is mooi om van Daniëlle te vernemen dat liederen zoals 'Een toekomst vol van hoop' en 'Als het leven soms pijn doet' haar tot steun zijn. Ook de liederen 'Lopen op het water' en (vooral het refrein van) 'Symfonie' staan hoog op de lijst van favoriete liederen van haar 'playlist'.

*Als een liefdeslied is hier mijn leven
een melodie van vreugde en pijn.
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven,
een symfonie voor U mag zijn;
een symfonie voor U mag zijn.*

Maak nader kennis met.... (vervolg)

Zoals tegenwoordig gebruikelijk leest Daniëlle meer digitaal dan papieren boeken, maar de prentenboeken uit haar jeugd heeft ze bewaard.

Vooraf de boeken van Max Lucado zoals 'Je bent nooit alleen' hebben veel diepgang. Ook de serie over de door houtsnijder Eli gemaakte Nerflanders staat nog steeds in de boekenkast.

Op de vraag wat ze het mooiste Bijbelverhaal vindt, noemde Daniëlle het verhaal van Job. Het is wellicht niet het mooiste verhaal, maar het laat wel zien dat er, ondanks alle tegenslagen toch een verandering ten goede kan optreden.

Daarnaast kwam Psalm 25 ter sprake. Vooral de bede van David waarin hij vraagt: "Heer, maak mij Uw wegen bekend" staat vrij centraal in het leven van Daniëlle. Het is voor iedereen belangrijk om goede keuzes te maken, maar als je door een ziekte beperkingen hebt, is het nog veel belangrijker om de juiste keuzes te maken. Dan is het goed dat je bij iemand terecht kunt voor een stukje leiding in je leven.



Lastig

Daniëlle vertelt: "Wat ik vooral lastig vind, is dat ik graag anderen help en mijn talenten wil inzetten en dat ik dat nu niet meer kan zonder over mijn eigen grenzen te gaan". Deze zin typeert de situatie. Je wilt iets doen, maar je kan het niet omdat je een ziekte hebt. Dat geldt ook voor werkzaamheden in de kerk. "Ik heb een passie voor kinderen en als het mij lukt, pak ik hierin misschien weer een taak op". Opnieuw hetzelfde verhaal: "Ik zou graag willen helpen, maar het lukt niet".

Het is heel vervelend als je niet in staat bent om anderen te helpen. Maar misschien is het nog moeilijker om hulp te vragen. Op de vraag: "hoe kunnen we als broeders en zusters iets voor je doen?" kwam geen direct antwoord, maar een berichtje is natuurlijk altijd welkom.

Daarnaast geeft Daniëlle aan dat ze open staat voor ideeën vanuit de gemeente om 'op afstand' betrokken te zijn met elkaar.

Even eruit

Daniëlle wil er best graag eens even uit en ze zou het leuk vinden als ze werd uitgenodigd om een kop thee te komen drinken. Alleen is de moeilijkheid dat ze vandaag niet weet of ze morgen voldoende energie heeft om op visite te gaan. En als Daniëlle ergens op de koffie is dan kan het gebeuren dat ze na twintig minuten al naar huis moet om te rusten. 'Dan voel ik me schuldig' vertelt Daniëlle. Hierdoor kiest ze vaak voor de veilige weg en blijft ze thuis. Ook als ik iemand heb uitgenodigd om bijvoorbeeld een spelletje te doen dan kost het me moeite om aan te geven dat mijn energie op raakt en dat is al binnen een uur. En zo gaat het met alles. "Koffiedrinken in Alblasserdam lukt me niet want dat kost te veel energie" zegt Daniëlle maar, als iemand me vragen zou om samen koffie of thee te gaan drinken in Alblasserdam dan kost het me heel veel moeite om 'nee' te zeggen. Een blokje om lukt wel, maar alles hangt af van de hoeveelheid energie die ik op een bepaald moment heb.

Maak nader kennis met.... (vervolg)



Wat houd je op de been?

Op de vraag wat haar op de been houdt antwoordt Daniëlle: “Ik ben dankbaar dat het mij lukt om van kleine dingen te genieten. Zo geniet ik van mijn twee cavia’s als ze in een enthousiaste bui heen en weer rennen en springen. Ook geniet ik van de dingen die wel lukken zoals het helpen van anderen (ook al moet ik hiervoor soms bewust over mijn grens gaan).

Het aankomende halfjaar volg ik een begeleiding/behandeltraject en dat leidt hopelijk tot wat meer stabiliteit en mogelijk wat stapjes vooruit – dus dat is positief. Daarnaast blijft er altijd hoop”.

Een voorbeeld van deze hoop is het nieuwe leven dat binnen de familie wordt verwacht. Ik hoop – bij leven en welzijn – dit jaar tante te worden en dat is een lichtpunt om naar uit te kijken.

Natuurlijk is het mooi dat we dit enigszins geïmproviseerde interview af kunnen sluiten met een woord als hoop. Het gebruikelijke vraag- en antwoordspel vond deze keer niet onder optimale omstandigheden plaats. Toch (zo mag ik ervaren) is het altijd goed om dingen met elkaar te delen want dat leidt, op de een of ander manier, altijd tot verbinding en een glimlach. En soms gaat er een traan aan die glimlach vooraf - en ook dat kan heel waardevol zijn.

Johan Alderliesten



Het verhaal achter het lied

We zingen ze jaar in, jaar uit en kennen veel liederen van binnen en buiten – of toch niet helemaal? Achter veel bekende christelijke nummers schuilen verhalen die je waarschijnlijk niet kent. Vorige maand vertelden we iets over de 'Jezus Overwinnaar'. Deze keer geven we opnieuw wat achtergrondinformatie over een bekend lied.

'You raise me up'

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: 'You raise me up' is van oorsprong geen christelijk lied, al wordt het vaak in kerken gezongen en is het regelmatig te horen bij 'Nederland zingt'. Ook is het, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, geen oud lied. Het stamt uit 2001, toen de Noorse componist Rolf Løvland een melodie schreef, geïnspireerd door Keltische volksmuziek. Het is vele malen gecoverd en stond zelfs aan de top van de Cristian Billboard Chart.

*When I am down and, oh, my soul, so weary.
When troubles come and my heart burdened be.
Then I am still and wait here in the silence,
until You come and sit a while with me.
You raise me up so I can stand on mountains.
You raise me up to walk on stormy seas.
I am strong when I am on Your shoulders.
You raise me up to more than I can be.*

Gedeeltelijk overgenomen uit het blad 'Visie' van de Evangelische Omroep.



Vacaturebank

Deze keer zijn er twee nieuw vacatures en wel voor:

- Medewerker Jeugdwerk
- Leiding Alpha-cursus

Interesse? Voor meer informatie zie de volgende pagina's!

Hulp gezocht



Vacature medewerker Jeugdwerk (vrijwillig)

Samen bouwen aan de toekomst van onze jongeren

Heb jij een hart voor jongeren en wil je iets betekenen binnen onze gemeente? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Binnen het jeugdwerk van onze Ontmoetingskerk spelen verbinding, geloof en persoonlijke aandacht een centrale rol. Jongeren groeien op in een wereld vol prikkels en vragen. Juist daarom is het zo waardevol dat er betrokken mensen zijn die hen begeleiden, inspireren en bemoedigen.

Wat ga je doen?

Als medewerker in het jeugdwerk:

- Bouw je een relatie op met jongeren en bied je een luisterend oor
- Denk je mee over en help je bij het organiseren van activiteiten
- Deel je op een toegankelijke manier geloof en levenslessen
- Werk je samen met een enthousiast team van vrijwilligers

Openstaande vacatures:

- Leiding Kindernevendienst,
- Tiernernevendienst,
- Club (Rock-Solid)

Wie zoeken wij?

Wij zoeken iemand die:

- Een levend geloof heeft en dit graag wil delen
- Affiniteit heeft met jongeren
- Betrokken, open en betrouwbaar is
- Bereid is om tijd en aandacht te investeren

Ervaring is mooi meegenomen, maar zeker geen vereiste; jouw inzet en hart maken het verschil!

Wat bieden wij jou?

- Een betekenisvolle rol binnen de gemeente
- Waardevolle contacten en samenwerking
- Ruimte om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen
- De kans om écht impact te maken in het leven van jongeren

Samen mogen we bouwen aan een plek waar jongeren zich gezien, geliefd en gedragen weten door elkaar én door God.

Interesse?

Voel je je aangesproken? Neem gerust contact met ons op of spreek iemand van het jeugdwerkteam aan. We gaan graag met je in gesprek!

Liesbeth en Albert (Jeugdouderlingen)

Hulp gezocht



Vacature leiding Alpha-cursus

Wat is de Alpha-cursus?

De Alpha-cursus is een laagdrempelige en gastvrije introductie in het christelijk geloof. In een open en ontspannen sfeer gaan we met de deelnemers samen op zoek naar antwoorden op levensvragen en ontdekken zij wie Jezus is. De Alpha-cursus is een wereldwijd bekende introductiecursus in het christelijk geloof, bedoeld voor iedereen die meer wil ontdekken over God, Jezus en de betekenis van het leven. Of iemand nu zoekend is, nieuwsgierig, twijfelt of al langer gelooft maar verdieping zoekt – Alpha is er voor iedereen.

Elke bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen:

1. **Samen eten** – we beginnen met een maaltijd, omdat verbinding en ontmoeting centraal staan.
2. **Inleiding** – een inspirerende en toegankelijke uitleg over een thema van het christelijk geloof (bijv. *Wie is Jezus?*, *Bidden: waarom en hoe?*, *Wie is de Heilige Geest?*)
3. **Gespreksgroepen** – in kleine groepen is er ruimte om vragen te stellen, gedachten te delen en vrijuit in gesprek te gaan.

Wat Alpha uniek maakt, is de open en veilige sfeer. Er zijn geen “foute” vragen en niets hoeft. Iedereen mag zichzelf zijn en zijn of haar eigen mening delen. Respect, luisteren en echtheid staan centraal.

Tijdens de cursus is er ook een speciaal weekend of dag over de Heilige Geest, waarin deelnemers dieper ingaan op Gods aanwezigheid en werking in hun leven. Alpha wordt wereldwijd gegeven en heeft al miljoenen mensen geholpen om het christelijk geloof (opnieuw) te ontdekken. Het is een plek waar geloof en dagelijks leven samenkomen, en waar ruimte is voor echte ontmoeting met God en met elkaar.

Wat ga je doen?

Als leiding van de Alpha-cursus:

- Begeleid je een kleine groep deelnemers tijdens gesprekken,
- creëer je een veilige en open sfeer,
- luister je actief en stel je verdiepende vragen,
- bid je voor en met deelnemers.
- werk je samen met het team tijdens cursusavonden en het weekend.

Wilt u het mooiste nieuws dat u zelf ontvangen hebt graag delen met mensen die op zoek zijn naar uw God? Meld je dan bij Dirk Mets 0654912865, of bij de contactpersoon van Keerpunt in uw kerk/gemeente.

Contactpersonen Keerpunt:

Dirk Mets 0654912865 (Vrije Baptisten Gemeente).

Jan Baas 0625049554 (Rehoboth Gemeente).

Geralda Kraal 0643272121 (Maranatha Gemeente).

Henriette Janse 0614968539 (Nederlandse Gereformeerde Kerk).

Ron Breedveld 0653801460 (Ontmoetingskerk).

Hulp gezocht





Keerpunt Nieuw-Lekkerland is een samenwerkingsverband van 5 kerken in Nieuw-Lekkerland op het gebied van evangelisatie-activiteiten. Keerpunt organiseert o.a. de Alphacursus, de Kerstnachtviering, een Vrouweevent, de Week van gebed, de Nacht van gebed en de Sing-in.

Nieuwsbrief 2026/1

De grote onrust in de wereld heeft een grote impact op veel mensen en staat duidelijk in het licht van wat Jezus gezegd heeft over de eindtijd. Voor ons juist een aanleiding om ijverig het evangelie door te geven, zoals ons in 2 Petrus 3 wordt gezegd en wat ook aansluit bij onze visie om samen met elkaar de grote opdracht die Jezus ons gaf gestalte te geven.

Ga dan heen onderwijst alle volken (Mattheus 28 vers 19).

Winterfair en Lichtjesticht

We mochten als Keerpunt weer aansluiten bij de Winterfair van 2025! Het was een hele fijne samenwerking met de organisatie SEN. We hebben mensen kunnen leveren voor op en afbouw van de fair, die dit keer plaatsvond op de camperparkeerplaats. Door het organiseren van een lichtjesticht, optreden van de "Rehobothzangertjes" en de aanwezigheid van een kraam op de fair, mochten we getuigen van de ware betekenis van de geboorte van Jezus. Er werden veel mooie gesprekken gevoerd aan de kraam; over of jij misschien het ontbrekende stukje bent, wat kan jij betekenen? Ook zijn er flyers uitgedeeld. Verder konden kinderen met hun ouders of begeleiders de lichtjesticht lopen waar in verschillende acts het Kerstverhaal verteld werd. De bewoners van het Koggeplantsoen konden daarvan meegenieten. Fijn was het ook dat we op zoveel hulp konden rekenen, waardoor we dit alles konden doen, tot eer van onze Hemelse Vader! Zo mochten we getuigen van Gods liefde voor de wereld!

Kerstnachtviering

Woensdagavond 24 december 21.30 uur. De eerste gasten voor de Kerstnachtdienst komen het plein voor de Rehobothkerk op lopen. Maar al heel snel begint de Rehobothkerk zich te vullen. Gelokt door de gezellige vuurkorven op het plein, de warmte en het mooie licht in de kerk, de muziek die klinkt? Of is het de boodschap van Kerst. Het ware verhaal?

Inmiddels is de Kerstnachtdienst niet meer weg te denken in Nieuw-Lekkerland. Begonnen in sporthal "de Klipper" en inmiddels alweer een aantal jaren met de Rehobothkerk als vaste stek. Elk jaar zijn we weer verrast en blij door het grote aantal bezoekers van de dienst. Mensen die elk jaar komen en mensen die er voor de eerste keer zijn. Dit jaar was het voor ons extra spannend omdat onze vaste muzikanten van Apollo een eigen concert organiseerden en daarom niet mee konden doen met de Kerstnachtdienst. Maar gelukkig was de kerk weer (bijna) even vol. Luisterend naar de boodschap van vrede en verlossing, samen zingend tot eer van God en vreugde voor ons mensen. Dank aan de begeleidende muzikanten van Keerpunt, dominee Marcelle van Schoonhoven voor de meditatie en de hervormde gemeente Kinderdijk-Middelweg die de kerk weer beschikbaar stelde.

Kerstnachtdiensten Nieuw-Lekkerland: een goed gebruik om in ere te houden.

Week van gebed

De week van gebed die we in de derde week van Januari mochten houden onder het thema "1 door de Geest" is heel goed verlopen en er is een lichte groei te zien in de opkomst van de avonden. Hoewel kort daarna de onrust in ons dorp begon vanwege de mogelijke komst van een AZC, heeft het ook een bijdrage geleverd aan de gebedsbijeenkomsten m.b.t. dit onderwerp en krijgt de eenheid zo ook gestalte.



(vervolg)

Jeugdouderlingen en jeugdwerkers

Afgelopen 9 maart hebben we een fijn en opbouwend overleg gehad met jeugdouderlingen en jeugdwerkers van de deelnemende kerken van Keerpunt. We hebben van elkaar mogen leren en we mochten brainstormen over een evt. komend jeugdevent, bijv. een sportevenement of gezamenlijke jeugddienst. Het is goed om van elkaar te leren en elkaar te enthousiasmeren en de verbinding te zoeken.

Pasen

In de periode rondom Pasen hebben we de borden weer in ons dorp geplaatst. Op 2 plaatsen was de volgende tekst te zien: "Jezus, Hij kwam, Hij stierf, Hij overwon de dood. Ook voor jou!?" We hopen hiermee mensen te prikkelen om na te denken over wat een onvoorstelbare liefde God voor de mensen heeft.

De zangavond in 't Waellant

Op 21 maart jl. mochten we weer de jaarlijkse zangavond verzorgen in 't Waellant. Het projectkoor en projectband waren gevormd door leden van de deelnemende kerken in Keerpunt. Onder leiding van Geert Lameris werden vertrouwende liederen ten gehore gebracht. Een groot deel van de liederen werd door het publiek meegezongen als samenzang. Zowel het projectkoor als de projectband hadden voldoende geoefend om een fantastische avond te brengen. Al met al een geslaagde avond waarbij ca 150 personen aanwezig waren (inclusief publiek op de balustrades). Veel positieve reacties nadien. Grote dank gaat uit naar alle vrijwilligers die deze avond mogelijk maakten. Al met al een mooie avond tot Gods eer!

Bidstond

'Bidden in hoop', dat is het thema van de aankomende gebedssamenkomst die Keerpunt tweemaal per jaar organiseert. Wij willen samenkomen om eensgezind in gebed God te loven, dankbaarheid te uiten en Hem te vragen ons rust, kracht en wijsheid te geven. We doen dit alles vanuit het vertrouwen op een hoopvolle toekomst die Hij aan ons heeft beloofd. Allen van harte welkom 25 april a.s. van 19:00 tot 20:00 uur in de Ontmoetingskerk.

Nacht van gebed

In de nacht van 5 op 6 Juni wordt de nacht van gebed gehouden in het onderkomen van de kerk aan de Lekdijk 118. Vanaf 20:45 is iedereen welkom en volgen daarna 3 gebedsblokken met daartussen een pauze. Er zullen weer filmpjes worden vertoond uit landen waar vervolging realiteit is en de nacht wordt afgesloten om 03:00 uur.

Sing-in

Ook dit jaar willen we weer de afsluiter zijn van het weekend van "Molenpop". Voor hen is het de 10e keer dat ze dit organiseren. Wij als Keerpunt hebben er al wat meer edities opzitten! Op **zondagavond 5 juli** a.s. hopen we de Sing-in te organiseren, dit keer zal dit op het terrein zijn van de voetbal aan de Tiendweg. Het terrein bij het zwembad bleek niet meer toereikend. Er zal een grote tent komen zodat we in ieder geval ook droog kunnen staan! Herinnert u/jij je nog de eerste editie in het jaar 2000? Toen moesten de flappen van de tent omhoog, zo druk was het. Nu zal de tent sowieso groot genoeg zijn, maar wat zal het mooi zijn als we weer met heel veel mensen God groot kunnen maken! We zijn ook bezig om te kijken of we voor de jeugd een middagprogramma kunnen maken. Daar horen jullie dan nog meer van!



(vervolg)

Vrouwenevent

Op D.V. vrijdag 16 oktober hopen we weer een gezellig vrouwenevent te organiseren. De invulling van de avond wordt nog bedacht. Hierbij gaat onze speciale aandacht uit naar vrouwen die nog niet of weinig bekend zijn met het geloof. Kent u iemand die u mee wilt nemen? Nodig haar alvast uit!

Alpha- /Bètacursus

De Alpha cursus van 2025 is afgerond afgelopen januari. Wat een zegeningen hebben we weer gezien in deze bijzondere groep. Het is zo gaaf om van dichtbij te zien wat een impact het heeft in hun levens. We zien uit naar wat God in hun levens gaat doen! Voor het komende seizoen zijn we op zoek naar mensen die deze avonden willen leiden. Er komt een avond met de (oud) leiding en we plannen een cursus voor de nieuwe Alpha leiding om het nieuwe seizoen op te zetten. Wilt u het mooiste nieuws dat u zelf ontvangen hebt graag doorvertellen aan mensen die op zoek zijn naar uw God? Meld je dan bij Dirk Mets 0654912865, of bij de contactpersoon van Keerpunt in uw kerk voor meer informatie en geef hiermee een prachtige invulling aan de grote opdracht die we allemaal ontvangen hebben (Mattheus 28:16-20).



Kerk van Minnertsgea of Minnertsgea



Pasen is al weer even voorbij, maar toch wilden we dit nog even met u en jou delen: Afgelopen Pasen waren wij in Friesland en vlakbij onze camping stond deze kerk. Waarom viel hij ons op? Nou vanwege het grote verlichte kruis in de kerktuin. Overigens stond deze kerk op een terp, dus het kruis lag daardoor ook mooi schuin. Elk jaar rond Pasen wordt dit kruis in de tuin van de kerk gelegd en 's avonds is het mooi verlicht. Inmiddels zijn veel mensen bekend met The Passion en daardoor is het witte kruis betekenisvol geworden voor velen, ook niet kerkelijk meelevende mensen. Het is zeker opvallend! 's Avonds vlogen wij met de drone een mooi rondje om de toren, om het kruis ook nog van boven te kunnen fotograferen en filmen!

Nog wat meer informatie over het kerkgebouw zelf:

De Meinardskerk is een rijksmonument. De eenbeukige kerk uit de 16^e eeuw kerk (met delen uit de 13e eeuw) was oorspronkelijk gewijd aan Martinus (ofwel Maarten van Tours, veelal Sint-Maarten genoemd). De toren uit 1505 had een spits die in 1552 door bliksem werd getroffen. Omstreeks 1590 kreeg de toren een zadeldak dat in 1818 werd gerestaureerd. De toren van drie geledingen werd in 1939 gerestaureerd. In 1951-'55 werd de kerk gerestaureerd (A. Baart) na een brand in 1947. De luidklok (1648) van Jacón Noteman werd door Van Bergen in 1951 opnieuw gegoten. Ook het orgel uit 1777 van Albertus Antoni Hinsz ging verloren. In 1955 werd het orgel vervangen door een orgel uit 1785 gemaakt door Guillaume Robustelly. De preekstoel is afkomstig van de Doopsgezinde kerk van Bilja. Het doopvont is gemaakt door Jan van Meefout. Enkele grafzerken zijn afkomstig uit de afgebroken Galileërkerk te Leeuwarden. Deze kerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Inmiddels weer thuis, maar een mooie herinnering rijker!

Arie en Klazina van den Herik

Rooster Kerkauto mei

Omdat de roosters van de kerkauto's via e-mail worden gecommuniceerd met de rijders, worden deze roosters vanaf volgende maand niet meer in de Ontmoeting geplaatst. Hier volgt het laatste schema:

'Waellant'

3 – 5 – 2026
10 – 5 – 2026
17 – 5 – 2026
24 – 5 – 2026
31 – 5 – 2026

J.G. Molenaar
W. van Vliet
G.M. Damsteegt
J.B. Alderliesten
B.J. Alderliesten

Molenaarsgraaf

M.R. Zaagman

J. Huisman

A. Valk



Moois uit de buurt



's Morgens vroeg is het in de polder zo mooi....

Robert-Jan Zondag was onlangs heel vroeg in de polder, als alles net ontwaakt. Hij deelt deze foto's met ons, genieten van de kleine dingen die juist de Schepping groot maken!

Ook een mooie foto gemaakt die u met ons wilt delen?

Stuur hem dan op naar: ontmoeting@ontmoetingskerknl.nl



Techniek



Een bijdrage leveren aan een kerkdienst?

Iets zeggen?

Iets laten zien?

Een poster tonen?

Iets anders doen?

In de eerste Ontmoeting staat een uitgebreide instructie en ook op de website van onze kerk is die te vinden. Zijn er nog vragen? Neem dan contact op met:

Gerhard Voerman gerhardvoerman@proton.me;

Jorik van den Herik jorikbvdh@gmail.com;

Bert de Zwart jenbdezwart@gmail.com



Data



Het streven is dat u op de eerste zondag van de maand een nieuwe 'Ontmoeting' heeft ontvangen. Dit betekent dat de volgende 'Ontmoeting' op D.V. 7 juni verschijnt. De uiterste inleverdatum hiervoor is twee weken voor de verschijningsdatum die derhalve gesteld is op 23 mei.

U kunt uw artikelen per email versturen naar: ontmoeting@ontmoetingskerknl.nl

We wijzen u er alvast op dat er in de maanden juli en augustus geen Ontmoeting zal verschijnen.

