



De kerktelefoon- en internetluisteraars thuis of elders hartelijk welkom bij de (online) diensten
– de orde van dienst is via de beamer –

Zondag 5 april 2026, Pasen

09.30 uur Voorzang: HH 471 (Opw. 369)
Voorganger: ds. A.A. Wisman
Ouderling van dienst: br. M.A. Damsteegt
Organist: br. A. Mooij
Met medewerking van: Muziekteam
Koster: Bart Faasse
Techniek: Peter van Wijnen en Jorik van den Herik
BHV-er van dienst: Albert de Zwart
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Schriftlezing: Johannes 20: 1-18
Thema: *'De ommekeer als ogen en hart opengaan'*
Liederen: NLB 630: 1, 3 en 4 - Klein Gloria - HH 347a 'Jezus alleen' -
'Opgestaan' (Sela) - HH 169: 2, 3 en 4 - Projectlied KND (zie ook pag. 3) -
Opw. 832 'Jezus overwinnaar' (YouTube) - NLB 624 - Opw. 47 -
'The Lord Bless You and Keep You' - HH 723 (Opw. 71)



Collecten: 1. Kerk; 2. Diaconie regulier
➤ Na de morgendienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de zaal achter de kerk onder het genot van koffie, thee of fris.

18.30 uur Voorzang: NLB 621: 1, 2 en 5
Voorganger: ds. A.A. Wisman
Ouderling van dienst: br. M.A. Damsteegt
Organist: br. A. Mooij
Koster: Bart Faasse
Techniek: Peter van Wijnen en Jorik van den Herik
BHV-er van dienst: Jorik van den Herik
Schriftlezingen: Joh. 14: 25-31; Joh. 20: 19-23
Thema: *'Vrede zij met jullie'*
Liederen: Ps. 118: 1 en 5 - NLB 608: 1 en 3 - NLB 1010: 2 en 3 - HH 206: 1 en 2 - NLB 634 - HH 588 - NLB 642: 1, 2, 4, 5 en 8
Collecten: 1. Kerk; 2. Diaconie regulier

Kindernevendienst

Met het 40-dagentijdproject 'Locatie Jeruzalem' bereiden we ons voor op het feest van Pasen. Tijdens de veertigdagentijd volgen we Jezus op zijn weg door Jeruzalem, van zijn intocht tot zijn opstanding. We volgen Hem op zijn weg naar Pasen. Vandaag lezen we dat Jezus is opgestaan! (Lucas 24: 1-12) en zingen we het projectlied.

Zieken

Zr. L. de Gruijter-Groen (Hoogaarslaan 74) is afgelopen maandag weer thuis gekomen na een operatie in het ziekenhuis. De operatie is goed gegaan, al heeft ze nu nog wel veel pijn. Verder herstel zal tijd vragen.
Br. A.Tj. (Anne) Soldaat (Kraanbaan 214, Albl.dam) verblijft in het Erasmus MC, gebouw RG kamer 929, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam. Wij gedenken de zieken thuis en elders in de voorbeden.

Bloemengroet

De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar fam. Kooij-van Bochove, Planetenlaan 63

De (online) diensten op D.V. zondag 12 april

Voorganger in de morgendienst is ds. A.A. Wisman, ouderling van dienst is zr. K. van Essen-Berger.
De middagdienst is een gezamenlijke Missionaire welkomstdienst van de Ontmoetingskerk en de Maranathagemeente in de Maranathakerk, voorganger is ds. Bert Davelaar uit Rotterdam, aanvang 17.00 uur.
De diensten zullen ook live vanuit de kerken worden gestreamd.

Erediensten

U kunt deze diensten thuis direct of later volgen via Kerkdienstgemist.

De link is: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2658>

Als u alleen wilt luisteren, selecteer dan het audio signaal.

Cursus: Buig niet

Vorig jaar is er de cursus geweest: 'Wij zijn de tijden', dit naar aanleiding van de Huizinga-lezing die Prof. dr. Beatrice de Graaf gehouden heeft. We hebben toen aandacht gegeven aan autoritaire leiders en hun rechtstaat ondermijnende activiteiten en hoe daar als gelovige antwoord op te geven. Eén van de aandachtspunten waren toen de zeven kardinale deugden, die ons daarbij kunnen helpen.

Deze cursus, die ik nu wil organiseren, is een vervolg daarop. Aan de hand het boek 'Buig niet. Bijbels tegengif voor nu' van dr. Ad van Nieuwpoort wil ik opnieuw aandacht geven aan onze geestelijke weerbaarheid in deze tijd van verwarring. In zijn boek gaat Van Nieuwpoort in op verschillende aspecten in levenshouding die nu van ons gevraagd worden en hij verbindt die dan vervolgens met hoofdstukken uit Daniël.

De cursus wordt gegeven op donderdag 7 en 28 mei om 19.45 uur in onze kerk.

Voor deelname aan de cursus is een vereiste dat het boek 'Buig niet' gelezen is. De kosten daarvan zijn € 17,50. Bestellen kan via mij.

Indien er belangstelling voor is, dan graag voor die tijd opgeven bij ondergetekende. Ook dan aangeven of ik het boek moet bestellen. Dat kan telefonisch of via de mail: 0184-681755, a.a.wisman@planet.nl

Oproep

Beste gemeenteleden, na een geslaagde ochtend in de tuin van de dominee willen we aankomende zaterdag 4 april een ochtend aan de slag met de buitenkant van onze kerk. We gaan de ramen zemen, boeiborden schoonmaken en andere klussen om alles om de kerk heen schoon te maken. We hopen dat u zich weer aan wilt melden om ons te helpen!! Zo kunnen we samen een gezellige en verbindende ochtend hebben.

Komt u ons helpen? Aanmelden kan bij Marije Zondag: 06-15091171.

De zaalbeheerders

Bijbeluur voor senioren

Op woensdag 8 april willen we met elkaar o.l.v. van ds. A.A. Wisman hoofdstuk 6 uit ons boekje bespreken.

Titel: De Kerk. Bijbellesing: Efeziërs 4, vs. 1-16. Vanaf 14.15 uur staat alles klaar en bent u weer van harte welkom. Afmelden (als het kan zo tijdig mogelijk), vervoer of andere vragen: fam. C. Stam, tel. 0184 681962 of 06 40004244.

Graag weer tot ziens, Cor en Ineke.

Mannenontbijt – Zaterdag 11 april, 08:00-10:00 uur.

Reserveer alvast de ochtend!

We organiseren een mannenontbijt rond het thema "*De man en Zijn tijd*".

Spreker is ds. Van Heijningen uit Alblasterdam.

Samen staan we stil bij de manier waarop we onze tijd besteden: welke prioriteiten stellen we en gunnen we onszelf nog de tijd om te leven met oog op onze hemelse toekomst?

➤ Aanmelden kan via de QR-code en bij de tafels in de hal.

Heb je geen vervoer? Laat het ons weten, wij regelen het graag.

Meer informatie volgt binnenkort!

Namens M.O.T., Jan de Jong, Peter van Wijnen, Gerben Verheul

mannenontbijt@ontmoetingskerknl.nl



Missionaire welkomstdienst in de Maranathakerk

Gezamenlijke dienst van de Ontmoetingskerk en de Maranatha-gemeente Nieuw-Lekkerland.

Op D.V. zondag 12 april 2026 zal er om 17.00 uur een gezamenlijke Missionaire Welkomstdienst gehouden worden. Het zal een laagdrempelige dienst zijn. Ds. Bert Davelaar uit Rotterdam zal in deze dienst voorgaan.

Het thema van deze dienst is: 'Beter een goede buur dan een verre vriend'. Leo Verhaar zal ons begeleiden.

Aan het einde van deze dienst zal u een broodje met soep aangeboden worden. We willen vragen of iedereen zijn/haar burens meeneemt. Jong, ouder, op leeftijd, niet gelovig, wel gelovig: iedereen is welkom.

We nodigen u van harte uit voor deze dienst.

Pubquiz bij het Ontmoetingscafé

Op vrijdag 17 april organiseren we een pubquiz bij het Ontmoetingscafé! Test uw kennis, speel mee in een team en geniet van een gezellige avond vol vragen, spanning en plezier.

Opgeven is niet nodig – kom gewoon langs vanaf 20:00 uur en doe mee!

We zien u graag!

Rock Solid

Wij zijn voor onze club Rock Solid (12 t/m 16 jaar) dringend op zoek naar nieuwe leiding. Eens in de twee weken komen wij na de ochtenddienst bij elkaar. Hierbij draait het vooral om verbinding en gezelligheid.

We doen van alles, zoals bordspellen in grote en kleine groepen, actieve spellen en elk jaar organiseren we twee leuke activiteiten om het seizoen te openen en af te sluiten. Natuurlijk gaan we ook elk jaar op zeilkamp.

Op 12 april hebben we de laatste keer club van dit seizoen, dus je bent van harte welkom om een keer te komen kijken en de sfeer te proeven.

Heb je interesse? Neem dan contact op met Jacqueline (0639464560) of Marije (06-15091171).

Groetjes, Frank, Sven, Marije & Jacqueline



HARTELIJK GEFELICITEERD

Onderstaand gemeentelid (70+) hoopt in de komende week zijn verjaardag te vieren. Van harte willen we de jarige en zijn familie feliciteren en hem Gods zegen en een goede gezondheid toewensen in het nieuwe levensjaar, dat hij weer ingaat.

| | | | | | |
|---|-------|---------------|---------------------|----|------|
| 5 | april | Dhr. A. Janse | Van Vlietstraat 104 | 81 | jaar |
|---|-------|---------------|---------------------|----|------|

Projectlied kindernevendienst Pasen

7. 's Morgens bezoeken de vrouwen het graf,
maar vinden daar Jezus niet meer.

Als eng'len herhalen wat Hij heeft gezegd,
dan weten de vrouwen het weer!

Als Petrus het hoort, krijgt hij meteen haast.

Ook hij vindt het lege graf en is verbaasd.

Want Jezus is opgestaan en het is Pasen.

Wij volgden de weg die Hij voor ons ging.

Samen met Hem blijven wij onderweg.

Wij volgen Hem tot aan een nieuw begin.



Inleveren kopij Nieuwsbrief: t/m vrijdag 12.00 uur bij fam. C.L. de Zwart, Mercuriusstraat 9,
e-mail adres: nieuwsbrief@ontmoetingskerknl.nl

WELKOM! Bent u vandaag voor het eerst of als gast bij onze (online) dienst aanwezig, dan heten wij u in het bijzonder welkom. Mocht u nadere informatie over onze kerkgemeenschap willen, dan kunt dat vinden op onze website: <https://www.ontmoetingskerknl.nl>

U kunt ook contact opnemen met de predikant, ds. A.A. Wisman (tel. 0184-681755 – e-mail: a.a.wisman@planet.nl) of met de scriba mw. C.P. Damsteegt-Langerak (tel. 0184-691063 – e-mail: scriba@ontmoetingskerknl.nl)