

# Ontmoeting

Maandblad van de  
Gereformeerde Ontmoetingskerk  
Nieuw-Lekkerland

Editie april 2026



**met onder andere:**

- Meditatie**
- Nieuwe Paaskaars**
- Bloemwerk van de Paasmorgen**
- Verslag kerkenraadsvergadering**
- Klusdag**
- Kerk en Israël**
- Kinder- en tienernevendienst**
- Kennismaken met....**
- Kerstprojectkoor**
- Vacaturebank**
- En nog veel meer.....**

# Ontmoeting

Maandblad van de  
Gereformeerde Ontmoetingskerk  
Nieuw-Lekkerland



Editie april 2026

## Een woord vooraf

De afgelopen weken mochten we naar het Paasfeest toelevan.  
Wat was het goed om in deze periode – wat vaker dan gebruikelijk – in de kerk te komen.  
Even een moment van bezinning, een moment van rust en een moment van ontmoeting.  
Wat was het ook weer leuk om aan ons maandblad te werken. Iedere keer denken we dat het volgende nummer wat dunner zal zijn dan het vorige, maar steeds worden we opnieuw voorzien van berichten en verslagen. Fijn dat zoveel mensen een bijdrage willen leveren. En wat mooi dat Klazina de tekst en de foto's steeds zo weet te plaatsen dat we het aandurven om de Ontmoeting een aantrekkelijk blad te noemen. We wensen je veel leesplezier en kijken nu al uit naar de bijdragen voor volgende maand.  
Johan en Ditta Alderliesten



## Inhoud

	Pagina
Een woord vooraf	2
Inhoud	3
Meditatie	4
Opgestaan! een lied van de Paasmorgen	6
Paaskaars 2026	7
Bloemwerk Paasmorgen	8
Verslag van de Kerkenraadsvergadering	9
Van de Voorzitter	11
Klusdag	12
Verslag van de Informatieavond "Afscheid nemen"	14
Opbrengst Diaconiecollecten	15
Zendingscommissie	16
Bijbelleesrooster	17
Mannenontbijt	19
Kerk en Israël	20
Kindernevendienst	21
Tienernevendienst	22
Nadere kennismaking met familie Verheul	23
Het verhaal achter het lied	27
Kerstprojectkoor	28
Gedicht	29
Vacaturebank	30
Kerkelijke Stand	31
Rooster kerkauto	32
Missionaire Welkomstdienst	33
Techniek	34
Moois uit de buurt	35
Data	36

# Meditatie

Mattheus 27:52:

“De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt.”

Zodra Jezus gestorven is, zijn er direct al gebeurtenissen die als tekenen kunnen worden gezien van het nieuwe begin dat gekomen is en dat mogelijk geworden is omdat Jezus de toegang tot God en zijn heerlijkheid heeft vrijgemaakt. Immers zodra Jezus sterft zijn er drie opmerkelijk zaken. Allereerst is er het scheuren van het voorhangsel. Bedoeld is hiermee het gordijn, dat tussen het heilige en het heilige der Heilige hing (Ex.26:31-33) en dat liet zien dat er een scheiding was tussen God en zijn volk, door de zonden die het bedreef. Doordat het gordijn nu, na Jezus' sterven, scheurde werd zichtbaar dat door Jezus' offer deze scheiding opgeheven is en dat het volk weer toegang tot God gekregen heeft. De werkwoordsvorm van het scheuren maakt duidelijk, dat het God zelf is die dit scheuren veroorzaakt.

En hetzelfde geldt ook voor wat tegelijkertijd met het scheuren van het voorhangsel plaatsvindt, namelijk een aardbeving. Ook die wordt door God opgewekt en die aardbeving werkt uit dat de rotsen splijten en dat de graven, die in die rotsen uitgehouwen zijn, openbreken. Door de Joden zelf zal het beven van de aarde en de duisternis die eraan voorafging als een oordeel zijn ervaren. Toch tegelijkertijd laat juist ook dit teken zien, dat een nieuw tijdperk aangebroken is, dat wil zeggen het definitieve tijdperk van het koninkrijk van God, waar allen die in God geloofd hebben en geloven met Hem zullen leven.

Juist ook het openbreken van de graven laat de nieuwe tijd zien. Het is een gebeurtenis, waar we in de regel, wat aan voorbij lezen en die misschien bij sommigen ook wat vragen oproept, maar die juist in haar strekking zo betekenisvol is, juist omdat ze al de uitkomst laat zien van wat Jezus' offer voor de mensen betekent. Immers na zijn sterven daalde Hij af in het rijk van de dood om daar zo zegt Petrus aan de gestorvenen te prediken (1 Petr.3:19) dat Hij de overwinning op de dood behaald heeft. Vanaf nu kan satan de doden niet meer vasthouden, maar moet hij ze weer prijsgeven aan het leven.

En dat is wat hier na de opstanding gebeurt. Zodra Jezus opstaat, staan ook de gestorvenen uit de graven op en laten ze zich zien aan de mensen in Jeruzalem. In de oude kerk vroeger hebben ze hierbij ook gedacht aan mensen als Johannes de Doper, Simeon en Anna, mensen die nadat Jezus op aarde gekomen was, gestorven waren. Voor ons is het misschien nu wat moeilijk voor te stellen, maar dat is wat daar toen is gebeurd. Mensen hebben weer bekenden gezien, die hen al ontvallen waren en die nu door Jezus uit het dodenrijk opgewekt waren. Juist als teken, dat de overwinning een feit is en dat een nieuwe tijd is aangebroken.



# Meditatie (vervolg)

Overigens deze opwekking van de doden betekende niet, dat de gestorvenen weer terugkeerden naar hun natuurlijke, aardse leven zoals dat eerder bij Lazarus het geval was geweest en bij die jonge man uit Naïn. Het ging niet om een weer opgaan in het menselijke bestaan. Het enige wat er als teken gebeurde was, dat opgestane mensen weer zichtbaar werden. Dat is ook het werkwoord dat gebruikt wordt. De nog op aarde levenden, konden de opnieuw de tot leven geworden mensen weer zien. Maar uiteraard zal dat nu in het verheerlijkt lichaam geweest zijn, zoals Jezus dat ook gekregen had na zijn opstanding, een lichaam dat niet meer kon sterven. De ontmoetingen zullen kortstondig geweest zijn, maar hadden wel een verstrekkende betekenis, ze lieten namelijk zien dat de overwinning op de dood een feit is.

Het is ook het getuigenis van deze bijzondere geschiedenis, die ons deze dagen mag sterken in het geloof dat Jezus leeft en allen die in Hem geloven, met Hem.

Met vriendelijke groet, ds. A.A. Wisman



OPGESTAAN!

Toen Hij alles had volbracht  
stierf Gods Zoon; de dag werd nacht.  
De onschuldige droeg schuld.  
Onze hoop in dood gehuld.

Maar de dood hield hem niet vast;  
Hij kwam levend uit het graf.  
Christus heeft het laatste woord;  
het wordt overal gehoord:

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.  
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan.  
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.  
Hij leeft, mijn Jezus leeft.

Halleluja, Hij verrees,  
die de macht van zonde breekt.  
Zeg het voort: de liefde wint!  
Heel de kerk van Christus zingt:

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.  
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan.  
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.  
Hij leeft, mijn Jezus leeft.

Door zijn leven, leven wij.  
Er is hoop, de weg is vrij.  
Niets staat tussen God en ons,  
omdat Jezus overwon!



# Paaskaars 2026



In de afgelopen lijdens tijd werd elke zondag een kaars gedooft en tijdens de dienst op Goede Vrijdag werd ook de “oude” Paaskaars gedooft.

Het werd donker...  
maar op Paasmorgen brak het licht weer aan:

de Heer is Opgestaan!

De “nieuwe” kaars heeft een actuele versiering:

In deze turbulente tijden is de zoektocht naar vrede belangrijker dan ooit. De vredesduif staan symbool voor verzoening, hoop en harmonie. De wereldbol staat symbool voor de universele verbondenheid van alle mensen en de wens voor vrede over de hele wereld.

Het reliëf nodigt uit tot gebed voor slachtoffers, vluchtelingen en allen die verlangen naar een rechtvaardige en duurzame vrede!

Op Pasen is het Andependium (letterlijk het voorhangsel) aan de preekstoel Wit van kleur:

De kleur van reinheid, nieuw leven, bevrijding, licht, feest en vernieuwing!

Zowel op de kaars als op het Andependium staan de Alpha en Omega, de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. Ze symboliseren de Almacht van God, het begin en het eind.

# Bloemwerk Paasmorgen



Een nu nog gesloten graf met daarachter drie kruizen. De drie witgroene Ornithogalum 's voor de twee kruizen staan voor zuiverheid, gids en genade, genade in overvloed. Maar ook voor de drie Maria's bij het kruis en voor de drie discipelen die met Jezus meegingen in de tuin van Gethsemané.

Het graf is bedekt met mos om het verlangen naar vrede en recht tot uitdrukking te brengen. De 'steen' voor het graf mag op Paasmorgen worden weggehaald, uit het graf komt dan een witte narcis bloeien, wit, teken van nieuw leven. Het lege kruis duidt op de misdadiger die Jezus bespotten aan het kruis en niet met Jezus naar het paradijs ging (Lukas 23:39).

De paarse Calla over het graf symboliseert de drinkbeker die leeggedronken moest worden. De gebogen houding van de Calla duidt op het buigen van Jezus voor de wil van de Vader:

Uw wil geschiede.

Die ene Calla wijst op het feit dat Jezus de weg alleen is gegaan.

# Verslag van de Kerkenraadsvergadering van donderdag 4 december 2025

De voorzitter, br. F. Damsteegt, opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Ds. A. A. Wisman leest Johannes 16:1-16 en gaat voor in gebed. De aanwezigen gaan in groepjes uiteen en bespreken het gelezen gedeelte. Daarna wordt "Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods" gezongen.

## **Vertaling Engelse liederen in jeugddiensten.**

De vraag is of er extra nadruk door de jeugdouders op de vertaling van Engelse liederen in jeugddiensten kan worden gelegd. De jeugdouders nemen dit mee in de volgende vergadering van de Werkgroep Jeugd.

Er wordt aandacht gevraagd voor het aantal onbekende liederen in de erediensten, voornamelijk in bijzondere diensten. De sfeer en de kwaliteit van gebeamde liederen sluit niet altijd aan bij bijvoorbeeld de inbreng van de zanggroep.

## **In Memoriam**

De voorzitter spreekt enkele woorden ter nagedachtenis aan zr. G. Boekhout-Lagemaat, overleden op 15 november in de leeftijd van 90 jaar. Daarna zijn de aanwezigen een moment stil.

## **Traject met Maranatha, vorming van commissie SOM:**

Vanuit de gemeente zijn er 6 aanmeldingen binnengekomen. Vanuit de kerkenraad heeft er niemand gereageerd. Er is afgesproken dat allebei de kerken 2 kerkenraadsleden afvaardigen. Er wordt besproken hoe dit verder vormgegeven kan worden, ook in overleg met Maranatha. Bij de 6 aanmeldingen van gemeenteleden zitten ook mensen met kerkenraadservaring. Het voorstel naar Maranatha is om 2 gemeenteleden bereid te vinden om ouderling te worden met een bijzondere opdracht.

## **Koffiedrinken na gezamenlijke diensten:**

Het Breed Moderamen stelt voor dat als er gezamenlijke diensten, met de Maranatha, zijn in onze kerk, dat we dan met elkaar na de dienst koffiedrinken. Dit om de verbinding en de saamhorigheid te vergroten. Dit wordt besproken met Maranatha met de vraag of zij ook bereid zijn om dat in hun kerk te verzorgen na een gezamenlijke dienst. De kerkenraad stemt hiermee in.

## **Hernieuwde opzet Vluchtelingenwerk in Nieuw-Lekkerland vanuit de kerken:**

In het verleden regelde zr. W.M.W. Neven - Damsteegt vanuit de kerk ontzettend veel voor nieuwkomers (mensen met een verblijfstatus) in ons dorp. Dat is een stille dood gestorven. Br. F. Damsteegt wil dit weer breder vanuit diverse kerken opzetten met een commissie en het vinden van zogenaamde maatjes die gekoppeld worden aan gezinnen voor bijv. praktische informatie en ondersteuning. Het verzoek is om dit in de wijkteams bespreekbaar te maken. Daarnaast is de vraag aan de diaconie om te kijken hoe daar invulling aan te geven is vanuit diaconaal oogpunt.

## **Voorstel muziek in de eredienst:**

Er is een overleg geweest tussen de Werkgroep Eredienst en Jan Poirot. Aan de orde is geweest hoe de erediensten muzikaal ingevuld worden en hoe (toekomstige) muzikale talenten in de gemeente wat vaker ingezet kunnen worden. Er is de behoefte om meer gebruik te maken van andere muziekinstrumenten, naast het orgel, en daarmee ook vaker de gemeentezang te begeleiden. Jan Poirot heeft aangegeven dat hij het opzetten en continueren van het muziekteam wil ondersteunen. Uitgangspunt wordt om naast bijzondere diensten, zoals het nu al gebruikelijk is, wat vaker van dit muziekteam gebruik te maken in andere diensten.

# Verslag van de Kerkenraadsvergadering van donderdag 4 december 2025 (vervolg)

Het tempo om er invulling aan te kunnen geven, zal bepaald worden door het muziketeam zelf, maar uitgangspunt zal zijn 5 à 6 keer in het jaar in een reguliere dienst, waarbij met wisselende samenstellingen gespeeld zal worden.

## **Censura Morum:**

De aanwezigen hebben geen bezwaar om met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.

Zr. D. Alderliesten - Groenewegen van der Weiden besluit de vergadering met een dankgebed. De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

De volledige notulen zijn opvraagbaar bij de scriba.



# Van de Voorzitter

Beste broeder of zuster,

In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering is gesproken over de plekken waar gemeenteleden tijdens de avonddiensten zitten en wat dit betekent voor degenen die thuis meekijken.

Zoals bekend bezoeken aanzienlijk minder gemeenteleden de avonddiensten. Op zich is dat jammer. We hebben immers zowel 's morgens als 's avonds een kerkdienst en het is een zegen dat we dit nog steeds mogen en kunnen doen. Ook de avonddiensten zijn zegenrijk. We willen elkaar echter niet de maat nemen maar vooral aanmoedigen te blijven komen.

Ook tijdens de avonddiensten zitten gemeenteleden graag op 'hun eigen plek' en dat mag natuurlijk. Alle plekken zijn immers vrij!

In het voorste middenblok van de kerk (de 8 brede banken die het dichtsbij de preekstoel staan) zitten slechts enkele gemeenteleden. Dit betekent dat degene die thuis meekijken tegen een nagenoeg lege kerk aankijken. Zij zien namelijk op hun scherm alleen het voorste gedeelte van de kerk en dan m.n. de breedste banken. Daarover heeft de kerkenraad de vraag gekregen of gemeenteleden misschien meer in dat voorste middenblok willen/kunnen gaan zitten zodat ook de 'thuisvierders' ervaren dat er meer mensen in de kerk zitten dan de enkeling die zij van de achterzijde zien.

De kerkenraad heeft deze vraag besproken en heeft daarover geen eensluidend standpunt ingenomen. Enerzijds wordt aangegeven dat iedereen vrij is om te gaan zitten waar hij/zij wil. Daarnaast kan het voor degene die de dienst thuis meeviert ook betekenen dat het gemeenschapsgevoel wordt versterkt als meer gemeenteleden in het voorste middenblok gaan zitten. Daarnaast is ook aangegeven dat er wellicht gemeenteleden zijn die niet willen dat zij via het scherm gezien worden en daarom elders gaan zitten. Ook die reden zullen en willen wij respecteren.

Besloten is dat we deze bespreking in 'De Ontmoeting' zouden delen zodat dit bekend is.

Samengevat: Iedereen is vrij om te gaan zitten waar hij/zij wil en onze 'thuisvierders' worden blij als zij meer mensen in het voorste middenblok zien zitten.

Namens de kerkenraad,  
Folker



# Een geslaagde klusdag rond de pastorie



Op zaterdag 7 maart was het weer zover: **klusdag!** Met een enthousiaste groep van ruim tien gemeenteleden werd de tuin rond de pastorie stevig onder handen genomen. En wat is er veel verzet!

De struiken kregen een flinke snoeibeurt, het riet in de sloot werd vakkundig geknipt en ook het dakterras werd grondig gereinigd. Daarnaast is de afscherming schoongemaakt, waardoor alles er weer fris en verzorgd uitziet. Een mooie praktische verbetering was het aanbrengen van een extra trede bij de entree van de pastorie, zodat de deur weer veilig en comfortabel bereikbaar is. Ook de voortuin kreeg extra aandacht met een aanvulling van nieuwe grond.

Naast al dat harde werken was er volop ruimte voor gezelligheid. Onder het genot van een praatje en een kop koffie werd er samen gewerkt, gelachen en meegedacht. Het was een mooie en verbindende ochtend, waarin duidelijk werd hoe waardevol het is om samen de schouders eronder te zetten.

Iedereen die heeft meegeholpen: **hartelijk dank!** Dankzij jullie inzet ligt de pastorie er weer keurig bij.

## **Volgende klusdag:**

Op **4 april** staat de volgende klusdag gepland, met als doel de schoonmaak van de buitenzijde van de kerk. We hopen opnieuw op een mooie opkomst!

Samen maken we het verschil.

De beheerders en College van Kerkrentmeesters

# Een geslaagde klusdag rond de pastorie (vervolg)



Bedankt!



# Verslag van de informatieavond 'Afscheid nemen'



Op dinsdag 17 maart vond in onze gemeente een waardevolle informatieavond plaats over afscheid nemen en alles wat daarbij komt kijken, welke verzorgd werd door Rianne en Caroline van Van Gils Uitvaartzorg en Nienke van Gelderen van Van Gelderen juridische dienstverlening. Het is een onderwerp waar we liever niet te lang bij stilstaan, maar juist daarom bleek het zo zinvol om er samen over te spreken. Want één ding werd al snel duidelijk: je bent nooit te jong om na te denken over je eigen uitvaart en de keuzes die daarbij horen.

Tijdens het eerste deel van de avond kregen we inzicht in de vele praktische zaken die op nabestaanden afkomen wanneer iemand overlijdt. Denk aan:

- het opstellen van een adressenlijst of lijst met mobiele nummers of emailadressen (zeker belangrijk wanneer er een digitale kaart wordt verstuurd)
- het kiezen van een tekst of gedicht voor de rouwkaart
- de keuze tussen begraven of cremieren  
en als je kiest voor begraven: wil je een plek op de gemeentelijke begraafplaats of liever een natuurbegraafplaats
- voorkeuren voor een kist of andere persoonlijke wensen

Het werd duidelijk hoe helpend het is voor nabestaanden wanneer deze keuzes al eens doordacht of zelfs vastgelegd zijn. Een mooi gedicht, een favoriete Bijbeltekst of een lijstje met adressen kan in een moeilijke periode veel rust geven.

In het tweede deel van de avond stond de periode na de uitvaart centraal. Daarbij kwamen belangrijke vragen aan bod:

- Is er een testament en wat staat daarin geregeld?
- Wat gebeurt er als je niets hebt vastgelegd — en wanneer wijkt de wet af van wat je zelf zou willen?
- Wat is een levenstestament en welke keuzes kun je daarin vastleggen voor het geval je zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen?

Ook hier bleek hoeveel er op mensen afkomt, en hoe waardevol het is om tijdig na te denken over wensen en verantwoordelijkheden.

Hoewel het tijdens deze avond niet uitgebreid aan bod kwam, wees de organisatie erop dat er vanuit de kerk ook informatie beschikbaar is over het geven van legaten.

In een legaat leg je vast wat je de kerk na je overlijden wilt nalaten. Het is zeker goed om daar eens over na te denken, juist omdat het een bewuste manier kan zijn om iets door te geven aan de gemeenschap die je dierbaar is. Voor meer informatie kunnen gemeenteleden terecht bij het College van Kerkrentmeesters.

Hoewel de hoeveelheid informatie soms bijna overweldigend was, werd de avond door de aanwezigen als zeer nuttig ervaren. Het was vooral een uitnodiging om stil te staan bij vragen die we vaak voor ons uitschuiven, maar die juist nu — in rust — besproken en geregeld kunnen worden.

Kortom: een geslaagde avond die ons aan het denken zette en hopelijk helpt om onze nabestaanden later te ontzorgen.

Het College van Kerkrentmeesters

# Opbrengst van de Diaconiecollecten

In de maanden januari en februari zijn de volgende collecte opbrengsten te melden. Dit betreft ontvangen gaven via de collectezakken bij de uitgang én via de Appostelapp. De bedragen voor collecten zijn ook inclusief ontvangen gaven via de bankrekening van de diaconie.

Uw en jouw bijdrage maakt het mogelijk om er te zijn voor anderen en hulp te bieden waar dat nodig is. Hartelijk dank daarvoor!

1-1-2026	Leprazending	76,50
11-1-2026	Stichting ORA (groentezaden Oost-Europa en Azië)	191,15
25-1-2026	Pastoraal diaconaal centrum De Herberg in Oosterbeek	211,80
15-2-2026	Avondmaalscollecte:	
	Stichting Protestants Koopvaardijwerk Rijnmond	396,10
Januari	Diaconie regulier	429,00
Februari	Diaconie regulier	489,70



# Zendingscommissie

Rob en Sijda Wesselink werken sinds 2022 in het zuiden van Egypte en houden zich vooral bezig met praktische hulpverlening. Wilt u weten hoe het met hen gaat? Neem dan een kijkje op hun eigen website: [www.robensijda.com](http://www.robensijda.com)

Rob en Sijda hebben de volgende gebedspunten aangereikt voor hun zendingswerk. Wilt u met hen en voor hen bidden?

## Dankpunten:

De nieuwe kinder-NICU (Intensive Care) is klaar, met 8 plaatsen voor zeer zieke baby's.

Dat er meer artsen in het ziekenhuis zijn komen werken.

De buitenpost in Darrow gaat weer medische kliniek worden en een educatiecentrum voor Soedanese kinderen.

## Gebedspunten:

Voor de fondswerving voor de aankomende projecten.

Voor de nieuwbouw; voor meer kantoorruimte en mogelijk nieuwe plek voor het kinderdagcentrum waar Rob werkt.

Voor een goede start van een nieuwe verpleegkundige training met 15 studenten.



# Bijbelleesrooster april 2026

Vrijdag	3 april	Mattheüs 27:1-66
Zaterdag	4 april	Psalm 16
Zondag	5 april	Mattheüs 28:1-20
Maandag	6 april	Hebreeën 1:1-9
Dinsdag	7 april	Hebreeën 1:10-2:4
Woensdag	8 april	Hebreeën 2:5-12
Donderdag	9 april	Hebreeën 2:13-18
Vrijdag	10 april	Hebreeën 3:1-11
Zaterdag	11 april	Hebreeën 3:12-19
Zondag	12 april	Hebreeën 4:1-13
Maandag	13 april	Psalm 95
Dinsdag	14 april	1 Petrus 1:1-12
Woensdag	15 april	1 Petrus 1:13-25
Donderdag	16 april	1 Petrus 2:1-10
Vrijdag	17 april	Psalm 35:1-10
Zaterdag	18 april	Psalm 35:11-28
Zondag	19 april	Hebreeën 4:14-5:10
Maandag	20 april	Hebreeën 5:11-6:8
Dinsdag	21 april	Hebreeën 6:9-20
Woensdag	22 april	Hebreeën 7:1-10
Donderdag	23 april	Hebreeën 7:11-19
Vrijdag	24 april	Hebreeën 7:20-28
Zaterdag	25 april	Psalm 77
Zondag	26 april	Jesaja 43:22-28
Maandag	27 april	Jesaja 44:1-8
Dinsdag	28 april	Jesaja 44:9-20
Woensdag	29 april	Jesaja 44:21-28
Donderdag	30 april	Jesaja 45:1-13
Vrijdag	1 mei	Jesaja 45:14-19
Zaterdag	2 mei	Jesaja 45:1-20-25
Zondag	3 mei	Hebreeën 8:1-6



# Bijbelleesrooster (vervolg)

## Mattheüs

Het lijdensverhaal van Christus is ingedeeld in dagdelen: 's avonds, 's nachts, 's morgens vroeg, rond het middaguur, drie uur later, en weer 's avonds en bij het ochtendgloren. Die tijdsaanduidingen markeren oeroude gebedsuren van de Kerk, zoals bijvoorbeeld in veel kerken op Goede Vrijdag het gebruik is 's middags om drie uur de kruisweg te bidden.

## Hebreeën

Goede Vrijdag en Hemelvaartsdag vallen hier samen: langs het kruis is Jezus opgeklommen tot in het hemels heiligdom. Zo lees je meteen al aan het begin van de Hebreeënbrief:

*'Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit'* (1:3).

En het meest uitgesproken: *'Met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God'* (12:2).

## 1 Petrus

'Beloken Pasen' (de achtste paasdag) heet zo omdat de luiken van Pasen al een beetje dicht gaan, de achtste dag is een eerste afsluiting. Een andere naam van deze zondag is *Quasimodo geniti*, 'als pasgeboren kinderen', ontleend aan 1 Petrus 2:2. Die pasgeborenen zijn de geloofsleerlingen die in de paasnacht de heilige doop hebben ontvangen. Om verder te groeien in geloof hoop en liefde moeten zij zich laten voeden door 'de zuivere melk van het woord'.

## Jesaja

Op de nieuwe paaskaars staan een alfa en een omega afgebeeld, de eerste en de laatste letters van het Griekse alfabet. Het is zoals de Heer van de hemelse machten zich te kennen geeft: *'Ik ben de eerste en de laatste, er is geen god buiten Mij'* (Jesaja 44:6).



# Mannenontbijt

Zaterdag 11 april, 08:00-10:00 uur.

Reserveer alvast de ochtend! We organiseren een mannenontbijt rond het thema “**De man en Zijn tijd**”. Spreker is **ds. M. van Heijningen** uit Alblasserdam. Samen staan we stil bij de manier waarop we onze tijd besteden: welke prioriteiten stellen we, en gunnen we onszelf nog de tijd om te leven met oog op onze hemelse toekomst?

## Aanmelden kan via de QR-code.

Heb je geen vervoer? Laat het ons weten, wij regelen het graag.  
Meer informatie volgt binnenkort!

## Waar?

Het ontbijt vindt plaats in de Ontmoetingskerk te Nieuw-Lekkerland.

Namens de werkgroep Missionaire Opdracht en Toerusting,  
Jan de Jong, Peter van Wijnen, Gerben Verheul  
[mannenontbijt@ontmoetingskerknl.nl](mailto:mannenontbijt@ontmoetingskerknl.nl)

# Mannenontbijt

Datum: 11 april

Tijd: 8:00-10:00 uur

Thema:

**De man en Zijn tijd**

Spreker: ds. van Heijningen uit Alblasserdam

Locatie: Ontmoetingskerk, Nieuw-Lekkerland



# Kerk en Israël



Kan je alle 613 ge- en verboden die de Eeuwige via Mozes aan het volk Israël heeft gegeven, samenvatten in een paar geboden of zelfs één gebod? Jazeker! In de Talmoed worden verschillende voorbeelden gegeven: Psalm 15 [11 geboden]; Jesaja 33 [6 geboden]; Micha 6:8 [3 geboden]; Spreuken 3:6 [1 gebod]: 'Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken' en Habakuk 2:4 [1 gebod]: 'De rechtvaardige zal door zijn vertrouwen leven'. (Babylonische Talmoed, Makkot 24a en Berachot 63a).



Hillel die de Thora onderwijst, Knesset Menorah, Jeruzalem (Wikipedia)

## Thora op één been

Wellicht kent u het verhaal van de niet-jood die bij de joodse wetgeleerde Sjammai kwam met de vraag: 'Maak me proseliet (bekeerling), op voorwaarde dat je me de hele Thora leert in de tijd dat ik op één been sta.' Sjammai joeg hem weg met de duimstok die hij in zijn hand had.

Toen kwam hij bij de wetgeleerde Hillel en die maakte hem proseliet. Hij zei tegen hem: 'Wat jou onaangenaam is, doe dat niet aan een ander. Dat is de hele Thora en de rest is uitleg ervan. Ga en leer.' (Babylonische Talmoed, Sjabbat 31a)

Deze 'Gulden regel' van Hillel wordt vaak vergeleken met die van Jezus uit Mattheüs 7:12 'Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.'

## Landelijke Ontmoetingsdag

Op maandag 20 april organiseert de PKN in congrescentrum De Schakel in Nijkerk een ontmoetings- en studiedag met het thema 'Thora op één been'. Op die dag denken we na over wat als kern van de Thora wordt gezien en wat de Thora voor de volken betekent.

Er zijn vier boeiende sprekers uitgenodigd die het thema van verschillende kanten zullen belichten: rabbijn Yanki Jacobs, dr. Eric Ottenheijm, rabbijn dr. Tzvi Marx en dr. Marco Rotman.

Meer informatie kunt u vinden op [protestantsekerk.nl/evenementen/landelijke-ontmoetingsdag-kerk-israel](http://protestantsekerk.nl/evenementen/landelijke-ontmoetingsdag-kerk-israel). Op deze website kunt u zich ook aanmelden. Van harte aanbevelen!

Classicale commissie Kerk en Israël

# Kindernevendienst

Als jullie de rebus oplossen lees je wat de engelen zeiden:

**WAT HEB JE NODIG?**  
\* EEN PEN

WAT ZEIDEN DE ENGELEN TEGEN DE VROUWEN BIJ HET GRAF?

n=j  
u=zu

-v

4  
v=h

f=n -s

b=h

-ma

-l<sup>e</sup>p

+ m=g

+ m=t

-fl

-ur

br=d

's Morgens bezoeken de vrouwen het graf,  
maar vinden daar Jezus niet meer.  
Als eng'len herhalen wat Hij heeft gezegd,  
dan weten de vrouwen het weer!  
Als Petrus het hoort, krijgt hij meteen haast.  
Ook hij vindt het lege graf en is verbaasd.



# Tienernevendienst

## Witte donderdag

Tijdens een tienernevendienst waarin we hebben gekeken naar wat we 'vieren' tijdens de veertigdagentijd kwamen ook de dagen in de stille week langs. Hier wat info over Witte Donderdag vanuit Mattheus 26:



Jezus kiest het moment van het Laatste Avondmaal zorgvuldig uit, Hij weet wat er gaat gebeuren en spreekt hier meerdere keren over en haalt dan ook de Heilige boeken aan (vers 24).

Jezus weet wie Hem gaat verraden, en spreekt hem erop aan maar die persoon is toch welkom aan de tafel. De discipelen gaan op pad om de Paasmaaltijd klaar te maken zoals ze dat als Joden gewend waren (Exodus 12:1-28) dus paaslam slachten, ongedesemd brood en bittere kruiden klaarzetten.

Het 'aanliggen' of 'aan tafel gaan' voor de maaltijd is een vast onderdeel van dit Joodse feest. De setting - thuis, met vrienden en familie - is anders dan veel andere religieuze feesten in die tijd. De maaltijd vond 's avonds plaats, zoals voorgeschreven in Exodus 12:8.

Dat het verraad plaatsvindt tijdens één van de meest intieme feesten (je vierde dit feest met familie) laat zien hoe heftig en intens dit verraad was, het kwam van heel dichtbij.

Tijdens de paasmaaltijd worden 4 rondes wijn gedeeld met elkaar, die stonden voor de 4 beloftes die God aan zijn volk deed:

Ik zal jullie bevrijden

Ik zal jullie uit de slavernij halen

Ik zal laten zien hoe machtig Ik ben.

Ik zal hen brengen naar het beloofde land

Jezus verbindt deze woorden nu alleen met zichzelf, en daardoor zijn deze woorden dus ook voor ons bedoeld.

Ze zongen met elkaar de lofzangen (Psalm 113-118) voordat ze vertrokken naar de Olijfberg.

Als je aan tieners vraagt wanneer een feest geslaagd is dan hoor je antwoorden zoals: lekker eten en drinken, gezellig met vrienden, leuke muziek, goede voorbereiding zoals leuke uitnodigingen e.d. Uiteindelijk zagen we al deze zaken terug in het Paasmaal van Jezus met zijn leerlingen. Maar ook ontdekten we, dat wat wij nu vieren tijdens de veertigdagentijd ook een hele hoge prijs heeft gehad. De eenzaamheid, de pijn, het verdriet van Jezus is onvoorstelbaar.

# Nadere kennismaking met Gerben en Maaïke Verheul



Terwijl Gerben de koffie verzorgt houdt Maaïke de driejarige Aron in de gaten die zonder blikken of blozen een salto maakt op de trampoline. Ondertussen vertelt Maaïke dat ze uit een schippersgezin komt en dat ze is opgegroeid in 's-Gravendeel. Ze heeft ook nog een tijdje met haar vader samen gevaren (ze heeft haar schipperspapieren) en op het internaat gewerkt, maar is hoofdzakelijk in de zorg werkzaam geweest. Aanvankelijk in de ziekenverzorging en vervolgens in de verpleging, waarbij Maaïke een tweejarige masterstudie volgde. Via deze weg werd ze verpleegkundig specialist hematologie. Dat wil zeggen dat ze bevoegd, en in staat was om een aantal taken van de arts over te nemen.

Op een gegeven moment werd Betty, de eerste vrouw van Gerben, ernstig ziek, waarbij Betty als patiënt te maken kreeg met Maaïke waarna ze in de loop van de behandeling vriendinnen werden. Op deze manier hebben Gerben en Maaïke elkaar leren kennen.

Toen ik met een zekere schroom vroeg of niet moeilijk was om hierover te praten riepen Gerben en Maaïke in koor: "Nee hoor, helemaal niet want Betty hoort er gewoon bij".

## Rust in huis

Op de vraag of Maaïke nog steeds werkt reageerde ze op een voor haar kenmerkende manier. Ze vertelde dat ze nu met belangrijkere zaken bezig is. Natuurlijk was mijn volgende vraag wat er zo belangrijk is. Ze antwoordde: "ik probeer voor rust in huis te zorgen want dat is de basis voor het leven".

Maaïke is gestopt met werken, om volledig thuis beschikbaar te zijn. Joost en Jasmijn zaten toen Aron geboren werd al op het voortgezet onderwijs, dus die zijn overdag meestal onder de pannen en trekken veel op met vrienden en vriendinnen. Doordat Maaïke thuis is kan ze heel erg genieten van de ontwikkeling van Aron. Maaïke en Gerben zijn ervan overtuigd dat de liefde en aandacht van ouders van groot belang is voor de kinderen en ze zijn dankbaar dat ze in de gelegenheid zijn om er te kunnen 'zijn' voor het gezin.



# Nadere kennismaking met Gerben en Maaïke Verheul..(vervolg)

Gerben stemde hier mee in en vulde aan dat we het tegenwoordig zo druk hebben omdat alles maar snel en sneller moet. Hierdoor hebben we nog nauwelijks tijd voor het gezin en geloofszaken.

Dit gezegd hebbend vertelde Gerben dat het onderwerp 'tijd', en wat we ermee doen, het thema is bij het mannenontbijt en hij was daar bijzonder enthousiast over. Daarbij kwam een mooi voorbeeld voorbij. Het schip van Maaïkes vader werd vaak bij eenzelfde bedrijf geladen met een kraan. Op een gegeven moment kwam er een hele grote kraan waardoor het laden aanzienlijk sneller ging. Je zou verwachten dat de werkdruk hierdoor af zou nemen maar het tegendeel bleek waar. De volgende stap die het bedrijf zette was geen verkorting van de werkweek maar een verlenging ervan.



## Fietsen

Aansluitend op bovenstaand verhaal vertelt Gerben dat hij meestal met de fiets naar zijn werk bij het Scheepvaart & Transport College in Rotterdam gaat. Het kost hem een uur maar hij komt door het fietsen lekker ontspannen op zijn werk en heeft dan ook al gesport. Daarnaast streeft Gerben ernaar om de auto zoveel mogelijk te laten staan – een principiële keuze.

Het zal duidelijk zijn dat ons gesprek niet alleen over koetjes en kalfjes ging al moet worden opgemerkt dat de sfeer heel gemoedelijk was, maar dat was niet zo moeilijk want we zaten heerlijk buiten in het zonnetje te genieten. Inmiddels had ik in het voorbijgaan een grote boekenkast in huize Verheul gezien. In de kast staan nog veel boeken van Betty en er staan ook nogal wat kinderboeken. Op mijn vraag welk boek Maaïke en Gerben het mooist vinden kwam het antwoord dat ze hun laatst gelezen boek vaak het mooist vinden. Toch vertelde Maaïke, enthousiast over het boek 'Thuiskomst' van Randy Alcorn. Het verhaal gaat over de vriendschap tussen de Amerikaanse Ben en de Chinese Li, die beiden christen zijn en in de VS studeren en professor worden. Als de Chinese Li terugkeert naar zijn thuisland China wordt hij daar afgewezen als professor en hij wordt als christen vervolgd. Hij wordt opgepakt en moet in een werkkamp kerstverlichting in elkaar zetten. Als Ben twintig jaar later naar China reist, om zijn studievriend te ontmoeten, komen ze in een situatie terecht waarin ze moeilijke keuzes moeten maken. In dit boek komt christenvervolg ter sprake maar het laat je ook nadenken over goedkope kerstverlichting. Als je weet dat er ergens ter wereld goedkope spullen, worden gemaakt door verdrukte mensen dan ga je nadenken over de vraag of je die goedkope spullen wil kopen. Zowel Maaïke als Gerben vinden het leuk om boeken te lezen die een boodschap uitdragen. In dit geval gaat het om christenvervolg en (vooral om) de keuzes die je als christen moet maken.

'Hoe duur was de suiker?' zei Gerben. Ik werd door deze vraag op het verkeerde been gezet. Het was geen vraag maar is de titel van een boek. In dit boek komen de gruwelijke praktijken van slavernij in Suriname aan de orde en er wordt beschreven hoe goedkope suiker slechts goedkoop kon zijn over de ruggen van de slavenarbeiders. Dat is een ander verhaal dan de thrillers die Gerben voorheen graag las. Ook 'Peretti' staat in de boekenkast. De boeken van deze schrijver – zoals 'Duisternis aanwezig' gaan over de (voor ons) onzichtbare strijd tussen engelen en demonen. Je hoeft het niet eens te zijn met wat er wordt beschreven maar, het zet je aan het denken – en daar houden Gerben en Maaïke wel van.

Zo ongemerkt hebben we het over de Bijbel. Zowel Gerben als Maaïke kennen geen mooiste verhaal van de Bijbel. Op het ene moment kan een verhaal uit de Bijbel je heel erg aanspreken maar in een andere situatie kan je zomaar bemoedigd worden door een totaal ander verhaal en dan is dat het mooiste verhaal uit de Bijbel.



# Nadere kennismaking met Gerben en Maaïke Verheul..(vervolg)

Toch vertelt Maaïke dat ze het verhaal van Genesis heel mooi vindt. Vooral op het punt waar de mens een fout maakt - de zondeval - daar heeft God al meteen een reddingsplan. 'Gods verhaal stopt niet bij onze miskleunen' zegt Maaïke. Dat gold toen en dat geldt (gelukkig) nog steeds.

Gerben vertelt dat het begin van het boek Openbaring hem op dit moment erg aanspreekt omdat hier beschreven wordt wie er over de aarde regeert. Het is, zo vertelt Gerben, geruststellend te lezen dat Jezus Christus met macht is bekleed. Als je dat weet kun je verder met het lezen van het boek Openbaring en je kunt dan ook verder met je leven. Ons wacht een fantastische toekomst, je zou daar toch naar uit moeten zien zoals een kind naar een verjaardag uitkijkt. Opnieuw begon Gerben over het mannenontbijt en dat deed hij zo enthousiast dat ik terplekke besloot om daar ook naar toe te gaan (maar dat terzijde).

Gerben vertelt dat hij blij is dat hij klaar is met zijn opleiding tot docent. Hierdoor heeft hij nu weer wat meer tijd voor andere zaken, maar hij is wel enthousiast over de minor die hij, nog niet zo lang geleden, op het gebied van psychologie heeft gedaan. Wellicht komt hier nog eens een vervolg op. Ook Maaïke voelt er wel voor om zich wat nader te verdiepen in de psychologie want, zo zegt ze, daar kan je veel mee in het dagelijks leven. (Hier moeten we in een volgend gesprek nog maar eens dieper op ingaan).

Maar, net zoals de psychologie je kan helpen kunnen ook liederen je tot steun zijn. In rap tempo worden de Psalmen genoemd als bieder van houvast. Toen Betty ziek was, en Gerben er soms behoorlijk doorheen zat, gaven liederen hem troost en zicht op de toekomst.

Muziek biedt veel. Met kerst konden we genieten van de, met hoop doordrenkte 'Messiah' met het machtige 'hallelujah'. En hoe mooi was het niet toen in de 'coronatijd' via 'Nederland zingt' door mensen uit alle kerken samen het lied 'U geeft rust' werd gezongen. Op deze manier vielen de kerkmuren weg – prachtig was dat.

## En ook de zee zo woest en diep

Toen ik weer thuis was, heb ik de tekst van 'U geeft rust' even opgezocht:



De zinsnede over de woeste zee vormt een mooie verbinding naar het zeemansleven dat Gerben gekend heeft. Hij was opgeleid als maritiem officier. Dat is een opleiding tot machinist en stuurman in één. Na een aantal jaren als stuurman gevaren te hebben, heeft hij daarna nog elf jaar als kapitein op de grote vaart gewerkt. Toen Gerben daar over vertelde herinnerde ik me dat hij ooit betrokken was bij een bijzonder avontuur en daarom vroeg ik hem ernaar. Het verhaal staat op de volgende pagina in een kader:

# Nadere kennismaking met Gerben en Maaïke Verheul..(vervolg)

In 2011 voer Gerben met zijn schip over de Adriatische Zee van Venetië naar Oekraïne. Het was met windkracht 8 slecht weer waarbij de golven wel zo'n vier meter hoog waren. Op een gegeven moment zond de Griekse kustwacht een bericht uit dat er een vissersboot met 150 mensen aan boord in moeilijkheden verkeerde. De vissersboot bevond zich op een uur varen van het schip waarop Gerben en zijn broer voeren. In allerijl werden er voorbereidingen getroffen om een reddingsactie uit te voeren. Gelukkig had men een ervaren bemanning en was er extra eten en drinken aan boord omdat er een piratengebied moest worden gepasseerd. Daarnaast was er voorin het schip een ruim leeg waarin mensen konden worden opgevangen. De reddingsactie slaagde en uiteindelijk werden er geen 150 maar 226 vluchtelingen uit hun benarde situatie gered en naar het eiland Korfoe gebracht.

Gerben en Maaïke houden er nog steeds van om te varen maar nu doen ze dat om te ontspannen. Gelukkig varen er nog steeds veel familieleden van Maaïke en kennen ze de luxe dat ze kunnen kiezen uit maar liefst zeven schepen als ze een keertje en stukje willen meevaren.

Van het zeemansleven van Gerben is het maar een kleine stap naar de opleiding van zoon Joost (17) want die is bijna matroos en wil daarna verder gaan leren voor schipper. Hij doet dat via een traject van leren en werken waarbij hij in de omgeving van Rotterdam op een kraanschip werkt.

Jasmijn (15) wil, net als Betty en Maaïke dat deden, een opleiding in de zorg gaan volgen en denkt daarbij met name in de richting van kinder-verpleegkunde.

## Appostelapp

Via de appostelapp van de kerk krijg je een gezicht bij een naam, zei Gerben op een gegeven ogenblik. Dat is wel handig want ik weet soms (nog) niet de juiste naam bij verschillende gezichten van mensen uit onze kerk. Ik proefde hieruit dat Gerben en Maaïke graag meer mensen in onze gemeente wat beter zouden willen leren kennen. Misschien biedt dit verhaal een aanknopingspunt om eens een gesprekje met hen aan te gaan. Ik kan je dat aanraden want ons gesprek verliep buitengewoon prettig. Het nadeel voor mij was dat ik af en toe vergat dat ik bezig was met een interview. Het zij zo.

Johan Alderliesten



# Het verhaal achter het lied

We zingen ze jaar in, jaar uit en kennen veel liederen van binnen en buiten – of toch niet helemaal? Achter veel bekende christelijke nummers schuilen verhalen die je waarschijnlijk niet kent. Vorige maand vertelden we iets over 'Amazing Grace'. Deze keer geven we opnieuw wat achtergrondinformatie over een bekend lied.

## Jezus Overwinnaar

Het aanbiddingslied 'Jezus Overwinnaar' is miljoenen keren gestreamd op YouTube. Het nummer ontstond in 2019, in de huiskamer van zangeres Eline van Dijk. In een interview met het Nederlands Dagblad vertelde ze dat het haar eigenlijk is overkomen.

"Liedjes schrijven was nooit deel van mijn leven. Ik nam het niet serieus. Tijdens een conferentie in Nijkerk was er ruimte voor spontane aanbidding – dan ga je 'buiten' een bestaand lied om. Ik zong toen het refrein van 'Jezus Overwinnaar': 'Naam boven alle namen' en iedereen zong mee. Reyer van Drongelen, die al langer meeloopt in de worshipwereld, was die avond deel van de band en hoorde het dus ook. Eenmaal thuis heb ik een blauwdruk voor 'Jezus Overwinnaar' geschreven. Later hebben Reyer en ik samen verder geschreven. Toen Reyer het resultaat aan Kees Kraayenoord liet horen, dacht Kees dat het nóg beter kon. Toen hebben we het met z'n drieën afgemaakt".

Tijdens de coronapandemie kreeg het lied een extra betekenis. Het werd gezongen tijdens de online kerkdiensten, thuis en in digitale gebedsgroepen, waardoor mensen ondanks de onderlinge afstand verbondenheid ervaarden.

Grotendeels overgenomen uit het blad 'Visie' van de Evangelische Omroep.

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw  
Want U bevrijdt en geeft leven  
Elke storm verstilt door de klank van uw  
stem  
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt  
U baant de weg van overwinning  
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer  
Naam boven alle namen, hoogste Heer

[Chorus]

Voor eeuwig is Uw heerschappij  
Uw troon staat onwankelbaar  
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote  
naam  
Jezus, overwinnaar

De duisternis licht op door U  
De duivel is door U verslagen  
Dood waar is je macht;  
Waar is je prikkel gebleven?  
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag  
De hemel juicht voor onze Koning  
En de machten van de hel weten Wie er  
regeert:

Naam boven alle namen, hoogste Heer!



# Kerstprojectkoor 2026

Samen zingen, samen leren, samen beleven, samen belijden, samen lachen en samen een prachtig concert geven tot eer en glorie van Hem.

DOE MEE met het kerstprojectkoor 2026!

Dit jaar wil Martin de Jong graag opnieuw aan de slag met een projectkoor. Dit keer voor een kerstconcert op 22 december 2026 in de Ichtuskerk in Alblasserdam. Martin en ik zijn al samen in de kerstliederen gedoken en er ontstaat inmiddels een mooi programma van traditionals, Martin's eigen songteksten en de welbekende kerstliederen waarmee ook het publiek kan en mag meezingen.

Anders dan andere jaren hoeft de muziek NIET uit het hoofd geleerd te worden. Je mag dus gewoon je muziek bij je houden tijdens het concert. Voor sommigen vast een hele geruststelling :-)

We gaan starten op dinsdag 14 april 2026 in de Ichtuskerk, Scheldeplein 2, Alblasserdam. Om 20.00 uur staat de koffie/thee klaar. Om 20.30 uur start de repetitie en die eindigt om 22.00 uur. In principe repeteren we dus elke dinsdagavond maar soms is de kerkzaal dan niet beschikbaar en wijken we uit naar de woensdag.

De contributie bedraagt 20 euro per maand, en éénmalig 20 euro voor de muziek.

Martin en ik hopen van harte dat je enthousiast bent geworden van dit bericht en mee wilt doen. Je kunt je aanmelden via email: [Kerstproject2026@gmail.com](mailto:Kerstproject2026@gmail.com)

Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust via dit emailadres.

Tenslotte: iedereen mag meedoen, dus neem gerust iemand mee.

We hopen je te zien op 14 april!

Martin de Jong en Marianne de Jong



# Een gedicht

Veel mensen vinden het leuk om in hun vakantie een kerk te bezoeken. Een echtpaar uit onze gemeente bezoekt ook regelmatig een kerk en dan vinden ze vaak iets bijzonders. Dit keer komt de bijdrage uit de protestantse kerk van Ootmarsum.

## *Opstaan stopt niet bij Pasen*

*De opstanding van Jezus, wat een verhaal  
daar op Golgotha, een heuvel kaal  
maar wat een impact op ons als mens  
opstaan uit de dood, is dat niet ons aller wens?*

*De 'schedelplaats' met drie kruizen op de top.  
Voor twee van hen geen definitieve stop.  
Met Jezus betrad een misdadiger het paradijs  
wat was Gods Zoon toch wereldwijs.*

*Hoe mooi is het dat de steen is weggerold,  
een open graf dat harten samen versmolt.  
De Maria's, waren de eerste getuigen,  
om nooit meer voor de dood te buigen.*

*Door deze opstanding blijven we geloven  
dat na de dood het leven nooit zal doven.  
In alles blijven we ons leven gedenken:  
altijd behoort jouw naam tot Gods geschenken.*

*Opstaan stopt niet bij Pasen, dat weten we zeker.  
Nooit meer tot het uiterste, we drinken uit zijn beker.  
Zijn overwinning, na een Rollercoaster leven,  
heeft ons, vol geloof, een 'wereld' vol hoop gegeven!*



# Vacaturebank

We zijn blij dat ons maandblad de 'Ontmoeting', na afwezigheid in de coronaperiode, weer verschijnt. Om ideeën op te doen kijken we soms in andere kerkbladen en zo zag iemand uit onze gemeente in 'het Venster' van de Hervormde Gemeente Maranatha een overzicht met vacatures. Het leek haar een goed idee om ook voor onze gemeente een dergelijke lijst op te stellen en de redactie ging daarin mee. We hebben contact gezocht met de redactie van 'het Venster' en die hadden een aantal tips voor ons waar we dankbaar gebruik van zullen maken.

Graag ontvangen we informatie om deze vacaturebank te gaan samenstellen en te onderhouden en daarvoor zoeken we nog een beheerder van de vacaturebank.

Vacature voor...	Hoewel tijd kost het ongeveer?	Per wanneer?	Contactpersoon
Beheerder van de vacaturebank	minder dan 1 uur per week	Per direct	Johan Alderliesten
Kerkauto	1 x per kwartaal	Per 1 mei	Ben Alderliesten

# Hulp gezocht



# Kerkelijke stand



**Overleden:**

Op 78-jarige leeftijd:  
Mevr. J.M. (Annie) Monster-Tettelaar,  
Marslaan 111 (wijk E)  
Op 80-jarige leeftijd:  
Dhr. M. (Mart) Monster  
Marslaan 111 (wijk E)



**Nieuw ingekomen:**

Mevr. S. (Sary) Holtrust-van Wingerden  
Strevenaer 7 (wijk A)



**Gedoopt:**

Op 1 maart is Rosie gedoopt; dochter van Bas en Mirjam Noorland  
Watermunt 25 (wijk A)



# Rooster Kerkauto april

## 'Waellant'

## Molenaarsgraaf

## 'de Haven'

5 – 4 – 2026  
12 – 4 – 2026  
19 – 4 – 2026  
26 – 4 – 2026  
3 – 5 – 2026

H. Stam  
L. van Heukelum  
J. Millenaar  
P.J. Witter  
J.G. Molenaar

C. Hoogeveen  
C. Stam  
M.R. Zaagman

Sj. van Buren  
W. de Jong  
B. de Zwart  
W. Neven  
H. van Vliet



# Missionaire Welkomstdienst

**Zondag 12-4-2026 17.00 uur**

Maranathakerk

Mattenbies 1

Nw-Lekkerland

Voorganger: Ds. B. Davelaar

M.m.v.: Dhr. L. Verhaar

Is.m.: De Ontmoetingskerk

**Dienst- Muziek- Soep eten**



**NEEM JE BUREN MEE**

**VAN HARTE WELKOM**



# Techniek



## Een bijdrage leveren aan een kerkdienst?

Iets zeggen?

Iets laten zien?

Een poster tonen?

Iets anders doen?

In de vorige Ontmoetingen staat een uitgebreide instructie en ook op de website van onze kerk is die te vinden. Zijn er nog vragen? Neem dan contact op met:

Gerhard Voerman [gerhardvoerman@proton.me](mailto:gerhardvoerman@proton.me); **(let op nieuw!)**

Jorik van den Herik [jorikbvdh@gmail.com](mailto:jorikbvdh@gmail.com);

Bert de Zwart [jenbdezwart@gmail.com](mailto:jenbdezwart@gmail.com)



# Moois uit de buurt



Heeft u of jij ze al gezien in de polder? De Grutto is er weer! Na hun lange reis uit Afrika komen ze in Nederland om hier te broeden en hun jongen groot te brengen. Ard Valk wist deze mooie Grutto te fotograferen!

Ook een mooie foto gemaakt die u met ons wilt delen?  
Stuur hem dan op naar: [ontmoeting@ontmoetingskerknl.nl](mailto:ontmoeting@ontmoetingskerknl.nl)



# Data



Het streven is dat u op de eerste zondag van de maand een nieuwe 'Ontmoeting' heeft ontvangen. Dit betekent dat de volgende 'Ontmoeting' op D.V. 3 mei verschijnt. De uiterste inleverdatum is twee weken voor de verschijningsdatum die derhalve gesteld is op 18 april.

U kunt uw artikelen per email versturen naar: [ontmoeting@ontmoetingskerknl.nl](mailto:ontmoeting@ontmoetingskerknl.nl)

