

# Het Nieuwe Kerkblad



## LICHT VAN VREDE

Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant



Vroeger bij ons thuis kwam de kerstboom er pas na 20 december in. Die dag was mijn moeder jarig en de kamer was simpelweg te klein voor alle visite én een kerstboom. Ik weet nog dat mijn zus en ik dat helemaal niet leuk vonden. Ongeduldig als we waren versierden we toch de kamer nog iets met klokken en een kerststukje. 21 December kwam de boom in huis en versierden we deze met glanzende ballen en mooie lichtjes. Ik vond het magisch. Wanneer je 's morgens als eerste beneden kwam en dan de lichtjes van de boom aanded. Als ik het er met mijn vader over heb dan zegt hij: "dat waren mooie tijden. Maar ja..."

Kerst verandert. De manier waarop je het viert en met wie. Wanneer ik dit schrijf, hebben we net mijn vader verhuist naar een verzorgingshuis. Een fijne plek met zorg en veel mensen die hij kent. Dan viert hij dit jaar kerst met ons én oude bekenden, maar niet meer in zijn eigen huis waar zoveel herinneringen zijn.

Kerst verandert. De manier waarop je het viert en met wie. Hoe is dat voor jou? Wie mis je dit jaar? Wat is je bijgebleven van vroeger, van het vieren van Kerst bij jou thuis?

Dit jaar mogen we weer samenkomen in het kerkgebouw. Ik kijk er erg naar uit. We gaan vieren en delen. We wensen elkaar een goede Kerst en zingen van vrede.

Kerst verandert, maar het kerstverhaal niet. We horen dat aloude evangelieverhaal. De geboorte van Jezus. Het zingen van de engelen. Het aanbidden van het Kind dat vrede brengt. Het kerstverhaal verandert niet, maar wel de manier waarop wij er naar luisteren. Dit jaar is het weer anders dan vorig jaar, want wat er gaande is in de wereld en in jouw leven kleurt het verhaal. Het Kind dat wordt geboren noemen we Vredevorst. Waar in jouw leven heb jij vrede nodig? Waar in jouw leven verwelkom jij Hem?

ds. Karolien Zwerver

## Kerkdiensten

### ZATERDAG 24 december-Kerstavond

#### BIDDINGHUIZEN-De Voorhof

18.15 uur: mw. I. van Ruler-Oosterkamp

COLLECTES voor: sponsorkind + kika en werkgroep- en organisatiekosten

#### SWIFTERBANT-De Hoeksteen

21.30 uur: ds. G. Lubbersen

COLLECTES: Eigen evangelisatiewerk, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds

### DRONTEN-De Ark

20.00 uur: Evert Jan Broekhuizen, jongerendienst

22.00 uur: ds. K. Zwerver

COLLECTES voor: diaconie en jeugdwerk, deurcollecte t.b.v. HR-commissie

### ZONDAG 25 december-Eerste Kerstdag

BIDDINGHUIZEN-De Voorhof

10.00 uur: ds. R. Bos, Harderwijk

COLLECTES voor: pastoraatskosten en werkgroep- en organisatiekosten

< Vervolg zie pagina 2 >



**Colofon**

**Uitgave 1x per 14 dagen:**

Stichting Het Nieuwe Kerkblad Dronten in samenwerking met: digidruk VANDENHUL BV

**Redactie:**

Kopij inleveren uiterlijk maandag 9.30 uur: Ina Huisman - Schutrups  
 Reveweg 12, 8251 PW Dronten.  
 Tel. 0321-312197  
 Bij voorkeur per mail: hetnieuwekerkblad@solcon.nl

**Abonnementen:**

Opgave en beëindiging van abonnementen, doorgeven van adreswijzigingen, advertenties, familieberichten e.d. bij de redactie op bovenstaand adres.  
 Prijs € 18 via Post, € 8,50 via email per half jaar, bij vooruitbetaling te voldoen vóór 15 januari, respectievelijk vóór 15 juli.

**Bankrekening:**

NL53 ABNA 0597 9150 75  
 onder vermelding van adresgegevens

*NB. In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in het kerkblad alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere of commerciële doeleinden te gebruiken.*

**SWIFTERBANT-De Hoeksteen**

10.00 uur: ds. G. Lubbersen  
 COLLECTES: Kerkinactie, Pastoraat, Alegeemeen Onderhoudsfonds

**DRONTEN-De Ark**

10.00 uur: ds. T. de Ruijter  
 19.00 uur: ds. J. Visser, GB-dienst  
 COLLECTES voor: ZWO en kerk, deurcollecte t.b.v. HR-commissie

**ZATERDAG 31 december-oudejaarsavond**

**BIDDINGHUIZEN-De Voorhof**

19.00 uur: gemeenteleden  
 COLLECTES voor: pastoraatskosten en werkgroep- en organisatiekosten

**SWIFTERBANT-De Hoeksteen**

19.00 uur: ds. J. Woltinge  
 COLLECTES: Eindejaarscollecte eigen gemeente, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds

**DRONTEN-De Ark**

19.30 uur: ds. K. Zwerver  
 COLLECTES voor: diaconie en gemeente-opbouw, deurcollecte t.b.v. HR-commissie

**ZONDAG 1 januari**

**BIDDINGHUIZEN-De Voorhof**

11.00 uur: ds. R. Bos, Harderwijk  
 COLLECTES voor: Betty Dekkerfonds Dronten en werkgroep- en organisatiekosten

**SWIFTERBANT-De Hoeksteen**

10.30 uur: ds. G. Lubbersen  
 COLLECTES: Diaconie, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds

**DRONTEN-De Ark**

10.00 uur: ds. T. de Ruijter  
 19.00 uur: dhr. D.J. Steenberg  
 COLLECTES voor: diaconie en pastoraat

**ZONDAG 8 januari**

**BIDDINGHUIZEN-De Voorhof**

10.00 uur: mw. J. Aantjes - Lubbersen, Eerbeek  
 COLLECTES voor: pastoraatskosten en werkgroep- en organisatiekosten

**SWIFTERBANT-De Hoeksteen**

10.00 uur: ds. D. Wolse  
 COLLECTES: Kerkinactie, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds

**DRONTEN-De Ark**

10.00 uur: ds. R. van Haeringen  
 19.00 uur: Sing in  
 COLLECTES voor: diaconie en onderhoud

**SAMEN**



**REDACTIONEEL**

Op 2 januari wordt het eerste kerkblad van 2023 gemaakt. Fijne dagen toegewenst.

**BIDDINGHUIZEN - WWW.PGBIDDINGHUIZEN.NL**

PREDIKANT: MW. DS. M. L. VAN DE BUNT, DE SALLANDSE ROE 23, 8252 JW DRONTEN  
 (TOT MEDIO JANUARI 2023 MET VERLOF )

PASTORAAT CONTACTPERSOON: DS. F. A. SLOTHOUBER, BLOEMSTRAAT 3, 8012 VN ZWOLLE  
 TEL. 06 57067821 – E-MAIL: DSFASLOTHOUBER@GMAIL.COM.

**MANNA**

**WEEK 25 DECEMBER T/M 7 JANUARI**

Zo 25	Titus 3:1-14	Doe altijd het goede
Ma 26	Romeinen 2:17-29	THartsgesteldheid
Di 27	Romeinen 3:1-8	De Joden als eerst
Wo 28	Romeinen 3:9-20	De wet leert ons wat zonde is
Do 29	Romeinen 3:21-31	Kun je je ergens op laten voorstaan?
Vr 30	Romeinen 4:1-12	Abraham de verbinder
Za 31	Romeinen 4:13-25	Door het geloof..
Zo 1	Numeri 6:22-27	Moge de Heer u zegenen
Ma 2	Psalm 89:1-19	Eeuwige liefde
Di 3	Psalm 89:20-38	Nooit breek ik mijn woord
Wo 4	Psalm 89:39-53	Waar is uw liefde van vroeger?
Do 5	Numeri 9:15-23	De wolk die rust
Vr 6	Matteüs 2:1-12	Waar is de koning?
Za 7	Matteüs 2:13-23	Een vroege vlucht

**BIJ DE DIENSTEN**

**ZATERDAG 24 DECEMBER**

**Avonddienst-Kerstavond**

Samen met leiding van de Kinderkerk, Basiscatechese, Jeugdkring, en leden van de Werkgroep Jeugdvorming heb ik deze viering voorbereid. Die laatste werkgroep had gedachten over een jeugddienst, en dat is het ook geworden: een viering waar veel kinderen en jongeren aan meedoen, en over meegedacht hebben. Het thema dat we hebben gekozen is: Laat je verrassen! We kunnen blij verrast zijn met iets onverwachts dat ons overkomt; maar het onverwachte kan ons ook uit het veld slaan. Het is een korte viering, zodat iedereen op tijd is voor Zingen onder de toren.

Ineke van Ruler - Oosterkamp





**Collecte: Stichting Kika en sponsorkinderen kinderkerk**

De kinderkerk wil de collecte bestemmen voor stichting KiKa (Kinderen Kankervrij) en de sponsorkinderen Kwasi en Isaiah. Jaarlijks worden er meer dan 4000 acties voor KiKa georganiseerd door het hele land. Bijvoorbeeld door scholen, clubs, instellingen, bedrijven en particulieren. Deze inkomsten zijn voor KiKa en de onderzoeken naar kinderanker heel erg belangrijk. De diaconie en de kinderkerk bevelen deze collecte van harte bij u aan.

**Zingen onder de Toren**

Gelukkig kan dit jaar deze traditie doorgaan. Op Kerstavond willen we met vele inwoners van Biddinghuizen samen kerstliederen zingen. Maris Sonores zorgt hierbij traditiegetrouw voor de muzikale begeleiding. Jezus, Jozef en Maria heten jullie van harte welkom in de stal. En ook de herders en hun schapen zullen op bezoek komen. We staan dit jaar in het zicht van de toren op het (markt)Plein. We beginnen met zingen om 19.00 uur, na afloop van onze dienst. Om de kelen te smeren zullen er warme drankjes worden geserveerd. U bent dus van harte uitgenodigd om mee te komen zingen!

De Voorbereidingsgroep

**Het welkom heten van kerkbezoekers**

Vandaag heet de volgende persoon u / jullie hartelijk welkom: Janny Muilwijk

**DE KOMENDE ZONDAGSDIENSTEN IN DE KERK**

De twee komende zondagen hebben elk een bijzonder karakter. Het zijn dagen met gemengde gevoelens. Aan de ene kant zijn we blij dat we weer samen kunnen komen op deze dagen aan het einde van het jaar en het begin van het nieuwe. Twee jaar is dat niet mogelijk geweest. Geen liederen, geen kerstvieringen, geen oud en nieuw met familie of vrienden. Tegelijk is het juist daardoor dat dit jaar lege stoelen zo extra voelbaar zijn omdat die ene geliefde of die goede vriend(in) er niet meer is. Ik wens u allen de troost en de bemoediging toe die uitgaat van de verkondiging van Kerst: God is ons welgegend, Hij deelt zichzelf met ons, Hij omvat ons in zijn eindeloze liefde. Ik hoop dat u iets van die vreugde zult ervaren hoe uw levensomstandigheden ook zijn.

**ZONDAG 25 DECEMBER - EERSTE KERSTDAG****Ochtenddienst**

Vanmorgen komen we samen rond het Kerstevangelie. Deze dienst horen we het Kerstevangelie in de versie die Lukas ons overlevert. Daarnaast is er ruimte om te zingen-we zingen veel en we zingen bekende Kerstliederen. Er is ook alle reden om te zingen. We vieren immers dat God in ons midden is komen wonen in Jezus van Nazareth. Hij is één van ons geworden, deelt met ons wat ons mens-zijn inhoudt. Hij weet wat ons in beweging houdt en wat onze gang in het leven belemmert. Daar zal het in de prediking over gaan. Er zijn naast de organist, live koperblazers van Maris Sonores om de dienst muzikaal te ondersteunen. We beginnen om 10.00 uur met de dienst, maar daarvoor gaan we al samen zingen. Dus: kom op tijd of schakel op tijd in.

**Kinderkerk**

Op deze eerste kerstdag staat er bij de ingang van de kerk weer een standbeeld van een vrouw en een bordje met 5 namen erop. Haar naam noem ik niet. Die mogen jullie en alle andere mensen raden. Kijk goed wat de vrouw in haar armen heeft. Dan is het misschien niet zo moeilijk om te raden wie deze vrouw is. Over haar kan ik het volgende vertellen: Zij was een jonge vrouw uit Nazareth en werd door God uitgekozen als moeder van de Heer.

In de kinderkerk horen jullie het verhaal van deze vrouw en gaan we een lichtje maken.

Zien we jullie op eerste kerstdag?

**Collecte: Pastoraat**

De 1e collecte is bestemd voor pastoraat. De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. U kunt een bijdrage overmaken o.v.v. collecte pastoraat op rekeningnummer NL88 RABO 0373 7404 41 t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen, o.v.v. Collecte Pastoraatkosten. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

**Het welkom heten van kerkbezoekers**

Vandaag heet de volgende persoon u/jullie hartelijk welkom: Coby de Boer.

**ZATERDAG 31 DECEMBER****Avonddienst-Oudejaarsviering**

Vanavond willen we jullie om 19.00 uur uitnodigen, om naar de oudejaarsviering te komen. Zo tussen eten en de olieballen willen we nadenken over het thema: Samen op weg naar een hoopvolle toekomst. De dienst is door gemeenteleden van onze gemeente en de parochie voorbereid en zal ook door gemeenteleden geleid worden.

**Collecte: Pastoraat**

De 1e collecte is bestemd voor pastoraat. De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. U kunt een bijdrage overmaken o.v.v. collecte pastoraat op rekeningnummer NL88 RABO 0373 7404 41 t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen, o.v.v. Collecte Pastoraatkosten. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

**Het welkom heten van kerkbezoekers**

Vandaag heet de volgende persoon u/jullie hartelijk welkom: Marie Menkveld.

**ZONDAG 1 JANUARI-NIEUWJAARSDAG****Ochtenddienst**

Een week later, op 1 januari, zijn we dan in een nieuw jaar aangekomen. De aanvangstijd is 11.00 uur. Vóór de dienst is er ruim gelegenheid om elkaar nieuwjaarswensen te doen toekomen. Daarna is er een korte viering waarin we de Schriften openen om woorden van hoop en bemoediging te horen en we leggen onze gedachten over het nieuwe jaar aan God voor in onze gebeden.

ds. Rein Bos

**Kinderkerk**

Hallo jongens en meisjes. Vandaag, zondag 1 januari, is er voor een keer geen kinderkerk. Wij zien jullie graag weer volgende week zondag 8 januari.

**Collecte: Pastoraat**

De 1e collecte is voor pastoraat. De kern van pastoraat is omzien naar

## 4 Biddinghuizen

elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. U kunt een bijdrage overmaken o.v.v. collecte pastoraat op rekeningnummer NL88 RABO 0373 7404 41 t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen, o.v.v. Collecte Pastoraatkosten. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

### ACTIEF BIJ DE EREDIENST

Zaterdag 24 december

Ouderling van dienst: dhr. Dries van Dijk

Lector: mw. Nienke Knoester

Zondag 25 december

Ouderling van dienst: dhr. Jan Post

Lector: mw. Ineke van Ruler

Oppas: Corien Deetman

Zaterdag 31 december

Ouderling van dienst: dhr. Wim Keijzer

Lector: mw. Corry van Dijke

Zondag 1 januari

Ouderling van dienst: dhr. Jan van Woerden



Lector: mw. Elly Weijers

### BERICHTEN UIT DE GEMEENTE

#### Licht der wereld

Kerst, Jezus is geboren. Het is een prachtig feest dat wij weer mogen vieren. De kern van het feest is dat God dichtbij de mensen komt. In Jezus komt Hij bij ons wonen. Hij wordt mens. Die grote God, de Schepper van hemel en aarde komt in Zijn schepping wonen, wordt een schepsel. God moet er wel veel voor over hebben om dicht bij mensen te leven. Hij heeft er blijkbaar alles voor over om dichtbij ons te leven, om met ons mee te leven, zelfs armoede, uitsluiting, vervolging en haat. Hij wordt een vluchteling. Want Jezus, de Zoon van God wordt niet heel hartelijk ontvangen in deze wereld. Hij wordt ook wel Immanuël genoemd: God met ons. Hij wordt een van ons. En zo kan Hij ons begrijpen. Het zijn allemaal grote woorden. Het begint met 'Geen plaats in de herberg'. En als Jezus dan geboren is en in een kribbe wordt gelegd, in een voerbak voor dieren, dan zal snel een vervolging beginnen, de kindermoord in Bethlehem. Een koningskind kunnen we niet gebruiken ...Het begint heel klein. In een kwetsbare baby kwam Hij in onze wereld. Kerst, God komt heel dichtbij. En jij? Jij mag heel dichtbij Hem komen, precies zoals je bent. Met je leven, je verdriet, je vreugde, je wonden en je zonden knielen bij dit Kind. En Zijn licht zal schijnen over jou en in jou. Daar wordt jij een ander mens van, een



lichtpuntje. Jij mag zo Zijn licht verder laten schijnen. Ik wens u allen een heel gezegend Kerstfeest en een goed begin van een nieuw jaar.

#### Overlijden

In de nacht van donderdag op vrijdag 16 december is overleden de heer Henk van Dijk, in de leeftijd van 86 jaar. Echtgenoot van Carla van Dijk - de Swarte, vader en opa. Henk woonde met zijn vrouw Carla jarenlang aan De Landauer 32 en onlangs waren ze samen verhuisd naar woonzorgcentrum de Bunterhoek in Nunspeet. De afscheidsdienst is op vrijdag 23 december om 13.00 uur in De Voorhof, waarin pastor Jolanda Aantjes voorgaat. Ons meeleven en gebed gaan in het bijzonder uit naar Carla, de kinderen en kleinkinderen in deze dagen van afscheid. Het correspondentieadres is: Woonzorgcentrum De Bunterhoek, app. 93, Secretaris Boerhoutweg 11, 8071 HT, Nunspeet.

#### Meeleven met elkaar

Mevr. Sieta Kuipers, partner van Harm Bos, Jamboreelaan 48, is als alles goed is verlopen deze week ontslagen uit De Klimop in Harderwijk. Mevr. Josien van Veelen, Buitenkant 6, is thuisgekomen uit het ziekenhuis na een hersenbloeding om van daaruit verder te revalideren. Er zijn nog veel zorgen bij gemeenteleden die herstellende zijn van een operatie of ziek zijn. Zo is in de afgelopen tijd onze bloemengroet onder meer bezorgd bij Henriette Stuu, Klaversingel 53, zij is al geruime tijd ernstig ziek. Bij mevr. Coos Tip, De Deel 43, die geopereerd is aan een vernauwing in haar halsslagerader en bij dhr. Martin van der Star, Buitenkant 15, die revalideert na een hartinfarct. Alle zieken en zij die met ziekte of verlies te maken hebben binnen de familie-



of vriendenkring wensen we Gods liefde en bemoediging toe. Juist in deze tijd mogen we speciaal naar elkaar omkijken. Dat kunnen ouderen zijn, mensen die eenzaam zijn of die om een andere reden de decembertijd een zware maand vinden. Laten we elkaar in alle omstandigheden niet uit het oog verliezen.

#### Verjaardagspost

Op 28 december zijn er 2 jarigen, dhr. Tolsma, De Tas 42, hoopt 91 jaar te worden en dhr. Hakkers, Akkerhof 44, 90 jaar. Laten we ze een mooi pakket verjaardagswensen namens onze gemeente sturen! De kaartjes kunnen door de bus gedaan worden bij fam. Meijer, Hooiberg 22. Dan zorgen we dat de kaartjes op hun bestemming komen.

#### Pastoraal contact

Via de kerkmobiel 06 – 57067821 kunt u me bereiken als u graag wilt dat ik een keer op bezoek kom, u kunt me altijd uitnodigen voor een gesprek of bezoekje. Of laat het me weten als ziek thuis bent of opgenomen wordt in het ziekenhuis of geef het door aan scriba Coby de Boer. Schroom niet om ons te bellen als er wat speelt. We weten pas dat er iets speelt, wanneer we het horen.

Met een hartelijke groet, ds. Frits Slothouber



#### NIEUWJAARSZONDAGMORGEN

Op de eerste dag van het nieuwe jaar willen wij als kerkenraad iedereen uitnodigen vanaf 10.00 uur koffie/thee te komen drinken. Met wat erbij, en misschien is er ook nog een verduaalde oliebol om op te eten. We mogen elkaar dan, ieder in zijn eigen moerstaal, veel heil en zegen voor 2023 toewensen. Om 1.:00 uur is er dan een korte viering voor ons allemaal waarin ds. Rein Bos voorgaat. Wij hopen dat velen de weg naar de koffie/thee en de dienst willen nemen. Wij kijken er naar uit om elkaar te ontmoeten.

#### Bedankt

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor alle kaarten, die ik mocht ontvangen na m'n knieoperatie en verblijf in het ziekenhuis en De Klimop. Het heeft mij erg goed gedaan.

Sieta Kuipers





## BERICHTEN UIT DE KERKENRAAD

### Beste gemeenteleden,

Het is bijna Kerst. Na een tijd van voorbereiding en toeleven naar het geboortefeest is het dan eindelijk zover. Feest van het Licht dat in de wereld is gekomen. Het wordt steeds lichter om ons heen, laten wij ook lichtdragers mogen zijn voor een ander.

### Licht in het donker

Een jaarlijks en vertrouwd beeld is onze ster op de toren. Daarnaast de lampjes die in en aan de toren hangen en de feestelijke verlichting in de kerk met de grote hernhutter ster en de mooi versierde boom. Fijn dat dit alles weer brandt, dat zegt dat Licht sterker is dan het donker. Dank aan iedereen die erbij betrokken is en die ook dit jaar gezorgd hebben dat dit alles hangt en brandt.

### Dank aan alle vrijwilligers

In het laatste kerkblad van dit jaar willen we een welgemeend 'dank je wel' uitspreken aan al die vrijwilligers die ons kerkenwerk draaiende houden. Dank ook aan alle vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat het Adventsproject, de liturgische bloemstukken, de adventsroute door het dorp, kerstavondviering, zingen onder de toren en de kerkdiensten zo geweldig mooi zijn vormgegeven.

### Afsluitend

We blikken terug op de afgelopen maanden en kijken vast vooruit naar 52 nieuwe weken: 2023 ligt voor ons open. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? In ieder geval mogen we één ding weten: Hij is er bij! Elke nieuwe morgen, wat we ook doen en meemaken!

*Kijken met de ogen van een kind  
bevrijdt de wereld van zijn zorgen.*

*Licht dat wenkt, een dag die nieuw begint  
verkondigen de taal van morgen.*

Gezegende kerstdagen en een Hoopvol 2023 gewenst.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,  
Coby de Boer, scribaat@pgbiddinghuizen.nl,  
0321-333535

## OPROEP INRICHTING PASTORIE

Als diaconie zijn we druk bezig in de pastorie en we willen zorgen dat de basisbehoefte aanwezig is zodat er nieuwe bewoners in kunnen. Heeft u nog nette huisraad bv. grote eettafel, hoekbank of kasten ed. dan zijn wij daar heel blij mee. Het blijft dan nog wel even bij u in opslag totdat wij weten wanneer er bewoond gaat worden. U mag mij bellen om eventueel huisraad te schenken. Miëp van Hoof, tel. 06 – 51105371.

## VIND JIJ DE VREDE ONDERWEG TIJDENS DE ADVENTSROUTE?

De adventsperiode is weer aangebroken. De tijd van licht, gezelligheid en saamhorigheid. Maar waar vinden we die saamhorigheid? Het kinderliedje zingt over vrede: Vrede voor jou en vrede voor mij. Vrede voor wie het wil horen, Vrede begint met iets kleins als een kind, zo wordt de vrede geboren. Zou dat ons dan hoop geven? Dat eeuwenoude kerstverhaal over de geboorte van Jezus? Zal er dan vrede zijn? Kan dit verhaal hier verandering in brengen? Het verhaal geeft ons in ieder geval hoop. Het laat ons een klein lichtje ontsteken. En het laat ons samen stil staan bij dit lichtje van hoop. Wandel jij daarom ook mee in de adventstijd op zoek naar vrede? Want ook dit jaar is er weer een live adventskalender van 17 december tot en met nieuwjaarsdag. Dan zullen er door ons dorp vensters geopend worden om het vredeslicht rond te brengen. U kunt vanaf het info punt aan de Zaaivool 11 of via onze website een plattegrond vinden waar punten op aangegeven staan. En dan is

het zoeken naar de prachtig versierde ramen die te herkennen zijn aan een ster. Vergeet hierbij vooral ook niet je pen voor het oplossen van de puzzel. En als jij je samen met anderen kunt verwonderen over alle lichtjes en mag ontdekken en beleven wat de boodschap is, dan weten we zeker: Er is geen weg naar vrede, VREDE is de weg! Wij wensen jullie alvast een mooie wandeling toe.

## AGENDA/VERGADERSHEMA

9 januari Inloopmoment (19:00)

9 januari Kerkenraad

## KOPIJ

De kopij voor het volgende kerkblad kan ingeleverd worden tot zaterdag 31 december 19.00 uur. Let op! Dit is een kerkblad voor 2 weken. Graag zoveel mogelijk aanleveren per e-mail: psybesma@bhzn.net.nl of getypt op de Waterkant 11. Kopij die na zaterdagavond 19.00 uur binnenkomt kan helaas niet meer worden verwerkt voor het kerkblad van die week.



## SWIFTERBANT WWW.PGSWIFTERBANT.NL

**Ds. Gerda Lubbersen**

**Werkadres:** Kerkcentrum de Hoeksteen, Poort 19, 8255 AA Swifterbant | **Tel.:** 06-43106335

**Mail:** predikant@pgswifterbant.nl

**Jaap Werkman** - Tel. 06-5062 3355 - Kruidendreef 51, 8252 BL Dronten |  
pastoraalondersteuner@pgswifterbant.nl

## BIJ DE DIENSTEN

### ZATERDAG 24 december Kerstavonddienst

Voorganger in deze dienst is; ds. G. Lubbersen. Inloop vanaf 21.00 uur. Zie voor meer informatie bij: 'Pastoraaltjes'.

### ZONDAG 25 december – Eerste Kerstdag

Ds. G. Lubbersen gaat in de dienst op eerste kerstdag voor. (Zie: 'Pastoraaltjes')





## ZATERDAG 31 december – Oudejaarsdag

Op deze laatste dag van het jaar mogen we ds. J. Woltinge uit Zwolle begroeten als onze voorganger.



**Veel geluk en zegen in 2023!!!**

uur volgt dan een korte dienst.

## ZONDAG 8 januari

Deze zondag hoopt ds. D. Wolse uit Lelystad onze voorganger te zijn.



## PASTORAALTJES

### Kerstfeest

Iemand stuurde me deze week een appje: veel sterkte met alle kerkdiensten. Laat ik dan maar gelijk vertellen waar die drukte uit bestaat. We vieren als gemeente kerstfeest met twee diensten. De Kerstavonddienst en de dienst op eerste Kerstdag. De Kerstavonddienst heeft een laagdrempelig karakter. Neem vrienden en kennissen mee, vooraf is er al muziek en warme chocolademelk. Een heerlijke manier om al in de feeststemming te komen.

melk. Een heerlijke manier om al in de feeststemming te komen.



De dienst op Eerste Kerstdag heeft een meer ingetogen karakter. We zingen en luisteren naar muziek. Thema is dan: 'God met ons'.

*Ik kondig u met vreugde aan  
 Ik kondig u met vreugde aan:  
 het Licht vannacht voor ons geboren!  
 Immanuël – zo luidt zijn naam  
 die lachen zal in aller oren.*

*Ziehier de mens door God bedoeld:  
 een vonkje, klein – een kind zo teder.  
 Hij peilt de diepste pijn, Hij voelt  
 met hoeveel strijd leed wordt geleden.*

*Hij zal de vorst zijn vuur aandoen;  
 wat was verdord zal stervend leven  
 de winter door – tot zijn seizoen  
 met lentegroen u zal omgeven.*



*Ik kondig u met vreugde aan:  
 tot grote blijdschap is geboren  
 de mens die hemelhoog zal staan,  
 de Zon, de Zoon – Gods ochtendglorien!*

ds. A.F. Troost

## Gebed

Feest of geen feest, gebed blijft gewoon doorgaan. Denk aan al het geweld in de wereld. Mensen in Iran die met de dood worden bedreigd, omdat ze vragen om vrijheid. De landen in oorlog. Geweld dichterbij, in relaties en gezinnen. Vaak onopgemerkt. Denk aan iedereen die – om wat voor reden dan ook – opziet tegen de kerstdagen. Niet iedereen heeft het/kan het verplicht leuk en gezellig hebben op deze dagen. Dank voor de hoop die de komst van het kerstkind geeft. God met ons. Er is toekomst. Dank voor de mogelijkheid om weer samen Kerst te kunnen vieren, vorig jaar was de kerk nog leeg met Kerst.

## Doordenker

De 40-dagen tijd begint eigenlijk al met het Kerstfeest.

## Groet

Een hartelijke groet aan u/je allemaal. Gezegende Kerstdagen gewenst!

ds. Gerda Lubbersen

## MEELEVEN

Met de mensen die herstellend zijn na een operatie of een ziekte. Wij denken aan: Mevr. Lenie Rodenburg, Struikheideveld 13, 8255 JL Swifterbant en Dhr. Leo Pietersma, Kampweg 30, 8255 AN Swifterbant.

Er zijn ongetwijfeld gemeenteleden die te kampen hebben met moeilijke of lastige omstandigheden. Hun namen en situatie zijn dan niet algemeen bekend, maar - als het goed is - wel bij deze en gene. Aandacht scheidt gemeenschap. Samen zijn in verbondenheid:

*Er is een woord  
 dat altijd  
 om ons heen is;  
 en wie het zegt,  
 zegt daarmee  
 dat God één is:  
 Immanuël,  
 een woord dat altijd was;  
 en wie het hoort,  
 hoort dat hij niet alleen is.*

Geert Boogaard

## BEDANKT

Lieve mensen, ik wil iedereen bedanken voor de kaartjes, telefoontjes en bloemen gekregen bij mijn operaties. Het was hartverwar-





mend. Tevens wens ik jullie allemaal goede kerstdagen en een voorspoedig en liefdevol nieuwjaar.

Saar den Braber

### COLLECTEDOELEINDEN

Eerste Kerstdag 25 december: Kerst collecte Kerkinactie-Kinderen in de knel.

### Sta op voor kinderen in de knel

Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber. Kerkinactie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerkinactie. Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst.

### Zondag 8 januari:

#### Kerkinactie-Collecte Protestantse Kerk – ondersteuning gemeentes

Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegelust voor hun taak. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

### COLLECTE OPBRENGSTEN

Zondag 6 november - Raad van Kerken

Alpha Omega.....	€	221,21
RvK Plaatselijk.....	€	135,60

Zondag 13 november-Jeugddienst en Doopdienst

Plaatselijk Jeugdwerk.....	€	154,05
Pastoraat.....	€	121,60
Algemeen Onderhoudsfonds.....	€	83,00

Zondag 20 november-Eeuwigheidszondag

Wekelijkse Bloemengroet.....	€	148,75
Pastoraat.....	€	96,85
Algemeen Onderhoudsfonds.....	€	71,25

Zondag 27 november-Eerste Advent

Alpha Omega.....	€	110,40
Pastoraat.....	€	88,65
Kerstpakkettenactie.....	€	286,00

Zondag 4 december-Tweede Advent-Heilig Avondmaal

Kerstpakkettenactie.....	€	269,20
Pastoraat.....	€	114,60
HA collecte Stichting Edukans.....	€	192,60

### OPBRENGST DANKDAGCOLLECTE 2022

De Dankdagcollecte heeft dit jaar in totaal het mooie bedrag van € 4800 opgebracht. Het is een paar honderd euro lager dan vorig jaar. Heeft u nog geen bijdrage gegeven of ligt de enveloppe nog thuis, dan kunt u die nog steeds in de collectezak doen of inleveren bij de penningmeester Piet Zeeman of bij het CVK Jan Oosterga.



### MENORAH – Schoenendoosactie

Er is nog een nagekomen gift van € 88,-, waarmee het totaalbedrag op € 973,80 komt.

### MENORAH

#### Zondag 25 december

Deze zondag is het kerst en wordt er gelezen uit Lukas 2:1-20: 'De geboorte van Jezus is de manier waarop God zijn liefde voor mensen laat zien. God schiep een wereld waarin alles goed was. Daar kwam verandering in, doordat de mensen tegen God in gingen. Niet meer het paradijs, maar een schepping met veel ellende en pijn. De enige manier om daarin verandering te brengen is, dat God zelf de wereld herstelt. Dat gaat Gods Zoon doen. Hij wordt mens, kind in Bethlehem. Kerstfeest vertelt ons dat de Messias is geboren. Nu gaat het leven voor heel de wereld

veranderen, voor iedereen die in Jezus wil geloven. Jammer genoeg is nog niet alle zonde en verdriet verdwenen, maar God laat zien: Ik hou van jullie. Als je naar het Kind in de kribbe kijkt, mag je dat zeker weten.'

Leiding deze zondag: Debora en Florianne



### Zondag 1 januari

Deze zondag is er géén kinderkerk!

### AGENDA

Vrijdag 13 januari: Seniorenmiddag in De Hoeksteen georganiseerd door Pastoraat en Vorming & Toerusting, aanvang 15.30 uur. (Zet deze datum alvast in uw agenda!)

### KOPIJ

Kopij voor de eerstvolgende uitgave kan worden ingeleverd tot zaterdag 31 december 19.00 uur bij Riek Zwart, via email: hnk@pgs-swifterbant.nl. Kopij welke later binnenkomt, zal niet meer worden verwerkt.

## DRONTEN

### ACTIEF BIJ DE EREDIENSTEN

#### Zondag 25 december

#### OPPASDIENST

De Ark: Judith van Domselaar, Lian Wiertsema, Maria en Hester Turkstra.

#### BLOEMENDIENST

De Ark: Joukje Koekoek en Corrie Strating.

#### Zondag 1 januari

#### OPPASDIENST

De Ark: Felize Kragt en Bianca Olde.

#### BLOEMENDIENST

De Ark: Adriana van der Marel en Maaïke de Graaf.

### OPBRENGST COLLECTES

Woensdag 2 november (Dankdag)

Diaconie-A Rocha.....	€	203,-
Kerk-oerusting.....	€	203,-

#### Zondag 6 november

ZWO-Kerkinactie Zambia.....	€	536,-
Kerk-Toerusting.....	€	536,-
Diaconie Komi.....	€	8,-

#### Zondag 13 november

ZWO-Kerkinactie Bijbels	
t.b.v. kerken in golfstaten.....	€ 443,-
Kerk-Kerk algemeen.....	€ 443,-

#### Zondag 20 november

Diaconie-Hospice Dronten.....	€ 690,-
Kerk-Landelijke Kerk Pastoraat.....	€ 690,-



## Zondag 27 november

Diaconie—Stichting De Regenboog	
Amsterdam.....	€ 543,-
Kerk—Pastoraat.....	€ 543,-



### KERSTNACHT, JONGERENDIENST-20.00 UUR

#### Een visioen voor de toekomst: 'Alles komt goed!'

Waar gaat het om met kerst? Gezelligheid, warmte en licht. Deze drie goede woorden doen ons denken aan baby Jezus die ons hoop brengt in de nacht. Kerstnacht is niet alleen een verhaal van 2000 jaar geleden, maar ook een visioen dat God ons geeft voor de toekomst: 'Alles komt goed!' Zelfs wanneer het anders gaat dan we denken. Het traditionele kerstverhaal wordt in deze dienst op verschillende manieren naar voren gebracht door verschillende ideeën en uitwerkingen van jongeren zelf. We hopen dat jij er ook bij bent. Want één belangrijke kern van kerst is dat we samenkomen. Niet alleen met familie, maar ook met mensen waar we misschien niet mee hadden verwacht kerst te vieren.

Evert Jan Broekhuizen



### KERSTNACHT DE ARK-24 DECEMBER - 22.00 UUR

Kerstnacht 2022. In een bewogen tijd van oorlog, onrecht, het recht van de sterkste,

de uitbuiting van de zwakke komen we samen in die kerk. Rond het verhaal van de geboorte van Jezus. Er lijkt in de wereld en in mensen niet veel te veranderen en zo kun je zeggen dat het verhaal van onze tijd een verhaal van alle tijden en plaatsen is. En toch... Tegen de zinloosheid in lezen we het evangelie. Als een uitnodiging. Een spiegel, een alternatief. Welke krachten herkennen we? Welke verlangens? Ik hoop er met jullie over na te denken in de kerstnacht. We gaan in deze dienst samen zingen, we testen onze kennis van het kerstverhaal d.m.v. een kleine quiz en worden opnieuw uitgenodigd te horen wat er staat geschreven. De muziek is in handen van Siemone Middel (orgel) en Adriaan en Thijs Geschiere (trompet). Komt allen tezamen! De dienst begint om 22.00uur, maar voor de dienst gaan we al samen zingen!

ds. Karolien Zwerver

### COLLECTE 24 DECEMBER

Het eerste deel van de collecte is voor: de Paas-Startzondag en Kerstactie van de diaconie. De diaconie brengt in de periode voor Kerst ook dit jaar een attentie rond. Dit met hetzelfde doel: mensen financieel ondersteunen die dat goed kunnen gebruiken. Dit keer kiezen we voor een kerst attentie, en een financiële bijdrage bestaande uit een winkeltegoedbon voor een supermarkt in Dronten en een bedrag contant. De diaconie brengt dit rond bij mensen woonachtig in Dronten, of zij nu wel of niet betrokken zijn bij onze kerkelijke gemeente. Als commissie hebben wij een lijst met namen van mensen die dit jaar deze attentie ontvangen. Wij bezoeken deze mensen (minimaal) 3 x per jaar. Rond Pasen, rond startzondag en rond Kerst.



### OCHTENDDIENST 25 DECEMBER - KERSTVIERING VOOR IEDEREEN

De voorbereidingen geven ons al veel vreugde! Op deze kerstmorgen komen we aan het einde van het adventsproject met de voor-

moeders van Jezus. Deze kerst richten we onze ogen op Maria, en natuurlijk op Jezus die geboren wordt. We kijken ernaar uit om dit verhaal met z'n allen mee te maken. In deze dienst kan jong en oud meedoen, naast zingen en luisteren zijn er meer manieren om mee te doen. Kinderen die op de basisschool zitten, blijven gezellig in de kerk. De allerkleinsten van 0-4 gaan zoals gebruikelijk naar de oppas. Na de kerstviering drinken we koffie, met een beetje kerstbrood, want dat is wel zo feestelijk.

ds. Thea de Ruijter

### KERSTCOLLECTE VOOR VLUCHTELINGENKINDEREN IN GRIEKENLAND

Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten. Kerkinactie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Met onze bijdrage steunen we de vluchtelingenkinderen in Griekenland en andere Kinderen in de Knel projecten.

**OUDJAARSAVONDDIENST-31 DECEMBER-**  
Oudejaarsavond komen we samen in De Ark voor een korte dienst. Ik ben er nog niet helemaal uit welk bijbelgedeelte we centraal stellen deze avond. We staan stil bij het afgelopen jaar en bidden om zegen voor het jaar dat komt.

ds. Karolien Zwerver

### DIACONIE COLLECTE VOOR PLAATSELIJK WERK - 31 DECEMBER

In 2022 heeft de diaconie veel mensen in de gemeente Dronten kunnen en mogen helpen. Dat dit nodig is hebben zij ook het afgelopen jaar op allerlei manieren gemerkt. Zij hebben mensen geholpen met ondersteuning op het gebied van kleding, voedsel, medicijnen, opvang en huisraad. Maar ook financieel ondersteunen zij een groot aantal mensen of gezinnen. En dat willen ze ook in 2023 blijven doen.

### OCHTENDDIENST 1 JANUARI – OCHTENDGEBED PLUS OLIEBOLLEN

De eerste zondag van het jaar, valt in 2023 direct op de eerste dag van het jaar. Wij willen dit jaar 'zoals vanouds' beginnen met nieuwjaarsgroeten. Om 10.00 uur bent u van harte welkom elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie met oliebolletjes, om 10.30 uur is er een korte viering in de kerk. Karolien en ik gaan daarin samen voor. In deze viering is





geen kindernevendienst, ook is er deze morgen geen oppas voor de kleinsten. Met nadruk zeg ik hier: iedereen is welkom, de kinderen kunnen spelen of een tekening maken in de kerk. Een beetje reuring doet deze korte viering geen kwaad! En houdt bovendien iedereen die wat slaperig is vanwege 'the night before' goed wakker, als de lage temperatuur in de kerkzaal daar al niet voor gezorgd had. Van harte welkom allemaal.

ds. Thea de Ruijter

#### AVONDDIENST DE ARK-1 JANUARI

##### De vierde wijze...

In deze viering staan we stil bij het verhaal van de vierde wijze. De vierde wijze? Maar er waren er toch maar drie? Dat weten we niet zeker!! De Bijbel noemt geen aantallen. Maar dat doet ook niet ter zake. Natuurlijk lezen we uit Mattheus maar de vierde wijze speelt in deze viering de hoofdrol. Met hem kijken we uit naar de nieuwgeboren koning.

Dirk Jan Steenberg

#### COLLECTE INLOOPHUIS DE HERBERG DRONTEN-1 JANUARI

In de Herberg is een plaats voor iedereen. Je kunt zomaar binnenwandelen. Je wordt welkom geheten en krijgt een kop koffie of thee aangeboden. In de Herberg komen de verhalen los. Sociale contacten, weer onder de mensen zijn, een goed gesprek, gezelligheid. Samen genieten van een maaltijd. Informatie op [www.herbergdronten.nl](http://www.herbergdronten.nl). Uw bijdrage is van harte welkom.



#### DE OLIEBOLLENACTIE VOOR HET GOEDE DOEL LIJKT WEER SUCCES TE WORDEN!

De bestellingen voor de lekkere oliebolletjes voor het goede doel stromen gelukkig weer sinds begin december. Mocht u nog geen oliebolletjes besteld hebben, doe dit dan snel, want ook bij ons geldt op=op. U kunt de oliebolletjes bestellen in zakken van 10 stuks à €8. Uw bestelling kunt u doen via de website: [www.pgdronten.nl/oliebolletjes-bestellen](http://www.pgdronten.nl/oliebolletjes-bestellen). In De Ark staat een tafel waar u papieren bestelformulieren in kunt vullen. Bestel snel en kom uw oliebolletjes op 31 december tussen 10 en 12 uur ophalen in De Ark en blijf gezellig een kopje koffie drinken!

#### BLOEMEN

In onze kerk sturen we wekelijks naar twee mensen de bloemen die op zondagmorgen in de kerk staan. Deze bloemen worden gestuurd als groet van de gemeente aan die-

gene. Het kan zijn dat iemand ziek is of veel verdriet heeft, dat we de bloemen willen sturen. Het kan ook zijn dat diegene langdurig te maken heeft met iets, en we de bloemen graag sturen als steuntje in de rug. Het kan ook zijn dat we iemand graag willen bedanken of bedroeven voor wat zij/hij doet, in de kerk of in Dronten. En soms sturen we de bloemen, omdat er iets heel moois gebeurd is en we daar graag met bloemen de aandacht aan geven. Verschillende levensfasen kennen verschillende vormen van verdriet en geluk. Ook dat maakt dat de aanleiding om iemand te willen verrassen met bloemen nogal kan verschillen. We kiezen er bewust voor om in de kerkdienst niet te benoemen waarom iemand de bloemen krijgt. Niet iedereen vindt het immers fijn dat zoveel mensen de details van je situatie horen. Dit mag in onze ogen geen drempel zijn om bloemen te ontvangen. Daarom kiezen we ervoor dit niet te benoemen. Wat ook belangrijk is om hier te schrijven, is dat iedereen iemand mag aanbevelen voor de bloemen. Als pastores hebben wij veel contacten met mensen, maar we hebben ook met veel mensen (op het moment) geen contact. Daarom kan het heel goed zijn dat wij de aanleiding niet kennen, waarvoor we wél graag de bloemen uit de gemeente aan iemand sturen. Wil je iemand aandragen voor de bloemen, dan kan je dat doorgeven aan de leden van het pastoresteam. We horen graag de naam en adres / woonstraat, en de reden van jouw aanbeveling. We gaan ervan uit dat je een inschatting maakt. Soms speelt er iets waarvoor iemand (nog) geen ruchtbaarheid wil. Wij kunnen dat niet controleren. Wanneer iemand een aanbeveling doet, gaan wij ervan uit dat je diegene kent en kunt inschatten of diegene blij verrast en niet 'vervelend verrast' zou zijn met de bloemen. Als er meer namen worden aangedragen dan er bloemen zijn, dan moeten wij onze keuzes maken. Dat begrijpt natuurlijk iedereen.

Thea de Ruijter

#### VERTREK VAN ONZE COLLEGA EVERT JAN

Gisteren is in de viering verteld dat Evert Jan een beroep ontvangen en aangenomen heeft uit Zwolle. Heerlijk voor hem dat hij na het afronden van zijn studies al zo vlot door een passende gemeente geroepen wordt om bij hen dominee te worden. Het is als collega echt mooi om te zien hoe na de periode van zijn ziekteverlof, nu een nieuw tijdperk voor hem en zijn gezin gaat aanbreken. Voor onszelf zijn we overigens wat minder blij met zijn vertrek, want wij zullen hem hier gaan missen, als collega in het team en als jongerenwerker in de kerk. Maar (en dat zeg ik met een grapje) 'wij staan hem graag af aan Zwolle', zij zullen daar blij met hem zijn.

Thea de Ruijter



#### VAN DE HONGARIJE – ROEMENIË COMMISSIE

Op zondag 18 december jl. is de kerstkrant uitgedeeld en mocht er tijdens de dienst een video verbinding tot stand komen met onze partnergemeente in Szentgerice. De beeldverbinding was dik in orde. De voorzitter van de HR-commissie, Gijs van Kruistum, heette onze digitale gasten van harte welkom. Maar toen ds. Attila Batizán het woord wilde nemen, bleef de geluidsverbinding vanuit Szentgerice helaas achterwege. Ds. Attila deed zijn best om dit te herstellen, maar helaas lukte dit niet. Wat ons restte, was om elkaar een gezegende kerst toe te zwaaien. De dienst in De Ark ging verder tot vlak voor de zegen. Toen lukte het toch om vanuit Szentgerice met beeld en geluid 'in te breken' in onze dienst. Ds. Attila las voor ons Philippenzen 4:4-6 uit een Nederlandse Bijbel. En vergeleek onze Protestantse Gemeente met de vriendelijkheid vanuit deze tekst. Hij bedankte voor de hulp die wij vanuit Dronten afgelopen jaar aan hen mochten geven. We waren blij en dankbaar dat de complete internetverbinding alsnog tot stand kon komen. Als afsluiting verzorgde de jeugdband van de kerk van Szentgerice een optreden voor ons. Kerstkranten zijn nog verkrijgbaar in De Ark en ook via de website in te zien: [www.pgdronten.nl/diaconaat/hongarije-roemenie-commissie](http://www.pgdronten.nl/diaconaat/hongarije-roemenie-commissie) Giften voor de kerstactie met als hoofddoel zonnepanelen op het medisch centrum blijven welkom op de bankrekening van de HR-cie: NL04 RABO 0348 118 627 t.n.v. Protestantse Gemeente Dronten o.v.v. Kerstgift 2022.

Namens de HR-cie, Anneke Drok

#### VOEDSELBANK

Elke vierde zondag van de maand is er een inzameling van producten voor de Voedselbank. U kunt de door u gekochte artikelen bij de ingang van de kerk in een van de kratten deponeren. Het gaat dan om producten als koffie, thee, was- en afwasmiddelen, hagelslag, houdbare zuivelproducten, macaroni, spaghetti met bijbehorende sauzen,



blikgroenten. Alle beetjes helpen ... Alvast heel hartelijk bedankt!



#### DEEL HET MET DE KERKENRAAD

Wilt u, wil jij iets vragen, opmerken, delen met de Kerkenraad, mail dit naar [deelhetmet-dekerkenraad@pgdronten.nl](mailto:deelhetmet-dekerkenraad@pgdronten.nl).

### UIT DE GEMEENTE

Past. werker E. Maarsingh - van der Laan  
tel. 036-5228460  
Dodaarsweg 50 3897 LP Zeewolde  
[e.maarsingh@pgdronten.nl](mailto:e.maarsingh@pgdronten.nl)



Het is bijna Kerst. In onze wereld, en misschien ook in je eigen leven, is er donker, verdriet, zorgen. En juist nu mogen we de boodschap horen dat in de chaos, in de onzekerheid, in alles wat je kan beklemmen, een kind geboren wordt. Met deze geboorte worden we er aan herinnerd dat God met ons is en een nieuw begin maakt. Dat geeft hoop en uitzicht.

#### Meeleven

Er is veel zorg en verdriet. Dit keer geen namen, maar iedereen kent mensen in de buurt waarvoor je van betekenis kunt zijn. Even een kaartje of een groet kan zoveel goed doen. In deze tijd waarin gezelligheid met familie en vrienden vaak op de voorgrond staan is het vooral voor mensen die alleen gaand zijn een lastige tijd. En als er een lege plek aan tafel is dan is het gemis van een geliefde sterk. Ik hoop dat er dan luisterende oren zijn, mensen om je heen. En dat je mag ervaren dat God bij je is.

#### Overlijden

Op 7 december is Jan Zevenbergen overleden. Zijn gezondheid was al enige tijd broos. Hij woonde Anjsovisweg 11. Vorige week woensdag is de uitvaart geweest.

#### In Memoriam

Op 11 december is **Ria Kok-Luijter** overleden. Ze woonde op De Kilick 29. Ze is 71 jaar geworden. Ze is geboren in Baarn op 16 september 1951. Ze kreeg twee dochters. Ze kende veel zorg en verdriet in haar leven. Ze kreeg meerdere keren kanker met pittige trajecten. Haar dochters zorgden goed voor haar en ze was trots op hen. Ria was een lieve positieve vrouw. Ze werkte als vrijwilliger in De Regenboog. Dat vond ze prachtig om te doen. Het gaf haar zin om zoveel te kunnen betekenen voor mensen. Ze genoot van lieve mensen om haar heen, ze was er dankbaar voor. Ze was een gelovige vrouw. Haar lievelingslied was 'wat de toekomst bringe moge'. We hebben dat samen wel eens gezongen, dat was ontroerend. In augustus werd ze min of meer schoon verklaard. Wat was ze blij. Maar toch ging haar gezondheid de afgelopen maand sterk achteruit. Ze had een bed beneden en alles had ze al in kerststijl versierd. Daar hield ze zo van. Samen met haar dochter hebben we over de uitvaart gesproken en over hoe ze dit laatste stukje beleefde. Ze was dankbaar en had vertrouwen in God. In dat vertrouwen is ze gestorven. De uitvaart was vorige week vrijdag aan De Wissel. We wensen haar kinderen en allen voor wie zij veel betekende Gods troost in deze tijd van rouw.

Elly Maarsingh

#### Tot slot

De Kerstdagen staan voor de deur en ik wens iedereen gezegende Kerstdagen en alvast veel heil en zegen voor het komende jaar. Ik kijk terug op een mooi jaar. Veel bijzondere en ontroerende ontmoetingen. De kringen, de bezoeken, en andere activiteiten waar we elkaar hebben bemoedigd en van elkaar geleerd. Ik besef dat we een hele warme gemeente hebben met veel vrijwilligers die zich met liefde inzetten. Er is veel om dankbaar voor te zijn. Het komende jaar... afscheid nemen. Ik moet er even nog niet aan denken.

Een hartelijke groet, Elly Maarsingh



#### In Memoriam-Jan Zevenbergen

Op 7 december is Jan Zevenbergen thuis overleden op de leeftijd van 91 jaar. Hij werd op 7 januari 1931 in de Biesbosch (gemeente Werkendam) geboren. Opmerkelijk, zowel het begin als het einde van zijn leven vielen op de 7e dag van de maand, het getal dat ook in zijn naam voorkomt. Een glimlach van boven? Hij was amper twee jaar toen zijn moeder en zusje bij een zware bevalling stierven. Een groot verdriet dat hem levenslang vergezelde. Zijn jeugd bracht hij door aan de rand van de Merwede, waar zijn vader een pachtboerderij had. Hij heeft die later overgenomen, waarvoor hij vrijstelling van dienstplicht kreeg. Op zeker moment ontmoette hij Anneke den Engelse en zij trouwden. In tegenstelling tot Jan, die enig kind bleef, kwam Anneke uit een gezin van zes kinderen. Tot het eind toe had ook hij een hechte band met haar broers en zussen, ook nadat Anneke in april 2021 was gestorven.

Dankzij ruilverkaveling kwamen Jan en Anneke in aanmerking voor een boerderij in de Flevopolder. Op de dag dat oudste zoon Jaap geboren werd bereikte hen dat bericht. Zo vestigden zij zich in 1966 met z'n drietjes aan de Anjsovisweg 11. Daar werd twee jaar later zoon Pieter geboren. Naast het boer-zijn had Jan tijd en aandacht voor de kerk. Ook was hij bestuurslid van de Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland en lid van de loge Odd Fellows. 28 jaar heeft Jan hier geboerd, waarna hij nog eens 28 jaar in ruste heeft kunnen genieten van huis en tuin. Helemaal als de kleinkinderen er waren. In die periode heeft hij veel gereisd en de halve, zo niet de hele wereld gezien. In 2003 werd





hij getroffen door een CVA, maar de revalidatie verliep voorspoedig. Het laatste jaar was zwaar. Hij miste 'zijn' Anneke zo! Zijn krachten namen af, maar dankzij een heel zorgteam kon hij thuis blijven. Op 14 december hebben we in Open Hof, de kerk waar hij altijd kwam, aan de hand van Prediker 3 stil gestaan bij zijn leven. Dankbaarheid zette de toon. De liederen die we zongen getuigden van Gods goede schepping en zorg. Zijn lichaam rust nu in de Flevolandse aarde. En wij weten hem geborgen bij God: 'Vaya con Dios en à Dieu!' of op z'n Brabants 'houDoe'. Riek van Haeringen

### Ds. Nelleke Beimers

Tel. 06-10340591



### Meeleven

Mw. Hanse, de Helling 42, verblijft nog in verpleeghuis de Pol in Nijkerk. Het adres is: Vetkamp 85, 3862 JN Nijkerk. (Leuk om een kaartje te sturen!) Maar zij gaat vooruit, zij heeft het perspectief van terugkeer naar Dronten voor ogen en zet zich daarvoor in. We wensen haar moed en doorzettingsvermogen toe. Jan en Boukje de Graaf, Watersportkade 33 en Hoeve Marant, Kraggenburg, vierten op 29 december hun 55 jarig huwelijk. De omstandigheden waaronder zij dat doen zijn niet makkelijk en ook verdrietig. Zij kunnen niet bij elkaar wonen vanwege de zorg die Boukje nodig heeft. Jan bezoekt haar zoveel mogelijk maar hun leven is compleet veranderd. Wellicht komt er op termijn een goede plek voor Boukje in Dronten. Dat is zo te hopen! Toch feliciteren wij hen met hun huwelijksjubileum, zoveel jaren trouw, lief en leed gedeeld. We wensen hen moed en zegen voor de tijd die komt. Licht dat niet dooft en liefde die blijft. En dat wens ik iedereen die te maken heeft met verlies, beperking, ziekte en verdriet.

Ik ga stug door met bezoekwerk. Ik vaar daarbij op de adressen die ik doorkreeg van de (oud) collega's. Dat is dus niet altijd vraagge-

richt omdat ik -om mijn uren inhoud geven- zelf initiatief neem. Maar aarzel niet om contact te zoeken als u/jij een gesprek wilt met mij, tel. 06-10340591 of nellekebeimers@kpnplanet.nl. Het contact met de collega's is opbouwend. We werken aan teamvorming en hebben inmiddels ook een indeling klaar voor de PG Dronten. Op zondag 11 december nam ik afscheid van mijn mooie gemeente De Bron in IJsselmuideren. Het werd een geweldig feestweekend waarvan ik nog wat aan het bijkomen ben. Ik ben heel dankbaar. Ik wil me richten op het ambulante predikantschap. Gewoon een beetje helpen waar dat nodig is. Volgende jaar ben ik 35 jaar predikant en ik ben toe aan dit soort verbanden.

Ik wens jullie allen lichte en inspirerende kerstdagen en voor het komende jaar heil en zegen toe! Voor jullie allemaal een heel hartelijke groet!

ds. Nelleke Beimers

### Dirk Jan Steenbergen

T: 06 -13 28 62 38

M: dirk.jan.steenbergen@pgdronten.nl



### Kerstmijmeringen

Het is zondag 18. Halfvier. Ik zit in het kerkje van de Doopsgezinden gemeente in Apeldoorn. Over enkele uren gaat het optreden beginnen van het Gelders Bach Collegium. Zij gaan de Kerst-carols van Benjamin Britten zingen. Die worden afgewisseld met gedichten en Bijbellezingen. Eén van de zes kerstvieringen waarin ik dit jaar een grote rol speel. Ik wet nu al, eerste kerstdag, rond 13.00 uur plof ik op de bank, compleet 'uitgerst'. Dat is al jaren zo. Sinds ik bij de kerk werk en ook nog voor ga heb ik meer vieringen dan me soms lief is. Kerstvieringen zijn vaak leuk, echt waar, maar teveel is teveel. Ik ben nog alleen in de kerkzaal en droom een beetje terug. Als kind keek ik uit naar tweede kerstdag. Dan was er een kinderkerstfeest in de kerk en kreeg je ma afloop een sinaasappel en een boekje. Vaak mocht je zelf een boekje uitzoeken. Dat was altijd leuk! Als puber ging ik elk jaar met een vriendinnetje, niet elk jaar hetzelfde vriendinnetje, naar de kerstnachtdienst in de Grote kerk in Zwolle. Koud, laat, maar altijd romantisch. Na afloop, het was toch al laat, een

glaasje glühwein bij het licht van de kerstboom en de adventsster. Ouders naar bed, broer en zus nog later. Kortom, een avond vol romantiek en liefde. Net getrouwd was dat weer anders. Marianne vaak al naar bed en ik alleen bij de boom en de ster met een lekker borrel en een sentimenteel kerstfilmje of de kerstnacht mis op de tv. Kerst is pas kerst als er weinig licht is en veel sterren. En nu, nu zit ik nog in de kerkzaal in Apeldoorn. Op de mail komt het bericht dat de leden van het Bach collegium, niet zomaar het Bachkoor (!!), het niet aan durven in verband met de code oranje. IJzel! Concertviering afgelast. Balen ?! Ach, ben ik ook eens een avond thuis. En met vijf kerstvieringen heb ik er nog genoeg over. En met een goed gevoel schrijf ik dit stukje. Morgen Dronten, ouderen kerstfeest, ik heb er alweer zin in. Ik wens iedereen fijne dagen!!

Dirk Jan

### ds. T. de Ruijter - tel. 06-50614304

Eurosingel 166 8253 EE Dronten

ds.deruijter@pgdronten.nl

### Pastoraal

#### Niet thuis kunnen zijn.

Mw. Verburg was weer thuisgekomen na een tijdje gerevalideerd te hebben van haar val in De Klimop. Heel bijzonder en heel fijn dat zij op haar hoge leeftijd weer thuis kon naar haar eigen huis. Maar helaas is zij opnieuw gevallen en heeft toen de andere heup gebroken. Daarom moest ze weer naar het ziekenhuis.

### Geboren!

'Aan ons geschonken'. Op 6 december is Bram Tobias geboren, zoon van Tim en Mirjam Breel en broertje van Gijs. Gezegend zijn jullie met nieuw leven in je huis en hart. Wie een felicitatie wil sturen: De Patrijs 64, 8251 MC.

### Felicitebel

Johan en Joke Klevant Groen zijn op 22 december 45 jaar getrouwd. 'Wij hebben alle reden om hier dankbaar voor te zijn'. Wij feliciteren jullie van harte en zijn dankbaar met-jullie-mee! Wie een felicitatie wil sturen: Timmerliedengilde 29 8253HP.

### De dagen voor kerst

Laatst zat ik in de kerkbank en keek om me heen. Wat zijn er veel mensen met (een groot) verdriet, realiseerde ik me. Met dat ik hier zeven jaar ben, hoor ik meer en meer verhalen. Ik hoor en zie ook dat mensen om elkaar heen staan. Ik hoor het in de verhalen van mensen, wanneer ze me vertellen over hun verdriet. Ik zie het gebeuren in de kleine interacties om me heen. Je merkt het wanneer mensen hun zorgen over een ander aan je toevertrouwen.



Deze zorgzaamheid voor elkaar is iets kostbaars. We denken in de weken rond kerst aan diegenen die iemand missen. Dat gemis is in deze dagen soms extra zwaar aanwezig. Ook voor diegenen in afwachting van medische onderzoeken zijn deze dagen ook meer beladen dan de andere dagen.

### Vakantie

De eerste week van januari ben ik een weekje vrij. Daar kijken wij wel naar uit. We hopen lekker uit logeren te gaan bij onze familie een twee dagen te gaan wandelen. Is er in die week iets belangrijks? Neem dan contact op met mijn collega's.



### Lichtjes op Walibi

Op 11 december gingen we lichtjes uitdelen op Walibi. De kerken uit de regio werken samen, om van betekenis te zijn voor de mensen die in de noodopvang voor vluchtelingen verblijven. Één van de startinitiatieven was het uitdelen van een welkomstgroet namens de kerken met een lichtje. Dat lichtje was zowel symbolisch bedoeld als praktisch. Symbolisch als licht van kerst, en praktisch omdat het een magneetje had, waarmee je het op je bed kon klikken. Heel handig in de slaapzalen, waar het licht na een zeker uur uit gaat. Net nadeel was dat deze lichtjes allemaal per stuk verpakt waren, in zo'n strakke plastic verpakking. En dat ik (Thea) de taak een beetje onverwacht in handen gekregen had, in korte termijn. Voor mij was dat wel een probleem, want het waren 900 (!) lampjes die uit de verpakking aan de welkomstkaart moesten worden gemaakt. "Kon Thea wel even met de 20ers doen". Helaas, zo werkt het niet met 20ers, binnen een week krijg je die groep echt niet bij elkaar gepland met hun volle agenda's. Dus daar zat ik wel mee in de rats, want wij wilden dat weekend ook verjaardag vieren van Hanna. Ik had dringend hulp nodig. Ik heb toen zitten nadenken en bedacht: als ik nu eens mensen vraag, die toch al samen komen. Want als je samen komt met een groep (voor Bijbelstudie of ontmoeting of vergadering), je gaat toch altijd eerst even koffiedrinken en bijkletsen. Als je dat dan doet, onder 'het genot' van wat handwerk, bedoeld voor de mensen op het Walibi terrein.

En hoe pakte dat uit in onze kerk? Boven mijn verwachting! Tijdens de voorbereidingsavond over Tamar gaf het ons gesprek vleugels, zoveel zelfs dat we de hele avond doosjes hebben zitten openen. De tennishoep van Nel heeft (onder de koffie achteraf) ook geholpen. En de grootste hulp kwam van de groep 'koffie met een oortje'. Ik voelde mij eerlijk gezegd wat bezwaard, om de oude mensen van onze kerk 'aan het werk' te zetten. En ik ben ontzettend blij dat jullie hebben geholpen! Dit was nu eens een duidelijk voorbeeld van 'vele handen ....'. Met een groep van acht mensen zijn we de lampjes gaan uitdelen. Wat hebben we veel verhalen gehoord! Een tandarts uit Jemen die haar zoon en man achtergelaten heeft. Een gezin met drie kleine kinderen, gevlucht uit Turkije vanwege Erdogan. Moeders met baby's uit Eritrea. En heel veel jonge mannen. De begeleiders vertelden dat er 70 minderjarige asielzoekers zijn. Dat betekent (denken wij) dat er heel veel jonge jongens van 18 jaar zijn. (Hoe volwassen ben je dan?) Een groep mannen stapte op ons af en spraken in het Nederlands (!?) tegen ons. Ze komen uit Turkije en zijn politiek vluchteling. Ze waren vast begonnen met onze taal te leren. Ze willen zich zo snel mogelijk gaan inzetten in dit land. Ze wilden graag bij ons naar de kerk komen, en afgelopen zondag waren ze onze gast. Fijn dat dat kan en dat we zo snel mensen konden vinden die hen wilden ophalen. (Want de pendelbus rijdt op zondag morgen niet). We hopen hen met kerst opnieuw te ontvangen. Wil je hen ook een keer ophalen op zondag? Graag!

Hartelijke groet Thea de Ruijter

### Bedankt

Ik wil jullie bedanken voor gebed, bloemen kaarten en bezoeken in het ziekenhuizen en thuis. Het is een fijn gevoel dat er mensen aan je denken tijdens een nare periode Bedankt.

Géke Rozendal

**ds. Karolien Zwerver** | Bellen of appen  
06-396 405 98 | Peseta 31, Dronten  
Mailen: ds.zwerver@pgdronten.nl |  
Facebook/messenger: Karolien Zwerver  
Werkdagen: maandag t/m donderdag

### Terugblik Eat&Meet (12december)

De lange tafel was mooi gedekt. Met kaarsjes en bloemen. De pannen soep werden opgewarmd en het brood gesneden. Er was genoeg voor iedereen! Met achttien mensen zaten we aan tafel. Een gemêleerd gezelschap dat samen at en elkaar ontmoette. Namen en verhalen werden uitgewisseld. Er was aandacht. Het maakte me blij. Zo samen eten en elkaar spreken doet een mens goed!



En dat was ook wat ik terug hoorde van de deelnemers. Wil je ook mee-eten? Dat kan! 9 Januari is er weer een Eat&Meet. Wel even aanmelden via de website.

### Van de Peseta

Afgelopen week heb ik mijn coaching traject afgerond. Coaching is een onderdeel van de nascholing als predikant. Het afgelopen jaar paste het goed. Ik kon reflecteren op mijn werk, op wat ik daarin belangrijk vind. Op dingen waar ik nauwelijks aan toe kwam. Op wat ik miste en waar ik naar verlangde. Ik ontdekte in gesprekken en oefeningen opnieuw waar ik lol in had en wat voor mij van betekenis is. De dingen die het werk mooi maken, maar die ik nauwelijks meer deed. De gesprekken waren als vliegwiel. Telkens raakten ze iets aan waar ik weer verder mee kon. Samen met de gesprekken die ik met andere mensen voerde, de kaartjes en gebeden, de wandelingen, de stilte en het uitrusten, steunde het me in mijn tijd van herstel. Terugkijkend maakte ik een kaart van de wegen die ik ben gegaan. De gebieden, de tunnels, de rustplaatsen. Verbindingswegen en kruispunten. Lege energiecentrales en oplaadplekken. Ik heb veel ontdekt en het maakte veel creativiteit los. Ik heb het afgelopen jaar ook veel geluisterd naar muziek van The Wanderer. Een tekst van een liedje dat belangrijk voor me is deel ik graag met jullie.

*We're all going home,  
listen to the beat of your heart when you don't  
know where to go.  
We're all going home.  
Listen to the song that's playing on your own  
souls radio.*

2022 ligt snel achter ons. Misschien ben je daar blij mee. Was het voor jou een moeilijk of verdrietig jaar. Misschien kijk je met een glimlach terug. Wat het nieuwe jaar gaat brengen weten we niet. Welke wegen we zullen gaan. Alleen en samen met anderen. Hoe je weg ook loopt, luister naar je hart, want dat klopt. Ik wens je een liefdevolle Kerst. Dat je het nieuwe jaar met open handen in mag gaan. Klaar om te ontvangen én te delen. Veel zegen voor jou!

Een hartelijke groet, ds. Karolien Zwerver