



Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant

SPLAGCHNIZOMAI....

Wat??

Waar gaat dit over?

Eerst maar even het woord. Dat is Grieks. Het staat een aantal keer in de Bijbel. Het betekent dat iemand ergens diep door is geraakt. Of het gaat hem door merg en been. Compassie, barmhartigheid, ontferming. Misschien kent u de uitdrukking: met ontferming bewogen zijn. Je wordt zo door iets geraakt, dat je het tot in je diepste binnenste voelt.



De Grieken in de tijd van het Nieuwe testament geloofden dat liefde, bewogenheid en medelijden als het ware 'woonden' in je ingewanden. In je buik dus. Ooit hoorde ik een arts dit deel van je lijf aanduiden als 'splagnius gebied'. Eerlijk gezegd, ik had toen geen idee waar het over ging.. het kwartje viel pas echt tijdens een theologiestudie.

Heeft u intussen het woord al proberen hardop uit te spreken? Het is niet alleen een tongbreker, maar klinkt ook alsof er wat scheurt of in tweeën splijt. Het is een gevoelig woord, een woord dat pijn doet. Als je het zegt voel je de pijn. Bij pijn denken we gelijk aan pijnstillers. Je moet er wat aan doen. Stoppen. Splagchnizomai is anders. Het doet wat met je. Je kunt er voor kiezen om dit te voelen, of niet. Als je het voelt, zet het je in beweging. Kijk maar naar de Samaritaan die het slachtoffer van een overval te hulp schiet. Hij is bewogen tot diep in zijn binnenste met het slachtoffer.

Van Jezus lees je dat Hij splagchnizomai voelt bij een ontmoeting met iemand. Hij voelt mee met de pijn en eenzaamheid van de mensen om zich heen. Zoals bij het volk dat als schapen zonder herder is (Markus 6 vs 34) of de melaatse man die in zijn wanhoop naar Hem toe komt (Lucas 10). Hij voelt zijn pijn en de eenzaamheid waarin de man leeft. Hij maakt contact en raakt de man aan. Hiermee wordt Hij zelf onrein, net als de man is. Dan geneest Hij de man. Jezus komt naar de man en heelt hem. Zoals Hij dat ook nu nog doet. Hij voelt splagchnizomai voor ons en komt naar ons toe, raakt ons aan, vergeeft en heelt ons.

En een goed voorbeeld doet goed volgen.. Dat wij veel splagchnizomai mogen ontvangen van Hem en doorgeven aan elkaar. De wereld kan wel wat compassie en barmhartigheid gebruiken.

ds. Gerda Lubbersen

Kerkdiensten

ZONDAG 27 november-Eerste Advent

BIDDINGHUIZEN-De Voorhof

10.00 uur: ds. R. Bos, Harderwijk

COLLECTES voor: pastoraat en werkgroep- en organisatiekosten

SWIFTERBANT-De Hoeksteen

10.00 uur: ds. W. Terlouw

COLLECTES: Alpha Omega, Pastoraat, Kerstpakkettenactie

DRONTEN-De Ark

10.00 uur: ds. K. Zwerver

19.00 uur: ds. W. Verboom, GB-dienst

COLLECTES voor: diaconie en pastoraat

ZONDAG 4 december-Tweede Advent

BIDDINGHUIZEN-De Voorhof

10.00 uur: dhr. S. van der Leij, Groningen, Lof in de Hof

COLLECTES voor: kia werelddiac. en werkgroep- en organisatiekosten

SWIFTERBANT-De Hoeksteen

10.00 uur: ds. Gerda Lubbersen, HA-viering

COLLECTES: Kerstpakkettenactie, Pastoraat, Collecte HA: Stichting Edukans

16.45 uur: Vesper- meditatie Riek Zwart

COLLECTES: Kerstpakkettenactie, Pastoraat

< Vervolg zie pagina 2 >

Colofon

Uitgave 1x per 14 dagen:

Stichting Het Nieuwe Kerkblad Dronten
in samenwerking met:
digidruk VANDENHUL BV

Redactie:

Kopij inleveren uiterlijk maandag 9.30 uur:
Ina Huisman - Schutrups
Revueweg 12, 8251 PW Dronten.
Tel. 0321-312197
Bij voorkeur per mail:
hetnieuwekerkblad@solcon.nl

Abonnementen:

Opgave en beëindiging van abonnementen,
doorgeven van adreswijzigingen, adverten-
ties, familieberichten e.d. bij
de redactie op bovenstaand adres.
Prijs € 18 via Post, € 8,50 via email per half
jaar, bij vooruitbetaling te voldoen vóór
15 januari, respectievelijk vóór 15 juli.

Bankrekening:

NL53 ABNA 0597 9150 75
onder vermelding van adresgegevens

*NB. In verband met de Wet op de Privacy verzoeken
wij u de gegevens in het kerkblad alleen voor eigen
gebruik te benutten en niet voor andere of com-
merciële doeleinden te gebruiken.*

MANNA WEEK 27 NOVEMBER T/M 10 DECEMBER

Zo 27	Filippenzen 2:12-18	Inspanning
Ma 28	Filippenzen 2:19-30	Meeleven
Di 29	Jesaja 9:7-16	Gods woede
Wo 30	Jesaja 9:17-10:4	Kannibalisme
Do 1	Jesaja 10:5-19	Hoogmoed komt voor de val
Vr 2	Jesaja 10:20-27	Nog even
Za 3	Jesaja 10:28-34	Nietsontziende macht
Zo 4	Jesaja 11:1-10	Advent II - De telf van Isaï
Ma 5	Jesaja 11:11-16	Een rest zal terugkeren
Di 6	Jesaja 12:1-6	Je zult weer zingen
Wo 7	Filippenzen 3:1-11	Wat is waardevol?
Do 8	Filippenzen 3:12-21	Op weg naar de finish
Vr 9	Jesaja 13:1-5	Op oorlogspad
Za 10	Jesaja 13:6-18	De dag van de HEER

DRONTEN-De Ark

10.00 uur: ds. T. de Ruijter, doopdienst
19.00 uur: ds. M. van Veluw
COLLECTES voor: diaconie en jeugdwerk

BIDDINGHUIZEN - WWW.PGBIDDINGHUIZEN.NL

PREDIKANT: MW. DS. M. L. VAN DE BUNT, DE SALLANDSE ROE 23, 8252 JW DRONTEN
(TOT MEDIO JANUARI 2023 MET VERLOF)

PASTORAAT CONTACTPERSOON: DS. F. A. SLOTHOUBER, BLOEMSTRAAT 3, 8012 VN ZWOLLE
TEL. 06 57067821 – E-MAIL: DSFASLOTHOUBER@GMAIL.COM.

BIJ DE DIENSTEN

ZONDAG 27 NOVEMBER - EERSTE ADVENT

Ochtenddienst

Vandaag begint de kerk opnieuw te tellen. Een nieuw kerkelijk jaar begint. De kerkelijke kleur verandert, van groen en wit in de voorbije weken naar paars. Dat is van oudsher de kleur die verwijst naar inkeer en bezinning. Het is opmerkelijk dat de eerste periode in het nieuwe kerkelijke jaar zich direct richt op de (bezinning op de) toekomst, en wel de komst van God en zijn koninkrijk. In deze periode kijken de kinderen in de nevendienst naar vier bijzondere vrouwen (Bathseba, Ruth, Tamar en Rachab) en met Kerst naar een vijfde, Maria. Het zijn vrouwen die Mattheus een plek geeft in de stamboom van Jezus. Vandaag horen we de woorden van Habakuk. Omdat het geweld en het onrecht dat hij om zich heen ziet zo zeer doet aan zijn ogen en zijn hart, hunkert hij naar de komst van God en Zijn rijk. Ik wens u allen goede en gezegende Adventsweken toe.

ds. Rein Bos

Kinderkerk

Op deze eerste adventszondag zien jullie in de kerk het levende standbeeld van Batseba en horen jullie in de kinderkerk waarom zij zo belangrijk is geweest. Batseba woonde vlakbij het paleis van Koning David. Toen de koning haar zag werd hij verliefd op haar. Later, toen koning David oud was, zorgde Batseba ervoor dat haar zoon Salomo koning werd. In de kinderkerk maken we iets dat hoort bij een koning.

Collecte: Pastoraat

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. U kunt een bijdrage overmaken o.v.v. collecte pastoraat op rekeningnummer NL88 RABO 0373 7404 41 t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen, o.v.v. Collecte Pastoraatkosten. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Het welkom heten van kerkbezoekers

Vandaag heet de volgende persoon u/jullie hartelijk welkom: Coby de Boer.

ZONDAG 4 DECEMBER, TWEDE ADVENT

Ochtenddienst-Lof in de Hof

Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Dit is de eerste regel van Psalm 1. Over dit psalm zal Stephen van der Leij spreken tijdens de Lof in de Hof dienst. Het thema is; Stevig in je schoenen. Stephen van der Leij is schoolpastor op het Alfa-college en betrokken bij de Stadskerk in Groningen. Ook is hij schrijver van de boeken Daddycation en De verdwenen Koning. In Daddycation geeft hij zijn blik op vaderschap en in combinatie met zijn eigen vaderschap en werk past dit boek daarom goed bij de jongeren en ouders van deze tijd.

Kinderkerk

Op deze tweede adventszondag zien jullie in de kerk het levende standbeeld van Ruth en horen jullie in de kinderkerk waarom zij zo belangrijk is geweest. Ruth komt uit het land Moab en ging met haar schoonmoeder mee naar het stadje Bethlehem om voor haar te zorgen. Ruth ontmoet Boaz, zij trouwen en krijgen een zoontje. Hij wordt de grootvader van koning David. Ook Jezus stamt uit deze familie. In de kinderkerk maken we een versiering.



Collecte: KiA - Werelddiaconaat**Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen**

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk een nieuw bestaan op te bouwen. Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerkinactie voor Syrische vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over.

Het welkom heten van kerkbezoekers

Vandaag heet de volgende persoon u/jullie hartelijk welkom: Janny Hessels.

ACTIEF BIJ DE EREDIENST

Zondag 27 november

Ouderling van dienst: dhr. Dries van Dijk

Lector: mw. Driesje van de Kolk

Oppas: Karin Steeneveld

Zondag 4 december

Ouderling van dienst: dhr. Jan Post

Oppas: Petri Oost

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE**Uitzien naar Licht**

‘Hoe zal ik U ontvangen?’ Het is de eerste regel van een bekend Adventslied. Het is een gebed gericht tot Christus. Gesproken in vertrouwelijke omgang met Gods Zoon. ‘Christus, hoe zal ik U ontvangen?’ Is dat eigenlijk wel echt een eigen gebed? Want als je iemand wilt ontvangen, moet er wel ruimte zijn. Hoe gastvrij ben ik eigenlijk? Is er ruimte voor Christus? Wil ik Hem wel hartelijk ontvangen of wimpel ik Hem liever bij de voordeur af? Advent is de periode om je te bezinnen op het komen van Christus; inkeer en stilte, ootmoed en ernst. Voordat we uitbundig het Kerstfeest vieren (inclusief kleurige kerstballen en een heerlijk kerstdiner) is dat goed. Met Kerst komen er misschien wel gasten logeren. Familie of vrienden, kinderen en kleinkinderen. Eindelijk kan het weer wat makkelijker na de coronatijd! Je bent blij als ze komen en je ontvangt ze hartelijk met een innige omhelzing. Waarschijnlijk ben je ook blij als ze weer vertrekken. Dan kun je je eigen gang weer een beetje gaan, het leven gaat tenslotte door. Maar hét Leven kan alleen maar doorgaan als Christus in je woont, niet logeert. Als je Christus ontvangt in je huis, dan verandert binnen alles. Elke kamer van je leven wordt door zijn aanwezigheid aangeraakt. Het licht van zijn aanwezigheid schijnt in je donker en neemt dat donker weg. Wil ik dat? Vind ik dat wel echt nodig? Dat zijn Adventsvragen. Geen gemakkelijk vragen misschien, wel heilzaam. ‘Christus, hoe zal ik U ontvangen?’ Leer die vraag van binnenuit te stellen. Open de deuren van uw leven, help het eigen donker onder ogen te durven zien. Laat het zo zijn dat U de Heiland binnenlaat in uw huis. Wordt er voor bewaard dat u de voordeur weer dichtgooit of de Heiland na een paar dagen weer uitzwaait. Een gezegende en heilzame Adventstijd toegewenst!

Meeleven met elkaar

Rosalie van Ruler, De Wierse 28, heeft nog steeds last van langdurige klachten nadat ze corona heeft gehad. Het vraagt veel tijd voor herstel en ze moet nu dingen loslaten als bezige bij. We wensen Rosalie en haar gezin moed en vertrouwen toe dat het spoedig beter gaat. Alle zieken en zij die met ziekte te maken hebben in de familie- of vriendenkring wensen we de nabijheid toe van God en lieve mensen om hen heen. En voor iedereen waarvoor deze donkere maanden moeilijk zijn, eenzaam, verdrietig de zegen van onze Heer die ons zegent met liefde die verzacht met de belofte die hoop schenkt.

Verjaardagspost

Op 15 december hoopt mevr. Visser, Het Erf 71, 91 jaar te worden. Het zou leuk zijn als we haar een groot pakket met verjaardagswensen kunnen bezorgen. De kaartjes kunnen tot en met woensdag 14 december bezorgd worden bij fam. Meijer, Hooiberg 22. Dan zorgen we dat mevr. Visser de kaartjes op haar verjaardag heeft.

Pastoraal contact

Heeft u behoefte aan een gesprek of bezoekje? Of als u wilt doorgeven dat u ziek thuis bent of opgenomen wordt in het ziekenhuis, laat het mij dan weten. Via de kerkmobiel 06 – 57067821 kunt u me bereiken of geef het door via scriba Coby de Boer. Schroom niet om ons te bellen als er wat speelt. We weten pas dat er iets speelt, wanneer we het horen.

Met een hartelijke groet, ds. Frits Slothouber

Bedankt

Beste mensen uit Biddinghuizen. Ik wil graag iedereen bedanken voor de vele kaarten die ik heb gekregen voor mijn 91ste verjaardag.

De groeten van W. Wijma

VOORLOPIGE OPBRENGST**DANKDAGCOLLECTE 2022**

Op dit moment is de voorlopige opbrengst van de dankdag collecte van dit jaar € 8285,55. Een mooi resultaat waar wij als college blij mee zijn. En mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage te hebben overgemaakt: het kan nog steeds. Het bankrekeningnummer is NL88RABO0373740441 t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen onder vermelding van Dankdag. Wij danken u voor uw bijdrage!

Het CvK

KERSTPAKKETTENACTIE

De afgelopen jaren hebben de Werkgroep Kerk en Samenleving van de Bonifatius geloofsgemeenschap Biddinghuizen en de Diaconie van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen kerstpakketten in ontvangst mogen nemen om deze te verspreiden onder Biddinghuizenaren die wat extra's kunnen gebruiken. In vervolg op dit initiatief willen zij weer een beroep op u doen. Daarbij willen ze overigens benadrukken dat ze uitsluitend als 'doorgeefluik' fungeren. Eenieder die bij voorbaat weet een kerstpakket te ontvangen en dit wil afgeven voor de Kerstpakkettenactie wordt verzocht dit, indien mogelijk, voor 10 december kenbaar te maken bij de Diaconie of de Werkgroep Kerk en Samenleving. Het kerstpakket mag geen alcoholhoudende drank bevatten. Daarnaast is het ook mogelijk om een geldbedrag te storten ten behoeve van deze actie. Het rekeningnummer is NL74 RABO 0304 0765 54 ten name van Stichting Bonifatius geloofsgemeenschap kerk en samenleving in Biddinghuizen o.v.v. 'Kerstpakkettenactie 2022'. Het is fijn indien u ook dit gebaar voor 10 december wilt maken. In de loop der jaren is gebleken dat het aantal te bezoeken adressen blijft stijgen. Ook zien we allemaal dat de prijzen gestegen zijn. Wanneer het mogelijk is vragen we u om daarmee rekening te houden.

Werkgroepen KeSa en Diaconie

BERICHTEN UIT DE KERKENRAAD**Beste gemeenteleden,**

Wanneer u dit bericht leest, is de Gemeenteavond net wel of nog niet geweest, afhankelijk van wanneer het kerkblad bij u op de (digitale) deurmat valt. We hopen dat we terug mogen kijken op een goede avond. Waar we in ieder geval met een gevoel van dankbaarheid op terugkijken is de dienst van afgelopen zondag, waarin we stil stonden bij wie ons ontvallen zijn. Dank dat we zo met elkaar, ieder die in de dienst was en ook op afstand, verbonden konden zijn.

Zielenroerselen

Er moet me toch iets van het hart. Wat me de laatste tijd opvalt is dat sommige gemeentele-

4 Biddinghuizen - Swifterbant

den ontevreden zijn hoe het nu loopt in onze kerkgemeenschap. Je hoort wel over vroeger dat we toen werden bezocht door de predikant of sowieso een keer per jaar door ouderlingen. En dan zeg ik, ja dat was ook zo. Alleen toen hadden we anderhalve predikant plaats of een pastoraal werkster erbij en we hadden 14 pastoraal ouderlingen voor 7 wijken. Of wat er ook speelt: vroeger pakte de kerkenraad veel dingen op, ze trokken altijd de kar. Helaas hebben we geen pastoraal ouderlingen meer en slechts 8 personen in de kerkenraad. En net als heel veel vrijwilligersorganisaties hebben wij tekort aan menskracht, maar is dat wel zo? Eigenlijk zijn we gezegend, met de vele vrijwilligers die we wel hebben. Er zijn gemeenteleden die alleen genieten en genoeg hebben aan de zondagse kerkdienst. En er zijn mensen die het fijn vinden om iets te doen in onze gemeente. Zo zijn we als kerk net een lichaam, het één kan niet zonder het ander. Geruchten die ik hoor is of het wel wijsheid geweest is om de parochie een zinzondag te geven. Heeft de kerkenraad daarover wel het juiste besluit genomen of wel goed genoeg naar de gemeente toe gecommuniceerd. Dat zijn vragen die er spelen, alleen krijg ik ze meestal niet te horen. Jazeker, ook wij maken fouten maar als je niet op fouten gewezen wordt, denk ik al gauw dat we het goed doen en iedereen tevreden is. Het gonst van het geroezemoes. Alleen we zijn geen sportvereniging, al hebben die ook een gemeenschappelijk doel. Maar wij zijn een kerkgemeenschap met een gemeenschappelijke factor en dat is God de Vader en Jezus zijn Zoon die voor ons gestorven is. En als Jezus terugkomt op aarde vraagt Hij niet naar welke kerk je gegaan bent maar hoe je omgegaan bent met je medemens en mede gelovigen. Lieve mensen speelt er iets, maak het ons/mij kenbaar.

Advent

Komende zondag is de eerste zondag van Advent, we mogen weer uitkijken naar het Licht van de geboorte van Jezus. Er is een prachtig project vormgegeven, waarmee we samen toe kunnen leven naar Kerst.

Tot slot

*Advent, toe leven naar Kerstmis
een goede tijd van bezinning en inkeer.
Advent, licht zien in de duisternis
de blijde komst van onze Heiland.
Advent, tijd van geloven en hopen
Gods beloften zullen worden vervuld.*

Fragment uit een gedicht van Fedde Nicolai.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Dries van Dijk, tel. 06142 874 23

OPBRENGST COLLECTES

Zondag 5 juni
KIA - Zending Zuid Afrika € 281,60

Zondag 12 juni
Bloemengroet € 238,20

Zondag 26 juni
Binnenlands diaconaat € 312,25

Zondag 10 juli
H.A. - KIA hongersnood Ethiopie .. € 522,90
Kinderhospice Barneveld € 61,00

Zondag 24 juli
Algemene kosten diaconie € 202,20

Zondag 7 augustus
EBC 't Harde € 249,60

Zondag 21 augustus
Hulp eigen dorp € 239,18

AGENDA/VERGADERSHEMA

12 december Inloopmoment (19:00)
12 december Kerkenraad

KINDERKERK - ADVENT

Het thema: van het adventsproject is 'Levenslicht'. Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. Het levenslicht zien, betekent: 'geboren worden'. In dit project horen we over vrouwen die daarbij een belangrijke rol hebben gehad in de geschiedenis van Israël: Batseba, Ruth, Rachab, Tamar en Maria. Iedere zondag staat er één van deze vrouwen centraal. Ze worden wel de 'voor-moeders' van Jezus genoemd. Omdat deze vrouwen zo belangrijk zijn geweest, krijgen ze een standbeeld. Zo laten we zien dat hun verhalen niet vergeten mogen worden.

KOPIJ

De kopij voor het volgende kerkblad kan ingeleverd worden tot zaterdag 3 december 19.00 uur. Let op! Dit is een kerkblad voor 2 weken. Graag zoveel mogelijk aanleveren per e-mail: psybesma@bh-znet.nl of getypt op de Waterkant 11. Kopij die na zaterdagavond 19.00 uur binnenkomt kan helaas niet meer worden verwerkt voor het kerkblad van die week.

SWIFTERBANT WWW.PGSWIFTERBANT.NL

Ds. Gerda Lubbersen

Werkadres: Kerkcentrum de Hoeksteen, Poort 19, 8255 AA Swifterbant | **Tel.:** 06-43106335

Mail: predikant@pgswifterbant.nl

Jaap Werkman - Tel. 06-5062 3355 - Kruidendreef 51, 8252 BL Dronten |
pastoraalondersteuner@pgswifterbant.nl

BIJ DE DIENSTEN

ZONDAG 27 november - Eerste Advent

Deze zondag hoopt ds. Wim Terlouw uit Dronten voor te gaan in de dienst. Tijdens de diensten in Advent en Kerst is er aandacht voor het Adventsproject van kinderkerk Menorah en voor het liturgisch bloemstuk.

ZONDAG 4 december - Tweede Advent – HA - Jongerenkerk - koffiedrinken

In de morgendienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd en hoopt onze eigen predikant ds. Gerda Lubbersen voor te gaan. Er is deze zondag jongerenkerk en na afloop is er koffie-, theedrinken in de foyer.

's Middags begint om 15.30 uur in de foyer de verjaardagsvisite voor de genodigden.

Deze wordt om 16.45 uur afgesloten met een meditatie moment, waarbij iedereen mag aanschuiven. Thema van de meditatie is: 'Hoop en vertrouwen', door: Riek Zwart.



PASTORAALTJES**STEM**

Het is vanaf nu mogelijk te stemmen op jouw top 3! Breng je stem uit op jouw favoriete nummers en wie weet wordt jouw nummer gedraaid in de Top2000 kerkdienst op 17 december. Heb je een speciale herinnering aan een nummer uit de Top 2000 en wil je dit graag delen in de dienst? Ook dat kan. Breng je stem uit op <https://www.top2000kerkdienst.nl/swifterbant/> Of via de link op de website. Laat je stem horen....

Gebed

Zo vlak voor december waarin er veel op de kalender staat rondom Kerst: gebed voor de voorbereidingen van de activiteiten. Er wordt veel georganiseerd en er zijn mooie plannen. Dat ze mogen bijdragen aan het doorgeven van het Licht van Christus in onze wereld. Hoe donker het ook lijkt, God ziet naar ons om. Gebed voor de zieken en hun familie, voor de mensen in rouw, voor de jeugd en jongeren, voor verbinding tussen de generaties in de kerk. Gebed voor de ambtsdragers, dat ze door Gods Geest hun taak toegewijd mogen blijven doen. Gebed voor de wereld die roept om vrede en behoud.

Data:

* Babbel bij de lunch, Op 16 januari tussen 12.00 – 13.00 uur, zaal 7. Ingang aan de Schutsluis. Welkom voor een praatje en een broodje. U kunt zo aanschuiven aan de lunchtafel, bij grote opkomst halen we gewoon even wat extra brood bij de winkels aan de overkant.

* Inlooptje pastores, Op 28 november bent u uitgenodigd 15.00 – 16.00 uur, zaal 7. Ingang aan de Schutsluis. Dit uurtje kunt u gebruiken om langs te lopen voor een kop thee of koffie, een praatje/gesprek of om kennis te maken..

* Bijbelkring over Efeziërs, De Hoeksteen, zaal 7, 19.45-21.45 uur. Ingang aan de Schutsluis. Op 25 januari is de volgende bijeenkomst. Wilt u zelf ook eens ervaren hoe mooi en dichtbij een op het oog ingewikkelde tekst kan zijn... Welkom! Ook als je nog niet geweest bent, kun je aansluiten. Stuur mij even een mailtje voor de informatie.

Groet

Een hartelijke groet aan u/jullie allemaal, ds. Gerda Lubbersen

MEELEVEN

Aan de nabestaanden van de drie moeders hieronder kunnen wij uitingen van meeleven geven:



Henny Vrijs – Postma: * 10 april 1940 - † 5 november 2022, weduwe van Geert Vrijs.

Correspondentieadres: Huidenkopersgilde 3, 8253 GP Dronten

Grietje Arnoldus – Krol: * 31 mei 1926 - † 11 november 2022, weduwe van Jan Arnoldus.

Correspondentieadres: De Vendelier 28, 8255 CX Swifterbant

Mini Hollestelle – Kuiper: * 8 juli 1934 - † 13 november 2022, weduwe van Henk Hollestelle.

Correspondentieadres: De Morgen 21, 8252 JR Dronten

Aandacht voor Janneke Heidenrijk, die intussen weer thuis is na een periode van revalidatie. Adres: Havikskruid 2, 8255 HE Swifterbant

Gebed om troost

Heer, mijn hart is ziek van verdriet, die mij lief was is dood, er is een leegte waar geen taal voor is, mijn woorden strompelen naar U toe, mijn gedachten struikelen. God, vang mij op, ik ben zo radeloos moe. Nu ik weet wat verdriet is, laat mij ook weten wat troost is. Het is zo donker, toon uw gezicht, laat mij het licht van uw ogen zien.

Jaap Zijlstra

KERSTPAKKETTEN

Geef met uw hart

Ook dit jaar willen wij een aantal bewoners van ons dorp verrassen met een kerstpakket.

De diaconie van de Protestantse Gemeente Swifterbant en de Geloofsgemeenschap Willibrord zetten zich hier graag voor in. Dit kan echter niet zonder uw hulp. We vragen u dan ook met klem dit jaar vooral uw gave over te maken op onderstaand bankrekening. Ook staan we op zaterdag 17 december bij AH om geld in te zamelen. U kunt nu al storten op:

Rekeningnummer: NL21 RABO 0373710801 t.n.v. Diaconie. Denkt u ook nog aan het inleveren van de DE punten en bonnen van bakkerij Tietema? Dit kan bij Hanneke van Wageningen, Lange Streek 37. De melkbus voor uw gift aan de kerstpakkettenactie is straks ook weer bij de uitgang van de kerkzaal te zien. Hartelijk dank voor uw gave!

Namens de werkgroep diaconie, Nico van Wageningen, Albert Jan Olijve, Mien Musters en Lidy van Noort

Midden in de onrust van het leven

Midden in de kou van ons bestaan

Komt een Kind ons vrede en warmte geven

Komt een Man die met ons mee wil gaan

Komt de hand die wonden kan genezen

Komt een licht op ons donkere bestaan

Komt een stem: Ik wil je Vader wezen

Midden in de kou van je bestaan

ALPHA OMEGA**Stoofpeertjes van Alpha Omega.**

Vrijdagmiddag (9 december) vanaf 16.00 uur en zaterdag (10 december) vanaf 10.00 uur staan wij buiten (voor De Hoeksteen) met de bekende stoofpeertjes, maar ook met: appels, goudrenetten en uien. Wees op tijd want vorig jaar waren ze binnen een mum van tijd uitverkocht. Wilt u dat voorkomen, dan kan u ook bestellen, appels 2 kg. €2.50, stoofpeertje 2kg. €3.00, goudrenetten 1 kg €1.50 en 5 kg uien voor €3.50. Bel naar Géke van Splunter 0321-750252 of 06-48630278 of mail gjvansplunter@solcon.nl graag voor 5 december.

**ALPHA OMEGA – Kerstpostactie**

Sinds 1998 steunt de Protestantse Gemeente Swifterbant een kindertehuis op Sumatra. In dat tehuis wonen kinderen met lichamelijke en/of meervoudige beperkingen en wezen. Voor deze kinderen houden wij jaarlijks een kerstpostactie.

DOET U OOK MEE?

Voor € 0,40 per poststuk (bij PostNL € 0,91) bezorgen wij de post voor u in het hele gebied met de postcode 8255. Bundel uw post en breng het met het verschuldigde geld bij één van de onderstaande adressen.

Fam Koppejan, Bloemenzoom 141, M. Kassies, Buitenhof 85, Fam. Baarda, De Greente 68, R. Langedoen, De Kroon 3, K. Bax, Havikskruid 23, Fr. De Jong, Het Blazoen 8, J. Paarhuis, Kokkel 4, Fam Hospers, Koraalstraat 4, B. Smits, Kruisboog 19, A. van Ulsen, Noordhoren 83, Fam. IJzerman, Penhoren 16, M. van Staaldune, Slikslede 26, T. Bosga, Zonnebloempad 58 en T. Reinhoudt, Zuidsingel 16.

**MENORAH****Zondag 27 november**

Deze zondag is het eerste advent en wordt er gelezen uit Lucas 1:5-25: 'Zacharias is aan het werk als priester. Hij mag het reukoffer brengen in de tempel. Een hoogtepunt in zijn leven. Hij is in het Heilige heel dichtbij God. Toch schrikt hij als plotseling de engel Gabriël bij hem komt. Zijn boodschap is vol van Gods liefde. Elisabeth en hij zijn tot hun verdriet jaren kinderloos geweest. Nu verhoort God hun gebed: ze zullen

een zoon krijgen. Heel zijn leven zal aan God gewijd zijn; hij mag Israël aankondigen dat de Messias binnenkort komt. Geloven wij dat God ons dagelijks leven kan doorbreken door op zijn manier onze gebeden te verhoren? Of houden we eigenlijk geen rekening met een liefdevolle verrassing van onze Heer?' Leiding deze zondag: Cora en Sem.

Zondag 4 december

Deze zondag is het tweede advent en wordt er gelezen uit Lucas 1:26-38: 'In het Oude Testament wordt voortdurend de komst van de Messias aangekondigd. Hij zal zijn volk redden en verlossen. Iedere Israëliet kent deze woorden. Maria krijgt nu van Gabriël te horen dat God in haar leven laat gebeuren wat Hij heeft beloofd. Zij als eenvoudig, ongetrouwd meisje mag moeder worden van Jezus, Gods Zoon. Maria gelooft dat God vol liefde is, ook voor haar, en stelt zich beschikbaar aan haar Heer'. Leiding deze zondag: Debora en Anita.

KOPIJ

Kopij voor de eerstvolgende uitgave kan worden ingeleverd tot zaterdag 3 december 19.00 uur bij Riek Zwart, via email: hnk@pgswifterbant.nl. Kopij welke later binnenkomt, zal niet meer worden verwerkt.

DRONTEN

ACTIEF BIJ DE EREDIENSTEN

Zondag 27 november

KINDERNEVENDIENST

De Ark: Cathelijne en Judith.

OPPASDIENST

De Ark: Felize Kragt en Bianca Olde.

BLOEMENDIENST

De Ark: Evelien van Raalte en Nel van Dis.

Zondag 4 december

KINDERNEVENDIENST

De Ark: Nicolien, Sebastian en Marcia.

OPPASDIENST

De Ark: Maria en Hester Turkstra.

BLOEMENDIENST

De Ark: Cees en Bettie Dekker.

OPBRENGST COLLECTES

Zondag 2 oktober

Diaconie—Stichting Jaffa.....€	472,-
Kerk –Prot. kerk, Kerk in Israël.....€	472,-

Zondag 9 oktober

ZWO –Dronten.....€	484,-
Kerk – Prot. Kerk Missionair werk ..€	484,-
DiaconieKomi.....€	20,-

Zondag 16 oktober

ZWO—Kerkinactie Wereldvoedseldag	
Indonesië.....€	545,-
Kerk—Eredienst publ. internet.....€	545,-

Zondag 23 oktober

Diaconie-ZOA.....€	455,-
Kerk—pastoraat.....€	455,-

Zondag 30 oktober

Diaconie—Stichting AFOS.....€	493,-
Kerk—Kerk algemeen.....€	493,-

Koffie op de crea-ochtenden.....€
 101,70 |

Gift.....€
 3.000,- |

Gift.....€
 220,- |



OCHTENDDIENST DE ARK-27 NOVEMBER

Eerste adventszondag starten we met een nieuwe serie lezingen over de voormoeders van Jezus. Samen met de kinderen van de kindernevendienst leven we zo toe naar Kerst, het feest van de geboorte van Jezus. Deze zondag lezen we het verhaal van David en Bathseba (2 Samuël 11). We hebben het verhaal gelezen tijdens 'Tekst op tafel'. We bekeken de thema's in het verhaal en probeerden goed te kijken wat er staat en wat dat betekent voor ons nu. In onze samenleving anno nu hebben we te maken met machtsspele en verschillende krachten. Met #metoo. Koning David was een man met macht, maar wat doet macht met een mens? Hij komt berekenend naar voren in het verhaal. We zien ook vandaag de dag dat mensen gaan voor winst, eigen belang, maar wie betaalt de rekening? Kortom: een verhaal met thema's die wij ons mogen aantrekken. Christine Huijsjes en Johan Alkema zingen samen met ons dat prachtige lied van Leonard Cohen: Hallelujah. Gert van der Weijde bespeelt het orgel en de piano. Na de dienst is er koffie. Kom allen zoveel mogelijk naar De Ark. En als het niet anders kan, kijk dan online mee via YouTube.

ds. Karolien Zwerver

COLLECTE 27 NOVEMBER- De Regenboog Groep in Amsterdam

De Regenboog Groep helpt iedereen in Amsterdam die dat vanwege wat voor kwetsbare situatie dan ook (even) nodig heeft. Vaak kunnen mensen voor die hulp bijna nergens anders terecht. De Regenboog Groep stroopt

de mouwen op voor een socialere stad. Met inloophuizen, tijdelijke woonoplossingen, maatschappelijke hulp, maatjestracten, werkprojecten en vluchtelingenopvang.

OCHTENDDIENST DE ARK 4 DECEMBER

Tweede advent en doopdienst

In deze viering worden vier kinderen gedoopt. Roan Willem Hendrikus, zoon van Jan en Ilonka ter Maaten, Laura Hanna, Sifra en Janoah, kinderen van David Makkinga en Ellien Boiten. De voorbereidingen op een doopviering zijn de kersen op de taart van een dominee, dus zelf kijk ik uit naar deze viering. Bijzonder dat vandaag niet alleen baby's worden gedoopt maar ook een ouder broertje en zusje die daarin, samen met hun ouders, ook een eigen keuze maken. We lezen uit het verhaal van Ruth, één van de voormoeders van Jezus. Vorig jaar lasen we in de adventsperiode het gehele boek Ruth. Nu lezen we haar verhaal als één van de vier vrouwen uit het oude testament.

ds. Thea de Ruijter

COLLECTE 4 DECEMBER

Gevangenezorg Nederland

Gevangenezorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie met ruim 650 vrijwilligers, die op bezoek gaan bij gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Op deze manier proberen zij iets voor hun gevangene medemens te betekenen. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning te bieden. Informatie: www.gevangenezorg.nl.

STICHTING DOE EEN WENS-COLLECTE 4 DECEMBER

Stichting Doe Een Wens Nederland vervult de liefste wens van kinderen tussen de 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Door het vervullen van een wens, wil de stichting een ervaring van een hoop en kracht geven in een moeilijke periode; even weg van ziekenhuis, behandeling en doctoren. De diaconie beveelt een bijdrage voor dit goede doel van harte aan.



LITURGISCHE SCHIKKINGEN ADVENT EN KERST 2022

In de advents- en kerstperiode is het thema van de vieringen 'Levenslicht' waarbij 'voormoe-

ders' centraal staan, samen met het jaarthema 'Aan tafel'. Het gaat daarbij om méér dan de 'letterlijke' tafel: de nadruk ligt op de gemeenschap, op je gezien weten en mee mogen doen in de geschiedenis van de beweging van God. Er is plek voor iedereen, God komt iedereen nabij en iedereen mag zich genodigd weten in Gods nabijheid – niemand uitgezonderd. In de liturgische schikking zijn beide thema's met elkaar verweven. Elke adventszondag wordt één van de vier voormoeders symbolisch weergegeven op een tafel die de basis vormt van de schikking. Déze voormoeders kennen wij bij naam, Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. Maar ook de vele naamloze vrouwen in de stamboom van Jezus, vormen samen de verbinding met deze moeders; zij zijn samen belangrijke schakels in de Bijbelverhalen.

*Er is een lijn van vrouwen,
van Eva af een lijn,
wier rol in de geschiedenis
alleen Gods werk kan zijn.
Hoewel in alle eeuwen
hun stem verzwegen is –
God gaf hun om hun zegen
moed en betekenis.
(John Bell)*

De paarse kaarsen in de schikking symboliseren de weken van voorbereiding en bezinning. We kijken uit naar de geboorte van Jezus omdat de belofte aan ons is gedaan door de profeten. En al zijn de tijden somber en donker, we mogen hoop houden, vertrouwen en geloven dat het Licht zal komen. Met kerst brandt een witte kaars in de schikking als teken van het Levenslicht. Vanuit de Kindernevendienst, waar ook de verhalen van de voormoeders worden verteld, legt een kind een voorwerp in de schikking om verbinding te maken tussen hun eigen viering en de viering in de kerk om zo samen Advent en Kerst te vieren. De schikkingen komen met foto's en met de toelichtingen op de website.

Team liturgische schikkingen

BEVESTIGING NIEUWE AMBTSDRAGER 18 december

De kerkenraad is blij en dankbaar dat op zondagmorgen 18 december een nieuwe ouderling, t.w. de heer Adri Pasman, bevestigd zal worden als ouderling. Als er bezwaren zijn tegen deze benoeming dan kunnen die ingediend worden bij de voorzitter of de scriba van de kerkenraad. Tevens zal mevrouw Thea van Zandwijk toetreden als lid van het College van Kerkrentmeesters. Zij wordt niet bevestigd als ambtsdrager, maar legt binnen het CvK de belofte van geheimhouding af.



ADVENT

In de weken van advent lezen we de verhalen van de voormoeders van Jezus. We nodigen u uit voor een ontmoeting rond de tekst die we gaan lezen. We lezen dan met elkaar het verhaal van die zondag en gaan erover in gesprek. De eerste ervaringen zijn positief. Voor vierde advent is de ontmoeting op donderdag 8 december om 20-21.15 uur. We lezen het verhaal van Tamar. Voorbereiding is niet nodig, een bijbel meenemen wel. In de kerk branden we adventskaarsen. Paarse kaarsen, de derde zondag van advent een roze. We nodigen je uit om in je eigen huis ook adventskaarsen te branden. Wanneer je vanuit huis meeviërt, kun je dan thuis het licht aansteken gelijk met de mensen in de kerk. Ook doordeweeks word je bepaald bij de weken van advent, door de kaarsen in je huis. De meest gemakkelijke manier om een advent set te realiseren is met gekleurde waxinelichtjes (3 paars, 1 roze), maar allerlei vormen zijn mogelijk. We nodigen je ook uit om in de weken van advent te delen van het licht in je leven. Omdat dit jaar 'levenslicht' het thema is, lijkt het ons mooi om het licht dat we in de kerk aansteken te verbinden met het licht dat niet in de kerk is, maar op de andere plekken van ons leven. Je kunt een foto inzenden het (levens) licht in jouw thuisomgeving. Iets dat voor jou symbool staat aan levenslicht of de keuren van de adventskaarsen. Het kan een kerstster zijn voor het raam, een foto van jouw advents set, een foto van hoe het licht je huis binnen schijnt. Bij iedereen zal dat anders zijn. We kijken uit naar de inzendingen! U kunt uw foto mailen naar ouderenpastoraat@pgdronten.nl of appen naar Henny Bos, tel. 06-29118413. Iedere week worden de ingezonden foto's getoond in de kerkdiensten.

ds. Thea de Ruijter

VOORAANKONDIGING: 12 DECEMBER EAT & MEET

De afgelopen maanden dacht ik (ook) na over wat ik nu zo mooi aan de kerk vind. En het woord 'gemeenschap' kwam daarbij steeds weer naar boven. In een samenleving waarin je toch al zo op jezelf bent (als individu, maar ook als gezin), is het zo mooi dat we een gemeenschap vormen. En dat je uitgenodigd bent om mee te doen. Of dat nu heel regelmatig is, of af en toe, dat maakt echt niet uit. Onder dat mom 'eten moeten we allemaal!' wil ik je uitnodigen om samen te eten in De Ark. Eén keer per maand, drie maanden lang, wil ik het uitproberen, met jou! Heb je een drukke agenda? Geen probleem!

Het is de bedoeling dat we samen eten, mond afvegen en door naar huis, sport, koor, wat dan ook. De eerste keer is 12 december. Daarvoor kun je je online opgeven (nu nog niet, er wordt aan gewerkt). Als je je opgeeft, kun je uitgekozen worden om een pan soep te maken. De keer daarna mag je dan aanschuiven. Zo dragen we allemaal bij. Een simpele maaltijd met soep en brood tussen 18.00 en 19.15 uur. Wie tijd heeft ruimt nog even af, wie echt weg moet, veegt mond af en gaat. Het lijkt me gezellig. Eet je mee? Houd website en kerkblad in de gaten voor meer nieuws en aanmelden.

ds. Karolien Zwerver

CREA OCHTEND 13 DECEMBER

Wij naderen het eind van het jaar 2022., wij hebben dit jaar nog een keer crea ochtend. Wilt u komen kennismaken en kijken of u dit leuk vindt en sfeer proeven. Op dinsdag 13 december hebben wij van 9.30 tot 11.30 uur een crea ochtend in Het Voorschip van De Ark. De koffie en de thee staat voor u klaar. Tijdens onze ontmoeting willen wij graag creatief bezig zijn voor verschillende goede doelen. In januari is er crea ochtend op 10 en 24 januari De crea ochtend is iedere 2e en 4e dinsdag van de maand. U bent van harte welkom!

Het crea team

VERTROUWENSPERSOON BINNEN DE PG DRONTEN

Het is al enige tijd geleden dat wij van ons hebben laten horen. Behalve dan het stukje in het jaarboek van de PG Dronten. Door de Covid 19 maatregelen is het kerkelijk werk ook in de afgelopen periode anders ingevuld en dat heeft er mede toe geleid dat onze rol wat naar de achtergrond is verschoven. 3 jaar geleden zijn wij, Jenneke Haagsma en Remco van Kleij, benoemd tot vertrouwenspersoon binnen de PG Dronten. Daar waar veel vrijwilligers werken, in allerlei rollen, kan het voorkomen dat er grensoverschrijdend gedrag ontstaat of als zodanig beleefd wordt. Soms lezen we daarover in de media en dan hoop je altijd dat het niet bij ons kan voorkomen. De Kerkenraad heeft indertijd besloten om vertrouwenspersonen te benoemen, die onafhankelijk van de kerkenraad, kan adviseren rondom grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk, of kan begeleiden bij te nemen stappen. Wij hebben indertijd een training gevolgd om goed deze taak op te kunnen pakken en werken zo nodig nauw samen. Zonodig kunnen wij ook een beroep doen op landelijke ondersteuning. Voor de Corona-periode hebben wij ook contact gezocht met een paar andere kerkgenootschappen in Dronten. Dit om eventuele ervaringen te delen en elkaar ook te ondersteunen. Uiteraard vanuit onze belofte tot geheimhouding. Mocht u vragen hebben, of behoefte aan een gesprek. uiteraard zijn wij

ook bereid en beschikbaar om eens wat meer toe te lichten over deze taak binnen de kerk.

Jenneke Haagsma, tel. 06 48577773 en Remco van Kleij, tel. 06 52427296

VERSLAG GEMEENTEAVOND WOENSDAG 16 NOVEMBER 2022

Na een welkom van voorzitter Agnes van den Pol opende ds. Thea de Ruijter met een lied, Romeinen 8: 18-25, uitleg en gebed. Daarna werden de begrotingen van de kerk en de diaconie besproken. Door sterk stijgende energiekosten ontstaat helaas een tekort. Er moeten dus kosten bespaard worden of er moeten extra inkomsten gevonden worden. Tijdens de gemeenteavond vond daarom een peiling plaats over beperking van energiekosten en verhoging van inkomsten. De resultaten vindt u elders in dit kerkblad. In De Ark en Open Hof worden nu al maatregelen genomen zoals aanpassen van thermostaten en lampen. Onlangs heeft in de Flevopost een advertentie gestaan voor verkoop van Open Hof via een tenderprocedure. Aan partijen met belangstelling voor deze tender is gevraagd ook kennis te nemen van het hospice. Met het hospice wordt gesproken over een nieuw huurcontract. In goed overleg met het hospice is afgesproken dat dit een contract wordt voor maximaal 5 jaar. Op het moment van verkoop van Open Hof heeft PG Dronten de mogelijkheid om het contract op te zeggen. Het hospice heeft vanaf dat moment 2 jaar de tijd om een andere locatie te vinden. De kerkenraad heeft keuzes gemaakt rondom werkwijze en formatie van het pastoraat. Op de gemeenteavond zijn verschillende opties toegelicht met voor- en nadelen. De basis is ons inspiratieplan:

Wij zijn een gemeente van Christus.

Met mensen van verschillende leeftijden en achtergronden.

Zoals je bent, ben je welkom en tel je mee.

Wat ons verbindt, is ons geloof in God en Jezus.

We nodigen je uit om mee te doen.

Om te groeien in geloof en in het volgen van Jezus.

Zijn liefde voor mensen inspireert ons voor ons eigen leven.

Vanuit die liefde willen we van betekenis zijn in de samenleving.

In Dronten en daarbuiten.

De kerkenraad heeft de volgende keuzes gemaakt:

De PG Dronten wil in de toekomst werken in wijken en voor doelgroepen. De basis is het werken in de wijk met pastores (predikanten en/of kerkelijk werkers). Door een indeling in wijken heeft iedereen een pastor als aanspreekpunt. Daarnaast hebben pastores ruimte voor aandachtsvelden of doelgroepen. Het pastoresteam heeft een duidelijk overzicht gemaakt

van verdeling in tijd voor wijkpastoraat en bovenwijkse taken. Dit overzicht wordt jaarlijks in de kerkenraad besproken. De PG Dronten wil in de toekomst werken met predikanten en kerkelijk werkers. De voorkeur gaat uit naar 2 FTE predikant verdeeld over drie personen (dit is voldoende voor het voorgaan in de eredienst in één kerkgebouw op de meeste zondagen) plus kerkelijk werkers. De PG Dronten wil in de toekomst werken met een combinatie van wijkpastores met daarnaast ruimte voor doelgroep-pastors. Een doelgroep-pastor ondersteunt de wijkpastor door bovenwijkse activiteiten te organiseren i.s.m. een taakgroep. We kiezen voor een ouderenwerker met het oog op de pastorale vraag van deze groep; onze gemeente heeft veel ouderen. We kiezen voor een jongerenwerker, omdat dit een eigen expertise is die moeilijk te combineren is met de reguliere taken van predikanten. De inhoudelijke en organisatorische voorbereiding voor beroeping van een derde predikant is gestart. Op een later moment wordt hiervoor input van de gemeente gevraagd; houd daarvoor het kerkblad in de gaten. Na de rondvraag sloot ds. Thea de Ruijter de avond met stilte en gebed.

Moderamen PG Dronten

GEMEENTEAVOND 16 NOVEMBER Meningspeiling energie besparen en verhogen inkomsten

Tijdens de gemeenteavond werd pijnlijk duidelijk wat de verhoging van de energieprijzen na december voor gevolgen hebben op de begroting van volgend jaar. Zonder maatregelen zullen de energiekosten waarschijnlijk vijf maal hoger gaan uitvallen tot een kostenpost van 230.000 euro. Op de gemeenteavond wilden we zoveel mogelijk ideeën verzamelen en antwoord krijgen op een aantal vragen. Doel is om deze kostenpost naar beneden te krijgen waarbij we ons realiseren dat dit nooit helemaal zal gaan lukken. Iedereen kon reageren via de mentimeter (digitaal) of op papier op vijf stellingen en twee open vragen, hoe we als gemeente kunnen besparen op de energiekosten en hoe we de inkomsten kunnen verhogen. In totaal hebben 85 mensen meegedaan waarvan de helft op papier. Daarnaast zijn ideeën verzameld in een Whatsapp-groep van jongeren. Je kon kiezen om de actie te doen, niet te doen of te kiezen voor geen mening/laat dit graag aan anderen over. Op de stelling 'De temperatuur op 16 graden in de morgendienst, dus jassen aan houden of thuis digitaal kijken (we zijn gewend aan 20 graden)', reageerde 90% om dit ook te doen. Bijna iedereen (99%) vindt dat de avonddienst in de wintermaanden in het Voorschip gehouden kan worden. Driekwart (73%) van de aanwezigen vindt dat kleine groepen voor vergaderingen/ gesprekken/ kringen niet meer in de kerk maar bij iemand thuis gehouden kunnen worden. Vervolgens zijn er 113

ideeën genoteerd waarvan ongeveer de helft elkaar overlapt. Ideeën waar we direct mee aan de slag gaan zijn: goed op de thermostaat en de lampen en deuren letten. Vaak werden zonnepanelen genoemd, maar dat is een idee dat meer tijd vraagt om uit te zoeken. Wat betreft het verhogen van de inkomsten vindt de helft van de aanwezigen (55%) dat je na de actie kerkbalans een extra ronde "energiebijdrage" zou moeten doen. Een derde (30%) vindt van niet en ook werd geopperd om juist in de ronde van de kerkbalans extra aandacht te vragen voor de gestegen energiekosten. De gemeente vragen de twee keer 190 euro (of deel) van de overheid vrijwillig aan de kerk te doneren voor energiekosten, vindt de helft van aanwezigen (52%) een goed idee en 19% niet. Deze bedragen eventueel vrijwillig bestemmen voor de diaconie ter bestrijding van energiearmoede werd ook genoemd op de gemeenteavond. Er werden 63 ideeën opgeschreven. Veel ideeën voor extra acties waarvan het geld besteed wordt aan energiebesparende maatregelen. In ieder geval is er de oproep om als kerkenraad duidelijk aan te geven hoeveel er extra nodig is. Wat te doen met de resultaten van de gemeenteavond? We zullen u later informeren over het verlagen van de temperatuur in de morgendienst en over het houden van de avonddienst in het Voorschip. Als u deelneemt aan een kring of vergadering in de kerk kunt u zelf al onderling bespreken wat een goede optie is. Verder zullen alle ideeën over besparing en verhogen van inkomsten, gewogen en beoordeeld worden op praktische en financiële haalbaarheid. Wij zullen u geregeld via kerkblad en website op de hoogte houden over hoe we samen de energiekosten kunnen verlagen of de inkomsten kunnen verhogen.

Namens het moderamen PG Dronten

VOEDSELBANK

Elke vierde zondag van de maand is er een inzameling van producten voor de Voedselbank. U kunt de door u gekochte artikelen bij de ingang van de kerk in een van de kratten deponeren. Het gaat dan om producten als koffie, thee, was- en afwasmiddelen, hagelslag, houdbare zuivelproducten, macaroni, spaghetti met bijbehorende sauzen, blikgroenten. Alle beetjes helpen ... Alvast heel hartelijk bedankt!

DRONTEN - JONG**AGENDA**

Zo 27 nov. – Twix

Zo 4 dec. – 7-Club

Wo 8 dec. – Catechisatie

Zo 11 dec. – Twix

Evert Jan Broekhuizen

**HOI JIJ DAAR VAN DE 7(CL)UB!**

Vanaf zondag 27 november start het Adventsproject weer. Daar willen we in 7(Cl)ub en in de kindernevendienst bij stil staan en ons voorbereiden op kerst. Daarom beginnen we de hele Advent tot aan kerst met elkaar in de kerk en gaan we ook met elkaar na de inleiding naar onze eigen dienst. Dat betekent dan voor groep 7 & 8 naar de kelder tot aan het einde van de kerkdienst blijven we daar. Dus we beginnen vanaf 27 november in de kerk en gaan daarna naar de kelder als de andere kinderen naar de eigen kindernevendienst ruimte gaan. Heb jij er ook weer zin in? We zien je graag op zondag 4 en 18 december. Tot dan.

Groetjes Dieuwke Harry en Marcia

UIT DE GEMEENTE

Past. werker E. Maarsingh - van der Laan
tel. 036-5228460
Dodaarsweg 50 3897 LP Zeewolde
e.maarsingh@pgdronten.nl

Meeleven

Mevr. Van den Bosch is vanuit De Regenboog naar Laarstaete kamer 2,23, Wold 1202, 8225 CB in Lelystad gegaan. Alma Broek, Morinel 408, is geopereerd aan haar rug. Ze ligt in Hilversum, Villa Overbosch, Soestdijkerstraatweg 102, 1213XH. We wensen hen Gods nabijheid en troost. Annelies Holland, De Boeg 2, heeft na haar operatie een positief bericht gekregen waar ze dankbaar en blij mee is. We wensen haar nog sterkte bij het herstel van de operatie. Corrie Meijers, Oostergo 4b, is binnen woonzorgcentrum De Voord verhuisd. Ze woont nu, totdat er plek vrij komt in de Regenboog, op de schapensteeg 168, Veldbloemenlaan 25, 8081 DL Elburg. Door revalidatie is ze gelukkig weer iets vooruitgegaan.

**In Memoriam****Yvonne Keimpema-Mussies**

Yvonne werd geboren op 17 maart. Al vroeg kwam ze in contact met het Leger des Heils. Haar geloof werd daar gevoed. Ze trouwde en kreeg 5 kinderen. Samen met haar man Wim heeft ze op verschillende plekken gewoond. Ze was een lieve zorgzame vrouw en moeder en oma van de kinderen van haar bonuszoon. Ze stond altijd voor iedereen klaar. Ze had een luisterend oor. Ze was een doorzetter. Ze hield van gezelligheid. Ook op haar werk bij McDonalds maakte ze het gezellig. Ze was van betekenis voor het personeel zodat ze haar mama mac noemden. Ze zette zich in voor leefbaar Dronten en ze was actief binnen de mantelzorgkring. Ze altijd bezig met plannen maken. In deze tijd van het jaar was ze al bezig met sinterklaas en kerst. Maar toen ze in dikke mist op weg was naar haar werk op 18 oktober, kwam een tegenligger op haar weghelft. Ze overleefde de frontale botsing niet. Het is onvoorstelbaar verdrietig dat Wim en de kinderen op deze manier afscheid van haar moesten nemen. In Open Hof is een dankdienst geweest voor haar leven. Bijzonder was de medewerking van muziekvereniging 'Maris Sonores', waar haar man Wim en zoon Maickel lid van zijn. We hebben Spreuken 31 gelezen. Een loflied op de sterke vrouw, want dat was ze. We wensen Wim, kinderen en kleinkinderen Gods troost voor de tijd die komt.

Elly Maarsingh

**In Memoriam****Cornelia Geertruida Oosterhof-Veenkamp**

Corrie werd op 24 april geboren in Bierum. Ze groeide op in een warm gezin. Ze trouwde met Bouko. Samen kregen ze 3 kinderen. Ze verhuisden van het noorden naar de polder. Ze was een vriendelijke zorgzame vrouw, moeder en oma. Ze was altijd opgewekt. Ze hield van netjes en schoonmaken. Ze was altijd belangstellend naar anderen en wilde anderen niet tot last zijn. Jarenlang tobde ze met haar gezondheid, maar steeds krabbelde ze weer op. Totdat het niet meer lukte, haar lichaam kon niet meer. Ze had een sterk geloof en in het vertrouwen dat er bij God een nieuwe toekomst is, is ze gestorven. Haar lievelingslied was 'Abba Vader'. Daar hebben we o.a. in de dankdienst voor haar leven naar geluisterd. We hebben Psalm 121 gelezen en gedankt voor haar leven. We wensen haar man, kinderen en kleinkinderen Gods troost voor de tijd die komt.

Elly Maarsingh

Tot slot

Een hardnekkige griep heeft er voor gezorgd dat ik de afgelopen weken weinig bezoeken kon doen. Gelukkig herstel ik nu snel.

Een hartelijke groet, Elly Maarsingh

Bedankt

Wij willen iedereen bedanken die op wat voor manier; ons heeft gefeliciteerd met ons 50-jarig huwelijk. Het was hartverwarmend.

Arnold en Gea Olde

Ds. Nelleke Beimers
Tel. 06-10340591

LEVEN IS MEELEVEN

Op 15 november jl. is overleden op de leeftijd van 84 jaar (mevrouw) Jantje van den Berg – Sinnema, geboren op 16 december 1937 in Westdongeradeel. Zij woonde: De Kaapstander 62. De afscheidsdienst heeft afgelopen zaterdag 9 november plaatsgevonden in Open Hof. In het volgende kerkblad volgt een uitgebreide 'in memoriam'.

Op 15 november jl. is overleden op de leeftijd van 90 (bijna 91) jaar (de heer) Jurjen Berg, geboren in Gramsbergen op 18 november 1931. Hij woonde: De Ring 19. De afscheidsdienst heeft afgelopen maandag 21 november plaatsgevonden in het afscheidshuis Morinel. Wij leven mee met allen die van hen hielden en hen zullen missen.

'De mensen van voorbij zijn in het Licht, zijn vrij'.

ds. Nelleke Beimers

ds. T. de Ruijter - tel. 06-50614304
Eurosingel 166 8253 EE Dronten
ds.deruijter@pgdronten.nl

Pastoraal

Christine Heeringa is opnieuw in behandeling voor haar ziekte. Naar omstandigheden gaat het redelijk met haar. Het doet altijd goed te merken dat mensen aan je denken en voor je bidden. Wie een kaartje wil sturen: Gerhard en Christine Heeringa, Wijngaard 43, 8253 LK.

Pastoresteam - Nieuwe samenstelling

We zijn als pastoresteam inmiddels een kleine tijd onderweg in de nieuwe samenstelling. Het is fijn om weer met meer collega's te zijn. Terugblikkend op de afgelopen maanden, hebben wij tegen elkaar wel gezegd: wat fijn dat er zoveel begrip was dat we niet alles met zoveel aandacht konden doen als we wilden, en wat fijn dat we zoveel support was in de periode dat we erg krap bezet waren. Als ik voor Elly en mijzelf spreek, zagen wij tegen die maanden in het vroege najaar best wat op. Wij hebben in deze maanden veel goeds ontvangen vanuit de gemeente en dat was erg fijn. Het geeft de kracht van deze gemeente weer.

Pastoresteam-werkwijze

De afgelopen weken zijn we binnen het nieuwe team heel wat in gesprek geweest over de pastorale werkwijze. In de afgelopen weken heb ik ook iets geschreven over de wijkindeling (een visuele weergave volgt binnenkort). We merken soms dat mensen de keuze om een heldere wij-

kindeling vast te stellen, interpreteren als 'zoals vroeger werken in de wijk'. Dat is niet precies wat wij op het oog hebben. Belangrijk aan de wijkindeling is dat iedereen weet welke pastor zijn/haar aanspreekpunt is. We gaan niet terug naar een systeem waarbij iedereen proactief bezoek krijgt door een wijkbezoeker. Het is belangrijk dat u zelf contact opneemt met de pastor wanneer er iets speelt. Elders in het kerkblad leest u over de keuzes die we als gemeente gemaakt hebben over het pastoresteam en de gekozen werkwijze. In de komende kerkbladen stellen we u op de hoogte van de concrete invulling van het pastoraat.



In Memoriam - Lo Hondius

Lodewijk Christoffel Hondius werd op 6 Augustus 1933 geboren in Schoonhoven als jongste van 5 kinderen. Zijn vader was schilder en tekenleraar. Op veel te jonge leeftijd (9) verloor Lo zijn moeder, iets wat hem zijn lange leven altijd heeft bedroefd. Lo heeft in zijn jonge jaren gestudeerd en gewerkt in Den Haag en Amsterdam, waar hij een jonge A verpleegkundige leerde kennen, die tot zijn dood bij hem is gebleven, Joke. In 1962 kwamen Lo en Joke met een 10 maanden jonge Karel zich installeren aan de Schouwstraat met een primitieve drogisterij 'in de voorkamer'. Zes maanden later betrok het gezin zich aan Het Ruim, waar de drogisterij Het Bakken werd geopend. Vier jaar later werd zoon Eric geboren en nog eens 3 jaar later was de laatste gezinsuitbreiding met zoon Reinier. Als echte pioniers van het eerste uur hebben Lo en Joke Dronten zien uitgroeien van een zanderige paar straatjes tot de huidige klein stad van vandaag. Lo heeft aan de bakermat gestaan van onder andere onderwijsinstellingen, het groene kruis, de winkeliersvereniging, de Hongarije commissie, de kerkgemeenschap, de lokale

omroep en nog veel meer. Na de sluiting van de winkel in 1981 heeft Lo een 'tweede carrière' gestart met wat hij toen al als hobby studeerde, theologie. Het gezin ging naar Amersfoort waar Lo werkte als pastor in het ziekenhuis, en later werd hij predikant in Bruinisse. Toen het uur van het pensioen naderende zijn Lo en Joke weer neergestreken in 'hun' Dronten, eerst aan de Galjoenstraat en in 2017 in een mooie aanleunwoning van De Regenboog. Om gezondheidsredenen is Lo sinds maart 2020 opgenomen geweest bij Coloriet, waar hij ook nog tevreden en gelukkige jaren heeft mogen meemaken. Naast marinier en pionier was Lo ook vliegenier en vloog hij graag met vliegtuigjes vanaf wat toen nog een kleinschalig veldje in Lelystad was. Lo reisde graag en heeft niet alleen bijna alle landen in Europa wel bezocht, maar ook verre reizen gedaan naar Japan, Zuid-Afrika, Verenigde Staten, Israël, Rwanda en Zambia. Immer een optimist met een vrolijke kijk op het leven en een gezond gevoel voor humor was zijn motto 'als je maar schik hebt!' Wij zullen Lo erg missen en wij zijn dankbaar dat wij zoveel jaren met hem mochten zijn. Familie Hondius.



In Memoriam

Mathilde Gehrels - Biesheuvel

Op maandag 31 oktober is Tilly Gehrels in Amsterdam rustig en vredig overleden. Zij was eind mei naar de Plantage Middenlaan in Amsterdam verhuisd. Ze keek er enorm naar uit om dichterbij haar kinderen en kleinkinderen te zijn. Haar laatste levensjaar ook een jaar van vreugde en plezier geweest. Helaas bleek eind augustus dat zij nog maar kort te leven had. Op vrijdag 4 november hebben wij in De Ark afscheid

van haar genomen en haar te ruste gelegd op Begraafplaats De Wissel bij haar man Johannes Christiaan Gehrels, die in 2012 overleed. Tilly werd geboren op 15 oktober 1931 in de Haarlemmermeer, in een familie van polderpioniers. Op boerderij de Beukenhorst te Hoofddorp groeide ze op, in een tijd die niet eenvoudig was. Ondanks de oorlog kon zij de MULO snel doorlopen en nog een jaar naar de Kweekschool. In 1958 trouwden Tilly en Johan en gingen ze in Ede wonen, te midden van een groot aantal Wageningers, die tezamen plannen smeden voor een nieuwe Hogere Landbouwschool in Dronten met een schoolboerderij daarbij. De plannen werden begin jaren zestig concreet en in 1964 verhuisde het gezin naar de Lijzijde. Tilly heeft in de jaren op Schoolboerderij De Drieslag altijd veel bijgedragen aan de nieuwe gemeenschap in Dronten, als voorzitter van de vrouwenbond (nu PCOB), in de kerk, op school en op de boerderij. Zij mocht op de piano graag vele avonden begeleiden en maakte zelf honderden gelegenheidsliederen voor trouwerijen, jubilea en verjaardagen. Naast haar liefde voor de muziek hield ze van literatuur en was nieuwsgierig naar allerlei vormen van kunst en cultuur. In 1980 verhuisden Tilly met Johan en de kinderen naar de Kapteynlaan. Daar vond ze weer nieuwe burens, vrienden en vriendinnen en activiteiten zoals de Telefooncirkel, het Zangkoor 'Vergaard uit alle streken' en de Kunstgeschiedenisclub. Ze gaf veel om haar vriendschappen. Ze hield intens van de mensen om haar heen, van wie zij allemaal goed en mooi afscheid heeft mogen nemen. Vol vertrouwen in God en in ons allen is Tilly vredig en rustig heen gegaan. Zij zal voor altijd bij ons blijven, Kees, Barend, Carolien en Jan Willem Gehrels.
Renny Post



In memoriam

Adriana Johanna Zwier – Hoefnagel

Op 4 november is overleden op de leeftijd van 93 jaar Adriana Johanna Zwier – Hoefnagel. Adrie, zoals haar roepnaam was, werd geboren op 2 juni 1929 in Bennebroek. Zij was na twee jongens het derde kind in het gezin Hoefnagel. Het gezin verhuisde naar Overveen waar nog een meisje werd geboren. Vanwege het werk van vader Hoefnagel verhuisde het gezin naar Haarlem-Noord. Hier maakte Adrie het begin van de Tweede Wereldoorlog mee. Een moeilijke tijd waarin o.a. haar twee broers moesten onderduiken. Als jong meisje moest zij langs de boeren en naar de gaarkeuken voor eten. Na de oorlog maakte zij de MULO af en ging aan het werk. In 1950 leerde zij op een feestavond Jan Zwier kennen met wie zij in 1955 is getrouwd. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren een meisje en een jongen. Adrie zette zich volledig in voor het gezin ook toen haar man naar een sanatorium moest. Zij was ook heel creatief en zeer handig met naald en draad. Ook spinnen van schapenwol en allerlei technieken van weven zoals touw-weven en gobelin-weven had ze zich eigen gemaakt. Toen Jan met pensioen ging werd de meeste tijd besteed aan sporten, fietsen en wandelen. Vele duizenden kilometers hebben ze gefietst in landen als Nederland, Canada, China, Cuba, Vietnam, Nieuw-Zeeland, om er maar enkele te noemen. Dit heeft zij tot haar 85e jaar volgehouden. Hierna werd haar lichamelijke gezondheid langzaam minder en het fietsen moeilijker. Na een ziekteperiode van Jan werd besloten om richting de kinderen woonruimte te zoeken. In 2017 hebben zij een appartement betrokken in Dronten dichtbij dochter en schoonzoon Marianne en Luc Griffioen. Hoewel het steeds moeilijker ging werd er nog vrij veel gewandeld. Ook de ziekte van Alzheimer kreeg meer invloed op haar leven. De laatste weken ging

de gezondheid steeds verder achteruit en op 4 november is zij rustig ingeslapen. In de dankdienst voor haar leven hebben de kinderen de vele herinneringen opgehaald uit haar lange leven. Daarnaast hebben we stil gestaan bij Psalm 139. Wij bidden om kracht en troost voor haar man Jan die na zoveel jaren samen opgetrokken te hebben nu alleen verder moet en voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. Het correspondentieadres is Philipsdaalder 43, 8253 CR.
Gert den Boef

ds. Karolien Zwerver | Bellen of appen
06-396 405 98 | Peseta 31, Dronten
Mailen: ds.zwerver@pgdronten.nl |
Facebook/messenger: Karolien Zwerver
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Kloosterweekend Nieuw Sion:

10-12 maart 2023

Afgelopen jaar mocht ik een groep meenemen naar Klooster Nieuw Sion te Diepenveen. Het is een plaats en gemeenschap waar mensen dicht bij God, bij zichzelf, bij de medemens en de natuur kunnen komen door stilte en gebed, arbeid en gastvrijheid vanuit een christelijke, neo-monastieke spiritualiteit. Ook komend jaar kunnen we als groep een weekend te gast zijn. In dit weekend doen we mee in de getijdengebieden, krijgen we een rondleiding door de gebouwen, eten we samen én er is tijd om lekker te ontspannen. Het klooster ligt op een prachtige plek in Salland. De kosten voor dit weekend (vrijdagmiddag-zondagmiddag) liggen rond de 175euro (excl. lunch). Lijkt het je mooi om mee te gaan, de stilte te proeven en andere mensen te ontmoeten, geef je dan op. Ik heb nog plek voor elf mensen, omdat een aantal vorige keer moesten afhaken en nu wel meewillen. Er is één tweepersoonskamer, de rest is éénpersoons. Mocht je meer willen weten, bel of mail me dan!

Dronten ontdekken: kleding inzamelen

Drie jaar geleden gebruikte ik de #DrontenOntdekken voor alle ontmoetingen, wandelingen, rondleidingen. Alle nieuwe paadjes, activiteiten in Dronten die ik mocht ontdekken. Net vers in de polder aangekomen, in deze gemeente, heb ik me open gesteld voor alles wat er hierzo gebeurd. Het leverde veel mooie dingen op. Vorige maand ontdekte ik iets nieuws: de kledinginzameling op de laatste zaterdag van de maand. Al ruim twintig jaar wordt dit gedaan door ene groep vrijwilligers. Je kunt kleding inleveren bij de St. Ludgeruskerk (tussen 10.00-11.30uur) voor het AZC. De kleding wordt daar verkocht voor een zacht prijsje en van de opbrengst daarvan wordt een kerstpakket bezorgd bij alle inwoners van het AZC. Het



is duurzaam. Het is delen. Het is een werk van barmhartigheid. Voor mij nieuw, voor jou misschien niet, maar ik wilde het graag hier benoemen. Een van de mooie initiatieven in Dronten! Deze zaterdag kunt u met kleding terecht bij de St. Ludgerus.

Van de Peseta

We zitten met zijn allen om de tafel. De ogen gericht op de jarige. Na het zingen en het uitblazen van de kaarsjes wordt er gejuicht! Hoera! Onze Wytze geniet zichtbaar van alle aandacht en gezelligheid. (en uiteraard de cadeaus!) Mooi om zo weer samen aan tafel te zitten. Tijdens de taart en koffie ontvouwen zich de gesprekken. Bijpraten, doorvragen, het nieuws doornemen, informeren naar werk en gezin en al wat niet meer. Gesprekken aan tafel, ik hou er van. En deze adventstijd (en daarna) hoop ik dat er vele worden gevoerd. Als Team Gemeente Opbouw hebben we daarvoor een mooi idee bedacht: de gespreksstarter én wat lekkers om iemand

uit te nodigen bij jou aan tafel! De voorbereiding voor dit project was leuk. Wat een creativiteit en goede samenwerking! Echt heel fijn. Houd vooral de berichtgeving in de gaten en doneer voor het goede doel: de Voedselbank in Dronten. Bestel je tasje met onze eigen onderzetters. Voor jezelf of om cadeau te doen. Ze zijn echt prachtig! En de onderzetters (bierviltjes, zo je wilt)? Die zijn met zorg gemaakt en een mooie hulp voor een goed gesprek. Zondag bij de koffie mag je ze uitproberen!

Een hartelijke groet, ds. Karolien Zwerver

ALGEMEEN

PADDENSTOELENWANDELING IN HET WATERLOOPBOS

A Rocha Dronten organiseert op zaterdag 26 november een wandeling. Dit keer gaan we met elkaar naar het Waterloopbos. Hoewel het wat laat in het jaar is, hopen we daar toch nog

een mooi aantal paddenstoelen te zien. Het Waterloopbos is een bijzondere plek. Lange tijd was het een plek waar allerlei waterbouwkundige werken op kleine schaal werden uitgetest. De resten daarvan tref je aan in het bos. Daarnaast herbergt het heel wat planten en dieren. We verzamelen om 11 uur op de parkeerplaats bij de Ark. Het is handig om wat te eten en drinken mee te nemen. Wij zorgen voor de koffie! We zullen halverwege de middag terug zijn in Dronten. Stevig schoeisel is aan te raden. Aanmelden kan via dronten@arocha.org.

QLIQ EVENT VOOR JONG EN OUD!

Zondag 27 november is het weer zo ver: een Qliq event voor jong en oud! Samen met Worship collective organiseren we een workshopavond waarin God centraal staat. Kom je ook? Locatie: De Lichtboei, Dronten. Tijd: 19.00 uur inloop, 19.30 start Je kunt ook ons ook volgen op Instagram en Facebook voor het laatste nieuws: @qliqverbinden

TIETEMA
BAKKER SINDS 1883
Swifterbant Dronten-zuid Biddinghuizen

Volatus
uitvaartzorg

Dronten: 0321 - 38 37 08
Lelystad: 0320 - 33 74 47
WWW.VOLATUS.NL

"Onze kracht zit in de aandacht en de details."

Marie-Catrien, Femke, Karion

Betrokken en warm

Daniëlle Harsta-Franken

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.

Overlijden melden: 0321-316174
24 uur per dag bereikbaar
www.jager-uitvaartbegeleiding.nl

JAGER
UITVAARTBEGELEIDING

Ik ben er voor u.

"Pien Gouka heeft ons geholpen het verdriet te verzachten. Door op een waardige manier samen met ons het afscheid te verzorgen."

Monuta Pien Gouka
T 0321 - 312 435

Monuta Pien Gouka

Totaalpartner
in elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties

<p>Elektrotechniek</p> <ul style="list-style-type: none"> > Lichtinstallaties > Krachtinstallaties > Beveiliging > Databekabeling > Telecommunicatie 	<p>Werktuigbouw</p> <ul style="list-style-type: none"> > Loodgieterswerk > Verwarming > Airconditioning > Luchtbehandeling
---	---

WOUDA
installatie service onderhoud

T (0321) 38 60 60 www.wouda.nl

HEYBOER BV

<p>Administratie Havenweg 22 8256 BH Biddinghuizen Tel.: 0321-335033</p>	<p>Zeewolde Oogstweg 22 Tel.: 036-5221250</p>	<p>Espel Bosrand 25 Tel.: 0527-271925</p>
---	--	--

www.heyboerbv.com info@heyboerbv.com

Agrarisch toeleverancier en loonwerkactiviteiten