



Het Nieuwe Kerkblad

Inleiding

Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant

Dit is een reserve voorblad, die dus op iedere week van het jaar ingezet moet kunnen worden. De opdracht om zo'n reservevoorblad klaar te maken, bracht me bij Bonhoeffer. Opmerkelijk, vind ik, hoe de woorden die hij schrijft zo tijdloos lijken. Het zijn woorden die altijd goed zijn om te horen of lezen. Tegelijkertijd geeft juist zijn levensverhaal, binnen de tijd en omstandigheid waarin hij leefde, de woorden een diepere betekenis. Deze woorden zijn 'geleefd'. En ze zijn 'te leven'.



Deze afbeelding hangt als schilderij in de stiltetoren in Dronten.

OVER LEVEN IN GEMEENSCHAP

Uit 'Verborgene omgang, over leven in gemeenschap' een passage over samen-leven met andere gelovigen. In de jonge jaren van zijn leven leefde Bonhoeffer enkele perioden samen met anderen in een kleine leefgemeenschap. In dit boekje geeft hij zijn kijk daarop. In de laatste jaren van zijn leven was hij juist veel alleen, want hij zat

gevangen. Ook over die periode heeft hij geschreven.

Deze passage gaat erover, dat andere gelovigen jouw geloof kunnen voeden, of aansteken. Als je met anderen je geloof kunt delen, heb je geluk, zegt hij.

'Het is genade van God, dat in deze wereld een gemeente zichtbaar bijeen mag komen rond het woord en de sacramenten. Maar aan deze genade hebben niet alle christenen deel. De gevangenen, de zieken, de eenzamen die in de verstrooiing leven, de predikers van het evangelie in de heidenwereld – zij staan alleen. Zij weten dat zichtbare gemeenschap genade is.'

'In zichzelf is de christen arm en dood. De hulp komt van de andere kant. Ze is ook gekomen en komt elke dag opnieuw in het Woord van Jezus Christus, dat ons verlossing, gerechtigheid, vrijspraak en zaligheid brengt. Dit Woord heeft God in de mond van mensen gelegd, opdat het onder de mensen verbeid zou worden. Als iemand erdoor geraakt is, vertelt hij het door aan de ander. Zo heeft God het gewild: wij moeten zijn levend Woord zoeken en vinden in de getuigenis van de broeder en uit de mond van mensen. Daarom heeft de ene christen de ander nodig, die hem het Woord van God brengt. En steeds weer heeft hij de ander nodig, als hij onzeker wordt en de moed verliest. Want uit zichzelf kan hij zichzelf niet helpen, zonder zich in de waarheid te vergissen.'

Fragmenten uit:

'Verborgene omgang, over leven in gemeenschap' - Dietrich Bonhoeffer

ds. Thea de Ruijter

Kerkdiensten

ZONDAG 13 november

BIDDINGHUIZEN-De Voorhof

10.00 uur: ds. H.C.S. Spit, Diepenveen, Doopdienst
COLLECTES voor: kerstpakketten actie en werkgroep- en organisatiekosten

SWIFTERBANT-De Hoeksteen

11.00 uur: Pop-up band
17.00 uur: ds. A.C. Kelemen
COLLECTES: Plaatselijk Jeugdwerk, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds

DRONTEN-De Ark

10.00 uur: ds. G. Lubbersen, Swifterbant
19.00 uur: Sing-in
COLLECTES voor: ZWO en kerk

ZONDAG 20 november-Eeuwigheidszondag

BIDDINGHUIZEN-De Voorhof

10.00 uur: ds. R. Bos, Harderwijk, Eeuwigheidszondag
COLLECTES voor: pkn pastoraat en werkgroep- en org.kosten

< Vervolg zie pagina 2 >

Colofon

Uitgave 1x per 14 dagen:

Stichting Het Nieuwe Kerkblad Dronten
in samenwerking met:
digidruk VANDENHUL BV

Redactie:

Kopij inleveren uiterlijk maandag 9.30 uur:
Ina Huisman - Schutrups
Revueweg 12, 8251 PW Dronten.
Tel. 0321-312197
Bij voorkeur per mail:
hetnieuwekerkblad@solcon.nl

Abonnementen:

Opgave en beëindiging van abonnementen,
doorgeven van adreswijzigingen, adverten-
ties, familieberichten e.d. bij
de redactie op bovenstaand adres.
Prijs € 18 via Post, € 8,50 via email per half
jaar, bij vooruitbetaling te voldoen vóór
15 januari, respectievelijk vóór 15 juli.

Bankrekening:

NL53 ABNA 0597 9150 75
onder vermelding van adresgegevens

*NB. In verband met de Wet op de Privacy verzoeken
wij u de gegevens in het kerkblad alleen voor eigen
gebruik te benutten en niet voor andere of com-
merciële doeleinden te gebruiken.*

MANNA

WEEK 13 T/M 26 NOVEMBER

Zo 13	Lucas 20:27-40	Woorden van eeuwig leven
Ma 14	2 Koningen 10:1-17	Niemand ontkomt
Di 15	2 Koningen 10:18-36	Baal neergeslagen
Wo 16	2 Koningen 11:1-20	Verborgene baby wordt koning
Do 17	2 Koningen 12:1-9	Het kind en de hogepriester
Vr 18	2 Koningen 12:10-22	Herstelwerkzaamheden
Za 19	2 Koningen 13:1-9	Hardleers
Zo 20	2 Koningen 13:10-25	Geluk bij een ongeluk
Ma 21	Lucas 20:41-21:4	Major donor
Di 22	Lucas 21:5-19	Blij vooruitzicht?
Wo 23	Lucas 21:20-38	Hij komt!
Do 24	Filippenzen 1:1-11	Verlangen
Vr 25	Filippenzen 1:12-26	Doelgericht
Za 26	Filippenzen 1:27-2:11	Eenheidsstreven



SWIFTERBANT-De Hoeksteen

10.00 uur: dhr. J. Werkman en mevr. R. Zwart
COLLECTES: Wekelijkse bloemengroet,
Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds

DRONTEN-De Ark

10.00 uur: ds. T. de Ruijter en mevr. E.
Maarsingh
19.00 uur: ds. J. de Kok
COLLECTES voor: diaconie en kerk

BIDDINGHUIZEN - WWW.PGBIDDINGHUIZEN.NL

PREDIKANT: MW. DS. M. L. VAN DE BUNT, DE SALLANDSE ROE 23, 8252 JW DRONTEN
(TOT MEDIO JANUARI 2023 MET VERLOF)

PASTORAAT CONTACTPERSOON: DS. F. A. SLOTHOUBER, BLOEMSTRAAT 3, 8012 VN ZWOLLE
TEL. 06 57067821 – E-MAIL: DSFASLOTHOUBER@GMAIL.COM.

BIJ DE DIENSTEN



ZONDAG 13 NOVEMBER

Ochtenddienst-Doopdienst

Een feestelijke dienst! Jelle Simon, de zoon
van Robert en Margriet Wester-van de Bunt
wordt gedoopt. De start van Jelle verliep
niet helemaal zoals gehoopt, maar het gaat

nu goed met het manneke. Een mooi moment om hem in de gemeente te introduceren en
door middel van het teken van de doop zijn naam te leggen in de handpalm van de Eeuwige.
Inhoudelijk kan ik er nog niet zo veel over zeggen, we denken nog over de tekst / thema van de
dienst. Met elkaar hopen we op een gezegende dienst.

ds. Henk Spit

Collecte: Kerstpakkettenactie diaconie en KeSa

De afgelopen jaren hebben de diaconie van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen en de
Werkgroep Kerk en Samenleving (KeSa) van de Bonifatius geloofsgemeenschap Biddinghuizen
kerstpakketten verspreid onder mensen die wat extra's kunnen gebruiken. Dit kunnen mensen
zijn welke het financieel moeilijk hebben, in een nare periode zitten of dit recent achter hun
hebben liggen. Wij hopen deze mensen in de tijd van Kerstmis te steunen en een hart onder de
riem te steken o.a. met behulp van uw giften. In de loop der jaren is gebleken dat het aantal te
bezoeken adressen blijft stijgen, de diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan.

Het welkom heten van kerkbezoekers

Vandaag heet de volgende persoon u/jullie hartelijk welkom: Monique Ponsteen.

ZONDAG 20 NOVEMBER

Ochtenddienst - Eeuwigezondag

Vandaag is de laatste zondag vóór we aan een nieuw kerkelijk jaar beginnen met de eerste
Adventzondag. "Eeuwigezondag", de zondag waarop wij hen gedenken die in het afge-
lopen kerkelijk jaar gestorven zijn. Hun namen worden genoemd in het midden van de ge-
meente en voor Gods aangezicht. Doordat we ons met andere mensen verbinden, kunnen we
anderen ook missen. En terug kijken op de mooie dingen die we samen beleefd hebben. De
dienst zal in het teken staan van gedenken, trouw en dankbaarheid.

Wij gedenken hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn:

26-11-2021	Geertje de Jong - Keus	95 jaar
14-02-2022	Louky Hehemann	79 jaar
17-02-2022	Janna Dodde - Veldhuis	90 jaar
04-03-2022	Idaniël van Rij	34 jaar
16-05-2022	Rijk van der Horst	84 jaar
24-07-2022	Henk Faber	87 jaar
31-08-2022	Gijsbert Middag	12 jaar
10-10-2022	Joke Revet - Lammertse	91 jaar
27-10-2022	Willem Nijmeijer,	87 jaar

Kaarsje aansteken

Normaal gesproken kan iedereen voor de dienst een kaarsje aansteken om zelf te gedenken. Dit jaar willen we daar graag de gelegenheid voor bieden op zaterdagmiddag 19 november van 16:00 - 18:00 uur, voor gemeenteleden maar ook dorpsgenoten. De kerk is dan geopend om binnen te lopen voor ieder die dat wil, om een lichtje aan te steken en in alle rust even stil te staan bij de mensen wie we moesten loslaten. Als u niet in de gelegenheid bent en toch graag iemand wil gedenken, kunt u/jij een anoniem briefje in de bus doen bij Aaltje Timmerman (Parksingel 69) met daarop voor wie of wat u een kaarsje wilt aansteken. Dan zorgen wij ervoor dat dit kaarsje ook aangestoken wordt. Wij hopen zo iedereen in de gelegenheid te stellen zijn of haar overleden dierbare te gedenken door een moment stil te zijn en een kaarsje aan te steken. Zo kunnen we ons even getroost weten door het verdriet dat we delen met elkaar.

Collecte: Protestantse Kerk - Pastoraat Samen gedenken in dorp of stadswijk

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord. Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft de Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training 'Leiding van uitvaarten', waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Pastoraat. Van harte aanbevelen.

Het welkom heten van kerkbezoekers

Vandaag heet de volgende persoon u/jullie hartelijk welkom: Anneke van Dieren.

ACTIEF BIJ DE EREDIENST

Zondag 13 november

Ouderling van dienst: dhr. Wim Keijzer

Lector: mw. Corry van Dijke

Oppas: Cariene van de Bunt

Zondag 20 november

Ouderling van dienst: dhr. Jan van Woerden

Lector: mw. Ineke van Ruler

Oppas: Melanie Commandeur

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE

Omzien naar elkaar

Mevr. Miep van Hoof, De Deel 27, is thuis na een succesvol verlopen hartoperatie. Ze moet nu verder aansterken. Inmiddels verblijft dhr. Rien Stuijzand, Kampeerveld 26, voor verder herstel in reactiveringscentrum Klimop in Harderwijk (kamer 316, Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG, Harderwijk) en gaat langzaam vooruit. Dhr. Henk van Dijk, De Landauer 32, is naar woonzorgcentrum De Bunterhoek in Nunspeet (kamer 29, Secretaris Boerhoutweg 11, 8071 HT, Nunspeet) gegaan. Zijn vrouw Carla is daar afgelopen dinsdag ook naar toe verhuist en gaat daar in een eigen appartement (nummer 93) bij wonen. Een hele verandering voor Henk en Carla na zoveel jaren in Biddinghuizen te hebben gewoond maar ze zijn dankbaar dat ze daar dicht bij elkaar kunnen wonen. Ons meelevend gaat uit naar de familie van mevr. Marie Wisse - de Bruijne en naar allen voor wie zij veel betekend heeft. Zij lieten ons weten dat hun moeder, oma en overgrootoma op dinsdag 1 november rustig is ingeslapen op 98



jarige leeftijd. Mevr. Wisse woonde de laatste jaren in Kampen en was jarenlang lid van onze gemeente. Het correspondentieadres is: Alikruikweg 30, 8256 RL, Biddinghuizen. Daarnaast leven we mee met de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van dhr. Willem Nijmeijer die zo plotseling is overleden. Alle zieken, genoemd en niet genoemd, en iedereen die zorgen en verdriet kennen, wensen we de nabijheid toe van God en lieve mensen om hen heen.

In Memoriam Willem Nijmeijer

Op donderdag 27 oktober jl. overleed Willem Nijmeijer plotseling in de leeftijd van 87 jaar. Hij woonde aan het Kampeerveld 9. Willem werd geboren in Hoogeveen in een tijd van depressie in Nederland, in een gedeelte van het land waar het leven hard en zwaar was. Als militair was hij onderdeel van de commandostrijdkrachten en heeft daar discipline en zich ook de mentaliteit van 'altijd doorgaan' eigen gemaakt. Door werk heeft het gezin Nijmeijer door heel Nederland gezworven, om uiteindelijk neer te strijken in Biddinghuizen. In 2014 heeft het gezin hun vrouw en moeder moeten begraven, iets wat Willem altijd als een enorm gemis is blijven ervaren. Niet dat het een man van veel woorden was, maar zijn kinderen deelden wel in het verdriet van deze lege plaats. Willem was een man van flink aanpakken en dat bleef hij doen tot op hoge leeftijd. Hij was de laatste jaren vaak te vinden op zijn moestuin en heeft tot vlak voor het plotselinge overlijden nog van alles geoogst en ingevroren zodat de vriezer volledig vol zit. Zijn kinderen laat hij zo ook deze erfenis na, waarvan zij met herinnering zullen eten. Vrijdag 4 november is er in De Voorhof een dankdienst voor zijn leven gehouden. In de dienst werd er, naast de vele woorden van de familie, ook gesproken over Psalm 139. Vanuit de boodschap dat we als mens, in zowel leven als sterven gekend mogen worden door God die je nooit in steek laat, hebben we afscheid genomen van Willem Nijmeijer. Aansluitend is hij begraven bij zijn vrouw op De Wissel in Dronten en we geloven dat Willem zijn vrouw weer mag ontmoeten. Dat was iets waar hij na zoveel jaren van gemis enorm naar uitkeek. We bidden zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en iedereen die van Willem gehouden heeft, Gods liefdevolle nabijheid toe in deze dagen van afscheid en de tijd die daarna komt.
ds. Frits Slothouber

Verjaardagspost

Op 24 november hoopt dhr. Viel, De Zaaivool 50, 95 jaar te worden. Het zou leuk zijn als we hem een groot pakket met verjaardagswensen kunnen bezorgen. De kaartjes kunnen tot en met woensdag 23 november bezorgd worden bij fam. Meijer, Hooiberg 22. Dan zorgen we dat dhr. Viel de kaartjes op zijn verjaardag heeft.

Pastoraal contact

Heeft u behoefte aan een gesprek of bezoekerje? Of wilt u doorgeven dat u opgeno-

4 Biddinghuizen

men wordt in het ziekenhuis of bent u ziek thuis? Laat het ds. Slothouber dan weten. U kunt hem bereiken via de kerkmobiel 06 - 57067821 of geef het door aan scriba Coby de Boer. Schroom niet om ons te bellen als er wat speelt. We weten pas dat er iets speelt, wanneer we het horen.

Met een hartelijke groet, ds. Frits Slothouber

Bedankt

Wij zijn verrast door de grote hoeveelheid kaarten met lieve wensen en attenties die we mochten krijgen rondom de geboorte van Jelle. Hartelijk bedankt. Na een pittige start met vele medische bezoeken voor Jelle komen we langzaam in wat rustiger vaarwater. Ondanks dat genieten we volop van hem. We kijken uit naar zijn doopdienst op 13 november. We hopen u en jou daar te ontmoeten.

Met hartelijke groet, Robert en Margriet (en Jelle)

Bedankt

Bedankt beste mensen voor de vele felicitaties en mooie kaarten die wij hebben mogen ontvangen, zelfs vanuit Swifterbant voor ons 60 jarige huwelijksdag. Een dag met een gouden randje.

Bob en Jannie Tolsma

Bedankt

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor alle kaarten, die ik mocht ontvangen voor mijn 91ste verjaardag.

Vriendelijke groet, mevr. C. op 't Hof-Blok

BASISCATECHESE

Om de week op zondagochtend is er basiscatechese in de kerk voor jongeren van groep 8 en de eerste en tweede klas. Op zondag 20 november ben je weer van harte welkom!

SENIORENMIDDAG

Woensdag 16 november is er een seniorenmiddag in De Binding. Leo Scholten komt dan vertellen over 'Pelgrimsreizen'. De middag begint om 14.30 en alle senioren uit Biddinghuizen zijn van harte welkom. Voor vervoer kunt u bellen naar Dini Grimme, tel. 0321 33 1583.

GESPREKSGROEP ROUW EN VERDRIET

Na afloop van de eerste bijeenkomst van de gespreksgroep in oktober gaven de deelnemers aan dat het goed was op deze manier bij elkaar te komen. In een kring van vertrouwen zijn er veel ervaringen van persoonlijke rouw met elkaar gedeeld. Dit krijgt een vervolg op dinsdag 22 november om 10.00 uur in zaal De

Schakel in De Binding. We nodigen iedereen die er behoefte aan heeft om met elkaar over rouw en verdriet in gesprek te gaan hiervoor uit. Weet u welkom! Marianne Groeneweg (tel. 331274) en Corry van Dijke (tel. 331704).

KERK OPEN

Elke vrijdagmiddag is de kerk open van 14.00 uur tot 15.15 uur. Welkom om even binnen te lopen voor een praatje en een kopje koffie/thee.



ADVENTSKALENDER 'AAN TAFEL!'

BESTEL GRATIS

Zondag 27 november is het eerste Advent. Ook dit jaar geeft de PKN een speciale kalender uit. Het thema van deze adventskalender is 'Aan tafel - plek voor iedereen'. Met Kerst komt God ons heel nabij door de geboorte van Jezus. Hij nodigt ons ook nu nog elke dag uit om dicht bij Hem te leven, en deel uit te maken van de gemeenschap die Hem volgt. In zijn nabijheid mag je gezien en geborgen weten, aan zijn tafel is plek voor iedereen. Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten. Zo komen we iedere dag een stapje dicht bij Kerst. Deze kunt u gratis bestellen via: petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de dagelijkse of wekelijkse adventsmailing, als u de kalender liever online volgt.

BERICHTEN UIT DE KERKENRAAD

Beste gemeenteleden,

Dinsdag 25 november hadden we met de kerkenraad een bezinningsavond, waarbij ds. Rein Bos onze gespreksleider was. We begonnen met een korte viering in de kerkzaal en gingen daarna met elkaar aan tafel om samen te eten. Voor de pauze hebben we van gedachten gewisseld over de onderwerpen: wat is er met je geloof gebeurd de afgelopen jaren? Wat ben je kwijt geraakt en wat is er bij gekomen in coronatijd? Vragen waar we het als kerkenraad ook wel moeilijk mee hebben. En misschien zijn dat ook wel vragen waar we als gemeente mee worstelen. We hebben allemaal een zware tijd achter de rug door allerlei verschillende omstandigheden. Voor velen is ook deze tijd nog niet echt gemakkelijk. Eenzaamheid, verdriet, ziekte en zo zijn er nog veel meer dingen waar we mee worstelen. En dan is geloven zeker niet altijd makkelijk. Na de pauze zijn we in gesprek gegaan over de vraag: wat heb jij/ jullie nodig om je geloof in

beweging te houden? Of misschien meer wel de vraag: wat is er nodig je geloof weer levend te maken? We vonden het allemaal een fijne en inspirerende avond met goede en open gesprekken. Daarnaast was er ook wel twijfel en is het niet zo dat we allemaal wel eens ons geloof kwijt zijn geraakt. Maar we weten dat we er op mogen vertrouwen dat God er altijd voor ons is. Dat Hij altijd mensen op je pad stuurt die naar je omzien of een tijdje met je op willen lopen.

Vooruitzien

Het duurt nog even maar al een paar weken zijn de voorbereidingen voor Kerst in volle gang. Verscheidene werkgroepen en gemeentelieden zijn bezig om invulling te geven aan de verschillende diensten en activiteiten in de Adventsperiode. Het is nog even zoeken hoe het allemaal vorm kan krijgen, ook naast de vieringen van de parochie, maar het wordt vast weer een mooie tijd met elkaar. Ook het 'Zingen onder de Toren' zal weer georganiseerd worden en daarbij kunnen nog wel wat helpende handen gebruikt worden. Als u/jij beschikbaar bent en wilt helpen, laat het mij dan even weten.

Uitnodiging Gemeenteavond

Donderdag 24 november om 19.30 uur in De Voorhof

Op deze avond is de Najaarsgemeenteavond gepland. Op de agenda zullen dan in ieder geval staan de begrotingen van CvK en Diaconie, terugblik afgelopen seizoen en bijpraten vanuit de kerkenraad en ds. Frits Slothouber zal aanwezig zijn. Ook is er volop gelegenheid dat u al uw vragen kunt stellen. Deze avond kunt u fysiek bijwonen maar uiteraard ook online meekijken. Vanaf komende zondag 13 november zijn de stukken beschikbaar. U kunt deze opvragen door een e-mail te sturen naar tweedescriba@pgbiddinghuizen.nl of vanaf de website/uit de GemeenteFlits te downloaden. U wordt door de kerkenraad hartelijk uitgenodigd deze avond bij te wonen!

Tot slot

Zondag 20 november mogen we in de dienst onze gemeenteleden gedenken die in het afgelopen jaar zijn overleden. Toch mogen we ook weten dat daarna een periode aanbreekt van verlangen en verwachten. Reikhalzend kijken we uit naar een nieuw begin en gloort er licht aan de horizon.

*Geef licht,
voor een uitweg uit het donker,
geef wat er vaak niet is,
geef licht.
Dus geef licht,
geef alles wat je hebt,
geef de liefde een gezicht.
(Stef Bos)*

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Dries van Dijk, 06 - 142 874 23



Als ZWO willen wij de komende 2 jaar (september 2022 - september 2024) MIKONDO steunen. Deze (ANBI erkende) stichting richt zich op steun voor gratis onderwijs t.b.v. kansarme jongeren in Kinshasa, de hoofdstad van Congo. MIKONDO is geheel afhankelijk van giften en alle giften zijn 100% voor MIKONDO. De stichting wordt gerund door vrijwilligers. Meer informatie is te vinden op de site van onze kerk.

UITFASEREN KERKRADIO

Sinds de ingebruikname van de nieuwe kerkzaal hebben we mogelijkheden om in beeld en geluid uit te zenden middels KerkTV. Hier wordt dan ook dankbaar gebruik van gemaakt, in het bijzonder tijdens de corona periode. Tijdens de introductie van KerkTV is het oude systeem van KerkRadio ook nog steeds operationeel gebleven. Inmiddels zijn we twee jaar verder en wordt het oude systeem van de KerkRadio praktisch niet meer gebruikt. Vanaf komende zondag zullen dan ook de uitzendingen via de KerkRadio stoppen en zal er enkel via KerkTV worden uitgezonden. Mocht u vragen hebben over deze omschakeling of mochten wij over het hoofd hebben gezien dat u nog gebruik maakt van KerkRadio? Neem dan contact op met Robert Wester (06-53349482) en wordt er een passende oplossing gezocht.

AGENDA/VERGADERSHEMA

24 november NajaarsGemeenteavond

KOPIJ

De kopij voor het volgende kerkblad kan ingeleverd worden tot zaterdag 19 november 19.00 uur. Let op! Dit is een kerkblad voor 2 weken. Graag zoveel mogelijk aanleveren per e-mail: psybesma@bhznznet.nl of getypt op de Waterkant 11. Kopij die na zaterdagavond 19.00 uur binnenkomt kan helaas niet meer worden verwerkt voor het kerkblad van die week.

SWIFTERBANT WWW.PGSWIFTERBANT.NL

Ds. Gerda Lubbersen

Werkadres: Kerkcentrum de Hoeksteen, Poort 19, 8255 AA Swifterbant | **Tel.:** 06-43106335

Mail: predikant@pgswifterbant.nl

Jaap Werkman - Tel. 06-5062 3355 - Kruidendreef 51, 8252 BL Dronten |
pastoraalondersteuner@pgswifterbant.nl

BIJ DE DIENSTEN

ZONDAG 13 november- Jeugddienst 11.00 uur

's Ochtends is er een Jeugddienst met de Pop-up band uit Emmeloord. Thema van de dienst is: 'Doe het dan!'. De Pop up band is op tournee en doet ook dit jaar de grote zaal van De Hoeksteen aan. De muziek in de dienst is eigentijds, er zullen bekende nummers klinken van onder anderen Banners, IOS, Kensington, Rag'nbone Man & Nothing But Thieves, Swedish House Maffia, Tabitha/ Stef Bos, Veldhuis & Kemper, Dennis Weening/ Kane en natuurlijk BLØF. Popmuziekliedjes krijgen als het ware een nieuwe betekenis. Bandleiden zullen spreken.

Stamgast of voorbijganger

De dienst wordt georganiseerd door de PGS georganiseerd en ondersteund door de geloofsgemeenschap Willibrord. De dorpsviering wil kerkmuren overstijgen; iedereen is welkom, van stamgast tot zoeker tot voorbijganger. Neem gerust een vriend of vriendin mee, de toegang is vrij.



Doopdienst 17.00 uur

's Middags is er een doopdienst, waarin Claire Martha Fahner, dochter van Stefan en Eszter zal worden gedoopt. Voorganger in deze dienst is ds. A.C. Kelemen van Urk, hij komt oorspronkelijk uit Hongarije. Ook komt er familie van Eszter uit Hongarije naar deze bijzondere dienst. Hartelijk welkom in ons midden!

ZONDAG 20 november

Laatste zondag van het kerkelijk jaar - koffiedrinken

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Maar ook hen, die ons al eerder zijn voorgedaan. Voorgangers in deze dienst zijn: dhr. Jaap Werkman en mevr. Riek Zwart. Het thema is deze zondag: 'Verbinding zoeken'. We zoeken verbinding met God en met elkaar. U kunt vóór de viering begint een waxinelichtje voor uw geliefde aansteken en op de tafels voor de liturgische tafel zetten. U ontvangt de waxinelichtjes bij de ingang van de kerkzaal.

We gedenken:

Dhr. Willem van Eikenhorst	† 14-12-2021	72 jaar
Mevr. Bella Johanna van der Werf-Rijstenbil	† 01-01-2022	81 jaar
Dhr. Sake Steringa	† 19-02-2022	85 jaar
Dhr. Gerard Wijnands	† 07-08-2022	79 jaar
Mevr. Mieke van Staalduine-Rietkerk	† 21-08-2022	65 jaar
Dhr. Bram van Diermen	† 31-08-2022	75 jaar
Mevr. Cornelia Johanna H. van den Donker-Taal	† 01-09-2022	73 jaar

De (witte) steen in de gedachte-nis

Mogelijk heeft u al gelezen dat dit jaar een andere manier van omgaan met de stenen in de Gedachte-nis is ingegaan. Het is voor het eerst dat de steen tijdens de kerkdienst aan de familie wordt overhandigd. Waarom willen we dat zo doen? De week na de Laatste Zondag van het kerkelijk jaar begint de periode van Advent. Dat is een periode waarin we uitzien naar de komst van het Licht/Christus: een nieuw begin. Hoewel het in een tijd van rouw niet altijd zo voelt, komt er ook weer een moment waarop licht doorbreekt. Die hoop willen we symboliseren door het meegeven van de steen op dit moment in het kerkelijk jaar. Hoe donker het ook kan zijn, er is hoop en je kunt uitzien naar de komst van Licht. Er komt ruimte voor een nieuwe tijd, een nieuw begin waarin je – in Zijn Licht – verder mag gaan. Natuurlijk wordt dit met de betrokken families vooraf besproken. Er is nu een overgangsfase: als mensen de (witte) steen

liever ontvangen rond de overlijdensdatum dan kan dat ook. Er zal ook aandacht zijn voor de overlijdensdatum als de steen in de dienst wordt overhandigd. Dat blijft bestaan.



PASTORAALTJES

Dankdag en biddag. Afgelopen jaar zijn we extra bepaald bij de manier waarop we omgaan met de voedselproductie. De impact van een oorlog is enorm. Het leidt tot honger in een ander deel van de wereld, door gestopte graanexport. Voedselprijzen zijn gestegen. Boeren voelen zich bedreigd in hun bestaan. En in die tijd was het afgelopen week dankdag voor gewas en arbeid. Terwijl we te maken hebben met de onrust over hoe we goed om moeten gaan met onze akkerbouw, veehouderij en groenteteelt, mogen we God danken voor onze voeding en de mogelijkheid om voor eten te zorgen. Want we zouden het bijna vergeten, maar we leven hier nog steeds in overvloed. Dat geeft een verantwoordelijkheid. Welke keuzes maken we? Hoe is de overvloed verdeeld? In ons land komen er meer mensen naar de voedselbank. Anderen merken niets van krapte. De oplossing is ingewikkeld en raakt veel mensen. Laten we beginnen met danken, voor ons eten en voor werk. En bidden voor wijsheid om tot een goede oplossing te komen, die recht doet aan alle betrokkenen.

Heer onze God,

*Wij komen tot U,
met de bede: leer ons bidden en danken.
Leg ons de juist woorden in de mond en in
het hart.*

*We zijn dankbaar.
Ook dit seizoen zijn we niets tekortgekomen.
Het land heeft zijn opbrengst gegeven.
Ook al kunnen wij geen wasdom geven,
we hebben behoorlijk onze hand gehad in
de opbrengst van het land.*

*Wij danken U voor al wat groeide en bloeide,
voor eten en drinken in overvloed.
Er was meer dan we op konden
Tegelijk zien we steeds scherper
dat uw schepping een hoge prijs betaalt
voor onze consumptie,
dat het zo niet verder kan.*

*En we beseffen steeds meer
dat onze dank tegen ons is.
Daarom bidden wij:
'Spreek zelf in ons het rechte woord' (naar
lied 944).
Geef ons wijsheid om uw schepping,
naar uw gebod, te bewerken en te bewaren
(Gen. 2:15),*

*zodat er voor ons en onze kinderen genoeg
zal zijn,
tot lofprijzing van uw naam.*

*Hoor onze dank en ons gebed,
in Christus' naam.
Amen.*

Laatste zondag kerkelijk jaar

Op zondag 20 november willen we in de kerkdienst de mensen gedenken die ons ontvallen zijn. Zoals u al in 'In en Om de kerk' heeft kunnen lezen zullen dit jaar de (witte) stenen met de namen van de overledenen aan de familieleden mee worden gegeven. Verdere uitleg en toelichting hierover vindt u in de laatste IOK en hierboven. Het belooft een troostrijke en waardige dienst te worden. Jaap Werkman en Riek Zwart zullen voorgaan. Dit jaar kan ik er zelf niet bij zijn. Als familie hopen we aanwezig te zijn in de dienst waarin mijn vader wordt herdacht. Dank aan Jaap en Riek dat ze deze dienst willen overnemen.

Data:

- * Babbel bij de lunch, 12.00 - 13.00 uur, zaal 7. Ingang aan de Schutsluis op 14 november. Welkom voor een praatje en een broodje. U kunt zo aanschuiven aan de lunchtafel, bij grote opkomst halen we gewoon even wat extra brood bij de winkels aan de overkant.
- * Inloopuurtje, 15.00 - 16.00 uur, zaal 7. Ingang aan de Schutsluis op 28 november.
- * Bijbelkring over Efeziërs: De Hoeksteen, zaal 7, 19.45-21.45 uur. Ingang aan de Schutsluis op 16 november.

Groet

Een hartelijke groet aan u/jullie allemaal, ds. Gerda Lubbersen

MEELEVEN

Jubilea

Op 16 november 2022 zijn Dick en Ria Langelaar 50 jaar een echtpaar! Hun adres is: De Lange Streek 85, 8255 CA Swifterbant. Dezelfde dag zijn Henk en Gré Grijsen 55 jaar een echtpaar! Ze wonen aan: De Kil 12, 8255 RR Swifterbant.

Dank aan God voor de jubilea en de wens dat hemelse liefde en trouw jullie huwelijk blijft kenmerken! Zegen, mijn ziel de grote Naam des Heren, laat al wat in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid. Van harte onze felicitaties aan de twee echtparen en een feestelijke dag voor jullie!

Bemoediging

We leven mee met Annie van Ulsen, Noordhoren 83, 8255 BD Swifterbant. Wandelen al dan niet met hondje gaat al maanden moeizaam. Onze aandacht in welke vorm ook zal haar goed doen!

En met Wiebe Boskma, Hertenkamp 15, 8255 BA Swifterbant. Wat hem is overkomen is intussen wel bekend in de gemeente. Ook voor Marchien een harde en treurige omstandigheid. Zij verwachten hem binnenkort weer thuis om verder te revalideren. Hun situatie is voldoende reden om met een kaart hen nabij te zijn!

*Bij de Heer ben ik veilig, Hij is de allerhoogste God.
Bij Hem vind ik rust, Hij is de machtige God.
Daarom zeg ik tegen Hem: U beschermt me, ik
hoef niet bang te zijn.
Op U vertrouw ik'.*

BEDANKT

Rond het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma, Mieke van Staalduine - Rietkerk waren wij overweldigd door de vele reacties. Alle kaarten, berichtjes, bloemen en uw aanwezigheid bij het condoleren en de dankdienst voor haar leven. Daaruit sprak voor ons hoe bijzonder geliefd en gewaardeerd Mieke was. Voor ons een steun, bemoediging en troost om te merken dat zovelen met ons meeleven en aan ons denken. Onze hartelijke dank.

Marien Staalduine, kinderen en kleinkinderen



UITNODIGING DEELNAME ROUWGROEP Leer Opnieuw te Leven!

Als een dierbare is overleden, kom je in een land terecht wat je niet kent. Je moet daar je weg zien te vinden, als het ware opnieuw leren leven, maar nu zonder je dierbare. Je moet dat zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. De Protestantse Gemeente Swifterbant wil u graag een helpende hand bieden en start in december met een rouwgroep. Een gespreksgroep waarin u de deskundige bent! Daarbij maakt het niet uit of u al langere tijd, of nog maar kort een deskundige bent. De PGS nodigt u van harte uit om deel te nemen aan deze gespreksgroep. Een groep waarin we elkaar tot steun kunnen zijn. Wij denken aan ongeveer 6 bijeenkomsten, 1

keer per 14 dagen en bij voorkeur overdag, maar uiteraard in overleg met de deelnemers. Bij voldoende deelnemers starten we op 6 december om 13.30 uur in De Hoeksteen. U kunt zich voor 1 december opgeven bij één van onderstaande personen of via rouwgroep@pgswifterbant.nl.

Namens de PGS, Riek Zwart, tel. 322535, Annie Venema, tel. 321757

COLLECTES

Zondag 2 oktober - ZWO dienst

Stichting IEAF Afghanistan.....€	126,40
Pastoraat.....€	95,60
Algemeen Onderhoudsfonds.....€	62,35

Zondag 9 oktober

Missionair werk PKN.....€	85,35
Pastoraat.....€	89,85
Actie4kids Schoenendoosactie.....€	93,25

Zondag 16 oktober

Diaconie.....€	105,80
Pastoraat.....€	92,40
Actie4kid Schoenendoosactie.....€	78,65

Zondag 23 oktober - Doopdienst en VHC-afsluiting

Diaconie.....€	154,48
Pastoraat.....€	115,55
HB4KIDS.....€	149,27

Zondag 30 oktober-Heilig Avondmaal

Diaconie.....€	134,60
Pastoraat.....€	108,50
Hospice Dronten HA-collecte.....€	277,45

Woensdag 2 November - Dankdag

Dorcas.....€	381,75
--------------	--------

DORCAS-VOEDSELHULPACTIE

Dorcas voedselhulpactie van start

Dit jaar staan we niet in de winkels maar bezorgen we flyers persoonlijk aan huis. In de kerk staat een tafel met plattegrond van Swifterbant waarop u/jij straten af kunt strepen om flyers te bezorgen. Graag aanbellen en vragen of men mee wil doen aan de Dorcas voedselhulpactie en de flyer afgeven. Wachten op de donatie hoeft niet, de ontvanger kan e.e.a. zelf rustig doorlezen en kiezen. Loopt u/loop jij ook een wijk? Samen in actie voor de allerarmsten in Oost-Europa is juist nu hard nodig! Ook wordt uw/jouw voorbede gevraagd voor de actie en de ontvangers, dat zij hoop en kracht mogen putten uit dit gebaar. Vanuit de basisscholen worden er kleurplaten meegegeven die ter bemoediging in de pakketten gaan. Alvast hartelijk dank

Dorcas Swifterbant (Géke van Splunter, Riet van Vulpen, Marianne Greijdanus)



MENORAH

Zondag 13 november

Deze zondag is er géén kinderkerk, vanwege de jeugddienst. Om de kinderen toch iets te bieden tijdens de kerkdienst, liggen er bij de ingang van de kerkzaal stiften/potloden en een map met werkbladen klaar. Hier mogen de kinderen een werkblad uithalen en een aantal stiften of potloden meenemen de kerkzaal in.

Zondag 20 november

Deze zondag wordt er gelezen uit Lucas 19:1-10: 'Zacheüs, een hoofd tollenaar zit verscholen in een vijgenboom. Tussen de bladeren denkt hij zich veilig te zijn voor de minachtende blikken van de mensen. Zij zien hem als iemand die ten koste van hen rijk wordt. En terecht, zo weet hij. Hij is gefascineerd door Jezus, hij bewondert Hem. Jezus ziet hem en vraagt of Hij vandaag bij hem te gast mag zijn. Zacheüs vindt het fijn dat Jezus hem niet direct afwijst, maar in gesprek wil gaan. Blijkbaar maakt de ontmoeting bij de maaltijd zoveel indruk op Zacheüs, dat hij volledig gericht wil zijn op God. Niet meer oneerlijk en egoïstisch, maar behulpzaam en liefdevol. Als leerling van Jezus, die hem onverdiend liefhad en bevrijdde van zijn zonde krijgt hij een nieuw leven'. Leiding deze zondag: Sibylla en Florianne.



OPPAS GEZOCH

Om jonge gezinnen de kans te bieden naar de kerk te komen bieden we oppas aan. We zijn op zoek naar 4 nieuwe mensen voor de oppas. Zowel jeugd (12-18) als volwassenen zijn welkom. We werken in tweetallen dus je staat er niet alleen voor en doet ca. 8 x per jaar dienst. Info en aanmelden: Marianne Greijdanus Taakgroep Jeugd. jeugd@pgswifterbant.nl

KOPIJ

Kopij voor de eerstvolgende uitgave kan worden ingeleverd tot zaterdag 19 november 19.00 uur bij Riek Zwart, via email: hnk@pgswifterbant.nl. Kopij welke later binnenkomt, zal niet meer worden verwerkt.

DRONTEN

ACTIEF BIJ DE EREDIENSTEN

Zondag 13 november

KINDERNEVEDIENST

De Ark: Judith en Mirel.

OPPASDIENST

De Ark: Mirjam Kuitert en Roos Braakman.

BLOEMENDIENST

De Ark: Joke Schuuring en Jan Vermeer.

Zondag 20 november

KINDERNEVEDIENST

De Ark: Esther, Mara en Harry.

OPPASDIENST

De Ark: Judith van Domselaar en Dieuwke Anema.

BLOEMENDIENST

De Ark: Ine van Drommelen en Tineke Nauta.

AVONDDIENST DE ARK

SING-IN-13 NOVEMBER

Op zondagavond 13 november organiseren we een sing-in in De Ark! Deze start om 19.00 uur. We zingen uit de Opwekkingsbundel en u kunt ter plaatse een verzoeknummer opgeven, die vervolgens wordt geprojecteerd m.b.v. de beamer. De zang wordt begeleid door pianist Adriaan Geschiere en vocalisten Christine Huisjes en Johan Alkema. De avond wordt afgesloten met gebed. Iedereen van harte welkom!

COLLECTE 13 NOVEMBER

De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit Afrika en Azië. Met steun van Kerkinactie helpt het Bijbelgenootschap in de Golf duizenden lokale migrantenkerken met bijbels in de migrantentalen of audioplayers met Bijbelverhalen om naar te luisteren. Daarnaast krijgen voorgangers training in storytelling, een interactieve bijbelvertelmethod. Voorgangers leren op een eenvoudige manier een Bijbelverhaal vertellen. Daarna gaan ze met gemeentelieden in gesprek over het verhaal en zoeken naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Ze putten er hoop en kracht uit om vol te houden in hun zware arbeidsomstandigheden.



LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR

Op 20 november is het de laatste zondag voordat de weken van Advent beginnen. In die periode kijken we verwachtend uit naar de komst van het Licht. Op de laatste zondag kijken we terug, we denken aan de leden van onze gemeenschap die in het afgelopen jaar gestorven

zijn. In de viering noemen we hun naam, en verbinden we deze aan het licht. Voor ieder wordt een kaarsje aangestoken. De viering staat in het teken van dankbaarheid, gedenken en uitzicht. Ook in de middag is de kerk voor iedereen open voor een kopje koffie en om een kaarsje aan te steken voor de mensen die we missen. Van 13:30 tot 16:00 uur is de kerk open en ben je van harte welkom. In de ochtenddienst noemen we de namen van de volgende mensen:

24-11-2021	Diederik Vos	74
20-11-2021	Eelke de Vries	94
30-11-2021	Dirkje de Vries-de Boer	86
03-12-2021	Jan Meines	72
10-12-2021	Lena Metselaar-de Swart	94
14-12-2021	Jacobus Johannes van der Wilden	80
16-12-2021	Hendrika Gathier-Visser	86
23-12-2021	Annigje Bouman-Drost	91
10-01-2022	Franktje Zijlstra-Rozema	94
31-01-2022	Rogier Verhage	84
12-02-2022	Maarten Cornelis Taal	82
14-02-2022	Elizabeth Kijk in De Vegte-de Boer	74
23-02-2022	Siebe Adam Haagsma	62
26-02-2022	Hermann de Graaf-Zweers	92
14-03-2022	Salomon Harm van der Vinne	83
19-03-2022	Hilligje Stroo-Roodenburg	82
22-03-2022	Arie Metz	78
26-03-2022	Gezina Lambertha Annetta Sløetjes-Gesink	92
31-03-2022	Everdina Gesina Bekkering-Knol	90
01-04-2022	Geert Valk	88
02-04-2022	Arie Pieter van Elzelingen	85
18-04-2022	Pieter de Vries	88
19-04-2022	Willemina Maria Barendregt-Olieman	89
22-04-2022	Hubertus Martinus Hospers	76
25-04-2022	Willem Visscher	72
02-05-2022	Bianca Catharina Hertong-Westrate	51
25-05-2022	Ekje Groothuis-Welfing	95
25-05-2022	Maartje Clazina Piek-Barendregt	95
05-06-2022	Arie Cornelis van der Vliet	93
10-06-2022	André Hokke	84
27-06-2022	Gerda Hendrika Schoneveld-Bomhof	83
28-06-2022	Dirk Lont	83
12-07-2022	Barbera Eding - Paas	84
27-07-2022	Arend Bakker	97
27-07-2022	Jan Hartog	65
30-07-2022	Cornelis Dillen	84
30-08-2022	Henriëtte Catharina Smits-van de Wall	97
08-09-2022	Johanna Gerda Heidekamp-Haack	86
09-09-2022	Johanna Kruijzena - Schipma	89
20-09-2022	Aart Klos	89
25-09-2022	Simkje Feitsma - Koenes	93
28-09-2022	Catharina Maria Foppen - Janse	82
29-09-2022	Dirk van der Zwaag	80
04-10-2022	Mannes Nijboer	92
10-10-2022	Jacobus Willem Westveer	85
13-10-2022	Albert Karel van Kooij	84
18-10-2022	Yvonne Keimpema - Mussies	58
04-11-2022	Adriana Johanna Zwier-Hoefnagel	93
05-11-2022	Cornelia Geertruida Oosterhof-Veenkamp	83

ADVENTSVIERINGEN

In de weken van advent lezen we de verhalen van de voormoeders van Jezus. We nodigen u uit voor een ontmoeting rond de tekst die we gaan lezen. We lezen dan met elkaar het verhaal van die zondag en gaan erover in gesprek. Voorbereiding is niet nodig, een bijbel meenemen wel. Voor tweede advent is de bijeenkomst op 24 november om 10-11:15 uur. We lezen het verhaal van Ruth. Voor vierde advent is de ontmoeting op donderdag 8 december om 20-21:15 uur. We lezen het verhaal van Tamar. Ook dit jaar hebben we weer in een voorbereidende ontmoeting gesproken over het samen vieren in advent en met kerst. Vanuit pastoresteam, kindernevendienst en de groep liturgische schikkers beginnen we al bijtijds met de voorbereidingen. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat het leuk is om met elkaar deze periode voor te bereiden en dat het waardevol is om als gemeente samen advent en kerst te vieren. Op een manier waarop iedereen mee kan doen, jong en oud, in de kerk in online. Ik nodig je op deze plek alvast uit, om erover na te denken of je in je eigen huis ook adventskaarsen gaat branden. Wanneer je vanuit huis meeviert, kun je dan thuis het licht aansteken gelijk met de mensen in de kerk. Ook doordeweeks wordt je bepaald bij de weken van advent, en bij jouw deel van de gemeenschap zijn, door de kaarsen in je huis. De meest gemakkelijke manier om een advent set te realiseren is met gekleurde waxinelichtjes (3 paars, 1 roze), maar allerlei vormen zijn mogelijk. Binnenkort doen we hiervoor suggesties op de website. Wat ik hier schrijf, is alleen om het idee alvast mee te geven.

ds. Thea de Ruijter



ADVENTSPROJECT:

'MET ELKAAR AAN TAFEL IN GESPREK'

De Protestantse Gemeente Dronten nodigt je (u) uit om met elkaar in gesprek te gaan. Dat doen we al na elke dienst met koffiedrinken. Wij willen dit in de komende Adventstijd extra benadrukken. Het idee is dat mensen elkaar uitnodigen om samen in gesprek te gaan en een kop koffie, thee of iets anders te drinken, juist ook in de donkere maanden die komen. Misschien zie jij weleens iemand in de kerk waarvan je denkt, die wil ik wel leren kennen! Of heb jij een buurvrouw/buurman die je weleens uitvoeriger wil spreken?

Een projectteam bestaande uit leden van het Pastoresteam, de Diaconie en Taakgroep Gemeente Opbouw hebben de handen ineen geslagen om daarvoor een tasje samen te stellen met:

Een onderzetter (bierviltje). Deze werkt als een draaischijf. Op het viltje staan woorden waarmee je een gesprek opent. Op de achterkant staan aanwijzingen en verdere uitleg. Leuk om te geven, leuk om te krijgen!

Wat lekkers. We denken een paar variaties te maken, zodat je het tasje kunt kiezen dat past bij het moment waarop je het wil gebruiken. Bijvoorbeeld: bij de koffie speculaas of chocolaatjes en bij een wijntje lekkere borrelnotjes. De precieze inhoud wordt nog bepaald. Ook de prijs en het goede doel waar de opbrengst naar toe gaat maken we nog bekend. Meer betalen dan de vraagprijs mag dus ook ;) Houd de pgdronten.nl website in de gaten! Daar komt binnenkort een nieuwsbericht met verdere details en ook een bestelformulier om jouw (uw) tasje te bestellen. De bestelde tasjes kun je op 27 november na de eerste Adventsdienst meenemen. Daar kun je ook de Petrus Adventskalender aanschaffen voor de kostprijs van € 1,00. Warm aanbevolen!

TGO namens de projectgroep

OPEN DOORS

Afgelopen zondag is weer een Open Doors magazine in onze kerk uitgereikt. Deze keer staan de verhalen van jongeren die vervolgd worden centraal. Vervolg brengt scheiding aan tussen kinderen en hun families, hun vrienden en gemeenschap. Een ander geloof dan de meerderheid kan een kind in een diep isolement brengen, omdat het vijandschap ervaart. Open Doors ondersteunt en versterkt vervolgte gezinnen met boeken, training en onderwijs. Het is belangrijk dat wij dit werk blijven ondersteunen door middel van gebed voor onze vervolgte zusters en broeders. Tezamen met dit magazine werd er ook een extra bijlage uitgereikt met hierin het verhaal van de onlangs overleden oprichter van Open Doors: Anne van der Bijl. Hij was een visionair, een pionier! Anne liet zich in zijn missie voor de vervolgte kerk door niets en niemand tegenhouden. Hij smokkelde veel bijbels en christelijke literatuur naar landen achter 'het ijzeren gordijn'. Zijn motto was: Leef niet fanatiek maar radicaal, daarbij was 'doe wat je niet kunt' een belangrijke drijfveer voor hem. Laten wij met z'n allen God danken voor wat Anne van der Bijl wereldwijd voor onze vervolgte zusters en broeders heeft mogen betekenen. Blijft u dit belangrijke werk ook financieel steunen. Bij voorbaat dank. Rekeningnummer Open Doors: NL08 INGB 0000 0077 33.

Freerk Mossel

GEMEENTEAVOND – 16 NOVEMBER

Beste gemeenteleden

Woensdagavond 16 november willen we de jaarlijkse gemeenteavond houden om 19.30 uur in de grote zaal van Open Hof. De volgende zaken zullen aan de orde komen.

- De concept begrotingen van kerk en diaconie
- De formatie en werkwijze van het pastoresteam

De volledige agenda wordt nog samengesteld. U wordt hartelijk uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

Namens de kerkenraad, Herman van Dijk, scriba

MEDITATIE AVOND

Donderdag 27 november is weer de meditatie avond in de kerkzaal van De Ark. Om 20.00 uur is de inloop met koffie en thee. Een moment om elkaar te spreken, de drukte van der dag achter je te laten en voor te bereiden op de meditatie. Om 20.30 uur beginnen we met de meditatie. Het is verstandig om warme sokken/sloffes en een trui/omslagdoek mee te nemen. Welkom!

Joke Bonsink, tel.06.33705821; Kitty Metz, tel. 319141

DOPEN

Op 4 december is er gelegenheid te dopen. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot 14 november aanmelden bij mij.

ds. Thea de Ruijter

BRANDSTOF VOORZIENING IN SZENTGERICE

Op donderdag 3 november hebben we als HR- commissie een vergadering gehad, waar dominee Attila Batizan wat nieuwtjes uit Szentgerice deelde met ons. Ds. Batizan gaf onder andere aan dat de allerarmsten van het dorp deze winter grote moeite zullen hebben om hun kachel te kunnen laten branden. Zowel de gas-als de brandhout prijzen zijn ook in Roemenië flink gestegen. Daarom komen we nu met de vraag, ruim voor de kerst: Zou u een kleine financiële ondersteuning kunnen geven om de armste bewoners van onze partnergemeente te helpen om hout of gas te kunnen kopen. Misschien een percentage van onze eigen tegemoetkoming, die wij van onze overheid krijgen? Daar zullen de mensen in Szentgerice erg blij mee zijn. Het bankrekeningnummer is NL04 RABO 0348118627 tnv Protestantse Gemeente te Dronten. Alvast hartelijk dank.

De HR-cie

HARTELIJK DANK

Na een mooie zang-dankdienst op zondag 23 oktober, willen wij u hartelijk danken voor uw gift aan de Maretak uit Harderwijk. De opbrengst van de collecte is € 447, 49. De Maretak is er voor iedereen die kanker heeft of heeft gehad en hun naasten. Wij genieten nog na van deze prachtige dienst. Fijn dat er ook vele Drontenaren bij aanwezig waren. En heeft u het gemist het is nog altijd na te zien op Kerkdienstgemist met de volgende link: <http://bitly.ws/vW9I> Ewout en Michelle Schouten.

Met vriendelijke groet, Ewout en Michelle Schouten-Klaasse, Mozartdreef 27, 3845 BH Harderwijk, tel. 06 40 22 87 91

PSK KERSTACTIE

De diaconie brengt in de periode voor Kerst ook dit jaar een attentie rond. Dit jaar gaat dat iets anders dan andere jaren, maar nog steeds met hetzelfde doel: mensen financieel ondersteunen die dat goed kunnen gebruiken. Ook dit keer kiezen we voor een kerstbloemstuk, en een financiële bijdrage bestaande uit een winkeltegoed voor een supermarkt in Dronten en een bedrag contant. De diaconie brengt dit rond bij mensen woonachtig in Dronten, of zij nu wel of niet betrokken zijn bij onze kerkelijke gemeente. Als commissie hebben wij een lijst met namen van mensen die dit jaar deze attentie ontvangen. Aanvullingen op onze lijst zijn welkom. Ken je iemand die aanmerking komt voor deze ondersteuning dan horen we dit graag uiterlijk donderdag 24 november. Heb je eerder een adres doorgegeven? Dat blijft op onze lijst en hoeft je dus niet nogmaals door te geven. Als het lukt, horen wij graag ook de reden van de aanmelding. Alle informatie behandelen we uiteraard vertrouwelijk, de namen en adressen blijven binnen onze commissie van 4 personen. Als er vragen zijn n.a.v. dit bericht dan hoor ik dat graag! Je kan mij bellen of een email sturen, evangoolen@hotmail.com 06-29298879.

Namens de PSK-commissie, Rijk Doeze Jager, Aldert Riepma, Anneke Rolleman en Esther van Goolen

DEEL HET MET DE KERKENRAAD

Wilt u, wil jij iets vragen, opmerken, delen met de Kerkenraad, mail dit naar deelhetmetdekerkenraad@pgdronten.nl.

DRONTEN - 75+

WOENSDAG 16 NOVEMBER is er een bijeenkomst voor de ouderenbezoekers. Jullie zijn welkom om 9.30 uur in De Ark. Anne Slabbekoorn van het Energieloket Flevoland komt vertellen over energiearmoede. Aldert Riepma zal ingaan op de situatie in Dronten.

Giften

De afgelopen periode hebben we 2 giften ontvangen om mooie activiteiten vanuit het ouderenbezoekwerk te organiseren. Via mevrouw Pothof € 10,- en via mevrouw Vahl € 50,-. Giften die via het kerkelijk bureau binnenkomen worden vermeld onder het kopje Dronten onder Opbrengsten collectes. Alle gevers hartelijk dank voor hiervoor.

**Herfst**

*Donkere wolken pakken zich samen,
een regenbui klettert tegen de ramen.
De zomer is weer verdwenen,
een nieuw seizoen verschijnen.*

*De gure herfst is aan gekomen,
men ziet het aan de vele bomen.
Bladeren dwarrelen over de grond,
de wind speelt er mee in het rond.*

*De bladeren aan de takken verkleuren
dat is iedere herfst hetzelfde gebeuren.
Prachtige, goud gele tinten verschijnen,
maar zullen helaas spoedig verdwijnen.*

*De bomen worden kaler en kaler
weer en wind steeds schraler.
Storm en regen vieren nu hoogtij,
maar wij weten, dit gaat voorbij..*

*Herfst, winter, lente en zomer komen en gaan,
maar Gods liefde en trouw blijven bestaan.
Hij geeft ons de seizoenen en tijden,
laten we ons dan in Hem verblijden.*

*Ook in de herfst van ons eigen leven,
wil Hij ons kracht en sterkte geven.
Laten wij daarom steeds maar weer,
ons vertrouwen stellen op De Heer.
Fedde Nicolai*

Hartelijke groet namens het CT van het ouderenbezoekwerk, Henny Bos

UIT DE GEMEENTE

Past. werker E. Maarsingh - van der Laan
tel. 036-5228460
Dodaarsweg 50 3897 LP Zeewolde
e.maarsingh@pgdronten.nl

Meeleven

Bij Henk en Tineke Nauta, Venkel 56, zijn er grote zorgen om de gezondheid van Job, hun kleinzoon en zoontje van Thom en Margreet. Jaap van der Veen, Bieslook 2, heeft een operatie ondergaan. Het is nog onbekend wanneer hij naar huis of ergens anders naar toe gaat voor verder herstel. Otto van der Heide, Kamille 24, is opgenomen in het ziekenhuis. Hij bleek een longontsteking te hebben. Hij ligt in het St. Jansdal Ziekenhuis op de longafdeling. We wensen hem en alle andere mensen die ziek zijn of zorgen kennen Gods nabijheid.

Overlijden

Mevr. Oosterhof, De Regenboog 11, is zaterdag 5 november overleden. Ze lag in het ziekenhuis met ernstige klachten. De uitvaart is zaterdag 12 november in besloten kring. Ons meeleven gaat in het bijzonder uit naar haar man, kinderen en kleinkinderen en naar allen die haar zullen missen.

Jubileum

Op 17 november zijn Arnold en Gea Olde 50 jaar getrouwd. Ze wonen De Stag 90. We feliciteren hen van harte en wensen hen een fijne dag en Gods zegen.

Hartelijke groet, Elly Maarsingh

Ds. Nelleke Beimers

Tel. 06-10340591

Als dit blad uitkomt ben ik inmiddels 6 weken aan het werk in jullie gemeente. Ik begin mijn weg een beetje te vinden. Eerste indruk van Dronten: wat is alles ruim opgezet en groen en wat wonen velen van jullie prachtig! De kerkelijke gemeenschap is niet direct te overzien voor iemand die er nog maar zo kort is. De PG Dronten is een grote gemeente die opzoek is naar hoe het kerkzijn verder gestalte moet krijgen. Wat dat laatste betreft; daarin onderscheidt ze zich niet van veel andere kerkgemeenschappen. Elke kerk worstelt met...hoe verder na corona, hoe zinvol kerk te zijn in deze veeleisende samenleving, hoe spreken we mn. de jongere generatie aan. De (oud)collega's zijn hartelijk en behulpzaam en ik mag ook met hen betrokken zijn in het

nadenken over de toekomst van de gemeente. Pastoraal probeer ik op te pakken wat mij werd 'aangeleverd' aan adressen en ik ben blij dat ik tot nu toe overal werd ontvangen. Daar ga ik mee door. Mocht u/jij een gesprek met mij willen en wonen in de voormalige wijk van ds. Wim Terlouw dan hoop ik dat u/jij mij wilt benaderen. Mijn tel.: 06-10340591.

Leven is meeleven

Mw. Hanse, Helling 42, is opgenomen in het ziekenhuis St Jansdal. Deze week wordt zij overgeplaatst naar verpleeghuis De Pol in Nijkerk om daar verder te revalideren. We wensen haar veel sterkte en van harte beterschap toe.

Een hartelijke groet, ds. Nelleke Beimers

ds. T. de Ruijter - tel. 06-50614304
Eurosingel 166 8253 EE Dronten
ds.deruijter@pgdronten.nl

Pastoraal

Veel mensen leven met zorgen of verdriet. Mensen staan daarin ook voor elkaar klaar en dat is kostbaar. Hoe vaak ik niet hoor hoeveel goed het doet, om door middel van een kaartje of een andere manier te merken dat mensen aan je denken. Bijzonder is ook de veerkracht die mensen soms hebben. Wanneer iemand na een lange tijd weer nieuwe kracht gevonden heeft, word je daar vaak even stil van.

Nascholing

Dit jaar mag ik nascholing volgen, onderdeel van de permanente educatie voor predikanten. Het is lastig geweest om hier voldoende tijd voor te vinden, maar gelukkig krijgen we huiswerk! Komende maanden wil ik me gaan inspannen om een onderzoeksproject vorm te geven, wat (hopelijk) goede vruchten draagt voor onze gemeenschap. De naam van de cursus is 'Van U is de aarde', naar psalm 24. Een belangrijk thema is 'grond': waarop we wonen, waar ons voedsel in groeit, geboortegrond, thuisgrond, waarmee we meer of minder verbonden zijn. Wat dat betreft wonen wij hier in Dronten op een bijzondere plek. Sommigen van ons zijn sterk verbonden met de grond, door te tuinieren, doordat ze agrariër zijn en daarin afhankelijk zijn van hun grond, doordat ze (als pionier) betrokken waren op het leefbaar maken van deze grond. Voor anderen is de verbinding met de (lokale) grond minder vanzelfsprekend, misschien helemaal geen thema. Toch vormen wij samen, op deze plek, één gemeenschap. Wij zijn hier op een bepaalde manier allemaal thuis. Hopelijk kan ik in het volgende kerkblad wat meer schrijven over het onderzoeks-

project. Wie het leuk vindt om met deze thema's aan de slag te gaan, kan direct meedoen.

Hartelijke groet ds. Thea de Ruijter



In Memoriam Ko Westveer

Op 10 oktober is overleden op de leeftijd van 85 jaar Jacobus Willem Westveer. Ko, zoals zijn roepnaam luidde, werd geboren op 7 maart 1937 in Driewegen, een dorp gelegen op het zuidelijke deel van Zuid-Beveland. Ko was een zeer positief ingestelde man. Een prater, een man ook die graag in het middelpunt van de belangstelling stond. Attent en vaak tot in de detail geïnteresseerd in de ander. Ook wel iemand met een sterk eigen mening. Toen ruim drie jaar geleden bij Ko kanker werd ontdekt, ging hij zeker niet bij pakken neer zitten. Steevast zei hij ook, wanneer hij weer voor een behandeling naar het ziekenhuis moest, 'we gaan ervoor'. Toon Hermans schreef het gedicht 'Vandaag', een gedicht waar Ko veel kracht uit haalde en wat ook op de rouwkaart was afgedrukt:

*Vandaag is de dag,
hij komt maar één keer,
morgen dan is het
vandaag al niet meer.
Niet zeuren, geniet
van het leven, het mag,
maar doe het vandaag,
want vandaag is de dag.*

Jarenlang heeft hij een volkstuin gehad. Uren kon hij daar doorbrengen en liet hij menigeen meedelen in de oogst. Ook het kweken van sinaasappelplantjes, klavertjes vier en zonnebloemen behoorde tot zijn grote passie om ze vervolgens aan iedereen die op bezoek kwam mee te geven.

In de dankdienst voor zijn leven hebben wij stil gestaan bij de woorden van Psalm 139. In deze psalm verwoordt de dichter hoe wij als mensen ons mogen overgeven

aan God die ons door en door kent, beter dan wij onszelf kennen. Wij bidden om troost en kracht voor Hennie, zijn kinderen en kleinkinderen en voor allen die Ko zullen missen. Het correspondentieadres is: De Oeverloper 23, 8251 HE.
Gert den Boef

Overleden

Op 4 november is overleden op de leeftijd van 93 jaar Adriana Johanna Zwier-Hoefnagel. Zij woonde Philipsdaalder 43, 8253 CR. De afscheidsplechtigheid en crematie vinden plaats op zaterdag 12 november in Ölandhorst te Lelystad, aanvang 10.45 uur. Wij leven mee met haar man, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. In het volgende kerkblad volgt een uitgebreider 'in memoriam'.

Gert den Boef

ALGEMEEN

ZANGAVOND ZONEN ZEGEN EN AILANTHUS IN WEZEP

Het christelijk gemengd koor o.l.v. Jaap Kramer organiseert op zaterdag 12 november, samen met het Mannenkoor Ailanthus o.l.v. Geurt Souman een zangavond. Bekende liederen zullen ten gehore worden gebracht, liederen, die het koor graag en enthousiast zingt. Ook zullen beide koren samen zingen. Zon en Zegen laat weten: 'Wij hopen dat wij mogen rekenen op de komst van het publiek dat altijd trouw naar onze concerten en zangavonden komt'. Toegang bij de zangavond in Wezep is gratis. Ter dekking van de kosten, zal er een collecte worden gehouden. Plaats: in De Morgenster, Zuiderzeestraatweg 503 te Wezep, aanvang: 19.30 uur.

PCOB MIDDAG 15 NOVEMBER IN DRONTEN

Op deze middag spreekt Anton Daniels, Conservator van de Stichting Joods Erfgoed Harderwijk. Dhr. Daniëls vertelt over het ontstaan en de geschiedenis van de Oude Synagoge, de Joodse gemeenschap, school en begraafplaats vanaf 1759. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de periode van de 2e wereldoorlog tot heden. Er is o.a. een film over Roosje en Benjamin Härts en hun kinderen die 1½ jaar ondergedoken waren in 'Het verscholen dorp' in Vierhouten. Ook de Joodse gebruiken komen aan de orde. Van harte uitgenodigd om deze middag bij te wonen in Open Hof, aanvang 14:00 uur. Toegang € 3,50 inclusief koffie of thee.

LEERHUISAVOND:

Dinsdag 15 november, Spreker: ds. Gerhard Heeringa. Locatie: De Hoeksteen in Swifterbant,

aanvang: 20.00 uur. Het thema van deze avond is: 'De toekomst verwachting'. Nog geen lid van het Leerhuis, maar interesse om deze avond bij te wonen? neemt u dan met ons contact op voor meer informatie. Met vriendelijke groet, Jan Oosterga en Co Hermans.

KERSTNACHT DRONTEN 2022

Op donderdag 23 december vieren we kerstnacht in Dronten. Een dag eerder dan de echte Kerstnacht, maar daarom niet minder speciaal. In samenwerking met het koor Charis Music zijn er drie voorstellingen (18.00/20.00/22.00 uur) waarin het Kerstverhaal op een eigentijdse en toegankelijke manier wordt gebracht. En ... je kunt daar deelgenoot van zijn!

Als publiek: Dan kom je kijken op 23 december naar één van de drie voorstellingen. Informatie over het programma, de kaartjes, en dergelijke volgt nog.

Als lid van het projectkoor: Dan zing je een aantal nummers samen mee met het koor. Je bent dan aanwezig bij de repetities op 15 november, 22 november, 29 november, 6 december en 20 december. We zingen dan van 20.00 tot 22.00 uur. Je krijgt toegang tot oefenbestanden zodat je thuis kunt oefenen. Je mag maximaal 1 keer missen. Op 23 december ben je vanaf 15.00 uur beschikbaar. Het kledingvoorschrift is zwarte kleding. Wil je meedoen? Kijk dan op www.kerstnachtdronten.nl bij 'Doe mee' en meld je aan. Doe dit voor 11 november.

Als sponsor: Dan steun je dit evenement met een financiële bijdrage. We hebben verschillende sponsorpakketten samengesteld. Je vindt deze op www.kerstnachtdronten.nl bij 'Steun ons'. Heb je hier vragen hierover? Mail ons gerust.

Als fan van Kerstnacht Dronten: Dan deel je onze posts op jouw social media zodat we dankzij jou op 23 december 3 keer een volle zaal hebben! Wil je meer informatie? www.kerstenpasendronten@gmail.com

VOOR IN DE AGENDA:

22 t/m 28 juli 2023 New Wine Zomerconferentie
Elk jaar ontmoeten circa zesduizend christenen elkaar tijdens de New Wine Zomerconferentie. Om elkaar aan te moedigen, te inspireren en toe te rusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk. De conferentie vindt plaats in Liempde (Noord-Brabant). In deze week zijn er elke dag 2 diensten en div. seminars te volgen. Daarnaast zijn er speciale bijeenkomsten voor kinderen, tieners en jongeren. Je bent vrij om te volgen/ te doen wat je wilt. Ook als daggast kan je een mooie inspirerende tijd hebben. We nodigen jou/u uit om bij ons aan te sluiten. Op de website zomerconferentie.new-wine.nl is meer info te vinden. In het nieuwe jaar zullen we met meer concrete informatie komen maar zet deze datum vast in je agenda als je geïnteresseerd bent!

Autorijschool John Breet



www.JohnBreet.nl
0321-314509 / 06 46482740



HEYBOER BV

Administratie
Havenweg 22
8256 BH Biddinghuizen
Tel.: 0321-335033

Zeewolde
Oogstweg 22
Tel.: 036-5221250

Espel
Bosrand 25
Tel.: 0527-271925

www.heyboerbv.com

info@heyboerbv.com



Agrarisch toeleverancier en loonwerkactiviteiten



Marieke Maan
06 - 407 307 14
(24 uur per dag bereikbaar)
www.lalunaitvaart.nl

ongeacht waar u verzekerd bent



Keuze uit 100 top-occasions

Volkswagen, Audi en Seat



www.jedi.nl

Autobedrijf Jedi is een onderdeel van de Jedi Groep

Zeewolde | Schepenveld 49 | Zeewolde | Tel. 036 522 1330
Almere | Markerkant 1402 | Almere | Tel. 036 533 2020

TIETEMA

BAKKER SINDS 1883

Swifterbant Dronten-zuid Biddinghuizen

Volatus

uitvaartzorg

Dronten: 0321 - 38 37 08
Lelystad: 0320 - 33 74 47

WWW.VOLATUS.NL

"Onze kracht zit in de aandacht en de details."



Marie-Catrien

Femke

Karion

Betrokken
en warm



Daniëlle
Harsta - Franken

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk.
Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor
zorg en aandacht. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.

Overlijden melden: 0321-316174
24 uur per dag bereikbaar
www.jager-uitvaartbegeleiding.nl



Ik ben er voor u.



"Pien Gouka heeft ons geholpen het verdriet te verzachten.
Door op een waardige manier samen met ons het afscheid te verzorgen."

Monuta Pien Gouka
T 0321 - 312 435

Monuta  Pien Gouka

Totaalpartner
in elektrotechnische en
werktuigbouwkundige installaties

Elektrotechniek

- > Lichtinstallaties
- > Krachtinstallaties
- > Beveiliging
- > Databekabeling
- > Telecommunicatie

Werktuigbouw

- > Loodgieterswerk
- > Verwarming
- > Airconditioning
- > Luchtbehandeling

WOUDA
installatie service onderhoud

T (0321) 38 60 60 www.wouda.nl

FAMILIEDRUKWERK

- Geboortekaartjes
- Trouwkaarten
- Rouwdrukwerk
- Uitnodigingen



FOTOGRAFIE

- Baby'tjeshoot
- Familieshoot
- Trouwreportage
- Uitvaartreportage



PROTIEF PERSOONLIJK
Fotografie & Familiedrukwerk

DRONTEN • Fazantendreef 15-5 • 0321-336536 • henniejoesten@protief.nl • www.protief.nl