



Het Nieuwe Kerkblad

Inleiding

Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant

Dit is een reserve voorblad, die dus op iedere week van het jaar ingezet moet kunnen worden. De opdracht om zo'n reservevoorblad klaar te maken, bracht me bij Bonhoeffer. Opmerkelijk, vind ik, hoe de woorden die hij schrijft zo tijdloos lijken. Het zijn woorden die altijd goed zijn om te horen of lezen. Tegelijkertijd geeft juist zijn levensverhaal, binnen de tijd en omstandigheid waarin hij leefde, de woorden een diepere betekenis. Deze woorden zijn 'geleefd'. En ze zijn 'te leven'.



LEZING

Ik geloof dat God uit alles, ook uit het slechtste, iets goeds kan en wil laten ontstaan. Hiervoor heeft Hij mensen nodig die met alles hun voordeel doen. Ik geloof dat God ons in iedere moeilijke situatie zo veel weerstandsvermogen geeft als we nodig hebben. Maar Hij geeft het niet vooraf, opdat wij niet op onszelf, maar op Hem vertrouwen. Dit geloof zou alle angst voor de toekomst moeten overwinnen. Ik geloof dat ook onze fouten en vergissingen zin hebben, en dat het voor God niet moeilijker is deze te gebruiken en dan de daden waarvan wij denken dat ze goed zijn. Ik geloof dat God geen noodlot is buiten de tijd, maar dat Hij wacht op eerlijk bidden en verantwoord handelen, en hierop antwoord geeft.

Voorbede

*Vader in de hemel,
ik prijs en dank U voor deze dag.
Ik prijs en dank U voor al uw goedheid en trouw.
Gij hebt mij veel goeds gegeven;
nu wil ik ook het harde aannemen uit uw hand.
Gij maakt mijn last niet zwaarder dan ik dragen kan.
Alles laat Gij uw kinderen ten goede komen.*

Dietrich Bonhoeffer

ds. Thea de Ruijter

Kerkdiensten

ZONDAG 2 oktober

BIDDINGHUIZEN-De Voorhof

10.00 uur: ds. B. Jongkind, Israëlzondag, H.A lopende viering
COLLECTES voor: pkn kerk en Israël en werkgroep- en organisatiekosten

SWIFTERBANT-De Hoeksteen

10.00 uur: dhr. J. Wind
COLLECTES: Stichting IEAF, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds

DRONTEN-De Ark

10.00 uur: ds. N. Beimers, Zwolle
19.00 uur: ds. T. de Ruijter
COLLECTES voor: ZWO en kerk

ZONDAG 9 oktober

BIDDINGHUIZEN-De Voorhof

10.00 uur: ds. K.J. van der Sloot, Nijkerk
COLLECTES voor: pkn missionair werk en werkgroep- en organisatiekosten

< Vervolg zie Pagina 2 >

Colofon

Uitgave 1x per 14 dagen:

Stichting Het Nieuwe Kerkblad Dronten
in samenwerking met:
digidruk VANDENHUL BV

Redactie:

Kopij inleveren uiterlijk maandag 9.30 uur:
Ina Huisman - Schutrups
Revueweg 12, 8251 PW Dronten.
Tel. 0321-312197
Bij voorkeur per mail:
hetnieuwekerkblad@solcon.nl

Abonnementen:

Opgave en beëindiging van abonnementen,
doorgeven van adreswijzigingen, adverten-
ties, familieberichten e.d. bij
de redactie op bovenstaand adres.
Prijs € 18 via Post, € 8,50 via email per half
jaar, bij vooruitbetaling te voldoen vóór
15 januari, respectievelijk vóór 15 juli.

Bankrekening:

NL53 ABNA 0597 9150 75
onder vermelding van adresgegevens

*NB. In verband met de Wet op de Privacy verzoeken
wij u de gegevens in het kerkblad alleen voor eigen
gebruik te benutten en niet voor andere of com-
merciële doeleinden te gebruiken.*

MANNA - WEEK 2 T/M 15 OKTOBER

Zo 2	Lucas 17:11-19	Tien gereinigd, één genezen
Ma 3	Lucas 17:20-37	Word geen zoutpilaar
Di 4	Lucas 18:1-8	De aanhouder bidt
Wo 5	Lucas 18:9-17	Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die farizeeër...'
Do 6	Lucas 18:18-30	Rijkdom
Vr 7	1 Koningen 21:1-16	Pruilkoning
Za 8	1 Koningen 21:17-29	Genadig God
Zo 9	1 Koningen 22:1-12	De koning van Israël'
Ma 10	1 Koningen 22:13-28	Ongunstige boodschap
Di 11	1 Koningen 22:29-40	Toevalstreffer?
Wo 12	1 Koningen 22:41-54	Twee zonen
Do 13	Psalms 113	Lof zij de HEER
Vr 14	2 Koningen 1:1-18	Alsof Israël zelf geen God heeft!
Za 15	2 Koningen 2:1-14	Een dubbel deel



SWIFTERBANT-De Hoeksteen

10.00 uur: ds. P. van Veen
COLLECTES: Missionair werk PKN, Pastoraat,
Actie4Kids (Schoenendoosactie)

DRONTEN-De Ark

10.00 uur: prof. dr. M. Jansen, Swifterbant
COLLECTES voor: ZWO en kerk

DRONTEN-Ludgerus

BIDDINGHUIZEN - WWW.PGBIDDINGHUIZEN.NL

PREDIKANT: MW. DS. M. L. VAN DE BUNT, DE SALLANDE ROE 23, 8252 JW DRONTEN
(TOT MEDIO JANUARI 2023 MET VERLOF)

PASTORAAT CONTACTPERSOON: DS. F. A. SLOTHOUBER, BLOEMSTRAAT 3, 8012 VN ZWOLLE
TEL. 06 57067821 – E-MAIL: DSFASLOTHOUBER@GMAIL.COM.

BIJ DE DIENSTEN



ZONDAG 2 OKTOBER

Houdt u de tijd in de gaten? Vanaf zondag be-
gint de morgendienst weer om 10.00 uur!

Ochtendienst - Israëlzondag en viering Heilig Avondmaal

De eerste zondag in oktober is het weer
Israëlzondag in onze kerken. Wij staan stil bij
wat de Bijbel en het volk van de Bijbel voor ons
betekenen. We lezen Jesaja 25:6-12 en Lucas
14:12-24. In het Evangelieverhaal is Jezus door
een Farizeeër uitgenodigd voor de maaltijd. Het
is sabbat maar de rabbi uit Nazareth geneest
een zieke man. De maaltijd moeten we zien als
een leermaaltijd: tijdens het eten werd de juiste

toepassing van de Thora onderwezen en bediscussieerd. Het "brood eten" (vs.1) is een beeld voor
'Thora leren'. Jezus' uitspraken en daden vormen dus een bijdrage aan de discussies die aan tafel
plaatsvinden.

Maar dan volgt er een directe opmerking aan het adres van Jezus. 'Wat heerlijk als je aan tafel mag
gaan in het Koninkrijk van God' zegt een gast als in een Zaligspreking. Jezus' antwoord is kritisch:
'Dat is nog maar de vraag'. 'Want velen zijn uitgenodigd, maar weinigen komen naar de maaltijd. Is
dat geen merkwaardige zaak?' Onze tekst heeft sterk anti-Joods gewerkt. De Joden, zo werd gere-
deneerd, waren als eersten uitgenodigd voor het feestmaal van de Messias. Maar zij hebben Hem
afgewezen en dat werd hen door de latere kerk niet in dank afgenomen. Met alle gevolgen van
dien. Maar dat kan niet de bedoeling zijn van de gelijkenis van de Jood Jezus! Als we het verhaal zo
lezen, leggen we de klemtoon op de verkeerde plaats. Jesaja 25 spreekt al over een feestmaal. De
profeet zingt een danklied voor God die alle tranen van de gezichten van zijn volk zal afwissen. De
woorden 'maaltijd' en 'tranen' vinden we ook aan het eind van de Bijbel, in het boek Openbaring.
Daar ontdekken we waar het om draait... Tot zondag.

ds. B.L. Jongkind



Collecte Heilig Avondmaal: Voedselbank

De voedselbanken puzzelen elke week om ge-
noeg gezond voedsel bij hun klanten te krijgen.
En in deze tijd van inflatie is dat hard nodig.
De prijzen van voedsel zijn aan het stijgen, dit
merkt de voedselbank natuurlijk zelf maar ook
vooral de minima wordt hard getroffen. De
verwachting is dan ook er meer gebruik van
de voedselbank gemaakt moet worden, vooral

in combinatie met de sterk toegenomen energielasten. De diaconie wil dan ook graag de Heilig
Avondmaal collecte bestemmen voor de voedselbank zodat deze extra middelen ter beschikking
heeft om in gezond voedsel te blijven voorzien. Daarnaast staan komende zondag ook weer de
inzamelingskrachten voor houdbaar voedsel achter in de kerkhal, brengt u ook wat mee?

Van harte aanbevolen namens de diaconie

Collecte-Kerk & Israël**Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog**

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. Het magazine *Op weg* laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking 'Onopgeefbaar Verbonden' brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject 'De Uitdaging'. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Het welkom heten van kerkbezoekers

Vandaag heet de volgende persoon u/jullie hartelijk welkom: Liset Vollebregt.



'Zwijg wees stil' (Marcus 4).

ZONDAG 9 OKTOBER**Ochtenddienst**

Vanmorgen is het thema van de dienst: 'Ruwe stormen...'. Het zal gaan over de stormen van ons leven. Daar zingen we over en we lezen over Jezus, die de golven en de wind beveelt:

Met vriendelijke groet, ds. Klaas van der Sloot

Collecte: Missionair werk**Pioniersplekken bieden nieuwe vormen van kerk-zijn**

Hoewel in Nederland steeds minder mensen naar de kerk gaan, is de behoefte aan zingeving groot. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie wordt gedeeld op een manier waarin mensen zich herkennen. Pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is zo'n plek van stilte, bezinning en verbinding, die zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Een oase van rust en stilte midden op het platteland, waar ruimte wordt gegeven aan mensen, de schepping en aan God. Als open klooster biedt Nijkleaster gastvrijheid aan mannen en vrouwen uit diverse kerken en tradities, ook aan degenen die zich niet (meer) thuis voelen binnen de bestaande kerken. Mensen ontmoeten elkaar in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair werk oktober. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Het welkom heten van kerkbezoekers

Vandaag heet de volgende persoon u/jullie hartelijk welkom: Marie Menkveld.

ACTIEF BIJ DE EREDIENST

Zondag 2 oktober

Ouderling van dienst: dhr. Jan van Woerden

Lector: mw. Elly Weijers

Oppas: Noella Deetman

Zondag 9 oktober

Ouderling van dienst: dhr. Dries van Dijk

Lector: mw. Driesje van de Kolk

Oppas: mevr. Overwijk

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE**Een nieuw begin**

Daar staan we dan weer: aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. Na een periode van relatieve rust begint alles weer te draaien in de

gemeente. Wat kunnen al die werkzaamheden ons weer aangrijzen. Er moet weer zoveel gebeuren, er moet weer zoveel opgestart worden! En dan nog een eigen dominee die met zwangerschapsverlof is. Nu even een andere predikant die een aantal van haar taken waar-

neemt. Ik zal u de komende tijd via deze plek op de hoogte houden van het wel wee in de gemeente. Een nieuw seizoen dus: de neiging kan dan bestaan om des te harder te gaan lopen en elkaar op te jagen met allerlei doelstellingen. Vaak is het ideaal: zoveel mogelijk eruit halen. Tegelijk is de ervaring dat dit niet lukt. We raken uitgeput en teleurgesteld. Maar we mogen ontdekken dat Jezus Christus dé Bron is die het Levende Water is en geeft. We mogen leven vanuit de overvloed die bij God te vinden is. Aan Zijn overvloed mogen we ons toevertrouwen. We hoeven dus niet krampachtig op eigen rekening te leven. Wie met deze verbondenheid met God leeft, mag ervaren dat Hij je kracht is en geeft. Deze afhankelijkheid maakt niet passief. Het is eerder een actieve afhankelijkheid waarbij je steeds besluit om je leven in Gods hand te leggen en je door Hem in alles te laten leiden. Dat geeft rust en zekerheid. Laten we met elkaar de komende tijd ontdekken dat we God de gelegenheid moeten geven om onze ogen opnieuw af te stellen op Zijn plan en ons aanpassen aan Zijn schema. Geloven in afhankelijkheid. Onderweg.

Meeleven

Jannie Stoffer, Weidehof 44, is van het voorjaar gevallen met de fiets. Ze heeft toen een scheurtje in haar bekken opgelopen en ondervindt daar nog wel wat hinder van. Het herstel kost tijd en vraagt veel geduld. Dhr. Niek Timmerman, Wendakker 16, is door hartklachten al een tijdje niet fit geweest maar gelukkig nu wel weer aan de beterende hand. Enkele weken geleden heeft Karja van Dijk, Parksingel 120, een heftig fietsongeluk gehad. Ze werd aangereken door een tegenligger en dat had behoorlijk wat gevolgen. Ze heeft nog veel pijn en zal de komende tijd zichzelf de rust moeten gunnen om te herstellen. Niet makkelijk voor Karja die altijd bezig is. Mevr. Ria van Groningen, De Tas 54, is eind vorige week met een longontsteking opgenomen in het St Jansdal te Harderwijk. Kreeg daar nog een bacteriële infectie bij waardoor ze 24 uur in quarantaine heeft gelegen en erg moe blijft. Op het moment dat ik dit schrijf is het nog niet helemaal duidelijk of ze al weer thuis is. We leven mee met mevr. Corrie van het Hof, De Teugel 14, haar zoon Cor moet deze week een hartoperatie ondergaan. Op 4 oktober zal Janneke Posthumus, Het Erf 9, geopereerd worden en een nieuwe knie krijgen. Daarna gaat ze 3 weken aansterken bij haar dochter in Dronten. Wij wensen hen en de mensen die om hen heen staan heel veel sterkte en Gods kracht toe en hopen dat ze snel weer mogen opknappen.

Huwelijksjubilea

Han en Mathilde Teunissen, De Dissel 2, zijn dankbaar dat ze op 22 september mochten vieren dat ze 55 jaar getrouwd waren. Op diezelfde dag vierden Siebe en Gia Zondervan, Parksingel 118, dat ze 40 jaar getrouwd waren. Onze har-

4 Biddinghuizen

telijke felicitaties voor beide echtparen en we wensen hen Gods zegen voor de jaren die komen!

Geboorte

Vol trots laten Robert en Margriet Wester-van de Bunt ons weten, dat op 11 september hun zoon Jelle Simon is geboren. Zij wonen aan de Sallandse Roe 23 in Dronten. Alleen moest Jelle vorige week donderdag met spoed opgenomen worden in het St Jansdal vanwege ernstige geelzucht. Gelukkig ging het na een paar dagen alweer de goede kant op en mocht hij afgelopen zondag weer mee naar huis. We feliciteren de dankbare ouders van harte met dit nieuwe leven en wensen hen een tijd van genieten toe als gezinnetje!

Heeft u behoefte aan een gesprek of bezoekje of wilt u doorgeven dat u opgenomen wordt in het ziekenhuis of bent u ziek thuis, laat het mij dan weten. U kunt me bereiken via de kerkmobiel 06 - 57067821 of geef het door via scriba Coby de Boer. Schroom niet om ons te bellen als er wat speelt. We weten pas dat er iets speelt, wanneer we het horen.

Met een hartelijke groet, ds. Frits Slothouber

Bedankt

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de kaartjes en berichtjes tijdens mijn opname in het ziekenhuis en na thuiskomst.

Met vriendelijke groet, Ankie Dal

Bedankt

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de felicitatiekaarten en bloemen die ik mocht ontvangen voor mijn 91ste verjaardag. Ik was zeer verrast door het aantal kaarten dat werd gebracht. Het voelt goed om te zien dat er aan elkaar wordt gedacht. Nogmaals mijn dank.

Hartelijke groet van Nel Lagendijk

KINDERKERK

Al jaren is de collecte van de kinderkerk bestemd voor onze adoptiekinderen Kwasi en Isaiah uit Ghana. Een tijdje geleden kregen wij weer een bericht over de voortgang van beide jongens. Dat willen we graag met iedereen delen.

Kwasi woont niet meer in het kindertehuis Hannukah. Hij is bij familie gaan wonen. School was jammer genoeg geen optie meer voor hem, omdat hij veel moeite heeft met leren. Hij is gaan werken in het bedrijf waar graan wordt gemalen. Daar leert hij veel in de praktijk en heeft hij het goed naar zijn zin. Nu hij zelf geld verdiend en steeds zelfstandiger wordt, hoeft Kwasi niet meer financieel ondersteunt te worden. Kwasi zal wel onder de vleugels van

Hannukah blijven en zonodig hulp krijgen. Isaiah is inmiddels 9 jaar en woont weer bij zijn moeder. Zij wordt ook nog steeds ondersteunt door medewerkers van Hannukah, omdat ze verder geen familie heeft waar ze op terug kunnen vallen. Ze wonen dichtbij het kindertehuis. Isaiah vindt het heel leuk om zijn moeder te helpen met kleding maken. Hij is erg creatief. Maar geniet ook van een potje voetballen. Dankzij financiële steun kan Isaiah naar school, leert hij veel en hij vindt het erg leuk op school.

Wat fijn om te lezen dat het goed gaat met de jongens. Kinderen van de kinderkerk bedankt voor jullie collectegeld. Jullie hebben me geholpen om het leven van Kwasi en Isaiah een beetje fijner te maken. Voor Kwasi gaan we de financiële steun stopzetten en Isaiah blijven we wel financieel ondersteunen. En we denken na over een tweede doel voor de collecte. Misschien een doel dichterbij huis.

De leiding van de kinderkerk

ISRAËLZONDAG

De eerste zondag in oktober is het in de Protestantse Kerk Nederland en veel andere kerken Israëlzondag. Op deze zondag wordt extra aandacht besteed aan de plaats van Israël in Gods plan. Dit jaar is dat op zondag 2 oktober a.s.! Daarom hebben we weer de ISRAEL kranten besteld om zondag na de dienst uit te delen. Ook deze keer een krantje voor jongvolwassenen, ISREALITY, om uit te delen en ook voor de jongste kinderen het blad TOVI club magazine. De ISRAEL krant is ook voorzien van een gebedswijzer. Veel plezier bij het lezen.

Pieter Faber

VERJAARDAGSVISITE 80+

Alle gemeenteleden die in de afgelopen maanden juli, augustus en september jarig zijn geweest, en boven de 80 zijn, ontvangen een uitnodiging. Want op dinsdagmorgen 4 oktober om 10.00 uur willen we in een feestelijke bijeenkomst met koffie/thee en iets lekkers stilstaan bij uw verjaardag. We zullen dan ook kennis maken met ds. Frits Slothouber, die de komende maanden ds. Margriet vervangt in het pastoraat. Mocht u in die tijd jarig zijn geweest en toch geen uitnodiging hebben gehad, laat het dan alstublieft even weten aan Wim Kapteijn: tel. 0321-332026. We zien er naar uit om elkaar te ontmoeten en samen te vieren.

Wim Kapteijn

GESPREKSGROEP ROUW EN VERDRIET

Het nieuwe winterseizoen gaat beginnen en ook de gespreksgroep Rouw en Verdriet gaat weer starten. De eerste keren zal dit zonder ds. Margriet zijn, maar we hopen dat zij naar haar zwangerschapsverlof ook weer aanwezig zal

zijn. Verlies door overlijden is een ingrijpende gebeurtenis. Leren leven met verlies kost veel energie en kan een lange weg zijn waarin van alles op je afkomt. De gespreksgroep biedt de gelegenheid om samen met anderen over het verdriet en het gemis van de dierbaren te praten, maar ook om naar elkaar te luisteren en elkaar tot steun te zijn. Weet u van harte welkom op dinsdag 11 oktober om 10.00 uur in De Voorhof. Laat het even weten als u komt bij Marianne Groeneweg, tel. 331274 of Corry van Dijke, tel. 331704.

BERICHTEN UIT DE KERKENRAAD

Beste gemeenteleden,

Met onze startzondag 'Aan tafel' kunnen we terug kijken op een frisse start van het seizoen. Verrassend om eerst te beginnen met koffie en thee voor de dienst en wat was de jeugd druk om iedereen te voorzien van iets te drinken. Jongeren bedankt!

En dan de ontmoeting na de dienst, geweldig hoeveel mensen bleven koffiedrinken. En weer de jongeren die zo actief waren met de verzorging. Ook dit is pastoraat (waar we trouwens nog steeds mensen voor zoeken...). Al met al kunnen we tevreden terug kijken op een goede aftrap.

Verzoek vanuit de parochie

Vanuit de parochie was de vraag gekomen of het mogelijk is dat zij op zondagmorgen ook een viering zouden kunnen houden. Hun zaterdagavond vieringen lopen sterk terug, dus hopen zij zo meer mensen te bereiken. Als kerkenraad hebben we besloten om hieraan gehoor te geven. Wat gaat dit voor onze gemeente inhouden? Elke 3e zondag van de maand houden zij na onze dienst een viering om 11.00 uur. Wanneer de parochie een viering houdt op zondag dan begint onze dienst, tussen okt - mei, niet om 10.00 uur maar om 9.30 uur. Voor dit jaar gaat het dan om 16 oktober en 18 december want in november is de 3e zondag Eeuwigheidszondag, wat het voor ons niet mogelijk maakt. Dit zal in eerste instantie tot juni volgend jaar doorlopen en zal dan geëvalueerd worden. Wij willen zo onze medegelovigen van de parochie tegemoet komen om hun "Zinzondag" te kunnen houden. Heeft u hier vragen of opmerkingen over, neem dan gerust contact op met Dries van Dijk: 06-14287423.

Aanvangstijd Dankdagdienst

Onze dankdag voor gewas en arbeid wordt altijd gehouden op de 1e woensdag van november, dit jaar valt dat op 2 november. Bij de parochie wordt op 2 november altijd een Allerzielenviering gehouden, waarin hun overledenen worden herdacht. Om het voor beide geloofsgemeenschappen mogelijk te maken die avond een dienst te houden, heeft de kerkenraad besloten dat onze dienst die

avond om 18.30 uur zal beginnen. Aansluitend kan de parochie dan vanaf 19.45 uur hun Allerzielenviering houden. Hopelijk is ons tijdstip voor u geen bezwaar om naar de dienst te komen.

Predikant in Pastoraat

We zijn dankbaar dat m.i.v. maandag 19 september ds. Frits Slothouber is begonnen als ambulante predikant in het pastoraat. Hij is beschikbaar voor een gesprek, bezoek, wandeling of bij crisis. Voor jong en oud is hij bereikbaar en inzetbaar dus neem gerust contact met hem op. We wensen hem veel en goede contactmomenten met u/jou toe.

Tot slot

We maken ons nog weleens zorgen of we wel genoeg doen voor een ander. Of we wel goede mensen zijn. In het lied 'Vandaag' (Kinga Bán/Matthijn Buwalda) wordt verwoord dat we

maar één ding hoeven te doen, en dat is er zijn. *Dit is vandaag, het is alles wat je hebt. Morgen komt later en gisteren is alweer weg. Dit is vandaag, met z'n vreugde en zijn pijn en je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn.* Met hartelijke groet, namens de kerkenraad, Coby de Boer, scribaat@pgsbiddinghuizen.nl, 0321-333535

AGENDA/VERGADERSHEMA

3 oktober Inloopmoment (19:00)

3 oktober Kerkenraad

KOPIJ

Kopij voor het volgende kerkblad kan ingeleverd worden tot zaterdag 8 okt. r 19.00 uur. Let op! Graag zoveel mogelijk aanleveren per e-mail: psybesma@bhzn.net.nl of getypt op de Waterkant 11. Kopij die na zaterdagavond 19.00 uur binnenkomt kan helaas niet meer worden verwerkt voor het kerkblad van die week.



Top 2000 dienst

Wie kent hem niet: de Top 2000 die elk jaar tussen Kerst en Oud en Nieuw wordt uitgezonden. Voor veel mensen is het een vast onderdeel geworden van de laatste twee weken in december. Luisteren naar muziek die je herinnert aan momenten uit je schooltijd, je vakantie, vriendschappen. In de top 2000 staat veel muziek die voor mensen een betekenis heeft. Muziek die gaat over hoop, liefde, vertrouwen. Het is muziek die zich kan verbinden met geloof, hoop en liefde, zoals we dat ook in de kerk beleven. Verbind je dat met de muziek, dan krijgt het er een diepere lading door. Net zoals je dat kunt meemaken tijdens een uitzending van The Passion met Pasen. Dit jaar willen we deze dienst graag organiseren in Swifterbant. Op 17 december om 19.30 uur. Laagdrempelig, toegankelijk voor iedereen. Dorpsbreed zeg maar. Spreek je dit aan en wil je meehelpen om dit verder op te zetten: doen! Heb je iets met muziek, pr, organiseren, geloven, sfeer maken...? Dan is dit het moment om je talent te gebruiken. Meld je bij mij aan. Zodat we met een leuke groep dit kunnen organiseren.

SWIFTERBANT WWW.PGSWIFTERBANT.NL

Ds. Gerda Lubbersen

Werkadres: Kerkcentrum de Hoeksteen, Poort 19, 8255 AA Swifterbant | **Tel.:** 06-43106335

Mail: predikant@pgswifterbant.nl

Jaap Werkman - Tel. 06-5062 3355 - Kruidendreef 51, 8252 BL Dronten |
pastoraalondersteuner@pgswifterbant.nl

BIJ DE DIENSTEN

ZONDAG 2 OKTOBER – ZWO-dienst – Jongerenkerk - Koffiedrinken

Dhr. J. Wind uit Zeewolde gaat deze zondagochtend voor in de ZWO-dienst. Het thema van deze dienst is: 'Zending, wat betekent dit in de huidige tijd?' Er is deze zondag ook jongerenkerk in zaal 5. Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten in de foyer voor koffie/thee en een praatje.

ZONDAG 9 OKTOBER

Deze zondag mogen we ds. P. van Veen uit Harderwijk begroeten als onze voorganger.



PASTORAALTJES

Dekentje

Een jaar of acht geleden, zat hij in het kerstpakket. Sterker nog, hij wás het kerstpakket! Een fleece-dekentje. En zoals wel meer gebeurt met kerstpakketten, hij werd met gemengde gevoelens ontvangen. De één was blij, de ander vond het maar zo, zo. Maar het dekontje bleek een blijvertje.

Lekker op de bank, onder dat dekontje: tv of Netflix kijken. En dan heb je soms, bij het horen van het nieuws, de neiging om het dekontje over je hoofd te trekken. Zodat je niets meer ziet of hoort. Het lijkt op dat spelletje wat je met kleine kinderen speelt: Kiekeboe. Wat ze niet zien is er niet. Voor grote mensen werkt dat niet meer. Zij weten dat de wereld groter is dan het dekontje. En ze weten dat we deze winter nog wel eens een dekontje nodig kunnen hebben. Niet om weg te kijken, maar om warm te blijven. De energieprijzen stijgen behoorlijk. Zeker als je geen vast contract hebt, zijn de gevolgen merkbaar. Op de website van de PGS en hieronder kunt u lezen hoe de verwachtingen zijn voor de energiekosten voor ons kerkgebouw. Dan schrik je toch wel en steek je het liefst je hoofd onder een dekontje. Alleen als grote mensen weet je dat de wereld groter is dan het dekontje. Neem deze winter als het (te) koud wordt, gerust een dekontje mee op zondagmorgen. Samen met een warme jas; om zo warm te blijven. Dat zingt fijner en hoort beter... want de kerkdienst is een gebeuren dat aan meer raakt dan we op het eerste gezicht lijken waar te nemen. Maak het mee, warm onder je dekontje. Want (grote) mensen weten dat er meer is.

Gebod: lied 659

*Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.
Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!*

Data:

Babbel bij de lunch, 12.00-13.00 uur, zaal 7.
Op 17 oktober en 14 november.
Inloopuurtje: 15.00-16.00 uur, zaal 7.
Op 3 oktober, 31 oktober, 28 november
Bijbelstudie: de Hoeksteen, 19.45-21.45 uur.
Op 5 oktober, 26 oktober en verder in overleg

Groet

Week 39 ben ik afwezig. Voor pastorale zaken kunt u zo nodig contact opnemen met Jaap Werkman. Een hartelijke groet voor u allen, in verbondenheid, ds. Gerda Lubbersen.

BEDANKJE

Mijn hartelijke dank voor de bloemen, kaarten, bezoeken en mondelinge belangstelling na mijn knieoperatie

Met vriendelijke groet, Siebe Cuperus

ZONDAG 9 OKTOBER: Pioniersplekken bieden nieuwe vormen van kerk-zijn

Hoewel in Nederland steeds minder mensen naar de kerk gaan, is de behoefte aan zingeving groot. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie wordt gedeeld op een manier waarin mensen zich herkennen. Pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is zo'n plek van stilte, bezinning en verbinding, die zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Een oase van rust en stilte midden op het platteland, waar ruimte wordt gegeven aan mensen, de schepping en aan God. Als open klooster biedt Nijkleaster gastvrijheid aan mannen en vrouwen uit diverse kerken en tradities, ook aan degenen die zich niet (meer) thuis voelen binnen de bestaande kerken. Mensen ontmoeten elkaar in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair werk oktober. Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! Zondag 9 en zondag 16 oktober: Actie4Kids Schoenendoosactie. Zie voor info: bericht Menorah.

**MENORAH****Zondag 2 oktober**

Deze zondag wordt er gelezen uit Lucas 14:15-24: 'We begrijpen best dat de uitgenodigde gasten belangrijke dingen te doen hebben: een akker of vee kopen, net getrouwd zijn. Belangrijk voor je inkomen en je gezin. Jezus is te gast bij Farizeeën. Ze vinden Hem interessant. Jezus zet hen met zijn gelijkenis aan het denken. Wil de Farizeeër wel feest vieren, omdat God van hem houdt? Hij is zo druk met zijn godsdienstige plichten dat hij het belangrijkste vergeet: van God de Vader en Jezus, zijn Zoon, houden. Dan dreig je het feest in de hemel mis te lopen. Terwijl mensen die tot nu toe niet gelovig waren, maar wel van Jezus houden, wel binnen mogen bij hun Heer. Jezus leert ons dat iedereen Gods kind mag zijn. Je bent meer dan welkom bij Hem. Als je zijn feest van liefde mee wil vieren, hoef je alleen maar te komen, zoals je bent'. Leiding deze zondag: Debora en Tamara.

Protestantse Kerk

Wat spreekt je aan?
Waar loop je warm voor?

Jongerenkerk weer van start

Op 2 oktober ben je
welkom in zaal 5 van
"De Hoeksteen" om
10.00 uur

Elke eerste zondag van de maand!

JONGERENKERK

Op zondag 2 oktober start de jongerenkerk weer. Vanaf die datum vindt er elke eerste zondag van de maand een jongerenkerkdienst plaats. Op 2 oktober gaan we het hebben over de vraag: 'Waar loop je warm voor en wat spreekt je aan?' Neem je mobiel mee!

COLLECTEDOELEINDEN

Zondag 2 oktober: Stichting IEAF
Stichting IEAF is in de tweede helft van 2019 opgericht, met als doel een bijdrage te leveren aan de scholing en ontwikkeling van kansarme basisschoolleerlingen in Afghanistan. Door een bijdrage te leveren aan betere en complete scholing hopen we zoveel mogelijk van de aangesloten kinderen te helpen om uit de armoede te ontsnappen.

Bestuur en Organisatie

Het bestuur van Stichting IEAF kent een Voorzitter (Daud Allajar), een secretaris (Najib Habib) en een penningmeester (Aniel Chandrikasingh). Naast bovenstaande drie bestuursleden helpen nog 6 zeer actieve vrijwilligers onze stichting om onze doelen te behalen. Samenwerking

Stichting IEAF werkt ook samen met andere gelijkgestemde organisaties in Finland, Zweden, Duitsland en Canada. Door deze samenwerking bereiken we altijd meer dan individueel. Zodoende zijn we beter in staat om doeltreffend de beste mogelijke onderwijsgelegenheid voor de kinderen in Afghanistan te regelen.

BENEFIETCONCERT VOOR ALPHA OMEGA

'Music and More', bestaande uit piano en klarinet, brengt in samenwerking met 'Brass Choir Nederland', bestaande uit 7 blazers en 'Amici di Canto', bestaande uit een tenor en een bariton een benefietconcert voor 'Alpha Omega' uit Swifterbant. Zij brengen een programma van filmmuziek. Muziek uit films als: Lord of the rings, Out of Africa, As in Heaven, The Mission, Good morning Vietnam. Het concert vindt plaats op: woensdag 5 oktober, aanvang: 20.00 uur. In De Hoeksteen. De zaal gaat open om 19.30 uur. Toegang is vrij en aan het eind is er een collecte waar u een vrijwillige bijdrage kunt geven voor Alpha Omega. Alpha Omega ondersteunt een weeshuis op Sumatra, Indonesië. Hier kunnen kinderen met een beperking wonen, naar school gaan en werken. Een aantal jaren geleden zijn er nieuwe verblijven gebouwd. Ze zijn ook een landbouwproject begonnen waarbij de oogst voor eigen gebruik wordt aangewend en wat over is wordt verkocht op de lokale markt. Ze hebben zelfs een kleine koffieplantage. De koffie die geschonken wordt komt uit Indonesië.

Zondag 9 oktober

Deze zondag wordt er gelezen uit Lucas 15:1-10: 'Jezus vertelt twee gelijkenissen. Daarmee laat Hij zien wat God de Vader denkt en doet. Een herder mist één van zijn honderd schapen, een vrouw één van de tien geldstukken. Dat vinden ze erg; er ontbreekt iets. Ze gaan op zoek. Zo is God ook. Hij wil dat alle mensen in Hem geloven en zijn kinderen zijn. Het doet Hem pijn, als er één niet meer dicht bij Hem leeft. God weet: niemand kan zonder Mij, dan gaat het mis. God gaat zoeken om zelfs die ene verdwaalde mens, groot of klein terug te vinden. Hij doet alles om hem of haar gelukkig te maken'. Leiding deze zondag: Cora en Sem

SCHOENENDOOSACTIE MENORAH

Menorah verzamelt lege schoenendozen! Op 9 oktober gaat de Schoenendoos Actie weer van start. Wilt u ook meedoen? Dat kan! In de foyer ligt foldermateriaal klaar. De dozen mogen in zaal 5 worden neergezet of aan de leiding van Menorah gegeven worden. Materiaal

om de dozen te vullen kunt u vanaf 9 oktober inleveren in de Foyer van De Hoeksteen. Wilt u een bedrag doneren? Op zondag 9 en 16 oktober zal de uitgangscollecte bestemd zijn voor de schoenendoos actie. Ook kunt u een bedrag inleveren bij Meinica Zwart, zij zorgt dat het geld op de juiste plek terecht komt. Meer informatie over deze actie kunt u lezen op de website <https://schoenendoosactie.nl>.

HEARTBEAT4KIDS

Heartbeat4kids Swifterbant start na de herfstvakantie met oefenen voor kerst. We oefenen voor het kinderkerstfeest maar wie weet kunnen we nog meer mensen blij maken met een optreden! Dit keer mag je vanaf 6 jaar al meedoen. Heartbeat4kids is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Swifterbant maar alle kids van 6-13 zijn welkom om mee te doen. Hou je van zingen dans en of toneel meld je dan snel aan! Meedoen is gratis. Heb je belangstelling voor een optreden van Heartbeat4kids laat het dan ook weten jeugd@pgswifterbant.nl.

AGENDA

Woensdag 5 oktober: Benefietconcert voor Alpha Omega, 20.00 uur in De Hoeksteen.

KOPIJ

Kopij voor de volgende uitgave kan worden ingeleverd tot zaterdag 8 oktober 19.00 uur bij Riek Zwart, via: hnk@pgswifterbant.nl. Kopij welke later binnenkomt, wordt niet verwerkt.

DRONTEN**ACTIEF BIJ DE EREDIENSTEN**

Zondag 2 oktober

KINDERNEVDIENST

De Ark: Cathelijne, Nienke en Marcia.

OPPASDIENST

De Ark: Judith van Domselaar en Roos Braakman.

BLOEMENDIENST

De Ark: Roelina de Boer en Gé Edzes.

Zondag 9 oktober

KINDERNEVDIENST

De Ark: Nienke en Sebastian.

OPPASDIENST

De Ark: Felize Kragt en Bianca Olde.

BLOEMENDIENST

De Ark: Jannie Tollenaar en Tinie Hoekstra.

OPBRENGST COLLECTES

Zondag 7 augustus

Diaconie-Zending over Grenzen ..€	505,-
Kerk-Algemeen	505,-

Zondag 14 augustus

ZWO Kerkinactie-Kerkinactie Egypte €	545,-
Kerk-Gemeentewerk	545,-

Zondag 21 augustus

Diac.The Saviour's Welfare Found. €	549,-
Kerk-Eredienst, publ. en internet . €	549,-

Zondag 28 augustus (startzondag)

DiaconiePaatselijk werk..... €	619,-
Kerk-gemeente-opbouw	619,-
Diaconie-Komi..... €	22,-

Hartelijk dank voor alle bijdragen aan voornoemde doelen. Als u ons ook wilt steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Protestantse Gemeente Dronten: NL71RABO 0348 1029 68, onder vermelding van de zondag waarvoor u uw bijdrage geeft. Bij voorbaat dank!

**OCHTENDDIENST 2 OKTOBER ISRAËLZONDAG**

Sinds 1949 kennen we in Nederland de zogenaamde Israëlzondag. Na de verschrikkingen van de Grote Nacht en na de uitroeping van de staat Israël mocht van de kerk verwacht worden dat zij haar verbondenheid met het volk Israël zonder reserve zou tonen. De Israëlzondag is de sleutel dat nieuwe perspectieven opent. De kerk zegt te delen in de aan Israël geschonken verwachting. Aan het licht gekomen vanuit een ongekende Paasmorgen, deelt zij in de aan Israël geschonken verwachting van het koningschap van de Eeuwige. Hij die vrede maakt in zijn hoge sferen, zal ook vrede maken voor ons en voor geheel Israël. Bij de uitgang ontvangt u een uitgave Israël Aktueel, uitgegeven door Christenen voor Israël.

Aart Hanekamp

AVOND DIENST 2 OKTOBER

In deze avonddienst mag ik voorgaan. Ik weet nog niet hoe ik deze viering vormgeef. In deze viering wordt bovendien Dirk Jan Steenbergen aan onze gemeente verbonden als ouderenspastor.

ds. Thea de Ruijter

TAIZÉVIERING IN DE LUDGERUSKERK**9 OKTOBER-19.00 uur**

De wereld is volop in beweging. Er leven bij velen vragen, zorgen en twijfels hoe wij ons kunnen verhouden tot alle gebeurtenissen. In deze Taizéviering worden we stil om ons op de Eeuwige te richten om onze zorgen en ook onze dankbaarheid bij de Eeuwige neer te leggen. We lezen in deze viering uit Lucas 17 over ziekte en de eenzaamheid door deze ziekte. We lezen ook over genezing door Jezus en over die ene man die Jezus dankt en juicht van blijdschap. Als er geen beperkende coronamaatregelen komen kunt u voorafgaand aan de viering een kaarsje aansteken voor jezelf of voor een ander dichtbij of veraf. Er is ook de gelegenheid om een intentie op te schrijven. U bent van harte welkom in de kerk of om met ons mee te vieren via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/532-H-Norbertusparochie-Ludgeruskerk> Vraag van de Taizé werkgroep

Lijkt het je leuk om mee te werken aan de Taizévieringen en wil je je aansluiten bij de werkgroep? Na de viering kun je een lid van de werkgroep vragen naar meer informatie of neem contact op met Gerrie Halbersma via taizedronten@gmail.com of via 06 8104 2838.

CREA OCHTEND

Het is al weer 2 weken geleden dat wij de gezellige Zomerfair hadden. Wij gaan weer verder met de crea ochtenden. Wilt u komen om kennismaken en kijken of u dit leuk vindt en sfeer proeven. Op dinsdag 11 oktober hebben wij van 9.30 tot 11.30 uur weer een crea ochtend in het Voorschip van De Ark. De koffie en de thee staat voor u klaar. Tijdens onze ontmoeting willen wij graag creatief bezig zijn voor verschillende goede doelen. Wij maken kaarten, breien, haken en quilten. Wij willen graag met u samen ontdekken wat voor creatieve gaven u heeft. De kaartenmolen staat in de hal van De Ark, is gevuld met handgemaakte kaarten voor diverse momenten. Neem eens een kijkje voor mooie ansichtkaarten, De opbrengst is voor het Hospice in Dronten. De kaartenmolen is niet alleen op zondag maar is ook tijdens de openingsuren van het kerkelijke bureau bereikbaar. In oktober 2022 is er crea ochtend op 11 en 25 oktober. De crea ochtend is iedere 2e en 4e dinsdag van de maand. U bent van harte welkom! Wij zien u graag op dinsdag 11 oktober.

Het crea team

**ZANG- EN DANKDIENST 23 OKTOBER**

Een huwelijk in coronatijd vraagt om een mooie dienst. Die hebben we gehad, in De Ark in Dronten, maar we mochten niet zingen en er was geen koor bij en maar 30 personen aanwezig. En altijd hebben we de wens gehad om na corona een zang-dankdienst te houden. En dat gaan we doen, nu in Harderwijk! Geen trouwdienst, maar anders, nu met maar liefst 2 koren: Interkerkelijk Mannenkoor Euterpe uit Voorthuizen, o.l.v. Gerwin van der Plaats. Overdagkoor Afslag Harderwijk o.l.v. Martin Glas Met 2 predikanten: ds. David Kroeze, Harderwijk en ds. Wim Terlouw, Dronten En met de gemeente van Dronten en Harderwijk en onze families en vrienden, die nu wel allemaal mogen komen. Wij nodigen je van harte uit om dit met ons mee te vieren: Zondagmiddag 23 oktober, 14.30 uur in het Kerkcentrum De Regenboog Biezenplein 1, 3845 KA Harderwijk.

Michelle en Ewout Schouten

NIEUWE VOORZITTER, ZELFDE EMAILADRES

Op 11 september jl. werd ik bevestigd als ouderling en de dag erna ben ik door de kerkenraad als voorzitter uit hun midden gekozen. Ik hoop op een mooie en gezegende periode om in Gods kerk te mogen werken. Inmiddels zijn we al weer 2-3 weken verder en heb ik nog meer bewondering gekregen voor Harry Vahl, onze vorige voorzitter. Er gebeurt heel veel in onze gemeente. Ik weet nog lang niet alles, dus hulp van u en van jou is van harte welkom. We zijn samen gemeente! Schroom vooral niet om mij te mailen (dat kan gewoon naar het vertrouwde emailadres voorzitter@pgdronten.nl; deze mails komen nu bij mij aan). Zo af en toe zal ik wat in het kerkblad schrijven. In de kerkenraad zijn we samen in gesprek over invulling van het pastoresteam via predikanten en kerkelijk werkers. Daarbij heeft Elly Maarsingh verteld dat zij aankomend voorjaar afscheid neemt. Zij schrijft hier zelf elders in het kerkblad meer over. In de meer dan 10 jaar dat ze aan onze gemeente verbonden is geweest, is zij voor velen tot zegen geweest en daar denk ik dat wij als gemeente heel dankbaar voor mogen zijn. Evert Jan Broekhuizen heeft aangegeven dat hij begin oktober het traject start bij de Regio (Classis) om beroepbaar gesteld te kunnen worden binnen de NGK. Dit traject kan tot 3 maanden duren. Wanneer dit traject goed is afgerond,

is hij beroepbaar, wat een felicitatie waard is. Tegelijkertijd zal ook dit op termijn veranderingen met zich meebrengen. Gelukkig zijn Elly en Evert Jan voorlopig nog gewoon actief binnen onze gemeente. Ook zijn we blij dat vanaf 1 oktober Nelleke Beimers en Dirk Jan Steenbergen het team verder komen versterken. Ook hierover is meer te vinden elders in het kerkblad. Er is ook aandacht voor techniek. De afgelopen tijd zijn er regelmatig vragen gesteld over beeld en geluid. Het techniekteam doet zijn uiterste best om de diensten zo goed mogelijk te laten verlopen, maar zolang de kerkzaal nog niet gerenoveerd is, blijft het met stapjes aanpassen doen. Graag uw suggesties blijven doorgeven, en graag ook uw begrip voor als er soms een technische storing is.

Ondertussen gebeurt er veel moois. Kleine en grotere activiteiten. We kijken terug op een mooie zomerfair en een mooie bazar. Graag wil ik iedereen bedanken die daarbij betrokken was: zowel bij bazar als bij zomerfair zie ik veel enthousiaste mensen die vol creativiteit en passie bezig zijn. En het is niet alleen bij de wat grotere activiteiten, maar juist ook bij de wat kleinere activiteiten, waar we elkaar als gemeente kunnen vinden. Samen werken leidt tot verbinding. Persoonlijk heb ik houvast aan Efeziërs 4:3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Ik wil me daar voor inzetten in de komende jaren. Dat kan alleen maar samen, dus ik hoop en reken op hulp van boven, maar ook op die van u en van jou. God werkt immers door zijn mensen.

Agnes van den Pol-van Dasselaar

VOEDSELBANK DRONTEN**elke laatste zondag van de maand inzameling**

De voedselbank Dronten biedt voedselhulp aan de inwoners van de gemeente Dronten. Het motto van de voedselbanken is: Oog voor voedsel – Hart voor mensen. Wekelijks worden 145 voedselpakketten verstrekt aan mensen in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Met uw bijdrage steunen wij dit zo noodzakelijke werk. Inzameling elke laatste zondag van de maand. De Ark. Behoeftte is er aan lang houdbare producten zoals, droge pasta / rijst / volconserven / koffie/ thee, etc. De klanten van De Voedselbank rekenen op uw steun!

DEEL HET MET DE KERKENRAAD

Wilt u, wil jij iets vragen, opmerken, delen met de Kerkenraad, mail dit naar deelhetmetdekerkenraad@pgdronten.nl.

DRONTEN - JONG

Agenda

Wo. 28 sept – Start catechisatie

Zo. 3 okt. – 7(CI)-Up

Za. 8 okt. – Appels plukken

Zo. 9 okt. – Twix



APPELSPLUKKEN

Samen iets doen van een ander. Dat is belangrijk zeggen we vaak. Nu is er de kans om dat op een gezellige manier te doen. Op 8 oktober zou ik graag in de ochtend met wat jongeren willen appels plukken voor de voedselbank. Met genoeg aanmeldingen gaan we dat gezellig een ochtend doen. Groet, Evert Jan (ejbroekhuizen@pgdronten.nl/0636424064).

Evert Jan Broekhuizen

UIT DE GEMEENTE

Past. werker E. Maarsingh - van der Laan
tel. 036-5228460
Dodaarsweg 50 3897 LP Zeewolde
e.maarsingh@pgdronten.nl

Meeleven

Van Tjalle en Nicole Wassink, Gamander 5, kreeg ik het volgende bericht: Na een moeilijke periode afgelopen zomer waarin Tjalle hard achteruit ging, doordat de hersentumor agressief groeide, lijkt de ingezette chemokuur zijn werk te doen. We mogen hopen dat er een periode van rust aanbreekt waarin Tjalle zich goed zal voelen. We danken iedereen voor de lieve kaarten, gedachten en gebeden. Mevr. Huizenga, De Wolken 3, is nog steeds in De Klimop. Ze herstelt heel langzaam iets maar het blijft onzeker hoe het verder zal gaan. Mevr. Van den Bosch, Bieslook 11, is overgeplaatst van het ziekenhuis naar De Regenboog, afdeling Boomgaard waar ze verder zal revalideren. Men. Visser, Mastmakerstraat 17, is opgenomen in De Regenboog. Het lukte niet meer om goed voor hem te zorgen. Het is op het moment van schrijven nog niet duidelijk of er in De Regenboog een goede plek voor hem is. We wensen hen, en zeker ook de mensen die bij hen betrokken zijn, Gods troost en nabijheid.

Verhuizing

Fam. A. De Haan, De Boeg 36, zijn verhuisd naar verzorgingshuis de Amandelboom, Wederiklaan 2-315 8265DC Kampen. Op deze plek kunnen ze samen blijven en wordt er goed voor hen gezorgd. We wensen hen Gods zegen.

Overleden

Zondag 25 september kregen we het bericht dat mevr. Semmie Feitsma overleden is op 93 jarige leeftijd. Sinds een paar weken woonde ze met haar man in zorgcentrum Het Gouden Hart in Lelystad. Ze waren 72 jaar bij elkaar. De uitvaartdienst is vrijdag 30 september om 14.00 uur in De Ark. Condoleren voor de dienst van 13.15 uur tot 13.45 uur. We wensen haar man, kinderen, klein en achterkleinkinderen en allen voor wie zij veel betekende, Gods troost.

In memoriam Johanna Gerda Heidekamp- Haeck

Anke werd op 25 maart 1936 geboren in Moerdijk. Ze groeide op als jongste in het gezin. Ze maakte de oorlog mee en de watersnood. Ze trouwde met Harm Heidekamp en samen kregen ze twee zonen. Anke heeft zich veel ingezet voor anderen. Ze was een liefdevolle en betrokken vrouw. Ze had een luisterend oor voor haar kinderen en kleinkinderen en vele anderen. Ze heeft de koffiekering opgezet, was ouderenbezoeker en heeft ook tafeltje dek je gedaan. Ze was betrokken bij de mensen aan de Melisse. Ze hield van gezelligheid en van spelletjes. De kerk liep als een rode draad door haar leven. Het geloof betekende veel voor haar. Plotseling is ze 8 september overleden. Woensdag 14 september was de uitvaart. We hebben 2 Kor. 1: 3-4 gelezen in de dankdienst voor haar leven en liederen gezongen die ze zelf, net als de tekst, uitgekozen had. Ons meeleven gaan in het bijzonder uit naar haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en naar allen voor wie zij veel betekende.

Elly Maarsingh



Tot slot

Ik heb een bijzondere mededeling. Ik ben meer dan 11 jaar geleden gevraagd om, na mijn stageperiode, als kerkelijk werker te blijven voor wijk zuid. Ik heb me geroepen gevoeld en was dankbaar dat ik dit werk mocht doen. Nu heb ik besloten om in april 2023 te stoppen. Ik heb jarenlang met heel veel plezier gewerkt. Nu staat onze gemeente voor de uitdaging om de vacatures binnen het pastoresteam opnieuw in te vullen. Door afscheid te nemen wil ik meer

ruimte maken voor een nieuw te beroepen predikant. Wat ik erna ga doe weet ik nog niet. Maar gelukkig duurt het nog even en ga ik dit winterseizoen gewoon doen wat ik altijd deed.

Hartelijke groet, Elly

ds. T. de Ruijter - tel. 06-50614304
Eurosingel 166 8253 EE Dronten
ds.deruijter@pgdronten.nl

Pastoresteam

Op 1 oktober ontvangen we ds. Nelleke Beimers in ons team als nieuwe collega. Zij komt bij ons in de gemeente met een tijdelijke aanstelling. De afgelopen tijd merk ik op dat veel mensen dan denken aan 'een korte periode'. Graag geef ik hier wat meer duidelijkheid over haar komst. Zij wordt aan onze gemeente verbonden als ambulante predikant, dat betekent dat zij aangesteld wordt in de vacaturetijd. Ze blijft dus totdat de vacature ingevuld is, voor een periode van maximaal twee jaar. Dat is tijdelijk, maar niet wat je noemt 'een korte tijd'. Nelleke komt in de eerste maanden voor twaalf uur, en in het nieuwe kalenderjaar kan dit nog wat uitgebreid worden. Het is fijn dat we op deze manier een nieuwe collega in ons team krijgen. Nelleke wordt primair aangesteld voor het pastoraat in de wijk. Ze zal dus niet frequent voorgaan, en geen groepswork of vergaderwerk op zich nemen. Zo kan ze het grootste gedeelte van haar tijd geven aan het pastoraat in de wijk. Zij wordt wijkpastor voor de wijken landmaten en 'de wijk ten noordwesten van het centrum' Dat zijn de volgende straten: De Dukdalf, De Helling, De Kiel, De Rede, Educalaan, Gangboord, Handelsweg-noord, Havenweg, Het Ruim, Peterhof, Produktieweg, Schans, Waterfront, Watersportkade. Nelleke wordt onderdeel van het pastoresteam, in de zin dat we overleg en afstemming hebben over het werk en van plan zijn om (zeker de eerste maanden) ruimte te maken om als team een goede werkwijze te vinden en elkaar te leren kennen. Op zondag 2 oktober gaat zij voor in de ochtenddienst en dat is een mooie gelegenheid om haar te ontmoeten en welkom te heten. We ontvangen in oktober nóg een nieuwe collega, en dat is Dirk Jan Steenberg die bij ons in dienst komt als ouderenpastor. Wij zijn blij dat hij komt en dat we hem in ons team mogen ontvangen. Dirk Jan is elders nog bezig met het afronden van werkzaamheden, en dat betekent dat hij in oktober wel aan onze gemeente verbonden wordt, maar zijn werk geleidelijk zal oppakken. De eerste ontmoetingen staan vanzelfsprekend in het teken van kennismaken. Op zondagavond 2 oktober wordt hij in de avonddienst verbonden aan onze gemeente. We gebruiken hiervoor een liturgie van 'in de bediening stellen', wat betekent dat Dirk

Jan geen ambtsdrager wordt maar zijn werk wel een duidelijke geestelijke inbedding krijgt. In deze liturgie geven we hem een zegen over zijn werk als ouderenpastor en legt hij de beloftes af die horen bij het werk. We weten dat niet iedereen naar een avonddienst kan komen, en daarom kiezen we ervoor Dirk Jan ook in een ochtenddienst welkom te heten. Op 30 oktober zal hij op de zondagmorgen aanwezig zijn en dat is (voor iedereen die in de avonddienst niet aanwezig was) een mooie gelegenheid om hem te ontmoeten en welkom te heten. In een volgend kerkblad zal ik opnieuw schrijven over de pastorale verdeling van de wijken. Of, anders gezegd, wie uw of jouw pastor is. Voor de komende weken geldt: woont u of woon je niet in de wijk van Elly, Thea of Nelleke, bel dan Thea op in geval u of je een bezoek van een pastor wenst. Wij kijken dan onderling wie er op bezoek kan komen. De komende weken is er nog veel in verandering, vanwege het herstel van Karolien en de opbouw van Dirk Jan. Houd het kerkblad in de gaten en bel gerust.

Pastoraal

Wim Kooi is weer thuisgekomen na een opname in het ziekenhuis en De Klimop. Nu volgt vanuit huis verdere behandeling met het oog op zijn herstel. Adres De Ruiter 28, 8252 EA. Geke Rozendal is na een val met de scootmobiel opgenomen in het ziekenhuis en is inmiddels voor verdere revalidatie opgenomen in De Klimop (kamer 4.18). Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk. Voor beiden geldt: Post ontvangen is heel fijn, maar veel bezoek ontvangen gaat niet. Zij hebben hun energie nodig voor de revalidatie. We hopen en bidden voor hen dat deze voorspoedig zal verlopen.

Hartelijke groet ds. Thea de Ruijter

ds. Karolien Zwerver | Bellen of appen
06-396 405 98
Peseta 31, Dronten
Mailen: ds.zwerver@pgdronten.nl |
Facebook/messenger: Karolien Zwerver
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Van de Peseta

'Zullen we een potje pesten?', verwachtingsvol kijkt mijn zoon me aan. 'Dan ga ik je innemen!' Oké, die uitdaging neem ik aan. En zo komen alweer de kaarten op tafel. Waar wij tegenwoordig ook gaan, de spelkaarten gaan mee. Op vakantie, met de trein, bij de tandarts, in een restaurant. Overal en nergens kun je samen spelen. En het kan volgens zoonlief ook elk moment van de dag: tijdens het koken (nee, ik ben aan het koken en jij moet tafeldekken), vlak voordat het bedtijd is (nee, je moet nu naar boven, dat weet je toch?) En af en toe zwichten

we juist op dit soort momenten. Kom maar op met die kaarten. Dan eten we gewoon wat later of mag hij wat later naar bed, want wat is het genieten! Je grenzen verkennen en je grenzen aangeven. Laten zien wat jij van waarde vindt. Het hoort allemaal bij het opvoeden, sterker nog: het hoort bij het leven. Deze tijd staat qua werk voor mij ook in het teken van grenzen verkennen en grenzen aangeven. De ruimte zoeken en ontdekken. Het hoort bij het opbouwen en dat is helemaal prima. De eerste stappen zijn gezet en het gaat goed. In vertrouwen en met vreugde ga ik verder. Straks in oktober weer een ochtenddienst en samen met het huidige team kennismaken met de nieuwe collega's. Het zijn dingen om naar uit te kijken!

Een hartelijke groet, ds. Karolien Zwerver

ALGEMEEN

JUBILEUMCONCERT VERGAARD UIT ALLE STREKEN

Op zaterdag 1 oktober geeft Christelijk gemengd zangkoor 'Vergaard uit alle Streken' een concert in De Ark, waarbij het 60-jarig bestaan van het koor gevierd wordt. Het koor brengt muziek van verschillende componisten ten gehore die in het teken staan van de trouw van God, onze Vader. Het koor wordt hierbij ondersteund door het Rensink Consort en de vaste begeleiders Gert van de Weijde en Niek Vedelaar. Het geheel staat onder leiding van dirigent Peter Speek. Het concert begint om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur en de toegang is vrij. Er zal wel een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. We zien u graag op 1 oktober!

LIVING COLOURS

Zing jij ook mee?!

Gospelkoor Living Colours uit Dronten bestaat uit 30 enthousiaste leden. Ons repertoire bestaat uit engels- en nederlandstalige gospelsongs. Regelmatig treden we op in kerkdiensten en verzorgen we optredens en concerten. Iedere donderdag wordt er hard geoefend onder de inspirerende leiding van onze dirigent Erik Eleveld zodat we alles uit het hoofd kennen en daardoor de mooie boodschap van elk lied kunnen overbrengen aan het publiek. Lijkt jou dit ook leuk dan zijn we op zoek naar jou! Kom jij ons koor met je stem versterken?! Je bent van harte welkom! Waar: De Ketting 20, 8251 LD te Dronten. Tijd: 20-22 uur. Kom je ook? Meer horen; <https://www.gospelkoorlivingcolours.nl/over-living-colours/ons-repertoire/> Meer weten? Mail info@gospelkoorlivingcolours.nl.

SING4U

Zondag 9 oktober 10:45 in de eredienst van Dronten-Zuid, treedt gospelkoor Sign4U uit Lelystad op o.l.v. Marinus den Harder. Van harte welkom!

ROZE VIERING OP ZONDAG 9 OKTOBER om 16.00 uur in de Ontmoetingskerk van de Protestantse Gemeente Lelystad, Schor 4, 8224 CM Lelystad.

Op zondag 9 oktober wordt in de Ontmoetingskerk in Lelystad alweer voor de negende keer een Roze Viering gehouden. De viering, die om 16.00 uur begint, heeft als thema: Vertrouwen. We luisteren, zingen, zijn stil, genieten van elkaar en delen het licht.

8 mensen, afkomstig uit verschillende kerken, wel en niet-religieus, LHBTI+ en hetero, hebben deze viering samen voorbereid. Jan-Willem Leurgans, predikant uit Ermelo, zal voorgaan in deze Roze Viering. De viering is voor iedereen. Met gelijkgestemden vieren en je tegelijk gesteund en omringd weten door de geloofs-gemeenschap, geeft een gevoel van saamhorigheid en een weten geaccepteerd te zijn. Dat je werkelijk kunt zijn wie je bent. Na afloop van de viering is er gelegenheid na te praten en elkaar te ontmoeten.

DE HERBERG organiseert Kom-op-adem midweek 'Leven met verlies'

In de prachtige omgeving van Oosterbeek drie dagen samen optrekken om stil te staan, toegerust en bemoedigd te worden. Dat kan bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek van woensdag 23 tot en met vrijdag 25 november dit jaar. Dan zal er een midweek plaatsvinden voor mensen die een dierbare verloren hebben aan de dood. In deze midweek ontmoet je lotgenoten. Je hoeft hen weinig uit te leggen, want iedereen begrijpt je situatie en je vragen. Bij een open Bijbel bespreek je samen onderwerpen die je passen bij je situatie. Voor meer informatie en aanmelden ga naar www.pdcdeherberg.nl of mail naar komopadem@pdcdeherberg.nl.

JONGERENWERK DRONTEN

Vanuit de internationale diensten in Kampen wordt er naast de bestaande kinderclub ook tienerclub gehouden. Want ook aan de jongeren vanaf 13 jaar willen we laten merken dat ze gezien en geliefd zijn, door mensen en door God. We zoeken mensen die samen met anderen willen meehelpen bij het voorbereiden van programma's, catering en er voor de jongeren willen zijn. Een jongerenwerker van Gave zal het team hierin begeleiden. Deze tienerclub wordt inmiddels een seizoen gehouden en het is één keer in de drie weken op de vrijdagavond. Elke avond is weer anders. We behandelen een gedeelte uit de Bijbel, we drinken en eten wat lekkers en ook is er ruimte voor een creatieve, sportieve of gezellige activiteit. Inmiddels komen er tieners van verschillende locaties (de noodopvang in Kampen, het AZC in Dronten, de boerderij in Kampen) en om deze reden hopen we dat er mensen zijn die willen helpen in dit mooie en dankbare werk binnen de tienerclub. Houd je van verschillende culturen en

vind je het leuk om te organiseren? Dan komen we graag met je in contact! Stuur gerust een appje of bel naar Annet (06-23425485), Lilian (06-11509499) of stuur een mailtje naar lillianijzerman@hotmail.com.

KERNGROEP OPVANG OEKRAÏNERS.

De kerngroep heeft met een aantal vrijwilligers enkele malen The Listening Cafe georganiseerd. In het begin werd deze activiteit goed

bezocht. Maar in de loop van de tijd vonden de Oekraïners hun eigen weg in en om Dronten. Daardoor ebde de behoefte weg. Daarom heeft kerngroep sinds half juli geen The Listening Cafe meer georganiseerd. Het is waardevol geweest: zowel voor de Oekraïners als voor de vrijwilligers die hebben meegewerkt. Een hoogtepunt was wel de doop van baby Yefin op zaterdag 7 augustus. Hij is onlangs met zijn moeder teruggekeerd naar Oekraïne. De kern-

groep heeft altijd tot uitgangspunt gehad dat hij vraaggestuurd wilde werken. Daarom heeft de kerngroep, nu er geen vraag meer is, besloten om in de 'waakvlamstand' te gaan. De oorlog is immers nog niet voorbij en wie weet wat de Oekraïners nog te wachten staat en wat er vervolgens van ons gevraagd wordt. Namens de kerngroep, Willem Oomkes (w@oomkes.nl).



1955

Na het droogvallen van Oost Flevoland werd begonnen met de bouw van de drie dorpen

Dronten

Zoals het voeger was...

Autorijschool John Breet



www.JohnBreet.nl
0321-314509 / 06 46482740



HEYBOER BV

Administratie
Havenweg 22
8256 BH Biddinghuizen
Tel.: 0321-335033

Zeewolde
Oogstweg 22
Tel.: 036-5221250

Espel
Bosrand 25
Tel.: 0527-271925

www.heyboerbv.com

info@heyboerbv.com



Agrarisch toeleverancier en loonwerkactiviteiten



Marieke Maan
06 - 407 307 14
(24 uur per dag bereikbaar)
www.lalunaitvaart.nl

ongeacht waar u verzekerd bent



Keuze uit 100 top-occasions

Volkswagen, Audi en Seat



www.jedi.nl

Autobedrijf Jedi is een onderdeel van de Jedi Groep

Zeewolde | Schepenveld 49 | Zeewolde | Tel. 036 522 1330
Almere | Markerkant 1402 | Almere | Tel. 036 533 2020

TIETEMA

BAKKER SINDS 1883

Swifterbant Dronten-zuid Biddinghuizen

Volatus

uitvaartzorg

Dronten: 0321 - 38 37 08

Lelystad: 0320 - 33 74 47

WWW.VOLATUS.NL

"Onze kracht zit in de aandacht en de details."



Marie-Catrien

Femke

Karion

Betrokken
en warm



Daniëlle
Harsta - Franken

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk.
Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor
zorg en aandacht. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.

Overlijden melden: 0321-316174
24 uur per dag bereikbaar
www.jager-uitvaartbegeleiding.nl



Ik ben er voor u.



"Pien Gouka heeft ons geholpen het verdriet te verzachten.
Door op een waardige manier samen met ons het afscheid te verzorgen."

Monuta Pien Gouka
T 0321 - 312 435

Monuta  Pien Gouka

Totaalpartner
in elektrotechnische en
werktuigbouwkundige installaties

Elektrotechniek

- > Lichtinstallaties
- > Krachtinstallaties
- > Beveiliging
- > Databekabeling
- > Telecommunicatie

Werktuigbouw

- > Loodgieterswerk
- > Verwarming
- > Airconditioning
- > Luchtbehandeling

WOUDA
installatie service onderhoud

T (0321) 38 60 60 www.wouda.nl

FAMILIEDRUKWERK

- Geboortekaartjes
- Trouwkaarten
- Rouwdrukwerk
- Uitnodigingen



FOTOGRAFIE

- Baby 't jeshoot
- Familieshoot
- Trouwreportage
- Uitvaartreportage



PROTIEF PERSOONLIJK
Fotografie & Familiedrukwerk

DRONTEN • Fazantendreef 15-5 • 0321-336536 • henniejoesten@protief.nl • www.protief.nl