

Het Nieuwe Kerkblad



GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant



Het nieuwe jaar is begonnen, de feestdagen zijn voorbij, iedereen een goed en gezegend nieuw jaar 2023 toegewenst. Wat zal het nieuwe jaar brengen? Zorgen hoe we alles moeten betalen, de energie, de prijsverhogingen.

Kunnen we nog wel blijven kerken, in een gebouw wat veel energie vraagt? Wat gaat er allemaal op ons afkomen dit jaar, de onrust in de wereld. Het is een roerige tijd en vaak druk, druk!!

Dan komt ook kerkbalans nog in januari! Kerkbalans vindt dit jaar plaats van 14 januari tot en met 28 januari. Het thema van kerkbalans 2023:

'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.

Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan.

Ik probeer te veel balletjes in de lucht te houden, hoor ik wel eens iemand verzuchten. Te veel verschillende dingen, te veel tegelijk.

'Daar heeft ze haar handen vol aan', zeggen we als we mensen zien met een drukke baan, een eigen bedrijf, een hectisch gezin of een pittige vrijwilligerstaak.

Dat kan tijd en energie vreten. En dan heb je het nog niet eens spanningen die er vaak bij komen kijken. De eeuwige vraag of je het wel goed genoeg doet, of je niets over het hoofd ziet, hoe je in vredesnaam het allemaal af kunt krijgen. Maar soms moet je gewoon dingen loslaten.

Een oplossing voor de hectiek is er niet altijd. Bepaalde levensfasen zijn gewoon druk, dat is gewoon een gegeven. Maar Jezus geeft ons in zijn Bergrede wel handreikingen om met de drukte en stress om te gaan. Een van de belangrijkste is focus. In plaats van allerlei doelen na te jagen. De zorgen erover loslaten, zodat er meer ruimte vrijkomt voor mooiere dingen!

Iedereen een goed en fijn jaar 2023 toegewenst!

Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Swifterbant, Jan Oosterga

Kerkdiensten

ZONDAG 8 januari

BIDDINGHUIZEN-De Voorhof

10.00 uur: mw. J. Aantjes-Lubbersen, Eerbeek
COLLECTES voor: pastoraatskosten en werkgroep- en organisatiekosten

SWIFTERBANT-De Hoeksteen

10.00 uur: ds. D. Wolse
COLLECTES: Kerkinactie, Pastoraat, Algemeen Onderhoudsfonds

DRONTEN-De Ark

10.00 uur: ds. R. van Haeringen
19.00 uur: Sing in
COLLECTES voor: diaconie en onderhoud

ZONDAG 15 januari

BIDDINGHUIZEN-De Voorhof

09.30 uur: mw. A.M. Jansen-Peel, Harderwijk, Week van de Eenheid
COLLECTES voor: raad van kerken Nederland en oecumenische activiteiten in eigen dorp

(Vervolg zie pagina 2)

Colofon

Uitgave 1x per 14 dagen:

Stichting Het Nieuwe Kerkblad Dronten
in samenwerking met:
digidruk VANDENHUL BV

Redactie:

Kopij inleveren uiterlijk maandag 9.30 uur:
Ina Huisman - Schutrups
Revieweg 12, 8251 PW Dronten.
Tel. 0321-312197
Bij voorkeur per mail:
hetnieuwekerkblad@solcon.nl

Abonnementen:

Opgave en beëindiging van abonnementen,
doorgeven van adreswijzigingen, adverten-
ties, familieberichten e.d. bij
de redactie op bovenstaand adres.
Prijs € 18 via Post, € 8,50 via email per half
jaar, bij vooruitbetaling te voldoen vóór
15 januari, respectievelijk vóór 15 juli.

Bankrekening:

NL53 ABNA 0597 9150 75
onder vermelding van adresgegevens

*NB. In verband met de Wet op de Privacy verzoeken
wij u de gegevens in het kerkblad alleen voor eigen
gebruik te benutten en niet voor andere of com-
merciële doeleinden te gebruiken.*

MANNA

WEEK 8 T/M 21 JANUARI

Zo 8	Matteüs 3:1-12	Een stem roept in de woestijn
Ma 9	Matteüs 3:13-4:11	En dan komt U naar mij?
Di 10	Psalm 20	Anderen vertrouwen op paarden
Wo 11	Spreuken 16:1-9	Vertrouw bij je werk op de HEER
Do 12	Spreuken 16:10-22	Inzicht boven zilver
Vr 13	Spreuken 16:23-33	Wees zoet voor de ziel
Za 14	Jesaja 41:1-7	Zet het beeld met spijkers vast
Zo 15	Jesaja 41:8-20	Wees niet bang
Ma 16	Jesaja 41:21-29	Kijk, daar zijn ze!
Di 17	Spreuken 17:1-14	Beter droog brood
Wo 18	Spreuken 17:15-28	Een grote mond
Do 19	Spreuken 18:1-12	Met andere woorden
Vr 20	Spreuken 18:13-24	Koester je tong
Za 21	Psalm 63	Ik ben aan U gehecht

SWIFTERBANT-De Hoeksteen

10.00 uur: ds. R. F. Mauritz
COLLECTES: Wekelijkse bloemengroet, Pastoraat,
Algemeen Onderhoudsfonds

DRONTEN-De Ark

10.00 uur: ds. N. Beimers, HA-viering
19.00 uur: ds. T. van Staalduine, HA-viering
COLLECTES voor: diaconie en jeugdwerk

DRONTEN-de Regenboog

16.30 uur: ds. T. de Ruijter, HA-viering

ZONDAG 22 januari

BIDDINGHUIZEN-De Voorhof

10.00 uur: ds. R. Bos, Harderwijk, HA-Iopende viering
COLLECTES voor: Braillebijbels voor Sri Lanka en werkgroep- en organisatiekosten

SWIFTERBANT-De Hoeksteen

10.00 uur: Pastor B. Piepers
COLLECTES: RVK-doeleinden

DRONTEN-De Ark

10.00 uur: ds. K. Zwerver
19.00 uur: prop. P.J. Verhagen, Harderwijk,
GB-dienst COLLECTES voor: diaconie en kerk

BIDDINGHUIZEN - WWW.PGBIDDINGHUIZEN.NL

PREDIKANT: MW. DS. M. L. VAN DE BUNT, DE SALLANDSE ROE 23, 8252 JW DRONTEN
(TOT MEDIO JANUARI 2023 MET VERLOF)

PASTORAAT CONTACTPERSOON: DS. F. A. SLOTHOUBER, BLOEMSTRAAT 3, 8012 VN ZWOLLE
TEL. 06 57067821 – E-MAIL: DSFASLOTHOUBER@GMAIL.COM.

BIJ DE DIENSTEN



ZONDAG 8 JANUARI

Ochtenddienst

Jezus' geboorte is allesbehalve bedreigend voor de heersende macht. Zo lijkt het. Want Lucas verwijst in zijn evangelie steeds naar de gevolgen van Jezus' komst. Dat het juist wel de clash is tussen de aardse machten en hemelse machten. Vandaag lezen we in Lucas 11 hoe die confrontatie tussen de machten bij elkaar komt bij de poorten van Naïn. En wij? Wat doen wij dan met die komst van Jezus in ons leven? Van harte welkom om God en elkaar te ontmoeten.

Pastor Jolanda Aantjes-Lubbersen

Collecte: Pastoraat

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. U kunt een bijdrage overmaken o.v.v. collecte pastoraat op rekeningnummer NL88 RABO 0373 7404 41 t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen, o.v.v. Collecte Pastoraatskosten. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Het welkom heten van kerkbezoekers

Vandaag heet de volgende persoon u/jullie hartelijk welkom: Tjitske Doedens.

ZONDAG 15 JANUARI

Ochtenddienst-Oecumenische dienst en koffiedrinken

Week van Gebed voor Eenheid van Christenen

Vandaag is het Kana zondag. Daar in Kana deed Jezus zijn eerste wonder: water in wijn veranderen. Het is een bekend verhaal, zeker om dat het zo spectaculair is. Wat hadden wij dat graag willen zien! Maar het is niet alleen over dat wonder dat we lezen, het staat niet op zichzelf. Laten we samen de diepere lading ontdekken. Dat het ons zal inspireren wens ik een ieder toe! De dienst begint om half tien in verband met de viering van 'Zinzondag' van de parochie, ná de gezamenlijke dienst. Na de dienst bent u/ben jij van harte uitgenodigd om te blijven koffie/thee drinken en elkaar te ontmoeten.

Pastoraal werker Anna Marie Jansen-Peel



Collecte: Raad van Kerken in Nederland - Geef voor samen

De Raad van Kerken in Nederland is het orgaan waarin zeventien christelijke kerken en organisaties officieel samenwerken. Wij van de Raad van Kerken in Nederland geloven in mensen. Daarom zetten we ons in:

- voor de bestrijding van armoede in Nederland
- voor een zorgvuldige opvang van vreemdelingen in Nederland
- voor goed overleg tussen verschillende kerken en godsdiensten

Het welkom heten van kerkbezoekers

Vandaag heet de volgende persoon u/jullie hartelijk welkom: Wim Kapteijn.

ACTIEF BIJ DE EREDIENST

Zondag 8 januari

Ouderling van dienst: dhr. Dries van Dijk

Lector: mw. Driesje van de Kolk

Oppas: Karin Steeneveld

Zondag 15 januari

Ouderling van dienst: dhr. Jan Post

Oppas: Noella Deetman

PASTORAAT

‘Het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden’. zo lezen we in 2 Korinthe 5:17. Een nieuw jaar breekt aan. Tenminste zo zeggen we dat. Het jaartal is nieuw maar wat is er verder voor nieuws aan? Het zogenaamd nieuwe jaar is in een ommezien weer oud en voorbij. Zo was dat met 2022 toch ook? Dit aangebroken ‘nieuwe jaar’ wordt pas echt nieuw en vernieuwend als wij mensen op een nieuwe manier gaan leven. Het wordt pas echt een gelukkig en gezegend nieuwjaar als ons hart vernieuwd wordt. Dat kunnen wij zelf niet. Daarvoor hebben we God nodig. Hij wil door Zijn genade en liefde ons leven vernieuwen. Zo geeft God ons nieuwe grond onder de voeten. Geloof het nou maar. Dat geeft zekerheid en vertrouwen in het zogenaamd nieuwe jaar. Paulus roept ons op om te leven als nieuwe mensen. Kan dat nog, ook in 2023? Kunnen wij de boodschap van de verzoening doorgeven, zoals Paulus van ons vraagt namens God? We kunnen die boodschap alleen maar doorgeven als we zelf verzoend leven. Dus moeten kerken elkaar zoeken en blijven zoeken. En moet de kerk de wereld zoeken en blijven zoeken. En moeten wij zelf het nieuwe leven voorleven door geen oude koeien uit de sloot te halen. Kunnen we dat? Waarom niet? Altijd en overal zijn veranderingen in gang gezet door mensen die nieuwe initiatieven namen en geen genoegen meer namen met het oude, zelfgenoegzame leven. Wie zich laat leiden door het evangelie kan altijd en overal opnieuw beginnen en het oude achter zich laten. Dus wij kunnen het ook, vernieuwd leven, uit en door Gods Geest. ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij of zij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden’. Laten we dat in 2023 vieren, daaruit leven, daarvan zingen en getuigen. Ik wens jullie allen veel heil en zegen voor het jaar 2023!

Meeleven met elkaar

We leven mee met de familie van Jaap Brink: zijn vrouw, dochter, kleine en achterkleinkinderen, die plotseling is overleden op 21 december in de leeftijd van 86 jaar. Daarnaast zijn we in gedachten bij Rien en Aly Stuifzand, Kampeerveld 26, en hun kinderen, kleinkinderen en allen die hen lief zijn. Rien is begonnen aan het laatste stukje van zijn leven. Weten dat er een kring van gebed van de gemeente is doet hen goed en geeft kracht en troost. Soms willen mensen niet met name genoemd worden. Maar we leven mee met alle zieken, genoemd en niet genoemd, en iedereen die zorgen en verdriet kennen wensen we de nabijheid toe van God en lieve mensen om hen heen.

Omzien naar elkaar

Zo aan het begin van een nieuw jaar noemen we ook onze gemeentelieden die momenteel elders wonen of verblijven.

In De Regenboog (100, 8254 AB, Dronten): dhr. Pitlo en mevr. Geluk, in Seewende (De Duif 30, 8071 TP, Nunspeet): mevr. Wolgen, in Villa Verde (Johanniterlaan 5, 3841 DS, Harderwijk), mevr. Hoekstra en in De Bunterhoek (app.93, Secretaris Boerhoutweg 11, 8071 HT, Nunspeet) mevr. Carla van Dijk. En in de aanleunwoningen bij De Regenboog wonen mevr. Lagendijk (De Regenboog 498) en mevr. Sijsma (De Regenboog 443). Een kaartje om te laten weten dat er aan ze gedacht wordt, wordt zeer op prijs gesteld.

Geboorte

Vol trots laten Liset en Matthijs Vollebregt ons weten, dat op woensdag 28 december hun 2e dochter Josefien Hendrikje is geboren in het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Zij wonen aan het Lisdoddepad 2, 8251 SN in Dronten. We feliciteren de dankbare ouders en zus Sarah van harte met hun dochter en zusje en wensen hen geluk en Gods zegen toe als gezinnetje.

Verjaardagspost

Op 9 januari hoopt mevr. Zondervan, Cultuursingel 114, 93 jaar te worden. Kaartjes kunnen tot en met 8 januari nog bezorgd worden bij fam. Meijer, Hooiberg 22. Wat zou het verrassend zijn voor de jarige om al die kaartjes te openen en te lezen.

Kerk open

Ook in het nieuwe jaar is elke week op vrijdagmiddag de kerk open van 14.00-15.15 uur. U/jij kunt even binnen lopen voor een praatje, moment van rust, kaarsje aansteken of een kopje koffie. Er zijn altijd gastheren/vrouwen aanwezig om u welkom te heten. Kom je ook een keertje langs?

Pastoraal contact

Wanneer u graag wilt dat ik een keer op bezoek kom, kunt u/kun jij me altijd uitnodigen voor een gesprek of bezoekje. Of als u wilt doorgeven dat u ziek thuis bent of opgenomen wordt in het ziekenhuis, laat het mij dan weten. Via de kerkmobiel 06 - 57067821 kunt u me bereiken of geef het door aan scriba Coby de Boer. Schroom niet om ons te bellen als er wat speelt. We weten pas dat er iets speelt, wanneer we het horen.

Met een hartelijke groet, ds. Frits Slothouber

In Memoriam Hendrik (Henk) van Dijk

In de vroege ochtend van vrijdag 16 december stierf Hendrik van Dijk in de leeftijd van 86 jaar in Nunspeet waar hij en Carla sinds een aantal weken woonden in De Bunterhoek. Hij werd geboren in Medemblik als jongste in een gezin van vier kinderen. In Slootdorp ontmoette hij Carla de Swarte met wie hij trouwde op 10 juni 1960. Twee kinderen ontvingen ze: Simon en Wilma en later vier kleinkinderen. Henk werkte in de landbouwmechanisatie o.a. jarenlang bij Geveke. Het bracht het gezin in Biddinghuizen. Henk was een man die hield van het leven, een brede interesse had en actief was in het verenigingsleven. Van huis uit was Henk opgevoed als gereformeerde jongen. Hij had zijn principes die hij op zijn eigen blijmoedige weg invulde. Vast stond voor hem dat zijn leven in Gods hand was. Tot op het laatst kon hij dit verbeelden door zijn vinger omhoog te laten wijzen; ‘de grote Baas’, die was er ook voor hem. In de afscheidsdienst in De Voorhof stonden we stil bij de trouwtekst uit Lucas 11:9 ‘Bidt en er zal je gegeven worden, zoekt en je zult vinden, klopt en er zal opengedaan worden’. Woorden voor je le-

vensreis die je met God de Vader mag gaan. Na de afscheidsdienst vond de crematie in Lelystad plaats. We bidden Carla, zijn kinderen en kleinkinderen Gods liefdevolle nabijheid toe. Pastor Jolanda Aantjes-Lubbersen

In Memoriam Jacob (Jaap) Brink

De meeste mensen kenden hem als Jaap, zoon van Roelof Brink en Lammertje Bouwman uit Doornspijk. Omdat zijn moeder jong overleed werd Jaap verzorgd door zijn enige zus Jet en vader Roelof, een hardwerkende man die bijna nooit thuis was. Toen hij 18 jaar werd moest hij verplicht het leger in, daarna ontmoette hij Grietje Tabak met wie hij in 1958 trouwde. Intussen was hij aan het werk gegaan bij Rijkswaterstaat en heeft hij Flevoland helpen opbouwen zoals het nu is met het plaatsen van bomen, maaien en dorsen van zaadgewassen met zijn eigen combine de Claas 106. In 1960 werd hun dochter Lammie geboren. In 1968 verhuisde Jaap met zijn gezin naar Lelystad in verband met het verre reizen van zijn werk en in 1986 verhuisde hij naar Biddinghuizen. Jaap kon erg genieten van zijn kleinzoons Michael en Erwin en nam ze mee naar zijn werk op de Combine. Toen Jaap 59 jaar was ging hij met vervroegd pensioen om te kunnen genieten van zijn kleinkinderen, vrienden, de natuur en zijn volkstuin. Ook heeft Jaap veel voor Biddinghuizen betekend. Samen met zijn buurman Gijs en andere vrienden hing hij de lampen op aan de kerktoeren voor de Kerst. Jaap en zijn vrienden werden zo wel de echte lichtjes van het Kerstfeest genoemd. In 2009 verhuisde hij naar De Hooiberg, waar hij samen met zijn vrouw tot eind van dit jaar, 64 jaar getrouwd, gewoond heeft. Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde is Jaap, net voor Kerst, op 86-jarige leeftijd overleden. Op 29 december was de afscheidsdienst in de aula van het uitvaartcentrum De Wissel en is hij op de gemeentelijke begraafplaats Dronten begraven. We wensen zijn vrouw, dochter, klein- en achterkleinkinderen Gods troost voor de tijd die komt. Ds. Greetje Arnoldus-Veenstra

VERJAARDAGSVISITE 80+

Alle gemeenteleden die in de afgelopen maanden oktober, november en december jarig zijn geweest, en boven de 80 zijn, ontvangen een uitnodiging. Op dinsdagmorgen 10 januari om 10.00 uur willen we in een feestelijke bijeenkomst met koffie/thee en iets lekkers stilstaan bij uw verjaardag. We doen dat nu nog met ds. Frits Slothouber die ds. Margriet vervangt in het pastoraat. Mocht u in die tijd jarig zijn geweest en toch geen uitnodiging hebben gehad laat het dan alstublieft even weten aan Wim Kapteijn: tel. 0321 - 332026. We zien er naar uit om elkaar te ontmoeten en samen te vieren.

Wim Kapteijn

SENIORENMIDDAG

Woensdag 18 januari is de eerste seniorenmiddag in 2023 in De Binding. Jacomien den Harder vertelt over haar beroep als seniorencoach. Een seniorencoach kan ondersteunen bij het goed ouder worden en een zinvol leven leiden. De middag begint om 14.30 uur en alle senioren uit Biddinghuizen zijn van harte welkom. Voor vervoer kunt u bellen naar Dini Grimme, tel. 0321 33 1583.



ZINGEN ONDER DE TOREN - TERUGBLIK

Na een onderbreking van twee jaar vanwege Corona konden we dit jaar toch weer zingen onder de toren. Dat het gemist werd bleek wel uit het feit dat er nu grote belangstelling was. Rond 19.00 uur stonden er al flink wat mensen op het Plein. Door de levende kerststal en de brandende vuurkorf kwam men al vast in de stemming. Deze groep werd even later aangevuld met de gelovigen van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen die na hun dienst volop mee kwamen doen. Maris Sonores speelde ondertussen wat inleidende kerstmuziek en begeleidde daarna iedereen bij het zingen. Er werd dit jaar door velen goed meegezongen. Complimenten voor alle 'kooor' leden van Biddinghuizen. Tijdens het laatste lied ging kerkkoor BelCanto al zingend voorop naar de kerk. Een aantal mensen volgde en begonnen aan hun viering. De anderen zongen door, luisterden naar de toegift Van Maris Sonores en hadden gezellige ontmoetingen met elkaar. Al met al een geslaagd evenement. Vanuit de twee kerken iets betekenen voor het dorp. Met dank aan alle vrijwilligers die op de een of andere manier hebben meegewerkt.

Nicoline en Heimen van Diest, Jack Graumans en Leo Scholten

BERICHTEN UIT DE KERKENRAAD

Beste gemeenteleden,

Een nieuw jaar begint! Maak er met elkaar een goed jaar van. Laat je eigen goedheid voelbaar zijn, thuis, op school, op het werk. Leg alle ruzies bij, spreek geen kwaad woord over een ander. Maak je man, je vrouw, je kinderen gelukkig, niet alleen met woorden want je hebt hun geluk zo nodig om zelf gelukkig te zijn.

Hoopvolle afsluiting en begin

Hoe mooi was het rond de afgelopen kerstdagen en oud/nieuwjaar. Op alle vieringen van Kerstavond, Eerste Kerstdag, 31 december en 1 januari kijken we in dankbaarheid terug. Veel mensen zijn betrokken geweest bij het vormgeven en invullen van deze diensten. De hoop die doorklonk en het vertrouwen wat tot uiting kwam in alle goede woorden geven moed en vertrouwen. Dat we met elkaar maar veel 'warmhartigheid' mogen uitdragen en in praktijk brengen, ook dit nieuwe jaar in.

Predikant in Pastoraat

Vanaf 19 september is ds. Frits Slothouber werkzaam geweest als ambulante predikant bij ons in het pastoraat tijdens het verlof van ds. Margriet. Hij was voor velen wellicht niet zo zichtbaar aanwezig maar hij heeft vele goede contactmomenten met u/jou gedeeld. Tot 15 januari is hij nog verbonden aan onze gemeente. Wij willen ds. Frits dankzeggen voor zijn werkzaamheden die hij gedaan heeft als vervanger van ds. Margriet in het pastoraat. Fijn dat we een beroep op hem konden doen en hij zijn tijd en energie voor onze gemeente wilde inzetten.

Pastorie

Wat is het mooi dat vanaf 24 december de pastorie weer bewoond wordt, door een gezin met 8 personen uit Syrië. De pastorie is sfeer- vol ingericht en van alle kanten werd huisraad aangeboden om er een gezellig thuis van te maken. Iedereen die dat gerealiseerd en mede mogelijk gemaakt hebben; bedankt!

Update van ds. Margriet

Vanaf dinsdag 17 januari zal ds. Margriet haar werkzaamheden na haar verlof weer gaan oppakken in onze gemeente. Zij gaat dan op haar verzoek 80% werken, dat betekent dat ze dan voor 4 dagen per week werkzaam is in onze gemeente. Doordat ds. Margriet en Robert een heftige periode rond de geboorte van Jelle hebben meegemaakt, zal ze vooralsnog vanaf 17 januari eerst met 3 dagen per week beginnen.

Op zondag zal ze in de diensten waar ze voor ingeroosterd staat ook voorgaan. Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat ds. Margriet na een turbulente periode haar werkzaamheden weer kan oppakken en wensen haar Gods zegen daar bij toe.

Actie Kerkbalans

Hierover staat iets geschreven op de voorpagina van dit kerkblad. Ook onze CvK is hier druk mee bezig en informeert u hierover. We bevelen de Actie natuurlijk van harte bij u aan. Want ook nu (misschien wel juist nu) is uw vrijwillige bijdrage van belang om ons kerkenwerk doorgang te kunnen laten vinden.

Bemoediging

Tot slot delen we een aantal regels uit een gebed om zegen bij het nieuwe jaar, van de scriba van de Protestantse Kerk ds. René de Reuver: Wij komen tot U, biddend om uw zegen om moed, liefde en kracht.

*Vul ons met uw wijsheid,
met uw geestkracht,*

*tot zegen van degenen die op ons pad zullen komen in het jaar dat komt.
Tot zegen van onszelf.*

We wensen u en jou veel heil en zegen toe in 2023!

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad, Dries van Dijk en Coby de Boer, scribaat@pgbiddinghuizen.nl, 0321-333535

AGENDA/VERGADERSHEMA

9 januari	Inloopmoment (19:00)
9 januari	Kerkenraad
18 januari	Seniorenmiddag

KOPIJ

De kopij voor het volgende kerkblad kan ingeleverd worden tot zaterdag 14 januari 19.00 uur. Let op! Dit is een kerkblad voor 2 weken. Graag zoveel mogelijk aanleveren per e-mail: psybesma@bhzn.net.nl of getypt op de Waterkant 11. Kopij die na zaterdagavond 19.00 uur binnenkomt kan helaas niet meer worden verwerkt voor het kerkblad van die week.

SWIFTERBANT WWW.PGSWIFTERBANT.NL

Ds. Gerda Lubbersen

Werkadres: Kerkcentrum de Hoeksteen, Poort 19, 8255 AA Swifterbant | **Tel.:** 06-43106335 **Mail:** predikant@pgswifterbant.nl

Jaap Werkman - Tel. 06-5062 3355 - Kruidendreef 51, 8252 BL Dronten | pastoraalondersteuner@pgswifterbant.nl

BIJ DE DIENSTEN



ZONDAG 8 januari

Deze zondag hoopt ds. D. Wolse uit Lelystad onze voorganger te zijn.

Kerkinactie-Collecte Protestantse Kerk- ondersteuning gemeentes

Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust voor hun taak. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

ZONDAG 15 januari

Ds. R.F. Mauritz uit Lelystad gaat voor in de dienst.

ZONDAG 22 januari

We mogen pastor Ben Piepers uit Wageningen begroeten als voorganger in deze Raad van Kerken dienst.



PASTORAALTJES

Terugblik

Terwijl ik dit typ is december bijna voorbij. Als u dit leest is het al 2023. We kijken terug op een aantal mooie diensten in december. De Top 2000-dienst was nieuw en er waren enthousiaste reacties. De twee diensten met Kerst zijn geweest. Het was bijzonder dat we weer samen het Kerstfeest konden vieren. Vorig jaar was de kerk nog leeg, nu was het vol. Dan waren er nog alle andere activiteiten zoals het kinderkerstfeest, de volkskerstzang, en zijn er grote aantallen olieballen gebakken, kerstpakketten rondgebracht,

cakes verkocht door de jeugd.. en ik zal vast nog wat vergeten, zoveel als er in december is gebeurd. Oh ja, voor het eerst heb ik de Lichtjesticht gezien. Al die trotse gezichten, enthousiaste kinderen en al de tractoren of trekkers (welke is het?) in een heel ander licht gezet. Goed om het mee te maken. Het was fijn om zo te kunnen zien en (deels) meemaken hoe in Swifterbant Kerst wordt gevierd. Er is door een grote groep vrijwilligers veel werk verzet om dit allemaal mogelijk te maken. Door mensen die achter de schermen hard hebben gewerkt en door degenen die wat meer zichtbaar waren. Langs deze weg wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken. Zonder jullie is dit niet mogelijk!

Data

Babbel bij de lunch, 12.00 – 13.00 uur, zaal 7. Ingang aan de Schutsluis
Welkom voor een praatje en een broodje. U kunt zo aanschuiven aan de lunchtafel, bij grote opkomst halen we gewoon even wat extra brood bij de winkels aan de overkant.
Op 16 januari tussen 12.00 – 13.00 uur.

Voor het nieuwe jaar: de zegenbede van St Patrick*De Heer zij vóór ons**om ons de juiste weg te wijzen.**De Heer zij achter ons**om ons te bewaren voor listen van het kwaad.**De Heer zij naast ons**om ons in de armen te sluiten,**om ons te beschermen tegen gevaar.**De Heer zij onder ons**om ons op te vangen wanneer wij dreigen te vallen.**De Heer zij in ons**om ons te troosten wanneer we verdriet hebben.**De Heer zij om ons heen als een beschermende muur**wanneer anderen over ons heen vallen.**De Heer zij boven ons om ons te zegen**op onze weg naar de toekomst.*

Iedereen heel hartelijk dank voor de kaartjes en berichtjes die ik van u mocht ontvangen rondom de feestdagen. Iedereen een gezegend 2023 gewenst. Begin januari ben ik even wat minder in Swifterbant vanwege een soort late kerstvakantie.

Een groet aan u allemaal.

ds. Gerda Lubbersen

MEELEVEN**Jubileum**

Op 14 januari 2023 is echtpaar Van Keulen – Vroegop 40 jaar getrouwd! Ze wonen aan De Snit 2, 8255 HD Swifterbant. In dankbaarheid en vertrouwen wensen wij dat hemelse liefde en trouw jullie huwelijk blijft kenmerken! Van harte onze felicitaties en wens voor een feestelijke dag!

Persoonlijk

Dank voor al het goede dat ik vanuit de gemeente heb ontvangen, inclusief geschenken: bloemen, een voortreffelijke kerstkrans, uitingen van dankbaarheid in ontmoetingen /kaarten en apps, een bak heerlijk advocaat, boeken, een betekenisvol kunstobject. Van harte stem ik in met een wens uitgegeven door de Abdij van Berne:

‘Wij mogen erop vertrouwen dat God ons op de momenten dat het ertoe doet, de weg wijst. Dat geldt zeker als het gaat om de taak die wij in het Koninkrijk te doen hebben. Dat vertrouwen zal ons vrede in het hart, in het gezin en in alle verantwoordelijkheden voor het komende jaar brengen. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen’. Een gelukkig 2023!

Jaap

**UITNODIGING SENIORENMIDDAG****3 januari-De Hoeksteen**

Om 15.30 uur wordt u ontvangen met koffie/thee. Daarna volgt de inleiding van taakgroep Pastoraat n.a.v. het jaarthema ‘Aan tafel’. Dan krijgt u onder het genot van een drankje de uitleg van het spel ‘Dingo’. (Geen Bingo!) Een gezellig spel met vragen en opdrachten waar u allen aan mee kunt doen. We sluiten de middag af door gezamenlijk snert met roggebrood te eten. U kunt zich tot en met dinsdag 10 januari opgeven bij:

Géke van Splunter: gjvansplunter@solcon.nl, t. 06-48630278, of bij

Riek Zwart: zwarzwart@solcon.nl, t. 0321-322535

DE HOEKSTEEN-verwarming

Temperatuur in De Hoeksteen vanaf 1 januari 2023 onder druk!

Door de extreme verhoging van energiekosten voor De Hoeksteen vanaf 1 januari 2023, is in de afgelopen weken geëxperimenteerd hoe je minder gas kunt gaan gebruiken. Door de Hoeksteencommissie zijn en worden er nu allerlei maatregelen genomen om het gebruik te minimaliseren. Er is voor gekozen om de kerkzaal (die 1 uur in de week gebruikt wordt) te verwarmen tot maximaal 15 graden. De vergaderingen worden zoveel mogelijk geclusterd, deze zalen worden tot maximaal 19 graden verwarmd. Daarnaast wordt er gewerkt aan vervangende verwarming in de vorm van aircó's met warmtewisselaar in combinatie met zonnepanelen. Hiermee kunnen we alleen de vergaderzalen (niet de kerkzalen) en de foyer verwarmen, hopelijk kunnen de aircó's in januari geplaatst worden. Al met al zijn we hoopvol, dat we zo gezamenlijk deze lastige periode doorkomen.

DE HOEKSTEEN–laatste nieuws**Zijn er nog ontwikkelingen met de Hoeksteen?**

Het is een tijd stil geweest rond de ontwikkelingen van De Hoeksteen. Dit betekent niet dat er niets gebeurt. In de afgelopen tijd is er gerekend en getekend samen met een projectontwikkelaar. Basis daarbij is ‘nieuw voor oud’ in combinatie met appartementen. Er ligt al sinds december 2021 een massastudie (bouwtekening) bij de gemeente Dronten,

begin deze maand (december 2022) is de massastudie in behandeling genomen. In het eerste kwartaal van 2023 gaat de gemeente kaders opstellen, waaraan we aan moeten voldoen. Daar is nu helaas het wachten op, voordat we weer verder kunnen. Al met al is het een traject van veel geduld en van een lange adem.

Jack Musters en Jan Oosterga

**MENORAH****Zondag 8 januari**

Deze zondag wordt er gelezen uit Lucas 2: 40-52: ‘Jozef en Maria voedden Jezus op. Ze gaven hem eten en kleding, hielpen en troostten Hem als Hij ziek was of pijn had. Precies zoals iedere vader en moeder doet. Misschien leerde Jozef Jezus wel het vak van timmerman. Het staat niet opgeschreven in de Bijbel. We lezen wel dat ze Hem opvoedden in het geloof. Ze leerden Hem de Schriften, het Oude Testament, kennen. Zo leerde Jezus zijn Vader in de hemel kennen en op Hem vertrouwen. Leiding deze zondag: Jeanine en Tamara.

Zondag 15 januari

Deze zondag wordt er gelezen uit 1 Koningen 16:29-17:6: ‘God heeft alles geschapen: planten, dieren en mensen. Hij zorgt ook voor mensen, elke dag opnieuw, omdat Hij zijn liefde wil laten merken. Hij kan dat ook, doordat heel de schepping moet doen wat Hij wil. Dat zien we bij Elia. Het land Israël heeft last van grote droogte. Er is weinig water en heel weinig eten. Er is een groot tekort in heel het land. Leiding deze zondag: Marleen en Ilona.

AGENDA

Vrijdag 13 januari: Seniorenmiddag in De Hoeksteen georganiseerd door Pastoraat en Vorming & Toerusting, aanvang 15.30 uur. (Zet deze datum alvast in uw agenda!)

Zaterdag 18 februari: Running dinner – samen in groepjes met elkaar eten bij een gastgezin! En afsluiting in De Hoeksteen. Nadere informatie volgt.

KOPIJ

Kopij voor de eerstvolgende uitgave kan worden ingeleverd tot zaterdag 14 januari 19.00 uur bij Riek Zwart, via email: hnk@pgswifterbant.nl. Kopij welke later binnenkomt, zal niet meer worden verwerkt.

DRONTEN

ACTIEF BIJ DE EREDIENSTEN

Zondag 8 januari

KINDERNEVEDIENST

De Ark: Nicolien en Nienke.

OPPASDIENST

De Ark: Rianne Wielink en Roos Braakman.

BLOEMENDIENST

De Ark: Jolien Morren en Roelina de Boer.

Zondag 15 januari

KIND EN EREDIENST

De Ark:

KINDERNEVEDIENST

De Ark: Cathelijne, Mirel en Dieuwke.

OPPASDIENST

De Ark: Rasa Ylaite en Dieuwke Anema.

BLOEMENDIENST

De Ark: Jannie Tollenaar en Tinie Hoekstra.

OPBRENGST COLLECTES

Gift € 100,00

Gift € 50,00



OCHTENDDIENST DE ARK-8 JANUARI

Het Oecumenisch Leesrooster plaatste me voor een (klein) dilemma. Ik las daar dat het logisch is om op 8 januari, omdat het de eerste zondag ná 1 januari is, aandacht te schenken aan Epifanie en te lezen over de magiërs die de ster achterna reisden naar Bethlehem. Maar het is tegelijk ook de 2e zondag van januari en van oudsher wordt dán in de kerk gelezen over Johannes de Doper en de doop van Jezus. Omdat hier in De Ark het verhaal over de magiërs vorige week in de avonddienst al aan bod gekomen is, was de keuze eenvoudig. Zondag wordt het dus de tweede optie. We lezen dan eerst Jesaja 42: 1-7, een profetie over de dienaar van God, wiens taak het is recht en gerechtigheid te realiseren en licht te brengen op aarde. Laat nu dat woord gerechtigheid ook in de evangelielezing, Matteüs 3: 13-17, terugkomen. Verstaan wij, mensen van de 21ste eeuw, dat woord wel goed? En wat heeft dat met Jezus' doop te maken? En met onze doop? Genoeg om over

na te denken. Tot zondag!

ds. Riek van Haeringen

COLLECTE 8 JANUARI-WORLD VISION

World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat hun achtergrond ook is. Ze willen de kinderen geven wat ze nodig hebben om armoede te overwinnen en hun wereld te veranderen. Zodat vreugde weer een plek krijgt in hun leven. Dit doen ze met hart en ziel omdat ze geïnspireerd zijn door Jezus. Op hun website worldvision.nl vindt u meer informatie bijvoorbeeld via sponsoring van een kind.



AVONDDIENST DE ARK-15 JANUARI

In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal. De Bijbellezing is Genesis 15. Daar is Abraham (in dit hoofdstuk overigens nog met zijn kortere naam: Abram) in gesprek met God die hem belooft tot een schild te zijn, en rijk te maken (15:1). Omdat Abraham zo'n perfect mens is? Nee, omdat Abraham oprecht vertrouwt op God, en dat geloof van Abraham wordt hem toegerekend als rechtvaardigheid (15:6). Daar zijn heel wat dogmatische preken over gehouden: God die de zonden door de vingers ziet, omdat je gelooft. Maar het vervolg van dit verhaal is veel praktischer. Abram hoort Gods beloften aan, maar wil graag een duidelijk teken dat het er ook van gaat komen. Hij wil een bonnetje! En dat bonnetje beleeft Abram dan in een droom (15:12-17), waarin een verbondsritueel plaatsvindt. Het is alsof Abram en God samen naar de notaris gaan om een contract af te sluiten. Maar Abram tekent niets, dat doet God alleen. Op gelijke wijze ontvangen wij het avondmaal (teken van het lijden, sterven en de opstanding van Christus) als een gift van God. Hij alleen maakt het waar. Zo gedenken we op 15 januari dat het niet onze daden zijn, maar het offer van Christus en het geloof die ons recht maken voor God en ons met Hem toekomst geven. Mijn naam is ds. Theo van Staalduine en ik ben momenteel zowel predikant te Nijbroek (tussen Apeldoorn en Deventer) als tijdelijk predikant van Kruispunt, een samenwerkingsgemeente te Amersfoort-Vathorst.

COLLECTE 15 JANUARI

STICHTING DE HEZENBERG IN HATTEM

Stichting de Hezenberg ligt net buiten Hattem in een mooie bosrijke omgeving. De stichting helpt mensen die in een negatieve spiraal zitten binnen de GGZ. Hierdoor kun je vastlopen in je werk en relatie. De behandeling helpt je in jouw situatie te veranderen in jouw kwaliteit van leven te verbeteren. Je kunt opgenomen worden en ambulante zorg krijgen.

'ALS ZE MAAR GELUKKIG ZIJN'

TWIXL NODIGT OUDERS UIT!

Zondag 15 januari 9.30 - 11.30 uur in Denksportcentrum aan de Oost 52. Het lijkt de opvoedtrend van deze tijd: Het leven van onze kinderen moet vooral leuk zijn. Onder het motto 'Als ze maar gelukkig zijn' proberen we hun leven zo pijnloos en zonder teleurstelling te laten verlopen. Worden onze kinderen echt gelukkig van deze opvoedstijl? Of moeten we het geluk voor hen ergens anders zoeken? Tijdens deze workshop wil Willemijn de Weerd samen met ouders nadenken in hoeverre wij als christelijke ouders beïnvloed worden door de 'opvoed tijdgeest'. Ook gaan we de bijbel open doen om te ontdekken waar we volgens God het geluk voor onze kinderen kunnen vinden en in hoeverre dit samenvoegt en aansluit bij onze opvoedstijl. Wil je de workshop bijwonen? Dan willen we vragen om je aan te melden. Gebruik hiervoor de volgende link: <https://forms.gle/gjvs-QQNR3K97d3Vb9>. Meer informatie of zijn er vragen? Neem dan contact op met Jolanda Opstal (rojo.opstal@gmail.com) of Jolanda van Til (aj.vantil@solcon.nl)

DIACONIE BIJENKOMST 16 JANUARI OM 19.45 UUR IN DE ARK

Wij hebben onlangs in zowel de kerkenraad als de diaconie gesproken over welke verantwoordelijkheid wij als kerk voor ons zien als het gaat om de huisvesting van statushouders/vluchtelingen. De opvang van vluchtelingen is in ons land de verantwoordelijkheid van de overheid. In het afgelopen jaar hebben we echter herhaaldelijk op het nieuws gezien dat onze overheid er niet (geheel) in slaagt om aan deze verantwoordelijkheid goed vorm te geven. Het gevolg: heel wat nachten hebben mensen op straat geslapen (zoals in Ter Apel). Heel wat kerken (met name in de noordelijke regio's) hebben daarop gereageerd door mensen op te vangen. Dit in onderlinge samenwerking: er zijn organisaties die de kerken daarbij steunen. Samen is het mogelijk. Wat kerken kunnen doen, is vaak tijdelijk. Daardoor blijft de vraag naar zulke opvang bestaan, en heeft ook onze kerk in het afgelopen jaar herhaaldelijk de vraag ontvangen vanuit dit netwerk: (hoe) Kan jullie kerk hierin helpen? Dit was voor ons de reden om het als agendapunt te agenderen, zowel bij de diaconie als bij de kerkenraad. Het is iets wat

inhoudelijk begint bij de diaconie, maar alleen met het geheel van onze gemeente kunnen we dit oppakken, en bepalen op welke manier wij kunnen helpen. We hebben als kerkenraad geconcludeerd dat wij het als wezenlijk zien, dat de kerk een rol speelt wanneer de overheid er niet in slaagt om in de opvang van vluchtelingen te voorzien. Onder andere de werken van barmhartigheid werden genoemd. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie hebben me gekleed.... Het hoort bij wie we mogen zijn als kerk van Christus dat we ons inspannen voor de mensen in deze situatie. Sterker nog, het heeft prioriteit, en zou ook prioriteit kunnen vragen boven andere dingen die we doen. De vraag is vervolgens: Op welke manier kunnen we dat het beste doen? Welke menskracht en middelen hebben we? Welke mogelijkheden zijn er? Wat sluit aan op het karakter van onze gemeente? Want met onvoldoende draagvlak, kom je er niet. Aan de diaconie is gevraagd de mogelijkheden verder te onderzoeken. Onder andere het initiatief van De Thuisgevers uit Kampen is als voorbeeld besproken. We denken dat deze vorm beter aansluit op onze gemeente, dan bijvoorbeeld de vorm van takecarebenb, wat werkt met logeeraadressen. De Thuisgevers werkt in samenwerking met de lokale overheid aan een tijdelijke, kleinschalige woonplek. Dit kan elke locatie zijn die tijdelijk geschikt gemaakt kan worden voor bewoning, voor 1 tot 20 personen. Daarom hebben we De Thuisgevers uitgenodigd voor de komende diaconievergadering, om ons verder te informeren over de werkwijze die zij hebben ontwikkeld, en waar zij nu kerken in begeleiden (zowel met menskracht, als kennis, als financiële steun). Zo willen we onderzoeken of dit een weg is die wij met onze gemeente willen inslaan. Voor deze avond nodigen we graag gemeenteleden uit, die een warm hart hebben voor dit initiatief, en die dit samen met ons willen onderzoeken en wellicht metertijd ook uitvoeren. (het kleine beetje) Huiswerk voor deze avond zou zijn: de website van de Thuisgevers bestuderen, en ook hun 'stappenplan'. Meld je aan bij de diaconie, dan ontvang je dit document.

DEEL HET MET DE KERKENRAAD

Wilt u, wil jij iets vragen, opmerken, delen met de Kerkenraad, mail dit naar deelhetmetdekerkenraad@pgdronten.nl.

UIT DE GEMEENTE

Past. werker E. Maarsingh - van der Laan
tel. 036-5228460
Dodaarsweg 50 3897 LP Zeewolde
e.maarsingh@pgdronten.nl

De feestdagen zijn voorbij. Het nieuwe jaar is begonnen en ik wens iedereen veel heil en zegen voor het jaar dat voor ons ligt. Hartelijk

dank voor de lieve kerstkaartjes! Het komende jaar zal voor mij in het teken staan van afscheid nemen van onze gemeente. Het is een vreemd idee. De komende tijd denk ik na over wat extra aandacht moet krijgen de komende maanden om goed te kunnen afhechten. Tegelijkertijd ga ik ook gewoon doen wat ik altijd deed en dat is voornamelijk pastoraat en de kringen.

Meeleven

Evelien van Raalte heeft een lelijke val gemaakt waardoor er flinke beschadiging is opgetreden in haar elle boog. Ze is 28 december geopereerd. De operatie is goed verlopen maar het is nog afwachten in hoeverre ze haar arm weer zal kunnen gebruiken. Voorlopig zit ze in het gips en onduidelijk is hoe lang de hersteltijd zal zijn. We wensen haar heel veel sterkte met haar herstel. Haar adres is De Dukdalf 73 8251 GE.

Overlijden

Op 28 december is Catharina van den Bosch-Beijeman overleden. Ze mocht 90 jaar worden. Ze woonde aan de Bieslook 11. De uitvaart is woensdag geweest. We wensen haar familie Gods troost en nabijheid.

Hartelijke groet, Elly Maarsingh

ds. T. de Ruijter - tel. 06-50614304
Eurosingel 166 8253 EE Dronten
ds.deruijter@pgdronten.nl

Nascholing

Ik heb er eerder over geschreven. Afgelopen jaar volgde ik een cursus in het kader van de nascholing voor dominees. Het is heel mooi dat, zoals in veel werkelden, ook werkers in de kerk de kans (en plicht) hebben om nascholing te volgen. De naam van de cursus is 'Van U is de aarde', en we zijn bezig met het theologisch doordenken van onze relatie met de grond / de aarde. Op een bepaalde manier dus 'lekker down to earth'. De vijf bijeenkomsten van de cursus zijn op plekken (kerken) waar een bijzondere omgang met de grond bestaat. Zo waren we op bezoek bij een kerk in Friesland die van oudsher veel grond bezit. Deze grond is in hun beheer, en daarom hun verantwoordelijkheid. Ze hebben een manier uitgedacht om de grond zo te beheren dat het gebruik van de grond gericht is op de toekomst, en de opbrengsten van dat gebruik ten goede komen aan kwetsbare groepen in de regio. We waren op bezoek bij een kerk in Brabant waar ze twee begraafplaatsen in hun bezit hebben, en een samenwerking zijn aangegaan met het waterschapsbeheer (hun kerk grenst aan een riviertje). In deze kerk hebben ze een manier uitgedacht om voor het hele dorp van betekenis te zijn, zich te verbinden met de grond in hun omgeving (en het

natuurgebied naast hun locatie) en de begraafplaats te onderhouden op een manier gericht op de toekomst. Deze dingen, die horen bij de grond die deze kerken beheren, hebben een effect op de geloofsgemeenschap die ze vormen. Het is een over-en-weer, hun geloof, hun gemeente-zijn en de grond waar ze zorg voor dragen. Wij hebben als kerk niet veel grond, alleen de grond waarop de kerk staat. Toch denk ik dat wij als geloofsgemeenschap in Dronten een boeiende relatie hebben met de grond waarop we leven, wonen, werken en kerk-zijn. Via de levens van al onze leden namelijk! Ik zou daarover graag in gesprek gaan met mensen die dit onderwerp belangrijk en/of interessant vinden. Vragen zoals 'Hoe zijn we verbonden met de grond/aarde waarop we leven?' 'Wat is heilige grond voor jou?' en 'Wat is een goede omgang met de grond / aarde waarop we leven?' Het lijkt mij boeiend en vruchtbaar hierover een open gesprek te voeren met mensen die op een verschillende manier verbonden zijn met de grond: iemand heeft een moestuin. Iemand heeft een agrarisch bedrijf. Iemand heeft een hekel aan tuinieren. Iemand woont in een flat. Iemand groeide op aan zee. Iemand is liefhebber van bloemen. Dit gesprek wil ik voeren in januari op een avond. Doe je mee? (Stuur dan even een mailtje of appje)

ALGEMEEN

LEZING EN BEELDEN 'BLIJF JE VERWONDEREN', De wereld van een sterrenkundige

Spreker Peter Barthel hoogleraar sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, en schrijver van 'Professor, bestaat God?' Hij ziet wetenschap, kunst en religie als pijlers van de wereldbeschouwing en als essentiële elementen van eerdergenoemde opstelling. Het antwoord geven op het mysterie is volgens Barthel wat religie is (of: zou moeten zijn ...) Intussen stelt hij ook: 'religieuze mensen zouden wat verstandiger moeten zijn, verstandige mensen wat religieuzer'. Daarover wil hij spreken op 12 januari in theater Posa, Kempenaar 1-10 in Lelystad, 20.00 uur. Kosten: vrijwillige bijdrage. Graag aanmelden bij secretariaatlelystad@eigentijdsgevoel.nl

KOSTGEZIN GEZOCHT

Mijn naam is Floor-Henk de With, ik ben 18 jaar, woon in Snelrewaard. Volgend jaar hoop ik in Dronten te gaan studeren op de Aeres Hogeschool. Ik zoek een kostgezin. Ben Reformatorisch opgevoed, zou graag in een christelijk kostgezin terecht komen. Floor-Henk de With, tel. 06-37183593.