



Zaterdag 24 december - Kerstavond

18.15 uur - Avonddienst

Voorganger: mevr. I. van Ruler – Oosterkamp

1e collecte: Stichting KIKA en sponsorkinderen Kinderkerk

2e collecte: Werkgroep- en organisatiekosten

Samen met leiding van de Kinderkerk, Basiccatechese, Jeugdkring, en leden van de Werkgroep Jeugdvorming heb ik deze viering voorbereid. Die laatste werkgroep had gedachten over een jeugddienst, en dat is het ook geworden: een viering waar veel kinderen en jongeren aan meedoen, en over meegedacht hebben. Het thema dat we hebben gekozen is: Laat je verrassen! We kunnen blij verrast zijn met iets onverwachts dat ons overkomt; maar het onverwachte kan ons ook uit het veld slaan. Het is een korte viering, zodat iedereen op tijd is voor Zingen onder de toren.

Ineke van Ruler - Oosterkamp

Laat je verrassen – Kerstavond 18.15 uur

Het Kerstverhaal is voor ons allen een bekend verhaal. Jozef en Maria en het kindje Jezus, dat uiteindelijk in de stal geboren wordt.

Graag willen wij jullie op kerstavond uitnodigen voor een viering rondom dit verhaal. Een dienst die al vroeg begint om alle activiteiten in en om de kerk plaats te bieden. Het thema van deze dienst is: Laat je verrassen.

We starten om 18.15 uur met aansluitend het zingen onder de toren.

Graag zien we jullie daar.

Tot dan!

Zingen onder de Toren

Gelukkig kan dit jaar deze traditie weer doorgaan. Op Kerstavond willen we weer met vele inwoners van Biddinghuizen samen kerstliederen zingen. Maris

Sonores zorgt hierbij traditiegetrouw weer voor de muzikale begeleiding. Jezus, Jozef en Maria heten jullie van harte welkom in de stal. En ook de herders en hun schapen zullen op bezoek komen. We staan dit jaar niet rond de toren, maar wel in het zicht van de toren op het (markt)Plein. We beginnen met zingen om 19:00 uur, na afloop van onze dienst. Om de kelen te smeren zullen er warme drankjes worden geserveerd. U bent dus van harte uitgenodigd om mee te komen zingen!

De Voorbereidingsgroep

Zondag 25 december – Eerste Kerstdag

10.00 uur - Ochtenddienst

Voorganger: ds. R. Bos uit Harderwijk

1e collecte: Pastoraatskosten

2e collecte: Werkgroep- en organisatiekosten

Vanmorgen komen we samen rond het Kerstevangelie. Deze dienst horen we het Kerstevangelie in de versie die Lukas ons overlevert. Daarnaast is er ruimte om te zingen - we zingen veel en we zingen bekende Kerstliederen. Er is ook alle reden om te zingen. We vieren immers dat God in ons midden is komen wonen in Jezus van Nazareth. Hij is één van ons geworden, deelt met ons wat ons mens-zijn inhoudt. Hij weet wat ons in beweging houdt en wat onze gang in het leven belemmert. Daar zal het in de prediking over gaan. Er zijn naast de organist, live koperblazers van Maris Sonores om de dienst muzikaal te ondersteunen. We beginnen om 10:00 uur met de dienst, maar daarvoor gaan we al samen zingen. Dus: kom op tijd of schakel op tijd in.

ds. Rein Bos

Kinderkerk 25 dec. Eerste kerstdag.

Op deze eerste kerstdag staat er bij de ingang van de kerk weer een standbeeld van een vrouw en een bordje met 5 namen erop. Haar naam noem ik niet. Die mogen jullie en alle andere mensen raden. Kijk goed wat de vrouw in haar armen heeft. Dan is het misschien niet zo moeilijk om te raden wie deze vrouw is. Over haar kan ik het volgende vertellen: Zij was een jonge vrouw uit Nazareth en werd door God uitgekozen als moeder van de Heer. In de kinderkerk horen jullie het verhaal van deze vrouw en gaan we een lichtje maken.

Zien we jullie op eerste kerstdag?

De komende zondagsdiensten in de kerk

De twee komende zondagen hebben elk een bijzonder karakter. Het zijn dagen met gemengde gevoelens. Aan de ene kant zijn we blij dat we weer samen kunnen komen op deze dagen aan het einde van het jaar en het begin van het nieuwe. Twee jaar is dat niet mogelijk geweest. Geen liederen, geen kerstvieringen, geen oud en nieuw met familie of vrienden.

Tegelijk is het juist daardoor dat dit jaar lege stoelen zo extra voelbaar zijn omdat die ene geliefde of die goede vriend(in) er niet meer is. Ik wens u allen de troost en de bemoediging toe die uitgaat van de verkondiging van Kerst: God is ons welgegend, Hij deelt zichzelf met ons, Hij omvat ons in zijn eindeloze liefde. Ik hoop dat u iets van die vreugde zult ervaren hoe uw levensomstandigheden ook zijn.

Collecte kerstavond 24 december

Stichting Kika en sponsorkinderen kinderkerk

De kinderkerk wil de collecte bestemmen voor Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij) en de sponsorkinderen Kwasi en Isaiah.

Jaarlijks worden er meer dan 4.000 acties voor KiKa georganiseerd door het hele land. Bijvoorbeeld door scholen, clubs, instellingen, bedrijven en particulieren. Deze inkomsten zijn voor KiKa en de onderzoeken naar kinderanker heel erg belangrijk. Doordat er zo veel acties voor KiKa georganiseerd worden kunnen we groot worden maar zelf klein blijven. Hierdoor blijft er meer geld beschikbaar voor het doel van KiKa; het beter behandelen en genezen van kinderen met kanker. Het collectegeld is ook gedeeltelijk bestemd voor de sponsorkinderen van de kinderkerk; Kwasi en Isaiah.

De diaconie en de kinderkerk bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL34RABO0348110812 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Biddinghuizen o.v.v. sponsorkinderen + KIKA



of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van de QR code:
of gebruikt de app: Appostel
of geef via deze link:
<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Om6lhi9GSGylfkhK9tg>

Collectes 25 december - 1e Kerstdag

De 1e collecte is bestemd voor pastoraat in eigen gemeente.

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.

U kunt uw gift voor de "Collecte Pastoraatskosten" op onderstaande manieren doen: Gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van de QR code:



of geef via deze link:
<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=afn2cRRyRky-n6NoCwOJEw>
of gebruik de collecte app Appostel
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte Pastoraatskosten

De 2e collecte is, zoals gebruikelijk, bestemd voor het kerkelijk werk in onze eigen gemeente.

U kunt uw gift voor de "Collecte Werkgroep- en Organisatiekosten" op onderstaande manieren doen:

Gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van de QR code:



of geef via deze link:

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=sXXIbEV1RZGrWLNcJ>

of gebruik de collecte app Appostel

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:

NL88 RABO 0373 7404 41

t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen

o.v.v. Collecte werkgroep- en organisatiekosten

Verjaardagspost

Op 28 december zijn er 2 jarigen, dhr. Tolsma, De Tas 42, hoopt 91 jaar te worden en dhr. Hakkers, Akkerhof 44, 90 jaar. Laten we ze een mooi pakket verjaardagswensen namens onze gemeente sturen! De kaartjes kunnen door de bus gedaan worden bij fam. Meijer, Hooiberg 22. Dan zorgen we dat de kaartjes op hun bestemming komen.

Update van ds. Margriet

De planning was om half januari weer te starten met werken. Niet wetende van de pittige start die Jelle heeft gehad. In zijn korte leventje heeft hij meer ziekenhuisbezoekjes gehad, dan ik in mijn hele leven. De eerste twee maanden stonden vooral in het teken van veel zorgen. Toen de zorgen langzaam wat afnamen, ging het nog niet gelijk beter. Sinds een aantal weken gaat het gelukkig goed met Jelle. Het is een heerlijke en goedlachse baby. Die pittige start heeft er bij mij flink ingehakt. Mijn lichamelijke herstel is daardoor ook pas net begonnen. Langzaam komt er iets meer energie. Mentaal kost het wat moeite om het allemaal goed te verwerken en wat zorgelozer te genieten. Tussen Kerst en Oud&Nieuw staat er een gesprek met een aantal mensen van de kerkenraad op de planning om te bespreken hoe en wanneer ik ga terug keren. Hoe dat eruit gaat zien weet ik op dit moment nog niet. Het zal nog niet half januari meteen voor de volle 80% zijn. Wanneer ik terug kom, wil ik er namelijk wel volledig kunnen zijn voor u en voor jou. Uiteraard hoort u zo snel mogelijk hoe dat eruit gaat zien. Voor nu wens ik u en jou fijne en gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2023! Tot ziens, ds. Margriet.

Pastoraal contact

Wanneer u graag wilt dat ds. Slothouber een keer op bezoek kom, kunt u/jij hem altijd uitnodigen voor een gesprek of bezoekje. Of als u wilt doorgeven dat u ziek thuis bent of opgenomen wordt in het ziekenhuis, laat het hem dan weten. Via de kerkmobiel 06 - 57067821 kunt u hem bereiken of geef het door aan scriba Coby de Boer. Schroom niet om ons te bellen als er wat speelt. We weten pas dat er iets speelt, wanneer we het horen.



18 januari 2023
Seniorenmiddag



Facebook



Twitter



Mijn
website



Instagram

Colofon:

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Akkerhof 3

8256 BK Biddinghuizen

Email: redactie@pgbiddinghuizen.nl

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan [hier](#) om je af te melden.