



Zondag 24 november ochtenddienst aanvang 10.00 uur

Ochtenddienst – Eeuwigheidszondag

Voorganger: ds. W. Terlouw en ds. R. Bos

1e collecte: Protestantse Kerk – Pastoraat

2e collecte: Werkgroep- en organisatiekosten

Op deze zondag gedenken wij hen die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Familieleden zijn uitgenodigd om een kaarsje aan te steken in de dienst. Vooraf is er ook weer gelegenheid voor ieder die dat wil om een lichtje aan te steken om persoonlijk te gedenken. Ds. Rein Bos en ondergetekende gaan samen voor. We gaan teksten lezen over het uitzicht waarop de Bijbel uitloopt o.a. op de laatste bladzijden. Dat het Godzijdank niet eeuwig zo door zal gaan met deze wereld, dat mogen we hopen en verwachten. ds. Wim Terlouw
Na de dienst is iedereen van harte uitgenodigd om te blijven koffie/thee drinken en elkaar te ontmoeten.

Kaarsje aansteken

Voorafgaande aan de dienst op Eeuwigheidszondag kan iedereen een kaarsje aansteken om zelf te gedenken. Daarnaast willen we ook dit jaar graag weer de gelegenheid daarvoor bieden op **zaterdagmiddag 23 november** van 16.30 – 18.00 uur, voor gemeenteleden maar ook dorpsgenoten. De kerk is dan geopend om binnen te lopen voor ieder die dat wil, om een lichtje aan te steken en in alle rust even stil te staan bij de mensen wie we moesten loslaten of even een kopje koffie/thee te drinken. Als u niet in de gelegenheid bent en toch graag iemand wil gedenken, kunt u/jij een briefje in de bus doen bij Aaltje Timmerman (Parksingel 69) met daarop voor wie of wat u een kaarsje wilt aansteken. Dan zorgen wij ervoor dat dit kaarsje ook aangestoken wordt.

Wij hopen zo iedereen in de gelegenheid te stellen zijn of haar overleden dierbare te gedenken door een moment stil te zijn en een kaarsje aan te steken. Zo kunnen we ons even getroost weten door het verdriet dat we delen met elkaar.

Collectedoelen zondag 24 november

Eerste collecte: Protestantse Kerk – Pastoraat

Met het oog op het einde

Pastoraat is omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander vanuit geloof, hoop en liefde. Aandacht voor mensen in de gemeente én voor mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangnissen of bij het leger. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen

van pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema: aandacht geven, een luisterend oor, en woorden van troost en bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. pastoraat. Van harte aanbevolen.

U kunt uw gift op onderstaande manieren doen:
Geef in de collectezak of gebruik de collecte app Appostel
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:
NL34RABO0348110812
t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Pastoraat

De 2e collecte is voor Werkgroep- en organisatiekosten.

U kunt uw gift voor de "Werkgroep- en organisatiekosten" op onderstaande manieren doen:
Geef in de collectezak of gebruik de collecte app Appostel
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Werkgroep- en organisatiekosten

Talenten/steentje bijdragen

Dit seizoen is de rode draad van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen : "waar drag jij je steentje in bij?"

De beroepingscommissie is op zoek naar een dominee voor Biddinghuizen voor 70 %, 28 uur per week.

Het wordt niet meer zoals het was in Biddinghuizen

We moeten met elkaar en samen de Protestantse Gemeente in Biddinghuizen draaiende houden.

Al heel veel mensen doen al een taak in en om de kerk.

De vraag van de kerkenraad is: Wil je bij jezelf eens nagaan of je nog ergens tijd hebt om een steentje bij te dragen in de kerk voor nu en de toekomst?

Maar als het niet lukt/kan, dat is ook goed.

In de link hieronder is een lijst die ingevuld kan worden en gemaïld of gebracht kan worden naar het adres wat er staat.

Wij hopen dat velen van jullie bij zichzelf nagaan of ze een steentje kunnen zijn in de Protestantse Gemeente Biddinghuizen

Namens alle leden van de kerkenraad.

[Steentje bijdragen](#)

ADVENTSKALENDER

Zondag 1 december is het eerste Advent. Wil je bewust toelevens naar Kerst? Ook dit jaar biedt Petrus voor de adventsperiode een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop naar Kerst elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten. Online vind je bij elke dag een korte inspirerende video. De kalender kun je gratis bestellen via: petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender. Hier kun je je ook aanmelden voor de dagelijkse adventsmailing, als je de kalender liever online volgt.

Pastoraal contact

Heeft u behoefte aan een gesprek of bezoekje? Of wilt u doorgeven dat u opgenomen wordt in het ziekenhuis of bent u ziek thuis? Laat het ons dan weten. De pastoraal ouderlingen zijn via de kerkmobiel 06 – 57067821 altijd bereikbaar of geef het door aan ds. Wim Terlouw of via scriba Coby de Boer. Schroom niet om ons te bellen als er wat speelt. We weten pas dat er iets speelt, wanneer we het horen.



Woensdagmiddag om 14.30
Koffie met een Oortje in de Voorhof

11 december
Seniorenmiddag in De Voorhof

24 december 20.15 uur
Zingen onder de toren



[Facebook](#)



[Twitter](#)



[Mijn
website](#)



[Instagram](#)

Colofon:

*Protestantse gemeente Biddinghuizen
Akkerhof 3
8256 BK Biddinghuizen
Email: redactie@pgbiddinghuizen.nl*

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan [hier](#) om je af te melden.