



Zondag 1 september

Startzondag

09.00 uur - Ochtenddienst – Afscheid nemen en gelofte afleggen

Voorganger: ds. W. Terlouw en ds. R. Bos

1e collecte: Algemene kosten Diaconie

2e collecte: Werkgroep- en organisatie kosten

‘WAAR BEN JIJ EEN KEI IN?’ ‘HOE DRAAG JIJ JE STEENTJE BIJ?’

Zondagmorgen gaan we als gemeente de start van het nieuwe seizoen vieren.

Dit doen we door om half 10 te beginnen met een viering.

WILLEN JULLIE ALLEMAAL EEN STEENTJE MEENEMEN naar de kerk? Dit als symbool dat je ook je steentje bij wil dragen, hoe dan ook.

In de dienst komt dat symbool van die steentjes op verschillende manieren nog terug.

Het zal gaan over ‘levende stenen’. Wij mogen allemaal levende stenen zijn, allemaal zijn we nodig voor de opbouw van de gemeente.

Ieder met eigen gaven en talenten. Want als er een nieuwe voorganger komt kan die lang niet alles behappen en begeleiden.

Daarom zijn er overal zo mogelijk ook nieuwe, ook jongere mensen nodig om samen een levende gemeente te zijn.

Welke gaven zijn er allemaal gegeven in de gemeente?

Na de viering is er voor iedereen koffie, thee en limonade met wat erbij.

WIE HELPT MEE BAKKEN? Zodat er genoeg is voor iedereen!

Na de koffie hebben mensen van WJV een aantal spelen bedacht voor iedereen.

Ook is er genoeg tijd en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

We sluiten af met het samen eten van een broodje hamburger.

Kom allemaal zoals je bent en weet dat je welkom bent.

Afscheid, gelofte en dank

Afscheid nemen

Na een periode van intensieve betrokkenheid en inzet binnen onze gemeente zullen we in de dienst op startzondag afscheid nemen van een tweetal medewerkers. Als ouderling Kerkrentmeester stopt dhr. Jan van Leeuwen en als penningmeester Diaconie dhr. Rob Timmerman. Veel werk hebben Rob en Jan verricht en de kerkenraad wil hen dan ook hartelijk bedanken voor hun tijd en energie, die zij al die jaren hebben ingezet voor onze gemeente. Fijn dat we altijd een beroep op jullie mochten doen, het ga jullie goed verder!

Gelofte afleggen

Gelukkig nemen we in deze dienst niet alleen afscheid maar mogen we ook welkom heten. De kerkenraad is blij en dankbaar dat ook dit jaar weer iemand bereid is om met ingang van het nieuwe seizoen een taak op zich te nemen in onze gemeente. Ad Hoogstrate zal de gelofte van geheimhouding afleggen en gaat als penningmeester van de Diaconie aan de slag. Wij zijn dankbaar met zijn bereidheid om mee te doen en wensen hem Gods zegen toe over het werk.

Collecte diaconie zondag 1 september



Algemene kosten diaconie

De collecte van de diaconie is bestemd voor algemene kosten diaconie. Hierbij kunt u denken aan kosten die gemaakt worden voor de wekelijkse bloemengroet vanuit de gemeente en kosten van vorming en toerusting.

Ook de kosten voor het landelijk diaconaal quotum worden hiermee deels gedekt. Elke gemeente draagt verplicht bij aan de jaarlijkse afdracht voor het diaconaal quotum.

Deze afdracht aan de landelijke PKN is bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

Door deze collecte kan het lokaal en landelijk diaconaal werk plaats blijven vinden, van harte aanbevolen!

Collectedoelen zondag 1 september

De 1e Collecte is bestemd voor Algemene kosten diaconie. U kunt uw gift voor: Algemene kosten diaconie op onderstaande manieren doen:

Geef in de collectezak of

gebruik de collecte app Appostel

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:

NL34RABO0348110812

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Biddinghuizen

o.v.v. Algemene kosten diaconie

De 2e collecte is voor Werkgroep- en organisatiekosten.

U kunt uw gift voor de "Werkgroep- en organisatiekosten" op onderstaande manieren doen:

Geef in de collectezak of

gebruik de collecte app Appostel

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:

NL88 RABO 0373 7404 41

Dank jullie wel!

Hartelijk dank aan iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor het werk binnen onze gemeente en aan allen die nog werkzaam zijn binnen de kerkenraad, een werkgroep of commissie. Veel werk is er met elkaar verzet en we willen dan ook iedereen bedanken voor hun tijd en energie, die ze hebben ingezet.

Een ieder op zijn of haar plaats, een ieder op zijn of haar wijze, gebruikmakend van elkaars talenten. Zo kunnen we met elkaar invulling geven aan onze opdracht om een levende gemeente van onze Heer te zijn.

Mocht iemand trouwens nog zin en/of interesse hebben om binnen het veelzijdige kerkenwerk iets te gaan doen, dan kan dat natuurlijk nog steeds. Er is plek voor jong en oud, voor iedereen is er altijd een passende kleine of iets grotere taak te vinden binnen onze gemeente. Gewoon doen!

Dries van Dijk, preses Kerkenraad

Verjaardagspost

Op donderdag 5 september hoopt mevr. Lagendijk-Naaktgeboren, De Regenboog 498, 93 jaar te worden. Het zou leuk zijn als we haar een groot pakket met verjaardagswensen kunnen bezorgen. De kaartjes kunnen tot en met 4 september bezorgd worden bij fam. Meijer, Hooiberg 22. Dan zorgen we dat mevr. Lagendijk de kaartjes op haar verjaardag heeft.

Inloopmoment

Komend seizoen zal voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering weer een inloopmoment zijn. Dit is in principe op elke eerste maandag van de maand. Op maandagavond 2 september is het eerste inloopmoment, van 19.00 tot 19.30 uur in De Schakel. Een afvaardiging vanuit de kerkenraad zal hierbij aanwezig zijn. Iedereen is uitgenodigd om zijn vragen, zorgen, reacties of bemoedigingen te komen delen. Mocht u iets hebben voor de kerkenraad – schroom niet. Kom gerust langs!

Pastoraal contact

Heeft u behoefte aan een gesprek of bezoekje? Of wilt u doorgeven dat u opgenomen wordt in het ziekenhuis of bent u ziek thuis? Laat het ons dan weten. De pastoraal ouderlingen zijn via de kerkmobiel 06 – 57067821 altijd bereikbaar of geef het door aan ds. Wim Terlouw of via scriba Coby de Boer. Schroom niet om ons te bellen als er wat speelt. We weten pas dat er iets speelt, wanneer we het horen.



Woensdagmiddag om 14.30
Koffie met een Oortje in de Voorhof

1 sept
startzondag

Zaterdag 26 oktober:
Stamppottenmaaltijd

Seniorenmiddag in De Voorhof
18 september
16 oktober
20 november
11 december



[Facebook](#)



[Twitter](#)



[Mijn
website](#)



[Instagram](#)

*Colofon:
Protestantse gemeente Biddinghuizen
Akkerhof 3
8256 BK Biddinghuizen
Email: redactie@pgbiddinghuizen.nl*

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan [hier](#) om je af te melden.