



Zondag 24 maart Palmzondag

**Ochtenddienst – 6e zondag 40dagentijd en Gemeenteochtend.
Aanvang 10.00 uur.**

Voorganger: ds. J. Eldering – Schenkel uit Vaassen

1e collecte: Missionair Werk van de Protestantse Kerk

2e collecte: Werkgroep- en organisatie kosten

We tellen de zesde zondag van de veertigdagentijd: Palmzondag. De passiezondag aan het begin van de Stille Week met het tweezijdig karakter van enerzijds vreugde, "hosanna" roepen en anderzijds stil vallen vanwege lijden en dood.

Vanmorgen gaat domina Janny Eldering – Schenkel voor. Zij is nog niet eerder bij ons voorgegaan en op moment van schrijven was niet bekend wat het thema van de dienst zal zijn. Uiteraard is er wel een feestelijke optocht met de kinderen en hun Palmpasenstokken.

Aansluitend aan de dienst is er dan Gemeenteochtend: samen koffie/thee drinken met iets lekkers erbij, ontmoeting, een goed gesprek met elkaar, een buitenactiviteit voor jong en oud, en als afsluiting gezellig samen lunchen. We zoeken nog bakkers die iets willen bakken voor bij de koffie. Graag alvast gesneden meenemen naar de kerk. Voor de soep wordt gezorgd, nemen jullie zelf brood mee en een soepkom en lepel? Voornamelijk zal de ontmoeting en ontspanning met elkaar belangrijk zijn. Om ca. 12.30 uur gaan we met elkaar eten en rond 13.00 uur sluiten we het geheel af. Iedereen is dus van harte uitgenodigd om aan te schuiven, van jong tot oud en omdat we samen gemeente mogen vieren! We hopen velen van jullie te ontmoeten.

Kinderkerk 24 maart (palmpasen)



Hallo jongens en meisjes,

Vandaag horen jullie het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Jezus rijdt op een ezel en de mensen juichen en zwaaien met palmtakken.

Ook gaan we een palmpaastok maken. We verwachten dat jullie zelf een palmpaastok meenemen in de vorm van een kruis. Bovenop de stok een spijker, zodat we daar het broodhaantje op kunnen zetten. Je mag de stok thuis al versieren met crêpepapier met de kleuren rood, geel, blauw en groen. Voor de versiering en lekkernijen zorgen wij. Als je buxustakjes in de tuin hebt, mag je deze ook wel meenemen.

Dit keer hoef je niet eerst mee de kerk in, maar mag je direct naar de kinderkerkruimte komen. We hebben dan genoeg tijd om de palmpaastok te

versieren.
Zien we jullie zondag?

Collectedoelen Zondag 24 maart

Collecte: Missionair Werk: Het paasverhaal voor heel Nederland

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een avond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook breder wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en online. Van harte aanbevolen.

U kunt uw gift voor de "Missionair Werk" op onderstaande manieren doen:

Geef in de collectezak

of gebruik de collecte app Appostel

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:

NL88RABO0373740441

t.n.v. Diaconie gemeente Biddinghuizen

o.v.v. Missionair Werk

De 2e collecte is voor: Werkgroep- en organisatiekosten.

U kunt uw gift voor de "Werkgroep- en organisatiekosten" op onderstaande manieren doen:

Geef in de collectezak of

gebruik de collecte app Appostel

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:

NL88 RABO 0373 7404 41

t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen

o.v.v. Werkgroep- en organisatiekosten

Goede week of Stille Week

De week vanaf Palmzondag tot en Pasen staat in het teken van de kruisiging en de opstanding van Jezus onze Heer. Van oudsher zijn in die week meerdere diensten gehouden om stil te staan wat Hij voor ons heeft gedaan en wat Hij ons heeft voorgedaan. Die week willen we als leden van de protestantse gemeente en van de rooms-katholieke parochie gezamenlijk vieren in oecumenisch verband. We maken gebruik van wat er in onze beide tradities ligt opgeslagen aan woorden, gebruiken, liederen en rituelen. Zo zijn we in goed overleg gekomen tot drie vieringen op de avonden van donderdag, vrijdag en zaterdag. In en met deze vieringen willen we ons geloof in Gods onvoorwaardelijke liefde voeden en versterken. Weet dat u en jij van harte welkom bent bij de vieringen, de deuren van De Voorhof staan open voor iedereen.

Voor de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag kunt je als, je vervoer nodig hebt naar de kerk, bellen met Miep van Hoof 06-51105371)

Begin van komende week komt er een extra Gemeente Flits met alle informatie over deze week. Ook kunt u al [info lezen op de website](#).

Beroepingscommissie

In de afgelopen weken is de voorzitter op pad gegaan en heeft gesprekken gevoerd met verschillende gemeenteleden. Hij kwam bij iedereen met dezelfde vraag of ze zitting wilden nemen in de beroepingscommissie. Daar werd verschillend op gereageerd, soms twijfelend, af en toe onzeker van zou ik dat wel kunnen of met een 'nee, dat is niks voor mij'. Iedereen vroeg eerst om bedenktijd, al reageerde iemand ook gelijk met 'Ja, dat wil ik doen'. Komende

zondag willen we aan u de namen bekendmaken van de 7 personen, die deel gaan uitmaken van de beroepingscommissie. Op Eerste Paasdag zullen zij dan in de dienst naar voren worden geroepen en worden aanbevolen in de gemeente en vragen we om Gods zegen bij het beroepingswerk.

24 maart 19:00 uur in De Voorhof: Passiecantate en samenzang

Zon en Zegen uit Biddinghuizen nodigt iedereen van harte uit voor de jaarlijkse zangavond op Palmzondag. Als voorbereiding op de Stille week en Pasen zingt Zon en Zegen dit jaar de passiecantate 'Lam Gods'. Daarnaast is er aan het begin een aantal samenzangliederen. "Het is een mooie, passende, voorbereiding op de Stille week door samen te luisteren naar en te zingen van het lijdensevangelie."

Datum : Zondagavond 24 maart
Aanvang : 19:00 uur, zaal open om 18:30 uur
Locatie : Kerkcentrum De Voorhof in Biddinghuizen;
Toegang : Gratis, wel is er een collecte voor de onkosten.

Het koor wordt deze avond begeleid door trompetten, fluit, hobo, orgel en piano. Spreekstem is Nienke Knoester. Zon en Zegen staat onder leiding van Jaap Kramer.

www.zonenzegen.nl

Spaardoosjes

Nog steeds kun je sparen in de spaardoosjes of via de Appostelapp voor Kansarme jongeren in Colombia.

Volgende week zondag, 1e Paasdag, staat er in de hal een mand waar je je spaardoosje in kan doen.

Dank voor het sparen namens de jongeren in Colombia

Verjaardagspost

Op 29 maart hoopt dhr. Norder, De Zaaivool 36, 93 jaar te worden. Het zou leuk zijn als we hem een groot pakket met verjaardagswensen kunnen bezorgen. De kaartjes kunnen tot en met donderdag 28 maart bezorgd worden bij fam. Meijer, Hooiberg 22. Dan zorgen we dat dhr. Norder de kaartjes op zijn verjaardag heeft.

Pastoraal contact

Heeft u behoefte aan een gesprek of bezoekje? Of wilt u doorgeven dat u opgenomen wordt in het ziekenhuis of bent u ziek thuis? Laat het ons dan weten. De pastoraal ouderlingen zijn via de kerkmobiel 06 – 57067821 altijd bereikbaar of geef het door aan ds. Wim Terlouw of via scriba Coby de Boer. Schroom niet om ons te bellen als er wat speelt. We weten pas dat er iets speelt, wanneer we het horen.



Woensdagmiddag om 14.30
Koffie met een Oortje in de Voorhof

24 maart
Gemeenteochtend

28, 29 en 30 juni
Kampeerweekend

Vrijdag 1 november:
Stamppottenmaaltijd

Seniorenmiddag in De Voorhof

17 april
15 mei
19 juni
17 juli
21 augustus
18 september
16 oktober
20 november
11 december



[Facebook](#)



[Twitter](#)



[Mijn
website](#)



[Instagram](#)

Colofon:

*Protestantse gemeente Biddinghuizen
Akkerhof 3
8256 BK Biddinghuizen*

Email: redactie@pgbiddinghuizen.nl

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan [hier](#) om je af te melden.