



Zondag 2 maart

Ochtenddienst – en koffiedrinken

Voorganger: ds. K. van der Kamp uit Kampen

1e collecte: Kerk in Actie – Egypte

2e collecte: Werkgroep- en organisatiekosten

Thema: Als nieuw

Deze zondag staat het thema 'Als nieuw' centraal in deze muzikale dienst. We worden in de dienst uitgenodigd om ons leven op een onbevangen manier tegemoet te treden. Twee personen uit het oude testament, Sebna en Eljakim, laten zien hoe lastig dat is (Jesaja 22: 15-25). Je bent als mens geneigd om vast te houden aan routines uit het verleden. Als het wel lukt onbevangenheid aan de dag te leggen, wordt het leven vrolijker en leef je met meer vitaliteit. Classispredikant ds. Klaas van der Kamp gaat voor in deze dienst en de gospelgroep Crossfire uit Dronten verleent muzikale medewerking. Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten bij een kopje koffie/thee of limonade.

KiA Voorjaarszending Egypte



Seksueel en gender gerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een groot probleem in Egypte, maar door de toenemende armoede neemt het alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien. Ze traint kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik.

Collectedoelen zondag 2 maart

De 1e Collecte is bestemd voor KIA Voorjaarszending Egypte. U kunt uw gift voor KIA Voorjaarszending Egypte op onderstaande manieren doen:

Geef in de collectezak of

gebruik de collecte app Appostel

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:

NL34RABO0348110812

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Biddinghuizen

o.v.v. KIA Voorjaarszending Egypte

De 2e collecte is voor Werkgroep- en organisatiekosten.

U kunt uw gift voor de "Werkgroep- en organisatiekosten" op onderstaande manieren doen:

Geef in de collectezak of gebruik de collecte app Appostel

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:

NL88 RABO 0373 7404 41

t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen

o.v.v. Werkgroep- en organisatiekosten

Doet u ook mee met?

Na afloop van een kerkdienst drinken we regelmatig koffie, thee of limonade in de kerk om elkaar te ontmoeten.

Hoe leuk zou het zijn om elkaar thuis te ontmoeten?

De diaconie heeft het volgende plan bedacht: Op zondag 2 maart staat er een mand op de statafel in de hal van de kerk. Bij binnenkomst doet u daar een briefje in met daarop uw naam en telefoonnummer. Dit briefje kan thuis al geschreven zijn, maar kan ook ter plekke geschreven worden.

Na afloop van de kerkdienst neemt u een ander briefje mee naar huis. Een briefje inleveren betekent dus ook een briefje uit de mand halen.

Wat is de volgende stap?

In de periode na 2 maart neemt u contact op met de persoon wiens naam en telefoonnummer op uw mee naar huis genomen briefje staat. Degene die u belt nodigt u uit om bij u thuis een keer koffie of thee te komen drinken. Dat kan op een zondag, maar ook op een doordeweekse dag.

Het omgekeerde gaat ook gebeuren. U wordt uitgenodigd bij iemand anders. Doet u ook mee?

Is het bovenstaande nog niet helemaal duidelijk, dan kunt u altijd contact opnemen met Emmie Wester (tel. 332369) of met een ander lid van de diaconie.

Opbrengst Stampottenmaaltijd

Afgelopen 15 februari zaten we met ruim 30 mensen aan de snert en stampotten.

Het was een gezellige avond en iedereen ging met een volle buik op huis aan.

De netto opbrengst van de maaltijd is geworden € 440.00

Dit geld zal worden overgemaakt naar Mariettes Child Care.

Paasgroetenactie 2025



Afgelopen zondag zijn alle kaarten meegenomen. Heel erg dank daarvoor namens de diaconie.

Vergeet niet om de kaarten, volgens het briefje erbij, in te vullen en te bezorgen bij Emmie Wester, Weidehof 10 of Jan Post, Het Erf 106

De kaarten graag inleveren tot en met 4 maart a.s.

(zondag mee nemen naar de kerk en daar geven aan 1 van bede personen kan ook)

Waarom een kaart met Pasen?

Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er

mensen zijn die zich inleven in hun situatie.

Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

De afbeelding op de paaskaarten van 2025 is gemaakt door een gedetineerde man in de penitentiare inrichting in Veenhuizen.

Het thema is 'Het graf is leeg, Jezus leeft! Zijn opstanding maakt ons leven als nieuw.'

Dienstenveiling



Zaterdag 8 maart is het zover, de dienstenveiling van World Servants! Inmiddels heeft u een kinderfauteuil, taarten en een huiskamerconcert voorbij zien komen. Zo wordt er ook een kuub stookklaar hout aangeboden als dienst. Oftewel, voor ieder wat wils. Bent u erbij op 8 maart? De deuren gaan open om 19:00 uur en de veiling begint om 19:30 uur.

Bezoek aan de Voedselbank



Op maandagavond 17 februari jl. hebben we met 6 personen een bezoek gebracht aan de Voedselbank in Dronten. We werden hartelijk ontvangen door de heer Groenendijk met koffie en thee. Vervolgens vertelde hij uitgebreid en helder over de gang van zaken bij de Voedselbank en over de vele vrijwilligers die hierbij actief zijn. We kregen ook te horen op welke manier de gratis producten aangeleverd worden. Dat gebeurt door supermarkten, bedrijven, organisaties en particulieren. Ook wij als kerk proberen wekelijks ons steentje bij te dragen.

Na het theoretisch verhaal kregen we een rondleiding. Allereerst mochten we een blik werpen in de Speelgoedbank. Kinderen of hun (groot)ouders kunnen met hun eigen Pas van Dronten een aantal keer per jaar gratis een cadeautje uit komen zoeken. Hierna gingen we naar de grote hal waar al het voedsel opgeslagen staat. Al onze vragen werden uitgebreid beantwoord. Al pratende kregen we te horen dat er vooral behoefte is aan verzorgingsproducten, zoals shampoo, douchegel, tandpasta, tandenborstels, handzeep e.d. Kunnen wij de komende tijd het krat in de kerk hiermee vullen? Uiteraard zijn ook de lang houdbare producten nog steeds welkom!

De diaconie

Pastoraal contact

Heeft u behoefte aan een gesprek of bezoekje? Of wilt u doorgeven dat u opgenomen wordt in het ziekenhuis of bent u ziek thuis? Laat het ons dan weten. De pastoraal ouderlingen zijn via de kerkmobiel 06 – 57067821 altijd bereikbaar of geef het door aan ds. Wim Terlouw of via scriba Coby de Boer. Schroom niet om ons te bellen als er wat speelt. We weten pas dat er iets speelt, wanneer we het horen.



Woensdagmiddag om 14.30
Koffie met een Oortje in de Voorhof

8 maart 2025
Dienstenveiling WS

4,5 en 6 juli
Het 5e Kampeerweekend



[Facebook](#)



[Twitter](#)



[Mijn
website](#)



[Instagram](#)

Colofon:

*Protestantse gemeente Biddinghuizen
Akkerhof 3
8256 BK Biddinghuizen
Email: redactie@pgbiddinghuizen.nl*

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan [hier](#) om je af te melden.