



40DAGENTIJD 2025

Op woensdag 5 maart is de Veertigdagentijd begonnen: een tijd van bezinning op weg naar Pasen. We staan even stil en kijken vooruit naar wat komen gaat. Pasen is het belangrijkste feest van de kerk. We vieren de opstanding van Jezus Christus en daaraan voorafgaand gedenken we zijn lijden en sterven. Om volop Jezus opstanding te kunnen vieren en te beseffen wat dat voor ons leven betekent, bereiden we ons veertig dagen voor. We laten onze dagelijkse beslommingen los en richten ons op de weg van Jezus naar Pasen. Vasten en van betekenis zijn voor onze naaste kan ons daarbij helpen.

Zondag 9 maart

1e zondag 40dagentijd aanvang 10.00 uur

Ochtenddienst – Opdragen

Voorganger: ds. W. Terlouw uit Dronten

1e collecte: Pastoraatskosten

2e collecte: Werkgroep- en organisatiekosten

We sluiten ons aan bij het project van de kinderkerk 'Een nieuwe dag'. Daarin is gekozen voor de traditionele lezing op deze zondag: de 40 dagen in de woestijn van Jezus en zijn beproeving door de duivel. Het begin van zijn optreden. Wat staat daar nu eigenlijk op het spel? Voor Hem, voor ons? In deze dienst maken we ook ruimte voor het opdragen aan God van Ayden Lenn Bolle, zoon van Richard en Kelly, Dreef 63. Vanuit eigen geloofsachtergrond kiest Richard niet voor de kinderdoop in de hoop dat de kinderen later zelf die keuze zullen maken. Onze kerk biedt daarvoor alle ruimte met een korte liturgie waarin het vooral draait om de zegen die wij aan dit kindje in ons midden mee mogen geven. En om hem ook alvast op te nemen in onze gemeenschap.

ds. Wim Terlouw

Kinderkerk – 40 dagentijd.

Zondag 9 maart start de 40 dagentijd. Met verhalen en opdrachten/activiteiten werken we toe naar Pasen. Het thema dit jaar is: "Een nieuwe dag." Het lijkt zo gewoon: na elke nacht komt een nieuwe dag. Tegelijk is het bijzonder en betekenisvol: elke nieuwe dag laat zien dat er altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen nieuwe kansen en God helpt hen daarbij. In iedere dienst komt "de wakkere wandelaar" de kerk in. Hij of zij vertelt dat het begin van de dag misschien wel het mooiste moment van de dag is, want dan kan alles nog gebeuren. We laten ons verrassen door "de wakkere wandelaar" en luisteren wat hij ons te zeggen

heeft en wat hij doet.
Wees welkom bij de kinderkerk!

Kinderkerk - zondag 9 mrt.

Vandaag horen jullie een verhaal over Jezus. Hij is veertig dagen en veertig nachten in de woestijn. Daar eet Hij helemaal niks. Geen ontbijt, geen middageten én geen avondeten. Er komt iemand bij Hem die nare dingen zegt en Jezus op de proef stelt en Hem verkeerd wil laten kiezen. Maar daarna komt een nieuwe dag begint er iets nieuws: dan gaat Jezus op pad om mensen te vertellen over Gods liefde.
Tot zondag!

Collectedoelen zondag 9 maart

De 1e Collecte is bestemd voor Pastoraatskosten.

U kunt uw gift voor Pastoraatskosten op onderstaande manieren doen:
Geef in de collectezak of gebruik de collecte app Appostel
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Pastoraatskosten

De 2e collecte is voor Werkgroep- en organisatiekosten.

U kunt uw gift voor de "Werkgroep- en organisatiekosten" op onderstaande manieren doen:
Geef in de collectezak of gebruik de collecte app Appostel
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Werkgroep- en organisatiekosten

WOENSDAG 12 MAART

Biddag Avonddienst aanvang 19.30 uur

Voorganger: dhr. D. J. Steenbergen

1e collecte: Hulp in eigen dorp

2e collecte: Werkgroep- en organisatiekosten

Thema: Waartoe geploegd (lied 717)

Eerlijk is eerlijk, ik heb nog nooit een dienst geleid op biddag. En ik heb nu ook nog niet veel idee waar het over zal gaan. Toen ik nog bij de CPJ in Groningen/Drenthe werkte heb ik, met een kritische ondertoon op het gedrag van enkele leden, weleens een vergadering geopend met lied 717:

Waartoe geploegd als het zaad, niet valt in goede aarde

O God, of Gij ons haat, wat heeft ons werk voor waarde

Met onkruid ruig en sterk, vecht iedereen zich moe

en d'opbrengst van ons werk, valt straks een ander toe

Geen vrolijk lied zou je zeggen. Maar in de loop van het lied draait het om. Dan komt na de verwijtende sfeer het gebed in het derde couplet met de regels:

Heer, als er dan geen zin is in ons werk gelegen,

leg Gij een zin daarin, verkeer de vloek in zegen

Ik denk dat het op biddag daarom gaat. Dat we beseffen dat wat we vaak maar als gegeven aannemen wel degelijk een wonder is dat ons gegeven wordt.

Dirk Jan Steenbergen

De collecte op biddag is bestemd voor diaconale hulp in eigen dorp.

De diaconie kan betrokken raken bij situaties waarbij direct hulp gewenst is, er is bijvoorbeeld geen geld voor de dagelijkse boodschappen.

Ook kan er noodhulp verleend worden om te voorkomen dat iemand het huis uitgezet wordt. De diaconie heeft goede contacten met o.a. het maatschappelijk werk om hulp in eigen dorp te kunnen verlenen. Wilt u meehelpen dat de diaconie deze hulp kan blijven bieden?

Donderdag 13 maart meditatieve viering

Zo als elk jaar zijn er ook dit jaar weer vier donderdagen in de 40-dagentijd met een meditatieve viering. **Donderdag a.s. 13 mrt om 19.00 uur** is de eerste meditatieve viering van de vier. In deze korte vieringen staat dit jaar de hongerdoek van Konstanze Trommer centraal, met als thema: "niet alleen *samen dromen*, maar ook *samen doen*."

De collecte is bestemd voor het Hospice Dronten.

Dienstenveiling

Na vele weken te hebben gewacht, is het zaterdag eindelijk zover; de dienstenveiling! Om 19:00 uur gaan de deuren open en is er koffie of thee met wat lekkers, waarna we om 19:30 uur beginnen. De gekochte diensten kunnen contant, met QR-code of via een rekeningnummer betaald worden. Hieronder vindt u een lijst met alle diensten die zaterdagavond voorbij komen. Zo kunt u goed voorbereid beginnen aan de veiling. Er is mogelijkheid om de dienstenveiling online bij te wonen via www.kerkdienstgemist.nl. Als u online aansluit, kunt u een bod uitbrengen door een appje te sturen naar dit telefoonnummer: 06 47 18 66 01. Het belooft een gezellige avond te worden met een heleboel mooie diensten. Kortom, deze avond wilt u niet missen! Tot zaterdag!

[Dienstenveiling overzicht 2025](#)

Seniorenmiddag in de Voorhof.

19 maart is er om 14.30 uur een seniorenmiddag in de Voorhof.

Deze middag nemen Dick en Freek v.d. Graaf u mee langs "De natuurparels van Nederland".

Na een kopje koffie of thee begint de middag om half 3

Alle senioren uit Biddinghuizen zijn welkom .

Voor vervoer kunt u bellen naar Marrie Nieuwenhuis 0321-331934

UITVAARTDIENSTEN LEIDEN

In allerlei gesprekken komt het naar boven: wat zijn er veel gemeenteleden die overlijden in deze tijd! Het heeft natuurlijk te maken met de vergrijzing in het dorp en zeker ook in de kerkgemeenschap. In deze tijd van de vacature ben ik in principe de eerste aangewezen figuur en ik ben ook bijna altijd beschikbaar om afscheidsdiensten te leiden. Maar als het in de toekomst eenmaal lukt om een nieuwe predikant te vinden, dan zal hij/zij, ook vanwege de beperkte werktijd, niet op dezelfde manier beschikbaar zijn. Daarom, ook kijkend naar ervaringen in Dronten en Swifterbant heb ik beloofd om het ook aan jullie in PGBiddinghuizen in overweging te geven of er niet enkele gemeenteleden bereid zijn om zo'n afscheidsdienst te (leren) leiden. Onze kerk biedt regelmatig een training daarvoor aan: het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden. Om zo a.h.w. een achtervang te gaan vormen voor de toekomst. In onze gemeente heeft Tineke Stuifzand al zo'n cursus gevolgd. Uit Swifterbant mag ik de naam van Riek Zwart doorgeven om informatie te vragen: zij heeft intussen veel

ervaring met het leiden van uitvaartdiensten. Haar mailadres: riekzwartg@gmail.com, haar telefoonnummer: 0321-322535. Ik zie op de site <https://protestantsekerk.nl/training/leiden-van-uitvaartdiensten-door-gemeenteleden> dat er eind maart een cursus van start gaat in Ermelo. Daar vind je ook meer informatie over tijden. Kosten worden in principe vergoed door de kerkelijke gemeente. Wil je erover denken, neem dan contact op!

Hartelijke groet, ds. Wim Terlouw

Pastoraal contact

Heeft u behoefte aan een gesprek of bezoekje? Of wilt u doorgeven dat u opgenomen wordt in het ziekenhuis of bent u ziek thuis? Laat het ons dan weten. De pastoraal ouderlingen zijn via de kerkmobiel 06 – 57067821 altijd bereikbaar of geef het door aan ds. Wim Terlouw of via scriba Coby de Boer. Schroom niet om ons te bellen als er wat speelt. We weten pas dat er iets speelt, wanneer we het horen.



Woensdagmiddag om 14.30
Koffie met een Oortje in de Voorhof

8 maart 2025
Dienstenveiling WS

19 maart 2025
Seniorenmiddag

4,5 en 6 juli
Het 5e Kampeerweekend



[Facebook](#)



[Twitter](#)



[Mijn
website](#)



[Instagram](#)

Colofon:

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Akkerhof 3

8256 BK Biddinghuizen

Email: redactie@pgbiddinghuizen.nl

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan [hier](#) om je af te melden.