



Hervormde Gemeente Asperen

ZONDAGSBRIEF

24 September 2023



Protestantse
Kerk

EREDIENSTEN

09:30 uur Voorganger: Ds. H. Born, Hasselt
Ouderling van dienst: Sjoerd de Vrieze; organist: Daan Grijzenhout
Kinderlied: OTH 396 (Geen kindermoment)
Zondagsschool groep 1 t/m 5
Oppasdienst: Dorieke Bassa en Anna Oldenhuis

18:30 uur Voorganger: Ds. P.G.I. van den Berg
Ouderling van dienst: Sjoerd de Vrieze; organist: Henk van de Plassche

Collectes

De collectes hebben de volgende doeleinden:

- 1^e: Diaconie
- 2^e: Instandhouding Eredienst
- 3^e: Jeugdwerk



Als u online wilt bijdragen aan de collectes, klik dan op onderstaande link van skg-collect of scan de QR-code met uw telefoon of tablet. U komt dan op een betaalpagina en kunt u uw gift meteen betalen. Uiteraard kunt u ook uw bijdrage aan de collectedoelen overmaken naar de bankrekening van de Diaconie NL52 RABO 0304 0018 72 en van het College van Kerkrentmeesters NL31 RABO 0373 7154 71. <https://site.skgcollect.nl/415/gift/formulier.html?id=6652>

MEELEVEN, VOORBEDE EN DANKZEGGING

- Br. Piet de Jongh, Voorstraat 3, heeft afgelopen week zijn laatste bestralingen gehad. Het resultaat is positief en het effect duidelijk zichtbaar. Daar zijn we met Piet en Annie heel dankbaar voor.
- We leven ook mee met alle niet met name genoemde zieken, chronisch zieken, gemeenteleden met psychische klachten en gemeenteleden die in onzekerheid leven. Dat onze hulp en verwachting van de HEERE mag zijn die hemel en aarde geschapen heeft en trouw blijft tot in eeuwigheid.
- Dhr. Arie de Ridder, Leerdamseweg 20, is op 18 september voor de vijfde keer met een trailer vol hulpgoederen naar Moldavië gereden. Moldavië is het armste land van Europa en er heerst onbeschrijflijke armoede. De stichting Movu-Moldova deelt via lokale kerken hulpgoederen uit aan de allerarmsten en Arie zet zich in als chauffeur om deze transporten mogelijk te maken. We zullen bidden voor een gezegende reis en behouden terugkeer.

MEDEDELINGEN EN OPROEPEN

Gemeenteweekend

Dit weekend is een deel van de gemeente op gemeenteweekend naar Kroese-Danne in Ambt Delden waardoor het waarschijnlijk wat rustiger zal zijn in de kerk. We wensen alle gemeenteleden die naar het gemeenteweekend zijn gegaan een opbouwend weekend en veel gezelligheid toe met elkaar.

Zaterdag 30 september: inleveren lege flessen en blikjes

U kunt uw gespaarde lege flessen en blikjes op zaterdag 30 september tussen 10 en 12 uur inleveren in Salem. Hiermee levert u een bijdrage aan het zendingswerk in Colombia. Komt dit moment voor u niet uit? Neem ze dan zondag mee naar de kerk. U heeft de dozen vast al zien staan in de halletjes.

Wilt u liever een financiële bijdrage leveren per bank? Dat kan ook! U kunt uw gift overmaken naar het rekeningnummer van de Diaconie NH Asperen: NL40RABO0304059803 t.n.v. zendingscommissie/flessenactie. Elke bijdrage is welkom!

Uitnodiging voor Uur van Gebed.

A.s. maandag 25 september is in Salem van 19:00 uur tot 20:00 uur het maandelijks Uur van Gebed. We bidden met elkaar voor de gemeente en de wereld om ons heen. U kunt gebedspunten aangeven via de mail elsdejong58@gmail.com of telefoonnummer 0612569137. Namens de gebedsgroep, Els de Jong.

Oproep

Hey meiden, Morgen (maandag 25 september) starten we met de catechisatie. Ben je tussen de 12 tot en met 16 jaar oud? Kom dan gezellig naar de startavond. Om 18:00 uur ben je van harte welkom aan de Zevenhuizenseweg 1c en gaan we lekker eten met elkaar. Laten we er een gezellig seizoen van maken met elkaar. Vragen of aanmelden? App naar 0643292678. Zien we jullie morgen?

Groetjes, Evert en Cindy (van Luttikhuizen)

Gesprekskring

Volgende week woensdag 27 september starten we weer met de Gesprekskring. Iedereen is weer hartelijk uitgenodigd. De kring staat onder mijn leiding en we gaan verder met de behandeling van het dagboek Dankbaar onderweg van prof. Ouweneel. We waren aangeland bij blz.190. We lezen voor de eerste keer blz.190-194. Voor de bespreking een paar vragen, ook een paar opfrisvragen. Over blz. 190 geen vraag, want daar hebben we eerder in het boekje al uitvoerig over nagedacht.

- 1) In welke drie delen is de Heidelbergse Catechismus ingedeeld?
- 2) In welk gedeelte is de wet (10 geboden) opgenomen? Waarom denkt u?
- 3) In welk gedeelte is de geloofsbelijdenis (12 artikelen) opgenomen? Waarom denkt u?
- 4) Waarom is het geloof in de opstanding een troost?
- 5) Welk verschil maakt Ouweneel tussen tussentoestand en eindtoestand na dit leven?
- 6) Waarom zou een christen voor begraven kunnen zijn en tegen cremieren? Hoe kijkt u daar tegenaan?

Themadiensten in de avond

Na in de avonddiensten diverse malen een belangrijke catechismusvraag behandeld te hebben, wil ik dit seizoen weer een aantal themadiensten in de avonden houden, die ik tijdig zal aankondigen. Dus hou het in de gaten. Ik heb al een groslijstje verzameld, maar u kunt zelf ook thema's aandragen. Op mijn lijstje staan nog de volgende onderwerpen: 1) geloof in de hel; 2) Het claimen van genezing en de trend van manifesteren; 3) schepping en huwelijk in relatie tot woke en genderideologie in onze cultuur; 4) betekenis van sabbat en zondag voor het christendom. Misschien nog begraven of cremieren. Laat weten als u en je zelf nog een thema of vraag hebt in relatie tot het geloof waar je graag eens in een dienst wat over zou horen.

Quilt kunstwerk aan de wand in Salem

U heeft het misschien wel gelezen in het Kontakt en gezien in Salem: die hele mooie quilt die vrouwenkring Ruth gemaakt heeft in het kader van het 20 jarig bestaan onder de inspirerende kunstzinnige leiding van Hetty Janssen. Het is een prachtig doek waarop een middenpaneel te zien is met een kruis op een berg, een zeilschip op een meer met een hart in het zeil, die geloof, hoop en liefde vertegenwoordigen. Daar omheen zijn 36 kleine vierkante doekjes geweven die door elk van de leden gemaakt is. Het is een prachtig kunstwerk geworden en ook nog functioneel, want het absorbeert geluid. Veel dank aan de vrouwenkring en in het bijzonder aan Hetty voor dit mooie kunstwerk!

Aangepaste kerkdienst

Zondag 1 oktober 2023 aanvang 15:00uur is er weer een aangepaste kerkdienst.

De dienst zal deze keer gehouden worden in de Immanuelkerk aan de Haarsekade 58 te Gorinchem.

Voorganger is ds. Rienks.

Komen jullie ook, wees welkom. Commissie aangepaste kerkdiensten.

Huis-aan-huiscollecte Kerk in actie. Help je mee?

De oorlog in tussen Oekraïne en Rusland duurt maar voort en de vrede lijkt nog ver weg te zijn. Aan beide zijden vallen er veel slachtoffers en dat is verschrikkelijk. Oorlog is ontwrichtend, maakt alles wat mooi was kapot en wie daarvan in ieder geval de dupe zijn dat zijn de kinderen. In Oekraïne bouwen mensen ondanks de oorlog toch aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar zeker ook voor de kinderen. Heel belangrijk daarbij zijn voedselvoorzieningen, veilige speelplekken, psychosociale hulp, en schoolgebouwen. Wij kunnen hen hierbij ondersteunen!!! In de week van 20 t/m 25 november organiseert Kerk in actie een landelijke huis-aan-huis collecte. Ook in Asperen willen we proberen dit tot een succes te maken. Help je een handje mee? Dat kan al door een paar straten voor je rekening te nemen. Meldt jezelf vóór 1 oktober aan als collectant.

Je kunt contact op nemen met de collectecoördinator of je aanmelden via kerkinactie.nl/huis-aan-huis-collecte.

Collectecoördinator Asperen: Tineke van Ooijen / Tel. 06-48568824 / Email: tinekevanooijen@gmail.com

Meet Me

Datum: Zaterdag 7 oktober Tijd: 13:30uur. Plaats: Loonse en Drunense Duinen, Biezenmortel.

Omschrijving: Zaterdag 7 oktober hebben we weer een uitje met Meet Me! Voor wie Meet Me nog niet kent: we zijn een organisatie voor christenen tussen de 25-45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving. We organiseren diverse activiteiten om elkaar te ontmoeten. Kom gerust een keer de gezelligheid proeven! Zaterdag 7 oktober willen we gaan mountainbiken en voor wie wil kunnen we daarna met elkaar eten.

Er is zowel een route voor beginners als voor gevorderden. Je kunt je t/m 22 september aanmelden. Zie voor meer informatie en opgeven: meetmevijfjouwweb.nl.

CONTACTGEGEVENS

De kerkdiensten zijn (terug) te beluisteren: via een cd, te bestellen bij Nico Vos, tel.: 630126 en via de internetpagina's hervormdasperen.nl en kerkdienstgemist.nl.

- Wilt u meer informatie over onze gemeente of wilt u zich aansluiten bij een vereniging, club, bijbelstudiegroep e.d., dan kunt u contact opnemen met Jan van Dijk, tel.: 06-51580689 of orgaanvgo@hervormdasperen.nl.
- Algemeen contactpersoon voor (crisis)pastoraat en ziekenhuisbezoek is ds. Peter van den Berg, tel.: 612861, of predikant@hervormdasperen.nl.
- Kopij voor de zondagsbrief kunt u t/m donderdagmiddag 17:00 uur inleveren bij: Daan Grijzenhout, Dirk Willemszstraat 22, tel.: 06-22372862 of zondagsbrief@hervormdasperen.nl
- Zondagsbrief digitaal ontvangen? Meld u aan via webmaster@hervormdasperen.nl.
- Zondagsbrief van de Gereformeerde Kerk digitaal ontvangen? Meld u aan via cor.vanooijen@gmail.com