

ORDE VAN DIENST

Hervormde Gemeente Asperen



bij de dienst van bevestiging van br. Jan van Dijk
tot ouderling gemeenteopbouw & evangelisatie

zondag 23 juli 2023

9:30 uur

AAN DEZE DIENST WERKEN MEE

Voorganger	ds. P.G.I. (Peter) van den Berg
Ouderling van dienst	br. Koos Timmer
Organist	br. Kees Verweij
Koster	br. Nico Houweling

INLEIDEND ORGELSPEL

AFKONDIGINGEN

ZINGEN Psalm 145: 1 en 3

- 1 Mijn God en Koning aller vorsten Heer
 ik zing verheugd uw heilige naam ter eer.
 Uw naam zo groot en vol van majesteit
 zal ik verheffen tot in eeuwigheid.
 Van dag tot dag zal ik u eer bewijzen.
 De Heer is groot en Hij is zeer te prijzen.
 Zijn grootheid gaat het scherpst verstand te boven.
 Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven.

- 3 Genadig is de Heer in alles wat Hij doet,
 lankmoedig en voor heel zijn schepping goed.
 Uw werken prijzen, Heer uw majesteit,
 uw gunstgenoten uw barmhartigheid.
 Uw volk zal, Heer, uw grootheid altijd loven.
 Niets gaat uw heerlijk koningschap te boven.
 Uw koningschap zal alle eeuwen duren,
 uw heerschappij het nageslacht besturen.

STIL GEBED (STAANDE)

VOTUM EN GROET (STAANDE)

ZINGEN Gez.9: 1, 2, 3 en 4

- 1 Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam.
 Die U ons noemt door sterren, zon en maan.
 Hemel en aarde spreken wijd en zijd.
 Tonen het wonder van Uw heerlijkheid.

- 2 Heer, onze God, die aard' en hemel schiep.
Zeeën en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt.
En ons Uw heerlijkheid en luister schenkt?
- 3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer, Verlossing door Zijn bloed.
U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid.
Leven om Jezus' wil in eeuwigheid!
- 4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn.
Dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan.
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam!

WETSLEZING

10 geboden uit Exodus 20 + samenvatting Mat.22:35-40

ZINGEN Gez.485:1,3 en 5

- 1 God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.
- 3 Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

- 5 God onze Heer,
wil tot uw eer
ons klein geloof versterken.
Dan zullen wij
Hem, waarlijk vrij,
volgen in goede werken.

VEROOTMOEDIGING EN OPENINGSGEBED

KINDERLIED Oth 410:1 en 2

- 1 Here der heren, Koning der koningen.
U wil ik eren, U wil ik lofzingen.
Rots aller eeuwen, U bent mijn vesting,
Mijn vaste burcht, bij wie ik schuil.

Refrein

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,
eer aan de Geest, U heb ik lief.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

- 2 Eer aan de Vader, die alle dingen schiep.
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep.
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één.
U alleen, U heb ik lief

SCHRIFTLEZING

Nehemia 2:11-3:8

11 Ik kwam aan in Jeruzalem en was daar drie dagen 12 Toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij mij, dan het dier waarop ik reed. 13 Ik ging 's nachts door de Dalpoort de stad uit, voorbij de Drakenbron, naar de Mestpoort, en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd.

14 Ik ging verder naar de Bronpoort en naar de vijver van de koning. Er was echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. 15 Toen klom ik in de nacht omhoog langs de beek, terwijl ik de muur inspecteerde, en ging weer terug. Ik kwam door de Dalpoort binnen en ging terug. 16 En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was, want ik had tot nog toe de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden, niets verteld.

17 Toen zei ik tegen hen: U ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt, en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. 18 En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed voor mij geweest was, alsook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij: Laten wij opstaan en gaan bouwen. En zij grepen moed voor het goede werk.

19 Maar Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische dienaar, en Gesem, de Arabier, hoorden dit, en bespotten en verachtten ons. Zij zeiden: Wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? 20 Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht, en geen herinnering in Jeruzalem.

Nehemia 3:1-8

1 Toen stonden Eljasib, de hogepriester, en zijn broeders, de priesters, op en herbouwden de Schaapspoort. Zij heiligden die en plaatsten de deuren ervan. Tot aan de Honderdtoren heiligden ze hem, tot aan de Hananeëltoren.

2 Daarnaast waren de mannen van Jericho aan het bouwen; en daarnaast bouwde Zakkur, de zoon van Imri.

3 De Vispoort bouwden de nakomelingen van Senaä. Zij maakten er een zoldering in en plaatsten de deuren ervan, met zijn sluitbalken en zijn grendels.

4 Daarnaast verrichtte Meremoth, de zoon van Uria, de zoon van Koz, herstelwerk; daarnaast verrichtte Mesullam, de zoon van Berechja, de zoon van Mesezabeël, herstelwerk; daarnaast verrichtte Zadok, zoon van Baäna, herstelwerk.

5 Daarnaast verrichtten de inwoners van Tekoa herstelwerk, maar de vooraanstaanden onder hen zetten hun schouders niet onder de dienst van hun heren.

6 De Oude Poort herstelden Jojada, de zoon van Paseah, en Mesullam, de zoon van Besodja. Zij maakten er een zoldering in en plaatsten zijn deuren, met zijn sluitbalken en zijn grendels.

7 Daarnaast verrichtten de Gibeoniet Melatja en de Meronothiet Jadon herstelwerk, met de mannen van Gibeon en van Mizpa, tot de zetel van de landvoogd van het gebied aan deze zijde van de rivier.

8 Daarnaast verrichtte Uzziël herstelwerk, de zoon van Harhoja, een van de edelsmeden; en daarnaast verrichtte Hananja, een zalfbereider, herstelwerk. Men liet Jeruzalem tot aan de Brede Muur ongemoeid.

Efeze 4:11-16

11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, *weer* anderen als evangelisten en *nog weer* anderen als herders en leraars,¹² om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon tot opbouw van het lichaam van Christus,

13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,

14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is namelijk Christus.

16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

ZINGEN OTH 303

U maakt ons één, U bracht ons te samen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één, U bracht ons te samen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van Uw gezin
Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van Uw gezin.

VERKONDIGING *Laten wij opstaan en gaan bouwen!*

ZINGEN OTH 308: 1 EN 3

1 Zingt een nieuw lied voor God de Heere
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk, de bouw van Christus' kerk.

3 God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is 't grote werk gedaan. 't Zal om ons zelve gaan.

BEVESTIGING NIEUWE AMBTSDRAGERS

Geliefde gemeente, aangezien broeder Jan van Dijk tot ouderling
gemeenteopbouw & evangelisatie verkozen is en niemand
bezwaar heeft ingebracht, willen wij nu overgaan tot zijn
bevestiging.

Vooraf luisteren we naar het onderwijs uit de Schrift aangaande het ambt van de ouderlingen die er vanaf het begin van de gemeente van Christus geweest zijn.

Onderwijzing

Zoals Jezus Christus niet gekomen is om gediend te worden maar om te dienen, is ook ieder lid van zijn gemeente tot de dienst aan zijn broeders en zusters geroepen. Er is echter verscheidenheid in genadegaven, bedieningen en werkingen, ook al is het dezelfde Geest die in alle gelovigen werkt. De Heere heeft dan ook aan een ieder zijn eigen plaats en taak in zijn gemeente gegeven, en schenkt hem of haar zulke gaven dat hij of zij bekwaam is de opgedragen arbeid te verrichten.

Daarom wordt van de Heilige Geest gezegd, dat Hij een ieder toedeelt gelijk Hij wil. Zo hebben wij dan onze gaven ten nutte en tot heil van onze naasten gewillig en met vreugde in te zetten.

Hoewel nu alle leden van de gemeente geroepen worden om hun gaven in te gemeente in te zetten, worden sommigen van hen van Godswege geroepen door verkiezing tot het vervullen van ambten.

De Schrift leert dat de ouderlingen aan de gemeente als opzieners gegeven zijn, opdat mede door hun dienst de gemeente bij de waarheid en volheid van Christus zou blijven en uit zijn volheid genade voor genade moge ontvangen. Want Christus heeft zulk een volkomen verzoening en verlossing verworven, dat wij door het geloof alleen in Hem rechtvaardig en heilig voor God zijn. Maar met die gerechtigheid heeft Hij ons ook zijn Geest verworven en geschonken, opdat die ons dagelijks zou herscheppen tot een nieuw leven en zijn gemeente zo een licht voor de wereld zou zijn (Mat.5:14-16).

Waar de Heilige Geest dit alles in onze harten werkt en sterkt door middel van de prediking en het gebruik van de sacramenten, is het de roeping van de opzieners van de gemeente niet alleen zorg te dragen dat voor de bediening van het Woord en de sacramenten dienaren en kerken of vergaderplaatsen aanwezig zijn, maar ook voortdurend de gemeenteleden en die nog buiten staan met de dwang der liefde aan te sporen om in te gaan, opdat het huis van de HEERE vol zal worden en de gemeente opgebouwd mag worden. Dit leert ons de apostel Paulus als hij de leden van de gemeente oproept elkaar te vermanen en op te bouwen maar tevens hun op het hart bindt om hen zeer hoog te schatten die zich voortdurend inspannen om de gemeente te leiden en terecht te wijzen. Het Nieuwe Testament verhaalt

dan ook dat in alle nieuw gestichte gemeenten ouderlingen benoemd werden (Tit.1:5).

Wat hun arbeid betreft, als Paulus afscheid neemt van de ouderlingen van de gemeente in Efeze spreekt hij tot hen: "Zie toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners heeft gesteld om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door zijn eigen bloed" (Hand.20: 28). En aan Titus schrijft hij, dat van de opzieners verwacht mag worden, dat zij in staat zijn te vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen.

Op grond van de Schrift zijn daarom in onze kerk onder andere de volgende taken aan de ouderlingen toevertrouwd:

- de zorg voor de gemeente als gemeenschap
- het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en de sacramenten
- de herderlijke zorg en het opzicht
- de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping

Aflegging belofte

Opdat de gemeente nu mag horen dat u bereid bent om uw ambt te aanvaarden, wil ik broeder Jan van Dijk nu vragen om hier voor plaats te nemen en te antwoorden op de volgende vragen:

Ten eerste: Bent u er in uw hart van overtuigd dat u door de gemeente wettig verkozen en zo door God zelf tot uw dienst als ambtsdrager geroepen bent?

Ten tweede: Houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige Woord van God en als enige regel voor het geloof en verwerpt u elke leer die daarmee in strijd is?

Ten derde: Beloofst u, dat u uw ambt trouw zult vervullen en geheim te houden, datgene wat u bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk ter kennis komt. Beloofst u zich daarbij waardig te gedragen zoals het een ambtsdrager betaamt en u te onderwerpen aan het opzicht en de tucht van de kerk mocht dit onverhoopt nodig zijn?

Wat is hierop uw antwoord?

Bevestiging onder handoplegging

De Vader van onze Heere Jezus Christus, die u tot dienst als ouderling geroepen heeft en in wiens Naam wij u in uw ambt bevestigen, moge u vervullen met Zijn Heilige Geest, opdat u getrouw en vruchtbaar mag arbeiden tot verheerlijking van Zijn Naam en opbouw van Zijn gemeente.

Tekst: 2 Petrus 3:18

Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid.

Amen

Zingen: Psalm 134: 3 OB

3 Dat 's Heeren zegen op u daal';
 zijn gunst uit Sion u bestraal'.
 Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
 looft, looft dan aller heren HEER'!

Woord van aansporing bemoediging

Broeder Jan van Dijk, wees getrouw in uw ambt, bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart, en wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze zult u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof ontvangen en zult u na dit leven mogen ingaan in de vreugde van uw Heere, die u gediend heeft met de u geschonken gaven.

Geliefde gemeente, ontvang van uw kant deze broeder als dienaar van God. Bid voor hen, treed de ouderlingen die op goede wijze besturen met respect tegemoet (1 Tim.5: 17) en aanvaard gewillig hun opzicht en leiding

Voorzie de ouderlingen-kerkrentmeester van voldoende middelen voor de voortgang van de eredienst en andere doeleinden. En voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen en noodlijdenden te ondersteunen. Wees mild en royaal in het geven. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van Hem allen het loon van de rechtvaardigheid ontvangen.

PERSOONLIJK WOORD

DANKZEGGING EN VOORBEDE

INZAMELING VAN GAVEN

- 1^e Diaconie
- 2^e Instandhouding Eredienst
- 3^e Orgelfonds

ZINGEN Ps.33:11 OB

11 Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen,
Dien Naam, zo heilig, groot en goed.
Goedertieren Vader, Milde zegenader,
Stel Uw vriend'lijk hart, Op Wiens gunst wij hopen,
Eeuwig voor ons open; Weer steeds alle smart.

ZEGEN

UITLEIDEND ORGELSPEL

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om broeder Jan van Dijk Gods zegen te wensen.

U bent ook allen uitgenodigd om in de kerk nog koffie, thee of fris te drinken en even gezellig met elkaar te praten of kennis te maken.