

10 jaar zuster gemeente

Vorige week zijn wij, Henriette Spoelstra en Martin Golverdingen na een lange periode weer in de gelegenheid geweest om onze zuster gemeente in Săcueni te bezoeken. Met name door de pandemie was het lang niet mogelijk om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Bij aankomst donderdagmiddag werden we hartelijk ontvangen door de tweede predikant van de gemeente, Szidi en haar man Krisztián, omdat Ds. Rakosi en zijn vrouw Hajnalka nog onderweg waren. Zij hadden een kort bezoek bij Hajnalka's ouders gebracht in verband met familieomstandigheden. Toen zij 's avonds arriveerden, zijn we met Ds. Rakosi en zijn vrouw naar een restaurant gegaan. Dit wordt gerund door de kerk van een dorp verderop. Zij hadden de keuken nog open. Later bleek dat niet de laatste keer te zijn dat we daar de maaltijd nuttigden.

Het avondeten was een mooi moment om rustig van hart tot hart met elkaar te spreken over persoonlijke omstandigheden en gebeurtenissen. Maar ook over het gemeentezijn tijdens en na de pandemie. De pandemie heeft veel teweeg gebracht en veranderd, maar Hajnalka verwoordde hun aanpak in Săcueni zo: "Terugkijken heeft geen zin, we beginnen gewoon opnieuw en doen wat nu nodig is, God zal ons helpen."

Bijzonder om dit uit hun mond te horen, als je beseft wat deze broeder en zuster in de gemeente van Săcueni betekenen, qua zorg voor hun kinderen en andere familieleden, pastoraat, ontwikkeling van de gemeente, samenwerking met allerlei (politieke)organen in binnen en buitenland. Daarnaast de erediensten en bijzondere diensten, in de week van ons bezoek had Ds. Rakosi 6 begrafenis, 1 doopdienst en een bruiloft.

We mochten ook terugkijken op 10 jaar waarin we als zuster gemeenten elkaar nu kennen, waarin we mooie dingen hebben meegemaakt en veel voor elkaar konden betekenen. Waar lief en leed werd gedeeld. Door de pandemie is veel tot stilstand gekomen, we mochten open en eerlijk het gesprek voeren hoe we de toekomst voor ons zien.

Vrijdag heeft Ds. Rakosi ons bijgepraat wat betreft de Roma BSO waar wij onze bijdrage hebben geleverd. Helaas is door de Roemeense overheid vorig jaar de geldkraan dicht gedraaid en moest deze activiteit stoppen. Het gebouw wordt nu omgetoverd om komende september gebruikt te kunnen worden door de lokale basisschool die opvang voor 0-6 jarigen gaat organiseren. Op het terrein van de kerk is ook al een opvang voor 0-6 jarigen dit is door de Hongaarse overheid ondersteund en daar worden ongeveer 60 kinderen opgevangen als de ouders werken. Ds. Rakosi heeft ons hier ook een rondleiding gegeven.

Vrijdagmiddag werden we uitgenodigd om bij de inzegening tot predikant te zijn van Szidi en 7 andere studenten. Hiervoor gingen we naar Oradea, waar een eredienst werd gehouden. Vanaf dat moment mogen zij maximaal 4 jaar als tweede predikant gaan dienen. Vooral nog zal Szidi als tweede predikant Ds. Rakosi in Săcueni gaan ondersteunen, waar hij heel dankbaar voor is.

Als afsluiting werden we ook uitgenodigd om vrijdagavond samen met Szidi en Krisztián, hun ouders, familie Rakosi en goede vrienden het heugelijke feit te vieren in het eerder vermelde restaurant.

Zaterdagochtend zijn wij weer huiswaarts gekeerd, met de belevenissen en vertragingen zullen we u niet verder vermoeien in deze nieuwsbrief.

Maar mocht u hier meer over willen weten of over onze zuster gemeente in Săcueni, schiet ons gerust aan.

Rest ons nog namens Ds. Rakosi de hartelijke groet en Gods zegen u toe te wensen.

Namens Build and Care,
Martin Golverdingen & Henriette Spoelstra.



