



## *Maanlicht - extra editie, maart 2020*

# Bericht van overlijden



Op 13 maart jl is Willemina Hendrika -Mientje- Frederiks-Hesselink overleden. Al lange tijd speelde hartfalen Mientje parten en daar kwamen fikse rugklachten de voorbije tijd bij. De thuiszorg werd intensiever ingezet, maar bleek niet toereikend. Mientje werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar ging zij vorige week hard achteruit. Ze bleek ook nog een longontsteking te hebben. Het was allemaal veel meer dan zij nog aan kon. Op vrijdagavond overleed ze in de leeftijd van 84 jaar.

Op donderdag 19 maart wordt Mientje begraven. Vanwege het coronavirus zal dit afscheid nu slechts beknopt vorm krijgen en in besloten kring plaatsvinden.

De dochters Willemien en Judy hopen op een later moment, als het weer is toegestaan om in grotere aantallen elkaar te ontmoeten, het leven van hun moeder te kunnen gedenken in een dienst van Woord en Gebed. Hierover zullen wij u dan tijdig berichten, zodat u in de gelegenheid bent om hierbij aanwezig te zijn.

Nu gaat ons meeleven en gebed gaat uit naar de familie en in het bijzonder naar Willemien en Judy. Afscheid nemen van iemand die je lief is doet al pijn, onder deze omstandigheden is het extra zwaar. Ik noem u dan ook graag het correspondentieadres van Willemien en Judy: Eekhoornstraat 24, 6865WZ Doorwerth. Hoe fijn is het om juist nu via de post een blijk van meeleven te mogen ontvangen.

ds.Chris Kors

# Bericht van het diaconaal- pastoraal team

## Open brief van het diaconaal-pastoraal team

*Deze brief is bezorgd bij al onze leden van 80 jaar en ouder, met nog een extra exemplaar erbij die uitgedeeld kan worden aan iemand anders*

Angerlo-Doesburg, 18 maart 2020

Beste mensen,



In deze moeilijk tijd waar het normale leven zo lastig is geworden door het Coronavirus, willen we u laten weten dat we aan u denken en u het volgende aanbod doen: Hebt u hulp nodig voor boodschappen, medicijnen halen, een maaltijd brengen of iets anders, of heeft u behoefte aan een gesprek, neemt u dan gerust contact op met een van de onderstaande contactpersonen.

Met vriendelijke groet,

Het diaconaal-pastoraal team van de PGAD

### **Contactpersonen:**

Jannie Boesveld	tel.0313-475693	<a href="mailto:jannieboesband@gmail.com">jannieboesband@gmail.com</a>
Rimke Kingma	tel 0313-474474	<a href="mailto:rimkekingma@planet.nl">rimkekingma@planet.nl</a>
Anita Spanjer	tel 0313-473382	<a href="mailto:anitaspanjer@upcmail.com">anitaspanjer@upcmail.com</a>
Marjolein Somsen	tel.0313-475819	<a href="mailto:marjoleinsomsen@gmail.com">marjoleinsomsen@gmail.com</a>
Nel Weststeijn	tel. 0313-474322	<a href="mailto:nelweststeijn@hotmail.com">nelweststeijn@hotmail.com</a>
Gudrun Gilhuis	tel.06-55896443	<a href="mailto:ghgg4824@gmail.com">ghgg4824@gmail.com</a>
Ds.Chris Kors	tel.0313-844539	<a href="mailto:chris.kors@gmail.com">chris.kors@gmail.com</a>
Toos Rietman	tel.0313-475774	<a href="mailto:ridt.rietman@hetnet.nl">ridt.rietman@hetnet.nl</a>

Beide laatst genoemde personen zijn beschikbaar voor een (pastoraal) gesprek per telefoon of per mail.

# Vieringen



## Kerkzijn in Coronatijden

Beste mensen,

ongetwijfeld heeft u afgelopen maandag premier Rutte ons land horen toespreken. Een indrukwekkende toespraak met het oog op de zorgwekkende situatie vanwege het om zich heen grijpende coronavirus. Het appèl op iedereen om zeer terughoudend te zijn in sociaal contact en al helemaal niet elkaar in groepsverband te ontmoeten, raakt ook ons kerkzijn op velerlei wijze en grijpt diep in. Een voorbeeld daarvan is het niet doorgaan van de viering in de Galluskerk afgelopen zondag. En hoe ingrijpend en verdrietig is het voor de familie Frederiks, waar de beperkingen vanwege het coronavirus een zwaar stempel drukken op de wijze waarop zij deze week afscheid kunnen nemen van Mientje.

Tegelijkertijd realiseren wij ons hoe belangrijk het is dat wij juist nu vanuit de kerk zoeken naar wegen om elkaar en mensen om ons heen van dienst te kunnen zijn en te bemoedigen. Het diaconaal-pastoraal team van onze gemeente heeft daartoe al een hartverwarmend initiatief genomen. Ook met de zondagse vieringen willen wij hier vorm aan geven. Hoe?

Op donderdag 19 maart wordt in de Martinikerk een nieuwe camera geïnstalleerd en aangesloten op het systeem van beeld en geluid. Ervan uitgaande dat dit naar wens verloopt, zouden we met ingang van aanstaande zondag 22 maart vanaf deze plaats weer een viering of meditatief moment live kunnen uitzenden via kerkomroep.nl. Gebedsintenties mag u doormailen ([chris.kors@gmail.com](mailto:chris.kors@gmail.com)) of posten op de Facebookpagina van onze kerk (die posts kunnen we zelfs live lezen tijdens de viermomenten in de kerk!). Onze jeugdouders zijn al in conclaaf met elkaar over wat online aan de kinderen aangeboden zou kunnen worden! Daarnaast hebben we contact gezocht met de andere kerken in Doesburg en hen de suggestie gedaan om met elkaar deze viermomenten vorm te geven. Wij hopen u binnenkort meer hierover te kunnen vertellen. Houdt u voor de meest recente informatie onze website en Facebookpagina in de gaten.

Wij wensen u goede moed toe en bidden God om zijn zegen over de hartsverbondenheid waarin wij er in deze tijden voor elkaar willen zijn.

Hartelijke groet van uw kerkenraad

<https://www.pkn-angerlodoesburg.nl/>

<https://www.facebook.com/PGAngerloDoesburg/>

---

Aanmelden als nieuwe lezer van  
Maanlicht of om af te melden  
Stuur een mail naar  
[diana@house-of-innovation.nl](mailto:diana@house-of-innovation.nl)

Voor meer informatie over de Protestantse  
Gemeente te Angerlo – Doesburg:  
<https://www.pkn-angerlodoesburg.nl/>

Mailadres redactie: [keescevaal@hotmail.com](mailto:keescevaal@hotmail.com)