



maanlicht

Maandelijkse informatie van de Protestantse Gemeente te Angerlo~Doesburg

Maanlicht – extra editie, februari 2019

Palestijnse vredesactivist Daoud Nassar te gast in Doesburg

Hoe doe je dat: 'Weigeren om vijanden te zijn?' Hoe lukt het mensen om in een situatie van bezetting overeind te blijven en bewust te kiezen voor gewelddoos verzet? Dat is niet de weg van de minste, maar van de meeste weerstand. Daoud Nassar en zijn familie kiezen hiervoor en weten zich hierin ook wereldwijd door velen gesteund.



"We all have the power to be changemakers"

Daoud Nassar
Lutheraans vredesactivist en oprichter en directeur van het vredesproject 'Tent of Nations' ten zuidwesten van Bethlehem

te gast in de
Grote of Martinikerk

'KUMI NOW' – Sta nu op!
10 februari 2019

10.00 uur
viering waarin Daoud vertelt over het vredesproject 'Tent of Nations' en zijn inzet voor mensenrechten en de rechtsstaat

aansluitend:
ontmoeting met Daoud en zijn vrouw Jihan & lunch met Palestijnse gerechten



Kosten lunch: €5,- pp, gezinnen €10,-
aanmelden: chris.kors@gmail.com

Op 10 februari is Daoud Nassar te gast in de Grote of Martinikerk. Eerst zal hij tijdens de viering in een vraaggesprek met ds. Bram Grandia en ds. Chris Kors iets vertellen van het verhaal achter Tent of Nations en waar hij in zijn strijd voor vrede en recht kracht en inspiratie uit put. In het vervolg van de viering gaat ds. Chris Kors in op 'Kumi now' (sta op, nu), een nieuw initiatief van Sabeel, een organisatie van Palestijnse christenen. Het is een oproep om op te staan voor wat recht doet aan alle inwoners van het land.

Onlangs, op 13 december 2018, heeft Daoud de Duits-Franse 'Prijs voor Mensenrechten en Inzet voor de Rechtsstaat' ontvangen in Jeruzalem. Een jaar eerder ontving hij ook al de vredesprijs van de Wereldraad van Methodistenkerken. Deze internationale erkenning helpt de familie om hun gevecht tegen de onteigening van hun land voort te zetten.

We zijn heel blij dat Daoud Nassar, samen met zijn vrouw Jihan, naar Doesburg komt. Daoud is een man met een groot charisma, staande in de geweldloze traditie van Jezus van Nazareth.

Lunch mee en ontmoet Daoud Nassar en zijn vrouw Jihan

Na afloop van de dienst is er volop gelegenheid om door te praten met Daoud en zijn vrouw. Daarbij zal ook een lunch geserveerd worden. Voor deze lunch vragen wij een kleine bijdrage in de onkosten: €5,- pp en €10,- voor gezinnen. Graag ontvangen wij uw aanmelding hiervoor met het oog op de voorbereidingen.

INFO en AANMELDING

Bram Grandia e-mail: bramgrandia48@gmail.com tel.618852

Chris Kors e-mail: chris.kors@gmail.com tel.844539

Interview met Daoud Nassar door Meta Floor (voorzitter Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland)

Wij weigeren vijanden te zijn

Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening door de Israëlische militaire autoriteiten, zet Daoud Nassar zich samen met zijn familie op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto "Wij weigeren vijanden te zijn". Dit houdt ook in dat hij weigert om de rol van slachtoffer in te nemen.

Bedreigingen

Daoud Nassar, een Palestijns christen, woont samen met zijn familie op een heuveltop net buiten Bethlehem. In 1916 kocht zijn grootvader dit stuk grond waarvan zij de eigendomspapieren hebben. Israël heeft dit gebied een aantal jaren geleden echter uitgeroepen tot staats eigendom, waarop het gebied is volgebouwd met Joodse nederzettingen. Er wordt op diverse manieren gepoogd de familie te doen vertrekken, zodat ook deze heuveltop ingenomen kan worden door een Israëlische nederzetting. Nassar vertelt dat hij geconfronteerd wordt met meerdere bedreigingen:



Daoud in meeting cave, foto Meta Floor Tent of Nations

“Als eerste oefent de Joodse kolonistenbeweging veel druk uit. Dit gebeurt niet alleen met fysiek geweld, zoals het in brand steken van olijfbomen, maar ook door de familie miljoenen dollars aan te bieden en zelfs een open cheque. Onze reactie was “onze moeder is niet te koop”. Ons land is onderdeel van onze identiteit en het is ondenkbaar dat we hier afstand van zouden nemen. Ten tweede zijn wij al jarenlang verwickeld in verschillende rechtszaken met de staat Israël.

Ondanks het feit dat wij eigendomspapieren hebben die teruggaan tot het Ottomaanse tijdperk, zijn we al meer dan 150.000 euro kwijt aan juridische procedures. Ook weigeren de Israëlische autoriteiten om bouwvergunningen af te geven, en hebben zij een afbraakbevel afgegeven voor alle bebouwing op het terrein. Een derde strategie lijkt te zijn dat wij geïsoleerd gaan worden. De afscheidingsmuur, die door de staat Israël formeel wordt gebouwd om zelfmoordaanslagen te voorkomen, zal gebouwd gaan worden tussen ons landbouwbedrijf en de plaats Bethlehem. Als dit daadwerkelijk gaat gebeuren, zullen wij afgesloten worden van school, kerk en winkels in Bethlehem, wat betekent dat het leven nog ingewikkelder gaat worden.”

De vierde weg

Daoud Nassar legt uit dat de Israëlische bezetting tot gevolg heeft dat veel Palestijnen op één van de volgende drie manieren reageren. Hij vertelt: “Als eerste groep zijn er Palestijnen die geloven dat het gerechtvaardigd is om geweld te gebruiken. Een tweede groep heeft de overtuiging dat ze een speelbal zijn geworden van internationale krachten waar we zelf geen invloed op kunnen uitoefenen. Dit leidt tot een apathische houding. Een derde groep is alle vertrouwen verloren, en zij – vaak de hoger opgeleiden – kiezen ervoor het land te verlaten en elders een nieuw leven op te bouwen. Zelf kies ik met mijn familie voor de vierde weg. Steeds meer Palestijnen doen dat. Dat is de weg van actief, geweldloos verzet. Wij weigeren vijanden te zijn, van wie dan ook. Wij weigeren ook slachtoffers te zijn. Wij willen tegenstand bieden en uitdagingen overwinnen, niet door een negatieve instelling, maar door onze frustratie om te vormen tot constructieve daden. We zijn begonnen met de Tent of Nations omdat het ons helpt met de situatie om te gaan – om

frustraties te kanaliseren, om te investeren in een constructieve weg. En om hoop te brengen aan bezoekers die kunnen zien dat je altijd iets kunt doen in een moeilijke situatie – ook al is het klein. Je kunt in een cirkel blijven zitten, maar je moet daar uitspringen en het vanuit een ander perspectief zien. Overal een uitdaging van maken. [...] We willen negativiteit niet met negativiteit beantwoorden, maar met positiviteit; ons antwoord op haat is liefde.”

Bruggen bouwen

Daoud vertelt hoe belangrijk hij het vindt om niet in zijn woede en frustratie te blijven steken. Hij is dan ook uitermate creatief. Omdat hij geen toestemming krijgt van de Israëliische autoriteiten om te bouwen op zijn land, is hij begonnen met het opknappen van een groot aantal grotten. “‘Bovengronds’ bouwen is niet toegestaan, daarom maar ‘ondergronds’”. Hij is enthousiast over de activiteiten die hij organiseert: “Jongeren komen helpen bij het planten van olijfbomen, kinderen komen op zomerkamp, Palestijnse vrouwen leren de Engelse taal spreken en te werken met computers. Op deze manier wordt niet alleen de Palestijnse gemeenschap versterkt, maar leren mensen ook om de ander te zien als mens. Dat is het belangrijkste doel: het vijanddenken doorbreken en mensen leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun situatie.”

Solidariteit vanuit Nederland

In Nederland is een groeiende groep mensen betrokken bij het werk van Tent of Nations. Daoud spreekt zijn dankbaarheid hiervoor uit en zegt: “Doordat er mensen wereldwijd in vriendschap en solidariteit om ons heen staan, lukt het ons om hoop levend te houden. Mochten er mensen zijn die kortere of langere tijd vrijwilligerswerk willen komen doen, dan zijn zij van harte welkom!”

Aanmelden als nieuwe lezer van
Maanlicht of om af te melden
Stuur een mail naar
diana@house-of-innovation.nl

Voor meer informatie over de
Protestantse Gemeente te Angerlo –
Doesburg:
<https://www.pkn-angerlodoesburg.nl/>

Mailadres redactie: keescevaal@hotmail.com