



Licht

- 3 Voorafje van Ernst Boesveld**
- 5 Meditatief door ds. Chris Kors**
- 7 Vanuit de Diaconie: Met open handen dienen**
- 8 Initiatiefwetsvoorstel 'Voltooid Leven' door Jaap Weststeijn**
- 10 Vanuit het Pastoraat: Pastoraat in Coronatijd**
- 12 Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana**
- 13 Uittocht uit Egypte door Ger de Koning**
- 16 Meedenker door Jaap Weststeijn**
- 18 Programma PGAD 2020-2021**
- 23 Contactgegevens PGAD 2020-2021**
- 24 Agenda**

INHOUDSOPGAVE



Kopijdatum Lichtpunt 1, 2020-2021 is vrijdag 9 oktober 2020.
Stuur tekst en afbeeldingen los van elkaar naar
anja.beckmans22@gmail.com.

Een abonnement op Lichtpunt kost 10 euro per jaar. U ontvangt hiervoor 6 edities per jaargang. U kunt kiezen voor een hardcopy (papieren) versie in uw brievenbus of digitaal in uw mailbox. Aanmelden kan bij ernstboesveld@hotmail.com.

En zomaar staat de wereld op z'n kop. Wat begon in Wuhan in China is inmiddels wereldwijd uitgegroeid tot een pandemie. Het leek eerst een griepje, maar al gauw werd duidelijk dat hier sprake was van een levensbedreigende ziekte, waarmee je als je niet oppast, besmet kunt raken.

Hoe dichter je bij elkaar komt om te knuffelen of gewoon een hand niet doen, want je kunt erdoor besmet raken.



Alles, ons hele dagelijkse leven, staat sindsdien in het teken van Corona. Iedereen kent wel iemand die besmet geweest is of zelfs ernstig ziek is geworden door dit virus, misschien is er bij u in uw buurt, wel iemand aan overleden. We zitten nu tegen een tweede 'golf' aan te hikken. Gelukkig is de ernst en de hoeveelheid zieken en opnames op de ic's nog lang niet vergelijkbaar met de eerste golf, maar voorzichtigheid blijft geboden. Het niet

houden aan de regels die besmetting zoveel mogelijk moet voorkomen, sluipt er steeds meer in.

Mensen hebben er genoeg van of zijn

onvoldoende doordrongen van de ernst van de ziekte. Men wil blijkbaar niet meewerken aan het 'nieuwe normaal'. Die tien minuten beeld van verpleegkundigen en artsen van twee of drie maanden geleden was zo gek nog niet. Daarin lieten ze de gevolgen van het virus heel dichtbij komen.

Het tijdelijk abnormaal... Voorafje van Ernst Boesveld

Onze kerken hebben ook last van dit virus. We staan stil. Er kan simpelweg niets georganiseerd worden. Ondanks het feit dat we voorzichtig aan weer meer gemeenteleden en gasten proberen te enthousiasmeren om tijdens de zondagochtendvieringen aanwezig te zijn, loopt het nog niet storm.

In de Martinikerk is het veilig. De onderlinge afstand is gewaarborgd.

Desinfectiemiddelen zijn bij de ingang aanwezig. Er is een gebruikersplan inzichtelijk voor iedereen. Zelfs het koffiedrinken na afloop gaat gestructureerd.

Gemeenteleden houden zich aan de (afstand)regels. Wat houdt u eigenlijk nog tegen?



Ik begrijp natuurlijk heel goed dat we een oudere kwetsbare groep vertegenwoordigen en dan kan ik me ook goed voorstellen dat je voorzichtig bent, vooral nu het virus zich weer opnieuw lijkt te aarden en te ontplooiën. We willen geen risico lopen.



Dit virus brengt ons als Angerloze en Doesburgse gemeente wel in een positie, waarin we ons 'vermogen' opeten. Als er geen verhuurinkomsten zijn, wordt ons jaarlijkse tekort, helaas niet kleiner. Dit baart echt zorgen.

Dit onderwerp komt op de gemeenteavond op 16 september ook aan de orde. Belangrijk genoeg dus om daarbij aanwezig te zijn. Uiteindelijk draagt niet alleen de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters de verantwoordelijkheid, maar dragen we die als gemeente samen.

Ik hoop van harte dat de jaargang 2020 /2021 niet geheel in het teken staat van het Coronavirus, maar dat we de draad weer kunnen oppikken om vanuit onze twee mooie gebouwen, weer genoeg geld te kunnen genereren en het liefst eens met een overschot in plaats van een tekort.

Tevens hoop ik dat we de kerken weer goed bezet krijgen, terwijl ik me goed realiseer dat dit in de Galluskerk voorlopig nog niet voor de hand ligt. Misschien dat we wel iets gaan proberen in Angerlo maar op dit moment weet ik nog niet hoe dat eruit gaat zien.



De bazaarcommissie heeft kortgeleden de knoop door gehakt over het al dan niet doorgaan van de bazaar. Er zijn enkele trouwe medewerkers die hebben aangegeven heel graag te willen meehelpen, maar dat ze het eigenlijk niet aandurven. Als commissie moet je je dan ook afvragen welke keuze van wijsheid getuigd. En in het licht van de recente ontwikkelingen rondom het virus, is besloten de bazaar op 2 en 3 oktober NIET door te laten gaan. Nieuwe data: 23 en 24 april 2021.

**De kerk leeft,
het werk
van de Geest
houdt nooit op.**

Ik wens u in dit nummer van Licht weer veel leesplezier en ondanks dat virus, houden we de moed erin. Als ik zie wat er aan gemeentewerk toch allemaal wordt verricht door diakenen, door pastorale ouderlingen, door de scriba, door het college en door de predikant en organist, staan we als kerk bepaald niet stil, er is werk in uitvoering en daar werken we met elkaar hard aan. De koffieploeg is blij dat ze weer van betekenis kan zijn, de mensen van de verhuur doen hun uiterste best, de schoonmaakster desinfecteert en maakt diverse keren de toiletten schoon, de vrijwilligers voor de openstelling van de kerk verwelkomen vele bezoekers die ook af en toe een kleine bijdrage in ons glazen offerblok deponeren, kortom, de kerk leeft, het werk van de Geest houdt nooit op.

Met een hartelijke groet,

Ernst Boesveld.

Het is hartje zomer. Na een best wel intense en intensieve tijd is mijn vakantie nu dan begonnen (ik schrijf dit op 27 juli). Niet dat de verwachtingen ervan erg hoog gespannen zijn. Al een tijdje is het ons duidelijk dat wij deze zomer niet naar Tent of Nations kunnen gaan. We hebben ondertussen wel iets verzonnen om er toch even tussenuit te kunnen, maar ja, een domper is het wel.

Voor Daoud Nassar is het niet minder een domper dat hij al maandenlang geen gasten kan ontvangen. Gasten zijn voor hem een geweldige morele support en daarbij ook zo welkom als helpende handen bij het vele werk op de boerderij. Ik appte hem het nieuwste Iona-lied door: 'We will meet when the danger is over, we will meet when the sad days are done...'



Elkaar genaderd tot op anderhalve meter

Meditatief door ds. Chris Kors

Ik koester dat bemoedigende, troostrijke lied enorm. Wat heeft de voorbije Coronatijd een impact gehad op onderlinge verbondenheid tussen mensen. Ik heb het zelf ervaren waar het 'huis' van mijn moeder op slot ging en we elkaar niet dichterbij konden komen dan zij achter haar raam en ik op straat, wij beiden met de telefoon in onze hand. Hoe schrijnend de situatie vanwege Corona kon worden heb ik in mijn werk ervaren: in situaties van ziekte, zorg die gecancelled werd of als mensen kwamen te overlijden en er nauwelijks mensen bij het afscheid aanwezig mochten zijn. Ondertussen mogen we veel meer, maar die anderhalve meter is gebleven. Hoe spannend het kan worden wanneer mensen zich niet aan die anderhalve meter houden, hoor ik op dit moment van schrijven op de radio: een alarmerend nieuwsbericht over de toename van het aantal Coronabesmettingen in Amsterdam en Rotterdam.

Het parool blijft dus nog altijd: 'Houdt afstand!' Dat er op anderhalve meter afstand ook mooie ontmoetingen kunnen plaatsvinden, heb ik de voorbije maanden gemerkt. Met zeven geloofsgemeenschappen uit Angerlo, Doesburg, Drempt, Hummelo en Keppel kwamen we maandenlang bij elkaar onder het dak van de Grote of Martinikerk. We waren elkaar genaderd tot op anderhalve meter. We hebben dat intens ervaren als een stuk verbondenheid die we graag willen vasthouden. En dus komen we op 7 september op bestuurlijk niveau bij elkaar om te bespreken hoe we met elkaar verder kunnen gaan.





Het is iets dat mij blijft bezighouden: elkaar genaderd tot op anderhalve meter. En dat herkennen als ruimte die je elkaar gunt en laat om vooral jezelf te zijn, om het beste van jezelf in te brengen en het beste in elkaar naar boven te roepen, en in dat samenspel een deur naar nieuwe ruimte open te zetten. Zo wordt die anderhalve meter een format waarmee we kunnen bouwen aan zowel ons eigen kerkzijn als het met elkaar kerkzijn.

**Dat vertrouwen en liefde de grond zijn
Die ons draagt op de weg die wij gaan
Daarin vinden de hemel en aarde
Hartsverbondenheid nu en voortaan**

Vrede en alle goeds,
ds.Chris Kors



Met een enthousiast team van taakdragers en diakenen geven wij vorm en uitvoering aan het meerjarige beleidsplan "met open handen dienen". Dit beleidsplan kunt u terug vinden op de website van onze kerk. In september / oktober 2020 hopen we een nieuw meerjarig beleidsplan te schrijven.



Afgelopen maanden moesten we noodgedwongen een aantal dingen stop zetten omdat er ook in Angerlo en Doesburg maatregelen getroffen werden om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Maart en

April 2020 zijn we als Diaconie niet meer fysiek bij elkaar geweest om te vergaderen. Wel is er in die tijd samen met het Pastoraat overleg

geweest en hebben we een aantal dingen opgepakt. O.a. telefonisch contact maken en onderhouden met ouderen in Angerlo en Doesburg.

Met open handen dienen Vanuit de Diaconie

In mei konden we weer fysiek bij elkaar komen, zo heeft het soms ook voordelen als je maar met een kleine groep diakenen bent..... Maar nog steeds komen we man/vrouwkracht tekort. Zo zijn alle "samen eten" momenten stop gezet. Op dit moment, juli 2020, zijn we nog steeds voorzichtig en hopen we eind september weer de eerste bijeenkomst op maandag te starten. U hoort van ons!



Onze speerpunten blijven ook voor het komende seizoen Duurzaamheid en groene kerk, Eenzaamheid, Vluchtelingen en Armoede.

Projecten zoals: Ghana project (aftrap op 13 september), Tent of Nations, Perspective Danes, Table Mountain en World Servants. Een aantal van deze projecten hebben we extra financiële steun gegeven omdat ook zij getroffen zijn door de gevolgen van de wereldwijde pandemie. Meer hierover heeft u kunnen lezen in Maanlicht.

De reizen van World Servants gaan deze zomermaanden niet door.



De afgelopen maand hebben we meegedaan aan het project "vakantietas" en we hopen dat dit een jaarlijks terug gaat keren. Ook in Angerlo en Doesburg hebben we een aantal tassen in samenwerking met Stichting Leergeld mogen vullen en uitdelen.

Het komende jaar willen we bijvoorbeeld, als de kerkdiensten weer normaal door kunnen blijven gaan, in bijzondere zondagse vieringen en in het structureel ondersteunen van deze projecten u meenemen in het Diaconale werk van onze Protestantse gemeente Angerlo-Doesburg.



Er borrelen vaak heel veel ideeën om deze speerpunten en projecten handen en voeten te geven. Echter het ontbreekt ons aan mankracht om deze ideeën tot uitvoer te brengen. Het afgelopen seizoen hebben er in verband met het verstrijken van de ambtstermijn een aantal mensen ons verlaten. Op de gemeenteavond op 16 september komt dit ook aan bod; het tekort aan vrijwilligers en hoe we hier in de toekomst als PGAD mee om kunnen/moeten gaan.



Een hartelijke groet van Marjolein, Monique, Nel, Gudrun en Anita.

Onlangs diende mevr. Pia Dijkstra (D66) haar initiatiefwetsvoorstel over voltooid leven in. Precies voor het reces van de Kamer, want dan levert het niet meteen spektakel op. Als de wet wordt aangenomen krijgen 75-pussers de mogelijkheid een einde te maken aan hun leven zonder dat ze ernstig en uitzichtloos ziek zijn. Er moet wel sprake zijn van een langdurige en onveranderlijke stervenswens. Of dat het geval is moet blijken uit een enkele maanden durend traject waarbij een 'levenseindebegeleider' ondersteuning biedt. Blijkt de stervenswens reëel dan kan (met hulp) op een gekozen moment het leven worden beëindigd.

Initiatiefwetsvoorstel 'Voltooid Leven'

door Jaap Weststeijn



Onderzoek

Op verzoek van het kabinet heeft de Commissie Van Wijngaarden een onderzoek onder 16.000 huisartsen en 21.000 senioren van 55-plus gehouden over voltooid leven. Uit het betreffende rapport blijkt dat de groep senioren die niet ziek is maar toch levensbeëindiging wenst slechts 0,18% bedraagt. De onderzoekers hebben tevens vastgesteld dat de doodswens geen vaststaand gegeven is maar verandert of verdwijnt wanneer iemands situatie verbetert. Dit rapport, waarin de conclusie wordt getrokken dat het niet verstandig is 'voltooid leven' verder te verruimen, wilde mevr. Dijkstra niet bij haar wetsvoorstel betrekken.

Onderbouwing

Belangrijke argumenten die onder het wetsvoorstel liggen betreffen de aspecten zelfbeschikking, persoonlijke autonomie en eerbiediging van de menselijke waardigheid. Het recht op hulp bij zelfdoding dient als een soort geruststelling voor degenen die een rampzalig levenseinde vrezen. Maar er is naar mijn mening nauwelijks sprake van zelfbeschikking resp. autonomie, want een senior die

een doodsverlangen heeft moet eerst als het ware een omvangrijke test afleggen waarna anderen bepalen of het resultaat voldoende is en bij gevolg de wens wordt goedgekeurd of juist niet. Bovendien stelt de artsenvereniging KNMG zich op het standpunt dat ook mensen met een stapeling van ouderdomsklachten onder de reikwijdte van de huidige wetgeving vallen. Vaak is sprake van een complex van medische en niet medische problemen waarbij eenzaamheid, kwetsbaarheid, rouw, afhankelijkheid van (mantel)zorg en verlies van zingeving een belangrijke rol kunnen spelen, alsmede psychiatrische aandoeningen, aldus het KNMG. De nieuwe wet is feitelijk dus niet eens nodig.



Aanpassing

Overigens is het uiteindelijke wetsinitiatief de afgelopen tijd als gevolg van allerlei overleg en ingebrachte bewaren aangepast. Als de betreffende senior ermee instemt zal in het traject ook met de huisarts en de familie worden gesproken met de bedoeling eventuele externe druk te signaleren en alternatieve verkenningen te doen. Daarmee is het wetsvoorstel meer in lijn gebracht met euthanasie op medische grondslag en 'voltooid leven' als 'dood op bestelling' dus meer gematigd. Desalniettemin liggen nog steeds ongewenste maatschappelijke effecten op de loer zoals gevoelens van onveiligheid en stigmatisering van ouderdom. Euthanasie betekent 'goede dood' maar er wordt steeds meer de indruk gewekt dat alleen een zelfgekozen dood een goede dood is.



Overheidsverantwoordelijkheid

Iedereen heeft de vrijheid het leven naar eigen inzicht in te richten, dus ook om aan dat leven een einde te maken. In christelijke kringen wordt nogal eens gesteld dat zelfdoding zondig is, vaak gekoppeld aan een stellige overtuiging dat een mens in dat geval niet in de hemel komt. Los van het feit dat het aan God is daarover te beslissen kun je ook de stelling aanhangen dat je het leven dat je van God hebt gekregen ook aan Hem mag teruggeven. Een praktische vraag is echter of het een verantwoordelijkheid van de overheid is faciliteiten aan te aanreiken om zelfdoding mogelijk te maken. Het beschermen van de kwetsbare groepen, waaronder senioren met complexe problemen, is daarentegen wel degelijk een overheidsverantwoordelijkheid en zelfs een heel belangrijke. En dat komt met de nieuwe wet ernstig in het gedrang.



Zingeving

De samenleving zo inrichten dat iedereen daar betekenis in kan vinden; wat het beste is voor senioren die met een complexe zingevingsproblematiek te maken hebben; hoe het welzijn van senioren kan worden verbeterd: dat zijn de vragen die een antwoord verlangen.

Of zoals ik in een artikel over voltooid leven vorig jaar in Lichtpunt heb bepleit: Laten we ons inspannen voor een zorgende en liefdevolle samenleving, waarin we mensen sociaal tegemoet treden, zieken verzorgen, verdrietigen troosten, eenzamen bezoeken en ook de laatste vragen van leven - te weten dood, afscheid en verwachting - niet uit de weg gaan.

Jaap Weststeijn, scriba
monotype.01@hotmail.com
28 juli 2020



Let een beetje op elkaar

In Maanlicht en Lichtpunt is bericht over de nieuwe structuur van het pastoraat (2.0). De veranderende tijd en maatschappij en de terugloop van vrijwilligers maakten het nodig met een frisse blik te kijken naar wat noodzakelijk en gewenst is en wat dan wél kan. Tijdens de ontmoetingen rond “De wijken in” in februari en maart is deze structuur nog eens toegelicht. Zo ook het idee van de Vliegende brigade, gevoed door naobers, de zgn. antennes in de wijk die weten wat er speelt. Vanaf half maart belandden we vanwege het coronavirus landelijk in een zgn. intelligente lockdown met veel beperkende maatregelen, zoals zoveel mogelijk thuis blijven/drukke vermijden, sociale contacten beperken en 1,5 meter afstand houden. Veel activiteiten kwamen hierdoor noodgedwongen te vervallen en nieuwe plannen kwamen op een laag pitje te staan. Terwijl juist in deze tijd dat ‘naoberschap’ hard nodig is. Niet voor niets klonk steeds de oproep “Let een beetje op elkaar...”. Gelukkig zijn er mooie initiatieven ontstaan om gehoor te geven aan die oproep.

Pastoraat in coronatijd

Vanuit het Pastoraat

- Corona-brief**
passende hulpacties
kaartjes actie
Niet toeren, maar kaart en lekkers
Jarig-maar- niet-in-de-kerk-kaart
appjes
beeldbellen
telefoontjes
tuinbezoek
bloemengroet
- Vanuit het pastoraat-diaconaat hebben we geprobeerd om op een aandachtige en meelevende manier kerk te zijn met elkaar. Zo werd half maart gezamenlijk een ‘coronabrief’ opgesteld, waarin hulp werd aangeboden aan mensen die door de coronamaatregelen mogelijk in de problemen zouden kunnen komen. Of behoefte hadden aan een praatje of een luisterend oor. Deze brieven werden rondgebracht bij alle 80-plussers, vergezeld van een extra exemplaar om uit te delen aan mensen die ook wel een steuntje in de rug zouden kunnen gebruiken. De brief werd ook in Maanlicht gepubliceerd en op de website en Facebook. Aan de hand van de hulpvragen is een overzicht gemaakt, waarin diaconaat en pastoraat in gang gezette acties en aandachtspunten kunnen bijhouden. In april werd een kaartjesactie gestart. Mensen die hieraan mee wilden doen, kregen vanuit een breed samengestelde lijst een aantal adressen toegewezen voor een groet vanuit onze geloofsgemeenschap en ondertekend met de eigen naam/namen. Beide initiatieven werden in mei nog een keer herhaald.
- Deelnemers aan toertochtjes – die ook niet doorgingen - zijn in deze periode gebeld en verrast met een kaartje met wat lekkers. Ook de jarigen die uitgenodigd zouden worden voor de ‘vierjeverjaardagindekerk’-samenkomsten werden niet vergeten. Zij

kregen en krijgen de verjaardagskaart en worden bovendien veelal gebeld om zo te horen hoe het met ze gaat. Maar de gezamenlijke feestjes moeten helaas worden uitgesteld tot 2021. Wat in het vat zit,

Nieuw-ingekomenen worden voorlopig verwelkomd met een kaart en het blad Licht. Dit wordt afgegeven aan de deur of met een kort bezoekje in tuin of huis, al naar gelang de mogelijkheden en de behoefte. Zodra het weer mogelijk is, wordt hieraan op passende wijze een vervolg gegeven.

Verder wordt er op allerlei manieren en in diverse samenstellingen contact gehouden via apps, beeldbellen, telefoontjes en bezoekjes aan de deur of in de tuin met inachtneming van de geldende maatregelen. En de bloemengroet gaat ook 'gewoon' door.

In juni is een belijst samengesteld om ook gedurende de zomer in contact te blijven met onze naasten. Diaconaat en pastoraat en zij die aangeven hierin mee te willen draaien, nemen allemaal een aantal adressen voor hun rekening. Iedereen doet zijn of haar best.

Na de zomer zal er een nieuwe jaarkalender worden opgesteld rondom pastoraat 2.0., afgestemd op wat wenselijk en noodzakelijk is en ook mogelijk is.

Vanuit deze manieren van omzien naar elkaar richten we de blik vooruit. We houden oren en ogen open en vinden nieuwe wegen om elkaar te zien en wel en wee te kunnen blijven delen in hartsverbondenheid met elkaar. En alle input is daarbij welkom, wantpastoraa(k)t ons tenslotte allemaal!

Namens het pastorale team,
Rimke Kingma



Zoals eerder vermeld, gaan we op de startzondag op 13 september het nieuwe Kerk in Actie project echt inluiden. U hebt in Maanlicht over dit project kunnen lezen.

De komende drie jaar zullen we als gemeente het project 'Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana' ondersteunen. In principe met collectes en eventueel met individuele giften. Maar ook met bescheiden acties zoals bijvoorbeeld vorig jaar Kerst het verkopen van Kerststerren voor vrouwen met hiv/aids in Zambia.



We hebben nu een ander idee. Omdat we in onze diaconiegroep met te weinig mensen zijn om een initiatief te nemen om 'groene kerk' te worden, kregen we het idee, e.e.a. te combineren.

Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana

Waar het om gaat:

Heel veel werkdoekjes die we kopen, bevatten microscopische deeltjes plastic/kunststof die door gebruik in de keuken en ook door de was in de wasmachine in het afvalwater

terechtkomen. De deeltjes zijn zo klein dat ze niet eens door de zuiveringsinstallaties achtergehouden kunnen worden en daarom in zee belanden, wat voor de dieren in zee gevaarlijk kan zijn.

We zijn nu van plan, katoenen doekjes te gaan breien en/of haken en bij gelegenheid deze te verkopen ten bate van het Ghanaproject. We weten natuurlijk nu nog niet wanneer dat zou kunnen. Het zou leuk zijn als het in de decembermaand kan, zodat de doekjes als Sinterklaas- /en of Kerstcadeaus gebruikt kunnen worden.

De vraag is nu: wie breit er mee? We zullen in Maanlicht ideeën voor patronen publiceren. Als u het niet zo leuk vindt om te breien, kunt u eventueel katoenen garenrusten schenken. U heeft vast wel iets liggen, alle kleuren zijn welkom. We hoeven voor dit project niet bij elkaar te komen, zodat we trouw blijven aan de maatregelen van afstand houden.



Aanmelden kan bij:
Corrie Weeda tel 0313 474519,
corrieweeda@upcmail.nl
Gudrun Gilhuis 06-5589 6443,
ghgg4824@gmail.com

G

oedgelovig is niet altijd zo goed als het lijkt. De meetlat van goedgelovigheid geeft het antwoord op de vraag: "Kan je alles wat in de bijbel staat letterlijk voor waar aannemen? Atheïsten zullen per definitie laag scoren. Ook gelovigen met een analytische geest of een [natuur]wetenschappelijke denkwijze zullen minder geneigd zijn alles wat in de bijbel staat voor zoete koek aan te nemen.

De bijbel geeft ook nogal eens aanleiding tot misverstanden. Soms is er inderdaad heel wat denkwerk en onderzoek nodig om de Bijbel zijn gelijk te laten krijgen.

Gelukkig is niet alles onduidelijk en aanvechtbaar. Waar dat wel het geval is kan men zich afvragen of het wel moeite waard is zich er druk over te maken en nader onderzoek te doen. De bijbel is nu eenmaal geen historische roman, geschreven naar de normen van deze tijd. Vaak blijken die wonderbaarlijke gebeurtenissen op een of andere manier toch te kloppen; althans te verklaren.

Of niet, of een beetje. Maar hoe storend is dat dan?

Het verblijf in Egypte van Jacob (Israël) en zijn nageslacht wordt op 400 jaar gesteld.

Bijbelvorsers hebben uitgevonden dat die periode ook anders te

berekenen is. Zij komen dan op 440 jaar uit. Waarschijnlijk zal niemand van dit mogelijke verschil een halszaak maken. De geschiedenis van de acceptatie en de groeiende omvang van het volk Israël in de Egyptische gemeenschap kan men nalezen in Genesis 47.

In Egypte ontstond een steeds groter wordende groep inwoners die de stijgende aantallen Israëlieten als een bedreiging gingen zien. Dat moet toen net zoiets zijn geweest als thans de discussie over het toenemende aantal moslims in Europa of de toenemende ongerustheid over de Chinese invloed op de wereldeconomie.

Ook in andere leefgebieden van de autochtone bevolking kwamen Joodse nederzettingen. De houding t.o.v. de Israëlietische medebewoners veranderde. De Farao trachtte het grote aantal Israëlieten in te perken door geboorteregeling en door ze te behandelen als slaven. Ze moesten hard werken in de bouw onder toezicht van opzichters die hen niet zachtzinnig behandelden.

En toen verschenen Mozes en Aaron op het toneel. Zij verzochten de farao meermalen om het volk Israël te laten vertrekken. Maar de farao wilde niet voldoen aan de verzoeken van Mozes en Aaron. Egypte kreeg achtereenvolgens een tiental rampen te verduren. De bevolking begon te morren en de farao besloot uiteindelijk de Israëlieten toch maar te laten gaan.

De uittocht uit Egypte

door Ger de Koning





Amenhotep II

De farao van de uittocht van het volk Israël uit Egypte is Amenhotep II geweest.

Officieel vastgelegde gegevens blijken altijd te gaan over de heldendaden van een vorst, nooit over zijn stommiteiten. Het zal daarom niemand verbazen dat er in de officiële gegevens over deze farao maar weinig bekend is. Bovendien blijken de schaarse gegevens niet altijd goed op elkaar aan te sluiten. Het is dan ook een hele tour geweest deze naam te achterhalen en zijn juiste plaats te geven in de historie van het oude Egypte. Wisseling van regeerperioden van farao's ging meestal met enige ophef gepaard en werd ten minste in de Koninklijke archieven vastgelegd. Bij één farao is dat nogal geruisloos gegaan. Farao Amenhotep III volgde zijn vader Amenhotep II op in 1423 voor Chr. Hij werd op zijn beurt opgevolgd door zijn zoon Amenhotep IV. Deze laatste farao veranderde de naam Amenhotep in Achnaton. Men mag aannemen dat hij niets meer met die familienaam te maken wilde hebben. Deze farao zond in alle tempels de gehele priesterkaste de laan uit. Zij waren volgens hem prutsers die niets konden uitrichten tegen de God van Israël!

Hij werd zelf farao-hogepriester van een nieuwe oppergod, de Allerhoogste. Uit de verhalen over zijn

grootvader Amenhotep II, had hij zijn lesje geleerd. Hij had ontzag voor de God van Israël. Hij bleef dus doof voor de alarmkreten van de inwoners van het toenmalige Kanaän. Die vroegen hem om op te treden tegen een massa van miljoenen Israëlieten die het land Kanaän overspoelde. Farao Achnaton wilde van geen enkele vorm van bijstand weten. Hij besloot nergens op te reageren dat hem kon herinneren aan zijn ongenoegen over het gedrag van zijn halsstarrige grootvader. Farao Achnaton had een zoon die hem later is opgevolgd als farao Toetanchemon.

De wetenschap Egyptologie was in de eerste helft van de vorige eeuw nog niet erg ontwikkeld. Zo kon het gebeuren dat er toen tal van Egyptologen waren die zo hun eigen data vaststelden en de schaarse voorhanden zijnde gegevens met grote vrijheid interpreteerden. Ook waren er nogal

wat Egyptologen die geen rekening wensten te houden met de gegevens zoals die uit het bijbelverhaal zijn af te leiden.

Een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de wetenschap Egyptologie is de dissertatie uit 1940 van J. de Koning aan de Vrije Universiteit met als titel: "Studiën over de El-Amarnabrieven en het Oude Testament".

In de inleiding van het hier vermeldde proefschrift verklaarde de promovendus nadrukkelijk dat hij "bij zijn onderzoek net zo vrij of gebonden is geweest als elke andere –niet protestants georiënteerde-



Amenhotep III

onderzoeker.

Vanuit die instelling haalt de promovendus stuk voor stuk de argumenten en conclusies van onzorgvuldige wetenschappers onderuit. Hij concludeert dat de farao van de uittocht uit Egypte, Amenhotep II is geweest, die in 1423 voor Chr. is opgevolgd door zijn zoon Amenhotep III. In de Bijbelse encyclopedie van 1979 wordt onder "Uittocht uit Egypte" deze dissertatie aangehaald, met vermelding van de gegevens zoals hier beschreven.

Hoe integer moet een wetenschapper zijn? Een van de wetenschappers die in de bovengenoemde dissertatie onderuit wordt gehaald, is de bekende, niet bijbels- georiënteerde, Engelse "Egyptoloog", veelschrijver Arthur Edward Weigall. Deze meent zelfs aannemelijk te kunnen maken dat farao Toetanchamon, de farao van de uittocht is geweest. Zoals hiervoor al aangegeven was Toetanchamon de zoon van farao Amenhotep IV, alias Achnaton, die zijn vader opvolgde in 1351 v.Chr. Dat is circa 70 jaar nadat zijn overgrootvader, farao Amenhotep II met een groot deel van zijn thuisleger verdronk in de Schelfzee. [Exodus 13 en 14].

Weigall beweert dat Amenhotep II niet de farao van de uittocht kan zijn geweest omdat er een mummie bekend is van farao Amenhotep II. Volgens Weigall zijn verdronken mensen niet te mummificeren. Hij poneert hiermee een onbewezen stelling, die bovendien onjuist is. Verder heeft Weigall er geen rekening mee gehouden dat geschiedschrijvers uit die tijd alleen positieve feiten van hun leiders beschreven. Vandaar dat Weigall in de staatsarchieven van toen, zo weinig schriftelijke feiten kon vinden die verband houden met de uittocht van het volk Israël. Dat hij daarom er maar wat op los fantaseerde, is deze "wetenschapper" zeker kwalijk te nemen.

De spectaculaire vondst in 1922 van het graf van Toetanchamon heeft jarenlang voor een overmaat aan publiciteit gezorgd. Heeft Weigall wellicht gebruik willen maken van die mediahype om zich van een goede oplage van zijn boeken te verzekeren? Foei !

Doesburg, 28 juli 2020

Ger de Koning



**Amenhotep IV -
Achnaton**





Het was mijn bedoeling geen aandacht te besteden aan (de gevolgen van) het coronavirus. Er wordt zoveel over geschreven en gezegd dat het lastig is nog iets waardevols toe te voegen. Maar mijn voornemen heb ik bijgesteld toen ik een gedichtenbundel in handen kreeg van de Friese dichter Peter Vermaat getiteld 'Onderbreking' dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Discovery Books Leeuwarden (ISBN 9789077728598). Daarin staan sonnetten die op enigerlei wijze te maken hebben met Covid 19. Voor wie het even kwijt is: een klassiek sonnet of klinkdicht is een veertienregelig gedicht, opgedeeld in twee kwatrijnen (van 4 regels) en twee terzinen (van drie regels).

Corona prozaïsch be-Licht

Meedenker door Jaap Weststeijn

Ik heb twee gedichten uitgekozen die met instemming van de dichter aan u of jou als lezer van Licht worden voorgeschoteld. De titel van het eerste gedicht is 'zoönose' en dat gaat als volgt.

**Men delft coltan en sloopt het regenwoud
gorilla's worden verjaagd, bomen vallen
driehonderdduizend soorten virussen
zoeken hun toevlucht tussen 't kreupelhout**

**een bijl. microben vliegen in het rond
wij zetten armen in voor bloedmobieltjes
creëren kraters voor het zwarte goud
de arme eet uit een gebroken kom**

**vleermuissoep, veel meer heeft de jungle niet
verborgen virussen muteren gretig
kruipen onder de huid als parasiet**

**het schubdier denkt men zich als medicijn
zoönose volgt een menselijk spoor
wie in de aarde hakt betaalt een prijs.**

Voor de goede orde: een zoönose is een infectieziekte zoals corona die van dier op mens kan overgaan. Andere voorbeelden van zoönosen die in Nederland voorkomen zijn bijv. de ziekte van Lyme, Q-koorts en vogelgriep. Coltan is een erts dat uit een paar mineralen bestaat en dat in vaak erbarmelijke omstandigheden en met veel milieuschade vooral in Afrika wordt gewonnen om toe te passen in o.a. mobieltjes. In Maanlicht (nr. 57, maart 2020) heb ik daar al eens aandacht aan besteed onder de titel 'alarmbellen'.

Het tweede sonnet heet 'ongeloof'. Daarin komt het woord zoöantroponose voor. Dat is kortweg gezegd de oversprong van de infectie van mens naar dier, dus het omgekeerde van zöonose.

Het virus is nog lang niet uitgewoed
november roept de een, twee jaar een ander
onberekenbaar slaat het om zich heen
het springt dolt als een middeleeuwse vloek

in fokkerijen, in de jacht naar bont
happen nertsen bij honderden naar lucht
zoöantroponose desgevraagd
daar ging q-koorts met varkenspest nog rond

'het gaat de goede kant op' appt een man
vanuit zijn bed maar 's avonds is hij dood
de grilligheid van het verloop zaait angst

naast onrust zie je onverschilligheid
zorg of bravoure, maar vooral ongelooft:
hoe is het mogelijk in deze tijd?

Het ga u/jouw goed; houd het hoofd koel en het hart warm.

Jaap Weststeijn, scriba
25 juli 2020
Email: monotype.01@hotmail.com



PROGRAMMA PROTESTANTSE GEMEENTE

Alle activiteiten, vertrouwd en nieuw,

Zon. 13 september

Don. 10 oktober

Zon. 10 november

Don. 12 december

Data voor 2021

worden nog

vastgesteld:

Borrel & Babbel

Ook in het seizoen 2020-2021 bent u weer van harte welkom bij Borrel & Babbel (B&B). Vanaf september kunt u aanschuiven aan onze stamtafel in het Arsenaal. Vanaf 20.30 uur kan iedereen aanschuiven, zolang de kaars brandt is er ruimte voor de babbel en de borrel betaalt ieder voor zichzelf.

Let ook op de berichtgeving via de Regiobode, de website van de PGAD (www.pkn-angerlodoesburg.nl) en Facebook (<https://www.facebook.com/borrelenbabbel/>).

INFO

Chris Kors, tel.0313-844539, chris.kors@gmail.com



Brood

voor jongeren vanaf 17 jaar

Een mooi gesprek, film, muziek, kunst, theaterbezoek, tekenen en zeker ook een flink stuk gezelligheid,- dat zijn zoal de ingrediënten van Brood.

Vaak wordt aan de hand van een thema verbinding gezocht tussen het leven en jouw leven!

Doe je mee? Laat me dat dan even weten (uiterlijk 25 september)!

INFO en AANMELDEN

Chris Kors, tel.0313-844539, chris.kors@gmail.com

**Data in overleg.
Meestal op vrijdag
vanaf 20.00 uur
Kloosterstraat 16**

Iedere vrijdag

12.30 - 12.45 uur

Martinikerk

Doesburg

of

Galluskerk

Angerlo

Coventrygebed voor vrede en verzoening

Het Coventrygebed voor vrede en verzoening vindt iedere vrijdag plaats in zo'n 200 steden over de hele wereld, die geteisterd zijn door oorlogsgeweld. Dit vrijdaggebed is begonnen in Coventry dat tijdens de tweede wereldoorlog zwaar getroffen werd. In de ruïnes van de vernietigde St. Michael kathedraal zijn bij opruimwerkzaamheden spijkers gevonden die in een kruisvorm lagen, later het 'Cross of Nails' genoemd. Daaruit is een wereldwijde verzoeningsbeweging op gang gekomen waarbij onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn is aangesloten, Freetown in Sierra Leone en na 9/11 New York.

Rond het middaguur vindt het vredesgebed plaats, in ieder land met een eigen thema. In Europa richt men zich vooral op het creëren van een leefbare veelkleurige interreligieuze samenleving en op probleemsituaties in ontwikkelingslanden. Angerlo en Doesburg zijn onderdeel van het Coventry Beraad Nederland waarvan ook steden als Arnhem, Doetinchem, Deventer, Den Haag, Middelburg, Nijmegen en Rotterdam deel uitmaken.

Het Coventrygebed voor vrede en verzoening draait in Doesburg al een aantal jaren en wordt verzorgd door een kleine groep vrijwilligers vanuit onze kerk. Het vindt plaats in de Stiltehoek in het koor van de Martinikerk. Sinds enige tijd is het Coventrygebed ook in de Galluskerk in Angerlo onderdak.

Op beide plekken vindt het middaggebed plaats van 12.30-12.45 uur. Omdat we op beide plekken met een kleine groep vrijwilligers draaien, vindt het Coventrygebed elke 1e, 3e en 5e vrijdag van de maand plaats in de Martinikerk en elke 2e en 4e vrijdag van de maand in de Galluskerk.



ANGERLO DOESBURG 2020 - 2021

op een alfabetisch rijtje. Weet u welkom!

We begroeten u en jou graag in dit bijzondere middaggebed voor vrede en verzoening in de wereld.

En misschien hebt u/jij wel zin om mee te gaan doen als medewerker aan dit middaggebed? Weet dat u/jij van harte welkom bent!

INFO

Chris Kors 0313-844539 chris.kors@gmail.com

Even eruit toertochtjes

worden georganiseerd voor mensen die vanwege leeftijd of lichamelijk beperkte mogelijkheden niet meer zo vrij zijn om te gaan en te staan waar ze willen, maar graag ook eens iets meer zien en beleven dan hun eigen huis, directe omgeving of gang naar de winkel. Maar... wel goed genoeg ter been dat ze in een gewone personenauto kunnen meerijden (rollator/inklapbare rolstoel kan achterin).



Het doel en de route kunnen variëren; dat is afhankelijk van de wensen van de deelnemers. En anders wordt er een route samengesteld door de chauffeurs. En altijd wordt er wel ergens gepauzeerd om even wat te drinken met elkaar. Vrijwilligers van uiteenlopende leeftijd doen mee als chauffeur. Mooi voor een stukje ontmoeting tussen de generaties!

Elke derde zondagmiddag van de maand van oktober tot mei, van 13.30 tot ongeveer 16.30 uur gaan we met elkaar op stap. Een bescheiden bijdrage in de onkosten wordt gevraagd. Meedoen aan een tochtje kost €2,50. Eventuele consumpties of entree zijn voor eigen rekening.

INFO en Opgeven

Marjolein Somsen tel.0313-475819, marjoleinsomsen@gmail.com

Rimke Kingma tel.0313-479552, rimkekingma@planet.nl

2020:

18 oktober

15 november

20 december

2021:

17 januari

21 februari

21 maart

18 april

16 mei

Gedichtendag

Voor de 9e keer organiseren we een gedichtenwedstrijd in het kader van de Poëzieweek. Dit jaar wijken we qua thema af van wat er landelijk en in Vlaanderen gebeurt. Dat komt omdat er door een enthousiaste groep mensen in Doesburg hard gewerkt wordt aan het project 'Broze aarde', rondom Antjie Krog's gelijknamige poëziebundel, een 'mis voor het universum'. Met de gedichtenwedstrijd willen wij hier graag op aansluiten door het thema 'Duurzaamheid' eraan te verbinden.

Eind januari zal de uitslag van de gedichtenwedstrijd bekendgemaakt worden, in een mooi programma met Poëzie en Muziek. Nadere berichtgeving hierover volgt dit najaar in kerkelijke en regionale media.

INFO

Chris Kors tel.0313-844539 email: chris.kors@gmail.com



Elke 2e woensdag
van de maand:
9 september
14 oktober
11 november
9 december
14.30 -16.00 uur

Ontmoetings- en Gesprekskring op Grotenhuys

Sinds 2013 draait op Grotenhuys (Ijsselzicht) elke 2e woensdag van de maand (oktber t/m juni) een ontmoetings- en gesprekskring. Initiatiefnemers Chris Kors (Prot.Gem.Angerlo-Doesburg) en Anne Veenstra (geestelijke verzorger Attent wwz) zochten naar een vorm van ontmoeting waarin gezelligheid en een mooi gesprek over een onderwerp hand in hand gaan. Deze middagen zijn bedoeld voor de bewoners van Grotenhuys en belangstellenden van elders uit de stad. De middagen vinden plaats in het restaurant van Grotenhuys. Kom gerust ook eens langs. U bent van harte welkom!

INFO Chris Kors, tel.0313-844539 email: chris.kors@gmail.com

I.v.m. Corona
starten we pas in
januari 2021 met
ons programma.

OUDERENCONTACT vanaf januari t/m mei 2021

We vragen uw aandacht voor het OUDERENCONTACT, voor iedereen vanaf ongeveer 55 jaar. Onze bijeenkomsten vinden plaats in de WEHMERHOF, Dorpsstraat 33 in Angerlo. Dit is het gebouwtje achter de Galluskerk en Komdersuut. De ontmoetingen vinden plaats op donderdagmiddag, 1 x per maand van 14.30 – tot ong. 16.45 uur. We nodigen gasten uit, die ons over een interessant onderwerp wat vertellen en meestal iets laten zien. De Witte Donderdagviering wordt samen met Chris Kors, onze predikant gevierd.

14 januari 2021

Mevr. Yolanda Goppel geeft ons algemene informatie over de Zonnebloem. Wat doen ze allemaal voor de bezoekers in Doesburg. Na vanmiddag zijn we helemaal op de hoogte van hun activiteiten.

18 februari

De heer A. Niks en zijn vrouw Ina uit Doesburg zijn weer bij ons aanwezig over “ De geschiedenis en de herkomst van de koffie “. Wie vond de koffie uit en waar was dit? Wat is de overeenkomst tussen aardappeleters en koffiedrinkers. Na deze lezing weten we dat allemaal.

25 maart

Een week voor Witte donderdag hebben we deze viering met elkaar. Ds. Chris Kors is hierbij aanwezig.

22 april

De heer Jaap Vette uit Velp van IVN Veluwezoom heeft weer een mooie lezing samengesteld. Wie weet of de wolvenpopulatie op de Veluwe vergeleken met vorig jaar weer is uitgebreid?

20 mei

De laatste keer is weer de afsluiting van het seizoen.

Hartelijke groet namens het ouderencontact:
Ine Lebbink. Breedestraat 134 tel: 0313-474521, ine@lebbink.org

6 september
1 november
7 februari
11 april

Preek van de Leek

Vroeger hadden dominees het dikwijls voor het zeggen en waren zij de opiniemakers. Die rol is inmiddels overgenomen door schrijvers, columnisten, journalisten, cabaretiers en wetenschappers. Zij ontmaskeren oude waarheden, zeggen hoe het zit, verdiepen meningen, volgen kritisch allerlei ontwikkelingen, nemen eigen posities in, houden de boel bij elkaar. Onder hen zijn mannen en vrouwen die opvallen door hun visie en hun vrijheid, waarmee ze zich op een verfrissende manier in het publieke debat mengen.

Aanvang 16.00 uur

Kerk open vanaf
15.30 uur

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen begon in Amsterdam en later nog

op andere plaatsen in het land het project 'Preek van de Leek.'
In september 2015 zijn wij in de Martinikerk in Doesburg met de 'Preek van de Leek' van start gegaan. Met genoeg kijken wij terug op ontmoetingen met inspirerende gastsprekers die hun licht lieten schijnen over een tekst uit de Bijbel en het vervolgens betrokken op een thema waarover zij graag iets wilden zeggen. Sprekers die dat elk op hun eigen bijzondere wijze hebben gedaan.

Na elke 'Preek van de Leek' is er bij een drankje en een hapje gelegenheid voor ontmoeting met elkaar en de 'lekenpreker.' U en jij bent van harte welkom!

Marian en Bram Grandia, tel.0313-618852, mariangrandia@gmail.com
Anne-Mieke Luykx, tel.06-21810104, am.luykx@gmail.com
Bert Bommer, tel.0313-410918, bebom.buutvrij@gmail.com
Chris Kors, tel.0313-844539, chris.kors@gmail.com

SAMEN ETEN 2020/2021

Warme maaltijd op maandag

Voor jong en oud, voor mensen uit Angerlo en Doesburg, gasten, voor een ieder die trek heeft, voor een ieder die een keer niet wil koken, voor gezinnen en alleen gaanden.

We lopen elkaar vaak gauw voorbij. Je ziet elkaar wel maar tijd of gelegenheid voor ontmoeting is er nauwelijks. Vandaar deze warme maaltijd, onder het eten is er tijd voor gesprek/ontmoeting.

Van mei tot en met september houden we deze maaltijd twee wekelijks op maandag om 18 uur in de Grote en/of Martinikerk in het centrum van Doesburg. In de wintermaanden vindt dit plaats in het gebouw van het Leger des Heils aan de Zandbergstraat. De data zijn nog niet bekend. In verband met het coronavirus zijn deze activiteiten tot nader te bepalen moment stil gelegd. Zodra het weer kan/mag zullen we weer starten. Houd hiervoor de website van onze kerk en de digitale nieuwsbrief Maanlicht in de gaten.

De kosten voor deze maaltijd, een hoofdgerecht en een toetje bedragen: 4,00 euro p.p.

INFO en aanmelden: Anita Spanjer Rijksweg 26 Drempt,
0313-473382/06-30287018, anitaspanjer@upcmail.nl

Samen eten op zondag

Deze ontmoetingen zijn veelal op de laatste zondag van de maand. We beginnen de maaltijd met een lied en/of gebed en tijdens de maaltijd is er soms een thema of gespreksonderwerp. Na afloop gaan we gezamenlijk opruimen/afwassen. Ook erg gezellig! Deze maaltijden vinden bij iemand thuis plaats en wordt er om toerbeurt gekookt of er wordt hulp gevraagd bij koken/tafels dekken enz. Eerstvolgende datum voor Samen eten op zondag is eveneens nog niet bekend.

Aanvang 17.30 tot uiterlijk 19.00 uur. Kosten zijn 3,00 euro p.p. voor hoofdgerecht en toetje.
Van harte welkom !

INFO en aanmelden (bij voorkeur via email):
marjoleinsomsen@gmail.com of wietskekamperman@gmail.com of
anitaspanjer@upcmail.nl, Tel. 0313-473382/06-3028 7018.

6 september:

Len Munnik

politiek tekenaar

DEZE WERELD
OMGEKEERD



In de maand juli hebben Erika Klooster en Lineke Klooster heerlijke soep gekookt en deze is uitgedeeld aan de vaste bezoekers van de samen eten groep op maandag.



"Vierjeveerjaardag indekerk"

is een
gezamenlijke
activiteit van het
Diaconaat en het
Pastoraat.

Vierjeveerjaardag indekerk

'U bent jarig geweest en daarom nodigen wij u van harte uit voor:
'Vier je verjaardag in de kerk!'

Op deze manier zetten we onze jarigen van 80 jaar en ouder graag feestelijk in het zonnetje. Zelf hoeft u daar niets anders voor te doen dan ons te laten weten dat u komt (en neemt u gerust ook iemand mee!). Ons vier-je-verjaardag-in-de-kerk-team vindt het leuk om u en de andere jarige Jobjes en Jakobaatjes te onthalen op een feestelijke middag met een aangeklede koffie & thee en een hapje & drankje. Kortom, een gezellige en smakelijke ontmoetingsmiddag met elkaar!



Vanwege corona waren we helaas genoodzaakt enkele samenkomsten af te gelasten, maar in 2021 hopen we hiermee weer van start te gaan. Wat in het vat zit

De datum vindt u dan in de verjaardagskaart en anders wordt u hierover op een andere manier benaderd.

Deze feestjes vieren we in de regel op woensdagmiddag,, van 14.30 tot 16.30 uur in de Wehmerhof in Angerlo of in de Koffie- Thee en Aandachtschenkerij van de Martinikerk in Doesburg.

Wat betreft het vervoer: Op onze kosten mag u de Plusbus hiervoor benaderen en reserveren. En lukt het u niet vervoer te regelen, dan komen we u met alle liefde ophalen, laat dat geen belemmering zijn!

INFO

Elke 1e woensdag
van de maand:

Jannie Boesveld: tel. 0313-475693, email: jannieboesband@gmail.com
Monique Boogman: tel. 06 25157025, email: moniqueboogman@outlook.com

2 september
7 oktober
4 november
2 december

Wat hebben we bij de koffie?'

'Wat hebben we bij de koffie?' is een ontmoetingsochtend waarbij een kopje koffie of thee niet alleen vergezeld gaat van wat lekkers, maar ook van een kort programma. Dat kan een gastspreker zijn, maar ook iets met film of muziek. De ochtenden vinden plaats op de 1e woensdag van de maand (oktober t/m december, februari t/m mei) in de Koffie- Thee- en Aandachtschenkerij van de Martinikerk.

Nadere info over wie er door het seizoen heen te gast zijn volgt nog, maar kunt u onder andere ook lezen in de Regiobode en op www.pkn-angerlodoesburg.nl.



INFO

Ans Woudenberg,
tel.0313-484533 , rienans.woudenberg@zonnet.nl
Chris Kors,
tel.0313-844539 , chris.kors@gmail.com

CONTACTGEGEVENS PGAD en andere wetenswaardigheden



Postadres:
Prot. Gem. Angerlo-Doesburg
Postbus 96, 6980 AB Doesburg

Ledenadministratie:
Wil van der Vlies, 0313-475749
leden@pkn-angerlodoesburg.nl

Galluskerk (GK)
Dorpsstraat 31, 6986 AK Angerlo

Grote of Martinikerk (MK)
Kerkstraat 4, 6981 CM Doesburg

Bereikbaarheid predikant:

Telefonisch	Korte Metten	dagelijks	09.00 – 9.30 uur
Inloop	Kloostertijd	maandagmorgen	09.30 - 10.30 uur
		woensdagavond	19.00 - 20.00 uur

Vrije tijd in principe op donderdagavond, vrijdagavond, zaterdag
In geval van nood of een overlijden ben ik er van harte voor u en jou!

Bij afwezigheid van de predikant kunt u contact opnemen met de scriba.

PREDIKANT

ds. Chris Kors
0313-844539
chris.kors@
gmail.com

AMBTS- EN TAAKDRAGERS

Vacant

Ernst Boesveld

0313-475693

Jaap Weststeijn

0313-474322

Rimke Kingma

0313-479552

Marcel Somsen

0313-475819

Marijke Kors-Rakers

0313-844584

Jannie Boesveld

0313-475693

Vacant

Vacant

Marjolein Somsen

0313-475819

Monique Boogman

0313-474634

Anita Spanjer

0313-473382

Taakdragers Diaconie:

Voorzitter kerkenraad en moderamen
Ouderling-Kerkrentmeester, wnd voorzitter KR,
lid van Moderamen, voorzitter CVK
ernstboesveld@hotmail.com
Ouderling-Scriba, lid van Moderamen
monotype.01@hotmail.com of
scriba@pkn-angerlodoesburg.nl
Ouderling, Pastoraat
rimkekingma@planet.nl
Jeugdouderling, tot januari 2021
m.somsen@gmail.com
Jeugdouderling, tot januari 2021
marijkekorsrakers@gmail.com
Ouderling, Pastoraat / Classis
jannieboesband@gmail.com
Diaken, voorzitter
Diaken
Diaken, waarnemend voorzitter,
penningmeester
marjoleinsomsen@gmail.com
Diaken, bloemengroet
moniqueboogman@outlook.com
Diaken, secretaris, lid van Moderamen
anitaspanjer@upcmail.nl

Gudrun Gilhuis
Nel Weststeijn

Gezocht:

Voorzitter
Kerkenraad

Voorzitter
Moderamen

Voorzitter
Diaconie

Diakenen

(Jeugd)ouderlingen

Iets voor u / jou?

Taakdragers met speciale opdracht:

Notulist Kerkenraad	Diana Immerzeel	0313-484670
	diana@house-of-innovation.nl	
Angerlo's Beraad	Nel Weststeijn	0313-474322
	nelweststeijn@hotmail.com	



RANDOM DE VIERINGEN

Werkgroep Eredienst	Frank Smeets	0313-484670
	smeets@house-of-innovation.nl	
Cantororganist	Wilbert Berendsen	0575-555454
	wbsoft@xs4all.nl	
Cantorij	Ineke van Dongen	0313-415159
	cjvandongen@planet.nl	
Kinder-/ Tienerviering	vacature	
Lectoren	Ernst Boesveld	0313-475693
	ernstboesveld@hotmail.com	
Geluidstechniek	Marcel Somsen	0313-475819
	m.somsen@gmail.com	
Kosters GK	Harm Harbers	0313-476341
	harmharbers@gmail.com	
Kosters MK	Ate van der Werff	0313-476242
	a.vanderwerff@upcmail.nl	
Koffieploeg	Marijke Lettinga	0313-472063
	marijkehaalboom@gmail.com	

Locatie vieringen

De zondagse erediensten worden van april tot en met oktober gehouden in de Martinikerk te Doesburg, behalve op de laatste zondag van de maand, dan is de viering in de Galluskerk te Angerlo.

Van november tot en met maart zijn de erediensten in de Galluskerk, behalve op de eerste zondag van de maand, dan is de viering in het koor van de Martinikerk.

Vervoer

Als u vervoer nodig heeft kunt u contact opnemen met: Fokje Westra, 0313-471319, f.westra2@kpnplanet.nl.

Kerkomroep

De vieringen zijn te volgen via de website www.kerkomroep.nl (zoek op 'Angerlo' of 'Doesburg'). De liturgie vindt u op onze eigen website onder het kopje Erediensten.

Crèche Kinderviering Tienerviering

Tijdens de zondagse vieringen zijn kinderen van 0 t/m 4 jaar welkom op de crèche.

Voor de basisschoolleerlingen is er een kinderviering en voor jongeren van 11 t/m 17 jaar is er om de twee weken een tienerviering.

Bloemengroet

Tijdens de eredienst staan er bloemen op de tafel die met een groet van ons allen naar gemeenteleden gaan ter bemoediging. We staan open voor suggesties:

weet u iemand die een bloemengroet kan gebruiken: laat het ons weten! .
Contact:

Monique Boogman	06-25157025	moniqueboogman@outlook.com
Marjolein Somsen	0313-475819	marjoleinsomsen@gmail.com

Elke zondag na de dienst is er koffie/thee of fris in de Koffie, Thee en Aandachtschenkerij of in de Wehmerhof. Om de onkosten van het koffiedrinken na de dienst enigszins te beperken, staat er een koffiepote voor een vrijwillige bijdrage.

Op de vrije zondagen van de eigen predikant ontvangen we gastpredikanten. Wanneer u een suggestie wilt doen voor een gastpredikant, bent u daartoe van harte uitgenodigd. Houd u er rekening mee dat niet ieder verzoek kan worden ingewilligd?

Contact:

Diana Immerzeel, 0313-484670, diana@house-of-innovation.nl

Het Coventry-gebed vindt wekelijks plaats in één van beide kerken op vrijdag van 12.30 tot 12.45 uur. (1e, 3e en 5e vrijdag in Doesburg en 2e en 4e vrijdag in Angerlo). Bidden voor vrede en verzoening, dat gebeurt iedere vrijdag in ruim 150 steden, over de hele wereld, die geteisterd zijn door oorlogsgeweld. (meer info: zie pagina 22/23 van dit LICHT)

Contact:

ds. Chris Kors, 0313-844539, chris.kors@gmail.com

RANDOM BEZOEKWERK

De predikant, de pastorale ouderlingen, de diakenen en de taakdragers bezoeken gemeenteleden waarvan bekend is, dat zij in een bijzondere situatie verkeren (lief en leed). Crisispastoraat wordt gedaan door de predikant.

Contact:

Ds. Chris Kors, 0313-844539, chris.kors@gmail.com

Pastoraat is omzien naar elkaar en is gelukkig niet voorbehouden aan alleen de ambtsdragers en vrijwilligers. Alle leden zijn onderdeel van het pastoraal netwerk in onze gemeente!

RANDOM DE FINANCIËN

Voorzitter	Ernst Boesveld	0313-475693 ernstboesveld@hotmail.com
Secretaris	Jan de Groot	0313-472626 jhgroot@hetnet.nl
Penningmeester	Marieke van Genderen	0313-844249 penningmeester@pkn-angerlodoesburg.nl
VEC MK	Jenny van Bokhorst	0313-476882 verhuur@martinikerk-doesburg.nl
Administrateur	Wim de Vos	06 - 5104 2992 ba@pkn-angerlodoesburg.nl
Galluskerk/Wehmerhof	Ank Rimmelink-Poot	0313-472590 h.remmelink7@upcmail.nl
Martinikerk	Jenny van Bokhorst	0313-476882 verhuur@martinikerk-doesburg.nl

Koffie, thee en limonade!

Gastpredikanten

Coventrygebed

Pastoraat



College van Kerkrentmeesters

Verhuur gebouwen

BETALINGSGEGEVENS

- Diaconaat** Triodosbank, NL 78 TRIO 0198306016
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg
- Zending** IBAN, rek.nr.NL 30 RABO 0373736053 o.v.v. Zending
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg
- Giften** Heeft u een gift ontvangen voor of wilt u een gift doen aan de diaconie of de kerk, dan kunt u die brengen naar de volgende personen:
In Angerlo naar Harm Harbers, Didamseweg 16a, Angerlo, 0313-476341
In Doesburg naar Wim de Vos, Hanzeplein 15, Doesburg, 0313-484700
- Kerkelijke bijdrage** IBAN: NL06 RABO 0373 7152 42
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg.
- Collectebonnen** Collectebonnen: € 10,00 per vel met bonnen van € 0,50;
€ 20,00 per vel met bonnen van € 1,00.
Bij betaling s.v.p. vermelden welke bonnen u wenst te ontvangen.
Of bestellen via de Webshop: www.pkn-angerlodoesburg.nl.
- Overige betalingen** IBAN: NL81 RABO 0373 7152 50
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg.

RONDON COMMUNICATIE

- Website** www.pkn-angerlodoesburg.nl
Voor alle mogelijke structurele en actuele informatie over de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg bent u op de website op de juiste plek.
Webmaster: Wil van der Vlies, 0313-475749, wilvandervlies@hotmail.com
- Facebook** Protestantse Gemeente Angerlo Doesburg
Word vriend van de PGAD op Facebook voor alle nieuws en activiteiten.
Redactie: Diana Immerzeel, 0313-484670, diana@house-of-innovation.nl
- Licht** Een jaarlijks informatief magazine op A4 formaat over geloven en gemeenteleven met inhoudelijke artikelen, het jaarprogramma en de contactgegevens van alle activiteiten binnen onze kerkgemeenschap.
Licht valt bij alle leden gratis op de deurmat.
Redactie: Anja Beckmans, 06-20651929, anja.beckmans22@gmail.com
- Lichtpunt** Een magazine op A5 formaat over geloven en gemeenteleven met vooral inhoudelijke artikelen. Informatief, prikkelend en inspirerend. Een abonnement op Lichtpunt kost 10 euro per jaar (6 edities).
Redactie: Anja Beckmans, 06-20651929, anja.beckmans22@gmail.com
- Maanlicht** Een gratis, maandelijkse digitale nieuwsbrief over de dagelijkse gang van zaken binnen onze gemeente. Aanmelden via de website. Een extra nieuwsbrief verschijnt alleen als er dringende informatie bekend moet worden, die niet kan wachten tot de volgende editie. Redactie: Kees Cevaal, 0313-475225, keescevaal@hotmail.com
- Zonlicht** Actuele informatie van binnen en rondom onze gemeente wekelijks in de liturgie. Redactie: Chris Kors, 0313-844539, chris.kors@gmail.com

DIVERSE ACITIVITEITEN

Bazaar	Ernst Boesveld	0313-475693 ernstboesveld@hotmail.com
Oec. Diakonaal Overleg	Anne-Marie Wanrooij	0313-473051 a.rosmullerwanrooy@upcmail.nl
Gemeentedrukkerij	Wim Rademaker	0313-479447 w.rademaker6@chello.nl
Orgelbespelingen	Jan G. Ridt	0313-475774 jan@ridt.nl
Rondleidingen / winkel	Fokje Westra	0313-471319 f.westra2@kpnplanet.nl
Stiltekapel	Gees Wikkerink	0313-482239 gees@wikkerink.com
Tuinploeg Galluskerk	3e dinsdag 9 – 12 u.	0313-476341 harmharbers@gmail.com

DIVERSE STICHTINGEN

Stichting Behoud Galluskerk

Doel: instandhouding Galluskerkgebouw en Gallusterrein met bebouwing
Contactpersoon: Harm Harbers, harmharbers@gmail.com.
Nog geen donateur? Uw bijdrage is welkom op NL50 RABO 0315 0024 84.

Stichting Doesburgse Muziekcultuur

Doel: jaarlijks organiseren van 15 tot 20 concerten in Doesburg, voornamelijk in de Grote of Martinikerk en in de Gasthuiskerk.
Meer informatie vindt u op de website: www.stidomu.nl.

Stichting Monumentaal Walcker-orgel

Doel: instandhouding van het Walcker-orgel
Donateur worden? Minimaal € 25,00 per jaar. Meer informatie bij Nico Broertjes, secretaris, 06 - 3437 4784, secretariaat@walckerorgel.nl
Website: www.martinikerkdoesburg.nl

Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk

Doel: Het onderhouden en exploiteren van de Martinikerk.
Donateur worden? Graag!
Website: www.martinikerk-doesburg.nl

Stoelbroederschap Martinikerk Doesburg

Doel: Het bevorderen van de verfraaiing van het interieur door het verlenen en/of organiseren van financiële bijdragen.
Donateur worden? Na het storten van minimaal € 10,00 op rekeningnummer NL86 INGB 0000 0108 88 mag u zich stoelbroeder (m/v) voor het leven noemen.
Voor meer informatie: mail naar secretariaat@stoelbroeders.nl.

Stichting Zilvermuseum Doesburg (opening voorjaar 2021)

Museum in oprichting! Locatie: ruimte boven winkel in de Martinikerk.
Donateur / vrijwilliger worden? Mail naar info@zilvermuseumdoesburg.nl.
Website: www.zilvermuseumdoesburg.nl



Behoud Galluskerk

Stidomu

Monumentaal Walcker-orgel

StiBEMa

Stoelbroederschap

Zilvermuseum Doesburg

WELKOM BIJ DE KERKDIENTEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ANGERLO - DOESBURG

06 september	10.00 uur	MK	ds. Chris Kors	
06 september	16.00 uur	MK	Preek van de Leek	Len Munnik
13 september	10.00 uur		ds. Chris Kors	Startzondag
20 september	10.00 uur	MK	ds. Bert Bomer	
27 september	10.00 uur	MK	ds. Chris Kors	
04 oktober	10.00 uur	MK	ds. Chris Kors	
11 oktober	10.00 uur	MK	ds. Chris Kors	
18 oktober	10.00 uur	MK	ds. Roel van Oosten	Dienst van Schrift en Tafel
25 oktober	10.00 uur	GK	ds. Henk Teeuwen	
01 november	10.00 uur	MK	ds. Chris Kors	Oogstdienst
01 november	16.00 uur	MK	Preek van de Leek	
01 november			Herdenkingsbijeenkomst (nader bericht volgt)	
02 november			Herdenkingsbijeenkomst (nader bericht volgt)	
08 november	10.00 uur	GK	ds. Chris Kors	
15 november	10.00 uur	GK	ds. Chris Kors	
22 november	10.00 uur	GK	ds. Chris Kors	Gedachteniszondag
22 november	10.00 uur	MK	Kliederkerk	
29 november	10.00 uur	MK	ds. Nathalie Da Costa	Eerste advent
06 december	10.00 uur	GK	ds. Chris Kors	Tweede advent
13 december	10.00 uur	GK	ds. Chris Kors	Derde advent, dienst van Schrift en Tafel
20 december	10.00 uur	GK	ds. Chris Kors	Vierde advent
24 december	19.00 uur	GK	ds. Chris Kors	Kinderkerstfeest
24 december	22.00 uur	MK	ds. Chris Kors	Kerstavond, m.m.v. Cantorij
25 december	10.00 uur	GK	ds. Bram Grandia	Kerstmorgen
25 december	10.00 uur	MK	ds. Chris Kors	Kerstmorgen, m.m.v. Cantorij
27 december	10.00 uur	GK	ds. Dirk Engelage	
31 december	19.30 uur	GK	ds. Chris Kors	Oudejaarsdag
01 januari 2020	10.30 uur	GK	ds. Chris Kors	Nieuwjaarsmorgen

GK = Galluskerk in Angerlo MK = Martinikerk in Doesburg

Alle tijdstippen en locaties van de vieringen zijn vanwege de Coronamaatregelen onder voorbehoud. Via Maanlicht en de website www.pkn-angerlodoesburg.nl wordt u op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen.