



'Jou gedenken wij in ons hart'

Woord vooraf

Afscheid moeten nemen van iemand die jou zo lief is doet intens pijn en verdriet. Daarbij drukte in de voorbije maanden het coronavirus haar stempel op de wijze waarop wij afscheid konden nemen. Dat doet het ook nu. Heel graag hadden wij u en jou hier persoonlijk welkom geheten, maar de omstandigheden maken dat wij deze herdenkingsbijeenkomst dit jaar slechts online kunnen organiseren. Toch hopen wij dat u deze herdenkingsbijeenkomst zult ervaren als een hartverwarmend samenzijn, een plek waar wij ons verdriet en de gedachtenis aan onze geliefden thuis mogen brengen. In een afwisselend programma met muziek en voordrachten zoeken we naar woorden voor ons verdriet en gemis, naar woorden die ons daarin dragen; de hartslag van een hartsverbondenheid die blijft.

Medewerkenden

Deze herdenkingsbijeenkomst wordt muzikaal omlijst door koor- en solozang van 'Free Voices' olv Wilbert Berendsen. De piano wordt door Wilbert Berendsen bespeeld, de gitaar door Anne smeets. Het welkom, de voordrachten en het slotwoord worden verzorgd door Chris Kors, Henk Kingma en Jannie Boesveld. Rudy Beckmans en Marcel Somsen verzorgen de techniek van beeld en geluid.

Muziek

Welkom *Chris Kors*

Free Voices – Woorden *Steven Kolacny*

En zoekend naar mijn woorden.
Je had het vast gezien.
"Wat ik je wilde vragen?"
Een andere keer misschien.
Blijf heel even want ik kan niet zonder jou.
Hou me vast en zeg me dat het goed zal gaan.

Ga niet weg, blijf mij bij.
'k Zie je graag, hou van mij.

Wat kan er nog gebeuren?
Het wachten duurt zo lang.
Ik zoek weer naar mijn woorden.
Het wachten maakt mij bang.
Blijf heel even want ik kan niet zonder jou.
Hou me vast en zeg domweg "Ik hou van jou"

Ga niet weg, blijf mij bij.
'k Zie je graag, hou van mij. (2x)

'Altijd overal' *Bette Westera*

Ik mis je achter op de fiets,
ik mis je in de trein.
Ik mis je bij de H&M
en bij de Albert Heijn.

Ik mis je onder rekenen,
ik mis je onder lezen.
Ik mis je in de winter,
bij het voeren van de mezen.

Ik mis je als ik jarig ben
en als de oma's komen.
Ik mis je als ik wakker lig,
ik mis je in mijn dromen.

Ik mis je zonder woorden,
elke dag en elke nacht.
Ik mis je als ik grapjes maak
en niemand om me lacht.

Ik mis je in de kamer,
als ik naar je foto kijk.
Ik mis je als we – ik en papa –
fietsen op de dijk.

Ik mis je op vakantie,
in ons huisje op de hei
en als we door de regen lopen
zonder jou erbij.

Ik mis je elke dag opnieuw
wanneer ik wakker word.
Ik mis je schoenen in de gang,
je beker naast je bord.

Ik mis jouw tandenborstel
naast de mijne in het glas.
Ik mis je voeten op de trap.
Ik mis je blauwe jas.

Ik mis jouw kleren in de kast,
je broeken en je truien.
Ik mis je geur, ik mis je stem,
ik mis je boze buien.

Ik mis je bij je graf
als ik je naam zie op de steen.
Ik mis je als ik samen ben
met papa, en alleen.

Ik mis je als ik ijsjes eet,
en appels en bananen.
Ik mis je als ik huilen moet,
ik mis je zonder tranen.

Ik mis je als je jarig was
en iedereen er is.
Ik mis je als ik eventjes
niet merk dat ik je mis.

Ik mis je als ik keelpijn hebt,
ik mis je als ik val.
Ik mis je nergens echt het ergst,
maar altijd overal.

‘Jou gedenken wij in ons hart...’

The arms of an angel *Sarah McLachlan*
solozang Sandra Snieder-Jurg

Spend all your time waiting
For that second chance
For a break that would make it okay
There`s always some reason
To feel not good enough
And it`s hard at the end of the day
I need some distraction
Oh, beautiful release
Memory seeps from my veins
Let me be empty
And weightless and maybe
I`ll find some peace tonight

In the arms of the angel
Fly away from here
From this dark cold hotel room
And the endlessness that you fear
You are pulled from the wreckage
Of your silent reverie
You`re in the arms of the angel
May you find some comfort here

So tired of the straight line
And everywhere you turn
There`s vultures and thieves at your back
And the storm keeps on twisting
You keep on building the lies
That you make up for all that you lack
It don`t make no difference
Escaping one last time
It`s easier to believe
in this sweet madness, oh

This glorious sadness
that brings me to my knees

In the arms of the angel...

Free Voices – Family Tree *Venice*

Branches in the wind
Still standing here together
One more storm to weather
We'll get through it yet
So we're gathered here
Holding on to each other
To let go of another one we won't forget

Now as we say goodbye
To one of our own
We may be lonely
But we're not alone
Though the leaves will fall
And the tears will flow
May it always comfort us to know
The family tree will always grow

Father down to son, mother to daughter
Thicker than water, we are made of this
From the Earth we rise
To the Earth returning
We'll keep a candle burning
For the ones we'll miss

And when we say goodbye
To one of our own
We may be lonely
But we're not alone
Though the leaves will fall
And the tears will flow
May it always comfort us to know
The family tree will always grow
It's stronger than the wind can blow
The family tree will always grow

'Zoals zij leefde' *Hans Bouma*

Zoals zij leefde –

keuze voor keuze,
liefde voor liefde
haar gang ging.

Mens onder mensen,
handen vol licht,
ogen zo herbergzaam.

Zoals zij leefde –
en ze stierf.

Maar leven is leven,
liefde is liefde,
mens is mens.

Onherroepelijk,
onaantastbaar is zij.

'Jou gedenken wij in ons hart...'

Always remember us *Lady Gaga*
solozang Anne Smeets

That Arizona sky burnin' in your eyes
You look at me and, babe, I wanna catch on fire
It's buried in my soul like California gold
You found the light in me that I couldn't find

So when I'm all choked up
But I can't find the words
Every time we say goodbye
Baby, it hurts
When the sun goes down
And the band won't play
I'll always remember us this way

Lovers in the night
Poets tryin' to write
We don't know how to rhyme
But, damn, we try

But all I really know
You're where I wanna go
The part of me that's you will never die

So when I'm all choked up
And I can't find the words
Every time we say goodbye
Baby, it hurts
When the sun goes down
And the band won't play
I'll always remember us this way

Oh, yeah
I don't wanna be just a memory, baby, yeah
Hoo, hoo, hoo, hoo
Hoo, hoo, hoo, hoo
Hoo, hoo, hoo, hoo, hoo

So when I'm all choked up
And I can't find the words
Every time we say goodbye
Baby, it hurts
When the sun goes down
And the band won't play
I'll always remember us this way, way, yeah
When you look at me
And the whole world fades
I'll always remember us this way

'Zonder jou' *Liselore Gerritsen*

zonder jou moet ik verder gaan
elke stap van jou vandaan
lente zonder jou
zomer, zonder jou
novemberstorm en winterkou
al die dingen zonder jou

ik en jij kwamen zo dichtbij
het geheim van voor altijd wij
lente, zomer: wij
herfst en winter: wij
dat wat elke dag ons bracht
versierden wij en vierden wij

en elke dag en elke nacht
was levenslang voor jou en mij
geloofden wij
beloofden wij
wanneer brak de belofte
wanneer verdween het geloof
de liefde verdraagt toch haast alles
m'n lief
behalve gebrek aan hoop

ik en jij kwamen zo dichtbij
het geheim van in alles wij
in zon en in regen wij
in voor en tegen wij
bomen bloeiden wit in mij
ik hield van jou, jij hield van mij
ik was voor jou, jij was voor mij
vogels zongen: ik en jij
gaat nooit voorbij
gaat nooit voorbij

'Jou gedenken wij in ons hart...'

Haven in zicht *Guus Meeuwis*
solozang Anja Beckmans

Je laat mijn handen los
en slaat je ogen neer
Je spreekt het vonnis langzaam uit
Je wilt niet meer
Ik zou iets willen zeggen
maar ik mis gewoon de kracht
Nu je ogen niet meer blauw
zijn maar zo donker als de nacht

Refrein

En ineens is het voorbij
en is er geen later
En ineens is het geen storm
in een glas water
maar een somber weerbericht
en het anker wordt gelicht
Jij drijft weg met de haven in zicht

Ineens woedt er orkaankracht
op de open zee we dansen
als een speelbal op de golven mee
Ik zou je willen redden
maar de zee heeft overmacht
en ik zie je verder drijven
als een schip in de nacht

Refrein 2 x

'De brug' *Toine Lacet*

Breng jij mij op weg tot aan de brug.
Ik ben zo bang om daar alleen te staan.
Als wij daar zijn, ga niet direct terug,
maar wacht totdat ik overga
en zwaai me na
dan voel ik me veilig en vertrouwd.

Breng jij me weg tot aan de brug;
ik heb geen idee hoe diep het water is.
De overkant lijkt mij zo ver.
Je kunt de oever niet zien.
Zover het oog reikt, zie ik mist.
Ik twijfel aan het verder gaan.

Je angst voor de dood
is als je angst voor het leven:
het nieuwe lijkt te groot
om het oude op te geven.
In de diepte van je verlangen
ligt de kennis van het nieuwe leven,
zoals de vlinder al weet van vliegen
in zijn donkere cocon.

Breng jij mij weg tot aan de brug
en ga dan niet te vlug terug.
Zwaai jij me na, als ik over ga,
een klein duwtje in mijn rug
is alles wat ik nog verlang van jou.
Ik ga nu gauw,
want het begin is reeds in zicht:
ik voel de warmte van een Licht.

To the water *Matt Simons*
duet door Ezra van Zijtveld en Anne Smeets

I walked into the bedroom
On a rainy afternoon
And I heard her say to me
Not a moment to soon
She said "now don't you worry
I will always be with you"
From the way she looked at me
I believed it to be true
When she said, when she said

I'm ready to close my eyes
Steady and hold tight
I'm gonna be crossing over
To heaven and the great divide
And I, I'm ready to close my eyes
They're heavy and so wide
I can feel it pull me under
Steady as the rising tide
Take me to the water
By the road that leads you down
And lay me down

It was early in the evening
She gave all that she could give
And I felt her leaving me
But I learned how to live
When she said, when she said

I'm ready to close my eyes...

I'm ready to close my eyes
Steady and hold tight
I'm gonna be crossing over
To heaven and the great divide
And I'm ready to close my eyes
They are heavy and so wide
I can feel it pull me under
Steady as the rising tide
So take me to the water
By the road that leads you down
Take me to the water

Scatter me around
Take me to the water
By the road that leads you down
Take me to the water
Scatter me around
Take me to the water
By the road that leads you down
And lay me down
Lay me down

'Soms' uit: *Spiegeltaal*, red. Arda de Boer-van Veen

Soms
zeg ik nog je naam
als ik een schaduw langs het raam
zie glijden
en ik denk
dat je thuis zult komen

Soms
hoor ik nog je stap
want er komt iemand op de trap
naar boven
en ik denk
dat je thuis zult komen

Soms
sta ik plotseling luist'rend stil
omdat ik jouw stem horen wil
in mijn oor
maar ik weet
dat je niet meer thuis zult komen

Soms
zeg ik zacht je naam
en steek een kaarsje voor je aan
bij je portret
want ik geloof
dat je bent thuisgekomen

Tot besluit... *Chris Kors*

Free Voices – Bridge over troubled water *Simon & Garfunkel*

When you're weary, feeling small,
When tears are in your eyes
I will dry them all
I'm on your side
When times get rough
And friends just can't be found
Like a bridge over troubled water
I will lay me down
Like a bridge over troubled water
I will lay me down

When you're down and out
When you're on the street
When evening falls so hard
I will comfort you
I'll take your part
When darkness comes
And pain is all around
Like a bridge over troubled water
I will lay me down
Like a bridge over troubled water
I will lay me down

Sail on, silvergirl
Sail on by
Your time has come to shine
All your dreams are on their way
See how they shine
If you need a friend
I'm sailing right behind
Like a bridge over troubled water
I will ease your mind
Like a bridge over troubled water
I will ease your mind

**Herdenkingsbijeenkomst
vanuit de Grote of Martinikerk Doesburg
November 2020**

'Jou gedenken wij in ons hart'

Dennis

Wilma

Urmi

Dick

Riki

Sjaan

Gé

Joost

Lies

Berend

Rieky

Johnny

Hans

Wim

Hendrik

Hein

Pieter

Elisabeth

Jan

Ivet

Hendrik

Henk

Gerrit

Nelleke

Wilma

Jan

Oma

Erwin

Jimmy

Willy

Joke

Alice

Trees

Wiebe

Co

Anna