

*Geef vandaag voor de toekomst
van Het Brandpunt!*



Oecumenische geloofsgemeenschap

Het Brandpunt

Geloven in wat je verbindt – en je laten uitdagen door diversiteit en zorg voor de wereld en schepping. Dat is waar de Oecumenische geloofsgemeenschap in Amersfoort-Noord voor staat. Vanuit verschillende geloofsachtergronden (vooral katholiek en protestant) en met interesse voor en delen van elkaars tradities en symbolen trekken we als gelovigen uit verschillende tradities met elkaar op. In de zondagse vieringen en in veel verschillende doorde weekse kerkelijke activiteiten, in social media maar ook in het omzien naar elkaar.

Het Brandpunt staat als oecumenisch kerkelijk centrum en als lid van Wijdekerk open voor iedereen in onze wijken en daarbuiten die naar zingeving en inspiratie zoeken. Met elkaar willen we de zorg voor de bewoonde wereld en schepping delen en ons ervoor inzetten. De Oecumenische Wijkraad (OWR) is verantwoordelijk voor de kerkelijke organisatie die vooral gericht is op de wijken Zielhorst, Kattenbroek, Nieuwland en Het Hoefkwartier.



In Het Brandpunt kan je elke werkdag terecht voor een kop koffie, een praatje, of om even op adem te komen aan de stamtafel. Het stiltecentrum in Het Brandpunt is dagelijks open als een stille en devote plek om een kaars op te steken bij Maria. Of om even stil te zijn, iemand te gedenken, te bidden, een gebedenboek in te zien. Je kan er even tot jezelf komen en je vragen, vreugde of verdriet neerleggen bij Jezus, zijn Moeder Maria of direct bij de Heer.

Het hele jaar door is er in Het Brandpunt van alles te doen: zingen, muziek maken, ontmoeting en samen zoeken naar zingeving en relevantie in het hier en nu, niet in het minst als Groene Kerk. Veel activiteiten en gespreksgroepen bieden jong en oud met uiteenlopende interesses een zeer gevarieerd programma; geloven is immers een werkwoord. Elke zondagochtend is er om 10.45 uur een viering, live of via internet bij te wonen. Actuele activiteiten staan in onze nieuwsbrief, op onze website en in zindex033.nl.



Het Brandpunt
Laan naar Emiclaer 101
3823 EG Amersfoort
T 033 - 4554666
www.hetbrandpunt.net

Open op werkdagen: 10.00 - 12.00 uur
vieringen op iedere zondag: 10.45 uur

Voorzitter OWR: Irene Vriens, voorzitter ad interim
Secretaris OWR: Johan van der Vorm
M 06 - 28650667, E secretaris.owr@hetbrandpunt.net
Penningmeester OWR: vacature
E penningmeester@hetbrandpunt.net

Predikant: ds Anna Walsma
M 06 - 23973284, E anna.walsma@hetbrandpunt.net

Pastor: Miriam Bierhaus
M 06 - 29606012, E miriam.bierhaus@hetbrandpunt.net

Pastoraal meldpunt: Dolly de Vries T 033 -4561705 en
Willemien Kamphuis T 033 -4565515 en M 06 - 41740991

Geef vandaag voor de toekomst van Het Brandpunt!

Al jaren geworteld in de rooms-katholieke en protestantse tradities blijven we ons samen kerkzijn als oecumenische geloofsgemeenschap in praktijk brengen.

We zijn een betrokken en open gemeenschap waar iedereen zich veilig, gezien en gehoord mag voelen. Waar ruimte is voor jong en oud en allen die daar tussen zitten. Samen zijn we alert op welke wijze wij een oecumenische geloofsgemeenschap kunnen vormen. Hoe laten we zien dat we een bezielende gemeenschap zijn? Onze missionaire en diaconale opdracht als gemeenschap gaan we in 2024 verder vorm geven door duidelijker kerk in en voor de wijk te zijn. Met de komende omzetting van De Hoef als kantorenwijk naar een woon- en werkomgeving gaan we verkennen wat onze rol in Het Hoefkwartier kan zijn.

Hoewel we als oecumenische geloofsgemeenschap, organisatorisch gezien, onder de paraplu van de PG HAN vallen, kunnen we medio 2024 een rooms-katholieke pastor (theoloog) voor 0,5 dag per week gaan aanstellen. We hadden graag meer uren in willen zetten, maar vooralsnog hebben we daarvoor nog onvoldoende financiën bij elkaar kunnen sprokkelen. Via hem/haar houden we een religieuze binding met de rooms-katholieke traditie.

We blijven verder bouwen aan de gemeenschap en invulling en kleur geven aan onze visie. Dat doen en kunnen we als (kleine) OWR zeker niet alleen. We hebben de inbreng van de leden van onze gemeenschap hard nodig. Naast uw financiële steun hebben we een grote behoefte aan mensen die de komende jaren mee willen denken in het bestuur van Het Brandpunt. Ook actief meedenken en meewerken binnen de diverse groepen en commissies van Het Brandpunt helpt enorm. Mensen met frisse en creatieve ideeën zijn meer dan welkom! Samen met de vele reeds actieve leden kunnen we dan met spirit onze gemeenschap vitaal houden.

Tegelijkertijd zien we dat de inkomsten en uitgaven uit balans zijn. De oorzaken kunt u allemaal wel benoemen: energie-, personeels- en beheerkosten stijgen snel. Maar vooral ook door het wegvallen van de bijdrage hierin van de OLVvA. We doen ons best kosten te besparen, zuiniger te zijn met energie. Maar zoeken ook naar wegen om nieuwe inkomsten te genereren zoals verhuur van zalen aan derden.

Meedoen aan Kerkbalans, eventueel in combinatie met een bijdrage voor het Fonds Vrienden voor het Brandpunt en/of het Fonds RK-pastor, bieden diverse mogelijkheden om onze geloofsgemeenschap ruimhartig te ondersteunen.

De afgelopen periode konden we zelf ervaren dat we een bloeiende en vitale gemeenschap zijn. We hebben veel in huis om Het Brandpunt toekomst te geven. Het is de moeite waard. Gaat u ook meehelpen op de ingeslagen weg? Als iedereen zijn eigen talenten inzet kunnen we putten uit vele creatieve en energieke bronnen. Wat een levendig palet van activiteiten en inspiratie mogelijk maakt! Laten we van 2024 weer een jaar maken waar ieder in Het Brandpunt elkaars inspiratie, spiritualiteit en inzet opnieuw kan waarderen. En... dat op onze dertigste verjaardag van Het Brandpunt gaan vieren.

De leden van de Oecumenische Wijkraad Het Brandpunt.





Henrike

‘Toen we zeventien jaar geleden in Amersfoort kwamen wonen waren we echt op zoek naar de oecumene. Dat vonden we in Het Brandpunt. De oecumenisch vieringen, de ontmoetingen met mensen met een andere geloofsachtergrond, het sprak ons aan. Wat ons ook deed thuis voelen in Het Brandpunt was de andere liedkeuze, een ander taalgebruik, de losse sfeer. Aspecten die zo verschillen met de kerk in mijn jeugd. Ik ga dan ook met plezier naar de vieringen toe. Wat ik soms wel eens mis zijn de laagdrempelige verbindende activiteiten door de week. Bijvoorbeeld kookmaaltijden. Gelukkig maak ik deel uit van de gespreksgroep Jongleren. Praten over bijvoorbeeld zingeving. Het verrijkt mijn denken. Heeft Het Brandpunt toekomst? Ik denk het wel. Het is soms een zoektocht om als kerkgemeenschap aansprekend te blijven. Maar Het Brandpunt heeft genoeg veerkracht en vitaliteit om daar zijn weg in te vinden!’



Corrie

'In 2009 zijn we komen wonen in Hoogland. Door een oproep in het toenmalige Lopend Vuur voor nieuwe leden voor de cantorij leerde ik Het Brandpunt kennen. De keuze was snel gemaakt: Het Brandpunt werd mijn thuishaven. Ik voel mij er thuis. De oecumenisch vieringen, de ontmoetingen met mensen met een andere geloofsachtergrond, het sprak mij aan. Het Brandpunt ook ervaren als een warme en betrokken gemeenschap toen mijn man kwam te overlijden. Ik heb toen veel steun ontvangen. De gemeenschap van Het Brandpunt was als een arm om me heen. Ik hoop van harte dat de oecumene in Het Brandpunt blijft bestaan. Er is veel in huis om Het Brandpunt toekomst te geven. Het is de moeite waard.'

Julia

'Het Brandpunt is voor mij de kerk waar ik graag kom. Ik ervaar Het Brandpunt als een kerk waar iedereen welkom is en erbij hoort. Dat is de kern van het geloof. Ik kom vaak op zondagochtend in de kerk. Ik vind het leuk dat we verschillende voorgangers hebben, die op hun eigen manier voorgaan. Ik zit bij de 16+- groep. Iedere maand eten we samen en bespreken we verschillende thema's. Ik vind het belangrijk om met het geloof bezig te zijn. Het Brandpunt is daarvoor voor mij een mooie plek. Ik hoop dat Het Brandpunt in de toekomst ook voor anderen en zeker ook voor jongeren zo'n plek mag zijn.'



Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

De Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord is een veelkleurige geloofsgemeenschap, die bestaat uit drie wijkgemeenten met elk een eigen karakter. Het Brandpunt, De Inham en Veenkerk. De wijken werken vooral samen binnen de Diaconie, het College van Kerkrentmeesters en het pastoresteam. Samen weten we ons geroepen om gemeente van Jezus Christus te zijn. Daartoe laten wij ons inspireren door het geloof in God, door het leven van Jezus en de Bijbelse verhalen.

U krijgt deze brochure, omdat u ingeschreven staat bij de Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord voor de wijk Het Brandpunt. Als dit niet klopt, wilt u dat dan alstublieft doorgeven aan het Kerkelijk Bureau? Dan passen wij dat aan.

In de wijken wordt heel veel werk verzet door vrijwilligers, pastores en andere medewerkers. Dankzij hen kunnen we er zijn voor elkaar, een luisterend oor vinden en meedoen aan tal van activiteiten voor jong en oud. Zonder deze mensen zou het onmogelijk zijn om kerk te zijn. We zijn op dit moment teruggegaan naar 'normaal' na de coronapandemie. Met bewondering kijken we naar het vele werk dat verzet is en nog steeds verzet wordt, om met elkaar verbonden te blijven en een echte gemeenschap te blijven vormen. Het is goed te zien dat we met zijn allen in staat zijn om flexibel als kerk op dit soort uitdagingen te reageren.

In financiële zin zijn we één kerk. Centraal worden de grote uitgaven gedaan zoals de kerkgebouwen, de pastores en andere betaalde medewerkers. Hiervoor is deze Actie Kerkbalans bedoeld.

Wij vragen aan u een flinke bijdrage, uiteraard binnen de grenzen van wat mogelijk is. We realiseren ons dat de uitdagingen groot zijn op financieel gebied maar als het enigszins mogelijk is, graag meer dan vorige jaren, omdat onze kosten toenemen door inflatie en energieprijzen en het aantal gevers ieder jaar tot nu toe iets minder is. Wij durven dat ook te vragen omdat we weten dat als iedereen meedoet onze financiën weer gezond worden.

Het Brandpunt is een unieke oecumenische geloofsgemeenschap en is uw steun meer dan waard. De kosten van het gebouw en kosters komen nu volledig ten laste van de Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord. Dit zal extra financiële druk met zich meebrengen. Maar als iedereen zijn/haar bijdrage verhoogt dan krijgen we ons 'huis' op orde! Wij hebben in ieder geval de investeringen, het onderhoud en de pastoraatskosten weer ingepland met dien verstande dat een deel (0,3 fte) van de pastoraatsvacature, zoals eerder aangekondigd, niet opgevuld zal worden. Bouwt u ook mee aan de kerk van de toekomst?

Harm Blaak, voorzitter College van Kerkrentmeesters



In deze brochure hebt u kunnen lezen waar Het Brandpunt voor staat. Het Brandpunt is financieel gezien een onderdeel, samen met de twee andere wijken, van de Protestantse gemeente in Hoogland/Amersfoort-Noord. Van daaruit worden de kosten voor bijvoorbeeld de professionele medewerkers, de gebouwen, de organisatie enz. betaald. Hieronder en hiernaast een overzicht van de uitgaven en inkomsten van de Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord.



Begroting per 2 november:

Uitgaven:

Verplichtingen	25,3
Beheerskosten	32,2
Kerkdiensten en activiteiten	44,1
Salarissen kosters	44,7
Kerkgebouwen	102,8
Tekort	-32,9
Pastores	305,5

Inkomsten:

Rentebaten	10,0
Diverse bijdragen	10,0
Collectes	48,4
Verhuur	56,0
Streefbedrag actie kerkbalans	397,3





50 jaar
Actie 
Kerkbalans