

# Inspiratie en Ontmoeting

## Programma 2013-2014



# Een aanbod van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld

## Welkom!

Voor u ligt de nieuwe brochure van met het seizoen programma van Inspiratie & Ontmoeting. We zijn als werkgroep erg blij u dit nieuwe programma te kunnen aanbieden.

Deze werkgroep van de gezamenlijke kerken in Hengelo stelt zich als doel mensen met elkaar in contact te brengen rond onderwerpen van geloof, kerk en maatschappij.

Dit kan zijn in de vorm van informatie en discussie, maar ook van ontmoeting en recreatief bezig zijn. Het gaat om het uitwisselen van gedachten en inzichten en het verbreden van de horizon op diverse terreinen.

Het programma is zo samengesteld, dat denkers, doeners en gevoelsmensen zich geboeid zullen weten.

Heeft u zelf ideeën en voorstellen voor een invulling van een avond, dan zouden we het fijn vinden dat u dit aan ons meldt.

We hopen samen weer een goed seizoen te hebben!

Namens de werkgroep,  
Ds. Aleida Blanken

- De avonden zijn vrij voor iedereen
- De toegang is gratis, tenzij anders vermeld. Een vrije gift in de collecte bus wordt wel zeer op prijs gesteld.
- Aanmelden is niet nodig tenzij anders vermeld.
- Op de achterzijde van dit boekje vindt men de gegevens van de contactpersonen en locaties.

**Donderdag 10 oktober 2013**

**Foto expositie 'Tibet met oog voor detail' - Opening en Inleiding**

Tibet is letterlijk en figuurlijk adembenemend. Woeste hoogtes en oude culturen afgewisseld met azuurblauwe bergmeren. Des te pijnlijker is de allesoverheersende Chinese onderdrukking, waarvoor vele Tibetanen zijn gevlucht.

Ook in Nederland wonen er vluchtelingen uit Tibet. Dat is bekend. Dat er ook vluchtelingen uit het 'paradijselijke' Bhutan in ons land wonen, weet bijna niemand.

Schrijfster en fotografe Eveline van de Putte, werkt al vele jaren met hart en ziel om juist deze onbekende groepen stem en gezicht te geven. Zij reisde door Tibet en legde de schoonheid van land en mensen vast. In Nepal bezocht ze de kampen van de vergeten vluchtelingen uit Bhutan. In Nederland sprak ze met oudere migranten en vluchtelingen, hetgeen resulteerde in het boek Van Ver, levensverhalen van oudere migranten en vluchtelingen.

Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met de Empowerment Foundation. De Empowerment Foundation heeft als doel groepen bewust te maken van hun krachten en talenten, door middel van inkomen genererende projecten, training, levensverhalen en kunst. Hiermee probeert de stichting bij te dragen aan positieve beeldvorming, kennisoverdracht en bovenal aan emancipatie.

De stichting afhankelijk van giften van particulieren en fondsen.

In de sfeervolle Remigiuskerk zal Eveline vertellen over haar werk en voorlezen uit haar boeken, die, net als de foto's, te koop zijn deze avond. Opbrengst voor de Empowerment Foundation.

Inleider: Eveline v.d. Putte

Plaats: Remigiuskerk Tijd: 20.00 - 22.00 uur

**Donderdag 31 oktober**  
**Allerheiligen: Hildegard en Franciscus**

Voorbeeldmensen van alle tijden helpen ons om zelf een weg te vinden voor de toekomst. De verhalen en wijze woorden van “heiligen” boeien en inspireren. Hoe gaan we om met de natuurlijke bronnen, met wat de aarde ons biedt? Hoe is onze verhouding met de dieren? Hoe leef ik in harmonie met mijn omgeving? Over deze en nog veel meer vragen over de mens en het leven, hebben Hildegard en Franciscus ons veel van waarde nagelaten. Een vrouw en een man uit de Middeleeuwen, heel verschillend, maar ook met overeenkomsten. In hun Godsvertrouwen, hun eigenzinnigheid, hun blijmoedigheid en hun beleving van de Schepping. Beiden stichtten kloosterordes die eeuwen later nog springlevend zijn. Ondersteund door beelden zullen we de levensverhalen horen van Hildegard van Bingen ( 1098- 1179) en Franciscus van Assisi ( 1181-1226) en wat zij ons vandaag te zeggen hebben.



**Inleider: ds. Aleida Blanken**  
**Plaats: Ons Huis Tijd: 20.00 - 22.00 uur**

\* Donderdag 14 november 2013

## **Wat is ons heilig?**

'Úw Naam worde geheiligd' bidden we in het Onze Vader. Wat houdt dat heiligen van Gods Naam in. Tot hoever gaat de vrijheid van godsdienst? Kan de staat religieuze uitingen verbieden? Deze vragen stelt ds. Bram Grandia aan de orde in zijn lezing over de rol van religie in het publieke debat.

Is religie iets voor achter de voordeur en alleen een zaak van de zondag? Wie bepaalt dat? Mag onze overheid religieuze uitingen verbieden? Denk aan de debatten rond onverdoofd slachten en rond het dragen van een hoofddoek en boerka. Denk ook aan de oproep van premier Rutte aan die christenen die weigeren hun kinderen te laten inenten tegen de mazelen. Wat voor de neen valt onder het heiligen van God Naam roept bij de ander heilige verontwaardiging op.

Bram Grandia was tot 1 augustus 2013 hoofd van het IKON Pastoraat

Inleider: ds. Bram Grandia

Plaats: Ons Huis Tijd: 20.00 - 22.00 uur



## Donderdag 12 December 2013 Workshop Kerststuk maken

Waar komt de traditie van kerstversieringen vandaan?

Onze huidige kerstversieringen komen voort uit oorspronkelijk heidense en romeinse gebruiken en vieringen ter gelegenheid van het midden van de jaarlijkse winterperiode, en is in de eerste eeuwen na het begin van onze jaartelling door de christelijke godsdienst overgenomen als viering rond de geboortedag van de God Jezus Christus.

Als voorbereiding op Kerstmis willen wij een workshop houden waarin we een kerststuk gaan maken. Mevrouw Christien te Stroet uit Hengelo zal ons hier in begeleiden. Christien te Stroet verzorgt al vele jaren in de H.Willibrord Kerk de liturgische bloemschikkingen.

Het is de bedoeling dat alle deelnemers vanavond hetzelfde stuk gaan maken. E.e.a. is wenselijk in verband met inkoop van materialen en begeleiding op de avond zelf.

Plaats: Parochiecentrum RK Kerk, Spalstraat.

Tijd: Aanvang 20.00 uur

Eigen bijdrage voor materialen: € 5,00 per persoon.



**Donderdag 23 januari 2014**

## **Forumavond dementie**

Een op de vijf mensen krijgt dementie. Dat is een hard feit en betekent ook, dat nog veel meer mensen er vroeg of laat mee te maken krijgen. Ook de directe omgeving van de patiënt lijdt onder dementie. Dat dementerende mensen problemen met het geheugen hebben, is algemeen bekend. Maar wat is dementie nog meer? Hoe wordt de diagnose gesteld? Hoe leef je met de ziekte en hoe ga je om met een dementerende partner, ouder of vriend(in)? Wat betekent je geloof in deze veranderende omstandigheden?

Op deze en vele andere vragen, ook van u als belangstellende, proberen we antwoorden te vinden. Voor deze forum- avond hebben wij enkele gedreven mensen uit het werkveld bereid gevonden om te spreken vanuit hun ervaring met dementerenden en hun omgeving. Dat zijn: drs. Gerlinde Spronk, geriater in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem; Ds. Jaap van Sloten, geestelijk verzorger in Verpleeghuizen Den Ooiman in Doetinchem en Antonia en Terborg; een psychogeriatrisch wijkverpleegkundige en iemand van Alzheimer Nederland, de organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar dementie stimuleert en dementerenden en mantelzorgers ondersteunt. Er is volop ruimte voor vragen uit de zaal.

Inleider: diverse sprekers    Plaats: Ons Huis    Tijd: 20.00 - 22.00 u



## **Donderdag 13 februari 2014**

### **Mandala's tekenen met Bertha Ruesink**

Het woord mandala komt uit het Sanskriet en betekent 'heilige cirkel'. Een mandala is een tekening of schildering in een cirkel. De cirkel wordt gezien als het oersymbool van het heelal en maar ook van de eenheid, omdat het geen begin of einde kent. Een ander kenmerk van een cirkel is dat het een duidelijk middelpunt heeft, een kern die alles met elkaar verbindt.

Mandala's maken is al een heel oud gebruik en in alle culturen terug te vinden.

Denk bijvoorbeeld aan de monniken van Tibet of de roosvensters in de kerken en kathedralen. Maar ook in de natuur en in oude volkskunsten zien we de mandalavormen terug.

Op deze avond vertelt Bertha Ruesink u meer over mandala's en hun werking op lichaam en geest. Bertha tekent zelf veel mandala's en geeft tevens hier les in.

Na een korte inleiding volgt een workshop mandala tekenen. Met kleurpotlood gaat u zelf een mandala tekenen en kleuren. Stap voor stap doet Bertha voor hoe u een mandala kunt opzetten, waarna u naar eigen idee en inzicht de tekening verder uitwerkt en inkleurt. Leuk is te zien hoe verschillend de mandala's worden, terwijl we allemaal met hetzelfde basispatroon zijn begonnen.

Eigen bijdrage: € 5,00 p.p.

Inleider: Bertha Ruesink

Plaats: Ons Huis Tijd: 20.00-22.00 uur





**Donderdag 20 maart 2014**  
**Gevangen in het buitenland: Ver van huis**



Gevangen in het buitenland? Dan ben je ver van huis! Bovenstaande woorden staan in een folder van de Stichting Epafras. Epafras was een vriend van de apostel Paulus, die zelf gevangen zat. Toen hij weer vrij was, ging hij zelf gevangenen bezoeken. In 1985 richtte justitiepredikant Joop Spoor Stichting Epafras op. Deze Stichting verleent op allerlei manieren hulp aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland.

Sinds enkele jaren gaat ds. Tinus Gaastra, predikant te Ruurlo, één of twee keer per jaar naar Engeland en België om namens Epafras Nederlandse gevangenen te bezoeken. Vanavond kunt u het nodige van hem horen over het doel en de werkwijze van Epafras. Er zal een deel vertoond worden van een film van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de leefomstandigheden van Nederlanders in buitenlandse gevangenis. Ook zal hij vertellen over zijn ervaringen als pastoraal gezant. Vragen die o.a. aan de orde zullen komen zijn: Hoe raken Nederlanders verzeild in een buitenlandse gevangenis? Wat ervaren zij? Hoe overleven ze dit? Wat is het perspectief na hun detentie? Wat bezielt Epafras om Nederlandse gevangenen in het buitenland te bezoeken, en dat al sinds 1985? Waarom niet: "Eigen schuld, dikke bult!", maar aandacht?

Inleider: ds. Tinus Gaastra  
Plaats: Ons Huis                      Tijd: 20.00- 22.00 uur

## **Donderdag 22 mei: Bezoek aan Pluktuin de Kruudhof Halle**

### **De Kruudhof: biologische moestuin om van mee te genieten!**

De Kruudhof is een hele grote moestuin, met groenten, fruit, bloemen en kruiden. Alles wordt biologisch geteeld, dus zonder kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Maar met respect voor de aarde en het leefmilieu.

Het bijzonder van de Kruudhof is dat mensen deelnemer kunnen worden van de Pluktuin De Kruudhof. Daardoor wordt de moestuin als het ware voor een deel van de mensen zelf. Zo vaak als mensen willen kunnen ze de tuin bezoeken en er van genieten. Bovendien kunnen ze uit de tuin oogsten, wat ze nodig heeft. Dat zijn groenten, aardappelen, maar ook klein fruit en bloemen. Het is alsof mensen een eigen moestuin hebben.

We krijgen een rondleiding over de tuin en krijgen uitleg idee achter de tuin.

Vanuit Hengelo Gld gaan wij, bij goed weer, op de fiets. Er kan op verzoek ook auto-vervoer worden geregeld.

Eigen bijdrage: € 5,00 p.p. Graag aanmelden vóór 15 mei.

Plaats: vertrek bij Ons Huis

Tijd: 18.30 uur

Terugkomst: 21.30 uur



## **Locaties voor Inspiratie & Ontmoeting in Hengelo Gld**

Ontmoetingscentrum Ons Huis, Beukenlaan 30, tel. 0575 463555

Remigiuskerk, Kerkstraat 2

H. Willibrordkerk en Parochiehuis, Spalstraat 38. Tel. 0575 461275

### **Contactpersonen voor informatie en aanmelding:**

Mevr. Ted Willems, [g.willems9@chello.nl](mailto:g.willems9@chello.nl) tel 0575 461982

Mevr. Frida Meints, [f.meints@gmail.com](mailto:f.meints@gmail.com)

Mevr. Ds. Aleida Blanken, [amh.blanken@hetnet.nl](mailto:amh.blanken@hetnet.nl) tel. 0575 461224

### **Websites:**

[www.protestantsegemeentehengelogld.nl](http://www.protestantsegemeentehengelogld.nl)

[www.rkkgengelo.nl](http://www.rkkgengelo.nl)

De werkgroep Inspiratie& Ontmoeting stelt jaarlijks een programma samen in opdracht van de Raad van Kerken Hengelo Gld. Hierin zijn vertegenwoordigd: de RK geloofsgemeenschap H. Willibrord binnen de parochie HH Twaalf Apostelen; de Protestantse Gemeente Hengelo Gld en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo Gld