

APRIL NIEUWSBRIEF



Beste partners, vrienden en familie,

De hartelijke groeten vanuit het mooie Kaapstad! We hopen dat deze nieuwsbrief jullie in goede gezondheid mag treffen. Met ons gaat het uitstekend, weer even wennen aan Kaapstad aangezien we nu een extra lid van de familie hebben om voor te zorgen.

We willen graag even benoemen hoe zeer we alle felicitaties hebben gewaardeerd omtrent de geboorte van onze zoon. We waren en zijn nog steeds erg blij dat zoveel mensen deze tijd met ons hebben gevierd. Maar ook danken we iedereen voor het lezen van de updates, het bidden en natuurlijk ook voor de (financiële) ondersteuning. We kunnen ons werk, onze levenswijze alleen tot uiting brengen door God die ons kracht geeft en de manier waarop hij mensen, zoals jullie, op ons pad brengt.

De tijd is weer gekomen om jullie op de hoogte te brengen van wat er zoals is gebeurd en wat er komen gaat volgende maanden. Het een en ander wat we zullen schrijven zal voor sommigen bekend zijn, maar omdat elke keer weer nieuwe mensen zich aanmelden voor de nieuwsbrief zullen we een klein stukje herhalen. Voor hen natuurlijk een hartelijk WELKOM!

Op 23 januari 2017 mochten wij onze zoon verwelkomen, Gabriël Alpha Bah. Hij is geboren precies op de uitgerekende datum, we kregen te horen dat dat niet vaak gebeurt. We hebben uiteindelijk besloten om thuis te bevallen en Abdulai is de uitdaging aangegaan om aanwezig te

zijn gedurende de geboorte. Het gebeurt niet vaak dat een Afrikaanse man aanwezig is bij de geboorte van zijn kind, maar met de ondersteuning van de verloskundige heeft hij het goed doorstaan. Het was een zeer voorspoedige bevalling en Nicky heeft zich heel goed en sterk gehouden. We danken God hiervoor en onze ouders in Nederland voor het openstellen van hun huis gedurende deze tijd.



Gabriel een paar weken oud en flink aan het groeien

Vanaf dit moment hadden we een aantal belangrijke activiteiten op de planning voor onze nieuw geboren zoon.

- Twee weken na zijn geboorte hebben we een naam ceremonie gehouden welke een traditie is in Sierra Leone. In Krio noemen ze het 'Pul Na Door' wat letterlijk uit de deur(opening) trekken. Het was super dat familie en vrienden dit met ons konden en wilden vieren, aangezien de meesten deze traditie niet kunnen.
 - We hebben een Nederlands paspoort aangevraagd, welke hij zonder problemen heeft gekregen. Hopelijk zal Gabriël in de nabije toekomst dubbele nationaliteit hebben met het Sierra Leoons burgerschap erbij.
-

- En nadat we het paspoort hadden ontvangen konden we een Zuid Afrikaans visum aanvragen. Dit proces ging erg voorspoedig en God zij dank hebben we het visum ontvangen.

Naast al deze zaken mochten we als familie twee weken op de YWAM/JmeO basis in Heerde (Heidebeek) verblijven. Dit was in verband met de Children At Risk seminar, Abdulai heeft het als zeer prettig ervaren om de medewerkers te helpen voor en tijdens de seminar. Wij ontvingen een warm welkom, hebben nieuwe mensen leren kennen maar voornamelijk was het een echte zegen om even op ons zelf te zijn en tijd door te brengen met ons drietjes.



Links: De naam ceremonie die goed bezocht is door onze vrienden in Nederland
Rechts: groeps foto met de deelnemers van de Children At Risk seminar

Gedurende onze tijd in Europa hebben we ook de mogelijkheid gehad om, zowel in Nederland als Duitsland, te vertellen over onze tijd/ons werk in Zuid Afrika en onze visie en plannen voor de toekomst. Het is altijd goed om mensen persoonlijk te ontmoeten en onze verhalen te vertellen.

En niet te vergeten! We hebben al onze eigendommen en spullen die nog in Nederland waren in gepakt en willen dit graag met een container naar Sierra Leone verscheppen. We vertrouwen op God voor de financiën, aangezien dit redelijk prijzig is maar we denken dat het belangrijk voor ons zal zijn in het proces om een toekomst op te bouwen in Sierra Leone.



Left: Abdulai tijdens een presentatie in Duitsland
Rechts: Voorbeeld van een container die we zouden willen verschepen naar SLE

Met dat we dit schrijven zijn we weer in Kaapstad. Nicky is terug bij de organisatie S-Cape waar ze vorig jaar ook heeft gewerkt. Ze gaat verder met het werken aan de (gezondheid)zorg protocollen en handleidingen en het trainen van de medewerkers in deze gebieden. De verandering is dat het nu een deeltijd baan is aangezien ze ook de zorg heeft voor Gabriël, momenteel samen met Abdulai maar in korte tijd zal ze dit tijdelijk alleen moeten doen.



Gabriel die aan het genieten is van de Zuid Afrikaanse zon

Want in twee weken tijd zal Abdulai naar Sierra Leone reizen. Hij zal hier gaan werken/stage lopen bij een organisatie welke Enable the Children wordt genoemd. Zij bieden fysiotherapie aan kinderen met een lichamelijke (en soms mentale) beperking en begeleiding voor de families. Daarnaast zal Abdulai ook een woonplek organiseren voor ons, na lang denken hebben we besloten om het zo te doen omdat we niet als familie in het regenseizoen wilden aankomen zonder een fatsoenlijke plek om te wonen. Dat zou niet wijs zijn met Gabriël nog zo jong, hij is nog erg kwetsbaar en vatbaar voor ziekten en dan is het regenseizoen de meest moeilijke tijd in zo'n tropische land als de omstandigheden niet goed opgezet zijn. Nicky en Gabriël zullen meest waarschijnlijk in September zich verenigen met Abdulai. Dit is een lange tijd om van elkaar gescheiden te zijn, maar we denken dat dit het beste is voor ons als gezin. Dus momenteel zijn we de weken goed aan het gebruiken om lekker tijd met elkaar door te brengen, goed te hechten/wennen aan elkaar en afscheid te nemen met kracht en vreugde in ons hart.

Nogmaals dank voor het lezen en tot de volgende update!

Gods zegen en lieve groet,

Familie Bah
