

Wie zijn wij?

Achtergrond informatie

Nicky

"Geboren en getogen in Geesteren gld. Opgegroeid in een gezin met drie kinderen, waarvan ik de jongste ben. Na de middelbare school ben ik begonnen aan de opleiding tot verpleegkundige die ik in 2008 succesvol heb afgerond. Tijdens de opleiding was ik al erg geïnteresseerd in wonen en werken in het buitenland, maar dit was toen moeilijk te realiseren, dus besloten de plannen uit te stellen tot na het afronden van de opleiding. En in 2009 afgereisd naar Guatemala (Midden Amerika). Hier heb ik een programma gevolgd van Spaanse les gecombineerd met vrijwilligerswerk in een ziekenhuis. Dit besloeg niet al mijn tijd dus heb ik daarnaast ook een project ondersteund, MiMariposa, van een Nederlandse vrouw. Hier werd ik voor het eerst geconfronteerd met de echte armoede van de derde wereld en wat je als welvarende Nederlander kunt betekenen voor een individu in nood. Maar werken als verpleegkundige was er niet bij, helaas, het was allemaal laagdrempelig en ook had ik als net afgestudeerd verpleegkundige te weinig ervaring. Dus terug naar Nederland.

Hier kwam ik aan het werk in het st. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, waar ik meer dan drie jaar heb gewerkt met veel plezier. Maar tijden veranderden en ik wilde graag weer wat anders gaan doen en het idee van werken in het buitenland als verpleegkundige kriebelde nog steeds. Dus heb ik toen de beslissing genomen er een poosje tussen uit te gaan en te gaan werken op het hospitaal schip de Africa Mercy. Daar heb ik in 2013 acht maanden mogen werken als verpleegkundige op een afdeling waar we patiënten verzorgden na een orthopedische, gynaecologische of plastische ingreep. We waren eerst in Guinee en later in de Republiek Congo. Een heel avontuur en of het mijn hart veranderd heeft!

Aan het eind van 2013 moest ik terug naar Nederland, met pijn en moeite want was helemaal weg van Afrika. Maar er was geen plek voor een extra verpleegkundige en in Nederland stond er een baan op me te wachten bij het Rijnstate in Arnhem. Dus het was wel duidelijk waar God me op dat moment wilde hebben. Terug in Nederland wilde ik wel graag, naast mijn werk, me blijven ontwikkelen en voorbereiden op een mogelijke terugkeer naar Afrika. Zo deed ik de tropencursus in Rotterdam en melde ik me aan voor de 3 jarige opleiding missionair werk aan de Evangelisch Theologische Academie. Ik had een missie, God-Afrika-verpleegkunde. Ik wilde graag mijn werk als verpleegkundige inzetten om hoop te brengen en daarmee Gods Koninkrijk op te bouwen in Afrika. En dit wil ik nog steeds, alleen nu met een heel speciaal persoon aan mijn zijde..."



Abdulai

"Even voorstellen; Mijn naam is Abdulai Bah en ik kom uit het kleine land Sierra Leone in west Afrika. Sierra Leone grenst aan Guinee tot in het noorden en aan Liberia tot in het zuiden. Het land is ontdekt door de Portugezen en later tot een kolonie van Groot Brittannië gemaakt. Daarom is Engels de officiële taal. Ik ben geboren in een islamitische familie, de weg tot mijn bekering van moslim naar Christen is lang, als je geïnteresseerd bent in dit verhaal zoek de blog op "harde werkers" hier op deze website. Ik groeide op bij mijn oom in de hoofdstad Freetown, die mij alles bijbracht over de koran. Mijn ouders en zusje woonden buiten Freetown, helaas zijn zij vermoord tijdens de burgeroorlog.

Ik zit nu drie jaar in de zending, eerst als student bij Jeugd met een Opdracht (JmeO/YWAM) toen ik de Discipelschaps Training School (DTS) heb gedaan. Dit heeft als doel studenten met verschillende nationaliteiten te trainen om het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden/delen. Na een jaar ben ik als vaste medewerker teruggekomen naar Durban, Zuid Afrika, waar ik de DTS ben gaan leiden. Voordien en tussendoor heb ik twee keer bij Mercy Ships gewerkt, een Christelijk hospitaal schip dat gratis medische zorg biedt voor mensen in Afrika. Eerst in Sierra Leone en

daarna in Guinee. Ik werkte daar als lokale medewerker voornamelijk voor de vertaling. Het was gedurende deze tijd dat ik Nicky hebt ontmoet, na een periode van 1,5 jaar vriendschap bleek het meer te zijn en ik ben gezegend dat ik haar nu mijn echtgenote mag noemen.

Na ons trouwen 15 augustus 2015 zijn we terug gegaan naar Zuid Afrika, niet naar Durban maar naar Muizenberg dat in Kaapstad ligt. Hier zijn we beiden gestart met een school, Abdulai gericht op kind/jeugd werk welke Children At Risk school genoemd wordt en Nicky heeft de Discipelschap Training School gedaan welke wordt gezien als de introductie in Jeugd met een Opdracht. Hierover meer onder de link JmeO.

We wisten niet geheel hoe dit allemaal zou verlopen als net getrouwd stel, voornamelijk de maanden nadat we de twee scholen zouden afronden. Maar tijdens de drie maanden in kaapstad hadden we sterk het idee dat het goed zou zijn om Nicky haar DTS traject af te ronden met een praktische fase in Nepal. Nadat we terug waren uit Nepal en Nicky haar diploma in ontvangst heeft genomen konden we zelfs nog naar Sierra Leone voor een oriëntatie bezoek. Dit alles bij elkaar is een ontzettende zegen geweest op ons eerste huwelijksjaar! In verband met bovenstaande hebben we de praktische fase voor Abdulai zijn school uitgesteld, zijn intentie was om dit juni-sept 2016 te doen maar helaas loopt dit anders dan verwacht doordat de stage plek is geannuleerd.

Visie

Nu heeft de afgelopen maanden ons veel geleerd maar ook hebben we kunnen nadenken en een duidelijke visie voor de toekomst mogen ontwikkelen. Hierbij willen we jullie graag informeren over wat onze ideeën en plannen zijn. Om het wat overzichtelijk te maken hebben we het in fasen opgedeeld:

FASE ÉÉN: Zuid Afrika

In deze fase ligt de nadruk op **training en ervaring**.

Abdulai hoopte in juni te gaan starten met zijn internship, het praktische vervolg van de Children At Risk school die hij deed afgelopen september tot december. Dit betekend het werken met een kind-jeugd organisatie voor drie maanden, helaas heeft de organisatie de stage plek geannuleerd en is Abdulai opzoek gegaan en nu momenteel werkzaam in verschillende gemeenschappen. In deze gemeenschappen doet hij veel sport en voetbal projecten, helpt hij in de bibliotheek en voedselbank en bezoekt hij mensen thuis. De projecten vallen niet onder het internship (stage) die Abdulai had willen afronden als onderdeel van zijn Children At Risk school. God heeft voorzien in mogelijkheden om meer ervaringen op te doen binnen kinderprojecten, maar helaas zijn deze niet voldoende gestructureerd om aan de criteria te voldoen die JmeO stelt aan een internship. Daarnaast is het niet geheel duidelijk of Abdulai zijn werk binnen al deze projecten zal kunnen voortzetten aangezien de nieuwe Children At Risk School zal gaan starten op 26 september, waar hij full-time medewerker zal zijn.

Nicky doet vrijwilligers werk via Jeugd Met Een Opdracht (YWAM), bij S-Cape (Home). Een opvang huis voor vrouwen en meiden die via moderne slavernij zijn uitgebuit in de seks industrie. Ze heeft verschillende taken toegewezen gekregen binnen de organisatie. Het geven van workshops (lessen) over persoonlijke gezondheid, herzien van medische protocollen, het onderhouden van de eerste hulp setjes en ook het begeleiden van een bewoonster. Ze hoopt hiermee meer te leren over vrouwen in risico's en hen hulp en hoop te bieden voor een betere toekomst.

FASE TWEE: Sierra Leone

Binnen deze fase gaan we ons richten op **contacten, relaties opbouwen en (re)intergratie** in de cultuur.

Na onze tijd in Zuid Afrika is het ons verlangen om naar Sierra Leone te gaan om te zien waar we kunnen helpen in de opbouw en ontwikkeling van het land. Daar willen we ons eerst aansluiten bij (een) organisatie(s), aangezien dit ons zeer zal helpen in het opbouwen van onze relaties met bestaande organisaties maar ook om te leren van hen.

Deze fase zal ook te maken hebben met het starten en opbouwen van contacten en relaties met de lokale bevolking. We zagen en hoorden dat het erg moeilijk is om hulp aan te bieden zonder eerst een goed contact te hebben met hen. En ook hier zullen we veel leren, wetend dat we niet alleen met onze eigen ideeën kunnen aankomen.

Dit is de fase waar we meer zullen leren over de achtergrond, cultuur en nood van het land. Voor Abdulai, weggeweest voor een aantal jaren, zullen er nieuwe ontwikkelingen zijn en andere zaken waar hij van op de hoogte moet zijn. En voor Nicky is dit natuurlijk een compleet nieuwe omgeving. Deze periode zal haar de mogelijkheid geven om te integreren in het land en haar cultuur.

FASE DRIE: Sierra Leone

Dit is de fase waar alle ervaring en onze missie/visie tot uiting komt en we hopen te gaan **starten met ons eigen buurt project**. Deze fase opgesplitst in de volgende onderdelen:

- **Business and Mission**- We zijn aan het nadenken aan het starten van ondernemingen in Sierra Leone. Dit vanwege het feit dat we niet altijd afhankelijk willen blijven van sponsors maar ook om werkgelegenheid te bieden aan de buurt/omgeving waar we naar uitreiken. We geloven dat we alleen armoede kunnen bestrijden door mensen zelf te laten werken en verdienen.
- Daarnaast zouden we graag een **buurthuis/dorpshuis** willen opstarten waar we de lokale mensen uit verschillende categorieën en leeftijden kunnen betrekken in activiteiten aangaande onderwijs, gezondheidszorg, sport en entertainment. We willen hiermee bevorderen dat alle werkgebieden (spheres) van een gemeenschap worden betrokken en ingezet.
- En binnen het derde onderdeel willen we onze talenten, competenties en **passies** gebruiken. Voor Nicky geldt dit betrokken zijn bij gezondheidsvoorlichting waar ze haar kennis als verpleegkundige kan gebruiken en hiernaast ziet ze zichzelf werken met vrouwen afgelopen maanden is dit gevormd tot één van haar passies. Abdulai zijn passie en levenswerk zit in het werken met kinderen en wil dan ook graag zijn kennis opgedaan bij de Children At Risk school tot uiting laten komen.

Jezus heeft ons onderwezen, gelijkenissen verteld en een concrete opdracht mee gegeven en daar willen wij samen gehoor aan geven."

"Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe." – "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan." Matt 25 : 35, 36, 40 (NBG)

Missie

Zodra we ons eigen project starten, zal uit bovenstaande visie een missie ontstaan. Op dit moment hebben we beiden een persoonlijke missie waar onze passies en talenten de ruimte krijgen:



Nicky

" De verschillende rollen die ik heb gekregen in het leven inzetten voor de opbouw van het Koninkrijk van God - gericht op het continent Afrika.

- Kennis en ervaring als verpleegkundige gebruiken/delen.
- Als geliefde vrouw wil ik andere vrouwen ook vertellen dat ze waardevol zijn.
- Als dochter van een ondernemer kan ik het voorbeeld van mijn vader volgen.

Dit alles gebaseerd op de tekst uit spreuken 31:10-31 - Een lied over een sterke vrouw."

Abdulai

"Mijn visie is het continent van Afrika dienen, waar ik thuis hoor, op welke (kleinschalige) manier dan ook. Als een Afrikaan kan ik niet stil blijven zitten, maar mee werken in het opbouwen van het continent. Dit speciaal gericht op de kinderen die wees zijn en in grote nood verkeren."

"Doe recht aan de weerlozen en wezen, Kom op voor verdrukten en zwakken." Psalm 82:3 (NBG)



Thuis

Nederland

Voor ons vertrek naar Zuid Afrika heeft Nicky haar werk opgezegd in de beide ziekenhuizen, dit omdat ze niet meer zal gaan werken bij terugkomst. Dit zullen maar tijdelijke en korte periode(s) in Nederland zijn. Als wij terug naar NL komen zullen we tijdens het verblijf voornamelijk bij familie verblijven. Al onze spullen van de tijd toen Nicky op haarzelf woonde zijn opgeslagen en hopelijk kunnen we die laten overbrengen zodra we een vaste woon- en werkplaats hebben.

Sierra Leone

Abdulai werkt ondertussen al weer 3 jaar bij JmeO, daarvoor heeft hij een jaar in Guinee gewerkt, al met al woont hij dus al 4 jaar niet meer in eigen land. Ons verlangen is om in de toekomst een bestaan op te bouwen in Sierra Leone, het land heeft hulp nodig nu na de uitbraak van Ebola en haar oorlogsverleden. We hopen ons in eerste instantie aan te kunnen sluiten bij een organisatie, hoe en wat precies weten we nog niet geheel. Dit jaar hebben we een bezoek mogen brengen aan Sierra Leone om vrienden te ontmoeten en ons voornamelijk ook te oriënteren op verschillende plekken en organisaties.

Zuid Afrika

Abdulai heeft vorig jaar mei een nieuw visum gekregen voor 2 jaar. In deze tijd hoopt hij de cursus Children at Risk te volbrengen en meer werkervaring op te doen binnen deze doelgroep. Nicky heeft ondertussen de DTS afgerond, deze duurt 5 tot 6 maanden waarvan 3 maanden in Zuid Afrika voor de theorie en daarna hebben we haar praktisch gedeelte in Nepal gedaan welke 2,5 maanden duurde. Gedurende de DTS heeft Nicky zich kunnen oriënteren op (vrijwilligers)werk. Na wat bedenktijd besloten ook via JmeO vrijwilligers werk te gaan doen bij S-Cape home. Op basis van het vrijwilligers werk hebben heeft Nicky ook een langer



visum kunnen aanvragen.

Achtergrond informatie: Zuid Afrika ligt, zoals de naam al zegt, in het zuidelijkste puntje van het continent Afrika. Onderdeel van de regio Zuidelijk Afrika, samen met de aangrenzende landen Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mozambique and Swaziland. Lesotho is omgeven door Zuid Afrika. Er zijn 11 officiële talen in Zuid Afrika, maar Engels en Afrikaans zijn het meest gesproken en gebruikt bij officiële zaken. Tot 1994 werd Zuid Afrika door blanken geregeerd en was het apartheids systeem in gevoerd vanaf 1948 waar rassen werden verplicht apart te leven. Ondanks het einde van apartheid is er nog steeds een rassen gevoeligheid merkbaar en een zeer groot gat tussen arm en rijk. Naast dit is Zuid Afrika een van de meest schitterende landen op de wereld met mooie bezienswaardigheden en natuurlijk de wild parken met breed aanbod van diersoorten.