

## **Mexico missie nieuws brief November 2016.**

Om te beginnen willen we iedereen in Nederland heel hartelijk danken voor de steun, in welke vorm dan ook, die we mochten ontvangen voor het werk met de gehandicapte kinderen en volwassenen. Het is zo fijn te weten dat jullie voor ons bidden, ons een email sturen en ons ook financieel een hart onder de riem steken. Zelfs nu we al zoveel jaren weg zijn uit Nederland is de band die er was er nog steeds is. Ja, dat Nederlandse bloed vloeit nog steeds door onze aderen hoor. Dat kan het water van de oceaan niet uitwissen. En ook moeten we bekennen dat het Huizers en het Haags ons nog steeds beter afgaan dan het Spaans. Het is echt geen wonder dat niemand weet wat Sinterklaas zegt als hij door zijn baard mompeld. Ik vraag me af en toe af of de Mexicanen elkaar wel kunnen verstaan.

Ook deze keer hebben we weer het een en ander met jullie te delen van wat er gebeurd is sinds de laatste nieuws brief.

Een geweldig hoogtepunt was dat Christian, die al jaren in ons programma is, ons vroeg of hij ook gedoopt kon worden. Deze 18 jarige jonge man die een spier ziekte heeft en steeds minder kan doen en bewegen koos als zijn favoriete bijbel vers Psalm 139: 14, "Ik loof U omdat U mij op een wondervolle wijze gemaakt hebt. Daar ben ik verzekerd van".

Doordat we hem goed kennen weten we dat dit recht uit zijn hart kwam.

We waren er zo door geraakt en we zijn zo dankbaar dat hij de keuze maakte om gedoopt te worden als een resultaat van zijn geloof in die God die hem gemaakt heeft zoals hij is.



1 Juli konden we even stilstaan bij het feit dat we 10 jaar betrokken zijn bij het werk in de missie en speciaal met de gehandicapten. Onze God en Vader heeft in ALLE noden voorzien en zelfs veel wat we graag wilden ervaren heeft Hij waar gemaakt.

We hebben zoveel zegeningen ervaren in de school zowel als de werkplaats waar we nog steeds van alles maken en veranderen om het leven aangener te maken.

Het bouwen van de nieuwe zijtak van de Learning Center is deze week begonnen. De vloer wordt maandag gestort en 11 november komt een werk groep van Edmonton om de muren omhoog te halen.

Deze school wordt gebouwd om individueel onderwijs te geven aan hen die dat nodig hebben en ook is er behoorlijke ruimte om 25 computers te plaatsen die het mogelijk maken dat alle kinderen in het programma maar ook in het weeshuis hun huiswerk kunnen maken met de computer.

We zijn zo dankbaar voor het personeel die in het Learning Centre alles doen om de kinderen te stimuleren en ze te overtuigen dat ze net zoveel kunnen doen dan iemand anders die niet in een rolstoel zit. We danken God voor Zijn voorzienende handom die groep of onderwijzers bij elkaar te brengen.



We zijn heel dankbaar dat we de gelegenheid hebben om twee keer per jaar naar Canada kunnen gaan om de familie te bezoeken en een deel van hun leven te zijn.

Een enorme zegen is ook dat we gebruik kunnen maken van de moderne communicatie middelen. Met Skype, Internet kunnen we heel makkelijk communiceren. Het maakt de wereld zoveel kleiner en we kunnen zien hoe ons nageslacht zich ontwikkeld en af en toe ontvangen we zelfs een E-kus van onze jongste kleinzoon Jack.

We zijn dankbaar dat we een Christelijk onderwijs programma hebben die zowel in Engels en Spaans gebracht wordt. Daar naast hebben we ook toegang tot een programma in Spaans die het mogelijk maakt om de officiële diplomas te behalen van de Mexicaanse regering. De eerste drie studenten die ons programma verlieten zijn nu in het laatste jaar van hun middelbare school tijd. Zij hopen dat af te sluiten met het welbegeerde diploma om de wereld in te gaan.

We zijn zojuist begonnen om het middelbare onderwijs mogelijk te maken door middel van de computer. Dit is een geweldig hoogte punt voor allen die het middelbaar onderwijs kunnen en willen doen. Het is een zegen voor onze kinderen maar ook voor de kinderen van het weeshuis. Het is een totaal nieuw programma en we hopen dat het tot een zegen zal zijn voor iedereen.

Ook de studenten die een praktische opleiding hebben doen het goed. Hun handen vinden de bezigheid in de constructie, onderhouds werkzaamheden, hout bewerking en fietsen reparatie.

De meisjes hebben naai lessen. Naast al deze werkzaamheden hebben we ook studenten in de kunst schilder klas. Het is onvoorstelbaar wat Oscar, de onderwijzer/kunst schilder kan doen met de jeugd op dat gebied. Een paar weken geleden hebben we een "art show" georganiseerd met het werk van de verschillende studenten. Wat een talentvolle schilderijen en tekeningen.



De jaarlijkse zwemdag was weer een grandioos succes. Het absolute hoogtepunt was dat Arturo, een jongen met autisme, zijn angst voor water achter hem liet liggen en aan het eind was hij zelfs in het diepe bad. Wat een overwinning voor hem.

In September werden we uitgenodigd voor een bezoek aan de militaire kazerne waar we allemaal konden zien wat er gebeurt in het kazerne leven. Veel aandacht werd besteed aan discipline en samenwerking. De verschillende trucks werden getoond, de long distance communicatie werd gedemonstreerd. Het was een geweldige ervaring voor iedereen.



Sergio, die met mij samenwerkte in de werkplaats heeft de missie verlaten. Begin Mei liet hij me weten dat hij weg zou gaan. Dat was een bittere pil om te slikken. We zijn God dankbaar voor het vele werk dat hij gedaan heeft om het leven van de gehancapten mening te geven. We zijn ook dankbaar dat God ook in de lege plaats heeft voorzien door Benjamin Mucino naar ons te leiden. Hij heeft een hart om de mensen in nood te helpen en zo het leven van een gehandicapte personen mogelijk te maken.

We zijn ook dankbaar voor allen die ons de materialen sturen die we nodig hebben. Het komt geregeld voor dat het de materialen zijn die we nodig hebben om degenen te helpen die in nood zitten. Het zal niet de eerste keer zijn dat we donaties ontvangen waar we niet op zaten te wachten en soms in dezelfde week kunnen we het gebruiken om iemand te helpen. Hier is een voorbeeld.

We kregen een koffer vol met onderdelen voor kunst benen vanuit Canada. Twee weken later werden we bezocht bij een vrouw die een gebroken steun beugel had voor haar been. Een onderdeel dat in VELE verschillende maten voor komt. Hoe vind ik nou de juiste maat, lengte en bevestigings punten. Nou, je begrijpt het wel denk ik. We opende de koffer en boven op, compleet met all boutjes en moertjes lag haar nieuwe steun beugel.



Half september werden we gezegend met een donatie van 75 rolstoelen via "Joni and Friends" vanuit de Verenigde Staten. Google dat maar even om te weten wat dat organisatie is. Terwijl we de rolstoelen ontvingen kwam er een vrouw voor een hele speciale rolstoel voor een zes jarige jongen met Cerebral Palsy. Ik vroeg haar om in de middag terug te komen om te zien of we iets hadden. Nou, je raad het al natuurlijk, er was een rolstoel met alles erop en eraan precies naar de nood en maat dat jongetje nodig had.

Toen het zo precies de juiste maat was met alle vormen van steun ingebouwd vroeg ik mezelf af: "Hoe lang geleden had onze Hemelse Vader dit al gepland?"

En zo gaan we weer verder met het werk wat God ons gegeven heeft. Mogen we elke dag maar weer leunen op Zijn armen en in verwachting van Zijn zegen in elke uitdaging die op ons afkomt.

We vragen voor jullie gebed:

Voor de missie en voor iedereen verbonden met het werk hier.

Voor de bouw of de nieuwe school.

Voor gezondheid voor ons beiden en wijsheid in de vele vragen die op ons afkomen.

Het allerbeste voor allemaal en Gods zegen toegebeden.

Dirk en Mary Kos

[dirkandmary@gmail.com](mailto:dirkandmary@gmail.com)

\*Aanvullende informatie van ons is in Nederland te verkrijgen via:

Aad en Irene van Mourik ,

Managuahof 18,

Den Haag 2548 GW

Email: [ajenimvanmourik@telfort.nl](mailto:ajenimvanmourik@telfort.nl)