

Inspiratie en Ontmoeting

Programma 2016-2017



Een aanbod van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld

Welkom!

Voor u ligt de nieuwe brochure voor het seizoen 2016-2017 met het programma van Inspiratie & Ontmoeting. We zijn als werkgroep erg blij u dit nieuwe programma te kunnen aanbieden.

De werkgroep van de gezamenlijke kerken in Hengelo stelt zich als doel mensen met elkaar in contact te brengen rond onderwerpen van geloof, kerk en maatschappij.

Dit kan zijn in de vorm van informatie en discussie, maar ook van ontmoeting en recreatief bezig zijn. Het gaat om het uitwisselen van gedachten en inzichten en het verbreden van de horizon op diverse terreinen.

Het programma is zo samengesteld, dat denkers, doeners en gevoelsmensen zich geboeid zullen weten.

Heeft u zelf ideeën en voorstellen voor een invulling van een avond, dan zouden we het fijn vinden dat u dit aan ons meldt.

We hopen samen weer een goed seizoen te hebben!

Namens de werkgroep,
Ds. Aleida Blanken

De avonden zijn vrij voor iedereen

De toegang is gratis, tenzij anders vermeld. Een vrije gift in de collecte bus wordt wel zeer op prijs gesteld.

Aanmelden is niet nodig tenzij anders vermeld.

Op de achterzijde van dit boekje vindt men de gegevens van de contactpersonen en locaties

Donderdag 27 oktober 2016

Aan tafel met Luther

Koken, eten, tafelpreek op de drempel van het Lutherjaar

In 2017 wordt in Duitsland en Nederland het Lutherjaar gevierd. 31 oktober 2017 is het immers 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn befaamde stellingen over kerk en geloof op de deur van de Slotkapel van Wittenberg bevestigde en daarmee grote veranderingen ontketende. Hij is de geschiedenis ingegaan als de eerste, grote Reformator.

Aan de vooravond van Hervormingsdag 2016 en als "Amuse" van het Lutherjaar willen wij ook in Hengelo "proeven" van die veranderingen, die geleid hebben tot het Protestantisme, maar ook de cultuur en manier van leven in Europa hebben gevormd.

Een menu uit de tijd van Luther wordt door de deelnemers samen voorbereid en natuurlijk met smaak gegeten. Tijdens de maaltijd is Luther als het ware aanwezig met uitspraken die ons reacties willen ontlokken.....

Iedere belangstellende m/v, ongeacht kerkelijke achtergrond of keuken-vaardigheden is van harte welkom!

Workshopleiding: Frida Meints Gerrie Vos-Hiddink

Gespreksleiding: ds. Aleida Blanken

Aanvang: 19.00 uur - uiterlijk 22.00 uur

Plaats: Diaconaal Centrum Kerkstraat 15

Kosten: € 7,50 pp

Aanmelden vóór 20 oktober. max. 18 personen.

Donderdag 24 november 2016

Kennis, hulp en hoop vanaf een schip.

Verslag van een jonge oud-inwoner van Hengelo

Mijn naam is Jelle Koers ben 25 jaar en werk sinds een half jaar als docent in een gesloten instelling in Sassenheim. Hiervoor ben ik voor twee jaar mee geweest als vrijwilliger met het schip de Logos Hope. De Logos Hope staat bekend als het grootste boekenschip van de wereld er wonen en werken 400 personen aan boord van zestig verschillende nationaliteiten en vaart al verscheidene decennia de wereld rond met als doel kennis, hulp en hoop te brengen.

Naast dat vele mensen (duizenden) dagelijks het schip bezoeken om goedkoop boeken te kopen, doet het schip veel meer. Er worden vele verscheidene workshops, evenementen en activiteiten zowel aan boord als op het vaste land georganiseerd. Ook wordt er veel praktisch hulp geboden.

Voor mij waren het de twee mooiste en meest bijzondere jaren van mijn leven. Het heeft voor mij veel veranderd! Ik ben enthousiast om wat van mijn ervaringen te delen en hoop u graag daar te ontmoeten.

Vriendelijke groet, Jelle Koers

Deze avond wordt in samenwerking met Werkgroep Werelddiakonaat in Hengelo georganiseerd.

Inleider: Jelle Kroes

Plaats: Ons Huis:

Tijd: 19.30 – 21.30 uur



Donderdag 19 januari 2017

Over sterven, rouwen en rouwverwerking

Sterven en rouwen zijn allebei wezenlijk verliessituaties. Ze zetten het hele bestaan van een mens op z'n kop.

Men kan er van alles van vinden: "het is oneerlijk", "waarom overkomt het mij", "waar heb ik het aan verdiend", etc.

Maar het verandert de realiteit niet. Men moet het ermee doen.

Wat gebeurt er dan emotioneel met een mens? Wat is "verwerken" dan?

Hoe kunnen anderen daarbij tot steun zijn?

In de lezing en het gesprek proberen we daar wat meer zicht op te krijgen.



Arthur Polspoel (1943 is emeritus universitair docent pastoraal theologie aan de Theologische Faculteit van Tilburg. Zijn specialisaties zijn: supervisie, communicatie training en pastorale hulpverlening. Hij publiceerde

over rouw, terminale zorg, eenzaamheid, nabestaanden na zelfdoding, begraafplaatsen.

Arthur Polspoel heeft talrijke mensen begeleid, lezingen, cursussen en trainingen verzorgd in Nederland en Vlaanderen..

Hij is begeleider van een team van een hospice en tevens gastdocent op diverse opleidingen voor palliatieve zorg.

Ook begeleidt hij al jarenlang groepen rond nabestaanden na zelfdoding etc.

Inleider: Arthur Polspoel

Plaats: Ons Huis

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Donderdag 9 februari 2017

**De Liefde in klank en kleur
Hooglied en Valentijnsdag**

Het woord 'Hooglied' betekent ongeveer: het mooiste lied.
HOUGLIED is een Bijbelboek dat op naam staat van koning Salomo.
Het is geschreven in een toneel-achtige tekst, tussen "Zij" en "Hij".
De lezer is getuige van de liefde tussen een jongeman en meisje.
Eeuwen geleden, een heel andere omgeving, maar heel herkenbaar voor mensen van alle tijden en plaatsen. De Liefde krijgt alle ruimte en wil worden gedeeld als een Godsgeschenk.

In de week van Valentijnsdag mag je (weer) even extra aandacht geven aan de Liefde.....

Aan de hand van een interactieve lezing over het boek Hooglied gaan we zelf aan de slag met gedichten. Met verschillende werkvormen schrijven ons eigen gedicht. De mooiste lijsten we in.



Inleiders/ workshopleiding: Aleida Blanken en Frida Meints
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Parochie Centrum Willibrord Kerk

Donderdag 23 maart

Lente vieren met bloemen

Onder de enthousiaste en deskundige leiding van Christien te Stroet maken de deelnemers een eigen bloemstuk met symbolen bij de lente. Het voorjaar lokt mensen naar buiten, geeft vitaliteit en nieuwe moed. In alle tradities van de wereld spelen symbolen en rituelen in het voorjaar een belangrijke rol.



Zo is schoonmaken en opruimen typisch iets van het voorjaar: opnieuw beginnen.

Maar ook de bede om vruchtbaarheid speelt een rol en de verwondering om nieuw leven. In de christelijke traditie is Pasen, het feest van de Opstanding van Jezus Christus, het Hoogfeest van het hele jaar. Ook daar horen diverse symbolen bij. In de kerken staan liturgische bloemschikkingen voor de 40 Dagen Tijd én de Opstanding. En ook thuis kunnen we de lente, het nieuwe begin, vieren met bloemen, hun vormen en kleuren!

Inleider: Christien te Stroet

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Plaats: Kerkstraat 15

Kosten: € 7,50

Aanmelden vóór: 16 maart 2017

Donderdag 6 april 2017

De roep van de Camino

Deze avond zal Frida Meints, een van de leden van Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting, vertellen over haar pelgrimstochten naar Santiago de Compostella. Sinds 5 jaar loopt zij elk voorjaar deze route of een deel van deze route. Jaarlijks komen er ongeveer 250.000 mensen aan in Santiago. Loop je de tocht vanuit Nederland, dan ben je meer dan 3 maanden onderweg.

Veel mensen kiezen ervoor op een kruispunt in hun leven, bijvoorbeeld na een verlies van een dierbare, een scheiding, ander werk, burnout en dergelijke. Het gaat dan over: hoe ga je verder met je leven. Tijdens het wandelen kom je tot rust en komen de antwoorden. Natuurlijk zijn er ook mensen die louter om sportieve redenen op pad gaan. Maar iedereen die geweest is, zal zeggen/voelen: 'Het doet wat met je...'.

Aan de hand van foto's zal zij deze avond ingaan op het fenomeen pelgrimeren en wat de reis onderweg met mensen doet. Na in 2011 kennisgemaakt te hebben met het pelgrimsleven is zij ook jaarlijks twee weken herbergier bij een herberg voor pelgrims. Met deze beide ervaringen zal zij ons meenemen in het pelgrimsleven.



Inleider: Frida Meints

Plaats: Ons Huis

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Donderdag 11 mei 2017

Pelgrimeren in Bronckhorst

Voor deze avond stellen we een tocht samen die (gedeeltelijk) te voet wordt afgelegd naar en tussen plaatsen en spiritualiteit in onze eigen omgeving. Niet iedereen kan immers naar Santiago de Compostella..... Ook Bronckhorst kent zijn heiligen en legendes en plaatsen waar zoekers en gelovigen op verhaal komen. Zo zette aan het einde van de achtste eeuw missionaris Liudger voet aan wal bij de IJssel bij Wichmond en stichtte er een kerk. En vinden we in Olburgen het graf van Dorothea Visser uit de negentiende eeuw; een eenvoudige huishoudster die later een zalig werd verklaard om haar mystieke boodschap. De precieze route en het programma wordt nog nader bekend gemaakt.



Tijd: 18.15 uur; terugkomst plm. 21.30 uur

Plaats: vertrek bij Ons Huis

Kosten: ca. € 7,50 pp (rondleiding en koffie) plus evt. gedeelde reiskosten.

Aanmelden: voor 21 april

Websites:

www.protestantsegemeentehengelold.nl www.willibrordhengelo.nl
www.vrijzinnighengelold.nl

Inspiratie & Ontmoeting

De werkgroep Inspiratie& Ontmoeting stelt jaarlijks een programma samen in opdracht van de Raad van Kerken Hengelo Gld. Hierin zijn vertegenwoordigd: de RK geloofsgemeenschap H. Willibrord binnen de parochie HH Twaalf Apostelen; de Protestantse Gemeente Hengelo Gld en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo Gld.

Locaties voor Inspiratie & Ontmoeting in Hengelo Gld:

Ontmoetingscentrum Ons Huis,
Beukenlaan 30, tel. 0575 463555
H. Willibrordkerk en Parochiehuis,
Spalstraat 38, tel. 0575 461275
Diaconaal Centrum Kerkstraat 15
Kerkstraat 15, tel. 0575469128

Contactpersonen voor informatie en aanmelding:

Mevr. Gerrie Vos-Hiddink

gege1956@upcmail.nl

tel. 06-38700488

Mevr. Frida Meints,

f.meints@gmail.com

tel. 0575 464695

Mevr. Ds. Aleida Blanken,

amh.blanken@hetnet.nl

tel. 0575 461224

