

Ontmoeting



PROTESTANTSE GEMEENTE LEIDERDORP, 4 JULI 2024

56.11





FOTO VOORPLAAT: DAVID KOVALENKO
OP UNSPLASH

In de Schijnwerpers

Water

De planning van kerkblad Ontmoeting doen we doorgaans in een keer, aan het begin van de zomer. Dat het thema van het elfde en laatste nummer over water gaat, konden we 11 maanden geleden onmogelijk aan de weersvoorspellingen afleiden. Kennelijk had de redactie een vooruitziende blik, want wat hebben we recent veel nattigheid achter de rug. Mogelijk hebben we nu een periode van droogte voor de boeg. Zelfs als dat zo zou zijn, ben ik niet bang voor het opdrogen van inspiratie. De drang om te schrijven, te fotograferen, te lezen, te complimenteren of opbouwende kritiek te leveren zie ik eerder toe- dan afnemen. Een van de redenen om in de pen te klimmen is de wekelijkse bloemenhulde voor gemeentelieden die een opkikker kunnen gebruiken. Zij weten vaak niet hoe snel zij hun dank daarvoor wereldkundig moeten maken. Vrijwel meteen dopen zij hun pen in de (digitale) inkt, terwijl de bloemen het goed doen zo lang hun stelen maar in aanraking blijven met water. Als het even meezit gaat zo'n kerkboekje dan een week of twee mee. Deze Ontmoeting heeft een nog langere levensduur, want die krijgt pas over twee maanden een opvolger.

TIM BROUWER DE KONING

Terugblik op visitatie

Tijdens een ingelaste kerkenraadsvergadering op 4 juni hebben we teruggekeken naar de manier waarop de visitatie is uitgevoerd. Als raad zijn wij hier positief over. Verder is er veel waardering voor de uitleg van de visitatiecommissie tijdens de informatieavond op 28 mei. Duidelijk is ook dat er veel onbegrip en emotie is in de gemeente over de vrijstelling en losmaking van ds. Stephan Kurtzahn. Over het functioneren van kerkenraad en moderamen gaat één van de adviezen van de commissie. Dit bespreken we - samen met de onderlinge communicatie - in een aparte kerkenraadbijeenkomst met onze interim-predikant ds. Pieter Terpstra. Ook gaan we verder met het beleidsplan van de PG Leiderdorp.

JANNY VAN DER HOOGT-VAN ACKOOIJ
SCRIBA KERKENRAAD

Inhoud Ontmoeting

In de Schijnwerpers	Gemeentelieven
2	11
Gemeente	Nieuws
4 / 5	12 / 13
Woorden van Waarde	Agenda
6	14
Jeugd en Jongeren	Gedicht
7	16
In herinnering	
10	

Inleverdatum Ontmoeting

Kopij voor de de volgende Ontmoeting moet uiterlijk zondag 28 augustus 19.00 uur ingeleverd zijn bij de redactie, Jaco Buitenhok: redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl. Het verschijningsrooster voor komend jaar is achter in deze Ontmoeting te vinden.

Omzien naar elkaar

Wilt u bezoek of aandacht voor uzelf of een mede gemeentelid, belt u dan met:
Hetty Brandenburg (589 28 50)
Elly Chaudron (06 40919842)
Petra Post (589 79 77)

Voedselbank

Naast de maandelijkse inzameling voor de voedselbank tegelijk met oud papier kunt u ook wanneer de kerk open is houdbaar voedsel en toiletartikelen afleveren.

ZONDAG 7 JULI
DORPSKERK, 10 uur
ds. Saskia Ossewaarde

ZONDAG 14 JULI
DORPSKERK, 10 uur
ds. Pieter Terpstra

ZONDAG 21 JULI
DORPSKERK, 10 uur
ds. Wilschut

ZONDAG 28 JULI
DORPSKERK, 10 uur
ds. Carel van der Meij
KAPELZAAL SCHEPPINGSKERK, 10 uur
N. Langstraat, dovendienst

ZONDAG 4 AUGUSTUS
DORPSKERK, 10 uur
ds. de Roest

ZONDAG 11 AUGUSTUS
DORPSKERK, 10 uur
ds. Janco Wijngaard

ZONDAG 18 AUGUSTUS
DORPSKERK, 10 uur

ZONDAG 25 AUGUSTUS
DORPSKERK, 10 uur
ds. Bernard Schelhaas, Leiden
KAPELZAAL SCHEPPINGSKERK, 10 uur
ds. Wim Otte, dovendienst

ZONDAG 1 SEPTEMBER
DORPSKERK, 10 uur
Ds. Bertien Bos
Gezamenlijke dienst en bevestiging ambtsdragers

ZONDAG 8 SEPTEMBER
DORPSKERK, 10 uur
Ds. Bertien Bos en ds. Janco Wijngaard, startdienst, m.m.v. cantorijen
DORPSKERK, 15 uur
Samen onbepert geloven
SCHEPPINGSKERK, KAPELZAAL, 10 uur
ds. Trinus Hibma, dovendienst

Elke **VRIJDAG**
Ommedijk 11 uur
Weeksluiting

Livestream: www.pgleiderdorp.nl

Kerkdiensten

Collectes

Digitale collecte

In de kerken is de eerste collecte voor de hieronder genoemde doelen. De tweede collecte is voor het Plaatselijk Kerkenwerk. U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL15 TRIO 0390 5394 22 ten name van de Diaconie Leiderdorp onder vermelding van 'collectegift', eventueel aangevuld met het specifieke collectedoel. De opbrengst via bank of app wordt verdeeld over het doel van de zondag en het plaatselijk kerkenwerk. Staat er een specifieke omschrijving op de overschrijving, dan wordt dit bedrag in zijn geheel bijgeschreven voor dit doel.

7 juli

Kerk in Actie Buitenland, opvang straatkinderen in Yogyakarta

In de Indonesische steden Yogyakarta (Java) en Kupang (Timor) leven nog steeds kinderen op straat. Sommigen worden door hun ouders meegenomen om op drukke verkeerspleinen te helpen bij de verkoop van kranten of etenswaren. Anderen worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om.

14 juli

Diaconie, zomerbonnen bij De Bakkerij

Ook dit jaar gaat De Bakkerij in samenwerking met Stichting Urgente Noden Leiden (SUN Leiden) weer Zomerbonnen uitgeven. Vorig jaar kregen meer dan 1.400 huishoudens aan de armoedegrens extra financiële ruimte dankzij deze Zomerbonnenactie. Zo kunnen mensen met minder inkomen in deze lastige tijden zich toch even iets extra's veroorloven.

21 juli

Kerk in Actie Buitenland, vrouwen in Guatemala

Veel vrouwen in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en huiselijk geweld, zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Het opleidingscentrum Cedepca helpt deze vrouwen weerbaar te worden en ook in de kerk hun stem te laten horen. Vrouwen kunnen (bijbel)cursussen volgen over eigenwaarde en inspirerend leiderschap.

28 juli

Diaconie, Pauluskerk in Rotterdam

De Pauluskerk werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel ons oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder

helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. Dat doen zij door gastvrij te zijn en praktische individuele hulpverlening te bieden.

4 augustus

Plaatselijk Jeugdwerk

De belangrijkste taak van de Taakgroep Jeugd is kinderen en jongeren in relatie te brengen met God, hen te betrekken bij de gemeente en zich thuis te laten voelen in onze kerken. Kindernevendiensten, Jeugdkerk, Jeugddiensten en de Kliederkerk zijn hier voorbeelden van.

11 augustus

Zomerzending, Pakistan

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Zij horen vaak bij de laagste klasse en daarmee bij de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over hun geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat het geloof inhoudt. Het Open Theologisch Seminarie, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof.



18 augustus

Diaconie, Epafra

Epafra zet zich in voor Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij niemand zitten. Ze bieden hen geestelijke steun en praktische hulp. Menselijk contact is waardevol; niet alleen voor de gedetineerden maar ook voor familie en vrienden.

25 augustus

Kerk in Actie Buitenland, Zambia, gezinnen zonder ouders

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, als hun ouders

aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch ondersteund.

1 september

Missionair, nieuwe vormen van kerkzijn

Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en andere vormen van kerk-zijn, nieuwe plekken waar mensen de liefde van God kunnen ervaren. De Protestantse Kerk ondersteunt initiatieven met subsidie die zich richten op doelgroepen die niet of nauwelijks meer in bestaande kerken komen, of zich richten op regio's waar de kerk kwetsbaar is. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of mensen met een multiculturele achtergrond te betrekken bij activiteiten.

Uitvaartverzorging

Janson & Bolland

Levendaal 103 Leiden

Afscheidscentrum

Oegstgeest

Piet Heinlaan 42a Oegstgeest

071 – 5 12 21 12

www.levendaal.eu

www.afscheidscentrum.com

Gemeente

Kort verslag van de gespreksavond op 18 juni 2024

De avond wordt geleid door de voorzitter van de kerkenraad, Huibrecht Bos en interim-predikant ds. Pieter Terpstra.

Gesproken wordt over de aanleiding tot de visitatie, de gevolgen ervan en het visitatierapport. Verder wordt genoemd de brief die rond gaat en dat daarin een aantal zaken staan die niet juist zijn.

Gedeeld worden de schok, de teleurstelling, te weinig kennis, pijn rondom Stephan Kurtzahn maar ook de wens om met elkaar verder te gaan.

De meeste aanwezigen geven aan dat de visitatoren de informatieavond goed hebben aangepakt, maar er zijn nog veel vragen onbeantwoord gebleven. Voor zover mogelijk geeft Huibrecht Bos op hoofdlijnen toelichting over wat er heeft gespeeld en hoe de visitatiecommissie te werk is gegaan.

Op de tot nu toe ontvangen brieven en de vragen (ook van deze avond) worden de antwoorden gedeeld via Ontmoeting.

De kerkenraad staat achter alle predikanten. Voor professionele begeleiding zorgt de classis, het eerste aanspreekpunt hiervoor is de classispredikant, ds. Mark van Pelt. Belangrijk is dat wij als gemeente blijven omzien naar elkaar en dus ook naar de predikanten.

Tot slot geeft Pieter aan dat niet alles is gezegd en men verschillend in de kwestie staat. Gedeeld wordt een enorme betrokkenheid. Het doet pijn, we zijn verdrietig maar wel één gemeente die met elkaar verder wil gaan.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 11 juli a.s., in de Dorpskerk, aanvang 20.00 uur.

Vragen en/of opmerkingen over de manier waarop de avond van 18 juni is ingericht kunnen worden gemaild naar de voorzitter, Huibrecht Bos, voorzitter-kr@pgleiderdorp.nl (mailto:voorzitter-kr@pgleiderdorp.nl)

JANNY VAN DER HOOGT-VAN ACKOOIJ
SCRIBA KERKENRAAD PGL

Samenvatting vragen en antwoorden gespreksavond 18 juni

Vragen die bij de scriba zijn binnengekomen en vragen die tijdens de gespreksavond van 18 juni niet aan de orde zijn gekomen, worden hieronder beantwoord. U herkent uw eigen vraag wellicht niet in deze vorm maar we hebben vragen met eenzelfde strekking gecombineerd.

Wat is visitatie?

Wanneer er moeilijkheden zijn in een gemeente kan het college voor de visitatie worden ingeschakeld. Zij gaan op zoek naar de oorzaken en proberen oplossingen aan te dragen. Daarbij gaat het vooral om kwesties in de kerkenraad. Dit college werkt vanuit een pastorale attitude, als mede-ambtsdragers.

Wat is de reden voor de visitatie?

Waarom heeft de kerkenraad niet meer ingezet op overleg tussen de predikanten i.p.v. de regie uit handen te geven? Vorig jaar constateerde de kerkenraad dat de incidenten in het

pastoresteam verergerden en ook complexer werden. Er was al veel gedaan (zie hieronder) en het lukte niet meer er onderling uit te komen. Toen dat werd ingezien, is visitatie aangevraagd. Hierbij wordt aangetekend dat als de kerkenraad dit niet had aangevraagd, dit door de Classis zou zijn opgelegd. De kerkenraad heeft besloten de adviezen van de visitatiecommissie, voor zover ze kerkenraad, moderamen en gemeente aangaan, zo goed mogelijk op te volgen, hiervoor een interim predikant aan te stellen en zich in de uitvoering van de adviezen te laten bijstaan door de classispredikant.



Wat is er allemaal gebeurd dat visitatie noodzakelijk was?

De visitatiecommissie heeft veel gesprekken gevoerd en daardoor een grote hoeveelheid informatie gekregen over onze gemeente en de manier van (samen)werken in de gemeente. Uit deze gesprekken mogen geen details worden weergegeven. De rode draad uit de gesprekken en de analyse is: In de afgelopen jaren is het functioneren o.m. binnen het predikantenteam een terugkerende zorg geweest. Het gesprek hierover is gezocht en er zijn meerdere coaching trajecten geweest door externen. Na verloop van tijd bleek de ad hoc en reguliere samenwerking toch weer niet goed te gaan. Uit de gesprekken kwamen veel, op elkaar lijkende, reacties op de manier van samenwerking en het overleg met ds. Stephan Kurtzahn. De inzet van externe coaches en de gevoerde gesprekken met o.m. de – vorige en huidige - Classis predikant hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Tot slot bleek de laatste individuele coaching van vorig jaar eveneens niet effectief te zijn. Aanhoudende en terugkerende fricties in de samenwerking in het pastoresteam, met de taakgroepen en met vrijwilligers zijn de aanleiding geweest van de kerkenraad om visitatie aan te vragen.

Wat betekent “Vrijstelling van werkzaamheden”?

Het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering heeft besloten ds. Kurtzahn voor onbepaalde tijd gehele vrijstelling van werkzaamheden in Leiderdorp te verlenen. Dat betekent dat de predikant zich onthoudt van alle ambt gebonden werkzaamheden, zoals voorgaan in eredienssten, pastorale bezoeken, begrafenissen en het leiden van en betrokken zijn bij kerkelijke activiteiten in en rond de PG Leiderdorp.

Bericht in Ontmoeting over de visitatiecommissie. Wij hadden geen idee wat dit betekende en hebben niet gereageerd.

De berichtgeving over de visitatie was in handen van de visitatoren. Zij hebben deze uitnodiging zo gedaan, om zo open mogelijk de problematiek in Leiderdorp te verkennen. Het stond eenieder vrij om contact met hen op te nemen over welk onderwerp dan ook.

Hoe heeft de visitatiecommissie gesprekspartners geselecteerd?

De visitatiecommissie mag op eigen initiatief mensen uitnodi-

gen voor een gesprek. Dit heeft zij ook gedaan en na de open uitnodiging in de Ontmoeting volgden nog meer gesprekken. Uit gesprekken met leden van de kerkenraad en de andere ontmoetingen zijn weer namen gekomen van gemeentelieden met uiteenlopende opvattingen. Daarnaast is gesproken met externe deskundigen, de huidige en de oud-predikanten.

De informatie op de gemeenteavond was onvoldoende feitelijk en er was geen gelegenheid om door vragen helderheid te krijgen.

Het was een bewuste keuze van de visitatiecommissie om deze avond qua inhoud en vorm zo in te richten.

Het geanonimiseerd delen van het rapport (of gedeelten ervan) met de gemeente had wellicht een deel van de vragen beantwoord.

Van het visitatierapport is een 'publieke samenvatting' verschenen in Ontmoeting. Het rapport zelf is niet voor vrije verspreiding. Dat is vooral omdat er in het rapport dingen staan die onder de vertrouwelijkheid vallen.

De visitatiecommissie heeft gekozen voor een zeer zorgvuldige aanpak en in lijn met de kerkorde.

Het proces van visitatie is onvolledig en onzorgvuldig.

Alle input voor de visitatie komt uit de gemeente. De visitatiecommissie, bestaande uit 3 predikanten, heeft haar adviezen, na reflectie met twee externe visitatoren, uitgebracht aan de Classis. Het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering heeft vervolgens een besluit genomen. Aansluitend kijkt het Generale College van ambtsontheffing naar de inhoud, de gevolgde procedure en het advies van losmaking van de PG Leiderdorp. Dit borgt de kwaliteit.

Zijn er Jaargesprekken gehouden en wat leverde dit op?

Onze gemeente kent jaargesprekken en die vinden ook plaats. Wel stelt het visitatierapport dat dit beter moet.

Deze gesprekken zijn mede een aanleiding geweest tot de verschillende gezamenlijke en individuele coaching sessies in het vorige en huidige predikantenteam (2017, 2022 en 2023).

Waarom wordt ds. Kurtzahn van het ene op het andere moment van werkzaamheden ontheven en in hoeverre zijn de adviezen tot losmaking en vrijstelling van werkzaamheden dan proportioneel en doelmatig?

Tot vrijstelling van werkzaamheden kan alleen besloten worden door het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering en dat is ook nu zo. Het is meestal zo dat hiertoe besloten wordt als datzelfde Breed Moderamen aanraadt om een verzoek tot losmaking te doen. Dat verzoek wordt gericht aan het Generale College van ambtsontheffing (GCA). Het GCA wordt gevraagd om, gehoord hebbende de predikant, de kerkenraad en (vaak) het college voor de visitatie, een uitspraak te doen.

Dat betekent dat het hele dossier nog eens tegen het licht gehouden wordt, zowel inhoudelijk als procedureel.

Is rekening gehouden met de persoonlijke situatie van ds. Kurtzahn?

Vanzelfsprekend heeft de visitatiecommissie zorgvuldig gekeken naar de persoonlijke situatie van ds. Kurtzahn en heeft geen relatie tussen deze en het verloop van de problemen geconstateerd.

ds. Kurtzahn is 100% arbeidsgeschikt verklaard.

Ds. Kurtzahn heeft, óók voor buiten kerkelijken, veel betekend.

Er is, ook in het rapport van visitatie, waardering voor al het werk dat ds. Stephan Kurtzahn in de afgelopen 10 jaar in onze gemeente heeft gedaan. Hij heeft veel mensen in moeilijke tijden bij gestaan.

De visitatiecommissie schrijft in haar brief ".....Hij behoudt daarom alle rechten van een Dienaar des Woords en kan buiten Leiderdorp overal binnen de Protestantse Kerk in Nederland voorgaan".

Hoe komt het dat er niet (eerder) is gecommuniceerd met de gemeente?

De kerkenraad was al ruim van tevoren op de hoogte maar heeft de vertrouwelijkheid hoog opgepakt. Communicatie in dit soort processen vraagt zorgvuldigheid en gebeurt niet voordat echt duidelijk is wat er aan de hand is. Het gaat over mensen. Er blijft altijd de hoop dat er een uitweg komt.

Ook de visitatiecommissie had de insteek om tot een andere uitkomst te komen. Het is niet gebruikelijk dat een commissie uit maar liefst 3 predikanten bestaat. Deze samenstelling is gekozen omdat het hier om collega's ging.

Waarom moet de één predikant wijken en de andere niet?

Het rapport van de visitatiecommissie is hier duidelijk: na het zorgvuldige en uitgebreide onderzoek is men tot deze conclusie gekomen. Die conclusie is niet lichtvaardig genomen (zie hierboven). Het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering heeft het advies overgenomen en wordt vervolgens voorgelegd aan het GCA.

Wat is de rol van de kerkenraad in dit alles geweest? Wat is het leerpunt voor de kerkenraad en gemeente?

De visitatiecommissie heeft duidelijke adviezen voor de kerkenraad en de gemeente. Samengevat:

- elkaar in de moeilijke omstandigheden waarin de Protestantse Gemeente Leiderdorp verkeert, te blijven zoeken en bemoedigen om zo de eenheid van de gemeente te bewaren;
- de kerkenraad te vertrouwen, zijn leiding te aanvaarden en met hem samen te werken aan de opbouw van de gemeente;
- ook bij verschillen van inzicht het gesprek met elkaar en de kerkenraad te blijven zoeken.

Wat is er nodig om de situatie te accepteren, om te verzoenen, om te helen?

Een beslissing zoals deze heeft niemand gewild. Het doet pijn en zeker in een kerkgemeenschap waar we als broeders en zusters met elkaar om willen gaan.

Wat er nodig is om te verzoenen en te helen, daar moeten we met elkaar aan werken. ds. Kurtzahn krijgt persoonlijke begeleiding van zowel de Classispredikant en andere externe deskundigen, waar nodig. Blijven omzien door de gemeente naar hem als gemeentelid ondersteunen wij van harte en moedigen wij juist ook aan. Ook dat helpt bij verzoening en heling.

Woorden van Waarde

Waterland



Het thema 'water' stond al bijna een jaar geleden op het rooster voor Ontmoeting. Bij de voorbereiding van dit artikel vroeg ik mij af: wat kan ik nog voor waardevoels schrijven over dit thema? Een overtuigend antwoord zal ik de lezer niet (kunnen) geven. Misschien wel omdat 'water' zo'n centraal thema is in ons leven, in ons land en onze cultuur. Wie even in een woordenboek kijkt naar de woorden die beginnen met 'water' ziet het voor zich: waterballet, waterdamp, waterfiets, waterkracht, waterland, Waterman, waterleiding, watermolen, waterstof, waterpoort, watertoren, waterval, waterweg enzovoorts. Daaraan zien we duidelijk dat water zo'n belangrijk woord is in onze taal en cultuur. Want, zo leerden we al vroeg op school: Nederland is een Waterland.

Betekeningen van water

In de Bijbel, in onze kerkgemeenschap en in ons geloofsleven heeft het woord 'water' vaak meer en diepere betekenissen. In het scheppingsverhaal lezen we, dat God zei: „*Er moet in het midden*

van het water een koepel komen om het water te verdelen. Zo verdeelde hij het water in tweeën: water boven de koepel en water onder de koepel. Die koepel noemde God 'hemel!'" (Genesis 1 : 6-8)

De 'macht van het water' gebruikt God (ook in Genesis) om de aarde onbewoonbaar te maken! God zegt tegen Noach: „*Ik laat de aarde volstromen met water, heel veel water. Alles wat leeft, zal sterven, alles en iedereen op aarde*". Maar met Noach en de zijnen krijgt het scheppingsverhaal weer een nieuwe toekomst en perspectief. In de Bijbelse verhalen staat water vaak voor leven en gezondheid, voor opstanding. Zoals in het bekende lied De steppe zal bloeien (Lied 608 :1)

In vers 1: de rotsen gaan open. Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, dorstigen komen en drinken."

Een nog diepere betekenis geeft Jezus aan het woord als hij spreekt over Levend water. In de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw zegt hij: „*Iedereen die water uit deze put drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar als je drinkt van het water dat ik geef, krijg je nooit meer dorst. Want het water dat ik je geef, blijft altijd in je. Het geeft je het eeuwige leven.*" (Johannes 4 : 13- 14)

Ook bij het dopen heeft/krijgt het water een bijzondere betekenis. Met het onderdompelen of besprenkelen wordt symbolisch uitgedrukt dat de 'dopeling' schoongewassen wordt van zijn/haar zonden. Het water bij de doop verwijst naar het bloed van Christus. Zijn bloed wast onze zonden af, zodat we rein zijn voor God. In geloof met hem verbonden.

Ik sluit af met lied 359 uit het Liedboek. (Tekst: Erik Idema. Melodie: Ozewiezewoze)

*Leven is gegeven
Door het water, nu gaat er
Ver boven ons geloven
Steeds een naam met ons mee.*

BAS DEN DEKKER

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

Bouwbedrijf Meijvogel BV Tel: 071 - 402 58 08
Nijverheidstraat 22 info@bouwbedrijfmeijvogel.nl
2222 AV Katwijk www.bouwbedrijfmeijvogel.nl

Zonnepanelen
uit Leiderdorp!

**Persoonlijke
aankoop en
eerlijk advies!**

Jeroen Spek
06 466 776 81

**zorgeloos
verwarmen** zorgeloosverwarmen.nl

Laat je meevoeren in de onderstroom

De zee is bijzonder. De zee is altijd mooi, ongeacht het weer. Het is net zo mooi in een herfststorm als in een winterzonnetje of een lente-miezer. De zee is ook gevaarlijk. Niet alleen voor schepen, ook voor zwemmers. We zeggen tegen onze kinderen: niet te ver hoor, omdat we weten wat er kan gebeuren.

De zee is namelijk ook verraderlijk. Het kan kalm lijken alsof er niets aan de hand is, en toch kun je zomaar meegesleurd worden door een onderstroom. Als het goed is, leren wij aan onze kinderen dat je dan kalm moet blijven en je moet laten meevoeren. Die stroom komt altijd ergens uit. Als je je er tegen verzet door hard te zwemmen, kost het alleen maar energie en loop je eerder het risico om te verdrinken.

Zo kunnen gemeenteleden de afgelopen periode hebben ervaren. In een rustig kabbelende zee bleek een onderstroom te zijn. Na het verslag van de visitatiecommissie zijn wij daarin meegesleurd. In die onderstroom voeren allerlei emoties ons mee.

Ook in deze situatie is het verstandig om ons daaraan over te geven. Alle emoties mogen er zijn. We hoeven niet in paniek te raken. We hoeven niet te strijden. Dan duurt het alleen maar langer voor we weer bovendrijven en worden we meer moe. We kunnen ons rustig laten meevoeren in het vertrouwen dat we ergens weer met ons hoofd boven water komen.

Als we dan zien waar we zijn, kunnen wij ons oriënteren om te bepalen waar we naartoe willen. Dan hebben we de kracht om daar te komen. En misschien blijken we zelfs dichterbij te zijn dan we dachten. Heb vertrouwen.

AART BREZET



Jeugd en Jongeren

Jongereengroep Oeganda

De Oegandagroep bestaat uit 9 jongeren die de afgelopen acht maanden heel hard hebben gewerkt om dat grote bedrag van € 40.000 bij elkaar te krijgen. De groep die inmiddels de slogan kan delen: Jongereengroep Oeganda, voor al uw feesten en partijen en voor al uw tuinwerk!

De groep heeft al veel met elkaar meegemaakt en is klaar voor de volgende klus: het bouwen aan de lerarenverblijven van de Queen of Peace Highschool in Mpigi, Oeganda. Want met uw hulp en uw gulle gaven is het enorme bedrag van € 40.000 bij elkaar gebracht! De groep is er klaar voor; de nodige vaccinaties zijn genomen, de visa zijn goedgekeurd en de malariapillen zijn in huis.

Zaterdag 13 juli vertrekken Amélie, Cato, Femke, Hanna, Jessica, Loes, Mathilde, Roeland en Sterre onder leiding van Caroline, Martijn en Ronno naar Oeganda.

Met enorm veel plezier mocht ik de afgelopen maanden met deze fijne jongeren optrekken en de voorpret meebeleven.

Mijn taak zit er nu op, ik laat de groep los en zwaai hen 13 juli uit.

En net als u ben ik enorm nieuwsgierig naar hun verhalen als ze thuiskomen.

Die verhalen zullen zij zeker met ons delen, die belofte staat!

Namens de hele groep een heel groot dank u wel voor alle steun en gulle gaven.

Wie meer wil lezen over het doel en bestemming, kan kijken op <https://ikdoemee.lst.nl/2024-help-ons-op-weg-naar-oeganda/>

ANNEKE OTTENHOF, ANNEKEOTTENHOF@CASEMA.NL



Kindernevendiensten.

In de zomermaanden zijn er gezamenlijke kerkdiensten in onze Dorpskerk. De leiding van de kindernevendienst heeft ervoor gezorgd dat ook tijdens deze diensten er kindernevendienst is voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.

Na deze zomermaanden, als de diensten weer in beide kerken zijn, zullen de kindernevendiensten weer alleen in de Scheppingskerk verzorgd worden. Alleen als er dan één gezamenlijke dienst is in de Dorpskerk, dan zijn we daar natuurlijk ook weer voor de kinderen.

De KND-XL diensten gaan ook wat veranderen. Deze waren altijd op de eerste zondag van de maand, maar we gaan nu in het rooster kijken wanneer we denken dat de meeste ouders met jonge kinderen naar de kerk zullen komen. Op die zondagen gaan we dan de extra leuke KND-XL verzorgen. Ook hebben we een nieuw thema voor alle KND-XL voor het komende jaar. Van de data en bijzonderheden over de KND-XL komt nog afzonderlijk bericht, dus houd de ontmoeting goed in de gaten als je erbij wilt zijn. Wat het thema wordt blijft nog even een verrassing, maar dat het leuk gaat worden staat vast.

Komen jullie ook allemaal? En neem je vriendjes en vriendinnetjes mee. Het wordt steeds leuker als we met heel veel zijn.

Tot dan!!

NAMENS DE LEIDING VAN DE KND, MARJA VAN DER KRUK.

Toen Jonas in de walvis zat, toen werd z



ijn hele pakje nat. Van je een, twee, drie.

In het Bijbelverhaal waarop dit kinderrijm is geïnspireerd wordt Jona heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. In een woeste zee redt hij niet alleen het vege lijf, maar in het binnenste van het grote zoogdier voelt hij ook niet veel nattigheid. Wel moet hij zich in die beschutte positie voorbereiden op een sprong in het diepe, dat wil zeggen de grote boze mensenwereld.

Foto: Frits Onvlee, gemaakt op de tentoonstelling "Zandverhalen" in Elburg
Tekst: Tim Brouwer de Koning

In herinnering

Foto Frits Onvlee

In memoriam Gerda Johanna de Vries – van Ee

Op 1 juni is Gerda Johanna de Vries-van Ee overleden op 92-jarige leeftijd. Zij woonde lang aan de Zuilenstein, maar de laatste maanden verbleef ze in een verzorgingshuis in Leiden.

Gerda hield veel van muziek, ze speelde graag orgel. Tot op hoge leeftijd had ze thuis orgellessen en leerde ze nieuwe stukken van onder andere J.S. Bach, haar lievelingscomponist. Als vrijwilliger was ze actief in het ziekenhuis maar ook als organist bij de weeksluitingen in Leythorode en Ommedijk. Ook in de Scheppingskerk speelde ze als invaller bij diensten. Lang zong ze mee bij Ex Animo en was zij lid van de vrouwenbond.

Voor Gerda was psalm 139 een troost: aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één, ze waren allemaal in de hand van God. God kende haar en al haar dagen, en dat droeg haar. Ze was niet bang voor de dood, want toen ze als jong meisje erg ziek was had ze een glimp opgevangen dat het na dit leven goed en mooi is.

We hebben afscheid van Gerda genomen met veel muziek en mooie a capella zang van onder anderen haar kleinzoon. We bidden de kinderen en kleinkinderen troost toe nu ze Gerda moeten missen.

DS. BERTIEN BOS

In memoriam Arno Mentink

Op maandag 3 juni is Arno Mentink overleden. Hij was al enige tijd ziek, maar hield altijd hoop en bleef positief tot op het eind. Op 5 mei hebben we zijn leven nog met velen gevierd in de Dorpskerk. Helaas hebben we in diezelfde kerk op 11 juni afscheid moeten nemen van Arno in een drukbezochte afscheidsdienst. Daarin stonden we stil bij zijn leven, wat hij heeft betekend voor zijn familie en vrienden maar ook bij zijn grote betrokkenheid voor de brede gemeenschap van Leiderdorp en de kerk.

Arno's optimisme, kracht, doorzettingsvermogen blijven ons bij, maar vooral ook zijn levensmotto: „Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd”. We hoorden ook de trouwtekst van Arno en Nancy uit 1 Corinth 13, waarin de apostel Paulus ons drie belangrijke richtingwijzers geeft voor het leven: Geloof,

Hoop en Liefde. Liefde is volgens Paulus de belangrijkste en bron van waaruit alles kan groeien. Misschien wel daarom een goed gebruik in de kerk om elkaar de Liefde van Christus te wensen.

Alle kinderen zetten Arno symbolisch in dat Licht van Christus door vanaf de Paaskaars lichtjes te ontsteken aan het begin van de dienst. Samen hebben we Arno begeleid naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats in Leiderdorp.

We wensen Nancy, Tom en Casandra, Noa en Niek, Gert-Jan en Roeltje en allen die Arno zo gaan missen veel sterkte en Gods liefdevolle nabijheid.

DS. JANCO WIJNGAARD

In memoriam Margreet Heemskerk-Ouwens

Woensdag, 19 juni is Margaretha Johanna Heemskerk - Ouwens overleden op de leeftijd van 88 jaar. Zij bereikte een prachtige hoge leeftijd, en toch kwam haar heengaan onverwacht. Na een geslaagde heupoperatie en een revalidatieperiode in 'Wijckersloot', Oegstgeest, toen zij en haar kinderen dachten dat zij nu spoedig naar huis zou terugkeren, in de Koolmeesstraat, is zij toch vrij plotseling gestorven.

In de Scheppingskerk hebben wij woensdag 26 juni afscheid van haar genomen in een sobere dankdienst.

Toen we haar overlijden moesten afkondigen in de kerk, zondag 23 juni, merkte ik dat het bericht voor veel gemeenteleden kwam als een schok. Want Margreet Heemskerk was een zeer geziene vrouw. Zij zal gemist worden om veel. Om de plezierige omgang met mensen en zeker ook om haar grote betrokken-

heid en inzet in de gemeente.

Ze was lid van een leesgroep, had daar een belangrijke rol in. Zij was ook regelmatig gastvrouw tijdens de Open Kerk, op donderdagmorgen in deze kerk. Zij hielp mee bij de boekenmarkten en naam deel aan leerhuizen. Heel actief, heel betrokken, met hart en hand en verstand was zij in de kerkelijke gemeente. Ja, dat hoorde ik van meerdere kanten, na afloop van die zondagse eredienst. Persoonlijk vind ik het jammer dat ik haar niet echt heb gekend....

Namens haar kinderen benoemde haar zoon Maarten in de afscheidsviering de liefdevolle betrokkenheid van hun moeder en oma, die goed kon luisteren en nooit oordeelde. Zij koesteren warme herinneringen aan haar, vol dankbaarheid.

We lazen Psalm 23 'De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets' - waarvan enkele verzen op de rouwbrief stonden. Die Psalm hebben we ook gezongen.

Ook hierin was Margreet Heemskerk betrokken. Zij had een paar liederen al uitgezocht, voor dit moment.

Zij en haar man, ds. Theodoor Heemskerk, hebben hun gezin als herder en herderin geleid, naar volwassenheid.

Na afloop van de afscheidsviering hebben we Margreet Heemskerk te ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats aan de Hoogmade-seweg.

We weten haar geborgen in de liefde van de Eeuwige en bidden dat haar nagedachtenis de kinderen, kleinkinderen en allen die haar missen zullen tot zegen mag zijn.

DS. SASKIA OSSEWAARDE



24 uur per dag afscheid nemen

Nico en Mariëtte Soek bieden de mogelijkheid om 24 uur per dag afscheid te nemen van uw dierbare. U heeft dag en nacht zelf toegang tot de 24-uur huiskamer.

arum
UITVAARTZORG

arumuitvaartzorg.nl 071 572 00 76 dag en nacht

Adresgegevens: Eikenlaan 25, 2351 NT Leiderdorp

Gemeenteleven

Vanuit de kerkenraad van 25 juni 2024

Aan het begin van de kerkenraadsvergadering heeft Marja van der Kruk van de Taakgroep Jeugd verslag gedaan van alle werkzaamheden van de Taakgroep. Duidelijk is dat er nog veel te doen is.

Wie wil meedenken, heel graag.

De komende maanden, dus in de zomermaanden, zullen er onder leiding van ds. Pieter Terpstra, onze interim-predikant, een aantal 'ronde tafel gesprekken' worden georganiseerd met als doel te bepalen waar de PG Leiderdorp over een aantal jaren wil staan. De uitkomst is onder andere van belang voor de beroepingscommissie, voor de diverse taakgroepen en is ook input voor het nieuwe beleidsplan.

De bijeenkomsten zullen op verschillende momenten zijn, zodat zoveel mogelijk gemeenteleden kunnen deelnemen en zo hun visie kunnen delen over de toekomst van de gemeente.

Via Kerknieuws en zondagsbrieven volgt informatie over de diverse data, plaats en tijdstippen van de ronde tafel gesprekken. Namens de kerkenraad,

JANNY VAN DER HOOGT-VAN ACKOOIJ
SCRIBA PG LEIDERDORP

Hoofdbezorger Nico Oosterom gestopt

Wij zijn de tel kwijtgeraakt, maar vele, vele jaren heeft Nico Oosterom de taak als hoofdbezorger van Ontmoeting op zich genomen. Nico wil na al die jaren trouwe dienst het stokje graag overdragen aan een opvolger. Daarover elders in Ontmoeting een oproep. Maar onder andere via deze weg bedanken we Nico voor zijn jarenlange inzet om ervoor te zorgen dat iedereen op tijd Ontmoeting in de bus kreeg. Hulde!

Oproep voor Kerk in Actie Buitenland

Vorige maand, rond Pinksteren, is de diaconie gestart met de actie Kerk in Buitenland. Dit heeft tot nu toe € 5800 opgebracht. Echter, ons streefbedrag ligt nog veel hoger. Bij deze doe ik een oproep om deze actie te steunen en een bedrag over te maken naar NL47 INGB 0000 1201 33 t.n.v. Zending Protestantse Gemeente Leiderdorp.

Alvast bedankt voor uw medewerking. Namens de commissie,

MARCELLA BUITENHEK,
EVELIEN MIEREMET, PETER MEIJER

Bloemenzee

De bloemen van de kerk zijn de afgelopen maand gegaan naar mw. P. van den Bergh (Fred. Hendriklaan), Janny Barentsen-Fondse (Guus Kuijerszijde), Gerry van Vliet-van Straten (Fluitekruidzoom), Hans en Netty van Zwieten (Fred. Hendrikplantsoen), mw. Hans van Straten (Waterbieskreek), Henk Kuijl (Wederikkreek), mw. W. Hoogendijk (Bloemhofstraat), mw. Van Atten (Simon Ouwerkerkstraat), fam. De Koning (Loe-

vestein), mw. A. Honders (Bloemhofstraat), Chris Flinterman (Hoge Rijndijk, Leiden) en Bep Tange (Jan de Hartogplein).

Persoonlijk

Hans Vis neemt afscheid van Cantorij Dorpskerk

Hans Vis heeft woensdagavond 5 juni afscheid genomen van de Cantorij Dorpskerk. Hij heeft daar de zangers ruim 18 jaar begeleid op piano en orgel, eerst samen met Cees Moejes als dirigent en daarna met Matthias Konijnenberg.

We danken Hans voor zijn grote inzet en toewijding gedurende al die jaren. Met een lied, een afscheidscadeau en een gezellige bijeenkomst na afloop van zijn laatste repetitie avond sloten we een fijne periode af.

HANS VAN HARTINGSVELDT

Afscheid organist

Langzamerhand zal het nieuws van mijn afscheid als organist per 1 juli wel bekend zijn in onze Protestantse Gemeente. Zowel het kerkbestuur als de Cantorij Dorpskerk heb ik hierover ingelicht.

Ruim 58 jaar heb ik in de Leiderdorpse kerken de orgels mogen bespelen. Al die jaren heb ik dat vol overgave gedaan. Daar ben ik heel dankbaar voor, ook voor het feit dat de mensen al die tijd zo enthousiast hebben meegezongen.

Gelukkig zijn er nu iets meer organisten. Dat maakt het voor mij wat gemakkelijker om afscheid te nemen.

HANS VIS

Een buiging voor Bep Verra

Op zondag 9 juni werd mijn moeder, Bep Verra, in het zonnetje gezet tijdens de dienst Samen Onbepert Geloven. Zij was meer dan 40 jaar geleden betrokken bij het opzetten van deze diensten en zat in de commissie. Ook speelde zij al die jaren maandelijks op het orgel tijdens deze bijzondere diensten, behalve op Moederdag! Onlangs heeft zij aangegeven niet meer in staat te zijn deze diensten te begeleiden op het orgel of de piano. Zij is inmiddels 88 jaar oud.



Bep ontving bloemen en cadeaus en werd toegesproken door Anneke Ottenhof en door een van de deelnemers van de dienst. Haar stoel werd versierd met ballonbloemen en iedereen maakte een koninklijke buiging voor haar. Het was een groot feest! Op maandag 10 juni werd Bep opnieuw in het zonnetje gezet. Zij kreeg thuis bezoek namens de kerkenraad van Huibrecht Bos en Janny van der Hoogt. Zij werden vergezeld door organist Hans Vis en zijn echtgenote Sjoke. Herinneringen werden opgehaald. Ze kreeg opnieuw prachtige bloemen en cadeaus.

Bep werd bedankt voor meer dan 60 jaar orgelspelen in de Dorpskerk en Schepingskerk. Ze is al een tijdje geen vaste organist meer, maar af en toe speelt ze nog op de piano op woensdagochtenden tijdens open kerk in de Dorpskerk en de weeksluitingen in de Ommedijk. Zij heeft het al die jaren met veel plezier gedaan. We hopen dat zij nog lang als gemeente-lid de kerkdiensten in de Dorpskerk kan bijwonen. Vaak kijkt zij tijdens de dienst dan naar boven naar het orgel en zegt: daar zat ik altijd!

Veel dank voor alle aandacht voor mijn moeder. Het is door haar en door ons als kinderen zeer gewaardeerd!

MARGREET VAN DER WEL-VERRA

Pioenrozen

Hartelijk dank voor het mooie boeket pioenrozen dat wij als groet van de kerk mochten ontvangen. Hartverwarmend dat er nog steeds aan ons wordt gedacht.

HANS EN NETTY VAN ZWIETEN

Dank

Heel hartelijk dank voor de bloemen die ik op 2 juni vanuit de gemeente mocht ontvangen.

JANNY BARENTSEN-FONDSE

Bloemen

Ik wil de protestantse gemeente hartelijk danken voor de mooie bos bloemen die ik op 19 mei mocht ontvangen.

PAULIEN BOGAARDS

Hoofdbezorgers Ontmoeting gezocht

Om ervoor te zorgen dat de Ontmoeting elke maand bij u in de bus valt maken we gebruik van enige tientallen vrijwilligers. Hiervoor is Leiderdorp opgedeeld in zeven wijken die weer opgedeeld zijn in zo'n 80 kleine wijkjes. Elk van de zeven wijken heeft een hoofdbezorger die een doosje met Ontmoetingen van de drukker ontvangt en deze verdeelt over de bezorgers in zijn/haar wijk. Wij zoeken voor de wijken rondom de Hoogmadeseweg en voor Hoven/Ouderzorg nieuwe hoofdbezorgers die eens per maand een stapeltje Ontmoetingen bij zijn/haar bezorgers aflevert. Deze wijken is opgedeeld in 10 tot 15 kleine wijkjes. De taak is dus om eens per maand 10 tot 15 stapeltjes Ontmoetingen bij de bezorgers af te leveren. Wie wil deze taak op zich nemen? Kandidaten kunnen zich melden bij

GERARD VESSEUR (TEL. 06-5376 1790).

Met Elkaar Lunchen in de Scheppingskerk

Na de laatste warme maaltijd van het voorjaar - asperges uit Woubrugge – bereiden we ons voor op zomerlunches in juli en augustus. Iedereen met goede zin is welkom op vrijdag 26 juli en op vrijdag 30 augustus om 12.30 uur (inloop vanaf 12 uur) in de Kapelzaal van de Scheppingskerk. We maken weer wat lekkers klaar.

Opgeven voor de lunches bij Ellis Groothoff, tel. 5891075. Eventueel afmelden kan ook bij Ellis, of op de vrijdagochtend in de Scheppingskerk, tel. 5890259. De kosten zijn € 6 per persoon.

NIEK DE WOLF

Voedselbank heeft nog meer te bieden

Leiderdorp heeft geen eigen voedselbank. Wel draait onze kerkelijke gemeente volop mee met inzamelingen voor de Voedselbank Leiden en omstreken. Wekelijks levert dat 1 tot 12 kratten met houdbaar voedsel en hygiëne-artikelen op.

Af en toe krijgen klanten van de Voedselbank iets bijzonders toegestopt. Zo wilde boekhandel De Kler hun iets schenken, maar deze winkel heeft niets eetbaars te bieden. Na contact met onze coördinator Ellis Groothoff leverde dat 172 prentenboeken op, speciaal voor het goede doel betaald door klanten van de boekhandel.

Dienaar des Woords met een luisterend oor

De 'dubbele benen' van ambulant predikant Janco Wijngaard



We hadden een varende dominee, we krijgen er een fietsende voor in de plaats. ds. Janco Wijngaard uit Oegstgeest volgt ds. Philip van Wijk op in de Dorpskerk. De 65-jarige ambulant predikant uit Oegstgeest neemt als het even kan de fiets voor zijn werkzaamheden in Leiderdorp. Zo ook voor dit kennismakingsinterview, voor de verandering in de Scheppingskerk. Tussen zijn vele bezigheden door heeft dominee Janco tijd gevonden om zijn bekendheid in Leiderdorp te vergroten. Want het is wel zo gemakkelijk als zijn nieuwe gemeente snel op de hoogte is van zijn bestaan.

Janco („Mijn voornaam zegt het al”) komt uit Groningen en raakte door de liefde verzeild in het Leidse. Tijdens zijn lange loopbaan wisselde hij periodes als predikant af met die van geestelijk verzorger. „Dat laatste vind ik geen goede term”, zegt Janco, „maar zo heet het nu eenmaal nog steeds. In die functie moet je vlot en aardig kunnen omgaan met mensen in bijvoorbeeld zorginstellingen, gevangenissen of het leger. Is een predikant in de eerste plaats een dienaar des Woords, een geestelijk verzorger moet vooral goed kunnen luisteren. Je openstellen voor een ander, dat past goed bij mij. Daarnaast ben ik ook predikant, die tijdens het huisbezoek voorgaat in gebed. Ik noem die combinatie 'dubbele benen', liever nog dan een spagaat.”

Dat het accent is verschoven van geestelijk verzorger naar de predikantenkant verklaart Janco onder meer uit een eerdere ervaring in Leiden Zuidwest. Die kerkgemeente kende hij al wel toen er een vacature ontstond. „Meteen dacht ik: ik kan wel een dag per week helpen. Zo ben

ik erin gerold en ook weer gemeentepredikant geworden. Nu in Leiderdorp besef ik - nadat ik hiervoor was gevraagd - nog beter hoe groot het tekort aan predikanten in Nederland is. Ik heb het gevoel dat de kerk mij roept.”

'Klikgesprek'

Dat Janco toehapte had meerdere redenen. Zo had hij een prettig 'klikgesprek' met mensen uit de kerkelijke gemeente, kan hij zijn functie (sinds 1 juli 3 dagen per week) op fietsafstand van Oegstgeest uitoefenen en is hij 'niet ingehuurd om beleid te maken'. Want net als zijn voorganger Philip van Wijk in zijn begintijd is het de taak van Janco Wijngaard om als ambulant predikant lopende zaken te doen: kerkdiensten, huisbezoeken, gespreksgroepen en uitvaarten. „De uitvaartdienst van Arno Mentink heb ik vorige week meteen al geleid.”

Hoewel de nieuwe voorganger zich bijzonder verheugt over zijn nieuwe werkomgeving, is hij zich terdege bewust van de roerige fase die de gemeente doormaakt. „Dit soort dingen (ds. Stephan Kurtzahn is na visitatie vrijgesteld van werk) gebeurt helaas nu eenmaal. Het is vooral zaak om zorgvuldig met elkaar om te gaan.”

En ook al is Janco er vooral voor de geloofsgesprekken en de duiding van de Schrift, hij loopt zeker niet weg voor de realiteit van alledag. Zijn andere vaardigheden als geestelijk verzorger zouden zo maar eens van pas kunnen komen. Net zoals ervaringen uit zijn Groningse tijd, waar de sluiting van een kerkgebouw veel gemeenteleden tot in hun ziel raakte. „Een gemeente beschouw ik als één lichaam. De leden horen bij elkaar, maar zij moeten elkaar ook de ruimte geven.”

TIM BROUWER DE KONING

Pieter Terpstra voelt zich ‘betrokken buitenstaander’

Interim-predikant adviseert gemeente bij kiezen van nieuwe koers



In hoog tempo melden zich nieuwe dominees in Leiderdorp. Met ds. Pieter Terpstra heeft onze kerkelijke gemeente sinds juni een interim-predikant in huis, die in huis, die in elk geval het komende seizoen, of zoveel langer als nodig, structuur helpt aanbrengen. „Beschouw mij maar als een betrokken buitenstaander.”

Letterlijk komt de 49-jarige predikant inderdaad van buiten. Hij woont op (aanvaardbare) afstand van Leiderdorp in Heemstede, waar hij een gezin heeft en een vaste (deeltijd)baan. „Vooropgesteld: mijn hart ligt in de kerk”, zegt hij tijdens een beeldscherminterview via Teams. „Enerzijds vind ik het fijn om ergens bij te horen. Anderzijds beleef ik ook lol aan betrokkenheid bij andere gemeenten. Wel houdt mijn werk als predikant in algemene dienst in dat ik van opdracht naar opdracht verkas, in opdracht van PKN.”

Op die manier kwam Pieter Terpstra – inmiddels 23 jaar predikant - erachter dat er in Leiderdorp werk aan de winkel was. Na een positief kennismakingsgesprek kwam het via de Mobiliteitspool van de Protestantse Kerk tot een tijdelijk dienstverband („voor zo lang als nodig is, doorgaans tussen 3 en 24 maanden”) bij de PG Leiderdorp. In zijn werk komt Pieter Terpstra veel in aanraking met de gevolgen van krimp, zo licht hij toe. „Een gemeente komt dan vaak tot inzicht dat de aanpak van weleer niet meer werkt. ‘Hoe nu verder?, is dan de vraag”

Als adviseur zonder beslissingsbevoegdheid voelt Terpstra zich allerminst vleugellam. Met al zijn ervaring is hij getraind in luisteren en stelt hij graag vragen. Zoals: waarom is er eigenlijk een kerk? Als gemeenteleden daarover nadenken, kan dat leiden tot herbezinning. Terpstra: „Je moet niet zo maar iets van elders kopiëren. Het beste is altijd nog de zelf gevonden weg. Wel help ik een gemeente graag om antwoorden te vinden.”

Dosering

Pieter Terpstra kent zijn nieuwe tijdelijke omgeving nog onvoldoende om te weten wat hij precies van gemeenteleden kan verwachten, maar zal graag manieren vinden om met hen in gesprek te gaan. Na het verslag van de visitatiecommissie roept de kerkenraad de ene na de andere bijeenkomst uit. „Dat is logisch, want er

In de twee weken dat ik hier ben zijn er al veel gesprekken gevoerd. Anderzijds moet er ook rust in de kerk komen. Het is zoeken naar de juiste dosering: welk tempo is haalbaar?’

Daarnaast is Terpstra ook benieuwd naar de omvang van het pastoresteam. Met zijn collega's Bertien Bos en Janco Wijngaard kan hij vele maar onmogelijke alle denkbare taken uitvoeren. „Als interim-predikant ben ik bijvoorbeeld niet inzetbaar voor pastorale werkzaamheden of uitvaarten. Ook de kerkelijke gemeente moet kiezen welke weg zij wil inslaan. „Een vraag die ik dan stel is: Wat is de goede weg, en wat heeft God daarmee te maken? Ik verheug me erop om met elkaar antwoorden te bedenken, zeker als ik de taal van Leiderdorp nog wat beter heb leren kennen. Daar verheug ik mij op. Gelukkig hoort voorgaan ook bij mijn taken. Maar als interim (ds. Terpstra werkt vanaf 1 september 18 uur per week in Leiderdorp) moet ik mezelf uiteindelijk overbodig maken.’

TIM BROUWER DE KONING

DE ELEKTRONICA WINKEL VAN LEIDEN

Assortiment consumentenelektronica van de beste merken tegen scherpe prijzen.
Onze gecertificeerde vakspecialisten helpen u graag met deskundig advies en de juiste aansluiting van uw aangekochte apparaten.

Agenda

Elke woensdag

Dorpskerk 10-12 uur

Inzameling van houdbaar voedsel, verzorgings- en schoonmaak-producten voor de voedselbank

Elke donderdag

Scheppingskerk 10-12 uur

Inzameling van houdbaar voedsel, verzorgings- en schoonmaak-producten voor de voedselbank

Inloopsprekuren Ds. Philip van Wijk, Scheppingskerk: 10.30-12 uur

Dagelijks

Inleveren van houdbaar voedsel in het Voedselkastje bij de achterdeur van de Scheppingskerk

Dinsdag 2 juli

Vanaf 7.00 tot 16.30 uur
Inzameling papier bij de Scheppingskerk en houdbaar voedsel voor de voedselbank

De Bijbel open

Oude verhalen uit de bijbel lezen als mensen van vandaag
Scheppingskerk van 10.30-12.00 uur
Informatie en opgave: ds. Bertien Bos

Woensdag 3 juli

Zin in de Zomer 1
Open Zangochtend in de Dorpskerk
Tijd: 10.00-12.00 uur, kosten: € 5,00

Donderdag 4 juli

Meditatieavond, bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de Dorpskerk
Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Begeleiding: Liesbeth van Meeteren en Marjenke Hielkema

Donderdag 11 juli

Gespreksavond in de Dorpskerk
Aanvang 20.00 uur

Donderdag 18 juli

Hobbyclub kaarten maken
aanvang 9.45 uur in het Trefpunt.
Info: Henny de Jong, tel: 06 1008 85 09

Zin in de Zomer 2

Singelwandeling, vertrekpunt: de Zijlpoort om 14.00 uur, Kosten: € 5,00

Meditatieavond

Bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de Dorpskerk,
Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Begeleiding: Liesbeth van Meeteren en Marjenke Hielkema

Dinsdag 23 juli

Zin in de Zomer 3
Kick Bras: het bezielde landschap
Dorpskerk, aanvang 20.00 uur
Kosten: € 7,50

Donderdag 25 juli

Geloven in deze tijd: Nooit heb ik niets met U
Verrassende gesprekken over zinnige onderwerpen
praten met elkaar naar aanleiding van het boekje "Nooit heb ik niets met U"
25 gesprekken over God
Gespreksleider: Bas den Dekker
Scheppingskerk: aanvang 10.00 uur
Informatie: Marianne van der Bijl, dmvd bijl@ziggo.nl Tel. 071 5897110

Vrijdag 26 juli

Lunchen in de Scheppingskerk
Aanvang 12.30 uur
Aanmelden bij Ellis Groothoff, Tel. 071 5891075, Kosten: € 6.00 per persoon

Maandag 29 juli

Zin in de Zomer 4
Door de lens van Spinoza
Locatie: Zalencentrum De Voorhof [Rijnsburg], kosten € 15,00
Reisgegevens worden tijdig toegestuurd

Donderdag 1 augustus

Meditatieavond
Bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de Dorpskerk
Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Begeleiding: Liesbeth van Meeteren en Marjenke Hielkema

Dinsdag 6 augustus

Vanaf 7.00 tot 16.30 uur
Inzameling papier bij de Scheppingskerk en houdbaar voedsel voor de voedselbank

De Bijbel open

Oude verhalen uit de bijbel lezen als mensen van vandaag
Scheppingskerk van 10.30-12.00 uur
Informatie en opgave: ds. Bertien Bos

Donderdag 8 augustus

Zin in de Zomer 5
Film: The Old Oak
Dorpskerk, aanvang 20.00 uur
Kosten: € 5,00

Woensdag 14 augustus

Zin in de Zomer 6
Wim Otte: A.I. in de kerk, Dorpskerk, aanvang 20.00 uur, Kosten: € 5,00

Donderdag 15 augustus

Hobbyclub kaarten maken
aanvang 9.45 uur in het Trefpunt.
Info: Henny de Jong, tel: 06 1008 85 09

Meditatieavond

Bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de Dorpskerk
Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Begeleiding: Liesbeth van Meeteren en Marjenke Hielkema

Woensdag 21 augustus

Stilte wandeling vanuit de Dorpskerk
Start 10.00 uur, kosten 5 euro.
Dit is inclusief koffie, thee en lunch
Info en aanmelden: Liesbeth van Meeteren, tel 071 589 56 09 en www.cbileiderdorp.nl;

Zin in de zomer 7

Met Jasper Klapwijk door de Heemtuin
Dorpskerk: 12.30 uur, kosten: €10.00

Donderdag 29 augustus

Geloven in deze tijd: Nooit heb ik niets met U
Verrassende gesprekken over zinnige onderwerpen
Praten met elkaar naar aanleiding van het boekje, "Nooit heb ik niets met U"
25 gesprekken over God
Gespreksleider: Bas den Dekker
Scheppingskerk: aanvang 10.00 uur
Informatie: Marianne van der Bijl, dmvd bijl@ziggo.nl Tel. 071 5897110

Meditatieavond

Bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de Dorpskerk
Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Begeleiding: Liesbeth van Meeteren en Marjenke Hielkema

Vrijdag 30 augustus

Lunchen in de Scheppingskerk
Aanvang 12.30 uur
Aanmelden bij Ellis Groothoff, Tel. 071 5891075
Kosten: € 6.00 per persoon

Zaterdag 31 augustus

Zin in de Zomer 8
Appeltaartconcert
Dorpskerk, aanvang 20.00 uur -22.00 uur
Kosten: € 10.00

Voor de activiteiten van Zin in de Zomer graag aanmelden bij Heleen Feenstra.
Tel. : 06 37258802,
Email: h.s.feenstra@ziggo.nl
Vlak voor een activiteit ontvangt U een bericht met gedetailleerde informatie.



Protestantse Gemeente Leiderdorp

Colofon

Eindredactie

Marco Buitelaar, Godfried Bomansstr. 3,
2353 LA Leiderdorp, tel. 541 78 28
Jaco Buitenhek, Olieslager 2,
2353 WX Leiderdorp, tel. 06 290 21 330
e-mail: redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl

Redactie

Tim Brouwer de Koning (tekst)
Corneline Lanooy (tekst)
Frits Onvlee (beeld)
Reg Lindemans (vormgeving/beeld)
Ds. Bertien Bos (aansturing)

Administratie & Advertenties

Kerkelijk bureau in de Scheppingskerk,
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD, Leiderdorp
tel. 589 02 59;
e-mail: kerkbureau@pgleiderdorp.nl
geopend maandag en donderdag
van 9.00 – 12.00 uur.

Bezorging

Wijk Dorpskerk
N.J. Oosterom, tel. 541 36 39
Wijk Dorpskerk gedeelte t.z.v. A4
T. de Witt, tel. 541 63 46
Zoeterwoude en Hoge Rijndijk Leiden
M.G. Bekooy-Schipper, tel. 589 57 73
Wijk Zijloord
I. Buitelaar, tel. 541 78 28
C. en M. Mentink, tel. 541 22 53
Wijk Hoven/Ouderzorg
G. van den Berg, tel. 589 00 86

Drukwerk

Duocore, Katwijk
www.duocore.nl

Data Ontmoeting 2024/25

Inleverdatum	Verschijningsdatum
Zo 27.08.2024	Do 07.09.2024
Zo 24.09.2024	Do 05.10.2024
Zo 29.10.2024	Do 09.11.2024
Zo 26.11.2024	Do 07.12.2024
Zo 24.12.2025	Do 09.01.2025
Zo 28.01.2025	Do 06.02.2025
Zo 25.03.2025	Do 06.03.2025
Zo 25.03.2025	Do 03.04.2025
Zo 29.04.2025	Do 08.05.2025
Zo 27.05.2025	Do 05.06.2025
Zo 25.06.2025	Do 10.07.2025

(wijzigingen voorbehouden)

Pastorale raden

Hoven/Ouderzorg
Ds. Stephan Kurtzahn
Info: Anne Duvekot, tel. 589 63 92
e-mail: anneduvekot@gmail.com
Zijloord
Ds. Bertien Bos, tel. 06 2165 7957
e-mail: bertien.pgleiderdorp@gmail.com
Info: Marthy Boxhoorn,
email: marthy@boxhoorn.nl
Dorpskerk
Ds. Janco Wijngaard,
tel. 06 16 93 39 61,
E-mail: dsjancowijngaard@gmail.com
Info: vacant
Interimpredikant
Ds. Terpstra: 06 4856 7183 of
email: terpstra@terpstraonline.nl

Diaconie

Helpen waar geen helper is.
Voor individuele hulpverlening:
penningmeester Gijsbert van Dam,
tel. 580 18 89
e-mail: gijsbert.weipoort@kpnmail.nl
voorzitter: Marijke van Pernis - van der Wees,
tel. 541 05 62
e-mail: marijke.pernis@planet.nl

IBAN nummers

NL66 INGB 0002 6596 39: Alle kerkelijke en CBI projecten, (onder vermelding van de bestemming van uw gift)
NL31 INGB 0005 1231 96: Actie kerkbalans (onder vermelding van 'actie kerkbalans 2023')
NL12 RABO 0373 7243 49: Paascollecte, solidariteitskas, kerkblad Ontmoeting en eindejaarscollecte
NL37 RABO 0335 6636 21: Bloemendienst Dorpskerk
NL75 INGB 0007 8276 37: Bloemendienst Scheppingskerk
NL05 RABO 0335 6005 65: Collectebonnen (o.v.v. uw adres en van pakket A-B-C-D-E)
NL15 TRIO 0390 5394 22: Diaconie
NL47 INGB 0000 1201 33: Zending

Open

De deuren van de kerk zijn open.
Voor een kopje koffie, gezelligheid en/of een goed gesprek
Elke woensdag (10-12 uur)
Dorpskerk Hoofdstraat 19

Elke donderdag (10-12 uur)
Scheppingskerk Van Poelgeestlaan 2

Wijzigingen en aanvullingen voor de agenda in de volgende Ontmoeting
uiterlijk 23 augustus
doorgeven aan Mary van 't Woud
Tel. 5411290 of e-mail: marypiet@hotmail.com

PE PIJN DE VRIES
Bakker
NETWERK NOTARISSSEN
& Neve
MARC NEVE

Loevestein 12 2352 KM Leiderdorp
T(071) 5899201
info@notarissen.tv www.notarissen.tv

Traktaties, een zomergebed



O God,
waarmee Gij mij niet verrast –

licht op het water, handen vol strelend licht,
bomen zachtmoedig ruisend in de wind,
een zwerm vogels hoog en geheimzinnig boven mij.

O God, geprezen zijt Gij

om de geur van lavendel,
de tederheid van een beginnende schemering,
de warmte van een paard,
openhartige bloemen zomaar op mijn weg –



traktaties van U,
blijken van uw genegenheid.

Als ik niet van geluk mag spreken.

Hans Bouma, uit: *Gebeden voor lichte en donkere dagen*

