

Ontmoeting



PROTESTANTSE GEMEENTE LEIDERDORP, 7 MAART 2024

56.07





FOTO VAN CORNELINE LANOOPY
PAASKAARSEN GEMAAKT DOOR JONG EN
OUD IN AANLOOP NAAR PASEN

In de Schijnwerpers

Onlosmakelijk

Het kerkelijk jaar heeft zo zijn overzichtelijke kanten. Naast Kerstmis is Pasen een zekerheid-je, zij het de dagen (zondag en maandag) wel vastliggen en de datum juist elk jaar verandert. Maar we weten wat we met Pasen vieren, toch? In deze Ontmoeting blijkt dat het feest van de opstanding van Jezus onlosmakelijk verbinden is met wat daaraan vooraf ging. Wanneer het over Pasen gaat, is Goede Vrijdag nooit ver weg. Zo inspireert een vast en voorspelbaar thema ook ditmaal weer tot andere invalshoeken.

Kerkenraad

Aan het begin van zijn eerste kerkenraadsvergadering als voorzitter heeft Huibrecht Bos de gelofte van geheimhouding afgelegd. Reden is dat Huibrecht geen ambtsdrager is, maar technisch voorzitter. -- De kerkenraad overweegt in verband met het aanstaande emeritaat van ds. Philip van Wijk een ambulant predikant aan te stellen. -- Het College van Kerkrentmeesters is bezig met isolatie van de beide kerkgebouwen. Voor de Dorpskerk geldt dat dit vergunningsplichtig is en dat vraagt tijd. -- De diaconie heeft veel positieve reacties ontvangen van mensen die een attentie voor de kerstdagen kregen. -- Per 1 januari 2025 wordt een preekroostermaker gezocht. Dit kan eventueel met iemand anders. Aanmelden hiervoor bij de scribe.

Het moderamen werkt de ideeën van de open discussie over gezamenlijke diensten in de Scheppingskerk en de Dorpskerk uit.

JANNY VAN DER HOOGT-VAN ACKOOIJ, SCRIBA

Inhoud Ontmoeting

In de Schijnwerpers	In herinnering
2	10
Gemeenteleven	Nieuws
4 / 5	11/12/13
Woorden van Waarde	Agenda
6	14
Jeugd en Jongeren	Gedicht
7	16

Inleverdatum Ontmoeting

Kopij voor de de volgende Ontmoeting moet uiterlijk zondag 24 maart 19.00 uur ingeleverd zijn bij de redactie, Jaco Buitenhok: redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl. Het verschijningsrooster is achterin deze Ontmoeting te vinden.

Omzien naar elkaar

Wilt u bezoek of aandacht voor uzelf of een mede gemeentelid, belt u dan met:
Hetty Brandenburg (589 28 50)
Elly Chaudron (06 40919842)
Petra Post (589 79 77)

Voedselbank

Naast de maandelijkse inzameling voor de voedselbank tegelijk met oud papier op de eerste dinsdag van de maand kunt u ook wanneer de kerk open is houdbaar voedsel en toiletartikelen afleveren.

DONDERDAG 7 MAART

GOEDE HERDERKERK Zoeterwoude-Rijndijk, 19.15 uur, Vesper 4

ZONDAG 10 MAART, Veertigdagen 4

DORPSKERK, 10 uur
ds. Bertien Bos, Mis Henny Vrienten

m.m.v. projectkoor o.l.v. Piet Jasperse

DORPSKERK, 15 uur

Samen Onbeperkt Geloven

SCHEPPINGSKERK, 10 uur

ds. Stephan Kurtzahn

KAPELZAAL, 10 uur

ds. Wim Otte, dovendienst

WOENSDAG 13 MAART

DORPSKERK, 14.30 uur

Zangmiddag

DONDERDAG 14 MAART

DORPSKERK, 19.15 uur (18 uur Vastenmaaltijd), Vesper 5

ZONDAG 17 MAART, Veertigdagen 5

DORPSKERK, 10 uur

ds. Philip van Wijk

DORPSKERK, 19 uur

ds. Stephan Kurtzahn, Marcuspassie

m.m.v. koor Rejoice en diverse solisten

SCHEPPINGSKERK, 10 uur

ds. Susan Karreman, Zoetermeer

DONDERDAG 21 MAART

GOEDE HERDERKERK Zoeterwoude-Rijndijk, 19.15 uur

Vesper 6

ZONDAG 24 MAART, Palmzondag

DORPSKERK, 10 uur

ds. Stephan Kurtzahn

SCHEPPINGSKERK, 10 uur

ds. Bertien Bos m.m.v. Naghila

KAPELZAAL, 10 uur

N. Langstraat, dovendienst

DONDERDAG 28 MAART, Witte Donderdag

SCHEPPINGSKERK, 19.30 uur

ds. Stephan Kurtzahn, Maaltijd van de Heer

VRIJDAG 29 MAART, Goede Vrijdag

SCHEPPINGSKERK, 19.30 uur

ds. Bertien Bos, gezamenlijke dienst

ZATERDAG 30 MAART, Stille Zaterdag

DORPSKERK, 21.30 uur

Paasnachtwake

SCHEPPINGSKERK, 21.30 uur

ds. Stephan Kurtzahn, paasavonddienst

m.m.v. Remy Blokker (viool)

ZONDAG 31 MAART, Pasen

DORPSKERK, 10 uur

ds. Bertien Bos, doopdienst m.m.v. cantorij

SCHEPPINGSKERK, 10 uur

ds. Stephan Kurtzahn m.m.v. cantorij

ZONDAG 7 APRIL, 2de van Pasen

DORPSKERK, 10 uur

ds. Philip van Wijk, gezamenlijke dienst

KAPELZAAL SCHEPPINGSKERK, 10 uur

R. Lock, dovendienst

ZONDAG 14 APRIL, 3de van Pasen

DORPSKERK, 10 uur

ds. Pieter van der Ende, Rijnsburg, m.m.v.

Naghila

DORPSKERK, 15 uur

Samen Onbeperkt Geloven

SCHEPPINGSKERK, 10 uur

ds. Stephan Kurtzahn

Elke VRIJDAG

OMMEDIJK, 11 uur

Weeksluiting

Livestream: www.pgleiderdorp.nl

Kerkdiensten

Collectes

10 maart - Dorpskerk

In deze viering wordt de mis 'Ruimte waar het licht kan komen' van Henny Vrienten uitgevoerd door een projectkoor en orkestje. De muziek van koor en orkest vormt - afgewisseld met enkele teksten - een complete liturgie. Welkom om te komen luisteren naar deze eigentijdse mis met muziek die raakt en bemoedigt.

17 maart - Marcuspassie

Een bijzondere concertviering is de Marcuspassie van componist Hans Boelee, die zondag 17 maart om 19 uur in de Dorpskerk wordt uitgevoerd. Boelee (1927-2002) schreef de Marcuspassie voor koor en instrumentalisten en voorzorg die van Bijbelteksten. Het koor Rejoice uit Wassenaar onder leiding van Aad de Winter voert de Marcuspassie uit. Judith Sportel (sopraan), Jeroen Manders (bariton), Jeroen Blok (tenor) en Koos van de Akker zijn de zangsolisten, begeleid door piano, orgel, dwarsfluit en trompet. Stephan Kurtzahn schreef de inleiding. Verschillende gemeentelieden lezen de teksten. De toegang is gratis, al houden we wel een collecte om de kosten te dekken.

24 maart - Scheppingskerk

In deze vrolijke dienst zingt Naghila en verwachten we een aantal kinderen met hun Palmpasentokken voor een optocht door de kerk. We lezen het verhaal over de in- tocht in Jeruzalem uit het Marcus-evangelie.

28 maart - Scheppingskerk

Wij vieren op Witte Donderdag het Laatste Avondmaal van Christus. In deze ingetogen avonddienst in de Scheppingskerk gedenken wij het lijden en de laatste uren van Jezus. Aan deze bijzondere viering werkt een zangsoliste mee.

29 maart - Scheppingskerk

Met woord, beeld en muziek op Goede Vrijdag verstillen we en staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. We kijken naar afbeeldingen van een kruisweg en we horen daarbij het lijdensverhaal uit het Johannes-evangelie. Dit wordt afgewisseld met gebed en samenzang. Ook klinken er liederen, gezongen door Emile Vriens.

30 maart - Scheppingskerk

In deze bijzondere avondviering staan wij stil bij het sterven en leven van Christus en gedenken wij rondom het doopvont onze eigen doop. Wij komen in stilte bijeen, onze gedachten zijn nog bij Goede Vrijdag. De kerk is zo donker als een graf. Zoals de wereld 'in den beginne' was, zoals toen Jezus stierf, zoals nog steeds.

Digitale collecte

In de kerken is de eerste collecte voor de hieronder genoemde doelen. De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk. U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL15 TRIO 0390 5394 22 ten name van de Diaconie Leiderdorp onder vermelding van 'collectegift', eventueel aangevuld met het specifieke collectedoel. De opbrengst via bank of app wordt verdeeld over het doel van de zondag en het plaatselijk kerkenwerk. Staat er een specifieke omschrijving op de overschrijving, dan wordt dit bedrag in zijn geheel bijgeschreven voor dit doel.

10 maart

Diaconie, Stichting Leergeld Leiden e.o.

Stichting Leergeld Leiden e.o. verleent steun aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die ten gevolge van de financiële situatie in het gezin onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Onder het motto 'Alle kinderen mogen meedoen!' lukt het om deze kinderen te laten deelnemen aan activiteiten waarmee zij sociale vaardigheden - zoals schoolactiviteiten, sport en cultuur - ontwikkelen.

17 maart

Kerk in Actie Buitenland, sterke vrouwen in Indonesië

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie

ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naales. Ook licht de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voor over gezonde voeding.

24 maart

Missionair werk, Paasverhaal voor Nederland

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een avond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten.



Vervolg op de volgende bladzijde

Vroege Paasjubel in tuin van de Dorpskerk

Bij het aanbreken van de dag, het tijdstip waarop de vrouwen volgens het Evangelie ontdekten dat het graf van Jezus leeg was, willen we in de tuin van de Dorpskerk de opstanding vieren. Om 7 uur, bij het opkomen van de zon, gaan we vanuit het duister naar het licht. We ontsteken de Paaskaars en zingen samen Paasliederen. Geven het licht aan elkaar door en lezen het Paasevangelie. Na het versieren van het kruis met bloemen schuiven we aan voor het paasontbijt. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze Paasjubel.

LIESBETH VAN MEETEREN, BERTIEN BOS
TAAKGROEP EREDIENST

31 maart - Dorpskerk

In deze vreugdevolle paasdienst zingt de cantorij van de Dorpskerk voor en met ons. George, zoon van Annemiek en Chris Knossen, wordt dan gedoopt. We lezen het opstandingsverhaal uit het Johannes-evangelie.

31 maart - Scheppingskerk

Met Pasen vieren wij de overwinning van het leven en de opstanding van Christus. Tegen het lijden en de dood in kan er toch een glimp van licht en hoop schijnen in ons eigen leven. Aan deze feestelijke dienst werkt de cantorij van de Scheppingskerk mee, voorganger is ds. Stephan Kurtzahn.

Collectes

28 maart

Stille hulp in Leiderdorp

Ook vanuit Leiderdorp krijgt de Diaconie geregeld vragen om hulp. Met een gift in natura of een lening kan in stilte hulp geboden worden. Dit voorkomt dat mensen nog verder in de problemen komen. Met onze tijdelijke hulp kunnen zij hun leven weer op de rails krijgen.

31 maart

Kerk in Actie Buitenland, kansarme jongeren in Colombia

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. En jongeren die een eigen bedrijf willen starten, krijgen een mentor uit de horecasector.

7 april

Diaconie, Schuldhulpmaatje Leiderdorp

SchuldHulpMaatje, een initiatief van de gezamenlijke kerken in Nederland, wil het taboe op geldzorgen doorbreken door mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Ook in Leiderdorp is SchuldHulpMaatje actief en helpen zij dorpsgenoten die het moeilijk vinden om hun financiën op orde te krijgen en te houden.

Bijbelen

We Bijbelen op donderdag 14 maart in de Dorpskerk. Om 10.30 uur is de koffie klaar en ontmoeten we elkaar tijdens een gesprek over een Bijbelgedeelte. Het zijn altijd heel betrokken kringmomenten, met mooie gesprekken. Wees welkom!

DS. PHILIP VAN WIJK

Kerkbalans

Dank aan iedereen die een aandeel heeft geleverd in de Actie Kerkbalans. Dat zijn allereerst de gemeenteleden met hun toezegging of betaling. Daarnaast de 74 gemeenteleden die als looper op pad zijn gegaan om de enveloppen rond te brengen en op te halen. Daarnaast

Ria, Ineke, Grietje, Anton, Piet, Boudewijn en Gelske van de werkgroep AKB 2024 bedankt voor het werk rondom deze actie. Zonder die medewerking was het allemaal niet gelukt. Bij het maken van dit artikel staat de teller op € 290.270. Het doel is € 300.000, en ik doe een oproep aan iedereen om dit gat te dichten. Help uw kerk!

Een toezegging doen kan via kerkbalans@pgleiderdorp.nl. Direct een bedrag overmaken kan op rekening NL31 INGB 0005 1231 96. Heeft u vragen? Bel met Gelske (06 3774 0696).

Ook hiervoor, dank.

JITZE VAN LEENEN, PENNINGMEESTER

Zangmiddag

Bekende liederen uit heden en verleden staan woensdag 13 maart op het programma tijdens de zogeheten biddag voor gewas en arbeid. Deze zangmiddag in de Dorpskerk onder leiding van ds. Philip van Wijk begint om 14.30 uur. In de pauze is er thee en koffie, en gelegenheid voor een praatje.

WIM UITTENBOGAARD

Vastenactiemaaltijd

Halverwege de veertigdagentijd houden we op donderdag oecumenische vespers met als thema: 'Op de proef gesteld?' Met Job op weg naar Pasen. Voorafgaand aan de vijfde vesper op donderdag 14 maart is de Vastenactiemaaltijd om 18 uur in de Dorpskerk.

Van wie wat kan missen vragen we een vrijwillige bijdrage voor Diaconaal Project, vanuit de Bakkerij gesteund, Stichting De Groentelider. Deze stichting heeft als doel om samen te werken aan een betere wereld. Om verse groenten te laten telen en deze te delen met degenen voor wie een dagelijkse portie gezonde voeding niet vanzelfsprekend is. Naast de verbindingen die hierdoor ontstaan, zorgen onze activiteiten voor groeiende bewustwording. Van het voedsel dat je eet tot waar het vandaan komt en hoe het groeit.

Het is een organisatie zonder winstoogmerk. Dankzij de inzet van zelfoogsttuin BijMei en de vele vrijwilligers, bijdragen van verschillende Leidse kerken, sponsors, fondsen en particulieren groeit de stichting gestaag. Hierdoor kan zij klanten van de Voedselbank gedurende het oogstseizoen verse groenten bieden van het hoogste niveau. Biologisch geteeld en met de hand geoogst.

Kom aan tafel en eet mee! Intekenlijsten liggen in de kerken. Of laat telefonisch weten dat u mee eet.

LIESBETH VAN MEETEREN
(TEL. 589 5609 OF 06 4451 4215,
OECUMENISCHE VESPERGROEP

Bijbellezen met andere ogen

Na enkele seizoenen 'Bijbellezen met andere ogen', eerst in de Scheppingskerk en later in de Dorpskerk, komt er een eind aan dit leerhuis door mijn aanstaande vertrek uit Leiderdorp vanwege emeritaat. Graag had ik eerst in maart een avond gehouden en vervolgens een laatste avond in april. Om allerlei redenen bleek die van maart lastig in te plannen. Daarom kondig ik nu vast de laatste leerhuisavond in april aan: die wordt gehouden op donderdag 18 april in de Dorpskerk.

DS. PHILIP VAN WIJK

Met elkaar eten

Op vrijdag 22 maart gaan we met elkaar eten in de Scheppingskerk. Iedereen is welkom om te komen eten en praten met de andere gasten aan tafel.

Met elkaar eten is al 17 jaar een prima middel om met andere mensen in contact te komen. Regelmatig horen we van mensen die voor de eerste keer komen, dat ze het jammer vinden dat ze dat niet eerder gedaan hebben. De maaltijden zijn heerlijk dankzij het werk van de koks en de vrijwilligers en de sfeer is gezellig door de gasten.

We beginnen om 17.30 uur en eindigen om 19.30 uur. Aanmelden voor deze maaltijd kan bij Ellis Groothoff, tel. 589 1075.

Wie onverhoopt niet kan komen moet zich uiterlijk vrijdagmiddag afmelden bij Ellis in de Scheppingskerk: tel. 589 0259. Wij kunnen de vrijgekomen plaats dan aan iemand anders aanbieden. De kosten bedragen € 7 per persoon.

NIEK DE WOLF

Palmpasestokken maken

Het is een oude traditie om rond Palmzondag een Palmpasestok te maken. Alle onderdelen van de stok hebben een betekenis.

Wil je daar meer over weten en ook zo'n mooie stok maken?



Kom dan dit weekend naar de kerk om een stok versieren! Neem gezellig iemand mee die je kan helpen (opa of oma bijvoorbeeld) of iemand die ook een stok wil versieren (vriendjes, klasgenootjes)!

Op zaterdag 23 maart kun je om 16 uur in de Scheppingskerk bij de Kliederkerk een mooie Palmpasestok maken! Als je wilt mag je op zondag om 10 uur in de optocht in de kerkdienst in de Scheppingskerk meelopen.

Op zondag 24 maart kun je om 10 uur in de Dorpskerk bij de kindernevendienst een Palmpasestok versieren. Als de stok af is, loop je

Gemeenteleven

samen in optocht de kerk in!
We vinden het fijn als je je opgeeft voor donderdag 21 maart (aanmelden.pgleiderdorp@gmail.com). Meer weten of vragen: Bertien Bos 06 2165 7957

GROETJES VAN DE KINDERNEVEN-DIENST EN KLIEDERKERK

Paasontbijt

Op eerste paasdag (zondag 31 maart) staat er in de Scheppingskerk een paasontbijt klaar. Iedereen kan zich aanmelden via de intekenlijsten, die in de beide kerken hangen. Op eerste paasdag zijn deelnemers aan het ontbijt van harte welkom vanaf 8.15 uur. Het paasontbijt duurt van 8.30 tot 9.30 uur, zodat iedereen aansluitend de kerkdienst kan bijwonen.

De maaltijd is gratis, al stellen we een vrijwillige bijdrage op prijs. Bij het paasontbijt gebruiken we zoveel mogelijk Fair Trade producten.

Aanmelden op de intekenlijsten of telefonisch bij Margriet en Hans Kapteyn (589 2315) kan tot woensdag 27 maart, zo lang het niet vol is.

Gedicht vanuit de Rouw- en verliesgroep

Sinds oktober hebben we elkaar vijf keer ontmoet voor een gesprek. We zijn met elkaar in gesprek geweest aan de hand van de vier rouwtaken: het verlies onder ogen zien, de pijn van het verlies ervaren, verder leven met het gemis, herinneren en weer leren genieten.

Ook klinken er liederen en gedichten die tot troost zijn geweest of die steeds weer opnieuw bemoedigen. Zo luisterden we naar Als alles duister is, naar Lichtstad met de paarden poorten, naar Like a bridge over troubled water en nog veel meer. Bijzonder hoe ieder een eigen weg gaat met rouw en verdriet om een verlies en hoe in deze groep ervaringen en troost gedeeld worden. In april ronden we onze gesprekken af met een gezellige afsluiting en terugblik.

Eén van de deelnemers nam een gedicht mee dat uitnodigt om er voor elkaar te zijn en dat verwoordt hoe belangrijk het is om gezien te worden in je verdriet. Dat gedicht willen we graag vanuit deze groep met jullie delen:

Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken of je hand op te steken voor een vriendelijke groet

Zoiets kan opeens de zon laten schijnen in het hart van de mens die je zomaar ontmoet.

Het kost niet zoveel een hand uit te steken om een ander een beetje behulpzaam te zijn

Een dankbare blik is vaak de beloning al was de moeite voor u slechts klein.

Het kost niet zoveel om je hart wat te openen voor de mens om je heen in vreugde en verdriet

Wees blij, dat je zo wat kan doen voor die ander of is die ander je medemens niet?

Het kost maar weinig, je arm om een schouder of alleen maar even een zachte druk van een hand

't Is vaak voor de ander of hij heel even in een klein paradijs beland.

Het kost zo weinig om een ander te geven iets wat je zelf ook zo heel graag ontvangt

Vriendschap, alleen door dat weg te schenken geef je iets waar ieder mens naar verlangt!

Uit: Een glimlach Heer van Uw gena, gedichtenbundel van A. Graafland
Meer weten over deze groep? Neem contact op met Simone van Beek of Bertien Bos.

Ontmoetingsochtend over de Heemtuin



Wie van ons is er nog nooit in de Heemtuin geweest? In elk jaargetijde is er iets anders te zien en er valt veel over te vertellen. Dat komt Jasper Klapwijk op 19 maart tijdens de Ontmoetingsochtend dan ook doen. In woord en beeld gaat hij met ons door de Heemtuin, terwijl belangstellenden lekker op hun stoel kunnen blijven zitten. Vanaf 10.15 uur staat de koffie/thee klaar in de Kapelzaal van de Scheppingskerk. Van harte welkom! Informatie: Jelly Bakker (tel. 576 0816).

MAGDA LOUWERSE

Persoonlijk

Bloemenzee

De bloemen van de kerk zijn de afgelopen weken gegaan naar Elly Chaudron (Anna van Saksenstrat), dhr. H. Kuijl (Wederik-kreek), Aad van Splunter (p/a Van Wijckerslooth, Oegstgeest), Nel de Wit (Ommeldijkseweg Zoeterwoude), Corrie Noteboom (p/a Van Wijckerslooth, Oegstgeest), Sandra Raaphorst (Santhorst), dhr. Waagmeester (Brugwacht), mw. Van Limburg Brouwer (I)svogellaan, Leiden), Simone van Beek (Meidoornstraat), Gerrit Sirag (Merelstraat) en mw. L. Aalten (Klaprooskamp).

Bloemen

Zondag 7 januari kreeg ik een prachtige bos bloemen vanuit de Dorpskerk. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor de bloemengroet en de kaart met zoveel namen. Nogmaals, heel erg bedankt voor deze prachtige attentie.

THEA VAN SCHAGEN

Bedankt

Langs deze wil ik iedereen bedanken voor de mooie bloemen, kaartjes en telefoontjes die ik gekregen heb na mijn operatie. De operatie heeft een positief verloop en daar ben ik heel erg dankbaar voor en blij mee.

ELLY CHAUDRON

Verrast

Ik ben blij verrast met de bloemen die ik laatst heb ontvangen. Ik wil jullie bij deze daarvoor heel erg bedanken.

GERARD VOSKUIL

Boeket

Wat een verrassing! Zondag 25 februari ontving ik van de Protestantse Gemeente Leiderdorp een prachtig boeket vanwege een onverwachte inbreuk op mijn mobiliteit. Voorlopig mag ik twee maanden mijn rechterknie niet belasten. Mijn actieradius is dus flink beperkt. Hartelijk dank voor uw medeleven!

GERRIT SIRAG

Giften

- Met een bedrag van €10,60 euro wil mevrouw B. bijdragen aan het werk van de diaconie. Pastoraal medewerker Hetty Brandenburg heeft de gift namens haar doorgegeven aan de penningmeester.
- Via pastoraal medewerker Ina Boot ontving de Bloemendienst Scheppingskerk een gift van € 50 van mevrouw N.
- Via pastoraal medewerker Piet Zirkzee heeft familie K. 50 euro gegeven aan de diaconie. Hartelijk dank voor deze giften.

Uitvaartverzorging

Janson & Bolland

Levendaal 103 Leiden

Afscheidscentrum

Oegstgeest

Piet Heinlaan 42a Oegstgeest

071 – 5 12 21 12

www.levendaal.eu

www.afscheidscentrum.com

Woorden van Waarde

Het opgestane slachtoffer



Bladerend in het Liedboek dat we gebruiken in onze kerkdiensten in de groep van liederen rond Pasen, vind je een veelheid aan prachtige beelden en metaforen over de opstanding. Mocht je dat Liedboek bij de hand hebben, blader en lees eens in de liederen in de rubrieken Drie dagen van Pasen en Paastijd. Heel veel prachtige geloofstaal, waar je je hart aan kunt ophalen, en die veel aspecten van het totale leven betreffen.

Door Pasen krijgen hoop en optimisme weer kans. Laten we verdriet en rouw door troostend licht beschijnen. Kunnen we onze angststromen het zwijgen opleggen. Zien we de overweldigende schoonheid in de schepping. En zoveel meer.

Maar voordat we in een wirwar van betekenisvelden geraken, is het goed om te zien waar Pasen in zijn grondvorm en -betekenis over gaat. De opstanding van Jezus, onze Heer, uit de dood is het

indrukwekkende slotakkoord van een verhaal. Een slotakkoord dat betekenis geeft aan alles wat er aan voorafgaat. Jezus van Nazareth die uiteindelijk welbewust de dood ingedreven wordt. Die in die geraamde en bedoelde moordpartij door werkelijk alles en iedereen is uitgespogen of in de steek gelaten. De enige ware rechtvaardige die ooit in de wereld leefde...

En Hij, slachtoffer van deze duistere krachten, staat op uit de dood.

En Hij treedt de wereld die Hem in de dood had gedreven tegemoet met vergeving. Niet met wraak. 'Vrede zij jullie', dat klinkt in zijn eerste woorden.

De liefde van God, vaak een wat vaag lijkend iets, wordt ongekend concreet. Het vergevende slachtoffer, dat ons in vergeving de ogen opent voor onze menselijke relaties. In God is zozeer liefde, en zo'n totale geweldloosheid, zo'n ongekende levenskracht, dat de dood daar ten diepste niet kan bestaan. Jezus kon niet dood blijven. De liefde was en is te groot.

Dat kleurt alle betekenissen die wij aan Pasen kunnen geven. Dat is de ondergrond onder alle beelden en metaforen. Pasen is het feest van het vergevende slachtoffer, en onze nieuwe geboorte in Gods wereld van vrede.

Dat is inderdaad om vrolijk van te worden!

Ds. PHILIP VAN WIJK

MEIJVOGEL
BOUWBEDRIJF

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

Bouwbedrijf Meijvogel BV Tel: 071 - 402 58 08
Nijverheidstraat 22 info@bouwbedrijfmeijvogel.nl
2222 AV Katwijk www.bouwbedrijfmeijvogel.nl

Zonnepanelen
uit Leiderdorp!

Persoonlijke
aanpak en
eerlijk advies!

Jeroen Spek
06 466 776 81

zorgeloos
verwarmen

zorgeloosverwarmen.nl

DE ELEKTRONICA WINKEL VAN LEIDEN

Assortiment consumentenelektronica van de beste merken tegen scherpe prijzen.
Onze gecertificeerde vakspecialisten helpen u graag met deskundig advies en de juiste aansluiting van uw aangekochte apparaten.

Pelikaanstraat 22 Leiden | 071 521 51 51 | epswaak.nl

EP:Swaaak
ElectronicPartner

Opstandig

In de aanloop naar Pasen komt de vraag spontaan naar boven: welk feest doet je meer, Kerstmis of Pasen? De keuze is vaak net zo persoonsgebonden als die tussen Bach en Mozart of Beatles versus Rolling Stones.

Mijn positieve paasgevoel gaat terug tot mijn kinderjaren. Net als de rest van de klas verslond ik de kerstverhalen van de juf. Maar dat kindeke in de kribbe, de herders in het veld en die wijzen uit het Oosten haalden het toch niet bij het mysterie van Pasen.

Misschien werd de geschiedkundige in mij al wakker toen het ging over keizer Augustus, koning Herodes, Pontius Pilatus en andere historische figuren. Voeg daarbij het verraad van Judas, het gekraai van de haan, het verdriet van de vrouwen bij het lege graf en je hebt een verhaal met nog meer invalshoeken dan dat over het Kerstkind.

Dan heb ik de wonderbaarlijke opstanding van Jezus nog buiten beschouwing gelaten. Want dat is toch de kern waar Pasen over gaat. Ik ben dan wel historicus en bepaald geen psycholoog, maar zielenknijpers zouden kunnen opperen dat in het paasverhaal juist het opstandige mij fascineert. Niet meedeinen met de meute, vooral niet bij de pakken blijven neerzitten ook, maar stug je eigen koers varen. Als de hele klas dan kiest voor Kerstmis, prefereer ik Pasen.

TIM BROUWER DE KONING



Jongerenreis Oeganda

Zaterdag 13 juli is het zo ver. Dan stappen Amélie, Cato, Femke, Hanna, Jessica, Loes, Martijn, Mathilde, Roeland, Ronno en Sterre in het vliegtuig naar Mpigi, Oeganda. Livingstone, dat als missie heeft om samen te werken aan een begripvolle wereld, organiseert de reis. In de dienst van 11 februari mochten zij u al vertellen over wat zij daar gaan doen.

De belangrijkste taak is om de lerarenverblijven op te knappen, zonder woningen geen leraren, en zonder leraren geen school. Als er tijd over is, bouwen zij verder aan het meisjesverblijf. Ook zullen zij actief omgaan met de leerlingen en bezoeken zij de mensen uit de gemeenschap en bezoeken zij de kerkdiensten. Zelf slapen zij in een klaslokaal met primitieve sanitaire omstandigheden.

Voor deze reis is veel geld nodig. Dankzij gulle bijdragen is ruim de helft van het benodigde bedrag binnen. Op onze actiewebsite zijn onze financiële vorderingen te volgen: <https://ikdoemee.lst.nl/2024-help-ons-op-weg-naar-oeganda/> en in de kerken geven bijgekleurde thermometers de grootte van onze spaarpot aan.

Vele acties zijn met succes afgerond. Wij hebben een groot aantal paasstollen mogen bestellen, de ballonnenworkshops waren een knallend succes en de verkoop van een auto vol tweedehandskleding in de IJ-hallen te Amsterdam bracht ook een mooi bedrag op. Om meer geld in te zamelen verkopen wij elke eerste zondag van de maand in ons kraampje na de dienst zelfgemaakte lekkernijen en kaarten en doosjes pepermunt. Ook kunnen bezoekers veel paaseitjes winnen. In april organiseren wij een Bingo. Ook giften zijn welkom op onze actiewebsite of door geld over te maken op NL15TRIO0390539422 t.n.v. Diaconie Leiderdorp met betalingskenmerk: Jongerenreis Oeganda.

Wij steken graag onze handen uit de mouwen. Wie een mooie klus voor ons heeft, kan die aan ons voorleggen.

INFORMATIE: ANNEKE OTTENHOF, ANNEKEOTTENHOF@ASEMA.NL ; 06-12127551



Het kruis en Pasen zijn onlosmakelijk verbonden.
Daarnaast schijnt het licht op een doopvont.



makelijk met elkaar verbonden.
vont, dat symbool staat voor nieuw leven.



In herinnering

Foto Frits Onvlee

In memoriam Tjebco Tiersma

Geheel onverwacht is Tjebco op 30 januari van ons heengegaan. Hij is 65 jaar geworden. We hebben afscheid van Tjebco genomen in een volle Dorpskerk, het huis van God en mensen waar zijn orgelspel zo vaak geklonken heeft.

De taal van Tjebco in de geloofsgemeenschap was zijn orgelspel. Hij had minder met de kerk van geloof, met dogma's, maar des te meer met de kerk als gemeenschap. Met de mensen die elkaar kennen, er voor elkaar zijn, geloven met woord en daad. Hij was zeer betrokken bij velen en zoals iemand zei: als Tjebco er was, dan wist je dat het goed kwam.

Met zijn orgelspel had hij een dragende rol in de gemeente. Hij maakte het voor velen mogelijk om hun geloof zingend te uiten. Zo vertolkte en leefde hij zijn geloof. Het liefst voluit spelend op het orgel, met bekende liederen die de gemeente graag zong zodat hij uit het orgel kon halen wat erin zit, zodat de gemeente stem kon geven aan lofzang en dank.

Voor Christina, Sophie en Pieter-Jan was Tjebco de dragende factor in het gezin. Met zijn rust, geduld en grote liefde was hij er altijd voor hen. Jullie waren elkaar gegeven tot kleur en samenhang. Het heengaan van Tjebco is ontijdig en hartverscheurend, hij is niet meer bij jullie, maar wat blijft is zijn liefde.

Zijn orgelspel klinkt nu verder in de hemel. Dat ons zingen hier op aarde ons moge troosten en dragen, dat muziek en geloof een bron van troost en kracht zullen zijn voor Christina en de kinderen, voor allen die Tjebco missen.

DS. BERTIEN BOS

In memoriam Tjebco Tiersma

Tijdens een fietstocht in de buurt van zijn woonplaats Leiden is Tjebco Tiersma op 30 januari onverwachts overleden. Tjebco kreeg in zijn jeugd orgel- en pianoles van S. Tiemersma te Leeuwarden. Tjebco studeerde in Leiden klassieke talen. Sinds februari 1977 was hij organist van de toenmalige Bevrijdingskerk in Leiden. Na zijn verhuizing naar Rotterdam, waar hij docent klassieke

talen aan het Marnix Gymnasium was geworden, werd hij in 1985 ook organist in de Gereformeerde Kerk van Kralingen (Pro Rege).

In 2003 - inmiddels weer woonachtig in Leiden - stapte Tjebco als organist over naar de Dorpskerk (Mitterreither) en de Scheppingskerk (Van Vulpen) in Leiderdorp. Daarmee ging zijn wens in vervulling om op fietsafstand van zijn woonplaats te kunnen spelen op beide orgels en een historisch orgel in de mooie Dorpskerk te bespelen. Ook werd hij de vaste begeleider van de cantorij van de Scheppingskerk.



Tjebco was een bevlogen en gedreven organist met een breed orgelrepertoire, dienstbaar aan de liturgie en kerkmuziek. De zaterdagavond bracht hij vaak door achter het orgel in de Scheppingskerk of Dorpskerk om de kerkdienst voor te bereiden of orgelliteratuurspel in te studeren, dikwijls met Christina, zijn vrouw, die dan in een andere ruimte van de kerk haar koorzang kon instuderen. Na zijn vervroegde pensionering werd Tjebco steeds meer de spil van het organisatieteam en trad hij ook toe tot de taakgroep Eredienst. Daarin was hij de stem van de organisten en had hij een uitgesproken mening over de liturgie en het reilen en zeilen van onze kerk.

Naast organist was hij ook een meelevend gemeentelid met veel interesse in de ander. Met zijn orgelmaatje nam hij vanaf de negentiger jaren vele jaren deel aan de Friese Orgeldag. Veel Friese orgels zijn op die dagen bespeeld. Hij genoot van de orgels en ook van de mogelijkheid om zijn

Fries op te halen. Waar mogelijk greep hij de gelegenheid aan om in Nederland grote orgels te bespelen. Ook nam hij regelmatig deel aan buitenlandse orgelreizen, waar hij, indien mogelijk, ook de orgels bespeelde. Zo speelde hij in mei vorig jaar nog op het Cavallé-Coll orgel in St. Denis (Parijs) en in oktober op het orgel van Downside Abbey (Engeland).

Als KVOK-lid (KVOK = Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici) kon je hem de laatste jaren ook op de afdelingsbijeenkomsten van Zuid-Holland aantreffen, waar hij vorig jaar op 23 september in Alphen aan den Rijn op het Steinmeyerorgel uit opus 67 van Max Reger 'Herr, wie du willst, so schick's mit mir' en 'Jauchz, Erd', und Himmel, jubel!' uitvoerde.

Voor 2024 voorzag Tjebco dat er 'gaten' zouden vallen in het organistenrooster in Leiderdorp en ging hij binnen de afdeling Zuid-Holland van de KVOK met succes op zoek naar nieuwe organisten.

Zelf laat hij nu een grote leegte achter in de Protestantse Gemeente Leiderdorp en in zijn gezin. We wensen Christina en zijn kinderen veel sterkte toe. We zullen Tjebco erg missen.

HANS KARSTENS & BERT CRAMA

In memoriam Coby Serlie – van der Sleet

Op 28 januari overleed Coby Serlie – van der Sleet op 92 jarige leeftijd. We namen afscheid van haar in het kerkje in Warmond, dezelfde plek als waar ze in 1958 getrouwd was.

Coby is geboren en getogen in Warmond en omgeving. Al jong droeg ze verantwoordelijkheid in het gezin. Haar man Luc ontmoette ze op een dansavond. Ze bouwden hun leven op en kregen drie kinderen. Op latere leeftijd ging ze de moedermavo doen en ontwikkelde Coby haar sportieve en creatieve gaven. Ze tenniste graag en maakte veel kaarten.

De laatste jaren woonde ze in de Ommedijk, waar ze trouw naar de weeksluitingen kwam. We wensen de kinderen en kleinkinderen troost en sterkte toe nu ze Coby moeten missen.

DS. BERTIEN BOS

Nieuws

Dansend op weg naar Pasen

Het Lijdensverhaal, waar gaat dat eigenlijk over? Het is een verhaal in de Bijbel, op vier verschillende manieren verteld. Vier evangelisten (simpel gezegd: verhalenvertellers) vertellen op hun eigen manier over de dood door kruisiging van Christus. Het zijn verhalen waarin allerlei emoties de revue passeren. In twee workshops kun je de emoties van Goede Vrijdag en Pasen dansend ervaren. Het zijn workshops op basis van dansimprovisatie en dansexpressie. We zoeken een bepaalde emotie uit het verhaal op, voelen van binnen wat dat met ons doet en uiten ons dansend in die emotie.

De eerste workshop gaat over 'Haat en liefde', twee sterke emoties waarvan het Lijdensverhaal doorspekt is.

De tweede workshop heeft als thema 'Verdriet en troost'.

In beide workshops dansen we dus een tegenstelling, met als doel de kracht van het verhaal te ervaren. Het zijn tegenstellingen die we ook in ons dagelijks leven vaak tegenkomen.

De workshops in de Dorpskerk zijn los van elkaar te volgen.

- 9 maart 2024 van 14.00 tot 16.30 uur: Haat en liefde

- 16 maart 2024 van 14.00 tot 16.30 uur: Verdriet en troost

Kosten €10 per middag

Workshopleider: docent dansexpressie Tineke Marees

Aanmelden via cbileiderdorp@gmail.com of via www.cbileiderdorp.nl

Vanuit de Taakgroep eredienst

Zoals u de vorige ontmoeting hebt gelezen worden er op de donderdag oecumenische vespers gehouden.

Met als thema: 'Op de proef gesteld?' met Job op weg naar Pasen. Als u deze ontmoeting ontvangt, zijn we inmiddels halverwege de veertigdagentijd.

De vijfde vesper is donderdag 14 maart, en hieraan voorafgaand is de Vastenactie maaltijd om 18.00 uur in de Dorpskerk.

Er wordt voor wie dat kan missen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het goede doel.

De opbrengst van de vrijwillige bijdrage voor de maaltijd gaat deze keer naar een Diaconaal Project vanuit de Bakkerij gesteund. 'Stichting De Groente Deler'..

Als stichting heeft De Groentedeler tot doel om samen te werken aan een betere wereld. Om verse groenten te laten telen en deze te delen met degenen voor wie een dagelijkse portie gezonde voeding geen vanzelfsprekendheid is. Naast de verbindingen die hierdoor ontstaan, zorgen de activiteiten voor groeiende bewustwording. Van het voedsel dat je eet tot waar het vandaan komt en hoe het groeit.

Het is een organisatie zonder winstoogmerk. Dankzij de inzet van zelfoogsttuin BijMei en de vele vrijwilligers, bijdragen van verschillende Leidse kerken, sponsors, fondsen en particulieren groeit de stichting gestaag. Hierdoor kunnen ze klanten van de Voedselbank

gedurende het oogstseizoen verse groenten bieden van het hoogste niveau. Biologisch geteeld en met de hand geogst.

Kom aan tafel en eet mee!!

Intekenlijsten liggen in de kerken

Of laat telefonisch weten dat u mee eet.

Namens de oecumenische vespergroep

LIESBETH VAN MEETEREN

TEL 071 5895609 OF

06 44 514215

Kindernevendienst XL 3 maart: Jezus als held.

Met de kinderen zijn we om een zandtafereel gaan zitten. De kinderen mochten een poppetje uitzoeken waarvan zij vonden dat het Jezus kon zijn, want Jezus stond deze keer als held centraal.

Het verhaal van de verzoeking in de woestijn werd met de kinderen opgebouwd en neergezet als tafereel.

Vanuit de Jordaan waar hij net gedoopt was door Johannes was hij 40 dagen en nachten in de woestijn en hij weerstond de 'slechte' verleidingen van de stem.

Daarna mochten de kinderen zelf een poppetje als zichzelf neerzetten in het verhaal waar ze het fijn vonden. Carol zette haarzelf neer bij Jezus, omdat ze dichtbij Hem wil zijn. Christ zette zichzelf neer bij de engelen, omdat hij zich daar veilig voelt, want engelen zorgden voor Jezus. Julian en Stijn zette zichzelf neer bij de tempel en op de berg omdat het daar zo mooi was.

De kinderen hebben na het verhaal ook zelf een tafereel gemaakt, waar we met Pasen mee verder gaan en het dan aanpassen aan het Paasverhaal.

Op een tafel in de hal van de Scheppingskerk vind je ook een tafereel van dit verhaal.

De kinderen hebben de verleiding van het eten van de paaseitjes goed weerstaan tot ze naar huis gingen.

Het was een gezellige ochtend met elkaar.



24 uur per dag afscheid nemen

Nico en Mariëtte Soek bieden de mogelijkheid om 24 uur per dag afscheid te nemen van uw dierbare. U heeft dag en nacht zelf toegang tot de 24-uur huiskamer.

arum
UITVAARTZORG

arumuitvaartzorg.nl 071 572 00 76 dag en nacht

Adresgegevens: Eikenlaan 25, 2351 NT Leiderdorp

Boekenmarkt Scheppingskerk op 12 en 13 april



De 33ste boekenmarkt in de Scheppingskerk is op vrijdagavond 12 en zaterdag 13 april. We hebben veel vrijwilligers nodig: bij de voorbereidingen – die beginnen al op donderdag 11 april vanaf 12 uur -, bij de verkoop op vrijdagavond en op zaterdag tot 14 uur en bij de opruimronde na de markt, zodat de kerk op zondag weer op orde is. Jong en oud mag zich aanmelden bij Boudewijn van Meeteren: b.h.vanmeeteren@hetnet.nl

Ook liggen er aanmeldingsformulieren in de Dorpskerk en in de Scheppingskerk. Van de opbrengst van de boekenmarkt gaat 25 procent naar het project, dat is voorgesteld door de diaconie / Kerk in Actie buitenland: een school in Rurigi in Kenia, die als doel heeft een brug te slaan tussen vijandige dorpen. Deze school moet uit eigen middelen worden betaald. Het schoolgeld is zo laag mogelijk om veel kinderen een kans te geven. Leermiddelen zoals schoolboeken en noodzakelijke investeringen moeten daarom zo mogelijk met hulp van buiten aangeschaft worden. Ds. Philip van Wijk is intensief bij dit project betrokken.

HANS KAPTEYN

Steun voor familie Coniki uit Burundi



Dit is de familie Coniki uit Burundi. De ZWO-commissie en onze gemeente

sponsoren deze familie de komende jaren via de Stichting Red een Kind. Jeanne en Jean Bosco Coniki wonen samen met vijf kinderen in het gebied Murwi in het noordwesten van Burundi. De jongens Kevin en Celestin en de meisjes Vanessa, Charlene en Raissan spelen graag verstopperje of een potje voetbal. Ook hinkelen en touwtjespringen doen ze graag. De familie Coniki woont in een huis van bakstenen, die gemaakt zijn van modder. Ze zijn afhankelijk van de landbouw en eten het liefst bonen, ugali (een gerecht gemaakt van maïsmeel) of zoete aardappelen en maïs. Het gezin heeft geen toegang tot schoon drinkwater en door gebrek aan kennis levert de landbouw vaak niet genoeg op om goed van te kunnen leven. Dankzij het dorpsprogramma zijn Jeanne en Jean Bosco lid van een zelfhulpgroep, waarin ze leren hoe ze het land zo goed mogelijk kunnen bewerken. De kinderen worden gestimuleerd om naar school te gaan. Zo werkt het gezin op een duurzame manier aan hun toekomst. Met de sponsoring vanuit onze gemeente hopen wij dit arme gezin stap voor stap vooruit te helpen. Het dorpsprogramma van Red een Kind ondersteunt hen hierbij.

MARCELLA BUITENHEK,
ZWO-COMMISSIE VAN DE DIACONIE

Paaskaarten voor gevangenen

Het was een mooi gezicht op zondag 11 februari. Al die schrijvende mensen in de consistorie of in de foyer die na de kerkdienst 150 paaskaarten voorzagen van een mooie tekst en een groet.

In het hele land werden in de kerken deze kaarten beschreven die vanaf Palmzondag door het gevangenisbestuur worden verdeeld onder de duizenden gevangenen in Nederland. Bij de paasgroetenkaart ontvangen gedetineerden een extra kaart met postzegel om zelf naar iemand te sturen.

Hiervan maken zij altijd dankbaar gebruik. Zo kunnen we met een klein gebaar mensen in moeilijke omstandigheden laten weten dat we aan hen denken.

SAM's Kledingactie

Zaterdagmorgen 13 april kunnen mensen van 10.00 tot 11.30 uur schone en nog goede kleding en schoenen in gesloten plastic zakken inleveren bij de Scheppingskerk en de Goede Herderkerk aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude-Rijndijk.



De kleding wordt centraal gesorteerd en verkocht. We nemen geen gordijnen, huishoudtextiel en tafelkleden aan. De organisatie is in handen van de

gezamenlijke diaconieën van de Protestantse Gemeente Leiderdorp en de Katholieke Parochie de Goede Herder. De opbrengst komt ten goede aan projecten wereldwijd van Cordaid.

Kaarsen maken



We kijken terug op een mooie, gezellige en creatieve zaterdagmiddag. In het stilte uur werden er in kleine groep en met veel aandacht kaarsen gemaakt. Maar ook het uur daarna, voor jong en oud, was het ondanks het rumoer ook stil: er waren zo'n 15 kinderen en 15 volwassenen. Ieder was met aandacht en concentratie een mooie kaars aan het maken. Heel mooi om te zien hoe ieder op eigen manier aan de slag ging en het resultaat was divers! Licht om door te geven, licht om thuis te ontsteken.

HELEEN FEENSTRA, ANGELA HOOGERVORST, BERTIEN BOS



Mieke Onvlee: Reis naar Kenia

Beste gemeenteleden,

Bij ons thuis, in de jaren zeventig, lag het zendingsblad 'Vandaar', misschien kent u het nog wel. Als kind knipte ik uit dit blad foto's van arme mensen en ondervoede kinderen, afkomstig uit Afrika. We noemden hen Biafriakinderen omdat in de provincie Biafra in Nigeria toen der tijd hongersnood heerste. Deze knipsels bewaarde ik zorgvuldig in een sigarendoos van mijn opa. Wellicht voelde ik toen al aan dat ik ooit iets wilde doen in de zorg en misschien wel in Afrika.

Het is november 2023, vandaag is het zover. We staan vroeg op want we gaan naar Rumuruti, ongeveer zes uur rijden ten noorden van Nairobi, Kenia. Omdat de kinderen vakantie hebben kunnen we de school gebruiken om een Medical Camp op te zetten. Met een groep van twaalf zorgprofessionals uit Nederland werken we samen met zorgprofessionals uit Kenia. Mensen vanuit de wijde omgeving komen naar het Medical Camp voor een gratis health check up, soms wel anderhalf uur lopen.

Sommigen mensen zijn heel ziek en anderen zijn vooral nieuwsgierig naar ons blanke mensen. We zien zo'n 250 mensen op deze dag. Er komt van alles voorbij. Mensen hebben soms oogklachten vanwege het werken in de zon op het land. We zien ondervoede mensen, niet alleen kinderen maar ook volwassen mannen. De mannen eten van wat over is, nadat vrouw

en kinderen hebben gegeten. Voor deze mensen is het Medical Camp de enige toegang tot zorg. Een regulier ziekenhuis is te ver weg. Er is geen geld, geen vervoer. En een dag niet werken is een dag geen inkomen. Gezondheidszorg is hier een luxe. Maar wat zien de mensen er kleurrijk uit en wat zijn ze dankbaar dat wij hen helpen. Dit uiten zij niet in woorden maar laten zij zien door voor ons te dansen.

Een groot deel van de organisatie van het Medical Camp is gefinancierd met ons sponsorgeld. Zo zijn de medicijnen, van de klein opgezette apotheek, door ons bekostigd. Maar er is nog veel meer gerealiseerd met het sponsorgeld, mede door uw hulp. Daar wil ik graag meer over vertellen tijdens de ontmoetingsochtend op dinsdag

15 oktober in de Scheppingskerk. Ik zou het leuk vinden om u dan te zien.

Als de dag van het Medical Camp ten einde loopt sluiten we af met gebed en een gezamenlijk 'Amen'. Twee totaal verschillende werelden vinden elkaar in gebed, hoe mooi is dat...

MIEKE ONVLEE



BETERLOPENWINKEL
Splinterlaan 158, Leiderdorp, 071 - 542 2765

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 09:30 - 17:30 uur
Zaterdag 09:30 - 17:00 uur

WWW.BETERLOPENWINKEL.NL
WWW.BETERLOPENWEBWINKEL.NL

MEINDL
IDENTITY



Diverse dagen zijn
een podoloog en pedicure aanwezig.

Agenda

Elke woensdag

Dorpskerk 10-12 uur

Inzameling van houdbaar voedsel, verzorgings- en schoonmaak-producten voor de voedselbank

Elke donderdag

Scheppingskerk 10-12 uur

Inzameling van houdbaar voedsel, verzorgings- en schoonmaak-producten voor de voedselbank

Dagelijks

Inleveren van houdbaar voedsel in het Voedselkastje bij de achterdeur van de Scheppingskerk

Woensdag 6 maart

In gesprek gaan over Prediker
Scheppingskerk (consistorie) 13.30-15.00
Gespreksleider: ds. Stephan Kurtzahn
Nieuwkomers welkom

Donderdag 7 maart

Vesper in de veertigdagentijd
Thema: Op de proef gesteld?
Met Job op weg naar Pasen
De Goede Herder, Zoeterwoude Rijndijk
Aanvang: 19.15 uur

Vrijdag 8 maart

5de cursusdag iconen schilderen
Dorpskerk 9.00-16.30 uur
Begeleiding: Thea van Haarlem
Informatie en aanmelding: Mary van 't Woud, marypiet@hotmail.com
www.cbileiderdorp.nl

Zaterdag 9 maart

Dansend op weg naar Pasen
Workshop thema 1ste zaterdag: Haat en Liefde, Dorpskerk 14.00-16.30 uur
Docente dansexpressie: Tineke Ras-Marees
Aanmelding: cbileiderdorp@gmail.com
Kosten: € 10 per middag

Woensdag 13 maart

Zangmiddag, Dorpskerk 14.30 uur

Donderdag 14 maart

Bijbelen
Dorpskerk ('t Trefpunt) 10.30 uur
Leiding: ds. Philip van Wijk

Vesper in de veertigdagentijd

Thema: Op de proef gesteld?
Met Job op weg naar Pasen
Dorpskerk 19.15 uur (vooraf om 18 uur vastenmaaltijd)

Vrijdag 15 maart

6de cursusdag iconen schilderen
Dorpskerk 9.00-16.30 uur
Begeleiding: Thea van Haarlem
Informatie en aanmelding: Mary van 't

Woud, marypiet@hotmail.com
www.cbileiderdorp.nl

Zaterdag 16 maart

Dansend op weg naar Pasen
Workshop thema 2de zaterdag: Verdriet en Troost
Dorpskerk 14.00-16.30 uur
Docente dansexpressie: Tineke Ras-Marees
Aanmelding: cbileiderdorp@gmail.com
Kosten: € 10 per middag

Zondag 17 maart

Concertviering Marcus Passie (Hans Boelee)
Dorpskerk 19 uur
Koor: Rejoice uit Wassenaar o.l.v. Aad de Winter
Sopraan: Judith Spartel
Bariton: Jeroen Manders
Tenor: Jeroen Blok
Bas: Koos van den Akker
Muzikaal begeleid met orgel, piano, dwarsfluit, trompet
Arrangement: ds. Stephan Kurtzahn
Gratis toegang, collecte bij uitgang

Dinsdag 19 maart

Ontmoetingsochtend in de Scheppingskerk
Aanvang 10.15 uur
De Heemtuin in Woord en Beeld door Jasper Klapwijk
Informatie: Jelly Bakker, Tel. 071 5760816

Woensdag 20 maart

Stilte wandeling vanuit de Dorpskerk 10 uur
Kosten € 5 (inclusief koffie, thee, lunch)
Informatie en aanmelden: Liesbeth van Meeteren (tel. 589 56 09)
en www.cbileiderdorp.nl

In gesprek gaan over Prediker

Scheppingskerk 13.30-15.00 uur
Gespreksleider: ds. Stephan Kurtzahn
Nieuwkomers welkom

Boekenboom 1

Bijeenkomst bij Janny Vollaard 14-16 uur
Laan van Berendrecht 268 (tel. 589 1247)
Boek: 'Schemerleven' van Jaap Robben
Contact: Marty Boxhoorn (tel. 541 2140)

Donderdag 21 maart

Hobbyclub kaarten maken
't Trefpunt 9.45 uur
Informatie: Henny de Jong (06 1008 8509)

Vesper in de veertigdagentijd

Thema: Op de proef gesteld?
Met Job op weg naar Pasen
De Goede Herder, Zoeterwoude Rijndijk
19.15 uur (Viering van Boete en Verzoening)

Vrijdag 22 maart

Opening van de iconenexpositie door Martine Zoeteman. Dorpskerk 16 uur
De iconen zijn gemaakt tijdens de cursus in aanloop naar Pasen o.l.v. Thea van Haarlem.
Informatie: Mary van 't Woud, marypiet@hotmail.com

Met elkaar eten in de Scheppingskerk 17.30 uur

Informatie en aanmelden bij Ellis Groothoff (tel. 589 1075)
Kosten € 7 per persoon.

Zaterdag 23 maart

Kliederkerk in de Scheppingskerk 16-18 uur
Voor alle kinderen vanaf 2 t/m 11 jaar (Groot) ouders, verzorgers, broertjes en zusjes welkom.
Leiding: Bertien Bos (06 2165 7957) en het kliederkerkteam
Informatie: www.pgleiderdorp.nl

Donderdag 28 maart

Geloven in deze tijd: Nooit heb ik niets met U
Verrassende gesprekken over zinnige onderwerpen
Praten met elkaar naar aanleiding van het boekje "Nooit heb ik niets met U"
25 gesprekken over God
Scheppingskerk 10 uur
Gespreksleider: Bas den Dekker
Informatie: Marianne van der Bijl (dmvd-bijl@ziggo.nl tel. 5897110)

Maandag 1 april

De Bijbel open
Oude verhalen uit de Bijbel lezen als mensen van vandaag
Scheppingskerk 10.30-12.00 uur
Informatie en opgave: ds. Bertien Bos

Dinsdag 2 april

Inzameling papier en houdbaar voedsel voor de Voedselbank
Scheppingskerk 7.30-16.30 uur

Zondag 7 april

Jeugdkerkbrunch Dorpskerk 12.00-13.30 uur
Informatie en aanmelden: Tim Wildeman, tim.omarm@gmail.com

Woensdag 10 april

In gesprek gaan over Prediker
Scheppingskerk (consistoriekamer) 13.30-15.00 uur
Gespreksleider: ds. Stephan Kurtzahn
Nieuwkomers welkom



Protestantse Gemeente Leiderdorp

Colofon

Eindredactie

Marco Buitelaar, Godfried Bomansstr. 3,
2353 LA Leiderdorp, tel. 541 78 28
Jaco Buitenhek, Olieslager 2,
2353 WX Leiderdorp, tel. 523 80 31
e-mail: redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl

Redactie

Tim Brouwer de Koning (tekst)
Corneline Lanooy (tekst)
Frits Onvlee (beeld)
Reg Lindemans (vormgeving/beeld)
Ds. Bertien Bos (aansturing)

Administratie & Advertenties

Kerkelijk bureau in de Scheppingskerk,
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD, Leiderdorp
tel. 589 02 59;
e-mail: kerkbureau@pgleiderdorp.nl
geopend maandag en donderdag
van 9.00 – 12.00 uur.

Bezorging

Wijk Dorpskerk
N.J. Oosterom, tel. 541 36 39
Wijk Dorpskerk gedeelte t.z.v. A4
T. de Witt, tel. 541 63 46
Zoeterwoude en Hoge Rijndijk Leiden
M.G. Bekooy-Schipper, tel. 589 57 73
Wijk Zijloord
I. Buitelaar, tel. 541 78 28
C. en M. Mentink, tel. 541 22 53
Wijk Hoven/Ouderzorg
G. van den Berg, tel. 589 00 86

Drukwerk

Duocore, Katwijk
www.duocore.nl

Pastorale raden

Hoven/Ouderzorg
Ds. Stephan Kurtzahn, tel. 750 37 74
e-mail: stephan_kurtzahn@versatel.nl
Info: Anne Duvekot, tel. 589 63 92
e-mail: anneduvekot@gmail.com
Zijloord
Ds. Bertien Bos, tel. 06 2165 7957
e-mail: bertien.pgleiderdorp@gmail.com
Info: Marthy Boxhoorn,
email: marthy@boxhoorn.nl
Dorpskerk
Ds. Philip van Wijk, tel. 06 55 70 22 29,
e-mail: post@wijkpredikant.nl
Info: vacant

Jeugdwerker

Tim Wildeman, tel. 06 12563692
e-mail: tim.omarm@gmail.com

Diaconie

Helpen waar geen helper is.
Voor individuele hulpverlening:
penningmeester Gijsbert van Dam,
tel. 580 18 89
e-mail: gijsbert.weipoort@kpnmail.nl
voorzitter: Marijke van Pernis - van der Wees,
tel. 541 05 62
e-mail: marijke.pernis@planet.nl

Data Ontmoeting 2023/24

Inleverdatum Verschijningsdatum

ZO. 24.03.2024	DO. 04.04.2024
ZO. 28.04.2024	DO. 09.05.2024
ZO. 26.05.2024	DO. 06.06.2024
ZO. 23.06.2024	DO. 04.07.2024

(wijzigingen voorbehouden)

IBAN nummers

NL66 INGB 0002 6596 39: Alle kerkelijke en CBI projecten, (onder vermelding van de bestemming van uw gift)
NL31 INGB 0005 1231 96: Actie kerkbalans (onder vermelding van 'actie kerkbalans 2023')
NL12 RABO 0373 7243 49: Paascollecte, solidariteitskas, kerkblad Ontmoeting en eindejaarscollecte
NL37 RABO 0335 6636 21: Bloemendienst Dorpskerk
NL75 INGB 0007 8276 37: Bloemendienst Scheppingskerk
NL05 RABO 0335 6005 65: Collectebonnen (o.v.v. uw adres en van pakket A-B-C-D-E)
NL15 TRIO 0390 5394 22: Diaconie
NL47 INGB 0000 1201 33: Zending

Open

De deuren van de kerk zijn open.
Voor een kopje koffie, gezelligheid en/of een goed gesprek
Elke woensdag (10-12 uur)
Dorpskerk Hoofdstraat 19

Elke donderdag (10-12 uur)
Scheppingskerk Van Poelgeestlaan 2

Wijzigingen en aanvullingen voor de agenda in de volgende Ontmoeting
uiterlijk 24 maart
doorgeven aan Mary van 't Woud
Tel. 5411290 of e-mail: marypiet@hotmail.com



Loevestein 12 2352 KM Leiderdorp
T(071) 5899201
info@notarissen.tv www.notarissen.tv



ALS ER MUREN VOOR ONS STAAN,
DOE ONS DAN DE GATEN ZIEN
WAAR HET LICHT DOORHEEN VALT,
WAARDOORHEEN WE VERDER KUNNEN KIJKEN

ALS ER BERGEN VOOR ONS OPRIJZEN,
DOE ONS DAN DE PAADJES ZIEN
WAAR ONZE VOETEN KUNNEN GAAN,
WAARLANGS WE VERDER KUNNEN KOMEN.

ALS DE MIST ONS OVERVALT,
DOE ONS DAN DE KANSEN ZIEN
OM STIL TE STAAN, STILTE TE VOELEN
WAARIN WE BIJ U KUNNEN KOMEN.

EN GOD, MISSCHIEN,
ALS WE MOED HEBBEN,
HELP ONS DAN ZE OOK TE MAKEN:
DIE GATEN, DIE PAADJES, DIE KANSEN.

AMEN

(EEN GEBED VAN HARMKE HEUVER,
IN: U DIE VOOR MIJ UITGAAT,
GEBEDEN VOOR ONDERWEG)