

Ontmoeting



PROTESTANTSE GEMEENTE LEIDERDORP, 4 JANUARI 2024

56.05





VOORPLAAT: FOTO VAN JANOSCH DIGGELMANN OP UNSPLASH

We hebben veel helden die willen helpen en mensen redden. Maar als je hulp wilt moet je vaak wel eerst om hulp roepen. Anders weten anderen niet dat je hulp nodig hebt. Roep of vraag jij wel eens om hulp?

In de Schijnwerpers

Een nieuw jaar

'Helden. Mijn superkracht is inlevingsvermogen.'

Aan deze spreuk van Loesje, het collectief van creatievelingen die pakkende posterteksten maken als bespiegeling op de samenleving, moest ik denken vanwege het thema van deze eerste Ontmoeting van het nieuwe jaar: Helden. We kennen de helden uit films maar al te goed: Superman, Spiderman, Batman, James Bond. Veel mannen trouwens, hoewel de laatste jaren ook vrouwen als Wonder Woman en Mega Mindy hun intrede deden. Ook in de bijbel kennen we helden die het opnamen tegen 'het kwade', zoals David tegen Goliath, Daniël in de leeuwenkuil en Mozes die het volk door de woestijn leidde. Tegenwoordig worden mensen al snel een held genoemd, en zijn we er niet vies van om onszelf op de borst te kloppen. Veel meer gaan mijn gedachten bij 'helden' uit naar mensen die in stilte en zonder borstklapperij aan anderen denken. Die het inlevingsvermogen hebben om naar anderen te luisteren en te helpen waar dat nodig is, juist als de schijnwerpers niet op hen gericht zijn. En eigenlijk zou dit geen heldendaad moeten zijn, maar normaal menselijk gedrag!

De redactie van Ontmoeting wenst iedereen een zinvol, gelukkig en inspirerend 2024!

CORNÉLINE LANOBY

Inhoud Ontmoeting

In de Schijnwerpers	In herinnering
2	11
Gemeenteleven	Nieuws
4 / 5	12/13
Woorden van Waarde	Agenda
6	14
Actie Kerkbalans	Gedicht
7	16
Nieuwe organisten	
11	

Inleverdatum Ontmoeting

Kopij voor de de volgende Ontmoeting moet uiterlijk zondag 28 januari 19.00 uur ingeleverd zijn bij de redactie, Jaco Buitenhok: redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl. Het verschijningsrooster is achterin deze Ontmoeting te vinden.

Omzien naar elkaar

Wilt u bezoek of aandacht voor uzelf of een mede gemeentelid, belt u dan met:
Hetty Brandenburg (589 28 50)
Elly Chaudron (06 40919842)
Petra Post (589 79 77)

Voedselbank

Naast de maandelijkse inzameling voor de voedselbank tegelijk met oud papier kunt u ook wanneer de kerk open is houdbaar voedsel en toiletartikelen afleveren.

ZONDAG 7 JANUARI

SCHEPPINGSKERK, 10 uur

Gezamenlijke dienst

SCHEPPINGSKERK, 16 uur

Top 2000-dienst,

ds. Philip van Wijk, m.m.v. band Creative & Friends

ZONDAG 14 JANUARI

DORPSKERK, 10 uur

ds. Bertien Bos, Maaltijd van de Heer

DORPSKERK, 15 uur

ds. Pieter van der Ende, dienst onbeperkt geloven

SCHEPPINGSKERK, 10 uur

ds. Philip van Wijk, gecombineerde dienst voor doven en horenden

ZONDAG 21 JANUARI

DORPSKERK, 10 uur

Ds. Bernard Lutikhuis (Utrecht)

SCHEPPINGSKERK, 10 uur

Ds. Stephan Kurtzahn, m.m.v. cantorij

ZONDAG 28 JANUARI

DORPSKERK, 10 uur

Ds. Stephan Kurtzahn, m.m.v. Naghila

SCHEPPINGSKERK, 10 uur

Ds. Jan Robbers (Driebergen)

KAPELZAAL, 10 uur

C. van Rijn, dovendienst

ZONDAG 4 FEBRUARI

DORPSKERK, 10 uur

ds. Philip van Wijk, gezamenlijke dienst

m.m.v. cantorij Dorpskerk

SCHEPPINGSKERK, 17 uur

Taizé viering, ds. Stephan Kurtzahn

ZONDAG 11 FEBRUARI

DORPSKERK, 10 uur

Ruth Six (Amsterdam)

DORPSKERK, 15 uur

pastor Selma Poppe, dienst onbeperkt geloven

SCHEPPINGSKERK, 10 uur

ds. Bertien Bos

KAPELZAAL, 10 uur

ds. R. de Jonge (+ tolk), dovendienst

Elke VRIJDAG

OMMEDIJK, 11 uur

Weeksluiting

Livestream: www.pgleiderdorp.nl

Kerkdiensten

7 januari – Scheppingskerk

'Hou vol, hou vast' is het thema van de Top2000-kerkdienst die op zondag 7 januari om 16.00 uur plaatsvindt in de Scheppingskerk. Ds Philip van Wijk stelt prangende vragen over de toestand in de wereld en de huisband Creative & Friends speelt passende nummers. De Scheppingskerk is vanaf 15.30 uur open voor een lekkere koffie of cappuccino, om 15.45 uur start de live muziek en na afloop is er tijd om na te praten met een drankje en erwtensoeep. In de dienst is opas en kindernevendienst XL. (In de ochtenddienst zal er één kindernevendienst zijn). In de kindernevendienst wordt het verhaal vertellen van 'Drie Koningen' verteld. Wie waren deze Wijzen en waarom kunnen we hen als helden zien? We gaan muziek maken en we gaan we iets knutselen. Ook gaan we genieten van iets lekkers. Nieuwsgierig geworden naar dit verhaal en naar wat we allemaal gaan doen? Kom dan en neem gezellig een vriendje of vriendinnetje mee!

14 januari – Dorpskerk

De zondagen na kerst wordt steeds duidelijker van het kind is dat geboren is. Bij deze tijd van Epifanie horen vaste lezingen. Vandaag is dat het verhaal van de bruiloft te Kana. Leven we vanuit tekort of tegood? We vieren samen de Maaltijd van de Heer.



4 februari – Scheppingskerk

Op 4 februari om 17.00 uur is er een Taizé-viering in de Scheppingskerk. In de viering is ruimte voor stilte, meditatie en worden veel Taizéliederen gezongen.

Digitale collecte

In de kerken is de eerste collecte voor de hieronder genoemde doelen. De tweede collecte is voor het Plaatselijk Kerkenwerk. U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL15 TRIO 0390 5394 22 ten name van de Diaconie Leiderdorp onder vermelding van 'collectegift', eventueel aangevuld met het specifieke collectiedoel. De opbrengst via bank of app wordt verdeeld over het doel van de zondag en het plaatselijk kerkenwerk. Staat er een specifieke omschrijving op de overschrijving, dan wordt dit bedrag in zijn geheel bijgeschreven voor dit doel.

7 januari

Binnenlands Diaconaat. Samen tegen Armoede

Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen Armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het verzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaaktje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

14 januari

Diaconie, De Regenboog in Amsterdam

De Diaconie steunt De Regenbooggroep in Amsterdam. Hier vinden dak- en thuislozen in één van de acht inloophuizen een gezonde maaltijd, een warme

Collectes

douche, schone kleding en maatschappelijk werkers. De bezoekers helpen zelf mee om de inloophuizen draaiende te houden. Voor de verslaafde daklozen hebben drie inloophuizen een veilige en hygiënische gebruikersruimte.

21 januari

Missionair, kennis over pionieren

Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geëxperimenteerd met en geleerd over nieuwe vormen van kerk-zijn. Via online modules over thema's als 'Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof?', 'Hoe ontdekken we waar we als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?' en 'Hoe bouwen we een nieuwe gemeenschap met mensen buiten de kerk?' stelt de Protestantse Kerk de opgedane kennis gratis en breed beschikbaar voor pioniersplekken, andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die 'kerk naar buiten' willen zijn.

28 januari

Jonge generaties, interactief bijbelspel

Hoe houd je jongeren betrokken bij de bijbel en het geloof? De Protestantse Kerk doet dat onder meer met een serie van drie interactieve spellen die door heel Nederland worden gespeeld. Sirkelslag is de eerste. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

4 februari

WereldDiaconaat, Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boeregezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. In Bangladesh en veel andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten.

Uit de wijken

Verhuizing

Na vele jaren op de Coornhertdreef te hebben gewoond is Nel van der Giessen naar een verpleeghuis in Leiden verhuisd. Haar kinderen vroegen mij een aantal zinnen uit een dankkaart weer te geven in de Ontmoeting:

'Lieve familie en vrienden van Nel. Het is inmiddels ruim drie maanden geleden dat we afscheid hebben genomen van onze vader Philip. Heel graag willen we jullie bedanken voor het medeleven dat wij op allerlei manieren hebben ervaren. De (afgelopen) tijd was niet makkelijk voor onze moeder. Het alleen zijn, het moeilijk kunnen lopen en het geheugen dat het niet altijd meer goed deed, zorgde ervoor dat thuis wonen niet meer ging...'

Nel verblijft nu in het verpleeghuis Overhyn, afdeling Kaasmarkt, Willem de Zwijgerlaan 44 in Leiden. Haar telefoonnummer is 06-38521558. Een appje of ander contact is van harte welkom. Wij wensen Nel en haar kinderen veel kracht en zegen toe.

DS. STEPHAN KURTZAHN

Gespreksgroep over Prediker

Het boek Prediker is een van de fascinerendste boeken uit de bijbel. De auteur neemt ons mee in zijn zoektocht naar de zin van het leven. Waarom sterven goede mensen soms jong, terwijl kwaadwillende mensen een lang en gelukkig leven leiden? Waar zouden we ons dan nog druk om maken? Hoewel het boek geen concrete antwoorden geeft op de vele vragen, wil het ons wel uitnodigen om van binnenuit sterk en standvastig te worden.

Deze gespreksgroep komt driewekelijks op woensdagmiddag bij elkaar van 13.30-15.00 in de Scheppingskerk. Start is woensdag 24 januari. Aanmelden kan bij Hetty Brandenburg.

DS. STEPHAN KURTZAHN

Voorzitter moderamen en kerkenraad

De kerkenraadsleden van de PG Leiderdorp hebben in december Huibrecht Bos unaniem verkozen tot technisch voorzitter van zowel het moderamen als de kerkenraad. Als technisch voorzitter is Huibrecht geen ambtsdrager en heeft hij geen stemrecht. Hij is gemeentelid, woont in Leiderdorp en is vanaf deze maand beschikbaar om de vergaderingen te leiden.

JANNY VAN DER HOOGT-VAN ACKOOIJ,
SCRIBA PGL

Van de Taakgroep Eredienst

De Taakgroep Eredienst kreeg de vraag of

we meer variatie zouden kunnen brengen in het lied bij het 'In Memoriam' voorafgaand aan de voorbeden. We zingen al een tijd lied 961, 'Niemand leeft voor zichzelf' van Huub Oosterhuis.

Over het ontstaan van 'Niemand leeft voor zichzelf' is onderstaande tekst geschreven in het Liedboek compendium:

In februari 1966 was het dat bisschop Bekkers, bisschop van 's-Hertogenbosch van 1960 tot 1966 en in die functie geliefd, ongeneeslijk ziek bleek te zijn. Jan Beex, directeur van het liturgisch centrum van het bisdom Den Bosch, vroeg aan Oosterhuis om 'alvast' teksten te schrijven voor zijn uitvaart. Hij maakte onder andere het lied 'Niemand leeft voor zichzelf'.

Floris van der Putt schreef er een melodie bij. Op 14 mei werd bisschop Bekkers begraven. Op de televisiebeelden van zijn laatste tocht door Brabant, van Den Bosch naar Sint Oedenrode, werden in ieder dorpje bloemen op de kist gelegd en overal werd 'Niemand leeft voor zichzelf' gezongen.

De tekst is een bewerking van Romeinen 14, 7-8, waarin staat: Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer we sterven, sterven we voor de Heer. Dus of wij nu leven of sterven, wij zijn van de Heer.

Op de vraag welke liederen uit het liedboek nog meer passend zouden kunnen zijn bij het In Memoriam kwamen we op lied 954 "Rust en vrede". De tekst en de melodie zijn van Adriaan Plantinga. Hij maakte het lied aanvankelijk voor eigen meditatie op het moment dat iemand in zijn nabije omgeving stervende was. In rouwdiensten en in pastorale situaties vindt het lied steeds meer zijn weg. In de dienst waarin we de overledenen herdachten, zondag 5 november, heeft dit lied in beide kerken geklonken.

In het liedboek compendium schrijft Nienke van Andel:

In de eerste zin van het lied wordt de stervende/gestorvene aangesproken als 'mensenkind'. Dit doet aan de ene kant wat plechtig aan, maar door het achtervoegsel 'kind', is het ook juist een heel intieme manier van aanspreken, waarin tegelijkertijd ook het einde besloten ligt: het hoort bij het mens-zijn dat je (ooit) sterft. Aan deze mens worden drie zaken toegewenst: rust, vrede en Gods licht. In de tweede zin valt een verandering van perspectief waar te nemen. De gestorvene wordt welkom geheten in de hand van de levende God.

Zo worden levenden en gestorvenen met

elkaar verbonden doordat zij allemaal in Gods hand gehouden worden (zie ook Romeinen 14, 7-8). Daarom kunnen de levenden de stervende welkom heten in Gods hand. In de tweede helft van deze laatste zin wordt dat nog eens bevestigd: God is 'ons altijd nabij'. De kracht van dit lied kan echter zijn dat door het te zingen (zoals aangegeven: 'teder') rust en vrede ontstaan, misschien slechts zolang het lied gezongen wordt.

Wij zingen dit lied bij het 'In Memoriam' tot 5 februari, zodat de melodie ons eigen kan worden. Daarna wisselen het af met lied 961, die keus is aan de voorganger. Namens de Taakgroep Eredienst,

LIESBETH VAN MEETEREN

Persoonlijk

Blij verrast

Wat was ik blij verrast dat na thuiskomt uit het LUMC Coby Staffeleu mij een prachtige bos bloemen kwam brengen uit de kerkdienst met een mooie kaart met veel handtekeningen. Ook daarmee ben ik erg blij. Allemaal heel hartelijk bedankt. Ik wens jullie ook namens Wim een gezegend nieuwjaar toe.

ANNIE VAN DE WATER

Bedankje

Na een ernstige val kwam ik begin november in het ziekenhuis terecht. Na een periode van revalidatie mocht ik vlak voor kerst gelukkig weer naar huis. Van de kerk ontving ik een prachtig boeket. Ook voor de vele bliken van medeleven in de vorm van telefoontjes en kaartjes, heel hartelijk dank.

ENGELIEN GRIMS

Op zondag 24 december 2023 ontving ik een hartelijke groet van de gemeente in de vorm van een kaart en een prachtige bos bloemen. Ik ben blij met jullie aandacht en bedankt hiervoor!

HARTELIJKE GROET VAN JELLE W. VISSER

Bloemenzee

(met foto bloem eventueel)

De bloemen van de kerk zijn de afgelopen weken gegaan naar: Joke Nouwt (Ockenrode), Iris Vermeulen (Beukenschans), Cathrien Honnef (Merelstraat), Truus van Osnabrugge (Kastanjelaan), Gerrie van Vliet (Fluitekruidzoom), Evelien Mieremet (Klimopzoom), An Dozy (Houtschans), mevrouw Van Schaick (Winterkade), P. van der Zwan (Van Alphenplein), mevrouw Beij (Van der Havelaan), Jelle Visser (Coornhertdreef), mevrouw Van Wijk (Kievitstraat) en Ans Schelling (Ommedijk).

Van het pastoresteam

Nieujaarswens

Nadenkend over een nieuwjaarswens schoot me een liedje te binnen. Het staat in het liedboek als nummer 420. Ik zong het op Terschelling in de kerkdienst die het Inspiratiefestival afslot:

*Groot is de wereld
en lang duurt de tijd,
maar klein zijn de voeten
die gaan waar geen wegen gaan
overal heen.*

Het is een canon en we leerden er gebaren bij. Die gebaren houdt u van me tegoed. Een vrolijk lied dat iedereen in beweging zette in de kerk op Terschelling. Een lied dat me erbij stilzette dat we na die mooie inspirerende viering allemaal weer weg zouden gaan. Weg van het eiland, terug naar onze eigen plek in die grote wereld. Maar wel met nieuwe inspiratie, moed en ontmoetingen in onze bagage. Terugkijkend op het oude jaar hebben we ook nieuwe bagage verzameld. Soms is het proviand voor onderweg, soms ballast waar we nog wat mee moeten. Dit lied als nieuwjaarswens in het vertrouwen dat we, ook al zijn de stapjes klein, onze weg zullen vinden in de wereld. En dat we de hoop vast blijven houden, ook als dingen in ons leven ons te lang duren. Dat we lichtvochtig het nieuwe jaar in mogen gaan. Ik wens iedereen veel heil en zegen toe voor het nieuwe jaar.

Goede wensen voor de feestdagen en het nieuwe jaar kreeg ik met kaarten en appjes in de afgelopen tijd. Wensen voor mij, Peter en Anna. Hartelijk dank daarvoor, we genieten van de feestelijke linten met kaarten in ons huis. Tot ziens in dit nieuwe jaar!

Ds. BERTIEN BOS

Wens voor 2024

Het nieuwe jaar begint en sommige mensen plannen of formuleren doelen voor het komende jaar. Het blijkt echter dat wij niet alles in de hand kunnen hebben en dat wij ons leven soms volledig moeten overgeven in de handen van God. Aan het begin van het nieuwe jaar wil ik u hierbij de volgende woorden meegeven:

*Heb geen spijt van welke dag dan ook in je leven.
Slechte dagen kunnen jou richting geven en soms belangrijke ervaringen schenken.
Erge dagen kunnen je soms diepe kennis schenken en je opnieuw doen bezinnen wat in het leven daadwerkelijk belangrijk is.
Goede dagen kunnen je levensvreugde schenken.
Onzegbaar mooie dagen kunnen je doen verwonderen en je een stuk van Gods liefde tonen.
Neem elke dag aan zoals die zich aandient en zie hem als een geschenk.
Moge levenskracht in je wonen, moge liefde je omvormen, moge Gods Zegen je dragen door het leven heen.*

In die zin wens ik u een gezegend 2024 toe.

Ds. STEPHAN KURTZAHN



MEIJVOGEL
BOUWBEDRIJF

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

Bouwbedrijf Meijvogel BV Tel: 071 - 402 58 08
Nijverheidstraat 22 info@bouwbedrijfmeijvogel.nl
2222 AV Katwijk www.bouwbedrijfmeijvogel.nl



Zonnepanelen
uit Leiderdorp!

Persoonlijke
aankoop en
eerlijk advies!
Jeroen Spek
06 466 776 81

zorgeloos
verwarmen  zorgeloosverwarmen.nl

DE ELEKTRONICA WINKEL VAN LEIDEN

Assortiment consumentenelektronica van de beste merken tegen scherpe prijzen.
Onze gecertificeerde vakspecialisten helpen u graag met deskundig advies en de juiste aansluiting van uw aangekochte apparaten.

Pelikaanstraat 22 Leiden | 071 521 51 51 | epswaak.nl

EP:Swaaak
ElectronicPartner

Woorden van Waarde

Van Helden en heldinnen



„Ben jij een held”, vroeg mijn meester aan ons op school, toen hij in klas 5 een verhaal had verteld over helden uit onze vaderlandse geschiedenis. „Nee meester,” zei ik, „maar mijn moeder wél, want zij heet Van Helden!” Gelach in de klas, en de meester zei, met een glimlach: dat is fijn voor jou, want dan heb jij het van je ouders geërfd.” Daarop werd er weer gelachen, maar nu van ongelof. Dat kan toch niet, zeiden andere kinderen in de klas, dat je als held geboren wordt? Ik weet niet meer, wat daar toen allemaal over gezegd is.

Bij de voorbereiding van dit onderwerp kwam dit verhaal weer bovendrijven. Toch wordt nu de vraag iets anders gesteld: wie is mijn/jouw held? Kom ik dan weer bij mijn moeder uit of een ander familielid? Zo ja, dan geeft dat wel een fijn, zelfs trots gevoel. 't Is fijn om trots te kunnen zijn op je ouders en voorouders. Dat maakt veel stamboomonderzoek extra spannend. Zijn er helden of heldinnen in de familie? Zo ja, dan worden over hen vaak smeutige en soms aangedikte verhalen verteld.

We horen of lezen ook graag over 'helden van vroeger', zoals

verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. Ik las het boek 'De levensroman van Johannes Post' in één adem uit. Ook verhalen over Griekse helden, in de Ilias en de Odyssee van bijna 3000 jaar geleden, blijven boeien! En in verschillende bijbelboeken staan verhalen over helden. Vaak gaat het dan over 'oorlogshelden'. David treurt en rouwt om de dood van koning Saul en diens zoon Jonathan, zijn beste vriend: Waarom moesten de helden sterven? Waarom zijn ze gedood in de strijd? (2 Samuel 1: 27) David rouwt vooral omdat Jonathan zijn held én beste vriend is. Maar ook David werd een held genoemd, hij had immers de reus Goliath verslagen, was een koning naar Gods hart en uit zijn familie zou (veel) later Jezus Christus, de Messias geboren worden. In de het bijbelboek Hebréeën worden nog veel meer 'geloofshelden' genoemd. Zij hadden allemaal een groot geloof. Dat klinkt allemaal mooi, voor die tijd, zou je denken, maar wat betekent het nog voor ons, voor jezelf? Kunnen die 'geloofshelden' ons nu nog tot voorbeeld zijn? Of staan ze toch te ver van ons af?

Het is mooi en hoopgevend hoe in de kindernevendiensten XL met deze bijbelverhalen wordt omgegaan. Nu maar hopen dat er ook meer kinderen en hun ouders mee gaan doen. Want wanneer we de 'geloofsverhalen' aan elkaar en aan de volgende generaties blijven doorgeven, is er hoop op een betere wereld. Daarin zullen 'helden' nog steeds nodig zijn. Zij hebben LEF en zijn een voorbeeld in het 'omzien naar elkaar'. Helden zijn mensen met hoop! 'Een geloof dat niet hoopt, is ziek en het is geen schande te hopen, grenzeloos te hopen,' schreef Dietrich Bonhoeffer. Voor heel velen is hij een geloofsheld, die ons nu aan het begin van het nieuwe jaar inspiratie en hoop geeft.

BAS DEN DEKKER



foto: fam. de Witt



foto: Frits Onvlee

Column

Twee helden

U weet: het thema van dit nummer is helden. En u weet misschien ook van mijn eerdere columns dat ik sportjournalist ben. Nu zijn we in de sportjournalistiek snel geneigd om iemand een held te noemen. Maar ben je écht een held als je in de laatste minuut de winnende goal maakt? Dat lijkt mij niet.

Ik weet niet of er helden zijn in de sport, maar als ik er toch een moet noemen: Jesse Owens. Met olympisch goud op de 100 meter, 200 meter, 4x100 meter en het verspringen was hij veruit de succesvolste atleet van de Spelen van 1936 in Berlijn. En dat vond Adolf Hitler niet zo leuk. Hij zag de Spelen als propagandamiddel om de wereld te tonen dat de witte, arische mens superieur was. Maar met Hitler als toeschouwer op het ere terras liet de zwarte Amerikaan Owens zien dat dat onzin was.

Het had trouwens niet veel gescheeld of Owens had maar drie keer goud gewonnen. In de voorronde van het verspringen kwam hij niet tot een geldige poging, tot zijn Duitse concurrent Luz Long hem tipte iets minder risico te nemen. Dat hielp. Owens ging door en sprong naar goud. Het zilver was voor de blonde Long, die in Hitlers ideaalbeeld nooit van een zwarte atleet zou kunnen verliezen. Arm in arm liepen Owens en Long een ereronde door het stadion, tegen alle Nazi-protocollen in. 'Er was veel moed voor nodig om vriendschap met mij te sluiten voor de ogen van Hitler', zei Owens er jaren later over.

Owens en Long, twee helden in de sport. Niet zozeer vanwege hun prestaties. Maar vooral omdat ze lieten zien dat liefde, vriendschap en gelijkheid sterker zijn dan elke vorm van haat. Onder alle omstandigheden.

RYPKE BAKKER



Actie Kerkbalans 2024

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Beste gemeenteleden,

De Actie Kerkbalans (AKB) is er weer in januari. Het thema is ook dit jaar: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief of een e-mail met het verzoek voor de jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen! Dit jaar is een bijzonder jaar voor Actie Kerkbalans, want de Actie bestaat 50 jaar. Al 50 jaar geven kerkleden via Actie Kerkbalans voor het voortbestaan van de kerk.

De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we omzien naar elkaar. En waar we zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Onze gemeente kent een brede variëteit aan kerkdiensten en activiteiten voor jong en oud, live en digitaal. Zo organiseren we bijvoorbeeld de Kerstviering in de Houtkamp op kerstavond, de open kerk elke week, bijeenkomsten voor senioren, Top2000-diensten en niet te vergeten de Kliederkerk voor de kinderen, een aantal keren per jaar op zaterdag.

De kerk is er voor het leven van alledag maar ook voor momenten van rouw, trouw, ziekte en andere levensmomenten. Dit is heel waardevol. De Protestantse Gemeente Leiderdorp wil dit graag zo houden. Om dat mogelijk te maken vragen wij een bijdrage van u.

Gelukkig zijn er veel trouwe en gulle gevers in onze gemeente. Het leven wordt duurder, ook voor de PGL. Wij willen graag een kleine verhoging van de AKB-opbrengst realiseren. Daarom doen wij als kerkrentmeesters een beroep op u allen om, als het enigszins kan, minstens 10 euro per jaar per lid meer te geven dan het afgelopen jaar. Hiermee hopen we het tekort te beperken.

De Actie Kerkbalans is van zaterdag 13 januari tot en met zaterdag 27 januari. Aan het begin van die periode komt een mede-gemeentelid bij u langs om de envelop met het toezeggingsformulier bij u af te geven. Als u hebt aangegeven om uw toezegging digitaal te regelen, ontvangt u rond 13 januari een mail van kerkbalans@pg-leiderdorp.nl met het verzoek om de toezegging digitaal in te vullen en te versturen. We hopen op een mooi resultaat, voor onze kerk. Begin februari zullen we u over de uitkomst informeren.

Namens het College van Kerkrentmeesters wens ik u een gezegend en voorspoedig 2024 toe,

JITZE VAN LEENEN, PENNINGMEESTER

PEPIJN DE VRIES

Bakker
NETWERK NOTARISSSEN
& Neve

MARC NEVE

Loevestein 12 2352 KM Leiderdorp
T(071) 5899201
info@notarissen.tv www.notarissen.tv





Jozef, meegenomen en verkocht als slaaf.

Hij bleef vertrouwen op God.

Was hij een held?

De bijbel een boek vol verhalen over mensen die met God leefden: over David, Jona, Ruth, Maria, Jozef, teveel om op te noemen.

Wie in de bijbel is voor jou een held?



In herinnering

Foto Frits Onvlee

In Memoriam Tiny Kruizinga – van Poelgeest

In de leeftijd van 81 jaar overleed op 3 december Christina (Tiny) Kruizinga – van Poelgeest. Ze verbleef al enig tijd in Huis op de Waard in Leiden. Al haar krachten waren verdwenen. Sterven werd een bevrijding. We kennen Tiny vanuit haar betrokkenheid bij de Dorpskerk. Niet alleen omdat ze er meer dan 7 decenia kwam voor het koor (Excelsior) en ook zondagse kerkgang, maar ook haar deelname aan de groep van dames die de kerk schoon maakten.

In Tiny verliezen haar twee kinderen een prachtige moeder, die letterlijk en figuurlijk de mouwen opstroompte om er voor te zorgen dat ze in het leven vooruit konden. Hun diepe verbondenheid maakt dat het loslaten intens verdrietig is. Op maandag 11 december hebben we Tiny herdacht in de afscheidsdienst en haar daarna te rusten gelegd in het graf op de Algemene Begraafplaats. We bidden God om troost voor Jaco en Marion en degenen die bij hen horen.

DS. PHILIP VAN WIJK

In memoriam Cor van der Graaf

Cor van der Graaf is op 6 december van ons is heengegaan op 82-jarige leeftijd. Vol liefde en dankbaarheid kijken velen op zijn leven terug. Cor was een liefhebbende echtgenoot die iedereen met respect en openhartigheid behandelde. Hij had een heel goede band met zijn ouders, schoonouders en kleinkinderen. Liefde was voor hem niet alleen een geleefde ethiek, maar nog meer een geestelijke dimensie. Zo voelde hij aan dat liefde iets heiligs is en een mens kan vormen. Dat is de reden dat wij bij de dankdienst voor zijn leven uit Hooglied hebben gelezen. Ook op de rouwkaart stonden de bekende woorden over de liefde: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze drie is de liefde.

Cor was een sterke persoonlijkheid en wilde niet afhankelijk zijn van anderen. Hij vond het daarom moeilijk dat zijn lichaam het steeds meer liet afweten. Het is dan ook goed om te weten dat hij geen lijdensweg heeft moeten doorstaan en niet afhankelijk werd van de zorg van anderen. In een dankdienst voor zijn leven

is Cor herdacht in de aula van het crematorium Rhijnhof. Wij wensen zijn vrouw Henny, zijn dochters, schoonzonen, kleinkinderen, familie en vrienden veel kracht toe bij het dragen van dit verlies.

DS. STEPHAN KURTZAHN

In memoriam Peter van der Meer

Op 15 december is Pieter Arie van der Meer op 84-jarige leeftijd gestorven. Peter was graag op zichzelf om dingen te doordenken en onderzoeken, maar hij genoot ook van gezelschap en goede gesprekken. Hij heeft in zijn werkzame leven zijn krachten ingezet voor het grootste Nederlandse woordenboek ooit. Met die liefde voor taal heeft hij lang de eindcorrectie voor de Ontmoeting gedaan. De laatste maanden woonde hij in de Ommedijk. Na drie hersenbloedingen kon hij zich nog maar moeilijk verstaanbaar maken, maar tot het laatst toe had hij met zijn vragen en humor een heel eigen inbreng. Na het horen van psalm 23 schetste hij zijn levensweg door een golfbeweging te maken met zijn arm; er waren ups en downs. Het uitzicht aan het eind van de psalm 'ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen' dat was waar Peter naar uitzag. Hij is het laatste stukje van zijn levensweg heel bewust en op zijn manier gegaan. Hij zou overgaan naar een nieuw en ander leven. In dat weten kon hij zich overgeven aan wat hierna zou komen hoe moeilijk hij het ook vond om los te laten wie hem lief zijn. We bidden om troost voor zijn vrouw Riet, kinderen en kleinkinderen.

DS. BERTIEN BOS

memoriam Tjeerd van Wijk

We gedenken Tjeerd van Wijk, die op 22 december in de leeftijd van 92 jaar overleed. Hij verbleef sinds enige tijd in Roomburgh, nadat hij ook enkele maanden in het hospice had gelegen. Tjeerd was een markante man. Zorgzaam en beschermend. Veelzijdig en humoristisch. Tegelijk ook iemand die duidelijk aanwezig was. Graag in gesprek. Graag in discussie. De kaart toont Tjeerd aan de piano van de Scheppingskerk. Hij speelde graag en op veel plekken.

Bij de bezoeken die ik hem in de periode van zijn ziekte bracht, ontwikkelden zich vaak mooie en indringende geloofsgesprekken. Ook over de vraag wat en hoe het leven aan de overzijde van de dood zal zijn. Een van de keren dat we daarover spraken las ik met hem uit 2 Korintiërs 4 en 5: dat we de aardse tent afleggen en een hemels huis krijgen. Dat sprak hem aan, en dat hebben we ook in de afscheidsdienst gelezen.

Voor Ada, die intussen ook in Roomburgh woont, en voor hun twee dochters met hun gezinnen, is het verdrietig om hem los te hebben moeten laten.

DS. PHILIP VAN WIJK

In



24 uur per dag afscheid nemen

Nico en Mariëtte Soek bieden de mogelijkheid om 24 uur per dag afscheid te nemen van uw dierbare. U heeft dag en nacht zelf toegang tot de 24-uur huiskamer.

arum
UITVAARTZORG

arumuitvaartzorg.nl 071 572 00 76 dag en nacht

Adresgegevens: Eikenlaan 25, 2351 NT Leiderdorp

Nieuwe organisten

Nieuwe organisten stellen zich voor

Per 1 januari zijn drie nieuwe organisten toegetreden tot het musicteam van de Protestantse Gemeente Leiderdorp. Zij stellen zich hier zelf voor:

Henk Groeneweg



Al hoewel ik de pensioengerechtigde leeftijd al lang heb bereikt, ben ik op muziekgebied nog steeds actief. In twee PKN-kerken ben ik werkzaam als organist: in de Opstandingskerk in Rotterdam-Centrum en als vervanger in de Oude Kerk in Rotterdam Charlois. Het lijkt mij aangenaam om op de mooie orgels van Leiderdorp 1 x per maand de diensten te begeleiden. Door-deweeks ben ik ook werkzaam als

stadsbeiaardier van Delft en adjunct-beiaardier van het Vredespaleis in Den Haag.

Ik hoop op een muzikale en aangename tijd als organist/ pianist in Leiderdorp.

Linda Stolk



Mijn naam is Linda Stolk, ik ben 37 en woon samen met mijn partner in Rotterdam-Zuid. Naast een mooie baan in de specialistische GGZ is muziek mijn grootste passie. Sinds mijn 18e heb ik pianoles en in coronatijd heb ik de orgellessen weer opgepakt bij een

docent die me in de jaren '90 noten leerde lezen en orgellessen gaf. Ik werd al snel gevraagd om in een kleine kapel in Dordrecht kerkdiensten te gaan spelen, wat ik sinds die tijd met veel plezier doe, naast andere muzikale activiteiten zoals zingen in een cantonij en dwarsfluit spelen. Verder speel ik soms middagdiensten in een kerk in de Hoeksche Waard.

Toen de vacature voor organist in Leiderdorp voorbij kwam, raakte ik enthousiast over de instrumenten: prachtige orgels, piano en vleugel. Ik heb wat livestreams teruggekeken en een afspraak gemaakt met Tjebco Tiersma die mij zeer hartelijk ontvangen heeft in de kerken en op de instrumenten. Ik besloot te solliciteren en ben dankbaar dat ik aangenomen ben.

Mijn eerste dienst is in maart, ik start rustig op (gelukkig laat het rooster dat toe), ook omdat ik in het kader van de opleiding amateurkerkmusicus wat andere diensten ga bezoeken voor een opdracht en omdat ik ook graag in 'mijn' kapel in Dordrecht speel zolang daar nog diensten zijn. De komende maanden hoop ik veel in de kerken in Leiderdorp te kunnen studeren, omdat de instrumenten wel groter zijn dan ik tot nu toe gewend ben. Gelukkig heb ik vrienden en docenten die het leuk vinden me daarbij te helpen. Ik kijk er naar uit u en jou te ontmoeten, samen musiceren is voor mij een bijzonder mooie manier om in contact te zijn.

Jan van der Zwart

Al op jeugdige leeftijd werd ik geboeid door het orgel in de kerk, het carillon in het stadje waar ik opgroeide en het 'familieberoep' van onderwijzer, en ik besloot om in mijn latere leven deze drie zaken te gaan combineren. Als serieuze amateur volgde ik een grondige opleiding in het kerkelijk orgelspel. Op 16-jarige leeftijd werd ik benoemd tot organist in twee Delftse wijkkerken en enkele jaren later volgde ik mijn docent Leen 't Hart, een bekende vakmusicus, op als bespeler van het grote Leeftang-orgel in de Immanuelkerk in Delft. Hier bleef ik ruim een halve eeuw werken. Hiernaast was ik als organist verbonden aan kerken in achtereenvolgens Loosduinen, Waddinxveen, Houten en mijn woonplaats Gouda. Daar bespeel ik momenteel als vaste organist een Maarschalkerweerd-orgel bij de Federatie van remonstranten en doopsgezinden.

Naast mijn baan als leraar basisonderwijs studeerde ik aan de Beiaardschool in Amersfoort, waar ik met onderscheiding het eindexamen behaalde. Op talloze toreninstrumenten gaf ik concerten. Al decennialang ben ik in functie als stadsbeiaardier van Maassluis en Zwijndrecht.



Kerststollenverkoop jongerengroep

In de zomer van dit jaar reist een groep jongeren vanuit onze gemeente naar Oeganda om daar mee te bouwen aan een laboratoriumlokaal in een middelbare school. Hierdoor krijgen kansarme jongeren uit de omgeving toegang tot kwalitatief goed onderwijs. De jongeren zijn op dit moment druk bezig om het voor de reis benodigde bedrag in te zamelen. Een van de projecten was de verkoop van ambachtelijke kerststollen van bakkerij Wiltink uit Doetinchem, die de stollen tegen kostprijs beschikbaar stelde. Hierdoor kon de volledige opbrengst voor het Oegandese schoolproject gebruikt worden. In de afgelopen weken hebben de jongeren in totaal 768 kerststollen verkocht, aan vrienden, familie maar ook aan bedrijven.



Op zaterdag 23 december werden er stollen verkocht aan klanten in de Praxis. Als extra bonus kon een klant de gekochte stol doneren aan de Voedselbank in Leiden. Op deze manier werden 188 kerststollen voor de Voedselbank ingezameld. Op 21 december is de eerste partij overhandigd aan de medewerkers van de Voedselbank. De tweede partij volgt binnenkort. Hiermee kunnen 188 gezinnen uit de omgeving blij gemaakt worden. De jongeren willen alle kopers bedanken die deze kerststollenactie tot een groot succes maakten.

MARTIJN VINK

Ontmoetingsochtend over de geschiedenis van Agthoven



Na de bijzonder gezellige en interessante ontmoetingsochtend in november met Hans van der Laan van Tamarco die allerlei

wetenswaardigheden van meerdere trompetten wist te vertellen, starten we in januari weer met de Ontmoetingsochtenden. Op dinsdag 16 januari is Liesbeth van Meeteren onze gast. Liesbeth weet enthousiast te vertellen over haar ouderlijk huis, de boerderij aan de Achthovenerweg. Zij doet dit in woord en beeld, met mooie foto's op de beamer. Komt u ook luisteren en kijken naar: 'De geschiedenis van Agthoven'? U bent van harte welkom op dinsdag 16 januari. Vanaf 10.15 uur staat de koffie/thee klaar in de Kapelzaal van de Scheppingskerk. Voor informatie kunt u terecht bij: Jelly Bakker, tel. 5760816.

MAGDA LOUWERSE

Met Elkaar Eten in de Scheppingskerk



Op vrijdag 26 januari wordt de eerstvolgende Met-Elkaar-Eten-maaltijd gehouden in de Scheppingskerk, de eerste van het nieuwe jaar. In december was er geen maaltijd, omdat op Eerste Kerstdag de kerst-inn plaatsvond. Maar nu gaan we weer door met de 'gewone' maaltijden. U weet, dat zijn maaltijden waar je lekker kunt eten en waar je met 4 andere mensen aan een tafel zit, zodat een goed en gezellig gesprek welhaast vanzelf tot stand komt. De tafels staan een beetje uit elkaar, zodat je elkaar goed kunt verstaan. De temperatuur in de Kapelzaal is redelijk, maar een dik vest of warme trui komt wel van pas. Veel mensen waarderen het om eens op een andere manier dan zij dagelijks ervaren de maaltijd te gebruiken. Je maakt contact met je tafelgenoten en later kom je die in het dorp bij het boodschappen doen of wandelen weer tegen. Het worden goede bekenden van je. Iedereen is welkom, mannen, vrouwen, kerkelijk of niet, oud of jong. En als u iemand wilt meenemen, is dat uiteraard ook prima. We stellen geen voorwaarden vooraf; alleen hopen we dat u met goede zin komt, want de vrijwilligers bereiden de maaltijd, maar de sfeer bepalen de gasten. De maaltijd begint om 17.30 uur en eindigt

om 19.30 uur. U mag binnenkomen vanaf 17.00 uur.

U kunt zich voor deze maaltijd opgeven bij Ellis Groothoff, tel. 5891075. Mocht later blijken dat u om één of andere reden toch niet kunt komen, dan vinden wij het fijn als u zich bij Ellis afmeldt of eventueel nog op vrijdagmiddag in de Scheppingskerk, tel. 5890259. Dan kunnen wij uw plaats aan iemand anders aanbieden. De kosten bedragen 7,00 euro per persoon. Tot ziens op 26 januari.

MET VRIENDELIJKE GROET, NIEK DE WOLF

Retraitedag op 27 januari

Zaterdag 27 januari organiseert het CBI een retraitsdag in de Dorpskerk met als thema 'Leven vanuit innerlijke kracht en relatie met God'. Innerlijke kracht komt voort uit een eenheid met onze ziel ofwel onze authentieke persoonskern. Veel schrijvers uit de christelijke kerkgeschiedenis wijzen erop dat wij het beeld van God zijn. Leven vanuit innerlijke kracht betekent leven zoals wij oorspronkelijk bedoeld zijn, ofwel leven vanuit liefde, mededogen en vrede. Leven vanuit deze kracht betekent geestelijk sterk en authentiek worden.



De retraitsdag is van 10.00 tot 17.00 uur in het Trefpunt van de Dorpskerk en de begeleiding is door ds. Stephan Kurtzahn. Kosten: €50, inclusief koffie, thee en lunch.

LIESBETH VAN MEETEREN

Paaskaarsen maken

Voor het begin van de veertigdagentijd gaan we op zaterdag 10 februari samen een Paaskaars maken die je thuis kunt gebruiken. Iedereen, jong en oud, is welkom bij deze creatieve activiteit. Een huis-paaskaars kan je branden tijdens het eten of op andere momenten die betekenisvol voor je zijn. Je kan de kaars branden als licht van hoop, licht dat je vertrouwen geeft of rust, als teken van Gods liefde. Bij deze activiteit kun je de kaars versieren met symbolen die iets laten zien van wat het licht voor jou betekent. Natuurlijk mag je ook een kaars maken voor iemand aan wie jij het licht

wilt doorgeven. U/ jij kunt alleen komen of iemand meenemen: partner, burens, vrienden, kinderen, kleinkinderen. Iedereen is welkom.



Omdat de één hier graag in een rustige omgeving aan werkt en een ander liever beweging om zich heen heeft, zijn er twee momenten om een kaars te maken. Om 13.30 is er gelegenheid om in 'stilte' een kaars te maken. Een meer meditatief uur om stil te staan bij de betekenis van het (paas)licht. Om 15.30 nodigen we iedereen uit die graag creatief is te midden van alle generaties. Een gelegenheid om kaarsen te maken voor jong en oud, om het licht en de betekenis daarvan door te geven aan elkaar, om gezellig samen creatief te zijn. Bij welk uur je ook komt, aan het einde heeft iedereen een huispaaskaars voor thuis of om weg te geven. Welkom! Doet u/ doe jij ook mee? Meld je dan uiterlijk 5 februari aan bij Heleen Feenstra, h.s.feenstra@outlook.com (aanmelden is nodig i.v.m. aanschaf materialen) Zaterdag 10 februari in de Scheppingskerk om 13.30 (rustige bijeenkomst) en om 15.30 (voor jong en oud). Kosten: een bijdrage in de onkosten naar draagkracht.

Ds. BERTIEN BOS

Stichting Steunfonds Rijn-Delfland

De Stichting Steunfonds Rijn-Delfland is opgericht in 1990 bij de totstandkoming van het HBO in Nederland en de oprichting van de Chr. Hogeschool Rijn-Delfland in Den Haag en Leiden/Oegstgeest. De gelden van de voormalige Chr. Pabo in Oegstgeest en de Chr. Pabo 'De Visser Smits' in Den Haag werden bij elkaar gevoegd, leidend tot het Steunfonds Rijn-Delfland. Vanaf 1990 verleent de Stichting jaarlijks subsidie aan onderwijsinstellingen voor het realiseren van projecten in het kader van het stimuleren en ondersteunen van de christelijke identiteit. Ondanks het feit dat veel scholen jaarlijks een aanvraag doen, heeft de organisatie het idee dat veel instellingen niet bekend zijn met de stichting. Op de website www.steunfondsrjindelfland.nl staat alle informatie en een formulier voor het indienen van een subsidie-aanvraag.

VRIENDELIJKE GROET, WIM BOER

Scheppingskerk heeft plaats voor nieuwe huurders

Ook in 2024 is het mogelijk om zalen te huren in de Scheppingskerk. Het gebouw aan de Van Poelgeestlaan bevat er diverse, van de grote kerkzaal tot een kleine zaal voor 6 personen. Via koster Peter Kruizinga kunnen zalen worden gehuurd. „De Scheppingskerk heeft in het nieuwe jaar weer plaats voor nieuwe huurders”, zegt koster Peter tussen zijn andere werkzaamheden door. „Denk daarbij aan scholen, Verenigingen van Eigenaren, cursussen, seminars, workshops of ledenvergaderingen. Er is zaalruimte van 6 tot 250 personen. Catering is mogelijk; van koffie tot een compleet buffet. En - niet onbelangrijk - we verhuren tegen concurrerende prijzen.” De zaalverhuur komt natuurlijk ten goede aan de kerk-kas. Daarom zijn suggesties welkom van gemeenteleden die mogelijke huurders in hun netwerk hebben. Wie belangstelling heeft om een zaal in de Scheppingskerk te huren kan de koster benaderen per e-mail: kosterscheppingskerk@hotmail.com. Informatie: <https://www.pgleiderdorp.nl/c/verhuur#lb67093/verhuur-scheppingskerk>



Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam

Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam (TVG) biedt een seizoenscursus aan in een niet-kerkelijk verband voor mensen die meer willen weten over achtergronden van bijbelse literatuur. Voor het seizoen 2023/2024 staan de theologische vakken Oude Testament, Nieuwe Testament, Ethiek, Kerkgeschiedenis, Pastoraat, Dogmatiek, Liturgiek en Wereldgodsdiensten op het programma. Er zijn ook cursussen van enkele dagdelen. De cursusdagen zijn wekelijks op dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur in de Alexanderkerk, Springerstraat 340, Rotterdam.

Overzicht 2024:

- Oudtestamentische wortels van het Opstandingsgeloof door drs. Adri van der Wal, op 9, 23 en 30 januari.
- Zorg voor de ziel door drs. Hermie Hum-

mel, op 6 en 13 februari.

- Josef, de tsaddik door drs. Elsebeth Schorer, op 20 februari, 5, 12 en 26 maart.
- Filosofie van de hoop door dr. Jan de Bas, op 2, 9 en 23 april.

Voor uitgebreide informatie, prijs en opgave: www.tvgrotterdam.nl.

Kerstattenties voor Leiderdorpse minima en asielzoekers in de Crisis Nood Opvang

In de week voor Kerstmis brachten diakenen zo'n 50 enveloppen met een kerstgroet en een financieel extraatje naar adressen in Leiderdorp waar mensen het financieel moeilijk hebben. In de collecte begin december is hiervoor ruim gegeven en de attentie werd blij en met dank aanvaard. Ook brachten we dit jaar 100 tasjes met Hollands lekkers, zoals een rolletje pepermunt, een reep chocolade, kaaskoekjes en borrelnootjes, naar de mannen in de Crisis Nood Opvang in het gebouw van de Levensstroom. Zowel het locatiehoofd als de ontvangers waren ontroerd door dit kleine gebaar van onze Protestantse Gemeente. We horen of zien niet veel van deze mannen, wat betekent dat de opvang goed georganiseerd is en er geen incidenten zijn. Toch mogen we ook hen, die vaak in onzekerheid over de toekomst en hun naaste familie leven, niet vergeten.

Uitvaartverzorging

Janson & Bolland

Levendaal 103 Leiden

Afscheidscentrum

Oegstgeest

Piet Heinlaan 42a Oegstgeest

071 – 5 12 21 12

www.levendaal.eu

www.afscheidscentrum.com

Agenda

Elke woensdag

Dorpskerk 10-12 uur

Inzameling van houdbaar voedsel, verzorgings- en schoonmaak-producten voor de voedselbank

Elke donderdag

Scheppingskerk 10-12 uur

Inzameling van houdbaar voedsel, verzorgings- en schoonmaak-producten voor de voedselbank

Inloopspreekuur Ds. Philip van Wijk, Scheppingskerk: 10.30-12 uur

Dagelijks

Inleveren van houdbaar voedsel in het Voedselkastje bij de achterdeur van de Scheppingskerk

Dinsdag 2 januari

Inzameling papier en houdbaar voedsel voor de voedselbank

Scheppingskerk, vanaf 7.00 tot 16.30 uur

Donderdag 4 januari

Meditatieavond

Bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de Dorpskerk,

Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Voor meer informatie:

Liesbeth van Meeteren, tel 589 56 09

Zondag 7 januari

Jeugdkerk brunch

Na de kerkdienst van 12.00-13.30 uur

Informatie: Tim Wildeman

Top2000-dienst met thema:

Hou vol, Hou vast

Scheppingskerk: 16.00 uur

Met medewerking van Creative & Friends

Voorganger: Ds. Philip van Wijk

Maandag 8 januari

Rouw en Verliesgroep

Voor mensen die korter of langer geleden iemand verloren hebben.

Dorpskerk van 14.45-16.30 uur

Informatie en opgave bij Bertien Bos, en/of bij Simone van Beek, rouw en verliesbegeleider, tel. 06-19919846

Dinsdag 9 januari

De Bijbel open

Oude verhalen uit de bijbel lezen als mensen van vandaag

Scheppingskerk van 10.30-12.00 uur

Informatie en opgave: ds. Bertien Bos

Donderdag 11 januari

Speurneuzen

Voor alle coole kids die in groep 7 of 8 van de basisschool zitten

Scheppingskerk, de Ark

Tijd: 16.00-17.00 uur

Informatie: Tim Wildeman

Leerhuis Bijbel lezen met andere ogen

Trefpunt om 20.00 uur

Onder leiding van ds. Philip van Wijk

Dinsdag 16 januari

Ontmoetingsochtend in de Scheppingskerk

Aanvang 10.15 uur in de Kapelzaal

Liesbeth van Meeteren vertelt over de geschiedenis van Agthoven

Info: Magda Louwerse, Tel. 06-14745942

Woensdag 17 januari

Stilte wandeling vanuit de Dorpskerk

Start 10.00 uur, kosten 5 euro. Dit is inclusief koffie, thee en lunch

Info en aanmelden: Liesbeth van Meeteren, tel 589 56 09, www.cbileiderdorp.nl;

Boekenboom 1

14.00-16.00 uur: Bijeenkomst bij Janny Vollaard, Laan van Berendrecht 268,

tel. 071 5891247

Boek: "De stamhouder" van Alexander Münninghoff

Contact: Marty Boxhoorn. Tel. 5412140

Donderdag 18 januari

Hobbyclub kaarten maken

aanvang 9.45 uur in het Trefpunt.

Info: Henny de Jong, tel: 06 1008 85 09

Speurneuzen

Voor alle coole kids die in groep 7 of 8 van de basisschool zitten

Scheppingskerk, de Ark

Tijd: 16.00-17.00 uur

Informatie: Tim Wildeman

Meditatieavond

Bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de Dorpskerk, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren, tel. 589 56 09

Woensdag 24 januari

In gesprek gaan over Prediker

Nieuwkomers welkom

Gespreksleider: Ds. Stephan Kurtzahn

Scheppingskerk in de consistoriekamer

van 13.30 tot 15.00 uur

Donderdag 25 januari

Geloven in deze tijd: Nooit heb ik niets met U

Verrassende gesprekken over zinnige onderwerpen, praten met elkaar naar

aanleiding van het boekje

"Nooit heb ik niets met U"

25 gesprekken over God

Gespreksleider: Bas den Dekker

Scheppingskerk: aanvang 10.00 uur

Informatie: Marianne van der Bijl,

dmdvbijl@ziggo.nl Tel. 5897110

Speurneuzen

Voor alle coole kids die in groep 7 of 8 van de basisschool zitten

Scheppingskerk, de Ark

Tijd: 16.00-17.00 uur

Informatie: Tim Wildeman

Vrijdag 26 januari

1e Cursusdag iconen schilderen

Dorpskerk: 9.00-16.30 uur

Begeleiding: Thea van Haarlem

Info en aanmelding: Mary van 't Woud, marypiet@hotmail.com

www.cbileiderdorp.nl

Met elkaar eten in de Scheppingskerk.

Aanmelden bij Ellis Groothof

Tel. 5891075, aanvang 17.30 uur,

Kosten € 7.00 per persoon.

Zaterdag 27 januari

Retraite dag in de Dorpskerk

Thema: Leven vanuit innerlijke kracht en

relatie met God

Begeleiding: Ds. Stephan Kurtzahn

Kosten: € 50.00

Dit is inclusief koffie, thee en lunch

Info en aanmelden:

www.cbileiderdorp.nl

Maandag 29 januari

Rouw en Verliesgroep

Voor mensen die korter of langer geleden iemand verloren hebben.

Scheppingskerk van 19.30-21.15 uur

Leiding: Simone van Beek, rouw-en verliesbegeleider en ds. Bertien Bos

Informatie en opgave bij Bertien Bos

Donderdag 1 februari

Speurneuzen

Voor alle coole kids die in groep 7 of 8 van de basisschool zitten

Scheppingskerk, de Ark

Tijd: 16.00-17.00 uur

Informatie: Tim Wildeman



Protestantse Gemeente Leiderdorp

Colofon

Eindredactie

Marco Buitelaar, Godfried Bomansstr. 3,
2353 LA Leiderdorp, tel. 541 78 28
Jaco Buitenhek, Olieslager 2,
2353 WX Leiderdorp, tel. 523 80 31
e-mail: redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl

Redactie

Tim Brouwer de Koning (tekst)
Corneline Lanooy (tekst)
Frits Onvlee (beeld)
Reg Lindemans (vormgeving/beeld)
Ds. Bertien Bos (aansturing)

Administratie & Advertenties

Kerkelijk bureau in de Scheppingskerk,
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD, Leiderdorp
tel. 589 02 59;
e-mail: kerkbureau@pgleiderdorp.nl
geopend maandag en donderdag
van 9.00 – 12.00 uur.

Bezorging

Wijk Dorpskerk
N.J. Oosterom, tel. 541 36 39
Wijk Dorpskerk gedeelte t.z.v. A4
T. de Witt, tel. 541 63 46
Zoeterwoude en Hoge Rijndijk Leiden
M.G. Bekooy-Schipper, tel. 589 57 73
Wijk Zijloord
I. Buitelaar, tel. 541 78 28
C. en M. Mentink, tel. 541 22 53
Wijk Hoven/Ouderzorg
G. van den Berg, tel. 589 00 86

Drukwerk

Duocore, Katwijk
www.duocore.nl

Data Ontmoeting 2023/24

Inleverdatum	Verschijningsdatum
zo. 28.01.2024	do. 08.02.2024
zo. 25.02.2024	do. 07.03.2024
zo. 24.03.2024	do. 04.04.2024
zo. 28.04.2024	do. 09.05.2024
zo. 26.05.2024	do. 06.06.2024
zo. 23.06.2024	do. 04.07.2024

(wijzigingen voorbehouden)

Pastorale raden

Hoven/Ouderzorg

Ds. Stephan Kurtzahn, tel. 750 37 74
e-mail: stephan_kurtzahn@versatel.nl

Info: Anne Duvekot, tel. 589 63 92
e-mail: anneduvekot@gmail.com

Zijloord

Ds. Bertien Bos, tel. 06 2165 7957
e-mail: bertien.pgleiderdorp@gmail.com

Info: Marthy Boxhoorn,
email: marthy@boxhoorn.nl

Dorpskerk

Ds. Philip van Wijk, tel. 06 55 70 22 29,
e-mail: post@wijkpredikant.nl

Info: vacant

Jeugdwerker

Tim Wildeman, tel. 06 12563692
e-mail: tim.omarm@gmail.com

Diaconie

Helpen waar geen helper is.

Voor individuele hulpverlening:

penningmeester Gijsbert van Dam,
tel. 580 18 89

e-mail: gijsbert.weipoort@kpnmail.nl

voorzitter: Marijke van Pernis - van der Wees,
tel. 541 05 62

e-mail: marijke.pernis@planet.nl

IBAN nummers

NL66 INGB 0002 6596 39: Alle kerkelijke
en CBI projecten, (onder vermelding van de
bestemming van uw gift)

NL31 INGB 0005 1231 96: Actie kerkbalans
(onder vermelding van 'actie kerkbalans
2023')

NL12 RABO 0373 7243 49: Paascollecte,
solidariteitskas, kerkblad Ontmoeting en
eindejaarscollecte

NL37 RABO 0335 6636 21: Bloemendienst
Dorpskerk

NL75 INGB 0007 8276 37: Bloemendienst
Scheppingskerk

NL05 RABO 0335 6005 65: Collectebonnen
(o.v.v. uw adres en van pakket A-B-C-D-E)

NL15 TRIO 0390 5394 22: Diaconie

NL47 INGB 0000 1201 33: Zending

Meditatieavond

Bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de
Dorpskerk

Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Voor meer informatie: Liesbeth van Meete-
ren, tel 589 56 09

Vrijdag 2 februari

2e Cursusdag iconen schilderen

Dorpskerk: 9.00-16.30 uur

Begeleiding: Thea van Haarlem

Info en aanmelding: Mary van 't Woud,
marypiet@hotmail.com

www.cbileiderdorp.nl

Dinsdag 6 februari

*Inzameling papier en houdbaar voedsel voor
de voedselbank*

Scheppingskerk, Vanaf 7.00 tot 16.30 uur

Open

De deuren van de kerk zijn open, voor een
kopje koffie, gezelligheid en/of een goed
gesprek:

Elke woensdag 10.00-12.00 uur Dorpskerk,
Hoofdstraat 19

Elke donderdag 10.00-12.00 uur Schep-
pingskerk, Van Poelgeestlaan 2

Wijzigingen en aanvullingen voor deze
agenda in de volgende Ontmoeting
Uiterlijk 28 januari doorgeven aan Mary
van 't Woud, tel. 541 12 90, marypiet@
hotmail.com

Over Helden Gesproken



Helden vragen geen respons.
Gewoonlijk wonen ze onder ons.
Hebben haast helderziende ogen
En helpen, uiterlijk onbewogen,
Degene die in zijn verdriet
Het zelf soms even niet meer ziet.

Belangeloos, zonder misbaar,
Alsof geroepen zijn ze daar.
Misschien heb ik het je nooit verteld,
Maar voor mij ben jij zo'n held.

Schrijver: Hestia 30 januari 2004