

Ontmoeting



PROTESTANTSE GEMEENTE LEIDERDORP, 7 DECEMBER 2023

56.04



In de Schijnwerpers

De tijd vliegt

We zitten alweer in december en zijn op weg naar Kerstmis. We zingen straks over vrede op aarde, terwijl die vrede ver te zoeken is; ver weg en dichtbij. Toch mogen we de hoop op vrede nooit verliezen, het kerstkindje in de kribbe is daar het levend voorbeeld van. Maar hoe blijf je hopen in deze donkere tijden? Mooie (bijbel)teksten, liederen, gedichten kunnen hierbij behulpzaam zijn. Ds. Bertien Bos legt in deze Ontmoeting een toepasselijk lied uit het liedboek uit (lied 462), waar we hoop uit kunnen putten:

*Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.*

De decembermaand is ook in de kerk traditiegetrouw een drukke tijd. Daarom in deze Ontmoeting veel aandacht voor de kerstdiensten, zowel buiten als binnen, de kerstmarkt, verschillende kerstconcerten, de kerst-inn en als afsluiting van de kersttijd de Top2000-kerkdienst op 7 december.

De redactie van Ontmoeting wenst u/jullie allemaal hoopvolle en gezegende kerstdagen!

CORNÉLINE LANOOS



VOORPLAAT: KERSTAL: VREDE OP AARDE, HET KINDJE IN DE KRIBBE; WE ZIJN OP WEG NAAR KERSTMIS. FOTO FRITS ONVLEE

Inhoud Ontmoeting

In de Schijnwerpers	In herinnering
2	7
Kerkdiensten	(Kerst)nieuws
2 - 3	10 - 13
Collectes	Column
4	11
Gemeentelieven	Agenda
5	14
Woorden van Waarde	Gedicht
6	16

Inleverdatum Ontmoeting

Kopij voor de volgende Ontmoeting moet uiterlijk zondag 24 december 19.00 uur ingeleverd zijn bij de redactie, Marco Buitelaar: redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl. Het versijningsrooster is achterin deze Ontmoeting te vinden.

Omzien naar elkaar

Wilt u bezoek of aandacht voor uzelf of een mede gemeentelid, belt u dan met: Hetty Brandenburg (589 28 50), Elly Chaudron (06 40919842), Petra Post (589 79 77)

Voedselbank

Naast de maandelijkse inzameling voor de voedselbank tegelijk met oud papier kunt u ook wanneer de kerk open is houdbaar voedsel en toiletartikelen afleveren.

DONDERDAG 7 DECEMBER

GOEDE HERDERKERK
ZOETERWOUDE-RIJNDIJK, 19.15 uur
Vesper 2

ZONDAG 10 DECEMBER 2e Advent

DORPSKERK, 10.00 uur
Ds. Stephan Kurtzahn,
m.m.v. Remi Blokker, viool
DORPSKERK, 15.00 uur
Dienst onbeperkt geloven,
m.m.v. band Creative & Friends
SCHEPPINGSKERK, 10.00 uur
Ds. Susan Karreman (Zoetermeer),
m.m.v. cantorij

DONDERDAG 14 DECEMBER

GOEDE HERDERKERK
ZOETERWOUDE-RIJNDIJK 19.15 uur
Vesper 3

ZONDAG 17 DECEMBER 3e Advent

DORPSKERK, 10.00 uur
Ds. Bertien Bos, m.m.v. Naghila
SCHEPPINGSKERK, 10.00 uur
Ds. Stephan Kurtzahn
DORPSKERK 19.30 uur
Kerst-concertviering
m.m.v. COV Ex Animo

DINSDAG 19 DECEMBER

DORPSKERK, 14.00 uur
Adventsviering senioren

DONDERDAG 21 DECEMBER

DORPSKERK 19.15 uur
Vesper 4

ZONDAG 24 DECEMBER 4e Advent

DORPSKERK, 10.00 uur
Ds. Bertien Bos,
m.m.v. Christina Fortunati, sopraan
DORPSKERK, 21.30 uur kerstavond
Ds. Philip van Wijk, m.m.v. cantorij
HOUTKAMP, 21.30 uur, kerstavond
Ds. Bertien Bos en Tim Wildeman

MAANDAG 25 DECEMBER 1e kerstdag

DORPSKERK, 10.00 uur
Ds. Stephan Kurtzahn, m.m.v. cantorij
SCHEPPINGSKERK, 10.00 uur
Ds. Philip van Wijk, m.m.v. cantorij

ZONDAG 31 DECEMBER Oudjaar

DORPSKERK, 10.00 uur
Ds. Bertien Bos
DORPSKERK, 19.30 uur
Tim Wildeman,
m.m.v. Christina Fortunati, sopraan

ZONDAG 7 JANUARI

SCHEPPINGSKERK, 10.00 uur
Ds. Stephan Kurtzahn
SCHEPPINGSKERK, 16.00 uur
Top 2000-dienst
Ds. Philip van Wijk,
m.m.v. band Creative & Friends

Elke VRIJDAG

Ommedijk 11.00 uur
Weeksluiting
Livestream: www.pgleiderdorp.nl

Kerkdiensten

17 december Dorpskerk – 3e van advent

Adventstijd is een tijd van verwachting.

Dit sluit aan bij de lezing uit Jesaja 65 waar het gaat over een nieuwe hemel en aarde. Naghila zingt nieuwe liederen uit hun repertoire en kerstliederen voor ons.

Ds. Bertien Bos

24 december 10.00 Dorpskerk

Een 'festival of lessons and carols' is een kerstviering die in Groot-Brittannië traditioneel op kerstavond plaatsvindt. Lezingen en liederen die samen het kerstverhaal vertellen, wisselen elkaar af.

Op deze vierde zondagochtend van advent laten we ons door die traditie inspireren. We zingen veel advents- en kerstliederen afgewisseld met schriftlezingen en een korte meditatie.

Ook klinken er twee aria's uit de Messiah van Händel.

Met muzikale medewerking van Christina Fortunati (sopraan) en Tjebco Tiersma (orgel en vleugel).

Ds. Bertien Bos

24 december 21.30 Kerstnacht in de Houtkamp

Wie is jouw held? Zit er een held in jezelf? Moet je daarvoor groot, sterk en dapper zijn of vind je helden juist in het kleine en kwetsbare? Vanaf 21.15 uur speelt Tamarco kerstliederen in het met lichtjes versierde park. Welkom om mee te komen zingen.

We zijn blij dat Nataliia Cioban voor én met ons zal zingen. Zij is een Oekraïense sopraan en woont sinds het begin van de oorlog in Nederland.

Om 21.30 uur begint de dienst met voorgangers Ds. Bertien Bos en Tim Wildeman. Houd Facebook en de website pgleiderdorp.nl in de gaten voor het laatste nieuws en eventuele alternatieve locatie: alleen bij goed weer kan Kerstnacht buiten in de Houtkamp doorgaan.

Ds. Bertien Bos en Tim Wildeman

Kerstavond in de Dorpskerk

Het is fijn dat er te kiezen valt: Kerstavond vieren in de vrijheid van de open lucht in het park is een mooie ervaring. Maar voor wie opziet tegen eventuele kou of meer heeft met de intimiteit van de Dorpskerk: het is fijn dat we ook daar een dienst kunnen vieren in de nacht van Kerst.

Ik kan me voorstellen dat een late dienst (21:30u) voor sommigen best wel bezwaarlijk is. Maar dan is de livestream uitzending ook nog een alternatief.

Aan actualiteit bij het overbekende verhaal uit Lucas ontbreekt het niet. Zoetig is het verhaal evenmin. Kom om je er door te laten inspireren. De dienst wordt muzikaal opgeluisterd door de Dorpskerkcantorij.

Ds Philip van Wijk

Kerstmorgen in de Scheppingskerk

Er bestaat een gerede kans dat de reeks diensten op zondag 24 en maandag 25 december voor veel kerkgangers eerder een aftrek- dan een optelsom wordt. Toch kan ik me moeilijk voorstellen dat je op Kerstmorgen verstek laat gaan...

Ik ga u meenemen in de Kerstvreugde in de dienst in de Scheppingskerk.

De cantorij zingt het hoogste lied.

Ds. Philip van Wijk

25 december 10.00 Dorpskerk

De kerstochtenddienst in de Dorpskerk zal een feestelijk karakter dragen. In deze dienst zullen wij veel mooie en bekende kerstliederen zingen. De cantorij Dorpskerk zal haar medewerking verlenen.

Ds Stephan Kurtzahn

31 december 10.00 Dorpskerk

Op oudejaarsmorgen bidden we samen een ochtendgebed met woorden uit psalm 147. In lied, gebed en lezingen staan we stil bij de woorden van psalm 147: vrijheid, vrede, vreugde en overvloed. In dankbaarheid voor wat we daarvan zagen afgelopen jaar, in gebed voor al die momenten dat dat niet zo was en hoe we er wel op hopen voor het nieuwe jaar 2024.

Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten met koffie/ thee en samen terug- en vooruitblikken.

Ds. Bertien Bos



MEIJVOGEL
BOUWBEDRIJF

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

Bouwbedrijf Meijvogel BV Tel: 071 - 402 58 08
Nijverheidstraat 22 info@bouwbedrijfmeijvogel.nl
2222 AV Katwijk www.bouwbedrijfmeijvogel.nl



Zonnepanelen
uit Leiderdorp!

Persoonlijke
aanpak en
eerlijk advies!
Jeroen Spek
06 466 776 81

zorgeloos
verwarmen

zorgeloosverwarmen.nl

Collectes

Digitale collecte

In de kerken is de eerste collecte voor de hieronder genoemde doelen. De tweede collecte is voor het Plaatselijk Kerkenwerk.

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening *NL15 TRIO 0390 5394 22* ten name van de Diaconie Leiderdorp onder vermelding van 'collectegift', eventueel aangevuld met het specifieke collectedoel.

De opbrengst via bank of app wordt verdeeld over het doel van de zondag en het plaatselijk kerkenwerk. Staat er een specifieke omschrijving op de overschrijving, dan wordt dit bedrag in zijn geheel bijgeschreven voor dit doel.

10 december

Kerk in Actie Buitenland

Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken.

17 december

Binnenlands diaconaat

Hulp voor mensen zonder papieren

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielpprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen.

Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze perspectief krijgen op hun leven.

24 december

Morgendienst en Kerstdienst

Noodhulp Israël en Gaza

De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen ze nu ook in Israël en Gaza. In Israël bieden ze praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via het internationale netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen bieden ze waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.

25 december

Kerstcollecte voor kinderen in Oekraïne

De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land. Kerk in Actie helpt hen graag deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen.

Met opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen. Met voedsel. Met gebouwen zodat ze naar school kunnen gaan. En met psychosociale hulp om trauma's te voorkomen of te beperken.



31 december

Oudejaarsdag, morgendienst en avonddienst Jongerenreis Oeganda

In de zomer van 2024 reist een groep jongeren uit onze gemeente naar Oeganda om mee te bouwen aan een middelbare school in Mpigi. Hierdoor krijgen kansarme Oegandese scholieren de mogelijkheid om kwalitatief goed onderwijs te volgen. Dit betekent dat er in korte tijd veel geld moet worden ingezameld en met deze collecte helpen we hen graag een eindje op weg.

7 januari

Binnenlands Diaconaat

Samen tegen Armoede

Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen Armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met Schuld-HulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

Gemeenteleven

Bij een adventslied

*Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen,
levenslang gebroken zijn?*

*Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn,
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?*

*Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt,
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.*

*Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.*

*Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is,
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.*

*Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is,
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.*

Lied 462 uit het liedboek, geschreven door Henk Jongerius, is een lied van verwachting en verlangen. Het begint met een dringende vraag die ons in deze tijd van schrijnende conflicten zo bezig houdt: zal er ooit een dag van vrede zijn?

In de coupletten die volgen geeft het lied geen antwoord op die vraag. Wel klinkt er een uitnodiging: Zie! Kijk om je heen, zie je de tekenen van die mooie wereld in de natuur? Het jonge groen verdrijft de winter, het licht van de sterren de duisternis. Die kleine kiemen en lichtpuntjes werken door in de geschiedenis van mensen. Ze zijn krachtig in hun kwetsbaarheid en geven moed. Ze laten ons zien dat op elke plek en in elk leven iets positiefs kan groeien.

En wij in deze tijd, waarin we het liefste wegkruipen in onze huizen vanwege het gure klimaat, worden uitgenodigd: kijk om je heen naar die tekenen van licht, moed en hoop. Ze herinneren ons eraan: sta op voor wie worden doodgezwegen en als minderheid naar de marge verbannen. Vind moed in die tekenen van licht en hoop die uitkiemen tot iets nieuws. Ze verwijzen naar een wereld van vrede, die wereld waar het Kerstkind de voorbode van is.

Een gezegende advents-en kersttijd toegewenst,



Ds BERTIEN BOS

Persoonlijk

Bloemenzee

De bloemen van de kerk zijn de afgelopen weken uitgegaan naar mevrouw N. van der Hoek (Windrust), Reineke Kwakenbrug (p/a Revitel, Leiden), Nel van Hemert (Koolmeesstraat), mevrouw Neuteboom-Weeda (Buitendijklaan), Engeliën Grims (Wielewaallaan), de heer H. Neuteboom (Hubrechtstraat), Egberdien Keesenberg (Van Alphenplein), Han Boxhoorn (Laan van Berendrecht), mevrouw J. de Koning (Mauritssingel), Gozien Slootweg (Van Alphenplein) en Annie van der Water (Sternstraat).

Dank

Hierbij wil ik mijn dank uitbrengen voor de prachtige bloemen die Magda vandaag bij me kwam brengen in Revitel in Leiden, waar ik verblijf om te revalideren na een val waarbij ik mijn heup brak. Fijn om te ervaren dat zoveel mensen aan me denken. Ik hoop weer thuis te zijn als dit bericht in de Ontmoeting staat.

REINEKE KWAKENBRUG

Bijbelen in de Dorpskerk

We zijn na de zomer weer enkele keren bijeengekomen als groep van het 'Bijbelen'. Een gespreksgroep die al vele jaren bestaat. Op donderdagmorgen, eenmaal per maand of zes weken, komen we bijeen in de foyer van de Dorpskerk. Daar praten we na over een preek, kijken vast vooruit naar preek met het gedeelte dat de komende zondag gelezen wordt, of we kiezen een Bijbelgedeelte dat aansluit bij de actualiteit of bij geloofsvragen die opkomen.

De groep is in de loop van de tijd wel uitgedund. Leeftijd, afnemende mobiliteit, maar ook deelnemers die gestorven zijn. In de kleine groep die nu is overgebleven hebben we wel heel mooie gesprekken. Dus wie van tijd tot tijd aan zo'n verdiepend gesprek wil deelnemen is hartelijk welkom. Het is een heel open groep, dus laat drempelvrees varen! De eerstkomende datum is 11 januari, en we beginnen om 10:30 uur.

Ds. PHILIP VAN WIJK

Woorden van Waarde

Kerstmis in een land van oorlog

Met Kerstmis verlangen veel mensen naar vrede. Vrede in de wereld, vrede om ons heen en vrede in het eigen hart. Het lijkt dan ook bijna paradoxaal te zijn dat in het land waar Jezus geboren werd een bloedige burgeroorlog woedt met tienduizenden doden en gewonden tot gevolg. Vrede is ver te zoeken in het land waar vrede geboren werd in de persoon van Jezus Christus.

Zou dit land geen voorbeeld moeten zijn hoe vrede geleefd wordt in de wereld? Ik moet toegeven dat ik en velen met mij, zo ik om mij heen hoor, het heel moeilijk hebben met de oorlog in Israël en Palestina.

Als ik over deze vragen nadenk, dan realiseer ik mij steeds weer dat Jezus ook geen uiterlijke vrede heeft gebracht. Israël werd bezet door de Romeinen en het kerstverhaal vertelt over de eenzaamheid in de nacht van Bethlehem. Vrede en heiligheid werden blijkbaar niet uiterlijk ervaren. Door het duister van de wereld ontwaarden sommigen mensen echter een andere wereld in de vorm van de ster en de engelenschaar.

Kerstmis heeft voor mij een geestelijke dimensie. Iets dat het concrete overstijgt en daardoor hoop geeft. Hoop die niet in woorden te vangen is en ons doet leven.

Moge hoop in onze harten wonen.

In deze zin wens ik u van harte gezegende kerstdagen toe.



DS. STEPHAN KURTZAHN



PEIJS DE VRIES
Bakker
NETWERK NOTARISSEN
& Neve
MARC NEVE

Loevestein 12 2352 KM Leiderdorp

T(071) 5899201

info@notarissen.tv www.notarissen.tv

TOM DEGELING
Schildersbedrijf

Bernhardstraat 15

2382 VP ZOETERWOUDE

☎ 06 - 41267517



In herinnering

Foto Frits Onvlee

In memoriam

Pucki Gerda (Puck) van den Brink-Oversteeg

Wij gedenken Pucki Gerda (Puck) van den Brink-Oversteeg die op 24 november van ons is heengegaan. Puck werd 90 jaar. Met veel geduld en uithoudingsvermogen, maar ook met liefde en aandacht heeft zij zich voor velen ingezet. Zij was verpleegkundige en werkte in het Johannahuis in Wassenaar.

Toen Puck uiteindelijk met pensioen ging, werkte zij nog als vrijwilliger door tot 2015. Tot een aantal jaren terug reed zij nog zelfstandig auto. Nadat zij was gevallen, ging haar gezondheid steeds verder achteruit.

Haar tomeloze inzet voor de ander is de reden dat wij in haar dankdienst in de Dorpskerk het verhaal over de barmhartige Samaritaan hebben gelezen. Deze Samaritaan zette zich

belangeloos in voor de medemens, ongeacht de afkomst van de patiënt en de godsdienstige achtergrond. Puck kwam uit Indonesië, haar moeder was moslima, haar man was katholiek en zijzelf was protestant. Puck kon niet zomaar in de katholieke kerk trouwen, omdat het destijds nog ongebruikelijk was dat protestanten en katholieken met elkaar trouwden.

Zij dacht er toen al vrijer over en volgde gewoon haar hart. Dus trouwde zij uiteindelijk wel in de katholieke kerk, maar bleef ze protestant. Wij wensen haar kinderen, familie en vrienden veel kracht toe bij het dragen van het verlies.

DS. STEPHAN KURTZAHN

24 uur per dag afscheid nemen

Nico en Mariëtte Soek bieden de mogelijkheid om 24 uur per dag afscheid te nemen van uw dierbare. U heeft dag en nacht zelf toegang tot de 24-uur huiskamer.

arumuitvaartzorg.nl 071 572 00 76 dag en nacht

Adresgegevens: Eikenlaan 25, 2351 NT Leiderdorp



Uitvaartverzorging

Janson & Bolland

Levendaal 103 Leiden

Afscheidscentrum

Oegstgeest

Piet Heinlaan 42a Oegstgeest

071 – 5 12 21 12

www.levendaal.eu
www.afscheidscentrum.com

P. **Pedicure praktijk 'Van Engelenburg'**

medisch pedicure

Dijkgravenlaan 77
2352 RN Leiderdorp
Tel. 06 - 108 039 48
E-mail: info@pedicure-van-engelenburg.nl
www.pedicure-van-engelenburg.nl

**Loodgietersbedrijf
H. van Leyden en Zoon**

Splinterlaan 180
2352TP Leiderdorp
Tel/Fax: 071-5218389
Mobiel: 06-22217075
06-54383921

**Gas - Water - Sanitair
Riool - CV-onderhoud
Lood - Zinkwerken
Dakbedekkingen**

Kerstmacht in de Houtkamp

Dat is in donkere dagen samen hoop en licht ervaren

Dat is je warm voelen van binnen ondanks de kou

Is in tijden van verdeeldheid verbinding zoeken

Is delen in de vreugde van het Kerstkind



*Kerstnacht in de Houtkamp is ook
Lekker samen met Tamarco kerstliederen zingen
Warme glühwein en chocolademelk
Heel veel lichtjes in het park
En een gezellige start van de feestdagen met heel veel Leiderdorpers.*



Kerstnieuws

Kerstmarkt in de Dorpskerk



De Dorpskerk wordt op vrijdagavond 8 en zaterdag 9 december weer omgebouwd tot een sfeervolle ontmoetingsruimte met een gezellige markt waar de sfeer van kerst goed te proeven is. Er is van alles te koop: kerststallen met toebehoren, curiosa, schilderijen, vintage, kerstpuzzels en kerstboeken, lekkers, kerstcadeautjes en veel meer. Voor de marktmeesters zijn duurzaamheid en kringloop belangrijk. De meeste kramen staan in de kerk. In de tuin zijn kerstarrangementen te koop en worden poffertjes gebakken.

De openingstijden zijn: vrijdag 8 december van 17.00 tot 21.00 uur en zaterdag 9 december van 10.00 tot 19.00 uur. Er is livemuziek en -zang: piano, viool, hoorn, dwarsfluit, blokfluit, trompet, orgel en een mannenkoor. In de kerk staan tafels met stoelen om met elkaar te praten of om naar zang en muziek te luisteren. Er worden koffie en thee met gebak verkocht en ook chocolademelk en glühwein zullen niet ontbreken.

De opbrengst van de verkoop is bestemd voor hospice De Mare, dat verrijst aan de Hoogmadeseweg tegenover Leythenrode. Op de kerstmarkt verkoopt Amnesty International artikelen voor eigen projecten en een groep jongeren van de kerk verkoopt kerststollen om geld in te zamelen voor de bouw van een school in Oeganda. Op zaterdag om 17.00 uur vindt het traditionele ontsteken van de lichtjes in de grote kerstboom naast de kerk plaats, georganiseerd door de Vrienden van het Oude Dorp. Nadat de kerktuin in het licht is gezet, kan iedereen meezingen met bekende kerstliederen. De kerstmarkt wordt gesponsord door Danice en Karwei.

Kerst-samenzang met COV Excelsior



Muziek speelt in de tijd voor Kerstmis een grote rol. COV Excelsior heeft een gevarieerd kerstprogramma ingestudeerd dat wordt afgewisseld met teksten die voorgedragen worden door Cees Moejes. Behalve koorzang is er ook voldoende ruimte om samen te zingen. Het geheel staat onder leiding van Hans van der Toorn met aan de piano Juliëtte Karrer. De avonduitvoering is op zaterdag 9 december om 19:00 uur in de Regenboog Merenwijk, Watermolen 1 en de middaguitvoering op zondag 10 december om 15:00 uur in de Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24, beide in Leiden. Excelsior en de beide kerken worden bij de uitvoering ondersteund door de wijkverenigingen Merenwijk en ProfBurgwijk.

De toegang is gratis, bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de kosten. Na afloop is er gelegenheid om na te praten en voor eigen rekening nog iets te drinken.

Kinderkerstfeest in de Dorpskerk



Zondag 24 december vieren we om 17.00 uur het Kinderkerstfeest in de Dorpskerk, Hoofdstraat 19, Leiderdorp (ingang Eikenlaan). Dit kerstfeest is voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd én hun vaders/ moeders/opa's/oma's. Kom luisteren en kijken naar een verrassend verhaal. Kom kerstliedjes meezingen. Kom lekker knutselen en natuurlijk is er ook chocolademelk én iets lekkers.

Kerst-concertviering met Ex Animo

Zondag 17 december om 19.30 uur is er een Kerst-concertviering vanuit een sfeervol verlichte Dorpskerk. In de viering zingt COV Ex Animo uit Leiden samen met verschillende solisten hoogtepunten uit het Weihnachts Oratorium. Meerdere sprekers zullen de verbindende teksten ten gehore brengen. Het belooft een inspirerende viering te worden, van harte welkom! Tekst en arrangement zijn van ds. Stephan Kurtzahn. De entree is gratis, er is wel een collecte bij de uitgang.

Kerst-Inn in de Scheppingskerk

Op 1e Kerstdag, maandag 25 december, vindt in de Scheppingskerk weer een Kerst-Inn plaats. De deur van de kerk staat open voor iedereen die op deze dag behoefte heeft aan een praatje, een hapje en/of een drankje of een gezellig samenzijn. Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom. U bepaalt zelf of u voor een uurtje wilt komen of langer blijft. Er is gelegenheid om samen kerstliederen te zingen en naar het kerstevangelie te luisteren. Vanaf circa 18.00 uur kunt u van een feestelijk buffet gebruikmaken. Om 20.30 uur wordt het samenzijn afgesloten.

Als u nu al weet dat u wilt komen, vragen wij u om u vóór 16 december, via een van onderstaande contactpersonen, aan te melden. Voor nadere informatie kunt u hier terecht bij Coby Ottenhof, tel. 071-5890212 e-mail: ottenhofzaal@ziggo.nl.

Voor bezoekers zijn er aan de Kerst-Inn geen kosten verbonden; wel is er na afloop de mogelijkheid een gift te geven. Wij zouden het erg fijn vinden u op deze dag te ontmoeten om er samen een fijn kerstfeest van te maken.

Bent u niet in de gelegenheid te komen, maar draagt u de Kerst-Inn een warm hart toe, dan is een gift van harte welkom in de giftendoos die vanaf half december in de Scheppingskerk staat. Ook kunt u een bijdrage overmaken op banknummer NL66 INGB 0002 65 96 39 t.n.v. Protestantse Gemeente Leiderdorp o.v.v. Kerst-Inn 2023.

Namens de voorbereidingsgroep Kerst-Inn,

COBY OTTENHOF, NIEK DE WOLF,
WIM UITTENBOGAARD,
MARGRIET EN HANS KAPTEYN

Kerstnieuws

Column

Top2000-dienst in Scheppingskerk: Hou vol, hou vast!



Hou vol, hou vast, dat is het thema van de Top2000-kerkdienst die op zondag 7 januari om 16.00 uur plaatsvindt in de Scheppingskerk. We leven in een spannende, moeilijke tijd waarin de samenleving steeds meer gepolariseerd raakt. Hebben we daar een antwoord op? Hoe kunnen we nog hoop hebben in een gebroken wereld? Over deze prangende vragen gaan we het hebben in deze dienst, waarin de huisband Creative & Friends weer passende nummers speelt.

In de Top2000-kerkdienst staat de muziek centraal, mensen kunnen met elkaar delen wat muziek voor hen betekent en er is ruimte voor bezinning. De Protestantse Gemeente Leiderdorp wil laten zien dat of je gelovig bent of niet, muziek ons allemaal verbindt en inspiratie geeft. We sluiten hiermee aan bij een landelijke trend om in december of januari een kerkdienst te organiseren rondom popmuziek. Popliedjes gaan vaak over serieuze thema's en hebben mooie teksten. Veel popliedjes hebben veel meer met geloof en zingeving te maken dan je op het eerste gezicht zou denken. Veel nummers hebben een religieuze lading. En anders gaan de nummers wel over belangrijke levenservaringen als liefde, dood en troost. Zo worden onder meer de nummers Rollercoaster van Danny Vera, Hou vol, hou vast van Bløf/Ellen ten Damme, Hou me vast van De Dijk en Turn, Turn, Turn van The Byrds gespreeld. En natuurlijk ontbreekt ook Happy New Year van Abba niet. „Ondanks alle moeilijkheden in de wereld willen we mensen een boodschap van hoop meegeven in deze bijzondere viering. Het is en blijft belangrijk om vol te houden en elkaar te blijven vasthouden”, zegt Ds. Philip van Wijk, die voorganger is in deze Top2000-dienst. „De nummers die Creative & Friends spelen, sporen ons daartoe aan en zetten ons aan het denken.”

Zondagmiddag 7 januari is iedereen van harte welkom in de dienst. De Scheppingskerk is vanaf 15.30 uur voor een lekkere koffie of cappuccino, om 15.45 uur start de live muziek en na afloop is er tijd om na te praten met een drankje en erwtensoep.

Schildersbedrijf
Disseveld B.V.

Kabelbaan 9
2352 BL Leiderdorp
Tel: 071-5820665
www.disseveld.nl
info@disseveld.nl
K.v.K Leiden 57969795



Gloria

Kerstmis is een feest met twee gezichten. De mooie kant vind ik die van poedersneeuw, ijs op de grachten en na zonsondergang met roodgloeiende oortjes ontgooien bij de open haard. Ik kan me niet herinneren ooit zo'n kerst te hebben meegemaakt, maar als ik droom van een witte kerst ziet hij er zo uit.

Dan de schaduwkant van het feest: te veel eten, te veel drinken, te lang binnen zitten, de verkeerde mensen op bezoek, niets leuks op tv, aan het eind van de rit buikloop. Ook deze extreme vorm van Kerstmis heb ik nooit aan den lijve ondervonden, al scheelde het soms weinig.

Meestal is kerst iets ertussenin. Gezellig, maar met mate, ongemakkelijk maar toch draaglijk. Het feest wordt pas bijzonder als de verhalen goed zijn.

Laat ik er een kiezen van lang geleden, toen mijn inmiddels overleden tante nog vol in het leven stond. Zij was weliswaar vrijgezel, maar uit overtuiging getrouwd met de Brabantse dorpschool waar zij les gaf. Juist in de schoolvakantie, terug in familiekring, borrelden bij haar de verhalen op. Toegegeven, destijds kwamen die op mij soms wat kinderachtig over. Maar dat zegt meer over mij dan over de kwaliteit van de anekdotes. Ik moet er nog bij vertellen dat deze stamt uit de tijd ver voor Mama Appelsap, u weet wel: die onbedoelde verbastering van bekende liedteksten door mensen die louter op hun gehoor afgaan.

Mijn tante had dus eindelijk kerstvakantie, maar was nog vol van de kerstliedjes die zij met haar zesjarige leerlingen de hele maand tot de laatste schooldag had gezongen. Vooral het aanstekelijke Gloooooooooooo-ooria had zij uit den treure met haar koters door de klas laten galmen. Konden de leerlingen meteen een paar woordjes Latijn meepikken.

Een jongetje - zei mijn tante olijk, terwijl zij het kerstkransje even teruglegde op het schoteltje - had aan die moeilijke woorden een wel heel eigen draai gegeven. Tenminste, als zij het goed had verstaan. Op verzoek van de juf mocht het ventje het refrein ook een keer in zijn eentje zingen. Dat deed hij prompt en uit volle borst: Gloooooooooooo-ooria, in het veld zit Leo.



TIM BROUWER DE KONING

Nieuws

Uit de kerkenraad

Tijdens de goedbezochte gemeentevergadering op dinsdag 21 november hebben de penningmeesters van het College van Kerkrentmeesters (CvK) en de Diaconie de begrotingen voor 2024 toegelicht. Na de door hen gegeven uitleg stemden de aanwezige gemeenteleden in met de begrotingen. In de aansluitende kerkenraadsvergadering zijn de begrotingen 2024 vervolgens goedgekeurd. De voorzitter bedankt zowel Gijsbert van Dam als Jitze van Leenen en alle anderen die hebben meegewerkt aan de begrotingen voor hun inzet.

Namens de beroepingscommissie werd een overzicht gegeven van de activiteiten vanaf de start, medio 2022, tot nu toe. De beroepingscommissie voert nog gesprekken met kandidaten.

Er is nog geen nieuw beleidsplan. Op de website staat inmiddels de volgende tekst: de Protestantse Gemeente Leiderdorp is volop in beweging. Aan een nieuw beleidsplan wordt gewerkt, maar daarvoor is meer tijd nodig. In de kerkenraad van 21 november 2023 is besloten dat het huidige beleidsplan van kracht blijft zolang er nog geen nieuw beleidsplan is aangenomen.

In de Dorpskerk is er al een aantal taakdragers. Voor de Scheppingskerk zijn inmiddels twee taakdragers gevonden. Aanmelden kan nog steeds. Taakdragers nemen geen deel aan kerkenraadsvergaderingen, maar komen hooguit één keer per jaar bij elkaar.

In verband met een aantal afmeldingen is de op 25 november geplande bezinningsdag van de kerkenraad verplaatst naar het voorjaar van 2024.

Omdat er vanuit de gemeente vragen over worden gesteld, laat de kerkenraad weten dat de komende jaren beide kerkgebouwen in gebruik blijven. Er is dus geen sprake van sluiting of afstoting van één van de gebouwen.

JANNY VAN DER HOOGT-VAN ACKOOIJ,
SCRIBA PG LEIDERDORP

Tussenstand diaconale actie 2024

Tot eind november heeft de diaconie inmiddels een bedrag van €15.500 ontvangen voor de diaconale actie 2024. Een mooie tussenstand waarvoor wij dankbaar zijn. Ook in 2024 wil de diaconie een helper zijn voor wie geen helper heeft. Dichtbij en ver weg. Bijvoorbeeld in de vorm van hulp bij rampen, individuele hulp aan mensen die in

deze tijd in de knel zijn gekomen en aandacht voor zieke gemeenteleden en mantelzorgers. En door ondersteuning van activiteiten van derden, zoals de zorg voor verslaafden en de schuldhulpverlening. In deze bijzondere tijd gaat ons diaconale werk gewoon door. Voor 2024 is een bedrag van €22.000 begroot. Helpt u mee dit bedrag te halen, zodat wij onze plannen voor 2024 kunnen realiseren? Maak uw bijdrage over op bankrekeningnummer NL15 TRIO 0390 5394 22 ten name van Diaconie Leiderdorp. Onze hartelijke dank.

Namens de diakenen

GIJSBERT VAN DAM, PENNINGMEESTER

Periodieke gift: voor hetzelfde geld geeft u meer

Een periodieke gift is een mooie manier om het werk van de Protestantse Gemeente Leiderdorp financieel te steunen. Een periodieke gift is namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. U kunt daardoor meer geven zonder dat het u meer kost. Er geldt een drempel van 1% (minimaal €60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Laat u dit fiscale voordeel ten goede komen aan uw kerk, dan geeft u meer zonder dat het u meer kost.

Uw gift is een periodieke gift als:

- de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
- u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens één keer per jaar) de toegezegde bedragen overmaakt;
- deze bedragen steeds even hoog zijn;
- u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
- de Protestantse Gemeente te Leiderdorp geen tegenprestatie levert voor uw gift.

Voor een periodieke gift moet een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de kerkelijke gemeente of diaconie. Omdat de kerkelijke gemeente en diaconie aparte rechtspersonen zijn, kan dit alleen in afzonderlijke overeenkomsten worden geregeld. Als u gebruik wil maken van deze mogelijkheid moet u een overeenkomst afsluiten. Neem daarvoor contact op met Peter Meijer, tel. 06-13447511 of e-mail: fin-administratie@pgleiderdorp.nl, dan stuur ik u het formulier voor de OPG toe. Graag in de mail uw naam en adres vermelden.

Namens het College van Kerkrentmeesters

PETER MEIJER

Zeer geslaagde schoenendoosactie

De afgelopen weken zijn een heleboel schoolkinderen met hun ouders maar ook opa's en oma's met hun kleinkinderen op zoek gegaan naar mooie schoolspullen, toiletspullen, klein speelgoed en knuffels. Door een schoenendoos te versieren en te vullen met deze spullen geven we arme kinderen een prachtig cadeau. Een cadeau van onschatbare waarde voor kinderen in Afrika, Oost-Europa maar ook voor de kinderen in een vluchtelingenkamp. Deze kinderen zullen deze mooie versierde en gevulde schoenendoos bewaren als hun schat.

Aan deze geslaagde actie hebben de kinderen van basisschool Kastanjelaan, de Willem de Zwijger en 't Bolwerk mee gedaan. Ook hebben de Scheppingskerk en Dorpskerk aan dit mooie resultaat bijgedragen, want er zijn maar liefst 248 dozen ingeleverd. Een zeer mooi resultaat. Iedereen ontzettend bedankt voor zijn of haar bijdrage in welke vorm dan ook. Wil je volgend jaar ook een keer een schoenendoos versieren vullen kijk dan op www.schoenendoosactie.nl

TINEKE ROEST



Het verhaal van Rachab



Op zondag 5 november was er een kindernevendienst XL. Deze XL-diensten staan dit jaar in het teken van Helden en Heldinnen in de Bijbel. Deze keer hadden we gekozen voor de heldin Rachab, die twee spionnen hielp ontsnappen van de slechte mensen in Jericho.

Er waren acht kinderen en we luisterden eerst naar het verhaal via een filmpje. Daarna konden de kinderen het huis van Rachab knutselen, waar uit het raam via een rood koord de mannen naar beneden gingen om te vluchten.

Met een rood koord lieten we een handentrucje zien, over het verhaal van Rachab. Het touw ging in de knoop, net als Rachab die het moeilijk had, maar doordat ze mensen hielp, werd ze heldin, bleef gespaard en werd ze ook gered. En toen was het touw met één beweging weer uit de knoop.

Natuurlijk kregen de kinderen een lekkere rode snoepveter en wat drinken. Het was een gezellige ochtend.

In de Kindernevendienst XL van 3 december hebben we het gehad over Maria, de moeder van Jezus. Wisten jullie dat zij een échte heldin was? Hierna zullen we zeker met andere ogen kijken naar het kerstverhaal en vooral Maria.

Kerk&Israël: antisemitisme

We leven in een wereld vol oorlog, vol tegenstellingen en hoog oplopende emoties, vooral rond de strijd tussen Gaza en Israël. De beelden en verhalen liegen er niet om. De strijd wordt al gauw overgeplaatst naar Nederland, en dat merken niet alleen onze joodse burens maar ook de islamitische burens aan de andere kant. Angst overheerst.

De PKN is onopgeefbaar verbonden met het volk Israël, zo zegt de kerkorde. Daarnaast heeft de kerk een oecumenische verbondenheid met Palestijnse christenen en een diaconale roeping om op te komen voor vrede en gerechtigheid voor iedereen. Daarom staat de kerk óp tegen antisemitisme, tegen islamofobie en tegen onrecht en oorlog. Daarom is er aandacht voor beide kanten van het verhaal.

In het Leerhuis Noordwijk verdiepen we ons op donderdag 14 december in oorsprong en achtergronden van antisemitisme, en in de vraag wat ten grondslag ligt aan die onopgeefbare verbondenheid. Het is een bijeenkomst om kennis te verruimen, onze bezorgdheid te delen en de hoop niet te verliezen, zelfs al worden we steeds weer ingehaald door de actualiteit. U bent welkom!

Locatie: De Vinkenhof, Achterzeeweg 1, 2201AM Noordwijk; aanvang 20.00 uur en deelname kost €10.

HELEEN PASMA, TEL 7850691,
CLASSICALE WERKGROEP KERK&ISRAËL

Warme billen...

Die kunt u sinds kort krijgen als u de diensten in de Dorpskerk bezoekt. Het College van Beheer heeft zes warme kussens aangeschaft indruk bij de gebruikers zijn zeer positief: 'Heerlijk warm, geweldig, ik ga nu nog warmer de kerk uit!' Als u gebruikt wilt maken van zo'n warm kussen, kunt u de koster ernaar vragen, maar... op is op.



Nu is dit niet de eerste verandering op de rieten stoelen. Het is u vast wel opgevallen: we hebben prachtige gekleurde kussens voor een optimaal zitcomfort, met veel zorg uitgezocht door Liesbeth Smaal. De kleuren van de kussens komen terug in de gordijnen en het plafond en een enkel rood kussen zorgt voor een speels accent. De Dorpskerk is weer mooier geworden. Dank voor alle energie die veel mensen in deze projecten gestoken hebben. Lange leve de levende kerkstenen!

Groet van de koster,

HENK VAN DER VELDEN

Agenda

Elke woensdag

Dorpskerk 10.00-12.00 uur

Inzameling van houdbaar voedsel, verzorgings- en schoonmaak-producten voor de voedselbank

Elke donderdag

Scheppingskerk 10.00-12.00 uur

Inzameling van houdbaar voedsel, verzorgings- en schoonmaak-producten voor de voedselbank

Dagelijks

Inleveren van houdbaar voedsel in het Voedselkastje bij de achterdeur van de Scheppingskerk

Donderdag 7 december

Oecumenische vesper in de Adventstijd.

Thema: Wanneer gaat het dagen?

De Goede Herderkerk, Zoeterwoude

Rijndijk, 19.15-19.45 uur

Info: Liesbeth van Meeteren, tel 589 56 09

en Leo Koot, tel 06 34 12 94 62

Vrijdag 8 december

Kerstmarkt in en rondom de Dorpskerk

17.00-21.00 uur

Info: Loek Schipper; tel 06-38 62 80 63

loekschipper@hotmail.com

Zaterdag 9 december

Kerstmarkt in en rondom de Dorpskerk

10.00-19.00 uur

Info: Loek Schipper; tel 06-38 62 80 63

loekschipper@hotmail.com

17.00 uur in de tuin van de Dorpskerk: traditioneel aansteken van de lichtjes in de kerstboom en kerstliedjes zingen

Maandag 11 december

Rouw en Verliesgroep: voor mensen die in het afgelopen jaar iemand verloren hebben

Dorpskerk van 14.45-16.30 uur

Simone van Beek, rouw- en verlies-

begeleider en Ds. Bertien Bos

Info: Bertien, tel 06-21 65 79 57,

Simone, tel 06-19 91 98 46

Dinsdag 12 december

Speurneuzen: voor alle coole kids van

groep 7 en 8 van de basisschool

Scheppingskerk, de Ark, 16.00-17.00 uur

Info: Tim Wildeman, tim.omarm@gmail.com

Woensdag 13 december

'De groene spiritualiteit van Thomas Merton', boekbespreking over het werk van Thomas Merton.

Gespreksleider Ds. Stephan Kurtzahn

Scheppingskerk van 13.30 tot 15.00 uur

Donderdag 14 december

Oecumenische vesper in de Adventstijd

thema: Wanneer gaat het dagen?

De Goede Herderkerk, Zoeterwoude

Rijndijk, 19.15-19.45 uur

Info: Liesbeth van Meeteren, tel 589 56 09

en Leo Koot, tel 06 34 12 94 62

Zondag 17 december

Kerstconcertviering bij kaarslicht

m.m.v. oratoriumkoor Ex Animo uit

Leiden en verschillende solisten.

Dorpskerk 19.30 uur.

Toegang gratis, collecte bij de uitgang

Dinsdag 19 december

Speurneuzen: voor alle coole kids van

groep 7 en 8 van de basisschool

Scheppingskerk, de Ark, 16.00-17.00 uur

Info: Tim Wildeman, tim.omarm@gmail.com

Woensdag 20 december

Stiltewandeling vanuit de Dorpskerk

start 10.00 uur.

Kosten €5, inclusief koffie, thee en lunch

Info: Liesbeth van Meeteren,

tel 589 56 09 / www.cbileiderdorp.nl

Donderdag 21 december

Oecumenische vesper in de Adventstijd

thema: Wanneer gaat het dagen?

Dorpskerk, 19.15-19.45 uur

Info: Liesbeth van Meeteren, tel 589 56 09

en Leo Koot, tel 06 34 12 94 62

Zondag 24 december

Kinderkerstdienst in de Dorpskerk

voor alle kinderen van de basisschool-

leeftijd en hun ouders en grootouders

17.00 uur

Info: Tim Wildeman, tel 06 12 56 36 92

tim.omarm@gmail.com

Maandag 25 december 1e kerstdag

Kerst-Inn in de Scheppingskerk

welkom vanaf 16.00 uur.

18.00 uur: feestelijk buffet en afsluiting

om 20.30 uur

Info: Coby Ottenhof, tel 589 02 12,

ottenhofzaal@ziggo.nl

Donderdag 28 december

Geloven in deze tijd: Nooit heb ik niets.

Verrassende gesprekken over zinnige

onderwerpen naar aanleiding van het

boekje 'Nooit heb ik niets met U' -

25 gesprekken over God.

Gespreksleider: Bas den Dekker

Scheppingskerk: aanvang 10.00 uur

Info: Marianne van der Bijl, tel 589 71 10,

dmvdbijl@ziggo.nl

Dinsdag 2 januari

inzameling papier en houdbaar voedsel

voor de voedselbank

Scheppingskerk 07.00 tot 16.30 uur:

Woensdag 3 januari

'De groene spiritualiteit van Thomas Merton', boekbespreking over het werk van Thomas Merton.

Gespreksleider Ds. Stephan Kurtzahn

Scheppingskerk van 13.30 tot 15.00 uur

Zondag 7 januari

Top2000-kerkdienst

thema: Hou vol, hou vast

m.m.v band Creative & Friends

Scheppingskerk 16.00 uur,

kerk open 15.30 uur

Maandag 8 januari

Rouw en Verliesgroep: voor mensen die in het afgelopen jaar iemand verloren hebben

Dorpskerk van 14.45-16.30 uur

Simone van Beek, rouw- en verlies-

begeleider en Ds. Bertien Bos

Info: Bertien, tel 06-21 65 79 57,

Simone, tel 06-19 91 98 46

Dinsdag 9 januari

De Bijbel open

oude verhalen uit de bijbel lezen als

mensen van vandaag

Scheppingskerk 10.30-12.00 uur

Info: Ds. Bertien Bos

Open

De deuren van de kerk zijn open.

Voor een kopje koffie, gezelligheid

en/of een goed gesprek

Elke woensdag (10-12 uur)

Dorpskerk Hoofdstraat 19

Elke donderdag (10-12 uur)

Scheppingskerk Van Poelgeestlaan 2

Wijzigingen en aanvullingen voor deze agenda in de volgende Ontmoeting uiterlijk 24 december doorgeven aan Mary van 't Woud, tel 541 12 90, marypiet@hotmail.com



Protestantse Gemeente Leiderdorp

Colofon

Eindredactie

Marco Buitelaar, Godfried Bomansstr. 3,
2353 LA Leiderdorp, tel. 541 78 28
Jaco Buitenhek, Olieslager 2,
2353 WX Leiderdorp, tel. 523 80 31
e-mail: redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl

Redactie

Tim Brouwer de Koning (tekst)
Corneline Lanooy (tekst)
Frits Onvlee (beeld)
Reg Lindemans (vormgeving/beeld)
Ds. Bertien Bos (aansturing)

Administratie & Advertenties

Kerkelijk bureau in de Scheppingskerk,
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD, Leiderdorp
tel. 589 02 59
e-mail: kerkbureau@pgleiderdorp.nl
geopend maandag en donderdag
van 9.00 – 12.00 uur.

Bezorging

Wijk Dorpskerk
N.J. Oosterom, tel. 541 36 39
Wijk Dorpskerk gedeelte t.z.v. A4
T. de Witt, tel. 541 63 46
Zoeterwoude en Hoge Rijndijk Leiden
M.G. Bekooy-Schipper, tel. 589 57 73
Wijk Zijloord
I. Buitelaar, tel. 541 78 28
C. en M. Mentink, tel. 541 22 53
Wijk Hoven/Ouderzorg
G. van den Berg, tel. 589 00 86

Drukwerk

Duocore, Katwijk
www.duocore.nl

Data Ontmoeting 2023/24

Inleverdatum	Verschijningsdatum
zo. 24.12.2023	do. 04.01.2024
zo. 28.01.2024	do. 08.02.2024
zo. 25.02.2024	do. 07.03.2024
zo. 24.03.2024	do. 04.04.2024
zo. 28.04.2024	do. 09.05.2024
zo. 26.05.2024	do. 06.06.2024
zo. 23.06.2024	do. 04.07.2024

(wijzigingen voorbehouden)

Pastorale raden

Hoven/Ouderzorg
Ds. Stephan Kurtzahn, tel. 750 37 74
e-mail: stephan_kurtzahn@versatel.nl
Info: Anne Duvekot, tel. 589 63 92
e-mail: anneduvekot@gmail.com
Zijloord
Ds. Bertien Bos tel. 06 2165 7957,
e-mail: bertien.pgleiderdorp@gmail.com
Info: Marthy Boxhoorn,
email: marthy@boxhoorn.nl
Dorpskerk
Ds. Philip van Wijk, tel. 06 55 70 22 29,
e-mail: post@wijkpredikant.nl
Info: vacant

Jeugdwerker

Tim Wildeman, tel. 06 12563692
e-mail: tim.omarm@gmail.com

Diaconie

Helpen waar geen helper is.
Voor individuele hulpverlening:
penningmeester Gijsbert van Dam,
tel. 580 18 89
e-mail: gijsbert.weipoort@kpnmail.nl
voorzitter: Marijke van Pernis - van der Wees,
tel. 541 05 62
e-mail: marijke.pernis@planet.nl

IBAN nummers

NL66 INGB 0002 6596 39: Alle kerkelijke en CBI projecten, (onder vermelding van de bestemming van uw gift)
NL31 INGB 0005 1231 96: Actie kerkbalans (onder vermelding van 'actie kerkbalans 2023')
NL12 RABO 0373 7243 49: Paascollecte, solidariteitskas, kerkblad Ontmoeting en eindejaarscollecte
NL37 RABO 0335 6636 21: Bloemendienst Dorpskerk
NL75 INGB 0007 8276 37: Bloemendienst Scheppingskerk
NL05 INGB 0335 6005 65: Collectebonnen (o.v.v. uw adres en van pakket A-B-C-D-E)
NL15 TRIO 0390 5394 22: Diaconie
NL47 INGB 0000 1201 33: Zending

DE ELEKTRONICA WINKEL VAN LEIDEN

Assortiment consumentenelektronica van de beste merken tegen scherpe prijzen.

Onze gecertificeerde vakspecialisten helpen u graag met deskundig advies en de juiste aansluiting van uw aangekochte apparaten.

Komt er ooit een eind
aan het eindeloze wachten
op stilte, op leven
in een vredevolle tijd?

Komt er ooit een eind
aan het vreugdeloze zoeken
naar een Woord
dat iedereen bevrijdt?

Misschien
als wij opnieuw beginnen
bij het verlangen
naar een Kind...

ontstaat een kans,
bloeit er een roos open,
die ons in heilige liefde bindt.

Uit: Op weg naar Kerstmis 2010



Woord
Verlangen
Zoeken
Bevrijding
Liefde
Wachten
Roos